

קורונה 2

אני שליח של הקב"ה

דניאל, ל"ג בעומר תש"פ 11/5/2020

אבא אבא, היום בערב חל ל"ג בעומר ואני רוצה רק לבכות, רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, צדיק כל כך גדול שאני לא מאמין שיש משהו בדור שלנו שיכול להבין עד כמה שהיה גדול, אולי משיח צדקנו. כשהסתכלתי לתוך האש הרגשתי שאני יכול לצאת מהדיכאון שלי. כן אבא, יש לי דיכאון כי אני רואה שעמי עדיין לא מוכן לקבל משיח, ה' ישמור.



כשהסתכלתי לתוך האש, האש של ל"ג בעומר, אפילו שהשנה זה אסור לנו כי הרשעים לא נותנים לנו ללכת למירון ולחגוג את היארצייט של הצדיק הענק הזה, אפילו כשהסתכלתי על המדורה הקטנה שיש לנו בירושלים רציתי לבכות, אך לא מעצב אלא מתקווה, יש תקווה כי באש הקטנה הזו, לא כמו במירון – ראיתי את הנשמה היהודית, הנשמה היהודית שבערת להיות עם הקב"ה. את האש הזו אי-אפשר לכבות, אפילו שהרשעים רוצים לכבות אותה, אבל אי-אפשר לכבות אותה.

ליהודים בחו"ל כשהמגיפה תירגע, תעלו מיד ארצה לא תהיה לכם הזדמנות נוספת!

אבא, כואב לי הלב על כל העניין הזה של קורונה. סה"כ ה' עשה את זה, הוא נתן רשות לרשעים להשתמש בזה כדי לעשות רע, אבל הוא לא עשה לה' רוע כדי שנתתיאש, נברח או כזי שנמות, לא! הוא עשה את זה כדי שאנחנו עם-ישראל נעלה ונעלה ונעלה ונתקרב יותר ויותר קרוב להכל יכול – לקב"ה.

אבא, העולם קשה מאד, כל הקורונה הזו היא לא כל-כך מסוכנת כמו שהיא נראית. אנו יודעים ברור שרוב אלה שאומרים שמתו מזה, חלק גדול מהם לא מתו מזה, סתם הכניסו אותם לרשימה כדי שזה יראה מסוכן אבל זה לא עד כדי כך מסוכן.

פרופ' יורם לס, מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר: (הקורונה היא סתם מגפה עם יחסי ציבור, יותר אנשים ימותו מדיכאון... יצרו מפלצת חרדתית אדירה... לא צריך לסגור מדינה שלמה בגלל נגיף שבסופו של דבר הורג פחות משפעת". (אגב: מידי שנה נפטרים בארץ 45 אלף בני-אדם, ממוצע של כ-120 ליום, מהקורונה נפטרו עד כה 300 בני-אדם לאחר כ-3 חודשים, בממוצע 3 ליום כאשר הרוב הגדול זקנים עם מחלות רקע).

ויש כמה וכמה דרכים להירפא ללא תרופות. אני זוכר כשהייתי ילד קטן הייתה מגיפה של צהבת שלא-נדע, (צהבת B הוא וירוס שגורם לדלקת זיהומית בכבד ומשוער שאצל כ-2 מיליארד בני אדם ברחבי העולם ניתן למצוא

עדות להדבקה בשלב מסוים בחייהם, מתוכם כ-400 מיליון חולים כרוניים, מהם מתים מידי שנה מעל לחצי מיליון חולים. בישראל ישנם כ-90,000 נשאים של הווירוס, מתוכם כ-9,000 חולים כרוניים). המון אנשים חלו עם זה וזו הייתה מחלה קשה אבל לא סגרו בתי-ספר, לא סגרו חנויות, לא אמרו ללכת עם מסיכות – אפילו שזה היה יותר מסוכן ממה שיש היום.

חלק גדול מאלה שמתו – לא מתו מזה אפילו שאמרו שזה מהקורונה ואין להם בעיה בכל מיני ארצות פשוט, הלוסיף מספרים, בוא נגיד שנפטרו באמת 10, אז מסיפיים עוד 10 20 30 או מי יודע כמה, יש עדויות של הרבה אנשים שחוששים להגיע לבתי-חולים שפשוט מפחדים שימותו כדי שיהיו יותר מספרים שכאילו הם מתו מהקורונה.

כשאני מסתכל עם העיניים שלי על המדורה אני רואה את הנשמה היהודית המשתדלת להיות קרובה לקב"ה. המדורה הזו מנתנת לנו כח, מנתנת לנו חיים, אם אנחנו מרגישים את זה נכון אנחנו נרגיש את הנשמה של הצדיק זצ"ל וזה יעלה אותנו יותר ויותר קרוב לאמת, לקב"ה שהוא הכל יכול וזה מה שיציל אותנו בסופו של דבר.

מה שה' נתן לנו – זה מעל ומעבר למה שהוא נתן לשאר העמים בעולם. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצותך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך, ושם הגדול והקדוש עלינו קראת".

ולמה לנו? כי אנחנו הראנו לקב"ה את הנאמנות שלנו וזה נתן לנו ונותן לנו הרבה מאד זכויות.

עם ישראל, אני מדבר בשיא הרצינות, מי שעוקב אחרי מה שאנחנו כותבים יודע שזה אמת, ואיך יודעים שזה אמת? כי זה כתוב, מה שאנחנו כותבים זה קורה (ראה בעלון הקודם "קורונה" בנספחים "נבואות שהתממשו"), אבל לא רק שזה קורה, אנחנו מרגישים שה' אתנו ומה שקורה – ה' עושה את זה כדי להביא אותנו יותר קרובים אליו, שאנחנו נהיה הנאמנים הגדולים לקב"ה ובלי שום רצון להיות כמו הגויים כל.

הסתכלתי לתוך האש בכיתי ובכיתי, אך לא מעצב – משמחה כי יש לנו נשמה יהודית, והנשמה היא כמו האש שמביאה אותנו לקב"ה, לבורא עולם, להכלל יכול, ברוך ה'.

אבל, אני רוצה לומר לכם עם-ישראל, גם בחו"ל – תקראו טוב – אם העניין של הקורונה זה כל-כך קשה – מה שמחכה לנו זה פי כמה וכמה יותר קשה. דברנו (במסרים הקודמים) על הבעיות הכספיות, אם הערך של הדולר יורד אז הכל יורד. עם-ישראל עבר, ועבר ויעבור עוד ניסיונות עם המחלה הזו שכולם מפחדים ממנה, והאמת – אין כל-כך מה לפחד.

אני שליח של הקב"ה לומר לכם – לעם-ישראל בחו"ל – אם אתם רוצים להציל את עצמכם – אתם חייבים להגיע לארץ-ישראל, ומי שלא יכול לבוא בגלל שאין לו כסף או כל מיני סיבות אחרות – ה' יציל אותנו אם הוא יהודי אמיתי, ואם הוא מת-חשוש ושלום ה' יקח אותו לגן-עדן ויחזיר אותו בתחיית המתים.

אין להם עתיד אלא שבאים למדינת-ישראל בלי לעשות תשובה כי יפלו שוב לתוך הגשמיות, אבל אם אתם יהודים אמיתיים שרוצים באמת לקבל משיח צדקנו אז תחפשו משהו שסיביר לכם – שאנחנו, עם-ישראל, העם האהוב ביותר של הקב"ה והגיע הזמן, ודווקא אני צריך להגיד לכם את זה – לקום בחו"ל ולהגיע לארץ-ישראל עם כל הדברים שאתם חייבים להביא אתכם, אתם חייבים להרגיש מה זה לגור פה, אתם חייבים להרגיש מה זה להתפרנס פה, חייבים להרגיש מה זה לחיות פה, זה לא יהיה קל כי הממשלה של מדינת ישראל לא שונה מהממשלה של אנגליה, גרמניה ארה"ב וכו', זה אותו סוג של אנשים, אבל אתם באים לארץ-ישראל ולא למדינת ישראל שהיא משהו אחר ומדינת ישראל לא רוצה יהודים אמיתיים פה. גם המשטרה נגדנו, כמעט כל העולם נגדנו.

אבל אתם ארץ-ישראל ה' נתן לנו ומי שלא מאמין בזה ומי שלא מרגיש את זה ה' יסלק אותו מפה לפני שהמלחמות הגדולות יתחילו.

(מתוך הספר "דניאל 2" משנת תשס"ח: עמוד 148 – "תחילו בדבר קטן וירדו עלינו טילים כמו גשם".

עמוד 59 – "רק תיראה מה אמר נסראללה בתשעה באב – שיש לו טילים שמגיעים לכל מקום בארץ. אם אתם חושבים שהוא צוחק אז אתם באמת לא מבינים דבר. רוסיה שולחת הרבה נשק משוכלל ביותר לסוריה, אירן שולחת לסוריה וללבנון, אירן שולחת לעזה, טונות של

"פי לא יעשה ה' דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים... עמוס ג'ז, * "א"ר יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" בבא בתרא יב: * "אל תצפה לרגלי משיח עד שיתגלה אות בעולם. ר"ל שיתגלה כוכב חדש" (הגאון מווילנא, תקו"ז פ"ז ע"א)

הסכמות

רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל - "רואה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה את הישנים השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים שנתם בהבל ריק, ואף לחזק את בני התורה של זמנינו. באשר דבריהם הם מוסר חוצב להבות אש ומעורר מאד את כל המעינים בהם. על כן, טוב להפיץ ולפרסם דברים אלו... חשוב מאד להתבונן בדברי המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש ואין להתעלם מהם. הקב"ה שולח לנו הארה ממרום... לא זכינו לגילוי תופעה זו אלא לצורך מטרה אחת, לקרב את לבבות עם ישראל לאבינו שבשמים".

הרב סענדר ערלנגר זצ"ל - "תקצר היריעה לברא אמיתת הדבר ולהשתומם ממה שמוסרים לנו מן השמים".

הרב נתן ואכטפוגל זצ"ל - (מנהל רוחני ביה"מ גבוה לייקווד) "ריחם הבורא ית' על עמו ושלח לנו ברוב רחמיו אמצעי המסוגל לעורר אנשים מתרדמתם העמוקה, באמצעות תקשורת חדשה עם בני אדם הפגועים במוחם".

תוכן העניינים

אני שליח של הקב"ה * ערים ענקיות ייעלמו מהעולם * אחרי הקורונה * לקראת הגאולה * החגיגה נגמרה * זרים השתלטו על העולם ועל מדינת ישראל * כל יהודי מאמין הוא הבן האהוב של הקב"ה * המכה הבאה תהיה ב... * ואז כל הרשעים יעלמו * העולם יהיה אחר לגמרי * עולם של משוגעים * כדי שלא נשתגע * היום הגדול והנורא מתקרב.

תוכן העניינים - קורונה 1

קורונה * זהו זה – מגיעים לסוף * נגיע לנצח ובככה משמחה * מדוע הקב"ה בוכה * אל תפסידו את הנצח * המקום הכי בטוח ליהודים האמיתיים * עגל הזהב גוסס * כאשר כל הבגדים יפלו * רוב העולם יהיה מתחת למים * ברגע זה לעלות לארץ ישראל * אנחנו האהובים הכי גדולים של הקב"ה * הגאולה התחילה * העולם לא יחזור להיות כמו שהיה * עוד מעט משיח יתגלה * תקשיבו טוב - המגפה תעלם כמו שהיא הגיעה * והחנות שהיא לקב"ה הוא כבר עומד מתחת החופה ומחכה לכלתו, לעם ישראל * תכנון הרשעים להפוך אותנו שוב לעבדים... הכלה נראית פצועה, צולעת ומסכנה מאד * כמו בתקוות הנביאים * השם מלא אהבה * הכל לטובתנו * לכל אחד יהיה את התור שלו * על סף התפוצצות * אתם לא מבינים? זה הסוף! * תתכוננו עם ישראל תתכוננו * העולם הזה גוסס * לא יכול לתאר את זה * ולהתכונן לסוף של העולם הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר. בדיוק * עבדים אנחנו * בוכים קצת וממשיכים עם המסיבה * למזכה את הרבים יש בשמים היכל מיוחד * גוג ומגוג * גוף ונשמה.

לקבלת את החוברת קורונה 1 חייג: 0527-111-333

הקדמה: פתאום הכל מתחיל להיות ברור, אחרי 20 שנה של מסרים לא מובנים אנחנו כבר מתחילים לראות את התמונה השלמה. גם אם תקראו מסרים מלפני עשר שנים תופתעו לגלות כאילו שנתכתב היום ואז תבינו כי הם באמת מסרים משמיימים. אז אנא, קראו את המסרים ברצינות – החיים והנוצח שלכם תלויים בזה.

משך כ-15 שנה חלקנו מסרים של דניאל, בן-גולדן, מנחם, ליפי, מוישליה, חיים-וייל, אהר"ה, שמעון, גליה, בתיה, ואסתר. חלקנו אלפי עלונים לאלפי אנשים ולא הרווחנו על זה שקל – עשינו הכל בהתנדבות כדי להציל את עם-ישראל ואנחנו מברכים את עם-ישראל, את כולנו שנזכה לקבל משיח צדקנו בעתיד הקרוב בלי סבל ורק בשמחה. אמן.

הערה: יש במסרים מספר פעמים התייחסות לארץ-ישראל ולמדינת ישראל, אמנם זה אותו מקום גיאוגרפי אך הכוונה היא שמדינת-ישראל היא מדינה חילונית ככל המדינות וארץ ישראל היא מקום קדוש אשר הקב"ה נתן לעם-ישראל בלבד.

נשק, אז מה אתם חושבים, יעשו עם זה מסיבת יום הולדת?
פרסום בתקשורת (6/12/2018) - גורם מדיני: "איראן השקיעה המון בחיזבאללה בזרוע הקובנציונלית בלבנון. יש להם 130-140 אלף טילים..."

עם ישראל – עכשיו זה הזמן לבוא, הרבה רבנים אומרים את זה וזו האמת. וכשאני יושב ומסתכל על האש של מדורת ל"ג בעומר שהיא הסמל של הנשמה של עם-ישראל אני בוכה כי אני יודע שיהיה קשה ואפילו אם תבואו עם הון כסף זה יהיה קשה, אבל עכשיו חייבים לבוא אבל לא להיכנס לפוליטיקה על ביבי וכו' אלא לחזור למקום קדוש בתוך ארץ-ישראל. עם ישראל, אנחנו שייכים ליהדות הקב"ה ואין עוד מלבדו, ותלמדו ושנחנו, לא עם-ישראל, אנחנו אחים ואחיות. אנחנו צריכים שוב לארוז את החפצים, לקחת את האשה והילדים, לצאת מהגלות ולהגיע לפה לארץ-ישראל לפני שהמלחמה הגדולה תתחיל, מלחמה שלא הייתה כמוה אי-פעם בעולם הזה מאז המבול, מלחמה אשר לא תיתן לכם להגיע – אם לא תגיעו עכשיו. ושוב, אני מזהיר את כל היהודים בחו"ל – כל מי שהנשמה שלו בוורת, רוצה ונמשכת לארץ-ישראל – קומו עכשיו, ה' יעזור לכם, תגיעו לארץ-ישראל יחד עם המשפחות שלכם, ואם זה יהודי בודד שבא לפה, שילך ללמוד תורה וזו יחפש גם זיווג, אבל צריכים לעלות עם אש פנימית, לרצות עם כל הלב ולהגיע רק לפה לארץ-ישראל ולא לאף מקום אחר. עם ישראל, עם ישראל ח', חי בלי די.

ערים ענקיות ייעלמו מהעולם

דניאל, ל"ג בעומר תש"פ 12/5/2020
אבא אבא, יש לי מסר. אתמול בלילה הסתכלתי בתוך המדורה וראיתי משהו מפחיד מאד – רוב העולם, שני שלישי של העולם יחרב, שלישי אחד לגמרי, שלישי יפגע אך לא לגמרי ושלישי יהיה רגוע ובסדר וזה ארץ-ישראל. ראיתי אבא עוד משהו – **ערים ענקיות ייעלמו מהעולם** ואיתם מיליוני אנשים, ראיתי אבא מלחמה ענקית, ראיתי אבא אוסונות טבע שאי-אפשר להאמין, ראיתי אבא עוני כלכלי ועוני רוחני, וראיתי אבא שהמקום הכי בטוח בעולם-ישראל זה בארץ-ישראל ולא בשום מקום אחר ואני יודע את זה אבא, ואני מבקש – **מה שאני כותב לשלוח לכל העולם** (כל מי שיכול לעזור לנו להפיץ את המסרים תבוא עליו הברכה, פרטים בסוף העלון).
אם רוצים להאמין למה שאני אומר או לא – לפחות שיהיה להם בראש. שימו לב לכל מיני דברים משונים שקורים בארצות שלהם, תרחמם על עצמכם ותעלו ארצה.

עם ישראל, לעזוב את אמריקה, את אנגליה, את רוסיה, את כל ארצות אירופה, את אוסטרליה, דרום אפריקה, סין ואת כל הארצות ולעלות לארץ. לא למדינת ישראל, שוב אני חוזר – לא למדינת-ישראל, אלא לארץ ישראל לארץ שה' נתן לעם-ישראל לנצח. למדינת ישראל אין זכות קיום, זו מדינה שהרשעים הקימו כדי לחסל את יהדות היהודית.

עכשיו תבואו, עכשיו זה הזמן להגיע לפה. אני יודע שזה קשה, אני יודע שזה כמעט בלתי אפשרי אבל אם רוצים לעבור את מה שעומד להיות בקלות יחסית, יש שני דברים לעשות: הדבר הראשון זה להיות עם הקב"ה ב 100% בלי שום שנאה בלב לי הודי כזה יכול להמשיך לחזור בתשובה יחסית בקלות, אבל אם הוא שונא יהודים טובים אחרים ויש לו בלב שנאה ליהודים אחרים אז זו עבירה הכי גדולה, הכי קשה.

אז עכשיו כדאי לקום, לארוז את החפצים, אפילו אם אתם לא יודעים מאיפה יבוא הכסף, מאיפה יבוא האוכל, לא משנה מה, להגיע לארץ-ישראל, למצוא איפה לגור, להתיישב פה ולהיות עם ה' ב 100%. אני מבקש מעם-ישראל – להקשיב למה שאני אומר – אתם תעשו צעד אחד – ה' יעזור לכם לגמרי "**פתחו לי פתח כחדה של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם**" אני מבקש מכם – להמגיפה הזו היא אזהרה, יבואו עוד דברים קשים ויהיה עוד יותר קשה להגיע לארץ-ישראל. מי שביניכם שבאמת מאמין יקום ויבוא כמה שיותר מהר.

עם ישראל, אנחנו בסוף **סוף סוף אנחנו בסוף**. לעזוב את כל הסטיות לפני שזה יהיה מאוחר מידי. האש שאנחנו מדליקים ב"לג בעומר עבור הצדיק רבי שמעון ברי-יוחאי, האש הזו היא כמו שנמה של יהודי אמיתי, האש הזו מראה את האהבה שבוערת בתוך כל יהודי לקב"ה. אם יהודי עוזב את העולם הזה בלי אהבת הקב"ה – אז הוא לא יהודי אמיתי.

אחרי הקורונה

בנימין, כ"ג אייר תש"פ (17/5/2020)

עם ישראל ח', עם ישראל ח', חי בלי די. אבל עכשיו כשאנחנו משתחררים קצת מהמחלה הזאת שהפריעה לכלו וגרמה למוות של הרבה יהודים, בעיקר חרדים, כשנעבור את השלב הזה יהיו עוד שלבים, עוד שלבים שנצטרך לעבור אבל לא לשכוח עם ישראל לא לעזוב את הקב"ה זה עיקר העיקרים מי שעם הקב"ה יעבור את זה. אפילו אם ח"ו הוא יצטרך להסתלק מהעולם הזה הוא יהיה שמור בעולם הבא ויחזור שלם בתחיית המתים.

דבר אחד צריכים לדאוג וזה שנהיה לגמרי מאה אחוז עם הקב"ה. שלא נשכח שרק הוא יכול להציל אותנו, לא תרופות לא כלום, רק תפילות, וכך להראות להקב"ה שאנחנו איתו במאה אחוז, וזה לא פשוט וזה לא קל. נעבור דברים מאוד קשים, אפילו יותר ממה שהיה עד עכשיו. הדבר הגרוע ביותר שנעבור זה יהיה הפחד, ההרגשה שאין לנו כח ואפשרות להתגבר על כל בעיה ובעיה שה' ישלח לנו בעולם הזה. אבל אם אנחנו עם הקב"ה, הקב"ה האתנו. וכשהמשיח יתגלה אז נצטרך את הכח הכי גדול, ונצטרך להיצמד אליו לא משנה מה, כי הנוכחות שלנו איתו יתן לו את הכח גם בשמים לנצח את כל הרשעים בעולם.

הקב"ה רוצה לראות שעם ישראל סוף סוף הולך רק עם האמת, האמת היא הקב"ה רק הוא אמת והנציג שלו משיח גם הוא אמת. עם ישראל, כל היהודים בחו"ל חייבים עכשיו להגיע לארץ ישראל. המקום הכי בטוח בעולם זה ארץ ישראל ולא שום מקום אחר, רק ארץ ישראל. חוץ מזה אלה שלא יכולים בגלל כל מיני בעיות ועניינים להגיע עכשיו הם צריכים להצמיד את עצמם לה' ולפתח קשר חזק מאוד עם הקב"ה, בתפילות, בחסד, וכל הזמן לנסות להגיע לארץ ישראל, לא למדינת ישראל, אלא לארץ ישראל מדינת ישראל תיעלם וארץ ישראל זה לנצח.

עם ישראל, אנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים להגיע לארץ ישראל אפילו שאין כסף אפילו שלא יודעים איפה יחיו ומה יאכלו אבל להגיע באמונה שלמה. חייבים להגיע לארץ ישראל כמה שיותר מהר. תמיד אמרתי לכם שיגיע יום שאי אפשר יהיה להגיע לארץ ישראל, ויהודים אמריקאים שקנו דירות פה בארץ וחושבים שברגע שנדע מי זה משיח וכבר נראה אותו אז אנחנו פשוט נקפוץ לשדה התעופה, נעלה על מטוס ונטוס לארץ ישראל, אבל כמה שאמרנו לכם הרבה פעמים וכמו שה' הראה לנו ברור עם כל העניין של הקורונה שבדקה אחת אפשר לקרקע את המטוסים שלא יוכלו להמריא, את כל המטוסים בעולם, ואין דרך אחרת להגיע לארץ ישראל.

ואלה שבשום פנים ואופן לא יכולים להגיע אז ה' בניסים יביא אותם. אבל לא משנה מה קורה ולא משנה איפה היהודי נמצא הוא חייב להיות עם ה', ה' ברא את היהודי כדי שיהיו לו חיים לנצח. וכדי להשיג את זה אנחנו חייבים להיות בלי פחד מהגויים או ממה שעומד להיות. ולהיות רק עם הקב"ה בלבד ולהאמין עם כל הכוחות שלנו שהוא יציל אותנו, לא יעזור לנו שום דבר, לא רופאים, לא ויטמינים, לא צבא, לא כלום רק להיות אחד עם הקב"ה.
עם ישראל לא לפחד, אם אנחנו עם הקב"ה, הקב"ה אתנו. זה היסוד. הגוי לעומת זאת, הרוב העצום של הגויים לא יכולים לעשות את זה אבל היהודי כן יכול. אנחנו נעבור מצבים קשים ביותר, קשים ביותר אבל בסופו של דבר נשרוד, כעם נשרוד. אבל לגבי היחידים, כל אחד ואחד צריך לקחת על עצמו דבקות טוטאלית בהקב"ה ובשליח שלו, במשיח צדקנו. **הוא כבר נמצא פה** הוא עוד לא התגלה אבל הוא נמצא פה. עם ישראל לא לשכוח את המילים שלי כי זה אמת, אמת, אמת.

שאלות ותשובות

ש. כיום אחרי שהקורונה אולי כמעט מאחורינו התברר שהיו הרבה שקרים של התקשורת והמדינות שיקרו במספר המתים, שיקרו בזה שאמרו על הרבה שמתו מסיבות אחרות ואמרו שמתו מקורונה והרבה שהגיעו לבתי חולים "גרמו להם למוות" או שפשוט רצחו אותם על שמנו מהם אוכל ועוד? האם התוכנית של הרשעים נחשפה והתקלקלה?

ת. התוכנית של הרשעים לא התקלקלה כי אפילו שעכשיו יודעים שרשעו הרבה אנשים בבתי חולים, ועל הרבה אנשים שמתו מסיבות אחרות אמרו שזה מקורונה וגם הוסיפו מספרים. אפילו ועם כל זה עדיין אנשים לא רוצים להאמין. גם יש

באמריקה את הפימה קמפס (FEMA CAMPS) מחנות עבודה שהוקמו לאחרונה בארצות הברית הדומים לחנות הריכוז של הנאצים ימ"ש) שיכולים להרוג אלפי אנשים כ"א בכל יום. בשביל מה בנו את זה? שאלה טובה אבל לא רוצים לדעת. יש הרבה גויים באמריקה שיש להם רובים, נשק והם מוכנים להילחם נגד הצבא האמריקאי אם ילך נגדם, ואגיד עוד דבר יש באמריקה חיילים זרים כמו רוסים שהם משרתים יחד עם האמריקאים, עם ארצות הברית ובשביל מה? כי אם יהיה צורך לעשות מלחמה עם האוכלוסיה האמריקאית אז חייב אמריקה לה לו קושי לעשות את זה אבל כשמביאים חיילים מצבאות אחרים אז לא יהיה להם קשה לעשות את זה ויש עדויות מכל מיני אנשים בארצות הברית שראו את החיילים האלה. יש חיילים מעוד מדינות אבל בעיקר רוסים

ש. זה מוכיח שהם עובדים ביחד והכל הצגה. ת. זה משותף. ותהיה מלחמה ענקית ומפחידה ביותר. עם ישראל, **אני מבקש בכל מחיר להגיע לארץ ישראל**, נכון שזה קשה ונכון שגם ארץ ישראל מתחת לשלטון של רשעים אבל בסופו של דבר המקום הכי בטוח זה יהיה בארץ ישראל, ה' ישמור על כל יהודי ויהודיה אמיתיים. וגם ישמור על גוים טובים. לא לפחד, להגיע, להגיע בהמונים לארץ ישראל. אבל חייבים להאמין בהקב"ה ובאמת ולא כמו אש של אברהם אבינו שרק אחרי שראה שאברהם אבינו נכנס לכבשן האש ויצא אמר שגם הוא מוכן לעשות את זה. אתם צריכים להיות מאמינים לגמרי מהתחלה, אם לא, זה לא יעבוד. צריכים להיות מאמינים לגמרי בהקב"ה ובשליח שלו כשיתגלה עם כל הכוחות ולא לא משנה מה קורה תמיד להאמין שזה לטובה, הכל עשוי לטובה.

ש. ברור שהקורונה נעשה על ידי אנשים והיה תרוץ כדי להשתלט. התאמצו לנפח ולהפחיד בארץ כאילו זה מגפה כדי להצדיק הסגר ושאר הוראות משרד הבריאות כדי שנלמד להיות ממושמעים.

ת. המחלה באה מצד הרשעים להשתלט על כולם וגם לגרום לבעיה כספית רצינית כי אין כסף. הרשעים האלה כבר גמרו כמעט את כל הכסף בעולם ואין להם כסף להמשיך עם הבנקים וכו'. אולי עוד קצת זמן. והם רוצים שליטה על כולם. אז עכשיו רוצים לגמור עם המזומן. רוצים שלכל אחד יהיה חשבון בנק עם מה שרושם שם וכו' יקבל מה שיקבל. ואם הוא לא יתנהג כמו שהם רוצים אז הוא יהיה במצב של עוני כי לא יהיה לו מה לאכול, ולא יקח הרבה זמן עד שהוא ימות. וזה התכנון של הרשעים – לשלוט על כולם ח"ו, כך הם מתכננים. אבל לא לפחד. שוב אני אומר הקב"ה יציל את כל היהודים ואין מה לפחד אבל צריכים להיות איתו וה' יודע בדיוק מי באמת איתו ומי לא באמת איתו.

עם ישראל, סוף סוף הגיע הזמן לגאולה ואתם צריכים לקבל את זה. הימים לא יחזרו ויהיו כמו פעם. לא נחזור לחיים שהיו כמו פעם, זה נגמר! הקורונה היא חלק מהתוכנית של הרשעים אבל היא לא מסוכנת להם מה שהם אומרים. רק אם פה ושם עוזרים להם להרוג אנשים. זו שפעת שיכולה להיות קשה אבל יש להם משהו נגד זה שלא יפגע באנשים שלהם. זה לא כל כך קשה למצוא משהו אלטרנטיבי שמבריא את הלב אדם ויש כל מיני דברים שעובדים נגד הקורונה ולמעשה זה לא יותר מסוכן מכל שפעת. הרוב הגדול שהיו חולים הבריא. אלה שפחדו ללכת לבית חולים אפילו שהיו קצת יותר חולים כי שמעו שרוצחים שם אנשים ומוסיפים לכ"א שנפטר עוד כמה נפטרים שהם המציאו וזה עשה אנשים מבולבלים כי לא יודעים את האמת. מראים להם בתקשורת הלוויות אבל לא יודעים באמת כמה נפטרו. ולא יודעים באמת כמה נפטרו מהמחלה הזאת. עכשיו כששאלו חברה קדישא על מספר האנשים שמתו הם אמרו שזה לא עלה אלא ירד, זה בכל אופן בארץ. וזה מראה קודם כל שאפילו שהוסיפו מספרים בארץ מספר הנפטרים היה נמוך מאוד. הם לוקחים אנשים שיש להם בעיות לב ול"א להוכיח את זה הם ואומרים שמתו מקורונה. וכו' להוכיח את זה הם פשוט משקרים. אי-אפשר יהיה להשגיח על החולים אפילו לא נתנו לגשת אליהם. הם רוצים להדגיש שזו מגפה איומה. ואז הם יכולים להשתלט, להכניס את כולם לפאניקה וכו'.

אבל יש רק ענין אחד: היהודים הם לא כל כך טיפשים. ה' נתן להם שכל, רוב היהודים שחלו באזור ניו יורק לא הלכו לרופאים אלא לבתי חולים כי הם ידעו שרוצחים שם אנשים. וברוב המקרים אף אחד לא ידע שהם חלו רק המשפחה הקרובה וזה בשקט והבריאו מהר יותר או מהר פחות,

חלק לקחו פתרון אלטרנטיבי ועברו את זה. אבל עם ישראל לא לשכוח הם רוצים שאנחנו נעזבו את האידישקייט (את היהדות) שלנו. הם רוצים שנאמין ברופאים, בראשי ממשלות, במשטרה בצבא וכו' וזה הכל שקר. אנחנו הגענו לשלב שמשמ לפני הגאולה. **המשיח כבר נמצא ועוד מעט הוא יתגלה** ואנחנו צריכים להבין שהחוקים של החרדים הם שונים עכשיו. ויותר ויותר הנהגה שמיימת וההיגיון הולך ונעלם ולכן האמונה והביטחון חייבים להתחזק. אין עוד מלבדו אין עוד כתובת ללכת אליה ולקבל עזרה אמיתית רק אצל הכל יכול שזה הקב"ה. אם אנחנו לא שוכחים את זה וחיים אך ורק עם הקב"ה אז הוא אתנו כל הזמן ואין מה לפחד.

זה לא יהיה קל כי לפחות במאה שנים האחרונות עולם הרפואה כביכול שולט. ואפילו שאנשים מתים מכל מיני מחלות אחרות זה לא פגע במעמד של עולם הרפואה. והאמת היא שבדברים מסוימים הרפואה נכשלה וטאלית ואפילו יותר מזה. הם משקרים והולכים נגד דברים פשוטים שיכולים להבריא בן אדם כי זה לקוח מהם את הכסף שיכולו להרוויח מהחולה. כי אם יש טיפולים ותרופות שלהם אז מרוויחים יותר. לכן זה נהיה מסוכן ללכת לרופא ומסוכן ללכת לבית חולים. לפעמים אין ברירה אז מתפללים לה' שיצא שזה ילך בקלות ובהצלחה. ומי שלא מאמין בה' הוא בסכנה מאוד גדולה. ועכשיו במיוחד, אנחנו צריכים לא לשכוח תפילה צדקה, אהבת ה', אהבת עם ישראל, לימוד תורה וזה מה שיציל אותנו. הקשר החזק שלנו עם בורא עולם זה מה שיציל אותנו ויביא אותנו לנצח. ש. בכל הזמן של הקורונה הרוב דברו על שמירה מהדבקות וכמעט שלא דברו על החובה לפשפש במעשינו ולעשות תשובה.

ת. נכון הרבנים שותקים, לא כולם כי יש רבנים שמדברים על תשובה.
ש. מה אתה אומר על ל"ג בעומר ועל רבי שמעון השנה?

ת. ברוך ה' ברוך ה' בל"ג בעומר הדליקו מדורות ורקדו והרבה יהודים הגיעו בכל אופן למירון להראות להם ברור שהם לא מפחידים אותנו ואנחנו עם ה' והיינו צריכים להגיע למירון. אלה הגיבורים שהגיעו לשם וביניהם היו גם נשים עשו לנו טובה ענקית. הם הגיעו לשם והקריבו את עצמם ובאו אפילו עם ילדים קטנים. כי הם מאמינים בהקב"ה ובצדיק שלו ולא רצו להשאיר את רבי שמעון באותו זמן של ההילולה שלו לבד והביאו את התינוקות שלהם, את הילדים הקטנים לעשות "חלקה" כדי להראות לרשעים שהם לא נצחו אותנו. הם לא נצחו אותנו.

להראות להם שעם ישראל חי והם לא יכולים לעשות שום דבר נגד זה. ועם ישראל יהיה תמיד עם הקב"ה והקב"ה יהיה תמיד עם ישראל. אנחנו קשורים כאחד. והגויים והיהודים שמתנהגים כמו הגויים לא יכולים לעשות לנו כלום ואם אנחנו מתים אז נחזור בתחיית המתים ונחזור לנצח.

לפחד, בן אדם שמפחד ובגלל הפחד הוא מפסיק לעשות רצון ה' הוא עם הקב"ה. הוא לא יכיר בכלל מי זה משיח כשיתגלה ולכן לא תהיה לו זכות לחיות. והרשעים לא יהיה להם מוות כמו של הצדיקים, שמאמינים בה' עם כל הכח שלהם ומוכנים להקריב עצמם למען האמת. הצדיקים שפטר יחזרו בתחיית המתים, אבל הרשעים ימותו וייעלמו לנצח. לא יהיה צורך בהם שיחיו כל אלה שלא מאמינים בהכל יכול.

לקראת הגאולה

בנימין, כ"ד אייר תש"פ (18/5/20)

אוי עם ישראל, אוי עם ישראל, אוי עם ישראל. בדיוק אתמול דברתי אתכם והיום אני חייב שוב לדבר אתכם לחזק אתכם. כי שמת לב שבאים אלינו עוד פחדים ועוד מצבים קשים ביותר ועוד תכנונים של הרשעים הגדולים שהם פה בעולם בכל דור ודור מאז אדם וחווה עד היום. והם מנסים להפוך אותנו לבעלי עברות נגד הקב"ה שלא נדע. ומנסים להפחיד אותנו כדי שנעזבו את היהדות שלנו ח"ו. שלא נתפלל ח"ו, שלא נעשה בריתות, שלא נעשה את כל הדינים והחוקים שכתובים בתורה שלנו. שלא נתחנן ח"ו, שלא נתפלל להקב"ה, שנתבלבל מי ברא את העולם, ואת כל מה שקייים. שנשכח שכסף זה לא כלום. שנחשוב שבלי זה ובלי מה שהממשלה נותנת לנו אין לנו תחיות לחיות. כי אין נקנה אוכל, אין נשלם חובות וכו'?

עם ישראל לא משנה איזה אסון נופל עלינו, שה' ישמור, לא לשכוח שרק הקב"ה הוא הכל יכול. ובני אדם גם אם הם ראשי מדינות,

משטרה, חיילים, עשירים, לא משנה מי, הם רק בני אדם. ואם הקב"ה רוצה אז בפחות משניה הוא יכול למחוק אותם מהמציאות. לא לשכוח כי הקב"ה יכול גם לרפאות את כל החולים, לא משנה ממה הם סובלים, לא משנה אם הרפואה אומרת שאין בינתיים תרופה בשביל המחלה שלהם, הקב"ה יכול בלי שום בעיה. הוא ורק הוא הכל יכול. **לא לשכוח את זה כל הזמן**. לדבר, להגיד לעצמכם, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. רק הוא יכול להציל אותנו.

אז עכשיו ה' נתן לבני אדם שקוראים להם עכשיו "רופאים" כביכול את האפשרות לרפאות אנשים אחרים. אבל הגענו לשלב שאי-אפשר לסמוך לא על הרופאים וזה הרפואה. נשאר רק לסמוך על הקב"ה. זה תהליך שכל העולם עובר, וכמה ומה שאנחנו מגיעים יותר ויותר קרוב לגאולה השלימה, היכולת או הרצון בכלל של הרופאים לרפאות יורד ויורד. יותר ויותר אנחנו מודעים לעובדה שתפילה להקב"ה, פשוט לבקש ממנו להבריא אותנו, זה **עובד יותר טוב מכל החיסונים שבעולם**.

אל תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא: עצה וחתך דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל: ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט:

(משלי ג כה, ישעיה ח י, ישעיה מו ד)

ובכלל אנחנו צריכים להבין שהגענו לשלב אחר בהיסטוריה. ועכשיו אנחנו חייבים הוא ורק לבטוח בה'. ה' הוא לא רחוק מאיתנו הוא מאוד קרוב. הוא דואג לנו. הוא יתן לנו כל מה שאנחנו צריכים. אנחנו בדיוק כמו היהודים שהיו עבדים במצרים, שיצאו ממצרים אחרי 10 מכות שהרוס את מצרים והרגו הרבה מאוד מצרים.

ואנחנו עכשיו, עכשיו, עוד מעט, נעבור ונלך לחופש לא נהיה תלויים, לא ברופאים, לא במורים חילוניים, לא בראש ממשלה, לא בצבא, לא במשטרה, לא במס הכנסה, לא בכלום, רק בהקב"ה. הוא יכוון אותנו, והוא יציל אותנו. אנחנו רק צריכים **לא לפחד מהרשעים** ותמיד להיות אך ורק עם הקב"ה. להיות אך ורק עם תורת משה. זה מה שיציל אותנו.

אנחנו עומדים לעבוד דברים הרבה יותר קשים מהקורונה, אבל אסור לפחד. **פשוט אסור לפחד. אנחנו עם ישראל**, צריך לדעת שכמו שה' שלח את משה ואהרן להוציא אותנו ממצרים, הפעם הוא בעצמו יוציא אותנו. ממצרים, ומה זה מצרים היום? זה רוב העולם אפילו מדינת ישראל שהגשמיית שולטת כאן. ומהגשמיית העקומה הזאת נולדו מפלצות בצורת בני אדם, שחושבים שהם יכולים ח"ו להילחם נגד הקב"ה ח"ו. נגד תורתו ח"ו. והם חושבים שגם הם יכולים לנצח. ועם צורת החיים העקומה שלהם לשלוט על כל העולם וחס ושלום לשנות את חוקי החיים שהקב"ה נתן לעם ישראל בהר סיני. הם חושבים שהם יכולים לקחת את התורה ולהפוך אותה, לשנות אותה למה שהם רוצים חס ושלום.

זה לא ילך, ה' יהרוס אותם עד הסוף, ויהרוס את רוב העולם, את רוב כדור הארץ. ומדינות גשמיית בולטות הוא יהרוס אותם לגמרי. אבל ארץ ישראל ואת מדינת ישראל תישאר שלימה. ולא רק זה, ה' יגדיל את ארץ ישראל, לא שיגדיל אותה ע"י שניקה שטח מהירדנים, לא, אלא הוא ימשוך את ארץ ישראל, ימשוך אותה עד שהיא תגדל, עד שהוא יפרוס אותה, עד שתהיה בגודל כפול או אפילו יותר מפפול מהגודל של עכשיו. עם ישראל, זה לא יהיה קל, לא יהיה קל אבל לא לפחד.

לא לשכוח אפילו אם משהו יצטרך לתת את החיים שלו, הוא לא יסבול הוא ילך לגן עדן ויחזור לבית המקדש השלישי. הוא לא יסבול. עם ישראל תהיו לגמרי עם הקב"ה. תפסיקו לריב אחד עם השני. תתחילו לאהוב אחד את השני. ותחזיקו חזק באמונה ובטחון בבורא העולם – הקב"ה. הכל יכול. תחזיקו בו חזק ולא לעזוב. לא להילחם נגדו ח"ו רק להיות איתו עם כל הלב. כי שקרנים שמתנהגים כאילו הם עם הקב"ה לא ישרדו לנצח ח"ו. עם ישראל, הקב"ה ברא אותנו לחיות לפי התורה. הוא לימד אותנו דור אחר דור, של

גלגולים איך להילחם נגד הסיטרא אחרא. איך להילחם בעד היהדות, בעד האידישקייט שלנו. הוא לימד אותנו להיות נאמנים לו. ועכשיו גם להיות נאמנים לשליח הגדול שלו, למשיח צדקנו כי עוד מעט משיח יתגלה. תהיו מוכנים, כי ה' יודע מי אמיתי ומי לא אמיתי. מי מאמין באמת ומי משחק כאילו שהוא מאמין. מי רוצה לחיות חיים של תורה ומצוות ומי משחק כאילו שרוצה. אלה שכאילו יהודים הם בבעיה גדולה. אלה שעם כל הלב רוצים לחיות כמו יהודי אמיתי אין להם מה לדאוג. העתיד שלכם מובטח. עם ישראל, הגענו למקום שחייבנו לו כל השנים. אני מבקש מכם: אלה שגרים בחוץ לארץ, להגיע לארץ ישראל מה שיותר מהר. אפילו אם זה מאוד קשה. אם בשום פנים ואופן ה' לא נותן לכם רשות להגיע אז תחיו חיים של תורה, של טהרה, של אהבת ה'. ויותר מכל זה חיים של אהבת ישראל. לא לעזוב לרגע את ה', ולקשור קשר יום יומי עם ה'. לפחות שלוש פעמים ביום. עם הקב"ה ועם הצדיקים שלו שאנחנו לומדים את הספרים שלהם ולא לפחד.

אם יש מגיפה ח"ו, אם יש מלחמה ח"ו. לא לפחד כי ה' יציל כל נשמה של יהודי אמיתי. לא לפחד, לא לפחד, לא לפחד. יש רק דבר אחד שמזה צריכים לפחד וזה אם ח"ו יורדים מהדרך האמתית שלו. עם ישראל, ה' שלח אותנו לגלות, לפני כמעט אלפיים שנה. עכשיו עם ישראל הגיע הזמן לחזור לארץ ישראל ולהתכונן לגאולה השלימה.

שאלות ותשובות

ש. איך לא נפחד, אנחנו בשר ודם?

ת. אנחנו יכולים לפחד אבל אסור לנו לתת לפחד שלו למנוע מאיתנו לעשות את רצון ה'. יהודי יש לו עבודת ה' לעשות. אנחנו לא יכולים לתת לפחד שיש לנו להתגבר עלינו ולמנוע מאיתנו לעשות את רצון ה'. זה כל הנסיון שלנו, אפשר לפחד, אפשר אפילו לרעוד מפחד, אבל לא לתת לפחד להכתיב לנו מה לעשות.

ש. הרי יכולים להתמרד נגד השלטון אם ירצו להכניס אנשים צ'יפ, שבת בתוך חיסון?

ת. נכון, ה' נותן לנו בשלבים את הכל. כמו שביבי אמר שצריך להדריק לתוך אנשים "צ'יפ", מכשיר קטן מאוד אלקטרוני, ואז הם יכולים להקוב אחריו ולדעת מה קורה בגוף שלנו, ואפילו להרוג אותנו. קורה דבר כזה שיש מרד נגד ממשלה או ממשלות של העולם. אבל זה עוד לא אידישקייט. זה עוד לא מה שה' רוצה מאיתנו. הוא רוצה שעם ישראל יהיה אך ורק איתו, כי אין מקום למישהו שלא מאמין בהכל יכול.

הגענו לשלב שכולם צריכים להיות עם הקב"ה. אז נכון יכול להיות מהומות נגד ממשלות כי כבר אומרים ברדיו, לא ברדיו הרגיל כמובן, אבל בכל מיני תוכניות של קוים מעניינים, שאומרים בדיוק מה שהם עושים. הם עושים עוול גדול לכל העולם. כמו שהייתה פרסומת מאוד גדולה בארה"ב: עובדה שרצחו חוליים שהגיעו לבתי חולים כאילו שיש להם קורונה ופשוט רצחו אותם. ועל כל מת מקורונה, בתי-החולים מקבלים כסף מהממשלה.

זה עדיין לא מביא אותנו לגאולה השלימה. אלא שבתקופה הזאת ה' מגלה לנו כלום מי באמת נאמנים לה' ולשליח שלו ומי לא נאמן. ואז הלא נאמנים יעלמו, פשוט יעלמו. וישראו אולי כ"כ הרבה אבל קבוצה חזקה ביותר שמאמינים בה' ית' ובשליח שלו. בכל העולם יש שלטון אחד של שקר גמור. כאלה שרוצים להשתלט על כל העולם ולהפוך את העולם לסדום ועמורה ח"ו.

ש. כשיראה פה בארץ שהשלטון הוא שקר יהיה להם קל יותר לחזור בתשובה?

ת. אמרתי, צריכים למשוך מי שאפשר אלינו, אלינו זה אל הקב"ה, להיות יהודים אמיתיים. ובסופו של דבר הקב"ה יוציא את הכביכול יהודים שהם לא אמיתיים, מהיהודים האמיתיים והוא לא יציל אלה אמיתיים.

ש. הכלכלה נפגעה באחרונה?

ת. אני יודע שצריכה להיות נפילה כלכלית מאוד קשה ובזה הם רוצים להפוך אותנו לעבדים, ע"י שנקבל משהו במקום כסף, כמו כרטיס אשראי ולא נראה את המטבעות יותר. ואנחנו נהיה כמו עבדים שלהם כי אם לא נעשה מה שהם רוצים הם פשוט יסגרו לנו את החשבון ואדם ימות ברבע או משהו דומה ח"ו.

ש. מה יהיה ההבדל בין עני ועשיר בעתיד?

ת. ברגע זה יש אפשרות לעשיר לעשות חסד עם עניים לעזור להם לצרכי שבת, ביגוד, לחגים, חסד אפשרות לתת למי שהם רוצים, יש אפשרות להשקיע. בעתיד לא תהיה אפשרות ליותר ממה שהם יקצבו. ימחקו את המילה חסד, וזה לא יהיה להרבה זמן כי תבוא מלחמת עולם שלישית. אבל ארץ ישראל לא תפגע. יכול להיות פצצות

פה ושם שיפלו אבל היא לא תיהרס.

ש. מדברים על רעב בחוץ לארץ ובארץ יהיה רק מחסור באוכל?

ת. כן כי בארץ בכל אופן יהיה אחרת. ה' רוצה מאוד מאוד לשחרר את היהודים המאמינים מהדבקות לשקר של הגשמיים של ארה"ב ושל כל הארצות, כי ארה"ב השפיעה על כל הארצות עם הגשמיים המיותר שלה. לכן היהודים האמיתיים, שבלב יודעים איפה שצריך להיות, צריכים להתנתק מארה"ב ולהגיע לארץ. לא לשכוח, שני שלישים של העולם יחברו. שלישי אחד לגמרי, שלישי אחד יהיה פגוע מאוד וארץ ישראל תישאר שלימה ופורחת. אחרי זה יהיה גם את הכוכב בערך שבועיים או משהו כזה זמן של חוסר ואחרי זה גוג ומגוג. ואני מקווה שעד פסח הקרוב נרגיש באמת עם כל הלב את יציאת מצרים.

החגיגה נגמרה

בנימין גולדן, ט' סיון תש"פ, 1/6/2020

עם ישראל, עם ישראל, אוי, אוי עם ישראל. אחרי מה שעברנו עד היום אתם עוד לא מבינים? האם אתם עוד לא רואים? האם אתם עוד לא מרגישים, מה באמת קורה? ועוד יש ביניכם כאלה שבאמת חושבים שהמצב בארץ ובעולם כולו יחזור למה שהיה לפני המגיפה של הקורונה והתחילה להפריע לחיים שלנו.

אבל תדעו - זה אף פעם לא יחזור למה שהיה. חיים לא יחזרו להתעסקות הטיפשית בדברים גשמיים, לא יחזרו לטיפות לחוץ לארץ, לא יחזרו לכל החופשים והנופשים, בתי-מלון וכו'. אנחנו עברנו לשלב אחר לגמרי, אנחנו קרובים מאוד לגאולה השלמה וכמה שמתקרבים יותר ויותר זה יהיה יותר ויותר קשה, זה לא יהיה קצת קשה, זה יהיה מאוד, מאוד קשה. במיוחד אלה שלא מאמינים מספיק בהקב"ה ובתורתו. ואני לא מדבר רק על חילונים, אני מדבר על חרדים, חרדים, אתם שומעים? חרדים שלא מאמינים בהקב"ה באמת שהם עדיין מאמינים בגשמיים, בקשר של השטן שהוא מונע מאיתנו להתפלל עם כל הלב, מונע מאיתנו לדאוג לצניעות בין הנשים שלנו וגם בין הגברים שלנו. לדאוג לחינוך אמיתי בבית יעקב שלנו ולא ללמוד כל מיני דברים גויים שרק מבבלים אותנו ונותנים לנו תאבון לדברים אסורים לפי התורה.

השטן אומר לנו בשביל מה צריך את כל החינוקים? אפשר להיות גם בעולם הגשמי וגם בעולם החרדי קרוב לה', זהו שקר. כל הדור הזה במצב קשה ביותר. כן יש לנו מלא, מלא ישיבות קטנות, גבוהות וחדרים, חרדים. אבל הרגש, האמונה, הביטחון בה' הלך לאיבוד ברוב המקרים, ובגלל זה יש חרדים שבחוץ נראים חרדים במקרה הטוב, אבל בפנים, אוי לנו. יש מרחק גדול ביניהם ובין התורה, תורת משה והאמונה והביטחון בה'.

עם ישראל אנחנו האהובים של הקב"ה אנחנו הילדים שלו שהוא אוהב אותנו יותר מכל עם, אנחנו חייבים מיד לזרוק מהשלב מהמלב את כל הגשמיים המיותרת שאנחנו כל כך רוצים. ולחזור לגמרי להקב"ה ותורתו אבל לגמרי לחזור. מעכשיו כל העולם ישנתה.

זה כבר השנה מאוד, אבל הרחוקים מהאמת יתבלבלו כי הרשעים ינסו לעשות מאיתנו עבדים. ועם המשבר של הקורונה שלא נדע זה נהיה ברור מאוד שהם כבר מנסים לשלוט עלינו לגמרי. הם בטוחים שאנחנו טיפשים והם יכולים לסובב אותנו לאיזה כיוון שהם מחליטים. ומי מבינו שיש לו קצת שכל יכול להבין שמה שעברנו עד עכשיו עם המשבר של הקורונה שלא נדע מראה ברור אף שהם מנסים לשלוט עלינו לגמרי.

זה ברור גם בכל הארצות שהם כולם מחת לשלטון של "מאפיה עולמית" שהראש שלהם זה השטן בעצמו. ותראו שמעכשיו הכל ישנתה עוד יותר בעולם. תהיה נפילה קשה מאוד של הכלכלה וזה כבר התחיל בגדול בכל מקום בעולם, יהיו גם מלחמות מאוד גדולות והרסניות. יהיו אסונות טבע שקשה להאמין שזה יכול להיות בכלל אבל זה יהיה. אוכל יהיה מאוד קשה להשיג וכולנו נהיה בסכנת חיים אפילו אם יהיו לכם מחסנים של אוכל זה לא יספיק, לא, ולא רק זה. כן תמיד יהיו אנשים רעבים שאם ייוודע להם שיש אוכל אצל משהו, אז הם יהיו אלימים ביותר כדי להשיג את זה.

עם ישראל, העברות שלנו הן מאוד גדולות, מאוד גדולות. ה' שלח את היתר ימח שמו וזכרו להציל את העם ושאר שאירופה. איך אתם תשאולו? להגיד שהיתר הציל את עם ישראל באירופה הרי הוא רצח בדם קר את הרוב הגדול של יהודי אירופה אז איך הוא הציל אתם? נכון

הוא רצח וייענש עד הסוף אבל כמו שאמרנו הרבה פעמים, יהודי אירופה ירדו בצורה אימה ונוראה מהיהדות שלהם. וכדי להציל אותם הקב"ה היה צריך להחזיר אותם בתשובה. ומאחר שרוב היהודים באירופה היו כ"כ תפוסים עם היצר הרע של הגויים, הם הפכו לחילונים, התבללו ולא שמרו מצוות.

אז רק השיטות של הנאצים השיטות האכזריות של הנאצים, יכלו להחזיר אותם לשיווי משקלם, לתורה ולהקב"ה. ולכן רוב הגשמות של היהודים באירופה לפני שנרצחו על"ה הנאצים הרשעים עשו תשובה אמיתית, ובלו הסבל הזה הם לא היו מסוגלים להתנתק מעולם השקר ולהגיע לעולם של חיי תורה שהיא האמת.

ה' הציל אותם והרבה מאיתנו שחיים והולכים כיום על כדור הארץ. אנחנו גלגולי נשמות של אותם האנשים שהלכו שנרצחו במחנות ריכוז באירופה במלחמת העולם השנייה. אנחנו, עם ישראל אנחנו צריכים להתאושש ולהגיע בחזרה לאמת, להקב"ה לתורתו. אנחנו לא נהיה מתחת לשלטון של הרשעים הרבה זמן. אבל עכשיו אנחנו תחת השלטון של אותם הנאצים ושוב הם רוצים לחסל אותנו, אם זה דרך מגיפה, או דרך שליטה גמורה עלינו כדי להפוך אותנו לעבדים כמו במצרים או להשתלט על הלב, על השכל שלנו ולעשות מאיתנו "זומבים" בלי יכולת לחשוב ולפעול כעני אדם רגילים, רק לפעול ח"ו כמו גלמים שבועים את רצון השטן ח"ו.

אני מזהיר אתכם, השלבים הבאים יהיו הרבה יותר קשים מהקורונה. נצטרך עם כל הביטחון ועם כל הכח שיש לנו, לחזור להקב"ה לגמרי, בלב, בשכל, ובנשמה, לגמרי, להיות נאמנים לו, להקב"ה ולשליח שהוא שולח לנו משיח צדקנו. אם עכשיו נברגע זה נחזור לאמת עם כל המות שלנו, לא נסבול כל כך קשה וה' יציל אותנו ויביא אותנו על כנפי נשרים על עננים וכו' לבית המקדש השלישי. מהרגע הזה שנקריב קורבנות בבית המקדש השלישי הצרות יעלמו לנו ונרגיש רגיעה ושמחה מעל ומעבר למה שאפשר לדמיין. נרגיש קלות בגוף, אבל הבריות מאוד חדה בהבנה, בשכל. נרגיש שהנשמה שולטת עלינו, נרצה לרקוד משמחה והגוף ירקוד בקלות ונקפץ משמחה.

עוד זמן קצר

יתעוררו בוקר אחד

והעולם יהיה אחר לגמרי

*

יפתחו את הברז

ולא יצא מים

ידליקו את האור

ואין חשמל

עם ישראל, הרגע הזה שתיארתי עכשיו זה יהיה ההתחלה של החיים האמיתיים שלנו. העולם כמו שהוא עכשיו הוא מלא רע. הוא מלא עובדי השטן שחלק מהם נחשבים ליהודים ה' ישמור. והם ינסו עם כל הכוחות שלהם לנתק אותנו מאבינו שבשמים אבל אנחנו חייבים להיות חזקים, לא לפחד, לא לפחד מהם. ה' יגלה בעתיד הקרוב את משיח צדקנו והוא יוביל אותנו. והיו כאלה שיגידו לא, זה לא משיח, לא יכול להיות ויגידו כל מיני סיבות למה לא יכול להיות שהוא משיח. ואלה שלא יכירו אותו ולא יקבלו אותו יעלמו. ואלה שילכו אחרי, לא משנה מה, יגיעו לנצח.

אני מבקש מכל יהודי ויהודי, מכל יהודי ויהודי ומכל ילד וילדה. תתכוננו לעתיד הקשה בתפילה. ולעבוד על המידות ולעשות קשר חזק מאוד בלי ספקות עם הקב"ה. וזה יעשה את המעבר הזה בין העולם הזה עם השלטון של רשעים לעולם הבא של נצח נצחים. עם ישראל ח'.

שאלות ותשובות

ש. כתוב שאין דוד בא עד שתפוש המלכות 9 חודשים. האם התחילו כבר ה-9 חודשים?
ת. התשעה חודשים כבר התחילו... כמה אני לא יכול להגיד. ואנחנו לא צריכים לדעת מתי כל דבר קרה אבל זה התחיל כבר.

ש. מה אתה אומר על המהומות באמריקה?
ת. הכושים באמריקה זה חלק של התוכנית. הרשעים רוצים להפוך את כולם לעבדים, לא רק את היהודים אלא גם כל מיני אנשים, אבל הם רוצים שהרוב ימות. הם רוצים איזו כמות הרבה יותר קטנה של עבדים שיישאר להם. וכדי להשתלט על הכל הם גורמים לכל מיני בעיות

ועניינים ויש להם כל מיני דרכים שלא נדע להרוג את רוב האוכלוסיה של העולם, ובמיוחד יש להם רצון מיוחד להרוג את כל היהודים. כי השטן יודע שעם ישראל הם תחת השלטון של הקב"ה ואם הוא מצליח לחסל את עם ישראל, או בשיטות האכזריות והקטלניות, או דרך שהוא גונב להם את הנשמה ומכוון אותם לדברים אסורים, שזה רצח נצחי ליהודים ח'.

כל השיטות של להרוג את רוב האנשים הן ידועות כמו מחנות ריכוז, וגם בארץ יש מחנות בשביל יהודים ה' ישמור. וחוץ מזה הם יגרמו למלחמות בכל העולם ואנשים ימותו מזה. וגם לא יהיה מספיק אוכל ואנשים ימותו מרעב.

ואחרי כל זה הם יודעים שהשבטי, המיני שמש עם 7 כוכבי לכת וזנב עם מיליוני אסטרואידים ומטאורים, יגיע כמו שמתואר בזוהר הקדוש. הם יודעים כי כאשר זה יגיע יהיה הרס שקשה להאמין שקיים. וזה יגמור על האנשים שהם לא רוצים שיחיו. וזה הירוס שני שלישי של העולם, הם יודעים את זה, הרשעים. ולכן יש להם את הבונקרים שלהם עמוק מאוד בתוך האדמה. והם מאמינים שהם ישרדו ויצאו החוצה ולא יצטרכו להמשיך את הרצח רק ייקחו את האנשים שנשארו לעבדים או את האנשים שבאו איתם בתוך הבונקרים. כמו טכנאים וכל מיני אנשים שעובדים כדי שהבונקר יפעל ויהיה להם מים חמים וכו' וכן כל מיני אנשים שנצרכים להם בתור סוג של עבדים.

ש. ראינו שדבר קטן מדליק אש גדולה, באמריקה ובעוד מקומות.

ת. הקב"ה עושה דברים קטנים שגורמים להרס ענק. כמו שרק מאמר אחד שאפיקורס כתוב יכול לקלקל אלפי יהודים וזה באותו פרופורציה זה אותו דבר. הרשעים, מספיק שעושים דבר קטן זה יכול לגדול לזרע ענק ח'ו. אבל אם אנחנו עם ה' זה מבטל את כל הרשעות ואז לשטן לא תהיה שליטה יותר והוא יעלם לנצח. ואני מקווה שעד פסח הקרוב נרגיש באמת עם כל הלב את יציאת מצרים.

זרים השתלטו על העולם ועל מדינת ישראל

בנימין, י"ח סיון תש"פ 10/6/2020

אוי עם ישראל, אל תחשבו שבגלל שיש פתיחה מהסגר הגדול והקשה שהפחיד את כולנו, שבגלל שפתחו עסקים ואפשר ללכת ברחוב די חופשי - אל תחשבו שזה סוף הצרות שאנחנו חוזרים לחיים הגשמיים שפעם היו. אל תחשבו שאין לנו מה לפחד מהשלטונות או מהמלחמות או מהעוני ומעוד דברים קשים כמו אסונות טבע, חוסר אוכל וכו'.

הכל יהיה כמו ביציאת מצרים. אנחנו התחלנו את התהליך האחרון של היציאה מהמצרים שלנו שזה עגל הזהב, הגשמיים המיותרת. מעכשיו ה' יביא אותנו שלב שלב עד הגאולה. נצטרך להיות תלויים פחות ופחות בהגיון המוטעה, שלנו ושל כל העולם. נצטרך יותר ויותר להיות עבדי ה' ועובדי ה'. ולדעת שלא רופאים ולא ראשי ממשלות ולא משטרות ולא חיילים ולא שום דבר אחר יכול להציל אותנו, רק הקב"ה. נצטרך להבין שרק הוא יכול להציל אותנו בניסים. ונצטרך ניסים גדולים כדי לשרוד. "ומן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה. שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דבריו ומקרינו שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד. טבע אלא אם יעשה המצוות יצליחו שכרו ואם יעבור עליהם יכרתו עונשו". (רמב"ן סוף פר' בא)

יהודים שבאמת בכל המהות שלהם בוטחים ואוהבים את הקב"ה ומשתדלים לעשות את רצונו, בשבילים זה לא יהיה קשה לעבור את הבעיות הקשות, את המכות הקשות שיגיעו לכל כדור הארץ ולכל עם ישראל. רק מי שבוטח בו במאה אחוז יזכה ליהנות מהניסים הגדולים של יעשה לנו.

עם ישראל, כדי להציל אותנו ולהרים אותנו יותר ויותר קרוב אליו, אנחנו צריכים להוציא מהראש שלנו, מהלב שלנו את כל הדברים הגשמיים שכל כך אנחנו אוהבים. וגם אוכל מיותר, דברים אלקטרוניים מיותרים וכו'. אם אנחנו צריכים ללכת לרופא, אז ללכת אבל לא לסמוך על הרפואה, כי עוד מעט לא תהיה רפואה בצורה של בתי חולים וטכנולוגיה וכו'. כי לרוב הם רשעים וכמו שארנו בניו יורק שרצחו בדם קר יהודים רבים ואמרו שהם מתו מקורונה, זה היה שקר ענק. והיהודים האלה שהלכו לעולמם, הם היו הקורבנות לעברות שלנו, של הדור שלנו. אבל הם לא היו דווקא הרשעים, הם היו הקורבנות של

הדור שלנו. היהודים האלה לא רק שנפטרו בצורה קשה ביותר ולא מהקורונה. הרבה מהם מתו מרעב ומצמא, וזה מדהים שזה קורה בחברה כל כך עשירה, כמה בגרמניה במחנה ריכוז. וכיום ארה"ב הגדולה והעשירה בשנת 2020 קשה להבין, קשה לעכל שזה לא גרמניה של שנות 1939-1944.

בארצות הברית העשירה, המדינה הכי חשובה בכל העולם כביכול יש אנטישמיות ברמה לא פחות אכזרית מגרמניה הנאצית.

עם ישראל, היהודים האלה המסכנים מתו בלי שנתנו להם משפחות שלהם להיות לידם ולהיפרד מהם וגם מתו בלי וידוי. איזה דבר זה? אנטישמיות מעל ומעבר. אכזריות ענקית שבבית חולים שזה מוקדם בשבילי לרפאות, לעזור, להיות אנושיים ודוקים עם רוצחים. הכל שקר זה תמיד היה שקר... כי מי שלא מאמין, מי שלא מתפלל ויודע שרק הקב"ה הוא הכל יכול, שרק הוא נותן ולוקח חיים. מי שלא מאמין שיש עולם הבא, גם בשביל עונש וגם בשביל שכר. לא יוכל לשרוד בעולם הזה זה כולל גם את הגויים.

כל בני אנוש חייבים להאמין בהקב"ה שרק הוא הכל יכול. חייבים להאמין שיש שכר ועונש גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. היהודים חייבים בנוסף לזה להאמין בכל מה שכתוב בתורת משה ולבצע את זה. וללמוד תורה יום ולילה. ומעל הכל לאהוב את הקב"ה, את תורתו יותר מהחיים שלנו. להיות מוכנים לעשות את רצונו, לא משנה מה. להיות נאמנים לו לא משנה מה, לו ולתורתו. נוסף לזה, כמו שכתוב בהרבה נבואות שלנו, של היהודים, שיהיו מכות קשות לפני הגאולה ומשיח צדקנו יגלה את עצמו בתקופה הזאת אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מתי. דבר אחד ברור שהוא חייב להיות כבר פה, ואנחנו חייבים מהר מאוד לשנות את התלות שלנו בגשמיות, בגשמיות המיותרת שאנחנו כל כך תלויים בה. ולהיות רק תלויים בהקב"ה ולא לפחד.

אם זה נראה שאין אוכל, או אין כסף לקנות אוכל. או אין חשמל וכו' הלא בכל אופן יוכלו אותנו והגוף שלנו לא יהיה רעב ויהיה לא אור בבית אפילו בלי חשמל. ויהיה לנו כל מה שנצטרך בשביל לשרוד. לא נהיה תלויים בשקר, רק באמת והאמת המוחלטת היא שאין עוד מלבדו, והוא הכל יכול. הוא ברא את כל היקום, והוא ברא את הבראשית ונתן ליהודים בני אברהם יצחק וישראל את התורה הקדושה כדי שנוכל לחיות חיים טובים, חיים של תורה מצוות ומעשים טובים. חיים בלי צרות, בלי דאגה לפרנסה. אבל עם ישראל שקיבל את התורה, את לוחות הברית עלו מאוד גבוה. הקב"ה הרים את הר סיני מעל ראשם והם אמרו נעשה ונשמע. ומאז יש יהודים בתקופות שונות שעוליים ויורדים, עולים ועוד פעם ויורדים.

הגויים יותר ויותר מקנאים בנו כי רצו לנו הקב"ה נתן את התורה הקדושה. אבל בגלל זה העמים שונאים אותנו ומקנאים בנו. הם יודעים **שהתורה זה המפתח לכל האמת בעולם** ומנסים בדרך של גשמיות ובכל דרך אחרת להגיע לרמה של היהודים עם התורה אבל הם לא מצליחים. הגויים בנו ברשות ה' ממלכות אדירות וחזקות, שלטו על רוב העולם. היוונים, הרומאים וכו' כולל עכשיו ארצות הברית ואירופה, אבל כולם נפלו. וגם עכשיו ארצות הברית נופלת ונפלת אנגליה נופלת ואירופה נופלת ורוסיה נופלת וכל העולם נופל. כי רק העם ה"פיצי" הקטן הזה יש לו את הכח, את השמירה של הקב"ה. רק אנחנו יכולים לשרוד את ההרס שיהיה בעתיד הלא רחוק בכדור הארץ. וגם גויים אבל לא הרבה, ישרדו, אלה שבלב שלהם הם מאמינים. הם מבינים את האמת ומוכנים לקבל את האמת לגמרי.

עם ישראל, הכל תלוי בנו. כמה שלא נפחד מהרשעים, כמה שלא ניתן לשונאי ישראל להשפיע עלינו, על המחשבה והרצון שלנו. הם רוצים שנאמין שזה לא הקב"ה אלא המדע הרפואה וכו' שח"ו מצילה אותנו אבל לא, זה רק הקב"ה.

ועכשיו אנחנו התחלנו את המכות שנסובל מזה **מכה אחרי מכה עד הסוף**, עד משיח. והמכות האלה יבאו את המאמינים להאמין יותר ויותר ולהיות יותר ויותר קרוב להקב"ה. כי הם יבנו וידעו לקבל בשמחה שבזה הקב"ה מציל אותנו. הם לא ימותו מרעב או מכלל דבר אחר, הם יחיו ויקבלו את משיח צדקנו.

העיקר לא לפחד מאף אחד בעולם, ולא משום אסונות טבע או מזה שאין אוכל, אין כסף לא משנה מה לא לפחד. הקב"ה הוא יציל אותנו. ושוב אני אומר יהודי שמאמין ממש בהקב"ה יכול להסתלק מהעולם הזה וגם להינצל. כי יש צדיקים שהולכים לעולם הבא בשביל לתקן את עם ישראל.

שוב אני רוצה לומר שאין מוות מוחלט לעם ישראל. יש שעוברים מהעולם הזה לעולם הבא ואחר כך חוזרים לעולם הזה בתחיית המתים. ואז כולנו נעלה ונעלה ואני לא יכול לתאר איזו הנאה תהיה לנו.

אם יש ביניכם אנשים שלא יכולים להבין למה אנחנו צריכים לעבור כל כך הרבה סבל אפילו שעשינו עברות אז האנשים האלה לא מאמינים. הם לא מרגישים את האהבה שיש להקב"ה אלינו. הם לא תופסים את הטוב שהוא רוצה לשרוף עלינו מכל הכיוונים. כנראה שהם לא עברו צרות כאלה שבתוך הצרות הרגישו את המתקנות, את האמת של למה אנחנו בעולם הזה, ואני מרחם עליהם.

עם ישראל הוא עם ברמה רוחנית שכלית מאוד גבוהה. מי שלומד תורה, מי שחי חיים של תורה, אפילו עם הצרות, הוא שמח כי יום יום, רגע רגע, הוא רואה ניסים. והניסים האלה מעלים אותנו כל-כך גבוה עד שמרגישים חזק את הנוכחות של הקב"ה, **וזו המטרה שלנו בעולם הזה**, להגיע לנקודה כזאת.

אני בטוח שרוב האנשים שקוראים או שומעים את המסר הזה לא יבינו. אבל אולי אלה שמחפשים את המסרים שלנו ומחפשים את האמת הם כן יבינו, כי הם מבקשים את הגאולה. אבל הגאולה היא רק לאנשים שרוצים רוחניות, את ההנאות הרוחניות. זה נקרא להיות עם חופשי בארצנו ולא השקר של הציונים שחושבים שלחיות בהפקרות בארצנו זה נקרא עם חופשי ח"ו.

אנחנו, עם ישראל האמיתי גרים בארץ ישראל. לעומת זאת היהודים שברחו מהאמת, הם גרים במדינת ישראל. אבל מדינת ישראל כבר במצב קשה מאוד רשעים זרים השתלטו גם על העולם וגם על מדינת ישראל לפחות הם חושבים שהשתלטו. אבל את המשגשג של ארץ ישראל, את המעלה של ארץ ישראל, ואת המהות של ארץ ישראל הם לא מבינים.

כי היהודים הלא מאמינים נמשכים לכל העברות הכי שנואות על הקב"ה ובגלל זה אין להם אפשרות לשלוט. אין להם שום אפשרות לנצח כי המלחמה האמתית שעומדת לפנינו, כולל המכות שיהיו זו תהיה מלחמה בין השטן ובין הקב"ה וכל האנשים והמאמינים בו. ולכן אין בכלל אפשרות שהמדינות הגדולות והחזקות, שהם טובעים בעברות ענקיות ויצחו, כי רק הקב"ה הכל יכול הוא ברא את הכל. את כל היקום ואת כל מה שיש בו. ואת הרשות לשטן, גם הקב"ה ברא, כדי לנסות אותנו וכדי להעלות גבוה את הפנינים המשובחים של עם ישראל.

לעומת אוכלוסיית העולם אנחנו מאוד קטנים מבחינת הכוחות אבל יותר חזקים ויותר עמידים נגד הרשעות מכל העמים שבכל העולם. בגלל זה שהם רוצים כ"כ את ארץ ישראל. בגלל זה הם הכניסו את היטלר ימ"ש ואת מוסוליני ימ"ש, ואת כל הרשעים.

בגלל זה הם בחרו לחסל את עם ישראל כי רצו לשלוט בלי הקב"ה ולהוכיח שח"ו הכוחות שלהם עם כל הידע הטכנולוגי שלהם יכול לנצח את הקב"ה ח"ו. ומלחמת העולם השנייה הייתה כביכול בין הארצות המערביות ובין היטלר מוסוליני וכו'. אבל זה לא היה כך, כי כל המדינות "הטובות" כביכול רצו לעזור להיטלר לחסל את היהודים ה' ישמור ולא הלך להם וגם לא ילך להם.

עם ישראל, אנחנו נצחיים והרשעים יעלמו. אנחנו נקבל משיח צדקנו ברחמים, בשמחה. ונכנס לבית המקדש לנצח, נקריב קורבנות ונמשיך לנצח נצחים.

ועכשיו אגיש משהו לתושבי חו"ל: אני מאוד מרמז על כל היהודים בחו"ל. אל תחשבו שתמיד תוכלו לטוס, אם קניתם דירות פה כדאי לעבור אפילו שיש עדיין מלכות של רשעות, ורשעות ששולטת פה אבל כדאי להיות פה לעומת מה שהולך להיות בארה"ב: גם אסונות טבע וגם רצח פשוט והרס גמור וזה יהיה בכל העולם. ושליש העולם שלא יהיה פגוע מזה, זה השליש שארץ ישראל בו. ה' יסלק את הרשעים מארץ ישראל או יחרו אותם או שימותו בחו"ל. זה כתוב בנבואות שאדום תחרב ורוב העולם זה אדום. אפילו מדינת ישראל היא אדום וארץ ישראל שייכת אך ורק ליהודים.

אני מבקש מעם ישראל לא משנהמה, אם אפשר להגיע לארץ ישראל ולא למדינת ישראל, תגיעו ולא לחכות תגיעו לארץ ישראל ולא למדינת ישראל וגם מי שגר במדינת ישראל יכול להינצל אם יעשה תשובה. בעתיד הקרוב יקרו דברים ומצבים קשים מאוד שיוכיחו לנו כמה שזה מסוכן לגור בחוץ לארץ, וכמה שהרשעים שולטים

ורוצים לרענתו. אני מתחנן לכל יהודי אמיתי בחו"ל להגיע כמה שיותר מהר. לפי הנבואות ארץ ישראל תגדל בצורה של נס. לא לשכוח, כשהיה בית המקדש, ארץ ישראל הייתה הרבה יותר גדולה ולא בגלל שכבשו ארצות שונות אלא בגלל שהקב"ה מתח את ארץ ישראל. וכשיצאנו לגלות הקב"ה צמצם את ארץ ישראל.

וכשמשיח יתגלה וישב בבית המקדש, שוב ה' יגדיל את ארץ ישראל ואז יהיה מקום לכל היהודים וגם לגויים שמאמינים ונאמנים.

ש. האם הקורונה שוב מתפשטת?

ת. זה לא משנה, הסכנה זה לא מהקורונה. הסכנה היא שלא ירצחו בבתי החולים בני אדם ויגידו שזה קורונה. יכון, יש אנשים מתים מזה זה לא נוח זה לא נעים לקורונה. אבל כל שפעת יכולה להיות פחות או יותר קשה וכל שנה מתים משפעת. אבל עכשיו הרשעים מוסיפים מספרים עד שלא משתלטים על המספרים.

ומה מרוויחים כשמוסיפים מספרים? הכל זה כדי להפחיד ולהשתלט על העולם, זה כל העניין.

ויש להם עוד שיטות שעדיין לא השתמשו. שיטות יותר פשוטות אבל יותר קטלניות. גם המהומות באמריקה וכל מה שקרה בעולם כל מה שייך לבני אדם זה הכל עשוי על ידם בשביל לבלבל לגרום לשנאה בין גוי ליהודי ובין גוי לגוי ולעשות בלגן בעולם. וכאשר העולם בבלגאן ויש היוס בעולם בלגן ואז יותר קל להשתלט עליו. יש תירוץ טוב להשתמש בכח צבאי ואז יותר קל להשתלט על העולם וזה פשוט הרעיון שלהם גם בארץ וחייבים להבין את זה.

כל יהודי מאמין הוא הבן האהוב של הקב"ה

דניאל, כ"ג סיוון תש"פ 15/6/2020

שאלה: אנשים שאלו למה אנחנו לא מתייחסים לבעיות עם החיסונים, הגי-5, החומרים בחלב וכו', מה נאמר להם?

דניאל: יש איזה קבוצה של רשעים שרוצים להשתלט ולמחוק את היהדות ובכלל רוצים להשתלט על העולם, הם כבר קיימים מאות שנה וביניהם אנשים מאד חשובים כביכול שמנהלים את הדבר הזה, אבל – זה לא העניין שלנו. אנחנו לא צריכים לפחד מכל הטכנולוגיה וכל הדברים שהם רוצים לעשות לנו אפילו לא כדאי לדבר על זה, רק זה מקניס פחד שאין לו מקום אצלו.

אבל אנחנו צריכים, ברור, כל יהודי ויהודיה לחזור בתשובה מייד, וגם להשתדל מייד לעלות לארץ ישראל כי זו ארץ הקודש, וגם זה חלק של תשובה. לא למדינת ישראל, להגיע לארץ ישראל.

ה' יציל כל יהודי ויהודיה שעושים תשובה אמיתית עם כל הלב, ואני מתייחס גם לחדדים, גם אנחנו צריכים לעשות תשובה כי אנחנו לא כל-כך בסדר, יש תמיד אנשים שהם בסדר, אבל לרוב אנחנו לא כל-כך בסדר, אנחנו חייבים לחזור בתשובה ובאמת להיות עבדים לה', להיות עבדי ה' זו הדרגה הכי גבוהה, אם זה באמת אם זה עם כל הלב – זו הדרגה הכי גבוהה שיהודי יכול להגיע.

אנחנו לא צריכים לפחד מהאויבים שלנו, אנחנו לא צריכים לפחד מזה, אנחנו צריכים לפחד אך ורק מהעבירות שלנו, והאויבים שלנו יודעים מצוין שאם אנחנו לא עם ה' חסו-ושלום, אם אנחנו לא עושים את המצוות או לא משתדלים לפחות, אם אנחנו לא משתדלים להתקרב אליו, להיות איתו ולהיות נאמנים לו – אזי הם יודעים שה' יתן להם להעניש אותנו. הם יודעים שה' שונא זימה, שה' שונא שקר.

ה' רוצה שכל היהודים האמיתיים יהיו נאמנים לו ולתורתו כי זו האמת והם יודעים את זה. ובכל אופן הם מנסים לנצח את הקב"ה חסו-ושלום, אבל עוד מעט הם יבינו שזה לא יצליח, אי-אפשר לנצח את הכל יכול. בשנייה אחת ה' יכול למחוק את כל הרשעים, אבל אנחנו צריכים לחזור בתשובה, כי אם לא נחזור בתשובה – ה' לא יתן לנו להמשיך לחיות. אנחנו חייבים להיות עם ה' לגמרי, עם המצוות, לשמור להיות קרובים לתורה לנצח, לנצח נצחים.

ואם לא – אז ה' נותן לרשעים את הכח לנצח אותנו אם אנחנו לא שייכים אליו. אנחנו חייבים לדעת – **אם יש פחד – זה בגלל העבירות שלנו**, כי יהודי שמשתדל שלא יהיו לו עבירות נגד הקב"ה – לא מפחד מבני-אדם, הוא לא מפחד מהטכנולוגיה של הרשעים.

אנחנו צריכים לפחד אך ורק מהקב"ה, אבל לא לרעוד מפחד, אנחנו צריכים לפחד כמו בן מאבא. אבא אוהב את הילדים שלו, אבא רוצה את טובתם של הילדים שלו, לחנך אותם שילכו תמיד בדרך התורה שזו דרך האמת. **"הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשעים" (ירמיהו לא ט)** אבל גם אם הילד לא בכיוון הנכון הוא לא שונא את אבא

שלו, באיזה מקום הילד יודע שאבא רוצה את טובתו, ובעזרתו, בסופו של דבר אם הוא ישמע בקול ה' אז הוא יגדל ויהיה בחור מלא שמחה ולא יפחד מזרים או ממה שהם יכולים לעשות לו כי הוא יודע כי אבא שלו הוא הכל יכול, הוא יודע שאבא שלו ישמור עליו ולא משנה מה ויביא אותו בסופו של דבר לבית המקדש ושם נקריב קורבנות ונחיה לנצח.

ואם ישנם בני-אדם שחושבים שהם יכולים להיות במקום הקב"ה חס-ושלום, הם טועים, אף אחד מהם לא ישרוד. אנחנו לא צריכים לפחד, אפילו אם אנחנו נגיע למוות - אנחנו צריכים לדעת כי יהודי לא מת לנצח - הוא חי תמיד, רק בצורה אחרת. **"גם כי אלך בגיא אלמות, לא אירא רע כי אתה עמדי" (תהילים, כג, ד).** ולפעמים הקב"ה לוקח את הצדיקים, בזמן האחרון הוא לוקח את הצדיקים הכי גדולים, בעשרים שנה האחרונות ה' לקח המון מהצדיקים הגדולים הזקנים לעולם בא. המוות של צדיקים כל-כך גדולים, כל-כך נאמנים לקב"ה זה עבורם כמו לעבור מחדר לחדר, זה לא משנה שיהיה זה משהו טוב ומוכן מאלו. הם לא סובלים, ה' שומר עליהם בעולם הבא בגן עדן עד שיהיה בית המקדש השלישי, ואז יקומו המתים, אלה שזוכים לזה יקומו חזרה לעולם הזה וימשיכו הלאה לעולות, לעלות ולעלות.

זה העתיד של עם ישראל, אם אנחנו נאמנים לקב"ה. ואנא, אני מבקש מכל יהודי - במקום לרעוד מפחד מהרשעים - לחזור בתשובה, גם החרדים, תחזרו לאמת.

עוד מעט לא יהיו הבדל בין ספרדי ואשכנזי, בין חוזר בתשובה למי שנולד חרדי, בין מי שלומד כל היום בכולל ובין מי שחיב לעבוד לצורך פרנסה ולומד בליה"ל וכו' - לא יהיו אנשים יותר חשובים או פחות חשובים כי בעיני הקב"ה - **כל יהודי מאמין הוא הן האהוב שלו.**

לא יהיו רבנים כאלה ואלה שמפרידים בין קבוצות שונות שזה היה טוב בתקופות של היסטוריה שבביל לכוון ולחזק קבוצות קבוצות בארצות שונות. עכשיו זה ישתנה - משיח יגיע וכולם יהיו איתו, וזה לא משנה מאיפה הוא בא, אם הוא בא מארצות ערב, מאירופה או לא משנה מאיפה.

עם ישראל יהיה עם אחד, הם יתחננו אחד עם השני, הם יתפללו ביחד ויהיה להם רבי אחד זה המשיח, ויהיה לנו את הקב"ה שהוא הכל יכול זה יהיה העתיד.

ש. כלומר, העבירות שלנו נותנות כח לרשעים? ו. ודאי וודאי, אם היינו כלנו צדיקים - ה' לא היה צריך להביא את הרשעים האלה, ודרך אגב - הרשעים שנמצאים עכשיו הם אותם רשעים שהיו לפני דורי דורות, הם חזרו כדי להשלים את התיקון שלנו אבל רק ה' יגמור את העבודה והוא יחסל את כל אלה. אמנם גם הם יכולים לעשות תשובה אבל אין הרבה סיכוי שיעשו תשובה, ה' יחסל את כל הרשעים וישאר את עם-ישראל האמיתי.

ובארץ-ישראל, ה' ימתח את ארץ ישראל, ארץ ישראל תגדל כמו שהיתה פעם, בזמן בית המקדש היו עשרות מיליוני יהודים שגרו בארץ ישראל. אז ארץ ישראל היתה הרבה יותר גדולה ועכשיו ה' יגדיל שוב את ארץ ישראל כמו שהייתה פעם. **אמר רבי יוחנן: עתידה ירושלים שתהא מגעת עד שערי דמשק. (שיר השירים ז, ד. מדרש רבה).**

שאלה: באחד מהתיקשורים האחרונים כתבת: **"ליהודים בחו"ל כשהמגיפה תירגע, תעלו מיד ארצה, לא תהיה לכם הזדמנות נוספת!"** כיום יהודים לא יכולים לעלות ארצה, מה לעשות? ת. כרגע רק יהודים עם דרכון ישראלי יכולים לעלות, אבל ברגע שהשמים יפתחו היהודים יגיעו ארצה בהמוניהם, האנשים מפחדים ורועדים מפחד. ואני רוצה שיבינו שיש עולים לארץ ישראל ולא למדינת ישראל שהרשעים שולטים פה. אתם מגיעים לארץ ישראל עם אהבה לכל יהודי ויהודיה, לא תהיה השנאה שיש עכשיו בין עדה לעדה, בין קבוצה לקבוצה, ה' לא אוהב את זה. בגלות זה היה חייב להיות כי בכל ארץ היו חייבים לשמור על עצמם. בכל ארץ, בכל קבוצה היה צריך להיות מנהיג יהודי צדיק שינהיג את הקהילה, אבל עכשיו היה אחד זה המשיח. אז ההתנגדות - לזרוק את כל הדעות הקדומות שלכם, אחד נגד השני, אשכנזים נגד ספרדים, ספרדים נגד האשכנזים, כל הקבוצות אחת נגד השניה כל הזמן. ד' זה נימנר.

יהודי אמיתי שייך ישירות לקב"ה וזו עבירה גדולה לזלזל ביהודי - בגלל מקום לידתו או מאיזה עדה הוא בא, או לא משנה מה, זה נגד הדין וזו עבירה. עכשיו אנחנו נלמד איך לחיות

ביחד, לא משנה מה וזה כבר התחיל וזה צריך להמשיך, צריך יותר ויותר להיות עם אחד בישראל.

(המשך התשובה לשאלה הראשונה) בכל אופן - הרשעים לא יכולים להרוג אף יהודי בלי רשות של הקב"ה. הם לא יכולים לעשות כלום בלי הרשות של הקב"ה. ולמה ה' נותן להם רשות? כי אנחנו לא עושים תשובה כמו שצריך, וכל הרשעות צריכה להתגלות כדי שנוכל לראות את זה ברור, הם כל-כך שיכורים מההצלחות שלהם וכלי בושח לפחד מגלים את כל הרשעות והחטאים שלהם. הם לא תופסים שהם צריכים ממש לפחד מהקב"ה.

מאיטנו היהודים אין להם מה לפחד, ואין לנו מה להילחם נגדם, אלא נגד החטאים והעבירות שלנו.

ש. כלומר כל הבעיות שלנו מהרשעים, טרגדיות, אסונות, בעיות בריאות ועוני - נובעות מהעבירות שלנו, מהחוסר קדושה והצניעות שלנו?

ת. כן אבא, זה נכון! הדור הזה פשוט הכי חלש בקדושה, הקדושה פשוט לא חשובה כל-כך בעיני הרבה יהודים, אפילו יהודים הנחשבים כחרדים.

הקדושה זה הדבר שה' רוצה הכי הרבה ואת הזימה ה' שואג הכי הרבה. אנחנו חייבים לנקות את עצמנו, לטבול במקווה של קדושה להתנהג, לחשוב ולשמור על הקדושה שלנו. להתלבש וללכת ברחוב שיראו שאנחנו קדושים. אסור לה' לשכוח - ה' רוצה אף ורק יהודים טהורים. קדושים תהיו, קדושים תהיו, קדושים תהיו.

(קטע מהחוברת קורונה 1, מסר של דניאל: אני לא יודע כמה זמן יש לנו - אך לא נשאר הרבה זמן, המכות יגיעו אחד אחרי השני. אני מבקש מכם - אנחנו אלים ואחיות לנצח - התורה מבוססת קודם כל על קדושה "קדושים תהיו" ואי אפשר להיות קדושים כאשר האחיות, האימהות ואפילו הסבתות לא לבושות בצניעות - גרביים דקים בצבע הרגל, חצאיות קצרות מדי ועמודות, פאות יפות מושכות עין, איפור אסור, העיניים, אודם על השפתיים שגם הוא אסור, ואפילו נעליים המושכות תשומת לב. יש אחריות לכל אמא לדאוג לצניעות שלה ושל הילדות בבית, אי-אפשר ללכת בחוסר צניעות ולעורר את היצר הרע אצל כל מי שמסתכל עליה. תתחילו מזה).

המכה הבאה תהיה ב...

דניאל, מוצ"ש כ"ח סיוון, תש"פ 20/6/2020

אבא אבא, אני מאד מאד מפחד, מפחד על היהודים בחו"ל, מאד. קבלתי מסר שמפחדו אותי עוד יותר, המסר אומר שיקרה משהו, משהו גדול מאד שישפיע מאד חזק על כל העולם. אני מרגיש שזה יהיה בסביבות תשע"ה הימים (מראש חודש אב עד ט' באב, מ 22/7/2020), אולי קצת לפני אולי קצת אחר, זו ההרגשה שלי. איך שלא יהיה אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה בשנה האחרונה - בארה"ב, אירופה, בארץ ובכל העולם - איזה מצב קשה ומפחיד ואני מרגיש שהמכה הבאה תהיה בחו"ל.

אני מבקש מכל אחד ואחד תחזרו בתשובה, תעזבו את כל הדברים השנואים על הקב"ה, את כל המשחקים המטומטמים שמטומטמים את הנשמה. עם ישראל, אנחנו בסוף! אתם לא מבינים? כמה מכות אנחנו צריכים לקבל כדי להבין שצריכים לחזור בתשובה? אם לא נתעורר עכשיו זה עלול להיות מאוחר מדי! עם ישראל, אני מבקש מכם, אני אוהב אתכם ויותר מזה - ה' אוהב אתכם! אני מבקש בשם הקב"ה - תחזרו בתשובה!

מי שיכול שיקום ויעלה ארצה ולכל מי שירד מהארץ יש דרכון ישראלי, תגיעו לארץ ישראל, אמנם הרשעים שולטים פה - אבל הקב"ה לא יתן להם לשלוט הרבה זמן! אני מבקש, אני מבקש עם כל הלב - תחזרו לארץ-ישראל, לא למדינת-ישראל לארץ-ישראל. השלטון במדינת-ישראל הוא כמו השלטון שבכל הארצות, ארץ-ישראל זו השר, שהקב"ה הבטיח לנו, ורק הקב"ה שולט פה, אמנם הוא שולט גם בכל העולם והוא ברא את כדור-הארץ ואת כל הגוים ואת הכל הכל הכל, אבל יש לנו הבטחה כי מי שעם הקב"ה - לא יסבול ולא ימות ויחיה לנצח נצחים.

ואז כל הרשעים יעלמו

בנימין, יא טבת תש"פ 8/1/2020

שאלות ותשובות

ש. מה אתה אומר על זה שהאמריקאים הרגו את סולימי האירני? ת. זה שהאמריקאים רצחו את סולימי זה ודאי

מה שיתחיל את מה שיקרה. עכשיו העולם נמצא בסכנה גדולה אבל זה היה צריך להיות. ה' הכניס להם לראש לעשות את זה אבל זה חלק של הסדר עולמי חדש והוא שולט בכל הארצות וזה חלק מהתוכנית שלהם. ולא רק שהם שולטים בכל הארצות אלא הם שולטים גם על כל האנשים שאפילו לא יודעים ששולטים עליהם. ברור שאירופה ואנגליה וארה"ב קנדה, רוב דרום אמריקה, מקסיקו וכו' הם שולטים שם. הם חושבים שהם שולטים כי באמת הקב"ה שולט והוא לא יתן להם. ומה שהכי מצחיק זה שהם שולטים גם פה בארץ ישראל במדינה ומנסים לעשות מאיתנו גויים, ה' ירחם. ודברנו על זה המון בעבר אבל ה' לא יתן להם, הוא יעצור אותם וזה חלק של המלחמה וזה עוד מעט יהיה חלק פעיל, אבל ברור דבר אחד:

יש יהודים שלא משנה מה שעבר עליהם הם נשארו יהודים מאמינים ושומרי מצוות אבל יש יהודים שטפו מהדרך. אלה השומרי מצוות הם יחסית הכי פחות, ואלה שהם ממשיכים עם השטחיות והגשמיות של העולם הזה והולכים לטון אחר הם הרבים לעומת הטובים שהם מעטים.

יש בערך כשמונה מיליארד אנשים בכל העולם. חוץ מזה יש כ-15 מיליון יהודים, זה צחוק. במיוחד שאנחנו יודעים שרוב הכביכול יהודים הם ממש גויים. או שהתגירו שלא כהלכה, או שהם פשוט החליטו להתחתן עם גויים וחיים כמו גויים או נמשכו לכל מיני דברים אחרים.

איך זה יכול להיות שמעט יהודים ינצחו? תראו את מדינת ישראל. שטח מאוד קטן עם בערך תשעה מליון תושבים כולל הערבים. ויש צבא שכולם פוחדים ממנו צה"ל כביכול. אבל זה לא יעזור. הם לא ישלטו פה עוד הרבה זמן. השעון כבר מגיע לשעה 12 ועוד מעט זה יצלל.

ש. אתה מתכוון לשעון הידוע של הבבא סאלי? ת. מה שקרה עם הבבא סאלי והשעון זה אמיתי. בסוף זה יגיע לזמן הנכון וזה יהיה הסוף. **ואז כל הרשעים יעלמו**, שום דבר לא יעזור כלל והיהודים, גם כך הם מעטים, הם הרבה פחות ממה שחושבים. כי הרבה גויים התערבבו בין היהודים, והיו הרבה יהודים שהלכו לצד של הגויים. אבל הנשמות שלהם, בכל אופן אם יהיה להם אפילו "זיק" קטן של אידישקייט אמיתי, ה' יציל אותם. לא לפחד יהודים, זה הבסיס של הצורה של העולם שלנו כיום, רבים מול מעטים ועלינו היהודים לעשות מה שצריך לפי התורה. לא לפחד ולא להצטער. אסור להצטער על שום דבר שהוא לא תורה כי אין זמן יותר. אנחנו **מתקרבים במהירות הבזק לסוף** שזה יהיה המעשה רק ההתחלה הגדולה. ההתחלה של המתנה הכי גדולה שה' נתן לנו וזה התורה. שבעזרת התורה אתם יכולים להגיע לנצח נצחים.

ש. מה אתה אומר על האנטישמיות הגוברת בניו יורק ובעוד מקומות? ת. לפני שנים כשאמרנו שזה יהיה צחוק ולא רצו לשמוע (ייתן לשמוע מסרים קודמיים בטל. בארץ 077-263-3064 ובארה"ב 646-585-3064). אבל זה קורה ואמרנו ברור שהסיבה העיקרית לכך היא שהשכינה עזבה את חוץ לארץ ולכן אין שמירה כמו שהיה בעבר. כל יהודי צריך להחליט לקום ולחזור לארץ ישראל, כל נשמה יהודית היתה פעם בארץ ישראל באחד הגלגולים שלה ועכשיו זה הזמן לחזור, חייבים לחזור.

רבי יונתן אייבשיץ ז"ל: זהו העניין חבלו של משיח שיהיה סמוך לגאולה עד שרבים מחכמי ישראל אמרו אתי ולא אחמיניה. והטעם כי השכינה איתנו בגלות אם על בנים רטושה לשמרינו ולעת הגאולה לא ישוב השכינה בפעם אחת. רק השכינה תשוב מקודם לארץ ישראל ואח"כ נשוב אנחנו לשם (רבי יונתן עצמו גר בחו"ל) כי צריך הרבה דברים קודם לקיבוץ גלויות וא"כ אם לא השכינה במקומה (בארץ ישראל). וא"כ כשאנו בגולה ואין ה' בקירבנו (א.ה. הכוונה לשכינה שחזרה לארץ ישראל) יהיה עלינו צרות ומצוקות כי אין כאן מגן. וזהו מאמר הפסוק ושב ה' אלקיר את שבותך. כי בתפילה ישוב ה' לארץ ישראל ואח"כ יקובר ולא בפעם אחת. (תפארת יונתן, מאמר אייתי ולא אחמיניה)

ש. ירדו הרבה גשמים אבל היו נזקים לא רק ברכוש אלא גם נפשות? ת. היו כמה מקרי מוות משונים וזה בגלל שהקב"ה בחר אנשים שהיו עסוקים בדברים אסורים להשתנות בהם בתור דוגמא למה שעומד להיות ובתור דוגמא למה שאסור לעשות. בסופו של דבר רואים ש"הבוס" זה הקב"ה.

רוב האסונות האלה בכדור-הארץ זה בשביל להחזיר יהודים לאמת. אמת זה אחד מהשמות של הקב"ה, זה לא בדיחה, זה לא יעבור בשקט.

ש. יהודים שחושבים שהם חסונים וזה בגלל שהקב"ה בחר אנשים שהיו עסוקים בדברים אסורים להשתנות בהם בתור דוגמא למה שאסור לעשות. בסופו של דבר רואים ש"הבוס" זה הקב"ה.

רוב האסונות האלה בכדור-הארץ זה בשביל להחזיר יהודים לאמת. אמת זה אחד מהשמות של הקב"ה, זה לא בדיחה, זה לא יעבור בשקט.

אנו צריכים לקום ולהיות מוכנים. ולא להיות מלאים עם פחד או להילחם נגד הרשעים שזה מסוכן. ה' ישלח את המשיח לעשות את זה, אבל זה לא יתכן שזה ימשיך כמו שזה עכשיו. חייב להיות משהו שיפחיד את כל העולם וזה יהיה.

ש. שמענו שעוד ערים הצטרפו לממן נסיעה ציבורית חנינם בשבת כמו עיריית יהוד?

ת. כל השיגעון של האוטובוסים בשבת זה יביא לסופה של המדינה. זו עבודה כל כך ישירה נגד הקב"ה. זה משהו שאי אפשר להבין בצורה אחרת. ואם הם שושים שהם יכולים לעשות כזה דבר ושהמדינה תמשיך לעמוד אי מרחם עליהם. הם בעצמם הורסים את המדינה, לא צריך את הערבים, החילול שבת בגדול זה מספיק להרוס את המדינה.

ש. היה הרבה קידוש ה' בסיומי הש"ס?

ת. הקידוש ה' היה גדול מאוד השבוע אבל עדיין יש הרבה עבודה נגד האיפיון וכו'. זה עושה טוב בלב אבל זה לא מספיק. אותם אנשים שאנו להשתתף ולהיות חלק של זה, ברוך ה' זה מצויין, אבל כמה מהם עדיין יש להם איפיון לא כשר ובכלל מתעסקים עם דברים לא כשרים וזה סימן שאנחנו צריכים לטהר את עצמנו ואם אנחנו לא נטהר את עצמנו איך ה' יטהר אותנו זה יהיה הרבה יותר קשה.

ש. מה גרם לשרפות הענק באוסטרליה?

ת. זה כנראה נגרם ממטאורים או משהו דומה שאנחנו יודעים שהיה צריך להגיע לכדור הארץ. חלק מהם נשרפו כשנכנסו לאטמוספירה של כדור הארץ והיו מספיק שהגיעו לכדור הארץ וגרמו לשרפות. ולא רק זה אלא שכדור הארץ יותר חם ואני אומר ברור שזה לא מזיהום אויר. כן, יש זיהום אויר, אבל זה לא מספיק כדי לגרום למה שקורה בכדור הארץ.

כוכב השבטי הוא עצם מיני-שמש והוא מאד מגנטי וכמו שאמרתי וזה מביא לחום פה בכדור הארץ. ובתוך כדור הארץ יש ברזל, מתכת וזה מה שמתחמם מהכוכב. לכן יש שרפות בכל מיני מקומות וצרכים מאוד להיזהר בכל המקומות כמו באוסטרליה. וגם אפילו בסיביר יער שלם נשרף פתאום. והיה חום שא"א להתקרב ולכבות את האש. הם לא אמרו כלום, רק משהו קרה אולי עשוי פיקניץ ונהיה אש. ולא הרבה זמן אחרי זה נהיה פיקניץ אדיר בסיביר ואמרו שנהיה בטעות מניסיון שהצבא עשה וזה הכל שטויות, הם מסתירים את האמת.

ש. שמענו שבאנגליה היהודים מרגישים פחות נח בעקבות האנטישמיות באמריקה?

ת. יהודי אנגליה עוד לא התעוררתם? עוד לא מי התעוררתם? אפילו שכל העולם ועד מסביבכם, ה' האוקיינוס עולים ואנגליה בסכנה. ואנגליה זה לא מקום שיקבלו אתכם לעולם ועד בצורה כ"כ טובה. עוד מעט ביחד ובנוסף לאנטישמיות שכבר קיימת באנגליה יתחילו סכנות גדולות מאוד מכיוונים שונים ובסופו של דבר יהודי אנגליה ויהודי אירופה יתחילו להרגיש איום גדול, ואם גם אז יהיה לכם רצון להישאר במקום כזה אז נצטרך להתפלל עליכם שתקבלו שכל ותיבנו שזה הזמן לקום ולברוח ממקום ששונא אתכם כל כך.

ש. מה אתה אומר ליהודי ארצות הברית?

ת. כל היהודים בכל העולם בסכנה. הרשעים רוצים להרוס את הדת היהודית בכל דרך זו המטרה העיקרית שלהם יותר מכל דבר אחר. הרשעים חשבו שבמלחמת העולם השנייה הם יצליחו להרוג את כל היהודים בעולם. ואפילו שהרגו הרבה מאוד יהודים הם חזרו והתרבו. עם ישראל עם אמונה ובטחון, עם אמונה ובטחון בה' בנו מחדש את מה שלא היה להם באירופה. בשנת ת"ש (1939) רוב היהודים באירופה היו מחללי שבת אבל בכל אופן היו שם גם שומרי שבת אבל הרוב של שמו. כמו שאנחנו יודעים ה' הוא כל יכול וצריך שנדע את זה ברור מאוד. עכשיו יש לנו אויב אחר וזה הגשמי הגדולה שבדור הזה שמושיך אותם אל העולם הזה ומרחיק אותם מה'.

אני מברך את כל היהודים שנוכל לזרוק את כל הצעצועים שלנו. לא את הצעצועים של הילדים שלנו אלא את הצעצועים שלנו, אנחנו המבוגרים ונגיע לחיי תורה.

עכשיו אסביר לכם קצת ממה שעומד להיות: בעתיד הקרוב ובעתיד הרחוק יותר הבלגן בעולם יגדל. בארץ ובחוץ לארץ, יותר ויותר יהיה ברור מה שהרשעים מנסים לעשות. זה יהיה כ"כ ענק שזה יהיה קשה להאמין שה' נותן להם כזה כח לעשות מה שהם רוצים אבל הם לא יצליחו בעזרת ה'.

לכן אני אומר לנו... לא לנוח, אין הרבה זמן, ממש אין הרבה זמן. שתדעו הכל ייסחב עד הפיצוץ. ברגע שהיה פיצוץ לא יהיה זמן. יהיה פיצוץ רוחני וגשמי, אנשים יאבדו את הראש, לא

ידעו מה לעשות, אני מדבר על החרדים. החילונים בכלל כל העולם שלהם מופוץ אין להם במה להיאחז.

יש כאלה שמשמש מכניסים את הראש שלהם בתוך הגשמיים אבל זה לא יחזיק מעמד ועוד מעט תהיה נפילה בארץ ובעולם של הגשמיים. ש. על השלטון כיום השלטון לא יהודי

ת. ברוך ה' שהגענו לזה (סימן ברור שאנחנו לפני הגאולה) הכל, הכל, זה הערב רב, זו הבעיה הכי גדולה שלנו זה הערב רב, הגויים גם, אבל בעיקר הערב רב. פה הם שולטים. הם שלטו בכל המאה ה-20 וברוב המאה ה-19. הנוצרים אומנם נותנים להם כח אבל הרבה מאלה שעם הנוצרים הם ג"כ ערב רב.



קול דממה דקה
מסרים מבורים מיוחדים

היום
הגדול והנורא
מתקרב

מסרים מהספר "היום הגדול והנורא מתקרב" העולם יהיה אחר לגמרי.
בנימין, חנוכה תשע"א

ואפילו אבק על הרגליים שלנו, יכול להכניס את הטומאה. אני לא יודע כמה אנשים מבינים מה שאמרתי עכשיו.

אבל הסוף מאד מאד קרוב, והמצב מאד קשה, והסבל מאד גדול כבר, אבל, כשהשקר יפול, והאמת תגלה, השוק (ההלם) לאלה שלא שייכים לאמת, יהיה כל כך גדול, שימותו.

הקב"ה דורש מאיתנו מעט מאד, אנחנו צריכים כיהודים, רק לשמור את המצוות, לאהוב את הקב"ה, להיות עבדים שלו, ולעשות את רצונו. לחיות חיים של טהרה, של קדושה, ואם אנחנו עוברים על רצונו חס ושלום, אז צריך לעשות תשובה אמיתית. לשמוח עם השמחה של הקדושה, של החגים, של המצוות, ולבכות על חורבן הבית.

מה ה' דורש מאיתנו? לבנות סוכה בסוכות, לשתות קצת יין בפורים, ולאהוב אותו ואת התורה והמצוות, זה הכל.

הוא רוצה מאיתנו פרו ורבו, אבל בקדושה, הוא רוצה מאיתנו להיות העם שלו, בני ישראל, הבנים שלו. אני מאד עצוב, כי כשאני יוצא עם אבא שלי לרחוב, אני רואה אנשים, מתנהגים כמו כסילים, יהודים שמבולבלים, ודבוקים לס"א, יהודים שאין להם מושג מהמילה קדושה, או לנו.

אני חוזר הביתה ורוצה לבכות ולבכות ולבכות. מה יהיה הקב"ה, מה יהיה? אבל אני יודע שיש יהודים אמיתיים וטובים, והם ישרדו. ואלה החוצפנים, שהאמת לא מעניינת אותם, שחושבים שבגלל שיש הכשר על הפאה של האישה, והכשר על הפיצה, והכשר על הבית מלון, אז מותר הכל. וחושבים שאם מקבלים היתר על עבירה, אז זה לא עבירה, אבל, הם יקבלו שוק, הלם, ממה שעומד לפניהם. והצדיקים לא יסבלו, כי את האמת הם כבר יודעים.

עולם של משוגעים
ליפי, מוצ'יק וארא, תשע"א

אני מפחד מאד. כי זה יהיה מאד מפחיד. אמנם יהיו מלחמות, אבל בן-האדם לא יכול להרוס שלשת-רבעי עולם, רק הקב"ה יכול ליצור את העולם ולהרוס את העולם. ולא שום כח אחר. שיהיה ברור. ונוכח, בני-האדם ממש הורסים את הבריאה. אבל להרוס לגמרי את הבריאה - הם לא מסוגלים, כי היא של ה' ולא שלהם. וה' לא יתן להם. אם משהו או איזה כח יהרוס את העולם או חלק של העולם, זה רק ריבונו של עולם, ולא שום כח אחר.

בני אדם, אני מזהיר אתכם! גם את הגויים וגם את היהודים. תפתחו את העיניים שלכם ותראו מה שקורה. אסונות טבע, זה יד ה' וזה ברור מאד. כל רעידות האדמה, אלפים-אלפים בשנה אחת, והשיטפונות העצומים, רק הקב"ה יכול לעשות. כל השלג והקור, נכון, חלק מזה אולי בא מכך שזרם הגולף הפסיק, אבל בסופו של דבר, גם זה בא ישיר מהקב"ה. זה שבני אדם היו שליחים, זה לא משנה. זה בא מהקב"ה. והטבע שהקב"ה ברא יכה את האנושות, את כל החוצפנים שחושבים שהם יכולים להיות במקום הקב"ה, את כל הגויים שחושבים שאפשר להתפטר מהיהודים, את כל היהודים שרוצים להיות כמו גויים וגם להיות במקום הקב"ה, ח"ו. ויישארו אך ורק אותם היהודים המעטים היום שמאמינים ממש בקב"ה ובוטחים בו. אלו שרואים את האמת שאין עוד מלבדו, שכל העולם הזה הוא רק אחיזת עיניים ושאין מה לעשות בעולם, רק להיות עם הקב"ה ולעשות את רצונו.

אבל לצערי הרב, בני האדם לא מפחדים. בכלל לא מפחדים. הגויים ברור לא מפחדים לרוב. והיהודים - או ליהודים! הקב"ה ברא את העולם הזה בעבורנו, בשביל היהודים. ואיפה אנחנו? לא עם הקב"ה לרוב. רוב היהודים לא עם הקב"ה. אז מה יהיה? אם זה ימשיך ח"ו, ואין הרבה זמן, אין הרבה זמן בכלל, אם היהודים לא יפתחו את העיניים ויחזרו בתשובה - הם לא יהיו! אתם מבינים?! הם לא יהיו! הקב"ה צריך רק לקחת את כדור-הארץ ולהזיז אותו סובטימטר אחד, והאסונות שיהיו יכולים לגמור את רוב האנושות! אתם מבינים את זה? ואנחנו רואים שזה קורה היום? אסונות שאף פעם לא היו. אחד אחרי השני. ה' מזהיר אותנו, ובמיוחד את עם ישראל. ומיהודים החרדים אני מבקש אתכם: תחזרו לאמת! תזרקו את עגל הזהב. תזרקו את כל "העולם הזה". תפסיקו להתנהג כמו גויים! רוב החילונים מזמן כבר הפסידו את היכולת לחזור בתשובה. אבל החרדים, יש חרדים שלא מפחדים לעבור עברות קשות בשביל כסף או בשביל תשוקה של כל דבר אסור בלי בעיות.

מבחוץ נראים כאילו צדיקים גמורים, ובפנים עקומים לגמרי. מה יהיה? אני אגיד לכם, אם אתם לא חוזרים בתשובה, גם החילונים, גם הדתיים, וגם החרדים, מטעם אחד יקבלו משיח. ואת זה אמרנו כבר. וזה לא רק אנחנו אומרים, זה כתוב בהרבה מקומות. נפש עולם של משוגעים, בית-חולים ענק לחולי נפש. אבל יש כמה שרואים את האמת, והם מאזינים!

אלה שעוד עם החולי! תשתדלו לראות את האמת! תשתדלו להוציא את עצמכם מהטירוף, מהשיגעון! ותעברו להקב"ה. תעזבו את הכסף שאתם דואגים לו כל כך, ואת כל הדברים שאתם בוטחים בהם במקום בקב"ה, ותבואו להקב"ה כי רק הביטחון בו יציל אתכם. ואני לא יודע כמה פעמים אני יכול להגיד את זה, או יצחק אייזיק יכול להגיד את זה, או מנחם יכול להגיד את זה, או בן גולדן יכול להגיד את זה. אבל עוד פעם, עוד פעם: תתעוררו! תתעוררו! האם אתם נורמלים? אתם לא רואים מה שקורה? אתם נורמלים או שאתם משוגעים?

הרי כל בן אדם נורמלי שמועד על פסי רכבת ורואה שהרכבת באה אליו הוא יודע שהוא צריך לקפוץ הצידה כדי להציל את עצמו. ואתם עומדים על פסי הרכבת של העולם הזה! ואתם לא מוכנים לזוז! מה קרה לכם? האם אין לכם חשק לחיות חיי נצח? אתם רוצים להמשיך כך עד שה יורגו אתכם בלי שתהיה לכם אפשרות לחזור בתשובה, חס ושלום. עכשיו זה הזמן! עכשיו! אתם לא מבינים? אילו יכולתי לצעוק הייתי צועק, אבל אני לא יכול לצעוק. אולי בתוך המילים שלי תשמעו את הצעקה המתוסכלת, את הכאב.

עם ישראל! איפה אתם? איפה הראש שלכם? איפה הלב שלכם? איפה אתם? לא עם הקב"ה בדרך כלל. רק עם השקר! רק עם השקר!

אבל, זה נכון. הרים יפלו, זה נכון, וארצות יהיו מכוסות מים, זה נכון. **"במט הרים בלב ימים" (תהילים מ"ו)**: ותהינה התפוצצויות של הרי געש בכל העולם, **"ויתפצצו הרים עד" (חבקוק ג')**: והעולם ירעד המבט לארץ ותרעד" (תהילים ק"ד) ורק אלו שעם הקב"ה יחיו. ולא משנה כמה נשק יש לערבים, לרוסים ולאמריקאים ולנאט"ו ולשמונס, הם כולם יעלמו יחד עם רוב האוכלוסיה של העולם. וכל אלה שהם חושבים שהם יכולים להיות במקום הקב"ה ח"ו, ה' יהרוס אותם, אבל הם ירגישו פחד ענק לפני שזה קורה. אפילו אם זה דקה לפני, הם ירגישו כזה פחד שאדם אף פעם לא הרגיש בעולם. וזה יהיה הסוף שלהם. ויישארו בעולם הזה רק אוהבי ה', אלה שבאמת מחכים למשיח, שבאמת רוצים אמת, שבאמת רוצים חיי נצח.

ש. אנשים אומרים שצריך לדבר דברים חיוביים, לדון לכף זכות וכו'. מה להגיד להם?
ת. צריכים להגיד את האמת. כי עד שיראו את הטוב שבגאולה השלמה, אנחנו צריכים לעבור דברים קשים ביותר. ואם לא יהיו מוכנים אז מה יהיה? זה כמו חייל. אז תגיד לו: 'בוא חמודי, הכל מצוין. הנה פרחים, הנה שמים, הכל רגוע, תנוח... עוד מעט תהיה מלחמה... עוד מעט...'. במקום לתת לו רובה ולהגיד: אתה צריך לעשות אימונים! נו! תשכב על הבטן! תתחיל לחזול, ככה תציל את החיים שלך!

ש. זה גורם לאנשים שיתוק, להיות מאובנים. ת. הם כבר מאובנים, הם לא יכולים לזוז מהטמטום שלהם. מהעגל הזהב שלהם. מכל האוכל שלהם וכל הגשמיות שלהם. וההגרות, מכל הכסף, הכל.

ש. מה אפשר להגיד לילדים, האם הם יכולים לקלוט כאלה דברים מפחידים?
ת. האם הילדים יכולים לקלוט? הם קולטים יותר טוב מהמבוגרים. רק משהו צריך להגיד להם ולהסביר להם. וצריך להכין אותם.

כדי שלא נשתגע

דניאל, ב' תמוז, תשע"א
אני רוצה להציג בפניכם כיוון חשיבה נוסף אשר יקל עליכם את הקשיים והפחדים של שלב הלידה, המעבר משלב זה לשלב הבא, הגאולה. הדברים האמיתיים הנצחיים היחידים הם הקב"ה, התורה, שמות עם ישראל, והקשר ביניהם. **"קודשא בריך הוא, אורייתא וישראל חד הם" הזוהר הקדוש ח"ג עג.** וכל יתר פרטי המציאות חוץ מהמציאות ולימוד התורה, הם זמניים, ארעיים, דמיוניים ויעלמו מהעולם. **"מה אנו, מה חיינו, מה כחננו, מה גבורתנו... הלא כל הגיבורים כאין לפניך... כי רוב מעשיהם תהו וימי חיהם הבל לפניך, ומותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל, לבד הנשמה האתונה, שהיא עתידה לתן דין וחשבון לפני כסא כבודך..." (מתוך תפילת שחרית).**

הקב"ה יודע כי לא נוכל לעבור בבת-אחת מהעולם הזה לעולם הבא של משיח. העולם הבא הוא עולם ללא יצר הרע, עולם שכולו אמת, עולם שכל רצונו של האדם יהיה לעלות עוד ועוד ברוחניות ולהתקרב יותר ויותר לקב"ה. יהיה כזה שפע רוחני בלי היצר הרע, שאנשים עלולים להיכנס להלם ולהשתגע, ולכן הקב"ה יקח אותנו לשם שלב אחר שלב, אבל גם אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקראת השינוי העצום. לא כל אחד יהיה מסוגל לעשות תשובה אמיתית, ובלי תשובה אמיתית אי אפשר להיכנס לעולם שכולו אמת.

הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה ביטחון בה', ביטחון מלא בקב"ה, לדעת שהכל לטובתנו, גם אם העולם מסביב מתהפך, נעלם, איננו, פצצות נופלות מצד ימין ורעידת אדמה מצד שמאל, לא לפחד מכלום, רק לבטוח בה'. **"והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו" (ישעיהו נ"ד).** **"ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"** ומי שאוהב את אבא שבשמים, פשוט שצריך לאהוב גם את בניו האמיתיים, **"ואהבת לרעך כמוך"**.

מי שיש בידו עברות של שנאת חנם, לשון הרע, גזל, עבר בלא תחמוד, חוסר קדושה ולא יעשה תשובה שלימה, גם אחרי שראה ויראה את הניסים העצומים והמפחידים שה' הביא ויביא עלינו בעתיד הקרוב, לא יהיה לו מקום בעולם שכולו אמת.

אם יעשה תשובה עכשיו, ישב על הרצפה, ישם שק על הגוף ואפר על הראש ויבכה עד דמעות ויצטער באמת על כל העברות שלו, יגיד וידוי ויתפלל לה' ויבקש מחילה, אז ה' ינקה אותו מכל הספיקות ומכל העברות, ובעזרת ה' יהיה מוכן להיכנס לעולם הבא, לעולם של משיח ובעזרת ה' יקריב שוב קורבנות בבית המקדש השלישי.



היום הגדול והנורא מתקרב

דניאל, כ"ב אלול תשס"ח (קטעים ממסר 41)
אחי ואחיותי, היום הגדול והנורא (ויאל ג) מתקרב, מתקרב בצעדי ענק. כל אדם שחי בעולם היום, יכול לראות ברור ולהרגיש ברור שהעולם משתנה מאד. מכל הכיוונים אנחנו רואים פירוק של כל הדברים שעד היום אנחנו נשענו עליהם.

המצד הכלכלי, כל המבנה מתפרק. מתפרק, כי זה בנוי על שקר. רוב בני האדם בעולם בטוחים שזה מבנה חזק אמיתי, אבל זה רק אחיזת עיניים - ועוד מעט זה יפול לגמרי, אפילו עם כל המאמצים של המדינות הגדולות והעשירות להציל את השקר ולתמוך במבנה זה שבנוי באוויר.

מצד אסונות טבע, ראינו הרבה בזמן האחרון. ויהיו עוד יותר גדולים, יותר ממה שהדמיון של האדם יכול לדמיין. מפחיד מאד והרסני בצורה ענקית ומדהימה. ובנוסף לזה, כל אדם יכול לראות שעומדת לפנינו מלחמה ענקית וקשה. מלחמה שלא היתה כזו מלחמה בהיסטוריה. יהיה הרס של שני שלישי של העולם. ויהיו גם ניסים עצומים. ויהיה ברור שהם באים ישיר מהשמים. הימים האלה מתקרבים במהירות, אבל רוב האנשים לא זזים, ולא מנסים להציל את עצמם. ואיך אנחנו יכולים להציל את עצמנו מכה מצב? מילה אחת: תשובה. לחזור בתשובה, שזה לחזור להקב"ה ולתורתו באמת, בלי הבלי העולם הזה. אדם שהוא מצטער על כל השקר וההבל שהיה בחיים שלו, ורוצה את האמת עם כל הכוחות שלו, ומשתדל להגיע לזה, זה אדם שבעזרה יציל את עצמו.

אולי עכשיו שהעולם כל כך רועש, אולי עם ישראל מוכן סוף סוף לראות את האמת. אולי עם כל הסימנים שה' שלח לנו בזמן האחרון, כל המסרים דרך הטבע, דרך המשבר הכלכלי, דרך כל מיני אסונות אישיים ל"ע, דרך האימונים שיראן ומכל מיני כיוונים, אולי עם כל זה, יפתח פתח קטן בלב יהודים רבים ויתחילו להרהר הרהורי תשובה.

לכן אני מתחנן לפני כל יהודי: תחזור לקב"ה! שב על הרצפה, שים אפר על הראש, ושק על הגוף, ואת אבן שק ואין אפר, תקרע קריעה כמו אגל - ותחלש על כל העבירות שעשית נגד הקב"ה [אף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו] (ברכות לב:). תעבור על כל עבירה ועבירה במחשבה שלך ותבכה על זה. ותחליט: "מהרגע, אני חי חיים של אמת. אני חוזר לקב"ה, והעבירות שעשיתי לא אעשה עוד". להגיד וידוי כאילו שאלה הרגעים האחרונים שלך בעולם הזה.

קודם תשובה, ובנוסף לזה תעשו משהו להראות לקב"ה שאתם באמת מחכים לו, תעשו לעצמכם בגד יפה, לבוש מיוחד רק לקבל פני משיח. וגם שכל אחד יבדוק שהבגד מתאים לקבל משיח, שזה בגד צנוע. לאשה, בגד רחב עם שרוול ארוך, מכופתר עד הצוואר גם מאחור ומהצדדים. כשהמשיח יבוא, אי אפשר יהיה לרוץ לקבל אותו עם בגד לא מתאים או עם כיסוי ראש לא מתאים. אי אפשר לקבל משיח עם פאה, שום חציית או שמלה צמודה, שום גרב לא מספיק עבה, שום נעל לא צנועה. בלי איפור, ממש אשה צנועה. הגברים, גם הבגדים שלכם צריכים להיות לא צמודים, רחבים ומכובדים.

וצריכים גם את הלבוש הפנימי - זה התשובה. להצטער על העבירות שלנו, להצטער עם כאב חזק על דמעות. ועם שני הדברים האלה, הלבוש החיצוני המתאים והלבוש הפנימי המתאים, אנחנו בעתיד הקרוב נקבל בשמחה את משיח צדקנו. ויש עוד דבר חשוב ביותר, שזה היסוד של הקשר של כל יהודי לעולם הבא ולנצח. וזה האמונה והביטחון שהקב"ה הכל יוכל. שהוא ברא אותנו ואת כל העולם, ואם אנחנו רעבים - הוא יאכיל אותנו. ואם אנחנו עייפים - הוא יסדר לנו מיטה נוחה, ואם אנחנו צמאים - הוא יביא לנו מים. ואם אנחנו מפחדים - הוא ירגיע אותנו [ראה העיקר הראשון של ה"ג עיקרי האמונה].

וכל מה שאנחנו צריכים - הוא יספק לנו, ואנחנו לא צריכים בנק, ביטוח לאומי, קופת חולים, צבא, משטרה וכו'. אנחנו לא צריכים שום דבר - רק צריכים את הקב"ה, והוא יטפל בכל הצרכים שלנו. ועם אמונה וביטחון כזה יהיה לנו זכות לקבל את משיח צדקנו ברחמים.

דניאל, ד' בשבט תשע"א

עם ישראל, עם ישראל, נמאס לנו כבר לתת מסרים, נמאס לנו כבר לתת תוכחה, קשה לנו כבר לבלות עם הרבה דמעות על העם האהוב ביותר של הקב"ה.

עם ישראל, אהובת ה', תחזרו, תחזרו מרצונכם הטוב, שלא נצטרך לסבול יותר ממה שסבלנו עד עכשיו, כי בסוף הגלות הארוכה הזאת, תהיה לנו, נאמני ה', חיים כל כך טובים, כל כך מאושרים, כל כך שלמים, שאדם בימינו לא יכול לתאר את זה.

דניאל, י"ט אייר תש"פ, 13/5/2020

כל מי שמפיץ מסרים אלה יכול להציל יהודים אחרים וכל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. ואני מברך את כל המפיצים - שתזכו לקבל משיח צדקנו ברחמים ובשמחה ולהקריב קורבנות בבית המקדש השלישי בעתיד הקרוב בעזרת ה'.

העזרת עלונים מפיצי עלונים לבתי-כנסת באמריקה, אירופה, אנגליה, אוסטרליה וכו' * עוררו את קרוביכם בחו"ל לעלות ארצה בהקדם * לזיכוי הרבים ניתן לקבל חנינם עלונים אלה ואחרים לחיזוק הקדושה והצניעות ואת הדיסק "מגלות לגאולה" * ניתן להוריד את המסרים מאתר **DANI18.COM או חיפוש בגוגל "דני"18" * ניתן לצלם ולהעתיק את המסרים לזיכוי הרבים * שמיעת מסרים בטל 077-263-8885 * 0799-177-555 * ניתן לשמוע את מסרים בטלפון באמריקה: 1-646-585-3064 * הדיסק "מגלות לגאולה" עשוי בצורה כשרה ומציג את המציאות הקשה של אסונות טבע בעולם ודברים נוספים הקשורים לגאולה, ניתן לראות ביוטוב ע"י חיפוש - "מגלות לגאולה 180" (7 חלקים) * דרושים מתנדבים להפיץ את העלונים * ברכה מיוחדת לחיים ארוכים, פרנסה בשפע ושמחת חיים לכל היהודים הטובים העוזרים להפיץ את האמת.**

פרטים בטלפון: 0527-111-333