

קול דממה דקה  
מסרים מבחורים מיוחדים

היום  
הגדול והנורא  
מתקרב

אנחנו נשלחנו לעולם הזה לתקן ולהגיע לשלמות, העולם נברא בשבילנו. אין לנו עכשיו הרבה זמן כי מגיעים לסוף הגלות - וזה רק חלק של התהליך שאנחנו, הנשמות היהודיות, צריכות לעבור כדי להגיע למטרה וליצירה הסופית. ולכן אנחנו עוברים ממצב אחד למצב השני ואנחנו כבר בלידה! **עכשיו זה זמן של בדיקה.** מוציאים את התיק של כל אחד ואחת, ה' בוחן כל אחד בנפרד, וזו בדיקה מדויקת ובלי הנחות, האם אפשר בכלל להציל אותו או אותה. מבוגרים וילדים, כולם. וזה לא פשוט בכלל...

ועכשיו עם ישראל במצב קשה, שוב **משתולל עם הגשמיות**, לא יודע מה לעשות רק רוצה **עוד ועוד ועוד**, טיולים, בתיים, ליסוע מפה לשם, לטוס מפה לשם, עוד בגדים ועוד כסף ועוד ועוד. ה' שונא את הטומאה, הפריצות בדור שלנו עברה כל גבול **ואתם באמת חושבים שזה יכול להמשיך ?**

אנחנו עומדים לפני אסון גדול, וזה יגיע לצערי הרב, כי כבר עברנו את הגבול, ואין מה לעשות. רק בנס אפשר להציל את כל עם ישראל בשלמות. לא צריך להיות פרופסור כדי לדעת שהעולם עומד לפני קטסטרופה, וכל אחד יכול גם לראות שפה בארץ ישראל מחכה לנו מלחמה מאד גדולה ומסוכנת בקרוב מאד. זאת לא תהיה מלחמה בא"י, זה יהיה הרבה יותר גדול. ארצות רבות יעלמו מההיסטוריה כולל יושביהן, ומי שעוזב רוסיה עכשיו עושה בחכמה, ואדום יחרב, ולא משנה אם זה יהיה בפצצת אטום או במכת ברד, ה' יעשה את זה בלי האירנים ובלי הרוסים ובלי הקוריאנים, ושלא תהיה טעות, **שני שלישים של העולם ילכו.**

אנחנו **מגיעים לשינוי הגדול ביותר מאז יציאת מצרים.** זו ההזדמנות האחרונה לפתוח את העיניים ולהבין את המצב ולחזור לקב"ה. ומי שלא, **ישאר בחוץ ויעלם.** ה' מוציא מהטומאה את הקדושה **והשאר ילך כמו פסולת.** אוי לכל אלה שחושבים שזה צחוק, אוי לעם ישראל, העם הנבחר, האהוב על הקב"ה. אנחנו לא רוצים להתעורר ולראות את האמת כמו שיהודי אירופה לא רצו לראות אמת, ולכן שלמו בצורה קשה ביותר ל"ע. **אנחנו גרמנו לשואה לא הקב"ה.**

לא לשכוח, **כשתבוא המכה, זה יהיה נורא.** אנחנו צריכים לנסות להגיד לכמה שיותר יהודים כדי להציל אותם. ואם לא תצליחו, לפחות תצילו את עצמכם. אבל כשנשרף יער, תמיד נשארים כמה גרגרים, ומהגרגרים האלה צומח יער חדש. אז אם לא נעשה תשובה אמיתית ונוציא את הטומאה מהלב, מהראש, מהבית מהרחוב וכו' רק כמה גרגרים ישארו כדי לבנות את העולם החדש.

ואם עם ישראל ברגע זה יאמינו, כל המאמינים יצאו לרחוב עם **שק ואפר**, ויעשו תשובה, **יבנו ויגידו סליחות** וכו' יחזרו לבתים ולשכונות שלהם, ויעשו בדק בית, רק אז יש לנו אולי אפשרות שמשית יבוא בקלות. ואם לא נעשה את זה, הוא יכריח אותנו לעשות את זה. נצטרך חייו לרוץ לרחוב בבהלה ובכני ונצטרך בפתח לחזור בתשובה. ולמה לא עכשיו, לפני המכה, שנבכה ונבקש לפניו. למה לא לעשות לפני המכה, למה ?

עוד מעט זה יגמר והחיים יהיו טובים, וכולם יהיו בריאים וכולם יהיו שמחים, וכולם ילמדו תורה ולא יהיה יצר הרע ולא יכעסו אחד על השני ויגורו ויחיו בשלום עד השלב הבא שיהיה שלב עוד יותר גבוה לבני אדם, אבל את זה לא מבינים עכשיו.

עם ישראל אהבתו של הקב"ה תחזרו הביתה  
אין זמן, הגיע הסוף