

# "גליה - מסרים מעולם האמת!"

תקשור עם נשמה!

# תקשור עם נשמה!

גליה ילדה פגועת מוח בת 10 מתקשרת עם אמה בלוח אותיות, באמצעות שיטת תקשור בתמיכה F. C. - Facilitated Communication, שיטה המתקבלת כיום במספר בתי משפט בארה"ב, כעדות קבילה.

©

כל הזכויות שמורות  
למחברת הספר: שולמית גד - אמא של גליה!

חל איסור מוחלט להעתיק, לצלם, לשכפל, לתרגם, להקליט, להסריט או לאחסן בכל מאגרי מידע ספר זה או כל חלק ממנו, בין בארץ או בחו"ל, ללא רשות בכתב מבעלת הזכויות!  
הספר מוגן בזכויות יוצרים. כל המפר איסור זה עובר על החוק!

# תוכן העניינים

6.....מבוא

10.....	הסיפור האישי ושיטת התקשור בתמיכה
10.....	תיאור הרקע
11.....	קטעים מיומן אישי
16.....	המרתון הבלתי פוסק
17.....	התקשור הראשון עם גליה
18.....	כיצד ועם מי אפשר לתקשר?
21.....	גילוי השיטה בארה"ב
24.....	גילוי השיטה באוסטרליה
26.....	ביקורת על אמיתות התקשור
26.....	ממתי מתקשרים בשיטה זו בישראל?
27.....	לימוד שיטת התקשור בתמיכה
27.....	"אני רוצה הביתה!"
29.....	גליה מדריכה אותי בחיים
33.....	אזהרות

## 34.....המסרים של גליה - מסרים מעולם האמת!

34.....	גליה על התקשורת הזו
41.....	נשמות וגלגולים
46.....	תיקון הנשמה
50.....	גן עדן וגיהנום
52.....	העולם הזה והעולם הבא
53.....	תחיית המתים
54.....	זקנה ומוות
56.....	בית דין של מעלה
60.....	המאבד עצמו לדעת

60.....	מסרים לעם ישראל
65.....	חילופי עונות
66.....	גזירה קשה?
68.....	הגאולה
72.....	המשיח
73.....	פרה אדומה
73.....	גוג ומגוג
73.....	סופת ההוריקן
74.....	מסר להורים

74.....	עצירת הגשמים.....
75.....	ליקוי חמה.....
75.....	אביב חדש בעולם.....
76.....	עצמאות פלסטינאית?.....
76.....	בכותל המערבי.....
77.....	ברכת כהנים ליד הכותל.....
77.....	הקדוש ברוך הוא.....
78.....	תהלים.....
79.....	שיר השירים.....
79.....	פיטום הקטורת.....
79.....	קריאת "שמע".....
80.....	קריאת "שמע" שעל המיטה.....
80.....	תפילה.....
82.....	מזוזה.....
82.....	נטילת ידיים בבוקר.....
82.....	ברכת המזון.....
83.....	שבת.....
83.....	המצוות - לבוש הנשמה.....
84.....	ישראל ערבים זה לזה.....
85.....	ט"ו בשבט.....
85.....	צפורים.....
85.....	היונה.....
85.....	ט' באב.....
86.....	ירושלים.....
87.....	האדם הראשון.....
88.....	שם האדם.....
88.....	לשון הרע וכוח הדיבור.....
88.....	מלאכים ומליצים.....
89.....	מאנלוגי לדיגיטלי.....
90.....	טלויזיה.....
90.....	יום העצמאות.....
90.....	סבל וייסורים.....
93.....	מחלת ה"איידס".....
93.....	פורים וסעודת אחשוורוש.....
94.....	ה"לוטו" - מסר לאח הגדול.....
94.....	מידת הבטחון.....
94.....	גידול בעלי חיים.....
95.....	צניעות ומניעת הפריצות.....
95.....	מסרים לבת ישראל.....
96.....	כיסוי ראש.....
96.....	התורה הקדושה.....
97.....	ה"ערב רב" ובני ישראל במדבר.....
98.....	<b>צדיקים</b> .....
100.....	ברכת צדיקים.....
100.....	נרות לצדיקים שנפטרו.....
101.....	טהרת המשפחה.....
101.....	אהבה.....
102.....	תיקון המידות.....
102.....	חינוך ילדים.....

103.....	צדקה וחסד
104.....	סנדק
104.....	החדר המקושט
104.....	גליה מבקרת כתבה בעיתון
105.....	מסר לשקרנים
105.....	עין הרע
105.....	הפלות
106.....	היושר - והתעלות בקדושה
106.....	סוף הטומאה והתחזקות הקדושה
107.....	מלחמת הטוב ברע ותיקון העולם
108.....	טלית ותפילין
108.....	הכעס
108.....	שלום בית
109.....	ראש חודש
109.....	ראש השנה
109.....	יום הכפורים
111.....	סוכות
111.....	חנוכה
111.....	ברכה של אמא
111.....	כוח הברכה
112.....	ה"אמן"
112.....	זיכוי הרבים
114.....	יצר האכילה
114.....	ביקור חולים
114.....	מסר למתכתבים והמגיבים
115.....	רעידות אדמה
115.....	קללות ושבועות
115.....	מיסטיקה וסיאנס
116.....	פתיחה בקלפים ומעשי כשפים
117.....	קבלה מעשית וקמעים
117.....	שייח'ים ערביים ומגידות עתידות
118.....	החוט האדום
118.....	המפתחות ל"פתיחת המזל"
118.....	הגויים
119.....	המוציא זרע לבטלה
119.....	נישואין וזוגיות
120.....	מוגבלות המוח האנושי ביחס לנשמה

121..... **בין אמא לבת**

127..... **25 הוכחות לאמיתות התקשור**

147..... **אתרים מעניינים**

# גליה - מסרים מעולם האמת!

## מבוא

הספר מגיש לקורא מסרים מעולם האמת! מסרים מדהימים של גליה פגועת המוח, נכה ב - 100% וסובלת מפיגור שכלי עמוק. כיום בת 14 וחצי שנים ומתקשרת עם אמה (אקדמאית ומורה וותיקה במשרד החינוך), באמצעות שיטת תקשורת מדהימה אשר התגלתה בשנים האחרונות בכל רחבי העולם: התקשורת בתמיכה (המסייעת) - F. C. Facilitated Communication, תקשורת חלופית המאפשרת לפגועי מוח ליצור תקשורת.

התקשורת בתמיכה התגלתה באופן מקרי לפני כ - 14 שנים, בו זמנית בארצות ויבשות שונות, אותה שיטה על ידי אנשים שונים אשר ללא קשר ביניהם הגיעו לאותן תוצאות: בשבדיה ב - 1985, קנדה - 1982, דנמרק - 1988, אוסטרליה - 1986 על ידי רוזמרי קרוסלי, בארצות הברית בארבע מדינות שונות, על ידי אנשים שונים: קארול לי ברגר ב - 1987, פרופ' סקוהלו חתן פרס נובל לפיסיקה אשר גילה את השיטה עם בנו האוטיסט ב - 1985, L. V. ב - 1990, הגב' אופנהיים ב - 1974 בארצות הברית גילתה את השיטה בכתבה בעפרון/עט בלבד, עדיין ללא הצבעה על האותיות בלוח אותיות או במקלדת כפי שהתגלה מאוחר יותר. ויקטור הוגו: "שום צבא בעולם ואפילו כל הצבאות שבעולם לא יכולים לעצור רעיון שהגיע זמנו להתגלות."

הגב' רוזמרי קרוסלי מגלת השיטה באוסטרליה, הקימה במלבורן את המרכז לתקשורת בתמיכה "DEAL Dignity through Education And Language". באוסטרליה עלתה שאלת אמינות השיטה והעניין הגיע לבית המשפט בטענה שתקשורת זו הינה תרמית. בית המשפט העליון של ויקטוריה (אוסטרליה) בדק את הנושא, הכריע לטובת רוזמרי קרוסלי והגדיר את התלמידים כמחברי מה שכתבו ואת התקשורת כאמיתית.

הגב' רוזמרי קרוסלי מרצה בכל העולם, חיברה מאמרים רבים וספרים המוכיחים את אמיתות השיטה ותייעדה את ההוכחות בווידיאו.

הגב' קארול לי ברגר ממדינת אורגון בארה"ב ואחת ממגלות השיטה בארה"ב הקימה את "המכון הלאומי למחקר, אוטיזם ותקשורת" - The National autism and Communication research institute, חיברה מאמרים וספרים בנושא וקלטות וידיאו המתעדות את השיטה.

פרופ' דאגלס ביקלין הידוע כאחד המומחים בעולם בתחום זה, בדק את השיטה בארה"ב ובאוסטרליה וריכז את החומר. פרופ' ביקלין הקים את המכון לתקשורת בתמיכה באוניברסיטת סרקיוז במדינת ניו יורק בארה"ב: Facilitated Communication Institute.

אתר המכון לתקשורת בתמיכה באינטרנט: <http://soeweb.syr.edu/thefci> חשוב לציין שמצויים באינטרנט מאות אתרים נוספים המדווחים על שיטת תקשורת מדהימה זו, ומספקים אינפורמציה רבה ועדכנית בנושא.

באמצעות אתר "המכון לתקשורת בתמיכה" (ואתרים אחרים), ניתן לקבל קטלוג ולהזמין מגוון רחב של חומר קריאה וקלטות וידיאו בנושא "התקשורת בתמיכה", וכמובן לקבל רשימה ביבליוגרפית ארוכה.

טלפון המכון בארה"ב: 315-443-9657  
כתובת במכון: Facilitated Communication Institute  
Syracuse University  
370 Huntington Hall, Syracuse, New York  
13244-2340  
U. S. A.

המכון מקיים באופן קבוע הרצאות, וועידות, אימונים, הדגמות וסדנאות בכל רחבי ארה"ב ובעולם. בין השאר: באיגוד האמריקאי לפסיכיאטריה, התאחדות הנכים, האיגוד האמריקאי לשמיעה, דיבור ושפה, האיגוד האמריקאי לפיגור שכלי, המכון העולמי לחינוך מיוחד - יוקוסוקא יפן, הוועידה העולמית לעזרה טכנית להורים וושינגטון D. C., החברה לאוטיזם באמריקה ועוד. שיטת תקשור זו דווחה באמצעי התקשורת המקומיים בארה"ב, הארציים והעולמיים כמו:

"מהדורת הערב" עם דן רטר ברשת הטלוויזיה C.B.S. ב - 21.7.1993.

ב - C.B.S. בתוכנית "כיצד הם עושים זאת" ב - 17.9.1993.

ברשת ה - P.B.S. בתוכנית "קו הגבול", 19.10.1983.

בתוכנית הידועה "60 דקות" בפברואר 1994 ועוד.

בעיתונים וכתבי העת: ה"ניו יורק טיימס", "וושינגטון פוסט", פוסט סטנדרט", "הרולד ג'ורנל" ועוד.

באחד המאמרים אשר ניתן לקבל גם באמצעות האינטרנט נאמר:

**"מספר בתי משפט בארה"ב כבר מקבלים כיום עדות הניתנת בתקשורת בתמיכה, כעדות קבילה בבית משפט!"**

מובאים מקרים מבית המשפט בוויצ'טה במדינת קנזס בארה"ב ומבית המשפט העליון במדינת ניו יורק.

בוויצ'טה במדינת קנזס, התקשורת בתמיכה התקבלה כעדות קבילה בבית המשפט בתיק התעללות בילד פגוע מוח. חבר המושבעים מצא את הנאשם אשם. (רנדל, מרס 1993). המקרה הוסרט בסרט קולנוע אשר הוקרן ברחבי העולם וגם בארץ (בכבלים).

בנוסף, בית המשפט העליון אישר בקשה במדינת ניו יורק אשר קבעה שעדות הניתנת בתקשורת בתמיכה חייבת להיבדק כל מקרה לגופו.

במשפט לוז פ. בתאריך 14.1.1993 ניבחנה לוז פ. פגועת המוח והצליחה במבחנים שונים המעידים על אפשרותה לומר את מחשבותיה שלה על ידי תקשורת בתמיכה, עדותה בהצבעה בלוח אותיות בתקשורת בתמיכה, התקבלה כעדות קבילה בבית המשפט העליון במדינת ניו יורק!

להלן הקטע המעיד על כך, כפי שהובא בעיתונות האמריקאית וגם באינטרנט (מתוך מאמרים מפורטים בנושא, המתארים עדות הניתנת בתקשורת בתמיכה כעדות קבילה בבית משפט):

**SOME COURTS ARE NOW ACCEPTING TESTIMONY GIVEN THROUGH FACILITATED COMMUNICATION.**

Testimony was given in an abuse case in Wichita Kansas, a jury found the accused guilty (Randall in Wichita Eagle, March 30 and 31, 1993) Also, the Supreme Court Appellate Division in New York state ruled that testimony given by such alternative means must be evaluated in each individual case (In the Matter of Luz P. Opinion & Order, January 14,

1993. Martin, 1993) to prove her competence to be a witness in her own case, Luz P. took and passed tests verifying her ability to communicate her own thoughts through facilitation (see Martin "Facilitation theory tested", The Times Herald Record, July 31, 1993).

שיטת התקשור בתמיכה מוכרת ונימצאת בשימוש ברוב מדינות העולם המערבי. בארה"ב משתמשים בשיטה זו ב - 38 מדינות. באוניברסיטת סרקיוז במדינת ניו יורק בארה"ב, לומדים כיום שבעה אנשים לדוקטורט בשיטה זו.

למרות ששיטת תקשור זו עדיין לא הוכחה מבחינה מחקרית, קיומה הוא עובדה אשר כיום כבר קשה מאוד להתעלם ממנה! מכוני F.C. נפתחים ומתווספים ברוב מדינות העולם המערבי.

כיום מצויות עדויות מתועדות של אנשים אשר נחשבו למפגרים שאינם מסוגלים ללמוד מאומה והסתבר שבאמצעות שיטת תקשור זו, הם התגלו כמחוננים, לומדים מתמטיקה, ביולוגיה... בבתי ספר רגילים, כותבים שירים ומאמרים המתפרסמים ברחבי ארה"ב.

בארץ נכתבה בקיץ התשנ"ח - 1998 עבודת מחקר חלוצית M.A. בנושא התקשורת החלופית הזו, ע"י הגב' חני חוקת, בתו של פרופ' סימפסון, ראש החוג לחינוך מיוחד באוניברסיטת בר אילן ("עמדות הורים ביחס לילדם הרב נכותי בהשפעת חשיפת ילדם לערוץ תקשורת חלופית").

עבודת המחקר התקבלה ע"י הסגל האקדמי הבכיר של בית הספר לחינוך (פרופ' ודוקטורים). עותקי העבודה זמינים לעיון בספריית ביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר אילן ברמת גן.

בעבודה ניתן לראות בין השאר טבלה בה מתארת הגב' חוקת ילדים בפיגור עמוק אשר נחשפו לתקשורת החלופית בתמיכה - F.C. ולאחר חשיפה זו רובם הוערכו על ידי אנשי המקצוע כבעלי אינטליגנציה תקינה! (ראה הטבלה בעמוד 34 בעבודה הנ"ל).

עבודת M.A. נוספת נימצאת בשלבי סיום, באוניברסיטת תל אביב בביה"ס לתקשורת.

שיטת התקשור בתמיכה הובאה לארץ לפני כשבע שנים מארה"ב, ע"י שתי מתקשרות אשר למדו את השיטה בארה"ב.

בארץ, בנוסף לתקשור היומיומי, הילדים פגועי המוח כותבים מסרים רוחניים מדהימים ודברי תורה גבוהים אשר אין למתקשרות כל הבנה בהם. (ראה המסרים של גליה).

התקשור הרוחני העמוק מאוד יחודי לארץ, למרות שידוע על שני ספרים שיצאו לאחרונה לאור בארה"ב וכוללים מסרים רוחניים: "ילד של נצח" ניכתב ע"י קריסטי ג'ורדי - אם לילדה פגועת מוח והספר "זכרונות של ילד אוטיסט".

ספר נוסף אשר ראה לאחרונה אור בצרפת: "אני בוחר את ידך כדי לדבר" - ניכתב ע"י קלינאית התקשורת אנה מרגריטה ווקסיו, המדווחת על תקשורים טלפטיים

ונושאים על טבעיים באמצעות התקשור בתמיכה בשיטת F.C.

בספרים הללו הילדים פגועי המוח מספרים בטכניקת ה - F.C. על חייהם הקודמים בעולם הזה, מתארים את קיומו של עולם רוחני אחרי המוות, כותבים שיש אלוקים ויש לבני האדם אחריות על מעשיהם.

בספר "ילד של נצח" כתבה הילדה פגועת המוח לאמה, שאחת המטרות להגעתה לעולם הזה היא להטות את ליבות בני אדם לאהוב את ה', כמו כן כתבה על חשיבות אהבת הבריות...



התקשורת בתמיכה (התקשורת המסייעת) - F.C. - Facilitated Communication - שיטה חלופית המיועדת לעזור לפגועי מוח ליצור תקשורת. השיטה משמשת בהצלחה ילדים ומבוגרים פגועי מוח בכל הגילאים: אוטיסטים, קשיי שפה ודיבור וחוסר ורבליות, פיגור שכלי (כולל פיגור עמוק, תסמונת דאון...), תסמונת רט Rett, שיתוק מוחין C.P., מחוסרי הכרה במצב "צמח".

פגועי המוח הלא ורבליים או בעלי יכולת מילולית מוגבלת מאוד, מתקשרים את מחשבותיהם ורצונותיהם באמצעות תקשורת זו, ע"י הצבעה בלוח אותיות, מחשב ביתי או מחשב נייד/נישא.

הילד פגוע המוח, דוחף את היד לעבר לוח האותיות ומצביע על האותיות בלוח האותיות. על ידי צירוף אות לאות מתקבלת מילה, מילים מצטרפות למילים ומתקבלים משפטים. כך כותבים פגועי המוח בכל רחבי העולם (בכל גיל), ע"י הצבעה בלוח אותיות או מקלדת מחשב, מאות שירים ומאמרים בנושאים רבים ומגוונים, לומדים מתמטיקה, ביולוגיה, יכולים להזמין ארוחה במסעדה ע"י הצבעה על המילים הכתובות בתפריט וכו'.

הילדים פגועי המוח בארץ כותבים גם מסרים רוחניים מיסטיים מדהימים, מסרים מעולם האמת! לומדים תורה עם אברכים בישיבת אוטיסטים וכותבים חידושי תורה. והרי נאמר בגמרא במסכת בבא בתרא: "מיום שחרב בית המקדש נבואה ניתנה לשוטים ותינוקות..."

המתקשר תומך פיזית (לא בכל מקרה) את ידו של פגוע המוח, ע"י החזקה או ייצוב של היד, פרק כף היד או האמה. ומכאן שמה של התקשורת בתמיכה.

במהלך הזמן, ישנם פגועי מוח אשר לגביהם אפשר להקטין את תמיכת היד ויש שאינם נזקקים יותר לעזרה פיזית זו של המתקשר ומסתפקים בכך שהמתקשר יעמוד לצידם או יגע להם בכתף, בראש, ביד או בבגד. ישנם פגועי מוח המתקשרים ללא צורך בתמיכת ידם כלל וללא כל תמיכה אחרת מכל סוג שהוא. הדברים מוכחים בסרטי וידיאו אשר מוקרנים ברחבי העולם, מידי פעם גם בטלוויזיה בישראל, בערוץ המדע ובטלוויזיה החינוכית.

מצויים בידי סרטי וידיאו המתעדים פגועי מוח מארה"ב, אוסטרליה, אנגליה וקנדה וביניהם המתקשרים בפומבי וללא תמיכת היד, בפני קהל אלפים בכנס אשר התקיים באוניברסיטת סרקיוז במדינת ניו יורק ב - 1993 ועוד.

אני אישית פגשתי בארץ בחור פגוע מוח במצב קשה, נכה ב - 100% ומרותק לכסא גלגלים המתקשר באופן עצמאי, מצביע בלוח האותיות, כותב את מחשבותיו ורצונותיו ללא עזרת מתקשר כלל!

# הסיפור האישי

## ושיטת התקשור בתמיכה - F.C.

### תיאור הרקע

שמי שולמית, מורה וותיקה ובכירה במשרד החינוך, גננת לשעבר, כיום עוסקת בתחום החינוך המיוחד. בוגרת אוניברסיטת בר אילן, ב.א. בחינוך וקרימינולוגיה ולמדתי חינוך לתואר שני באוניברסיטה העברית בירושלים, בבית בספר לחינוך בהר הצופים. בין המרצים אצלם זכיתי ללמוד: פרופ' פנינה קליין, הגב' רחל מורשת, ד"ר צוריאל (ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן), ד"ר אבימה לומברד, פרופ' זקס (ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים) ועוד.

יש לציין שהייתי חילונית גמורה, רחוקה מאוד מכל הקשור בתורה ומצוות, שרתתי בצה"ל - שירות צבאי מלא, סמלת ביחידת מורות פיקוד דרום.

הנני אם לשלושה ילדים, שני בנים בוגרים וגליה - בת ארבע עשרה וחצי שנים. כל כך התרגשתי כאשר גליה נולדה לי אחרי שני בנים, דמיינתי לעצמי כיצד אני מלבישה אותה שמלות, קושרת לה סרטים וקוקיות ומטיילת עמה בשמחה והנאה... אך החלום נגוז באיבו! גליה כמעט ולא התפתחה, היא נשארה כמו תינוקת קטנה. כיום גליה בת ארבע עשרה וחצי שנים, אך מתפקדת כתינוקת בת ארבעה או חמישה חודשים מכל הבחינות: מנטלית - שכלית, ריגשית ומוטורית - פיזית. גליה אינה מדברת כלל, אף לא מילה אחת, אינה עומדת על הרגליים, עדיין בחיתולים, אוכלת אוכל מרוסק ואם לא די בכך גם נולדה עם שלושה מומי לב!

גליה מוגדרת כילדה פגועת מוח במצב מאוד קשה וחמור, היא נכה ב-100% וסובלת מפגיגור קשה. כאשר גליה נולדה עם מכלול רב של בעיות, אחזה בי תחושה שהנה חיי נהרסים ואיזונם מופר. רק לאחר חזרתי בתשובה התבהר לי, ברוך השם, שגליה נשלחה משמים להצילני בעולם הזה ובעולם הבא. חשבתי לתומי, שהטיפול בגליה במצבה הכה קשה, מהווה עבורי מכה קשה. כיום ברור לי שכל מכה הבאה על האדם, הקלה או החמורה, יש לקבל באהבה כי זוהי מכה של אבא אוהב, אבינו שבשמים אשר בטובו וברחמי אוהב אותנו, אך לעיתים גם מכה אותנו בניו ובנותיו האהובים, על מנת לעוררנו, לפקוח את עינינו ולהצילנו מן הסכנה המרחפת עלינו, בדומה לאמא אוהבת אשר לעיתים נזפת ואולי אף מכה את בנה הקט והאהוב למען הצלתו ובמטרה לחנכו, להרתיעו ולהרחיקו ממקור הסכנה.

הילד הקט אינו מבין מדוע! עדיין לא נבנו במוחו הכלים להשגת הסיטואציה. אך לגבי, ה"מכה" - לידתה של גליה, חוללה בי תהפוכות ושינויים מרחיקי לכת בכל דפוסי החשיבה. עיני נפקחו, "המכה" עוררה אותי להתבונן סביבי, זה לא היה יכול לקרות לי לולא המכה הקשה אשר נחתה עלי, ללא גליה שלי, שהגיעה לעולם בצורה כה קשה ונוראית, כה מוגבלת וכה חסרת אונים.

ה"מכה" - היא זו שהחזירה אותי בתשובה, ה"מכה" - הפכה מ"מכה" - למתנה הגדולה ביותר אשר ה' שלח לי בטובו עלי אדמות, על מנת לפקוח את עיני, כדי לצאת מן החשיכה הנוראית בה הייתי שרויה ולהתחיל לראות את כל חלקי הפאזל המבולבלים, מתחברים לפתע לתמונה אחת שלמה, לשלמות ברורה ויפה.

בעבר אמרה לי מאן דהיא כי גליה סתם סובלת בעולם הזה, ללא כל מטרה ותכלית ונראה לה שחיייה ממש מיותרים עלי אדמות. ברור שאמרה זאת מחוסר הבנה והתבוננות ומאטימות הרוח. כמה ברור שכל נשמה נשלחה לעולמנו משמים, על מנת

למלא תפקיד כה חשוב, תפקיד ייחודי אשר רק היא הנשמה (כל נשמה) יכולה למלאו ולא אף אחד אחר במקומה.

גליה נשלחה לעולמנו למילוי תפקיד עצום וכביר: גליה החזירה את אמא בתשובה! בזכות גליה נעשה זיכוי רבים גדול בכל הארץ! (בהרצאות, ובאמצעי התקשורת), בזכות גליה ובעידודה הרב, כתבתי ברוך השם את הספרים "גליה מסרים מעולם האמת" ומי יודע מה עוד נכון לה?!

עולמנו - עולם שקר זה קרוי "עולם" מלשון העלם, "עולם" המסתיר ומעלים בתוכו את האמת. עלינו מוטל המאמץ, הטרחה, החיפוש והתבוננות עד לגילוייה של האמת. האמת צומחת לה בהישג יד, עלינו רק להתבונן, להושיט יד ולקטוף!

מיד לאחר לידתה של גליה, החל מרתון רופאים ענק, מצאנו את עצמנו מתרוצצים מרופא לרופא, מפרופסורים למנהלי מחלקות, מומחים... מדי פעם גליה סבלה מפרכוסים והתכווצויות ואיבדה הכרה, היה צורך להבהילה לבית חולים באמבולנס, לטיפול, אשפוזים והשגחה. רופאה בעלת שם עולמי אמרה לנו שגליה - היא "תאונה בטבע" וגם אחרי תאונה צריכים להמשיך הלאה. התרוצצנו ב"אמוק" מטיפול אחד למישנהו, מלאי ציפיה ותקווה. כל ימות השבוע היו עמוסי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, טיפול בדיבור, טיפולים וביקורות במרפאות בתי החולים השונים. גליה הייתה בהשגחה, טיפול ומעקב במרפאות חוץ רבות של בתי החולים: המרפאה להתפתחות הילד, מרפאת עיניים, אוזניים, גנטיקה, נוירולוגיה, מכון הלב ועוד. למרות החיפושים הרבים, עד היום אין הרופאים יודעים להשיב מה גרם לגליה שלנו להיות במצב כה נורא. אינם יודעים להצביע על הגורם או התסמונת (סינדרום). מה שברור ללא ספק שגליה אכן פגועת מוח במצב קשה, נכה ב - 100% וכך תישאר האומללה במשך כל חייה. למרבית הפלא, כל הבדיקות שגליה עברה הראו תוצאות תקינות: הכרומוזומים בבדיקה מפורטת - תקינים, חומצות, רפלקסים, שרירים - הכל תקין, אפילו C.T. מוח - תקין! פרט לגליה - הכל תקין!

ברור שאין לרופאים מענה לכל שאלה, אך לאבינו שבשמים, הקב"ה בורא העולם, יש ויש! אם רק נבקש ברצינות הראויה נקבל תשובה לכל שאלה, אני בקשתי ומצאתי, ה' ענה לי ישירות משמים. על כל שאלה ושאלה שהתעוררה בי קבלתי תשובה ואני עדיין מקבלת תשובות על כל שאלותי הרבות הצצות חדשות לבקרים, והכל דרך גליה היקרה שלי, באמצעות התקשור בתמיכה - F.C.

## **קטעים מתוך יומן אישי אשר כתבתי בצר לי, באותם ימים**

... "גליה, לו יכולת להבין הייתי לך אומרת:

גליה, אני מאוד אוהבת לסדר לך בכל בוקר את חדרך המקסים, אני נהנית משטיח התכלת הפרוס בחדרך, מכל הבובות הקטנות והגדולות, הדובים, הכלבים, השפנים, הארנבות, הגמדים והצעצועים הרבים והססגוניים המעטרים את חדרך, הכדורים הגדולים והענקיים המקשטים את חדרך, והכל כל כך מחכה לך. מתי? מתי כבר תוכלי לשחק אתם?! אם בכלל?!

לפעמים את כל כך יפה, עיני הכחול-אפור שלך צוחקות וכולך בועטת ברגליים ובידיים, צוחקת ומשמיעה קולות ממושכים דקים ועדינים, כאלה הגורמים לי הרגשת אושר. גליה, רציתי לומר לך שאני מאוד אוהבת אותך! נורא עצוב לי שאת לא מגיבה, שוכבת אפטיית במיטה או בוכה ללא סיבה המובנת לי.

חבל שאינך יכולה לספר לי מה כואב או מציק לך, הייתי מקרבת אותך אלי בחום והכאב היה עובר, או שמא זו שן שכמעט בוקעת ומכאיבה לך בחניכיים?!

גליה רציתי לומר לך שאני מאוד נהנית כאשר אני עוטפת ומחבקת אותך בין זרועותי ואת נרגעת, שמה את הראש על כתפי באהבה ומנסה לחבקני בשתי ידיך הקטנטנות. אך אפילו לחבק את עדיין לא יודעת, אבל את בכל זאת מצמידה את שתי ידיך הקטנטנות לצווארי בלי יכולת להפעיל את אצבעותייך ולחבק את אמא.

גליה, רציתי לומר לך שאני מאוד שמחה כאשר את מתבוננת מקרוב בטלויזיה שבסלון ונהנית מהתנועה והצבעים האינסופיים הזורמים שם, לפעמים את אפילו מחייכת אל ה"איש" המדבר אליך מתוך הטלויזיה.

רציתי לומר לך שאני מאוד אוהבת לשים לך קוקיות ולקשט את שערך בסיכות יפות, להלביש אותך בשמלה יפה, כי את באמת יפה.

עבורי את התינוקת הקטנה שלי, וכאשר את צוחקת השיניים הקטנטנות והחדות שלך בקושי ניבטות מפיק. כשהכנסתי את אצבעי לבדוק האם צמחה לך שן חדשה, הרגשתי ששיניך הקטנטנות אשר עדיין לא מנוסות בלעיסת מזון, הן כל כך חדות, כמו מסמרים קטנים.

גליה, הייתי רוצה שרק תחייכי ותצחקי תמיד למרות שאינך מתפתחת, שאף פעם לא יכאב לך כלום ולא יציק לך כלום.

אני חושבת שזה לטובה עבורך שאינך מבינה כמעט כלום, כי בעולם הזה יש כל כך הרבה עוגמות נפש, מחשבות עצובות, מדכאות, מכעיסות, מרגיזות... החלטות שיש לקבל, עניינים אחרים ורבים, אז אולי פשוט טוב לך שראשך פנוי מכל זה.

מאוד כואב לי כל סבלך שסבלת והינך סובלת, כל הבדיקות המסובכות, הטיפולים, האישפוזים, האינפוזיות...

גליה רציתי לספר לך שלמרות כל הטיפולים: הפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, טיפול בדיבור... כל הביקורים אצל הרופאים והמומחים... - הכל פשוט לא עוזר ואת לא מתפתחת!

סליחה שאני לא כל כך יורדת אתך לטייל, כי בכל זאת ההרגשה מאוד לא נעימה להסתובב עם ילדה שכל הזמן כולם נועצים בה מבטים ושואלים: למה? ואיך?...

את יודעת גליה, בשמונת החודשים האחרונים כמעט לא ישנת בכל הלילות, כלומר התעוררת בכל לילה לפחות מספר פעמים שלא באשמתך, זה נורא קשה להורים לא לישון בלילה ואחר כך לתפקד כל היום חסרי שינה.

גליה, רציתי לספר לך מהתחלה איך היה כשנולדת: את יודעת גליה, את נולדת כשבועיים אחרי תום 9 חודשי ההריון, לא מיהרת לצאת לאוויר העולם, אך כאשר נולדת ביום ראשון בבוקר, הלידה הייתה קלה יחסית ומאוד קצרה יחסית. שקלת 4 ק"ג אבל היית מאוד מכוערת וזה באמת לא הטריד אותי, כי ידעתי שתתייפי עם הזמן ואכן את באמת יפה היום. אבא שלך חשב שאולי החליפו אותך בטעות!?"...

### 18.12.86 - גליה בת שנה (אני חילונית גמורה!)

"בימים כאלה שהדיכאון מציף את כל הנשמה וההרגשה היא של חנק, תסכול, של חוסר הרגשה בעצם, חשבתי לעצמי: חבל שלא כתבתי כשמצב הרוח היה טוב יותר, כשיכולתי והצלחתי לנחם את עצמי בצורה יותר טובה, אז היו לי עבור עצמי נחמות כה רבות, אני מנסה לזכור ולדלות נחמות מימים מנוחמים וטובים יותר, אך בקושי מצליחה לזכור, והנחמות אינן מדברות אלי כלל.

הייתי צריכה להכין לי רשימה של הצדקות, נחמות, רשימה של דברים אופטימיים, רשימה שתתן לי משען בימים קשים אלה, כשהראש נאטם ולא מוכן לחשוב על שום נחמה, בימים כאלה שהכל נראה רק בצבע אחד כהה..."

והכל למה? - הכל כי גליה התינוקת שלי בת 13 החודשים מתפתחת בצורה לא טובה, מתפתחת בקצב איטי מאוד, עדיין אינה מתהפכת, אינה רואה, או ליתר דיוק מגיבה כעיוורת. התפתחותה המוטורית מאוד איטית, עדיין אינה יושבת, וכמובן אינה זוחלת. כל כך קשה ומדכא לחשוב שגליה כל כך מוגבלת בהתפתחותה, מה גם שהשבוע, הסתבר שגם אינה שומעת היטב וזה באמת "הקש ששבר לי את גב הגמל"!

לא לראות ולא לשמוע זה ממש איום ונורא, זה ניתוק רציני מהחיים! ממש מדכא. לכן מזה מספר ימים אני ממש מדוכאת, חיה ומרגישה שאיני מרגישה כלום, שקשה

לי להנות ממהו. כל העת המחשבות מתרוצצות לי בראש, מחשבות אפלות ורעות, ואין באופק שום אופטימיות או נחמה.

לפעמים אני מרגישה מסוחררת וזה חולף מעצמו, לעיתים הדופק איטי וקשה לי לנשום. כנראה שההרגשה הנפשית הרעה משפיעה וגוררת אחריה את הגוף לתגובות ולהרגשות כאלה. בכל אופן, איך ילדה שנולדה למשפחה רגילה יכולה לשנות להם את כל החיים! למרות שגליה היא רק חלק מתוך המשפחה, גליה אינה תופסת חלק מתוך מחשבותיי או דאגותיי, אלא את כולם!

ההגיון אומר שישנם דברים רעים יותר בחיים מלאי החידה הללו, ואולי אפשרי להתנחם במחשבה זו, שבעצם תמיד יכול להיות גרוע יותר.

הייתה לנו שמחת חיים ושובבות נעורים, וגליה - שלא באשמתה, שינתה את הכל, החיים, ההרגשה, השמחה והגיל, הכל נטמן והתכהה. כמו נפילה כזו, כמן שקיעה מפחידה, מן הרגשה מאוד כבדה ורצינית, מן פצע בתוך נבכי הנפש, פצע כזה שמגליד ושוב נפתח ושוב מגליד ושוב נפתח וזב דם. מעניין אם אי פעם יוכל להירפא לחלוטין?

הלוואי וזה לא היה קורה, הלוואי והייתי יכולה להחזיר את הגלגל לאחור - לחזור בזמן ולחיות לפני שנתיים, להיות לפני ההריון של גליה, לפני שילדתי את גליה, להתעורר ולהרגיש שכל זה אינו קורה לי במציאות, שהכל היה רק חלום. אך גליה כבר נולדה וקיימת, כבר נאהבת, מתוקה, בובה חסרת ישע שלי. אנו בני המשפחה הם האוהבים היחידים שלה, היחידים מהם תקבל אהבה אמיתית גם בעתיד. היא כה תמימה, כה נקיה וטהורה, כה זקוקה לחום ואהבה, כל כך מרגישה את אהבתי, כה שמחה ומאושרת אתי, גליה כה זקוקה לי. גם בני הרכים, המקסימים והאהובים שלי כה מוזנחים נפשית בזמן האחרון, כה חסרה להם ולי האהבה שלי אליהם, תשומת הלב, ההתייחסות, ה"להיות" אתם. גם כשאני אתם איני אתם, אני כאן אך ראשי אינו כאן, המחשבות רצות, נודדות ומתרחקות מכאן.

בכלל, אני יכולה לחלק את חיי לשני חלקים שונים: לפני גליה ואחרי לידת גליה. איך לידה אחת, ילדה אחת קטנה וזכה, שלא באשמתה, יכולה לשנות חיים שלמים של אמא ושל כל המשפחה והסובב? איפה הצדק בכלל? למה זה קרה דווקא לי? למה זה קורה בכלל? למה יש כל כך הרבה צער ומכאוב בעולם? והמחיר כה כבד, כה קשה להבליג ולקבל זאת באופן טבעי.

ואולי לא לדעת זה לא כל כך נורא, אולי עדיף לא לדעת ולא להחכים, אולי לדעת זה רק מייסר, מתסכל ומחדד את חידות העולם הזה.

כאשר חושבים על מכלול החיים בעולם, על החיים החולפים, החד פעמיים, על המסע בארץ החיים, הכל תלוי ב"איך" שהאדם מתכנן את מסע חייו.

כולם פעם ימותו, וגם אני. הייתי רוצה למות בגיל זקנה לאחר שחוויתי חוויות רבות, נחת מילדי... והכי חשוב - לדעת שיש מי שידאג לגליה, שתוכל לתפקד היטב, שתהיה שמחה בחלקה ומאושרת... בכלל חשבת, לא לשקוע! להלחם במחשבות הרעות, לקבל את גליה כמות שהיא, לא להיות מתוסכלת ממה שהיא לא, להיות עסוקה גם בטוב, ליהנות ולהתנחם. אך מהיכן לוקחים כוחות פיזיים ונפשיים?

זה מפחיד, מפחיד מאוד לחשוב על הכל, על כך שגליה לא רואה, לא שומעת היטב, לא מבינה כלום, לא לומדת כלום, אינה סקרנית, ובכל זאת לקבל את הכל בשוויון נפש, במחשבה שיש יותר גרוע. האגואיזם של כל אדם מדבר מתוכי, כוח ההישרדות ינצח כנראה בסופו של דבר, כוח זה שהוא כנראה החזק ביותר אשר נברא מעולם, משום מה, עדיין אינו מפגין אצלי את יכולתו במיוחד.

אולי יקרה פתאום נס וגליה שלי תתחיל פתאום להתהפך, לשבת, לזחול, ללכת, לראות ולהבין? הכל יכול לקרות!

גליה עדיין כה קטנה וניתנת לעיצוב, אפילו שינייה עדיין לא צמחו, היא מבשילה כה לאט, אפילו המרפס עדיין פתוח די הרבה, אולי היא "תבשיל" בקרוב ותשגשג? לא נראה לי הגיוני שהיא תשכב כך באדישות כל חייה. רוב בני האדם בסופו של דבר מצליחים ללכת, מדברים ואפילו מעט, מבינים משהו איכשהוא.

מדוע אני כה פסימית לגביה? היא תגדל, תשתנה, תתקדם, תתעצב ותהיה יפה. היא באמת מתייפה מיום ליום והצחוק שלה נותן לי אנרגיית חיים עצומה!...

#### 7.11.87 גליה בת שנתיים

"קשה לי לחיות עם הבעיות הקשות של גליה, אני זקוקה למעט מנוחה מכל הריצות הללו. אני צריכה לחפש לה באופן דחוף מסגרת מתאימה ליום ארוך, חבל שזה אפשרי רק מגיל שלוש. השבוע גליה בת שנתיים ויש לחכות שנה נוספת. אני די מיאשת עם גליה, אני לא חושבת שהיא תוכל להיות בסדר אי פעם. היא חמודה אך כמעט לא מבינה כלום, יש לה איחור בהתפתחות, רק נס יכול להציל אותה"...

#### 1.12.88 גליה בת שלוש

"גליה התחילה לבקר במעון יום בכפר סבא.

ביקשנו מהעובדת הסוציאלית לרשום את גליה להמתנה לפנימייה.

קשה לי כל ההתעסקות אתה. למרות שהיא כל כך מתוקה וחמודה, היא בוכה המון, לא ישנה רצוף כמעט אף לילה, חולה רוב הימים, יומיים בריאה ושבוע חולה, זה פשוט איום! לאחרונה גליה אושפזה שלוש פעמים בבית חולים, פעמיים איבדה הכרה מעליית חום לא גבוה ופעם נדבקה בבית חולים בשלשולים ושוב אושפזה במצב של כמעט התייבשות.

מאוד מתיש להיות מבוקר עד לילה עם גליה בבית חולים, זה מדכא, אני כל הזמן בחרדה איומה, בכל פעם שגליה קצת זזה בשינה אני חוששת ששוב תאבד הכרה. איבוד הכרה זה מראה מחריד! האדם נראה כמו מת, העיניים פקוחות ולא זזות, האישונים למעלה, אין תגובה. זה מפחיד! מזעזע! כל הזמן מתח, כל עליית חום מלחיצה וגורמת למתח מחודש.

גליה איבדה הכרה גם אצל המטפלת שהבהילה אותה לבית החולים. המטפלת חששה מהגרוע מכל ולא הסכימה להמשיך לטפל בה, וכך נאלצתי לבקשה ולמסור לידיה אישור בכתב המסיר ממנה כל אחריות ולאחר שכנוע רב הסכימה להמשיך לטפל בגליה שלי.

גליה חולה רוב הזמן ונשארת בבית, השנה היא מבקרת במעון בפעם הראשונה בחייה ונדבקת בכל מה שיש שם. המעמסה מאוד כבדה לטפל בה בבית ללא שינה בלילות, הרגשתי שזה מפרך ובלית ברירה התחלתי לשלוח אותה למעון גם לפני שהבריאה לגמרי.

גליה קיבלה טיפול מונע פרכוסים, למניעת אבודי הכרה. אנחנו מוזמנים לעיתים קרובות למעקבים בבית חולים, טיפולים, ריצות, כבר נמאס! בעלי מתעורר הרבה בלילות על מנת לטפל בה. גליה לא ישנה בלילות, הנוירולוג הציע לתת לה כדור ארגעה לפני השינה, כדי שתישן טוב יותר, אך גם זה לא עזר!

גליה הקטנה והמסכנה שלי נרדמת רק עם כדור ועדיין מתעוררת בלילות! זה נורא לה ולנו. היא כל כך קטנה וחמודה וכל כך מסכנה וסובלת. כשהיא בוכה, נדמה כאילו רוב קבי הסבל של העולם ירדו עליה, הבכי שלה נשמע ונראה כסבל איום ונורא! לפעמים היא גם שמחה וצוחקת, אך זה מאוד נדיר, כי זה קורה לה רק כשהיא בריאה.

למרות העזרה, אנחנו עמוסים לעייפה, הגענו לרוויה. גם הטיפול המינימלי בה הפך לקושי. בעלי אינו עובד בימי ששי אך אינו בבית, גם בימות השבוע הוא חוזר מאוחר, אני מאוד בודדה. גליה בוכה כל הלילה, ובבוקר אני כה עצבנית ומיאשת... ומפתחת "אנטי".

מיום שביקרנו בפנימייה כדי לבדוק אפשרות להכניס לשם את גליה, בריאותי רופפת ומתדרדרת. ראינו מעון סיעודי מדכא ביותר, הילדים שוכבים במיטות כמעט ללא נייע, אין שם שום משחק או צעצוע, אפילו תמונה אחת אינה תלויה על כל קירות המוסד! ריח עובש נוראי נודף בכל המעון, המרצפות שבורות, הבגדים ענקיים, החוסים שם מכל הגילאים, מגיל שלוש שנים ועד גיל 50-60 שנה!...

יום למחרת הביקור במעון קיבלתי סחרחורת קשה. בימים הבאים הרגשתי חולשה, חשבתי שזו אולי שפעת, אך בכל יום המצב החמיר, הרגשתי שאין לי חשק לעשות מאומה ואין לי הרבה עניין בכל מה שקורה, הרגשתי בדידות, עייפות וחולשה, ייאוש מעצם ההתעמתות עם המחשבה שגליה שלי תעזוב את הבית, ועוד לפנימייה שכזו?! החלטנו להמשיך לחפש לגליה פנימייה טובה, רק כך נוכל להמשיך לחיות בשלום עם עצמנו. אם גליה תשהה במקום טוב, יהיה טוב גם לנו, אנחנו כל כך אוהבים אותה. היא כל כך לא אשמה במה שקורה לה, ברור לחלוטין שגליה הייתה רוצה להבין, לדעת, ללכת, לדבר, להיות חכמה כמו כולם, לשמח את אמא ואבא והאחים... אך כך היא וזה הגורל שלה ושלנו.

אבא של גליה החליט "לתת" לה עוד שנה הזדמנות להשתפר ורק אז להכניס אותה לפנימייה ולהתנתק ממנה, קשה לו נפשית. בקיצור הלוואי שלא אשבר לגמרי, אני בבלבול, לא יודעת מה לעשות! אין לי שלוה כלל.

יש לי אכזבה גדולה מגליה, ציפיתי שהיא תהיה בסדר אך היא לא! השקעתי בה את כל לבי ואהבתי, את כל מרצי וזמני, קניתי לה בגדים יפים, צעצועים משגעים, שטיחים, תמונות, מכשירים... אך גליה לא "מחזירה" אפילו 5% מההשקעה, אולי 3% על ידי החיוכים. היא קצת מתחילה להתעניין במה שקורה סביבה, פונה לעבר הקול הקורא לה, מנסה להושיט יד לצעצועים, ילדה בת שלוש וחצי בערך עם התנהגות של תינוקת בת כארבעה חודשים! הפער גדל מאוד, הפיגור שלה עמוק ביותר, אך היא לא אשמה, היא כל כך רוצה להיות כמו כולם. כך ניגזר, הלוואי שזו תהיה הצרה הגדולה ביותר שלי עלי אדמות.

אני מאוד עצובה וכבר לא צוחקת, המשא הכבד עלי מרצין אותי כל כך. חברים טובים התרחקו ואף ניתקו קשרים... אני לחוצה מאוד מעצם העובדה שאצטרך להיפרד מגליה, התפקוד שלה וחוסר השינה בלילות יכריחו אותנו למסור אותה לפנימייה. אנחנו כל כך נשחקים, מטפלים בה כבתינוקת, היא תינוקת כבר יותר משלוש וחצי שנים וזה מאוד קשה! צריך להאכיל, להלביש, לרחוץ, לנחש למה היא בוכה ומה כואב... היא מתעוררת בלילות... העבודה סביבה כה רבה, אחרי העבודה יש טיפולים ומעקבים בבתי חולים... זה מעבר לכוחותינו.

אך למרות הכל קשה לי להיפרד ממנה, כל גופי מגיב בעוצמות אדירות מעצם המחשבה שנצטרך להכניס את גליה לפנימייה במוקדם או במאוחר. היא בפיגור מאוד קשה, לא מבינה כמעט כלום, היא מחייכת ויפה, בתקופה האחרונה ממש יפתה, כמה חבל שהיא לא מתפתחת, אני לא יודעת איך אוכל להתמודד עם מסירתה לפנימייה, בינתיים מדובר רק בעוד שנה ורק אם יהיה מקום. אני נקרעת לגזרים, אני יודעת שבסופו של דבר לא יהיה מנוס מכך! ממצב של פיגור קשה כזה כמו של גליה לא משתפרים ואפילו לא מתקדמים לרמת פיגור קל! אם קורה נס, מתקדמים לעבר פיגור בינוני שגם הוא נורא בפני עצמו. בקיצור, נצטרך למסור אותה בסופו של דבר.

ברור לי שלאחר זמן די מועט בפנימייה היא כבר לא תזכור אותנו ולא תכיר אותנו, ואני חושבת לעצמי: כמה טוב לה שאינה מבינה מאומה, אינה יכולה להצטער ולהתייגר על מצבה הקשה.

כולנו בבית כל כך אוהבים את גליה וקשורים אליה. לפחות למשך השנה הקרובה, היא בבית, היא שלי, שלנו! יקרה ואהובה שלנו!

כמה חבל שנולדים בעולם ילדים שלא מותאמים לכוח הנפשי והפיזי של ההורים. הטיפול בהם דורש משאבי כוחות שכמעט אין לשום בן אנוש!...

#### 10.4.89 גליה בת שלוש וחצי

"אני צריכה להתעלות מעל עצמי, לא יתכן לשקוע, ילדה כמו גליה עם כל כך הרבה בעיות זו באמת "מכה" איומה, הבעיות מרובות כמו הגרעינים ברימון. גליה לא ישנה בלילות ולא מבינה מאומה, ממש כלום! אפילו את המוצץ היא מכניסה הפוך לפה..."

אני שייכת למשפחת החריגים, ליוצאי הדופן. לרוב האנשים אין ילד חריג, בן האדם לא בנוי לטפל בחריגות כזו, הוא יכול להשבר. הטבע בנוי להמשכיות של ילדים ואנשים בריאים, החזקים שורדים החלשים נכחדים.

אני תוהה מה קורה עם גליה שסובלת מפיגור כה קשה? גופה אינו פועל כשורה, אין לה רצונות או מחשבות, מה מפעיל אותה? האם יש לה נשמה? אולי זו נשמה שהגיעה לעולם בטעות? מישהו שאל אותי אם אני רוצה להיוולד? מישהו שאל אותי אם אני רוצה גליה כזאת? זה פשוט הגיע, זה מסוג הדברים שאין עליהם שליטה כלל. למה מגיע לי צער כזה?...

### 23.9.89 גליה כמעט בת ארבע

... "כל כך קשה לי לטפל בגליה כבתינוקת כל הזמן, היא בקושי מגיבה, רוב הזמן היא יושבת או שוכבת כמעט ללא מעש, אולי קצת משחקת או מקשקשת בצעצועים שלה, אך רוב הזמן יושבת או שוכבת ללא כל מעש או תגובה, ללא סקרנות... יש לה קצב איטי ומיוחד משלה, קצב מעולם אחר!?"

בימים האחרונים מתבהר לי יותר ויותר שיהיה מאוד קשה להמשיך ולטפל בגליה בבית, עם כל האהבה והכאב הגדול שבלב, אני מחכה בכליון עיניים לפתיחת הפנימייה. גליה בכתה בלילה בכי נורא, משהו כאב לה כנראה, גם אני וגם אביה טיפלנו בה במשך כל הלילה ולמרות שהחזקנו אותה על הידיים כל הלילה, גליה המסכנה שלנו המשיכה לבכות. חוסר השינה יכול להטריף את הדעת של כולנו. אני בקושי עומדת בזה, זה מכניס אותי ללחץ אימים וגורם לי להרגיש רע, ישנם בקרים בהם אני מתעוררת בתחושת עילפון, זה פשוט נורא! עייפתי פיזית ונפשית! מלחץ אותי מאוד שבחג הסוכות הקרב גליה יוצאת לעשרה ימי חופשה. ממש איום ונורא, אני לא יודעת איך אצליח לטפל בה!?"

## המרתון הבלתי פוסק

במהלך המרתון הבלתי פוסק לרופאים וטיפולים, הקשרים הבין זוגיים שלנו עלו על שרטון והתגרשנו. ומאחר שהנטל אשר רבץ עלי היה כבד מנשוא, החלטתי בלידת ברירה ובלב שבור, להפסיק להתלבט ולהכניס את גליה למסגרת פנימייתית טובה.

כאן החל מרתון חדש - מרתון חיפוש פנימייה מתאימה לגליה, בכל מקום שבקרתי חשכו עיני מראות את ההזנחה האיומה אשר שררה בפנימיות לפגועי מוח ומוגבלים במצב קשה, ואת היחס הנוראי אליהם. זה היה איום אפילו לחשוב על אפשרות, שגליה אהובתי הקטנה, התינוקת חסרת הישע שלי, תשהה מחוץ לבית ועוד באחת הפנימיות הללו! לבי נקרע לגזרים ובכה טיפות של דם.

אחת האפשרויות הטובות שעלתה על הפרק, הייתה אפשרות לסידור מוסדי במנזר, שם הנזירות הנוצריות מקדישות את חייהן לטיפול בפגועי המוח האומללים, אך למרות היותי אז רחוקה מאוד מיהדות, לא יכולתי להשלים עם הרעיון שילדתי האהובה תשהה במנזר של נוצרים, עצם המחשבה גרמה לי זעזוע! לא היה לי הסבר לכך.

הישועה לא איחרה לבוא. במרכז הארץ נפתחה פנימייה דתית חרדית לילדים פגועי מוח במצב קשה. ההנהלה, המטפלות והצוות קיבלו אותנו במאור פנים. עושות חסד אמיתי, מטפלות בילדים האומללים הללו במסירות נפש עילאית, בכבוד ואהבה והפנימייה הינה לדוגמא, לתפארת ולשם דבר בארץ ובעולם.

בספר לב אברהם פי"א נאמר: "כה גדולה וטהורה היא הנשמה של אדם שוטה הנמצא בעולם לצורך השלמה ותיקון נשמתו וכמה גדולה הזכות של ההורים שנולד להם בן כזה."

בספר הגהות הסמ"ק בשם "ר' אליהו בעל שם" נאמר: שכל משפחה ועיר נידונות לפי הרוב. ואם רובם צדיקים נידונים כולם לחיים וא"כ, בגלל ילד כזה, יזכו כולם לחיים מאחר והוא צדיק גמור."



החזון איש זצ"ל היה קם ועומד בפני ילד פגוע מוח באומרו: "עוברת כאן נשמה גדולה וטהורה".

זכינו וגליה שלנו התקבלה בגיל שש וחצי שנים לפנימייה הנהדרת, סוף סוף יכולתי להתחיל לישון בלילות. בקרתי את גליה בפנימייה לעתים קרובות, המשכתי לאהוב את גליה שלי ולדאוג לה ככל האפשר. גליה תמיד קרנה מאושר כאשר הגעתי לבקרה, כרכה בחוזקה את זרועותיה הכחושות סביב צווארי וכך ישבנו דמומות וחבוקות, אמא וילדה אוהבות ללא מילים. חשבתי שמזלי שפר עלי, היו הורים אשר נטשו את ילדיהם האומללים בפנימיות ו"שכחו" מהם לתמיד, היו שוויתרו על תינוקם פגוע המוח מיד לאחר הלידה, ללא כוחות נפש להתמודד, ספונים באבלם כל ימיהם על הילד הנורמלי אשר מת בטרם נולד.

## התקשור הראשון עם גליה

באחד הערבים, הגעתי באקראי לשמוע הרצאה בנושא "אוטיסטיים". ההרצאה התקיימה באולם "מופת" בקרית אונו, המרצה היה הרב יהודה סרבניק מירושלים. ההרצאה גרמה לי למהפך ושינתה לי את כל חיי! לא ניתן לדעת היכן ומתי יתגלה הטריגר אשר ישנה את כל חייך. הגעתי להרצאה, חילונית גמורה, שיער פזור, לבושה מכנסים בד לבנים וארוכים... חצאיות היו אז מחוץ לתחום עבורי!  
הרב סרבניק דיבר על כך שאפשר לתקשר עם אוטיסטיים ופגועי מוח בשיטת תקשור חדשה - F.C. Facilitated Communication באמצעותה פגועי המוח והאוטיסטיים מצביעים בלוח האותיות וכותבים דברים מדהימים, בין השאר הם כותבים שזו אינה הפעם הראשונה שלהם בעולם הזה, הם יודעים לספר מי הם היו בגלגול הקודם, מספרים על העולם הבא, בית דין של מעלה, גן עדן, גיהנום...  
ההרצאה הייתה מלווה הוכחות בוידיאו. על מסך גדול הוקרן סרט מארה"ב הממחיש את השיטה ומתעדה באמצעות ילדים אמריקאיים, אשר חלקם התגלו באמצעות השיטה כמחוננים, לומדים מתמטיקה, ביולוגיה, כותבים שירים, מאמרים...  
בסיום ההרצאה המרגשת ניגשתי לרב, סיפרתי לו על גליה שלי ושאלתי האם גם אני אוכל להתקשר עם בתי פגועת המוח? הרב ענה בחיוב ומסר לי מספר טלפון של מתקשרת אשר למדה את שיטת התקשור בארה"ב. טלפנתי למתקשרת וקבענו מועד לתקשור עם גליה, המתקשרת אינה מכירה אותי וגם אני לא מכירה אותה.

## המהפך בעקבות התקשור הראשון

הנושא לא נתן לי מנוח! בהתרגשות עזה ניסיתי לדמיין איך אתקשר עם גליה שלי ומה אומר לה אחרי עשר שנים של דממה מוחלטת, גליה היתה בת 10 שנים. הכנתי רשימת שאלות: למה הגעת לעולם במצב כזה? מה אוכל לעשות למענך? ועוד שאלות רבות. בראש הדף כתבתי: "גליה אני אוהבת אותך!" היה לי מאוד חשוב לומר לה שאני אוהבת אותה!

יום התקשור הגיע! המתקשרת הגיעה ובידה לוח אותיות, כל אותיות הא"ב, המתקשרת הניחה את לוח האותיות על השולחן לפני גליה, תמכה לגליה את היד וגליה התחילה מיד לדחוף את היד ולהצביע על האותיות בלוח האותיות ולכתוב לי: "אמא אני אוהבת אותך!" אני פרצתי בבכי!

עוד בטרם שאלתי את גליה דבר מה, ועוד לפני שהוצאתי מהתיק את דף השאלות שהכנתי, קרה דבר מדהים! גליה כתבה לי תשובות לכל שאלותיי אשר הכינתי על דף, גליה ענתה לי לפי סדר השאלות שכתבתי, הצביעה על האותיות בלוח האותיות וכתבה: "אמא, אני נשמה של סבתא שמחה שלך שמתה!  
נשלחתי משמים לתקן עבירה בחינוך ילדים!

יש לך זכות אבות ונשלחתי משמים להחזיר אותך בתשובה!"  
התרגשות עזה הציפה אותי! בכיתי! רעדתי! הרגשתי מסתחררת בסערת רגשות! כמעט עלפון! ברגע הראשון הבנתי שזו תקשורת אמיתית! ברגע הראשון היה ברור שגליה בתי היא הכותבת! אין כל אפשרות שהמתקשרת האמריקאית מכירה את סבתי שמחה אשר נפטרה לפני שנולדתי! אין אפשרות שהמתקשרת יודעת את השאלות שהכנתי לשאול את גליה ועוד ברצף הנכון! אפילו ילדיי אינם מכירים את שמה של הסבתא שמחה שלי ז"ל.

שאלתי את גליה: "האם חוזרים בגלגול על עבירה שנראית די קלה, עבירה בחינוך ילדים?" גליה השיבה: "אמא זה לא קל לצדיקים!"  
שאלתי לתומי: "את צדיקה?" גליה כתבה: "אני צדיקה!"  
שאלתי: "גליה, מה אני יכולה לעשות למענך? כיצד לעזור לך?"  
גליה השיבה: "כלום גופני, אבל רוחנית את יכולה לעשות הרבה, החזרה בתשובה שלך (אם אחזור בתשובה) עוזרת לי, את התיקון שלי!"  
התחלתי לחזור בתשובה במהירות מסחררת, תוך פחות מחודש הייתי בכיסוי ראש ולמדתי באופן קבוע במסגרת לימודים תורנית. ה' זיכה אותי לחזור בתשובה במהירות, תודות ותשבחות לבורא עולם על הזכות אשר נפלה בחלקי ועל גליה אשר שלח אלי בטובו להחזירני בתשובה ולגלות לי דברי אלוקים חיים, את האמת ואת האור!

## כיצד ועם מי אפשר לתקשר?

### כיצד מתקשרים?

מניחים לפני פגוע המוח לוח אותיות (או מקלדת מחשב ביתי / נישא / נייד) ומדברים אליו כאל מבוגר נורמלי.

### כיצד פגוע המוח עונה?

פגוע המוח עונה באמצעות המתקשר, אשר עוזר לו פיזית בתמיכה או ייצוב של היד, פרק כף היד, או האמה - מן המרפק עד קצות האצבעות. במהלך הזמן, חלק מהילדים אינם נזקקים יותר לעזרה הפיזית של המתקשר ומסתפקים בכך שהמתקשר עומד לצדם או נוגע להם בכתף, בראש או בבגד, יש המשתחררים לחלוטין מתמיכת המתקשר וכותבים ללא עזרת המתקשר כלל! מצויות בידי הוכחות לכך בסרטי וידיאו מארה"ב ואוסטרליה!

באמצעות תמיכת היד (או תמיכה אחרת) של המתקשר, פגוע המוח דוחף את ידו לעבר לוח האותיות ומצביע על האותיות, אות מצטרפת לאות ומתקבלת מילה, מילים מצטרפות למילים ומתקבלים משפטים, משפטים מצטרפים למשפטים ומתקבלים מסרים מדהימים, מסרים מעולם האמת! וכך כתבה גליה עד היום מאות דפים בשיטת תקשורת זו!

גליה דוחפת את היד לעבר לוח האותיות ומצביעה על האותיות מבלי להסתכל בלוח. רוב הילדים המתקשרים בעולם, כלל אינם מביטים בלוח האותיות בעת התקשור! מצויים בידי סרטי וידיאו מרחבי העולם המתעדים ומוכיחים זאת. מסתבר שהילדים הללו יודעים את כל השפות בעולם. גליה כתבה לי שהיא יכולה לתקשר איתי בכל שפה, בכל גודל של אותיות ובאיזה סדר אותיות שאבחר! בזהר בפרשת "בא" נאמר: שגבריא המלאך מלמד לתינוק במעי אמו 70 לשונות (כל השפות שבעולם!). הילדים

הללו יודעים קרוא וכתוב מבלי שלמדו מעודם קרוא וכתוב. התקשור הוא עם נשמה, הנשמה אשר הנה חלק אלוה-ממעל, יודעת הכל! ישנם פגועי מוח שכאשר "מדפדפים" להם חומר כתוב, הם קוראים במהירות הבזק ויודעים לתאר את החומר הכתוב ולענות על שאלות מתוכו. ישנם פגועי מוח בעלי כישורים פנומנליים, המסוגלים לחשב מספרים בעלי חמש ספרות ולתת תשובה מיידית. מצוי בידי סרט וידיאו המתעד בחור אוטיסט המסוגל לומר מיידית את היום בשבוע בכל תאריך שנישאל, לדוגמא כאשר הוא נשאל: "איזה יום יהיה בתאריך 1 למרס שנת 2044?" הוא ענה מיידית: "יום שלישי!" (זה נכון!).

באחד הימים גליה נרדמה באמצע התקשור, אך המשיכה לדחוף את ידה לעבר לוח האותיות, להצביע בלוח האותיות ולכתוב. שאלתי את גליה: "גליה, איך זה שאת ישנה וכותבת?" וגליה השיבה: "אמא את כותבת עם הנשמה שלי, נשמות אף פעם לא ישנות!"

### מאיזה גיל אפשר לתקשר?

לנשמה אין גיל! נשמה היא רוחנית ואינה מוגבלת בגבולות הזמן! מתוך הניסיון אשר נרכש, הסתבר שאפשר לתקשר בכל גיל. בתקשור שהתפרסם בעלון שבועי בבתי כנסת רבים במרכז הארץ, סופר על תינוקות פגועת מוח בת שלושה חודשים מבאר שבע, אשר תקשרה עם הוריה. התינוקות נולדה לאחר ששתי אחיותיה נפטרו שנה אחר שנה. שאלו את התינוקות: "מה פשר כל הצרות במשפחה?" התינוקות הצביעה בלוח האותיות והשיבה: "אני חוזרת לכאן זו הפעם השלישית אבל הורי אינם משנים את דרכם!" התינוקות "שלחה" את הוריה לרב מסוים, (מסרה שם פרטי ושם משפחה של הרב) וההורים חזרו בתשובה בזכות תינוקות פגועת מוח בת שלושה חודשים! היכן למדה התינוקות בת שלושה חודשים לכתוב?

נשמה היא חלק אלוה-ממעל, הנשמה יודעת הכל! אינה מוגבלת בכמות הידע, מהירות הקליטה, ראייה, קריאה וכתובה. נשמה אף פעם לא ישנה! נשמה אף פעם אינה מזדקנת!...

### עם מי אפשר לתקשר?

אפשר לתקשר עם פגועי מוח בכל הגילאים, כולל: אוטיסטים, אנשים לא וורבלים שאינם מדברים כלל או בעלי יכולת מילולית מוגבלת מאוד, פיגור שכלי, תסמונת דאון, תסמונת רט - Rett, שיתוק מוחין - C.P., מחוסרי הכרה במצב "צמח"...

אין הגדרה מדויקת לאוטיסטים ופגועי מוח. קיים טווח רחב מאוד של התנהגויות המוגדר כיום כאוטיזם ופגיעה מוחית, המכנה המשותף לכולם הוא שקיימת פגיעה מוחית (בדרגות שונות). המוח - מפקד הגוף נפגע, והחיילים - חלקי הגוף השונים מתנהגים כרצונם! זה יכול להתבטא בתנועות לא רצוניות, התנהגות לא רגילה ופגיעות מוטוריות קשות, דיבור לקוי או מועט מאוד או שאין דיבור כלל, חשיבה נמוכה או שאין יכולת חשיבה כלל, קשיי ריכוז וקשב או חוסר יכולת להתרכז, השמעת קולות סתמיים, התרוצצות ללא מטרה, אין יכולת למקד קשר עין, אין שליטה בצרכים, אין עצמאות בהרגלי ניקיון ואכילה, חוסר יצירת קשר עם העולם החיצון וכמעט שאין תגובה לנעשה מסביב (אוטיסטים ומפגרים קשה!). יש המכים את עצמם, שורטים ופוצעים, אינם מוכנים לקבל שינוי בסדר היום שלהם ויש שאינם מכירים את קרובי המשפחה ואפילו לא מזהים את הוריהם. הסיבה: כל מיני תסמונות, בעיות פיזיולוגיות, פגמים גנטיים ובעיות פסיכוגניות.

### מיהו המתקשר?

עד היום אין יודעים במדויק מה נדרש על מנת לתקשר עם פגועי המוח. ילדים מסויימים אשר מתקשרים עם מתקשר מסויים בהצלחה, אינם מוכנים לתקשר עם מתקשר אחר

בשום אופן ואפילו לא עם הוריהם. עד היום לא ברור מה בתמיכה שלנו גורם לילדים לכתוב, יתכן שזוהי נתינה נפשית או משהו רוחני - מהנשמה. גליה כותבת: "השם בוחר לפי הצורך וזה תלוי בשם". ילד אוטיסט כתב: "אנחנו משתמשים ביכולת שפתית וידע שאסף המוח. יותר קל להביע רעיונות דרך אדם גמיש ופתוח, גם חשוב שהוא יהיה ירא שמים, כי זה הבסיס! המתקשר צריך להיות חזק מבפנים, אי אפשר להסביר רק צריך להרגיש את זה מבפנים. יש בני אדם שמבינים ומכירים את זה כי הם מאוד רגישים לדבר."

# גילוי השיטה בחו"ל

## גילוי השיטה בארה"ב

התקשורת בתמיכה F.C. התגלתה באופן מקרי בכל רחבי העולם, בארצות ויבשות שונות והגיעו לאותן תוצאות (ראה המבוא).

בארה"ב התגלתה השיטה בארבע מדינות שונות ע"י אנשים שונים. אחת ממגלות השיטה בארה"ב ב-1987 הינה הגב' קארול לי-ברגר regreBeeLloraC ממדינת אורגון אשר תיארה את גילוייה המדהים במאמרים רבים, בין השאר בכתב העת האמריקאי kooltuOnoitacinummoC בסתו 1992 במאמרה: hguorhtkaerBehntnoitacinummoCdetatilicaF וב-1993-

בספרה המפורט: ediuGnoitacinummoCdetatilicaF . הגב' קארול לי ברגר גילתה במקרה תגלית מהממת: שאפשר לתקשר עם תלמידים שלה אשר נחשבו לאוטיסטים ומפגרים בפיגור קשה.

ריצ'ארד - תקשור ראשון בארה"ב

הגב' קארול לי ברגר הושיבה את ריצ'ארד מול המחשב. ריצ'ארד ילד אוטיסט בן 7 שנים, סובל מפיגור חמור: לא מדבר, מסתובב בכיתה ללא מטרה, מחזיק את אוזניו ומשמיע קולות מוזרים...

מחשש שמא הילד יזרוק את מסך המחשב או המקלדת על הרצפה, הניחה קארול מאחורי הילד כסא וישיבה מאחוריו, כדי שתוכל לשלוט בתנועות ידיו ולהראות לו את המקלדת. היא אחזה בידו וביחד הקלידו את שמו, קארול העבירה את ידו על כל האותיות.

כעבור מספר ימים שוב ישבה קארול עם ריצ'ארד ואמרה לו: "הבה ונכתוב את שמך." לפני שקארול הספיקה להזיז לריצ'ארד את היד, היא הרגישה שהוא מזיז את היד בעצמו אל אותיות שמו! היא חשבה שהיא מדמינת! ריצ'ארד המשיך והשלים את כתיבת שמו.

קארול הציגה לו במחשב תמונה של כלב ואמרה לו: "גע בכלב!" ריצ'ארד הזיז את ידו למילה "כלב", אשר היתה כתובה בתחתית המסך (מתוך 3 מילים שונות) ונגע במילה "כלב". קארול הראתה לו תמונה של דלעת ואמרה: "גע בדלעת!" ריצ'ארד נגע במילה "דלעת", מתוך שלוש המילים אשר היו כתובות בתחתית המסך. קארול הציגה לו תמונה של שער וכך המשיך ריצ'ארד לנגוע במילה במקום בתמונה, והצליח לזהות עשרות מילים מבלי שלמד אי פעם לקרוא!

קארול ניסתה זאת עם כל תלמידיה פגועי המוח והאוטיסטים וזה הצליח ב-100% עם כל התלמידים. מאז הצליחה קארול לי ברגר לתקשר בהצלחה עשרות אלפי פעמים עם ילדים פגועי מוח.

קארול לי ברגר כתבה בספרה: ediuGnoitacinummoCdetatilicaF טכניקת התקשורת בתמיכה C.F. לא התפתחה במקום אחד מבודד בעולם, אלא התגלתה באמריקה, שבדיה, קנדה ואוסטרליה ע"י אנשים אשר הונעו ע"י הדחף למצוא דרך לעזור לאנשים אוטיסטים לתקשר. כיום אנו עדים להסרת התווית השגויה מאנשים שהוגדרו כאוטיסטים. אלה שבמשך שנים לא יכלו לשתף רגשות, הרגשות, רצונות ואף את צרכיהם היומיומיים. כעת, ע"י מילותיהם הכתובות אנו רואים את ההשתנות.

האם יחס זה הוא שביטל או הכשיל גילוי קודם של היכולות הקוגניטיביות של אנשים אשר הוגדרו כ"מפגרים שכלית"? האם השקפות חדשות על מוגבלויות מהווה מתקפה על שיטת התקשורת בתמיכה? האם החברה כל כך טמועה בערכים מיושנים, שהיא מסרבת לקבל כל פתרון אפשרי או גילוי אשר לא הוכח כנכון מבחינה מדעית? טכניקות רבות בבתי ספר מתקיימות באופן ספונטני, ללא הצורך להצדיק כיצד הן עובדות ופועלות או אם הן בכלל עובדות. מדוע כה מעט קורסים מוקצים לחינוך מיוחד?

ידוע שהתקשורת בתמיכה עזרה ליותר אנשים מאשר חשבו שאפשרי וגם השיגה הצלחה הרבה יותר גדולה מכל שיטה קודמת!

מעט על ההיסטוריה הקצרה והמדהימה של התקשורת בתמיכה, דוגמאות של אנשים המשתמשים בשיטה - מתוך רבים אחרים:

## גילוי השיטה ע"י

### ד"ר ארתור וד"ר אורליה סקהולו עם בנם האוטיסט - ארטי

בנם ארטי אשר נולד ב-1956, לא הגיב להוריו ובגיל 5 הוגדר כאוטיסט, ההורים פתחו בחיפוש בלתי פוסק לעזרה על מנת לטפל בבנם. "בגיל 5 כאשר אובחן בנם ארטי כאוטיסט, הרופאים הציעו להורים להכניס את ארטי למוסד ולשכוח ממנו", מתאר אביו - ד"ר סקהולו, חתן פרס נובל לפיסיקה ואחד ממציאי הלייזר!

הפרסום הרב, הוא שאיפשר לזוג סקהולו לחפש עזרה לארטי בכל מקום בעולם שאליו הם הגיעו. בגיל 27 ארטי עדיין לא דיבר, והדרך היחידה שלו לתקשור היתה ע"י מחוותיו ותנועותיו. עיקשים ולא מוכנים לוותר בחיפושם אחר דרכי תקשורת עם בנם, ב-1981 - כאשר שהו בשטוקהולם, שוודיה, לטקס פרס נובל, הם נפגשו עם ד"ר קארין סטנסלנד ג'נקר, פסיכולוגית ואם לילד אוטיסט. ד"ר ג'נקר סיפרה לזוג סקהולו על אדם בן 24 שביקר יום אחד במשרדה, הוא נראה כאוטיסט טיפוסי, ישב לו ונראה כמתעלם מהסביבה. אך הוא השתמש במתקן כתיבה קטן כדי לתקשר. הזוג סקהולו חשבו שחדשות אלה מסעירות וכשחזרו לארה"ב קנו מכשיר קנון - nonaC אשר שימש את הילד האוטיסט. ארטי לעומת זאת הקיש רק על מספר אותיות שוב ושוב כמו אאא פפפ, ולא הקיש מילים ממש, את המכשיר שמו בצד לכמעט שנתיים.

אמו ד"ר אורליה סקהולו ניסתה ללמד את ארטי לקרוא. "מצאנו שארטי יכול לבחור כל מילה בדף של הספר, אפילו יותר מפתיע, הוא יכל לבחור מילים מדף של מגאזין (ירחון) ואפילו מילים מסובכות", הזוג סקהולו לא הבינו אז שארטי מסוגל להרבה יותר מאשר לבחור מילים מספר.

מספר שנים לאחר מכן כאשר השתמשו בשיטות תמיכה שהם פיתחו אתו, גילה להם ארטי: "למדתי לקרוא כשהייתי בן 10".

ההודעה עצמה שווה מחקר מעמיק! כמה מאתנו יכולים לומר בדיוק מתי למדו לקרוא? האם זה אכן אפשרי שהוא למד לקרוא ללא שנים של אימונים ותרגולים?

אחרים הסובלים מאוטיזם ואשר גם הם מתקשרים בפעם הראשונה בשיטה זו, מדווחים על רכישת מיומנויות הקריאה ומיומנויות מתימטיות דומות.

הזוג סקהולו רכשו את המחשבון הראשון. ארטי גר אז בבית חולים מחוזי והצוות שם לא התיר זאת, אך בכל הזדמנות היו הזוג סקהולו מביאים מחשב קטן עם בטריות. הם השתמשו בתוכנה קצרה בביסיק, שתוכננה להראות מילה על המסך כאשר כל אחת מאותיותיה מודגשות בקו. ארטי היה צריך להתאים את האות הבאה של המילה המוצגת על המסך. כשהמילה הושלמה, היא הודפסה במדפסת שחוברה למחשב. "בפעם הראשונה שניסינו זאת, הוא עשה זאת בהתלהבות ליותר משעה עד שהקלטת נגמרה ואז הוא דחף את הקלטות המודפסות אל כיסו" זוכר ד"ר סקהולו.

יום אחד בבית החולים, החל ארטי לנופף בזרועותיו ולהצביע לכיוון מסויים, במקום לנסות לנחש, הביאו הזוג סקהולו את מחשבון הקנון שלא היה בשימוש כבר יותר משנתיים, "לא ממש ציפינו שזה יעבוד, אבל אורליה לקחה את ידו והוא הדפיס: "נעליים" ובהחלט, היתה חנות נעליים בצד השני של הרחוב. לקחנו אותו לשם וקנינו לו נעליים. מאוחר יותר הדפיס מה רצונו לאכול ולאן ללכת, ארטי באמת היה מסוגל לתקשר את צרכיו, רצונותיו ואת האינטליגנציה שלו. בקשתו האחרונה באותו היום הדגימה גם את רגשותיו: "תשארו איתי" הוא התחנן! כאשר הם התכוונו ללכת, "אני רוצה ללכת הביתה!" ארטי הלך הביתה באותו יום! ולעולם לא חזר לבית החולים

המחוזי הזה שוב! בני הזוג סקהולו השאירו אותו בבית עם קבוצת ילדים כמוהו היושבת בצפון קליפורניה.

בני הזוג סקהולו ניסו לגרום לארטי להשתמש במחשב באופן עצמאי "ולפעמים הוא היה משתמש בו אם הוא היה מאוד רוצה" אמרה ד"ר אורליה - אמו, אך רוב הזמן הוא רצה יד על ידו לחיזוק ועזרה, לתמיכה.

1985- כיכב ד"ר סקהולו בסרט אירופי אשר הופק על זוכי פרס נובל. כאשר צוות ההסרטה הגיע לארה"ב, ד"ר סקהולו הזמין את אנשי הצוות לבקר את בנו. אף אחד מאנשי הצוות לא פגש קודם לכן באנשים המוגדרים כאוטיסטים. ארטי הוציא את מחשבון הקנון שלו ושם אותו על השולחן. כמעט מבלי להסתכל על המקשים כלל, הוא לקח את ידה של אמו והחל להקליד הודעות. אורליה הסתכלה על המצלמה ואמרה: "אל תשאלו אותי איך הוא עושה זאת, אבל הוא עושה את זה בלי להסתכל, אולי יש לו ראייה סלקטיבית או משהו כזה". אנשים עם אוטיזם ופיגור שכלי, לא חייבים להסתכל ישירות על המקלדת, או שהם משננים אותה כמעט מיד!

הזוג סקהולו: "אנו משוכנעים שהסיבה העיקרית שאוטיסטים מבוגרים רבים נראים כלא יכולים ללמוד היא מכיון שכה מעט אנשים מנסים להגיע אליהם וללמד אותם.

הוריו של ארטי פרסמו ב - 1983 וב - 1985 כתבות בעיתונים אודות הצלחתם בשימוש בטכניקה של עזרה פיסית בתמיכת ידו של ארטי בנם האוטיסט, וב - 1985 הם הציגו את הנושא בוועידה העולמית לאוטיזם בלוס אנג'לס.

ד"ר סקהולו מדבר בהתרגשות על הפעם הראשונה שבנו ארטי תקשר אתם כעל הרגע המאושר ביותר בחייו: "התקשור עם ארטי היה יותר חשוב לי מאשר הזכיה בפרס נובל!" אמר ד"ר סקהולו!

### התקשור עם פיליס מילר

מירנה מילר בת 34, פגועת מוח המתגוררת בספרינגפילד אורגון, מתקשרת עם אמה בשיטת התקשור בתמיכה F.C., אמה - פיליס מילר הקימה את ארגון האוטיסטים באורגון. פיליס מילר מספרת כיצד היא גילתה את האינטליגנציה של מירנה בתה: "היא ניסתה יום אחד לומר לי משהו באופן מילולי, ניסתה לדבר! היא אחזה עפרון וניסתה לכתוב בתקשורת - יד בתמיכה עם עפרון". מירנה בילתה רק 45 דקות ביום במשך 29 חודשים בבית ספר ציבורי לפני שהוריה התבקשו להוציאה מכיתה! כיום מסוגלת מירנה לפתור תרגילים מסובכים באלגברה ולכתוב סיפורים עשירים בשפה ורגשות על ידי שימוש בתקשורת - יד בתמיכה עם עפרון או באמצעות שימוש במחשב. הוריה רכשו עבורה חומר קורסים ללמידה בבית, כאשר ימי שהותה הקצרים בבית הספר, הסתיימו לפתע!

"התחלנו עם רמה של גן ילדים ועלינו עד לרמה של כיתה ז". מספרת הגב' קארול לי ברגר שעבדה עם מירנה בתקשור בתמיכה. מירנה קוראת כיום את ספרי המהנדסים של אמה ולומדת בקורסים ברמה אקדמית, המוצגים כל יום בטלוויזיה הביתית שלה! (בדומה לקורסי האוניברסיטה הפתוחה בארץ).

דוגמאות נוספות של אנשים רבים מארה"ב המשתמשים בתקשורת בתמיכה ומוגדרים כולם כסובלים מפיגור ברמה בינונית, קשה או קשה מאוד, שאובחנו כאוטיסטים או כבעלי שיתוק מוחין, או בעלי תסמונת דאון, והוכיחו שהם מסוגלים לתקשר בדרגות שונות בתקשורת בתמיכה וגם באופן עצמאי וללא מתקשר/ת, מובאים בספרה של קארול לי ברגר "Facilitated Communication Guid".

קיימות עדויות מתועדות של אנשים שנחשבו למפגרים, שאינם מסוגלים ללמוד מאומה, אשר באמצעות טכניקה זו - התקשורת בתמיכה F.C., אכן למדו והראו את יכולתם במתמטיקה, ביולוגיה, כתיבת שירים וסיפורים - המתפרסמים בארצות הברית

לציבור הרחב. היו שנחשבו למפגרים בפיגור קשה ובאמצעות התקשור בתמיכה F.C. הסתבר שהינם תלמידים מחוננים ולומדים בקורסים ברמה אקדמית. לקח זמן רב להגיע לכך, אך אנשים בחינוך ורפואה מתחילים כיום להסתכל על האוטיסטים ופגועי המוח באור שונה לחלוטין! להבהרות נוספות ולקבלת חומר מתועד בנושא, ניתן לפנות ישירות לגב' קארול לי ברגר, אחת ממגלות השיטה בארצות-הברית:

regreBeeLloraC  
shguorhtkaerBweN  
82252xoB.O.P  
A.S.U 7440-20479nogerO.eneguE

וכמובן לאוניברסיטת סרקיוז במדינת ניו-יורק, ארצות הברית, למכון לתקשורת בתמיכה בראשותו של פרופ' דאגלס ביקלין - Douglas Biklen (ראה הכתובת במבוא). בנוסף, קיים חומר בבליוגרפי רב מאוד בנושא אשר ניתן לקבל דרך המכונים הנ"ל ודרך האינטרנט, כולל ספרים, מאמרים וקלטות וידיאו המתעדות את השיטה, בין השאר, ע"י רוזמרי קרוסלי - Rosemary Crossley אחת ממגלות השיטה באוסטרליה ומחברת הספר הידוע SPEECHLESS - Facilitated Communication for people without voices - 1997.

## גילוי השיטה באוסטרליה

במאמרו של פרופ' דאגלס ביקלין "תקשורת פורצת מחסומים" (ניתן להשיג באוניברסיטת סרקיוז, מדינת ניו יורק ארה"ב, ראה כתובת המכון במבוא), מתאר פרופ' ביקלין מכתב מאוסטרליה אשר קיבל ביולי 1987 ומאוד הופתע לקרוא בו על הצלחתה של הגב' רוזמרי קרוסלי בטכניקה חדשה, המאפשרת לאוטיסטים לתקשר ברמה גבוהה ומתוחכמת בתקשורת בתמיכה! המכתב תאר את השיטה כפועלת גם על תלמידים, המוגדרים כבעלי רמת תפקוד נמוכה ואנשים אשר בעבר נחשבו כחסרי יכולת אינטלקטואלית! "לא ידעתי מה לחשוב על זה!" כותב פרופ' ביקלין, לא התקבל על הדעת שאוטיסטים המוגדרים כפגועים קשה אינטלקטואלית יהיו בעלי יכולת וידע ספרותיים נורמליים, או אפילו קרובים לנורמליים. על פי ההגדרה: לאוטיסטים שאינם בעלי כושר דיבור כלל, או בעלי כושר דיבור מוגבל לביטויים ספורים, מיוחס חוסר יכולת אינטלקטואלית חמור! הם מסווגים כבעלי רמת תפקוד אינטלקטואלית נמוכה. התקשורת החדשה, התגלתה במקרה בשנות ה-70 כאשר הגב' רוזמרי קרוסלי מאוסטרליה, עבדה במוסד לפגועי מוח. רוזמרי השתמשה בתמיכת יד או אמה, על מנת לעזור לאנשים עם שיתוק מוחין, לרכוש יותר שליטה על תנועותיהם, להאט אותם, ולתת להם אפשרות סבירה יותר לדייק במטרה מיועדת. לדוגמא: לדייק על מנת להרים ולהוריד מתג, לסובב מפתח, ללחוץ על כפתור ועל אותיות. 1986- תקשרה הגב' רוזמרי קרוסלי בתקשור בתמיכה - f.c. בפעם הראשונה עם הילדים: יהונתן סולריס ודויד ארמברסטר.

יהונתן - תקשור ראשון באוסטרליה  
יהונתן בן 7 שנים, סווג כאוטיסט, ילד נאה מאוד, לא מסוגל לדבר, לא שלט בצרכיו, חטף דברים, לא יצר קשר עין, בהה במבט לא ממוקד, הלך על כריות כפות הרגליים כמעט בדילוג, היתה לו היסטוריה של התפרצויות וצעקות, שריטות ובריחה מאנשים.



רוזמרי קרוסלי הציעה לאמו, שתשאירו אצלה אחר צהריים אחד. רוזמרי קרוסלי הצליחה להרגיע את יהונתן, על ידי כך שהצליחה לעניין אותו במחשב חשמלי קטן - "קאנון". עם תמיכה בפרק כף היד, יהונתן לחץ על האותיות בהן נגעה, היא הקלידה: "יהונתן" ואחר כך "אמא" ואז בקשה ממנו שיקליד "אבא". הוא ניגש ללא סיוע בפרק כף היד, ישר לאות א' ומשם לב' והשלים את המילה "אבא" ללא הכוונה, אך בתמיכת פרק כף היד. רוזמרי קרוסלי הקלידה "יהונתן" והוא תיקן אותה והקליד "יהונתן". הגב' קרוסלי ביררה מאוחר יותר איך מאייתים את שמו והסתבר שיהונתן צדק (והיא טעתה).

רוזמרי קרוסלי הראתה לו את כל אותיות האלפבית על המקלדת ואח"כ שאלה אותו: איזה אות פותחת את המילה "טוב" הוא לחץ על ט'. היא שאלה: כמה אצבעות יש לה ביד אחת? והוא לחץ 5. היא שאלה: כמה אצבעות בשתי ידיים? הוא לחץ 10. היא שאלה: אם תחסיר 5 מתוך 10, כמה ישארו? הוא הדפיס: 5. 5 ועוד 3? הוא הדפיס: 8.

וכך המשיך וענה נכון על שאלות כלליות ותרגילי חשבון שונים!  
רוזמרי קרוסלי ושותפיה הקימו את המרכז לתקשורת בתמיכה באוסטרליה - DEAL (המכון לכבוד והערכה עצמית באמצעות שפה ולמידה) [egaugnaL.dnAnoitacudEhguorhtytingiD](http://egaugnaL.dnAnoitacudEhguorhtytingiD), עבור חסרי הדיבור או המתקשים בדיבור, כתבה מאמרים רבים וספרים בנושא ויש תיעוד בווידיאו המתאר שיטת תקשור זו.

1989 - ביקר פרופ' ביקלין פעמיים במלבורן, אוסטרליה, במרכז לתקשורת "DEAL". פרופ' ביקלין: "בביקורי הראשון במלבורן באוסטרליה, במקרה באותו אחר הצהריים, כאשר ראיינתי את הגב' קרוסלי, יהונתן הגיע למרכז התקשורת "DEAL", קרוסלי אמרה לו שאנחנו בדיוק מדברים על הפעם הראשונה שהוא הדפיס על מחשב ה"קנון", היא שאלה אם הוא זוכר מה היתה מילתו הראשונה (עברו כבר 3 שנים!) והגישה לו את המחשב החשמלי הקטן, יהונתן הדפיס באופן עצמאי: "אבא" ומיד הוסיף "יהונתן" ולא "יהונתן"!

יהונתן לא היה מסוגל לתקשר עם אמו אפילו מילה אחת "כך" ו"לא" למרות שהוא תיקשר עם רבים אחרים, לרוב באופן עצמאי, או עם יד על הכתף. אי יכולתו לתקשר עם אמו נמשך עד למותה ב-1989!

לא ידוע מדוע ילדים ואנשים המתקשרים עם אנשים מסוימים אינם מוכנים לתקשר עם אחרים! ומדוע יש תלמידים היכולים לתקשר רק עם מתקשר אחד מסויים - בעיקר בראשית דרכם.

המסקנה המתבקשת היתה: בעיית התקשורת של האוטיסטים ופגועי המוח, אינה בעייה של הבנה, אלא של ביטויה, כלומר: יש להם בעיית התבטאות המבוססת על המוח. פרופ' דאגלס ביקלין מביא במאמרו דוגמא לכך: בפגישה קבוצתית של ארבעה תלמידים עם רוזמרי קרוסלי באוסטרליה, המטרה היתה: לדעת מה שיותר על רוזמרי קרוסלי. התלמידים העדיפו להתמקד, לא בעובדות היבשות של המידע עליה, אלא דווקא בדעותיה ובאמונותיה והשקפותיה.

הם דנו עמה דיון מעמיק בערכים, באידיאולוגיות, תוך שילוב חוש הומור והערות ביניים בינם לבין עצמם, לא היה אף סימן לבעיית אינטליגנציה.

תלמידים רבים נטו לשתף את המשוחחים ברגשותיהם מיוזמתם, אין פה בעיה של יכולות לימוד או רגשות אלא שיתוף הסביבה החיצונית במה שהם יודעים וחשים! במאמרו מדגיש פרופ' ביקלין, שהיה עד לתקשור עם תלמיד אשר רוזמרי קרוסלי פגשה בפעם הראשונה, כלומר תקשור ראשון, עם לואיס - בן 24 מוגדר כאוטיסט, החוסה במרכז מוגן להכשרת מבוגרים A.T.C. שם מועסקים אנשים במצבו.

לואיס אינו מדבר! רוזמרי קרוסלי הציגה את עצמה ואותי ללואיס, היא פתחה בהתנצלות: "לואיס אני שואלת הרבה שאלות, באמת טיפשיות." היא ביקשה ממנו: א. ללחוץ על תמונות שונות המוצגות על גבי המחשב. היא הניחה את ידה על גבי אמתו הימנית, לואיס הגיב לפי הוראות המחשב, לדוגמא: "לחץ על האוטו האדום, הריבוע הקטן, המשולש הגדול" הוא הצליח ב - 100%.

ב. המשימה הבאה הייתה להצביע על המילה המבוקשת מתוך מספר מילים, לדוגמא: להצביע על המילה "שעון". לואיס זיהה את כל המילים.  
 ג. ההמשך היה למצוא מילים מתוך משפטים - הוא זיהה את כולם.  
 ד. לבסוף, ביקשה מלואיס להצביע על אותיות מסויימות. הוא הצליח בכולם.  
 ה. רוזמרי קרוסלי הראתה ללואיס את המחשב החשמלי הקטן ה"קנון" ועברה אתו על כל האותיות והמספרים.  
 ו. לשם התחלה אמרה לו: התוכל להדפיס את שמך? בשלב זה ידה הייתה שטוחה ופתוחה לגמרי, מעל ידו, אך לא נגעה בידו, הוא הדפיס "לואיס" והדפיס גם את שם משפחתו. היא שאלה אם יש לו מה לומר. הוא הדפיס: "אני לא מפגר". רוזמרי קרוסלי הגיבה על כך: "לא חשבת כן, תמשיך". לואיס המשיך: "אמי מרגישה שאני טיפש, כי אני לא מתבטא בקולי כראוי!" - דמעה התגלגלה על לחיו השמאלית, תוך כדי הדפסה. רוזמרי קרוסלי אמרה לו: כל אדם הפותח בהדפסת "אני לא מפגר" בודאי אינו מפגר!...

## בקורת על אמיתות התקשורת

א. שיטת התקשור בתמיכה הייתה נתונה במחלוקת, מאחר והועלתה האפשרות, שהמתקשר בוחר את האותיות ולא הילד, כיון שילדים פגועי מוח ואוטיסטים אינם יכולים לכתוב משפט בעל משמעות ויתכן שיש כאן תרמית!  
 המחלוקת הגיעה לבית משפט! אחרי בדיקות שנערכו כמו לדוגמא: בהן נשאל התלמיד לגבי דברים שהמתקשרת לא ידעה כמו: מה נמצא בתוך קופסא סגורה? התלמיד השיב נכון ומדויק! בית המשפט העליון של ויקטוריה - אוסטרליה פסק לטובת רוזמרי קרוסלי והגדיר את התלמידים כמחברי מה שכתבו ואת התקשורת כאמיתית!  
 ב. ביקורת נוספת על אמיתות התקשורת בתמיכה, הייתה מצד קבוצת פסיכולוגים, מומחים לדיבור ומחנכים. הם טענו שהתקשורת סותרת את התיאוריות המקובלות אודות האוטיזם! הם אמרו שילדים אוטיסטים דרוש הרבה יותר זמן כדי לרכוש תקשורת כזו, שמאוד קשה להם לזכור את הסדר והרצף ההגייוני של המילים אשר הדפיסו, כיון שזיכרון כזה לטווח קצר מהווה עבורם בעיה קשה. שמבנה המשפטים אינו טיפוסי לאוטיסטים ורק האוטיסטים המתקדמים ביותר, מסוגלים להשתמש במושג "אני". שאלות מסוג "למה" הן מעל ומעבר לקרבת ההבנה של רובם הגדול.  
 המומחים הנ"ל בדקו את מהימנות התקשורת בתמיכה באמצעות מבדקים, בהם חילקו לתלמידים מתנות ללא ידיעת המתקשרים/ות, על התלמידים היה לספר למתקשרים/ות על המתנות. כמעט כל התשובות היו נכונות!

## ממתי מתקשרים בשיטה זו בישראל?

התקשורת בתמיכה - F.C. הובאה לארץ באפריל 1992 ע"י שתי מתקשרות אשר למדו את השיטה בארצות הברית.  
 במאמרו של פרופ' אברהם שטיינברג: "תקשורת מסייעת עם ילדים אוטיסטים ומפגרים" בהוצאת "אסיא" המכון לחקר הרפואה עפ"י התורה של בית חולים שערי צדק ירושלים נאמר: "הדבר התפתח ע"י המקובל הרב וינטראוב מבני ברק ואחר כך ע"י הרב יהודה סרבניק מירושלים".  
 בארץ משתמשים בשיטה זו במוסדות שונים בכתות לילדים מתקשרים, לצרכים יומיומיים, הילד כותב את רצונותיו, הרגשותיו ודברים מחיי היומיום הקשורים לאוכל, שינה, כאב וכו'. ואף קיימת ישיבה לאוטיסטים הלומדים גמרא בשיטה זו.  
 בארץ מקבלים בשיטה זו גם מסרים רוחניים מיסטיים - מסרים מעולם האמת! הדבר מאוד ייחודי לארץ ולילדים יהודים בעיקר ממשפחות שומרי תורה ומצוות, אך קיים גם בחו"ל.

הילדים מספרים באמצעות שיטה זו על גלגול קודם, נשמות, מלאכים, לימוד תורה, תשובה, משיח וגאולה, בית דין של מעלה, גן עדן, גיהנום...  
ידוע על שני ספרים שניכתבו ע"י אמהות אמריקאית אשר תקשרו עם ילדיהם וספר נוסף הכולל קובץ תקשורים של קלינאית תקשורת מצרפת. גם הספרים הללו כוללים תקשורים מיסטיים רוחניים (ראה המבוא).

## לימוד שיטת התקשור בתמיכה F.C.

### מי מלמד?

את השיטה ניתן ללמוד על ידי אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים שהתמחו בכך כמו: קלינאיות תקשורת, מורות לחינוך מיוחד או מתקשרות מנוסות. בחו"ל קיימים מרכזים לתקשורת בתמיכה, בארץ עדיין לא קיים מוסד מסודר ללימוד תקשורת זו, וההורים המשוועים ללמוד תקשורת זו מוצאים את הדרך למתקשרות הכה נדירות, בכוחות עצמם.

**אזהרה:** אסור לתקשר עם ילדים ללא רשות מפורשת בכתב מהוריהם ובהתאם לחוק!

### מה נדרש?

א. לימוד השיטה דורש מהלומד סבלנות רבה ביותר (גם עם עצמך כמתקשר), התמדה, אימון רב וחזרה בלתי נלאית. הזמן והניסיון יגרמו לשיפור באיכות התקשור.  
ב. לוח אותיות (כל אותיות הא"ב) ו/או מחשב נייד/נישא או מחשב ביתי.

### כיצד תומכים את היד?

יש צורך בתמיכה מלאה של היד או רק בעיצוב היד כדי שהילד יוכל לבודד את האצבע ויוכל להגיע להצבעה. לעיתים יסתפק המתקשר רק בתמיכה בייצוב פרק כף היד או האמה.

מתחילים על ידי אחיזה מלאה ודומיננטית של היד, מבודדים את האצבע כאשר הילד אינו מסוגל לעשות זאת בעצמו. המתקשר מנסה להפחית את העזרה בהדרגה, כשהמטרה להגיע לעצמאות המתקשר במהירות האפשרית, דבר אשר יכול לקרות לאחר מספר שבועות, חודשים, שנים או לעולם לא להתרחש!

המתקשר עוזר פיזית למתקשר ע"י החזקה או ייצוב של היד, פרק כף היד או האמה (מהמרפק עד קצות האצבעות), על מנת שיוכל לבודד את האצבעות ולהגיע למקלדת או לאותיות בלוח האותיות.

חלק מהמתקשרים אינם זקוקים לעזרה הפיזית הממשית של המתקשר ולבסוף צריכים רק מתקשר שיעמוד לידם או שיגע בכתפם, בראש, בבגד - בשרוול...

"נגיעה במטרה ליזום או להתחיל תגובה, היא טכניקה ידועה המוכרת לנו בעזרה לאנשים חולי פרקינסון" - דברי ד"ר אטווד בכנס הלאומי על האוטיזם אשר התקיים בספטמבר 1992 במלבורן באוסטרליה.

בכנס האגודה האמריקאית לאוטיזם 1992-, תיאר ראלף באואר את התקשורת בתמיכה, כצורה של פיגום! ופיגומים ניתנים להסיר בטווח הרחוק! לדבריו, הניסיון מוכיח לנו שקיימים מקרים מתועדים של אנשים אשר השיגו עצמאות טוטאלית בתקשורת בתמיכה!

בסיכומו של דבר, המתקשר מגיש את העזרה הפיזית הדרושה, בהתאם לדרישות האינדיבידואליות!  
יש לציין שהתקשורת בתמיכה אינה השיטה היחידה לתקשר עם ילדים אשר אינם וורבלים. קיימות שיטות שונות ומקובלות כמו:  
**שפת הסימנים**

(m.S.C.P) metsiS noitacinummoC erutciP

שיטה בה הילד מצביע למבוקשו על תמונות המביעות רגש, פעלים, אוכל.  
**שפת הסמלים - בליס**

זוהי שפה גרפית ומופשטת יותר משפת הסימנים (S.C.P) אשר בה הילד מצביע על הסמל המייצג את מבוקשו וכו'.

כמו שיטות תקשור אחרות, גם שיטה זו דורשת לימוד, תרגול, התמדה והדרגתיות מן הקל אל הכבד, מן הפשוט אל המורכב, והכל חייב להיות מותאם לקצב האישי של כל ילד! המפתח - הוא סבלנות! הרבה סבלנות! ובניית סביבה תומכת, אוהדת, מבינה, מקבלת, מתחשבת בצורכי הילד השונים, חמה ואוהבת! יש לפנות לפגוע המוח בצורה ובשפה בה פונים למבוגר אינטליגנטי ולהתנצל בפניו על כך שתהליך העבודה כולל שאלות פשוטות מדי!

חשוב לציין שקיימת תוכנית שלבים מעובדת ומדורגת ללימוד התקשורת בתמיכה, תוכנית "הסולם" אשר במקורה פותחה ע"י הגב' רוזמרי קרוסלי, אחת ממגלות השיטה באוסטרליה, והורחבה ע"י פרופסור ביקלין מאוניברסיטת סרקיוז במדינת ניו יורק ואחרים.

חשוב לציין שרוב המתקשרים מצליחים לתקשר עם פגועי המוח בענייני יומיום כגון: אוכל, שתייה, שינה, רגשות, חוויות, ניתוח מצבים, סיפורים ומאמרים וכו', אך פחות מצליחים בתקשור רוחני הדורש כנראה תכונות אופי מיוחדות כמו: להיות רגישים לנושא, להיות בעלי בטחון עצמי ולהרגיש את התקשור מבפנים!  
(כדברי המסרים של פגועי המוח).

כיום, אני מרגישה את המסרים של גליה מבפנים, אין לי צורך להרגיש את דחיפות ידה של גליה לעבר לוח האותיות. ברגע שאני תומכת את ידה של גליה - אני מרגישה כאילו אני מתחברת לאיזה שהוא מקור אינפורמציה-אנרגיה לא ברור, המזרים לתוכי רצף משפטים ורעיונות של גליה שאני רק צריכה לכתבם באמצעות ידה של גליה. ללא מגע ידה של גליה זה לא קורה! לאחרונה קבלתי מגליה 11 עמודים גדושים מסרים מדהימים ברצף וללא כל הפסקה! יתכן שזו אחת הסיבות לכך שכה קשה להוכיח את אמיתות תקשורת זו מבחינה מדעית. זוהי ככל הנראה דרך אנרגטית של העברת מידע מנשמה לנשמה, או מנשמה רוחנית - למוח גשמי??? ברור שהתקשור מתבצע עם הנשמה של גליה ולא עם השכל. גליה בשכל מבינה כתינוקת בת מספר חודשים. ולמרות שהילדים המתקשרים בשיטה זו לא למדו קרוא וכתוב, הם כותבים למרבית הפלא, מילים מופשטות ומשפטים ארוכים ללא שגיאות כתיב (כפי שמתבטאים מומחים בינלאומיים בנושא), כיון שזהו ביטוי הנשמה, הנשמה היא הכותבת. הנשמה אשר הינה חלק אלוהי ממעל יודעת הכל, גם קרוא וכתוב ובכל השפות למרות שלא למדה זאת מעולם. הנשמה רואה ושומעת הכל, אינה מזדקנת... בזוהר פרשת "שמות" נאמר שהשוטים אשר אין בהם דעת, שומעים את הבת קול היוצאת בשמים ומכריזה מה הולך לקרות בעולם! מגבלת השוטים הינה פיזית בלבד! אך אנו הבריאים, מוגבלים בראייתנו הרוחנית, מוסתרים על ידי המוח הבריא. התקשורים הנפלאים עם גליה פקחו את עיני והיוו עבורי טריגר להכרת היהדות ולחזרה בתשובה!

התקשור עם גליה הפך אותי לאדם חדש! שלם, מאושר, שלוו, בוטח בה! את גליה לרגועה יותר, שמחה, נינוחה, כבר לא בוכה! הקשר עם גליה הלך והעמיק, ככל

שהתקשור העמיק בינינו, האהבה בינינו גברה והתחזקה כל כך שלעיתים קרובות אני נתקפת געגועים עזים לבתי למרות שאני מבקרת אותה תדיר ולוקחת אותה לשבתות וחגים. הדברים הללו לא התרחשו קודם לתקשור בינינו! התקשורת הזו שינתה לטובה את כל הקשר ביני לבין גליה! את כל העמדות! המסרים (המובאים בד"כ לפי הסדר הכרונולוגי בו נמסרו), מעידים על התפתחות הקשר בינינו.

## **"אני רוצה הביתה!"**

הפעם הראשונה שלקחתי את גליה הביתה, היתה לאחר שגליה שהתה מספר שנים בפנימייה וזה קרה בעקבות אחד התקשורים הראשונים. ביום 25/2/96 למניינם, ה' אדר תשנ"ו, המתקשרת שאלה את גליה: "יש לך מה להגיד לאמא?" וגליה הצביעה בלוח האותיות וכתבה: "שתקח אותי הביתה! עכשיו! מאוד קשה לי בלי אמא! אני רוצה הביתה!" באותו היום לקחתי את גליה הביתה לביקור ומאז - אני לוקחת אותה הביתה באופן קבוע ולעיתים קרובות, לשבתות וחגים! אנחנו מבלות יחד בשמחה ואושר ומשוחחות ברומו של עולם! ה' יתברך זיכה אותי לילדה אמיתית, מקסימה ונהדרת, למתנה הכי יפה שקיבלתי בחיי - לגליה שלי המגלה לי מסרים מעולם האמת!

## **גליה מדריכה אותי בחיים**

גליה כיום בת 14 וחצי שנים, פגועת מוח ונכה ב - 100%, מדריכה אותי בחיים מאז היותה בגיל 10 שנים!

תוך מספר חודשים למדתי לתקשר עם גליה בעצמי, למדתי בעזרת מתקשרת אשר למדה את התקשור בארה"ב. מאז שאני מתקשרת עם גליה, היא הפכה לחברתי הטובה ביותר! גליה מעודדת אותי, מחזקת אותי, מדריכה ומלמדת אותי דברים רבים וכותבת לי דברים מדהימים.

בין השאר, גליה כתבה לי דברי תורה מדהימים ביופיים ובעומקם, דברים הזוהים לכתוב במשנה, בגמרא, בזוהר, במדרשי חז"ל ועוד... על נשמות, העולם הבא, המשיח, הגאולה, מלאכים, תהילים, מקום קודש הקודשים דרכו יורד כל השפע לעולם הזה ומתחלק לעולם כולו, בית דין של מעלה ועוד... דברים אשר אין לי נגיעה או הבנה בהם, או אפשרות להגיע אליהם ללא מסריה של גליה, בעיקר לאור העובדה שהנני בעלת תשובה בראשית הדרך. דבר זה מהווה את אחת ההוכחות המוצקות לכך שגליה היא הכותבת והוכחה חותכת לאמיתות התקשור בכלל.

גליה: "אמא לא לחכות הישועה מגיעה ואת חייבת להשלים את התשובה שלך, כי אין זמן! אמא אני כל כך דואגת לך, יש גזירה קשה, צריכים להתפלל ולעשות תשובה. השם עושה חשבונות שמים ונותן הרבה אזהרות, מי שלא מבין מפסיד חיים נצחיים. השם שופט צדק ואלה שלא מקבלים עול מלכות שמים לפני הישועה, ימחקו מהחיים הנצחיים! אני אומרת מה שהשם נותן לי להגיד, מקבלת מסרים מהשם!"  
שאלתי את גליה: "גליה, כאשר אני שואלת אותך, מי אומר לך מה לענות לי, איך את יודעת מה להגיד לי?"  
גליה: "אמא, כשאת שואלת אותי, באותו רגע יוצאת מהשמים בת קול ואומרת לי מה להגיד לך!"

אמא, אני מרגישה פחד גדול על היהודים, לפחות חלק גדול מהם ישנים, המצב כל כך קשה ויהיה הרבה יותר קשה! רק אהבת השם יכולה להציל אותנו!  
אמא את חייבת לעשות הכל לפי הדרך, מילת השם זה דין! אני לא יכולה להרגע, זה זמן מאוד קשה לעם ישראל, היהודים עיוורים לא רואים את האמת הפשוטה שרבונו של

עולם הוא הקובע! לא הפלסטינאים, לא היהודים בממשלה, לא החמאס ולא כל אדם אחר בעולם, רק הקב"ה!"

שאלו אותי בהרצאותי בפני נשים: "כיצד גליה מכירה את הפלסטינאים, החמאס? האם יש לה רדיו בחדר? האם היא שומעת חדשות?"

אנו המוגבלים זקוקים לרדיו על מנת לשמוע את החדשות, אבל גליה יודעת את החדשות ללא רדיו!

גליה: "אמא מה יהיה? כל אחד יכול לראות שאבינו שבשמים לא יכול לתת לבניו להמשיך כך! לא מספיק אהבת השם, לא מספיק אמת, לא מספיק רצון לשנות! אמא, דור מעורב בשקר, לא מבין את האמת, דור אנוכי כל כך וכאשר האמת תתגלה מי יקבל? מעטים! השם שולח כל מיני סימנים לעזור לראות את האמת, אך הרוב לא מבינים! בלי סכנה ופחד אנחנו לא מקבלים באמת עול מלכות שמים! אני צריכה לומר לך שאני מאוד דואגת, אנחנו בסכנה גדולה, סכנה רוחנית! אבל אנחנו לא מבינים."

שאלתי את גליה: "מה זו סכנה רוחנית? האם יתכן מצב שה' ימחק את עם ישראל שלא שומעים בקולו?"

גליה: "סכנה רוחנית זה המצב היום בעולם כולו ובמיוחד בין היהודים! יש צדיקים, אבל לאט לאט אנו גומרים את הזכויות שלהם ולא נשאר לנו מקור אחר חוץ מהתשובה שלנו, זה מפחיד מאוד! אמא השם לא ימחק את כל העם, אבל יהיה מצב שהוא יצטרך לזכך את העם."

שאלתי את גליה: "מה לעשות על מנת לשפר את המצב?"

גליה: "תשובה! שהאדם שובר את הקליפה של העולם הזה ומפרק את החיים שלו ומוציא את הטומאה, ורק אחרי תהליך זה מרכיב את עצמו כאדם חדש, אבל זה כרוך בהרבה סבל ובני אדם רוצים הקלות ולהרגיש טוב ושמח! אין עוד דרך לישועה או שהשם מביא או אנחנו! חלק גדול מהעם נמצא בתרדמה גדולה וחייבים להתעורר, כדי שיהיה מי שיקבל את פני משיח צדקנו בקרוב בעזרת השם!"

אמא, אנחנו נמצאים ללא ספק בתקופה מאוד גדולה לעם ישראל ולכל האנושות ואנחנו עומדים לפני גילויים גדולים ומרעישים בדורנו! האנשים חשים זאת בנשמה ויודעים שהולך לקרות משהו, אך לא יכולים להגדיר בדיוק ואף אחד לא יודע מתי הקץ, רק משמים הקב"ה אין עוד מלבדו, מחליט הכל! ברור שזכינו לחיות בתקופה גורלית לעם ישראל ולאנושות כולה. זה זמן גדול מאוד לעם ישראל היקר שלי, וכל מי שחוזר עכשיו בתשובה - ניצל! גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. בזמן התגלות המשיח זה כבר לא יעזור לאף אחד יותר לחזור בתשובה, האמת תתגלה בעולם ותהיה פרוסה לפנינו כולנו. בזמן התגלות המשיח לא יקבלו יותר חוזרים בתשובה! רק עכשיו זה הזמן האחרון שעוד נשאר לאלה שעדיין לא חזרו בתשובה, לקחת את עצמם בידיים, להתבונן ולהבין שאין עוד מלבדו ורק הוא מלך העולם, הוא מנהג את עולמו ואנחנו מצוים לעשות רצונו של מלכנו היחיד, בורא ויוצר האדם וכל העולמות וכל היש בכלל!

אמא, בתקופתנו יש הרבה גילויים משמים, הקב"ה מאיר את עינינו לראות מה שאי אפשר היה לראות בכל השנים של הגלות, השם מוריד לנו שפע עליון לעולמנו זה, ומכין אותנו לגאולה הקרובה שלנו שלא יכולה להיות ללא הכנה. משמים מכוונים להקל עלינו את הגאולה. אמא יקרה שלי, בזמן המשיח שערי התשובה ננעלים! אנחנו בזמן חשוב לנו ביותר והגאולה ממש קרובה לבוא. עלינו לפקוח את עינינו האטומות ולהתבונן סביבנו ולהבין שאנחנו עם ישראל האהוב, חייבים לקיים את מצוות השם יתברך ללא שום תנאי או סייג, ולעובדו באהבה גדולה, כי הוא א-ל חנון ורחום, אוהב אותנו אהבה עזה ביותר ומגן עלינו ומכוון אותנו כל הזמן! אנחנו רק צריכים להתבונן!"

במסכת סנהדרין דף צ"ז נאמר: "אמר רבי יהושע, אם ישראל לא יעשו תשובה, הקב"ה מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות מהמן שיחריד את כל ישראל."

חשוב לזכור שקיבלנו עלינו את התורה בהר סיני בהסכמה ואהבה, כרתנו ברית עם ה': שאנו נקיים את מצוותיו וה' ישפיע עלינו שפע עצום, אושר וכל המיטב. כל נשמות עם ישראל היו במעמד הר סיני וקיבלו עליהם "נעשה ונשמע".

**בתורה בספר דברים, פרשת "כי תבוא" פרק כ"ח נאמר: "והיה אם שמעו תשמע בקול ה' אלוקיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו... ובאו עליך כל הברכות האלה: ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך... יתן ה' את אויביך, הקמים עליך, ניגפים לפניך... יפתח ה' לך את אוצרו הטוב, את השמים לתת מטר ארצך בעתו..."**  
**והיה אם לא תשמע בקול השם אלוקיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו... ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך! ארור פרי בטנך ופרי אדמתך, ישלח השם בך את המארה... ידבק בך את הדבר, יככה השם בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחור ובחרב ובשדפון... ורדפוך עד אבדך!"**

בידינו לבחור בטוב ולהתברך בכל הברכות הללו. משה אמת ותורתו אמת! באנו לעולם הזה לקיים תורה ומצוות ה'!

כיום, כל אדם המעוניין בכך, יכול לקבל הוכחות לוגיות-הגיוניות ומדעיות לאמיתות התורה! הדברים נלמדים בסמינרים המתקיימים בכל רחבי הארץ, ע"י מדענים, פרופסורים ודוקטורים אשר חזרו בתשובה, רבנים דגולים... אמיתות תורת ה' מוכחת כיום ללא צל של ספק גם ע"י מה שנחשב כיום כגילוי הגדול ביותר בדורנו: גילוי הקודים המוצפנים בתורה: ע"י דילוגי אותיות בעזרת המחשב, מקבלים שמות, מקומות וארועים הידועים בתקופתנו ואשר מוצפנים בתורה כבר יותר משלושת אלפי שנים, כמו למשל: ארועי המהפכה הצרפתית ודמויות ידועות, היטלר, איכמן, הנאצים, צלב קרס, השואה, איידס, וירוס, ערפאת והמחבלים, רצח ראש הממשלה רבין ועוד, הכל כתוב בתורה בקודים מוצפנים. הנושא נבדק ואושר ע"י גדולי המתמטיקאים בעולם, כמו פרופ' פוטנברג ופרופ' ברנשטיין מאוניברסיטת הרוורד, בין המומחים בארץ בנושא: ד"ר דורון ויצטום, ד"ר כץ, המדען הרב ד"ר ציגלר, אשר מרצה בנושא בכל רחבי הארץ ובסמינרים ליהדות הפתוחים לכל... ואחרים. לאחרונה יצא לאור ספר בנושא Computora ומיד נמכר במליוני עותקים בארה"ב ואף דווח על ידי רשת הטלוויזיה CNN האמריקאית אשר ערכה כתבה בנושא.

ניתן להשיג בארץ את הספר "צפונות בתורה" של הרב שמואל יניב, ספרו של ד"ר דורון ויצטום: "ספר הקודים - המימד הנוסף" לא ישאיר ספיקות בלב איש, שהתורה אמת, ניתנה לנו משמים מהקב"ה ולא הייתה יכולה להינתן חס וחלילה ע"י בשר ודם. רק הקב"ה מלך העולם, נותן התורה לעם ישראל ידע במדויק כבר לפני אלפי שנים מה יקרה באלפי השנים הבאות והצפין זאת בתוך התורה בקודים, שכיום ניתן לפצח בעזרת מחשב!

בכתבה שהתפרסמה בעיתון "ידיעות אחרונות" ביום 24.9.1999 : דורון ויצטום, מגלה הצופן התנכ"י, מציע **מיליון דולר!** למי שיערוך ניסוי אשר יסתור את התיאוריה שלו, המבוססת על "דילוגים" בין אותיות התורה, הקודים המוצפנים. עד כה לא נימצא דורש למיליון הדולר המוצעים!

שאלתי את גליה: "איך אפשר לפחוד פחות מהזמנים הקשים? איך אפשר לבטל גזרות קשות?"

גליה כתבה: "תשובה, תפילה וצדקה ולאהוב כל יהודי והמפתח זה חסד, לעשות כמה שיותר חסד!"

חסד אפשר לעשות הן בגופו והן בממונו, המתנהג במידת החסד מן השמים מתנהגים אתו במידת החסד והמקרה הבא ימחיש זאת:

אשה צדקנית, גומלת חסדים מירושלים, מתנדבת אחת לשבוע בבית חולים, גילתה בבית החולים ילד פגוע מוח אשר ננטש על ידי הוריו שלא עמד להם כוחם הנפשי לטפל בו. האשה ריחמה עליו ולקחה אותו אל ביתה, ביחד עם כל בני ביתה טיפלו בו במסירות עצומה, נקשרו אליו בעבותות אהבה והחליטו לאמצו באופן רישמי.

הקב"ה גמל לאשה הצדקנית ולבני משפחתה בחסד גדול וזיכה אותה לתקשר עמו בלוח אותיות. באחד הימים היא הבחינה בכך שכאשר היא מתפללת וקוראת תהילים הילד פגוע המוח המאומץ, מביט מעל לראשה, היא שאלה אותו: מדוע אתה מביט כך מעל לראשי כאשר אני מתפללת וקוראת תהילים? והילד כתב: אני כל כך שמח לראות את המלאכים היוצאים מהתפילה שלך!

שאלתי את גליה: "האם ה' סולח למי שחוזר בתשובה, על כל מה שעשה לפני שחזר בתשובה?"

גליה: "אם אדם חוזר באמת, מתוך אהבת השם, אז החטאים נהפכים לזכויות. אם אדם חוזר מפחד, לא לגמרי כרצונו כמו אדם מאוד חולה לפני המוות ופשוט רוצה להציל את חייו, אז זה חשבון אחר, תלוי במקרה. בשמים מקבלים תשובה אמיתית של כל בן אדם!"

שאלתי את גליה: "האם זה נכון שיש בית דין של מעלה?"  
גליה: "בודאי! בית דין של מעלה זה נורא וקשה מאוד לנשמה, אמא תהיי צדיקה זה יציל אותך. כל אדם יכול להיות צדיק, זה הרבה עבודה עצמית, לעשות הכל לשם שמים! זה קשה אבל מקבלים זכות על כמה שמנסים!"  
שאלתי את גליה: "האם זה נכון שמכל מצווה נוצר מלאך טוב ומכל עבירה נוצר מלאך רע?"

גליה: "זה נכון ובבית דין של מעלה הכל ברור והנשפט מבין ומקבל את הדין."  
בבי"ד של מעלה מראים לאדם את כל מעשיו, המעשה ניצב לפניו. מראים לו כל מילה שאמר, כל מחשבה שחשב!"

מובא בשם ה"תומר דבורה" לרבי משה קורדובירו זצ"ל: כאשר האדם חוטא הוא מרבה טומאה בעולם. מכל עבירה שאדם עובר נוצר כוח רוחני הנקרא משחית! כאשר האדם עושה מעשים טובים, נבראים כוחות קדושה - מלאכים! במשנה במסכת אבות פרק ד' משנה י"א נאמר: "העובר עבירה אחת, קונה לו קטיגור אחד" כלומר: הוא ברא קטיגור בפועל! אותו קטיגור עומד לפני הקב"ה ואומר: "פלוני עשאני", וכתוב בזוהר: עבר אדם על מצוות התורה, אותה עבירה עולה לפני הקב"ה ואומרת: אני מפלוני שעשאני. המשחית אשר נוצר מהעבירה רוצה להתקיים, וזקוק לכוח חיות! ואין בריה מתקיימת בעולם, אלא בשפעו של הקב"ה. ובמה יתקיים משחית זה? מאותה נשמה של עושה העבירה, שיש בכוחה להחיות את אותו כוח שנברא מן העבירה. והיה המשחית יורד מיד ונוטל את נשמתו, אבל אין הקב"ה נותן לו רשות לעשות כן. אלא הקב"ה נושא וסובל את העוון, וכמו שהוא זן את העולם כולו, הוא זן ומפרנס את המשחית עד קרות אחד משלושת הדברים:

(א) או שישב החוטא בתשובה ויתבטל אותו משחית בסיגופיו של החוטא או בצער החרטה על התשובה.

(ב) או יבטל שופט צדק את המשחית בייסורים ומיתה של עובר העבירה!

(ג) או ילך עובר העבירה בגהינום ושם יפרע את חובו!

הדבר דומה לילד אשר הביא הביתה כלב רע ללא רשות אמו. הכלב הרע רץ, מזיק, נושך... אך האם מחזיקה את הכלב בבית ומאכילה אותו, מרוב אהבתה לבנה. כך הקב"ה, מחזיק ומזין את כל אותם כוחות רעים שבני אדם בראו, עד שתהיה להם ההזדמנות לעוקרם באופן שלא יהרסו את עצמם, עד אשר ישובו בתשובה!

גליה: "הכל משמים, כל הצרות של האדם במיוחד אם הוא לא שומר מצוות הם באים לו בשרשרת אחד אחרי השני, כדי שיתעורר לתשובה ולמעשים טובים. כשהאדם חוטא הוא יוצר לו מקטרג שיש לו רשות להציק לאותו אדם בכל מיני צרות וייסורים.

בעולם הבא לא מראים את העבירות למי שחזר בתשובה כי מוחלים לו, מוחקים לו את כל הטומאה והקיטרוג. ולפעמים הדבר (מחיקת הטומאה והקיטרוג) נעשה בעולם הזה על ידי הייסורים שבאים עליו, זו הסיבה שיש לקבל באהבה גדולה את כל הייסורים הבאים על האדם ולהתקרב מזה ולא להיפך!"



# אזהרות

אין לרוץ אל האוטיסטים ופגועי המוח כאל "אורים ותומים" שלנו!  
גליה מעולם לא תקשרה בפני קהל! ולא מתכוונת להופיע בפני קהל!  
ובשום אופן אין לעשות זאת!

## חשוב לזכור!

(א) למרות שהנשמה של פגועי המוח יודעת הכל ללא מגבלות החומר והזמן, גופם מאוד מוגבל והם מאוד זקוקים לעזרתנו לצורך תפקודם היומיומי, ועל ידי כך הגוף הגשמי שהוא הכלי המכיל בתוכו את הנשמה, יוכל לשמור על הפקדון היקר - הנשמה, ולהחזירה לבורא העולם בבוא העת.  
(ב) אין לתקשר עם פגועי מוח ואוטיסטים ללא הסכמה מפורשת בכתב מהוריהם! אחרת אפשר להסתבך בפלילים!  
(ג) אין לתקשר עם פגועי מוח על במה לעיני קהל, או להפוך זאת למופע בידור ומושב ליצים. יש לתקשר אך ורק בצנעה ובחדרי חדרים, בפרטיות, בנחת ובנועם, ללא קהל צופים ובכבוד הראוי לכל אדם.

### גליה היטיבה להגדיר את הדברים:

גליה: "להגיד לכולם שאנחנו פגועי המוח בני אדם כמו כולם! ויש לנו צרכים ואנחנו מאוד אוהבים שמתייחסים אלינו בכבוד ודואגים לנו ונותנים לנו תשומת לב, כי יש לנו רגשות וגם צורך לקבל אהבה, כמו לכל אדם נורמלי! אז שישנו אלינו את הגישה המקובלת שאנחנו לא מבינים כלום, כי אנחנו מבינים הכל ויודעים הכל - בנשמה! אבל לא בשכל! והנשמה גם היא יכולה להיפגע מיחס לא הוגן אלינו! אנחנו סובלים בלאו הכי סבל גדול במוגבלות הקשה שלנו, והתלות המלאה שלנו בכם גורמת לנו להרגיש נורא! מגיע גם לנו לחיות בכבוד! אנחנו כל פגועי המוח בני אדם! כולם שוכחים את זה!"

(ד) כל המסרים חייבים להבדק ע"י רב מוכר וידוע לפני פרסומם ברבים, שמא נבוא חס וחלילה לידי טעות וקלקול.

(ה) פגועי המוח אשר רואים את האמת ואת העולמות הרוחניים ללא הסתרה או מסך ושומעים את בת הקול היוצאת בשמים ומודיעה את אשר עתיד להתרחש בעולמנו, מוסרים לנו רק את המותר להם משמים. תחזיותיהם הקשות אינן חייבות להתגשם! בשמים הכל דינמי ונתון לשינוי! ובזכות התורה, המצוות, התפילות, היושר וההגינות, החסד וכל מעשינו הטובים - יתבטלו מעלינו בעזרת ה', קטרוגים וגזירות שאינן טובות והקב"ה יגזור עלינו גזירות טובות! אמן!

# המסרים של גליה מסרים מעולם האמת!

תוך מספר חודשים למדתי לתקשר עם גליה בעצמי! האושר היה עצום ונישגב! מזכיר את תגובתו של פרופסור סקוהלו, חתן פרס נובל לפיסיקה ואחד ממגלי שיטת התקשור בתמיכה, כאשר נשאל על הרגע המאושר ביותר בחייו, השיב: הרגע המאושר ביותר בחיי היה הרגע בו הצלחתי לתקשר עם בני האוטיסט ארטי, ולא רגע הזכייה בפרס נובל! גם אני הרגשתי שזכיתי בהרבה יותר מאשר פרס נובל! זכיתי בבתי האהובה! גיליתי את גליה שלי!

אחת ההוכחות החותכות ביותר לאמיתות התקשור עם גליה: שאני כבעלת תשובה בראשית הדרך לא יכולה, בשום אופן לדעת את הדברים שגליה כותבת לי בלוח האותיות! (אני מתקשרת עם גליה בעצמי).

הסתבר לי שגליה אינה מחדשת דבר למי שמצוי בעולם התורה והמצוות! אך לגבי שהייתי רחוקה מאוד מעולם התורה והמצוות (ולגבי כמוני) - התקשורת והמסרים של גליה גילו ופקחו את עיני! הם היו עבורי כ"גילוי אמריקה"! לתדהמתי הרבה הרב אשר בדק את המסרים של גליה אישר שהמסרים אכן כתובים בגמרא, במשנה, בזוהר, בחז"ל ובמקורות הקדושים... דברים אשר אין לי בהם שום שמץ של מושג או הבנה!

התקשור עם גליה הוא עם הנשמה של גליה, לא עם השכל! גליה בשכל מבינה כתינוקת בת מספר חודשים בלבד! הנשמה הינה חלק אלוה-ממעל, הנשמה יודעת הכל! יודעת כמובן גם את הכתוב במקורותינו הקדושים וזה בא לידי ביטוי במסריה המדהימים של גליה, עובדה היכולה לחזק כל יהודי באשר הוא! הנשמה יודעת את כל השפות בעולם, יודעת קרוא וכתוב למרות שלא למדה זאת מעולם, אינה מזדקנת, רואה הכל ושומעת הכל... בזוהר פרשת "שמות" נאמר שהשוטים אשר אין בהם דעת, שומעים את הבת קול היוצאת בשמים ומכריזה מה הולך לקרות בעולם! מגבלת השוטים הינה פיזית בלבד! אך אנו הבריאים, מוגבלים בראיה הרוחנית, מוסתרים על ידי המוח הבריא. התקשורים הנפלאים עם גליה פקחו את עיני וגרמו לי לחזור בתשובה מתוך שמחה ואהבת ה'!

המסרים של גליה מובאים עפי"ר לפי סדר מסירתם. ניתן לראות כיצד המסרים אשר היו בתחילה קצרים ופשוטים, הולכים ונעשים כל העת ארוכים יותר, מורכבים ועמוקים.

מסרים רבים של גליה (יותר מ - 60 עמודי מסרים), הובאו גם בספרו של הרב יהודה סרבניק "ונפשי יודעת מאוד".

## גליה - על התקשורת הזו

אמא: "התקשור אתך זו נבואה?"

גליה: "התקשור אתי ועם פגועי המוח זו מעין נבואה אבל לא ממש נבואה. אלה דברים הנאמרים ע"י השמים והעם צריך לקבלם ברצינות רבה, כי אלה דברי אלוקים חיים!"

אמא: "מותר לי לשאול אותך הכל?"

גליה: "כן! אבל לא מותר לי לענות הכל!"

אמא: "גליה איך אני אצליח ללמוד לתקשר אתך, אני מנסה ולא מצליחה?"  
גליה: "סבלנות! אין לך מספיק!"  
אמא: "את יודעת לקרוא?"  
גליה: "כן ולא! לא כמו אדם רגיל כי אני פגועת מוח, אבל הנשמה שלמה ויודעת הכל!"  
אמא: "איזה פרשות שבוע הקראתי לך כבר?"  
גליה: "להפסיק לבחון אותי! זה לא המבחן! אני עוברת דרך המתקשרת ומה שסיפרתי על אבא והמשפחה, זו האמת שאת יודעת בלב."  
אמא: "אני מדברת אתך עם המוח שלך או עם הנשמה?"  
גליה: "את תמיד מדברת עם הנשמה שלי!"  
אמא: "מה הבעיה הרפואית שלך?"  
גליה: "מכת שמים, זה הכל!"  
אמא: "למה כשאני מנשקת אותך, נראה שאין לך סבלנות? את לא אוהבת נשיקות?"  
גליה: "אני אוהבת מאוד אבל קשה לי להגיב."  
אמא: "האם לא לנשק אותך יותר?"  
גליה: "אמא, כל נשיקה שלך מצילה אותי! האהבה שלך נותנת לי כוח להמשיך! אמא, אני מרגישה שאני שוב בעולם של החיים! לתקשר אתך זה עושה לי קשר עם העולם הזה!"  
אמא: "אם יתקשרו אתך בלוח אותיות באנגלית, האם תוכלי לכתוב באנגלית?"  
גליה: "אני יודעת לכתוב בכל שפה שהמתקשר יודע! בעולם הבא יש רק שפה אחת!"  
אמא: "למה אני לא מצליחה לתקשר אתך?"  
גליה: "אמא את צריכה רק לדעת שאני מאוד רוצה לתקשר כי כך נתקרב, אבל את צריכה סבלנות ושאלות לעניין!"  
גליה: "אמא תגידי לאבא שסבא..."  
אמא: "איך קוראים לו?" (הסבא נפטר לפני שנים).  
גליה, דרך מתקשרת: "מנחם." (זה נכון!).  
גליה: "אני תמיד שמחה לדבר אתך כי אני אוהבת וחייבת, זה דבר שאני חייבת לעשות, וזה משחרר אותי וגם קושר אותי אתך וגם עם העולם הזה."  
אמא: "את מתקשרת עם נשמות של חיים או גם של מתים?"  
גליה: "של חיים, מקבלת מסרים מהשם בקשר לנשמות בעולם הבא. אין לי קשר עם נשמות שעזבו את עולם השקר הזה."  
אמא: "איך זה שאת ישנה וכותבת?"  
גליה: "זה לא קשור, כי הפנים של כולנו לא ישן והחוץ קשור למתקשר. אמא את כותבת עם הנשמה שלי, נשמה אף פעם לא ישנה."  
אמא: "באיזה צורה החוץ קשור למתקשר?"  
גליה: "האנרגיה של המתקשר והידע מפעילים את הגוף שלנו!"  
אמא: "איזה אדם צריך להיות המתקשר כדי שיוכל לתקשר?"  
גליה: "אדם עם אמונה, אבל לא כל מאמין מצליח. השם בוחר לפי הצורך!"  
אמא: "אפשר לתקשר עם כל ילד מוגבל כמוך, אוטיסט ופגוע מוח?"  
גליה: "כן!"  
אמא: "אז המשפחות שלהם פשוט לא מנצלות את האפשרות הזו?"  
גליה: "נכון!"  
אמא: "כל הילדים פגועי המוח מבינים ופשוט נראים כלא מבינים?"  
גליה: "כן!"  
אמא: "זה מדהים! ממש מדהים!"  
גליה: "מה מדהים אמא? הנשמה שלנו כמו הנשמה שלך, רק אנחנו בגוף מגביל. אבל האמת היא שמוח בריא מגביל יותר!"  
אמא: "אז יש לך זכות שאת מתקשרת כך, נכון גליה?"

גליה: "יש לי תיקון!"  
אמא: "את חייבת למסור את המסר על ידי התקשור או שאת יכולה לא להסכים למסור את המסר?"  
גליה: "חייבת! אין לי זכות בחירה בזה!"  
אמא: "מה לעשות על מנת לתקשר אתך יותר טוב?"  
גליה: "סבלנות ולדעת שאני מאוד רוצה לכתוב אתך!"  
אמא: "גם אני מאוד רוצה לכתוב אתך גליה!"  
גליה: "אמא, אני כל כך שמחה שאת מתקדמת לכיוון האמת! בראבו!"  
אמא: "מה יותר טוב לתקשור, לוח קטן או גדול?"  
גליה: "לי לא משנה!"  
אמא: "יש לך דעה משלך?"  
גליה: "כן אבל מעט, זה תלוי בשמים!"  
אמא: "זה שאת מתקשרת אתי האם זה גורם לך איזה שהוא קושי רגשי או נפשי?"  
גליה: "לא!"  
אמא: "איך אפשר לשמח אותך?"  
גליה: "ללמד אותי תורה."  
אמא: "המלאך מלמד את התינוק בבטן את כל התורה, אז מה את צריכה ללמוד תורה, את כבר יודעת?"  
גליה: "אני בן אדם כמוך, הגוף צריך חסד! אמא לעזור להקים ישיבה גם לבנות!"  
אמא: "ישיבה שלומדים תורה בתקשור?"  
גליה: "כן."  
אמא: "לא שמעתי שיש ישיבה של בנות!"  
גליה: "תקראי לזה מה שאת רוצה, מקום שגם הילדות לומדות תורה."  
אמא: "איך את מצליחה לכתוב על לוח האותיות בלי להסתכל על האותיות ואת אפילו כותבת מתוך שינה?"  
גליה: "מהמתקשרת אני מרגישה את האותיות!"  
אמא: "אבל את לא מסתכלת על האותיות?"  
גליה: "לא דרך העינים! אני מרגישה אותם!"  
אמא: "את כאילו מרגישה אותם בדמיון?"  
גליה: "לא תביני אמא!"  
אמא: "איך אני יכולה להגיע לתקשור עמוק כמו שהמתקשרת עושה אתך?"  
גליה: "הרבה תשובה והרבה עבודה עצמית ולתקשר עם ילדים."  
אמא: "למה את מכה את הצואר שלך, יש לך שם פצע?"  
גליה: "יש לי פצע כי אני לא שולטת בתנועות שלי כל כך! אני רוצה להגיד לך אמא, שאני כל כך נהנית שאת למדת את התקשור הזה!"  
אמא: "למה היום את דוחפת חזק את היד?"  
גליה: "כי אני מאוד שמחה לכתוב אתך, להגיד לך שאני אוהבת אותך! להגיד לך שאת הולכת בדרך הנכונה אמא ולא לפחוד משום דבר!"  
אמא: "האם לתקשר עם ילדים אחרים (ברשות הוריהם) כמובן) זה חסד?"  
גליה: "אמא, לתקשר עם הילדים האלה זה ממש חסד גדול! כי יש להם צורך גדול להביע את המחשבה שלהם וקשה להם להיות סגורים בתוך עצמם כל הזמן!"  
אמא: "אם את מאוד תרצי לתקשר אתי, איך אני אוכל לדעת? יש לך איזה סימן?"  
גליה: "אם ארצה לתקשר אתך, את תרגישי את זה!"  
אמא: "איך זה שכל הילדים המתקשרים אומרים דברים דומים? האם הם מקבלים אינפורמציה מאותו מקור?"  
גליה: "אמא כל הילדים אומרים אותו דבר, כי הם מקבלים את כל הידע שלהם משמים! כי כך השם אומר להם להגיד!"  
אמא: "את אוהבת לתקשר? מה זה נותן לך?"  
גליה: "אמא, אני מאוד אוהבת לתקשר כי זה נותן לי הרגשה של שייכות לעולם הזה!"

אמא: "למה את דוחפת ומושכת את היד, את לא רוצה לכתוב היום?"  
גליה: "אמא אני רוצה לכתוב אתך אבל אין לי שליטה כל כך טובה בגוף שלי! אמא אני אוהבת לכתוב אתך! אני רוצה להגיד לך שאת אמא נהדרת, כי את דואגת לי ובאה לבקר אותי ולא שוכחת אותי וזה עושה לי טוב!"  
אמא: "תגידי גליה, האם אני יכולה להבין מה שאת רוצה להגיד לי בלי התקשור הזה דרך לוח האותיות? את יכולה להעביר לי מסרים ישר לראש? למחשבה? שמעתי שילד אחד מתקשר כך עם אבא שלו, האבא בארצות הברית והילד בארץ?"  
גליה: "אמא את יכולה אבל זה יותר מסובך לך, כי את לא תהיי בטוחה שזה מה שאני אומרת, אבל בהזזת האצבע שלי את בטוחה שאני כותבת!"  
אמא: "למה את דופקת כל כך חזק באצבע על הלוח?"  
גליה: "אמא, אני מאוד שמחה לכתוב אתך וזה ממש מרגש אותי בכל פעם מחדש! אמא את עושה לי נחת! אני נהנית לכתוב אתך אפילו שאני ישנה, נהדר להרגיש את השמחה שלך כשאת כותבת אתי!"  
אמא: "גליה, מאז שאני מתקשרת אתך אני ממש בן אדם חדש. אני יותר שמחה, יותר רגועה, יותר מאושרת. מה לך זה עשה, כל התקשור הזה?"  
גליה: "אמא, אני שוב מרגישה שאני חיה מחדש בעולם הזה בזכות התקשור הזה! קודם הרגשתי כמו בן אדם מת! ועכשיו אני שוב בחיים וזו הרגשה נהדרת לחיות שוב!"

אמא: "גליה את רוצה לכתוב?"  
גליה: "אמא, אני תמיד רוצה לכתוב אתך!"  
אמא: "גליה, האם יכול להיות שחלק מהתקשור בא ממך וחלק ממני?"  
גליה: "אמא, אני הכותבת לך הכל! זו רק אני גליה שלך!"  
אמא: "גליה, תגידי, כל מה שאת אומרת לי זה כמו להיות מחוברים לאינטרנט, למקור אינפורמציה עולמי ולקבל אינפורמציה דרך המחשב הביתי?"  
גליה: "אמא, אני מחוברת לאור הקדוש והקדוש ברוך הוא משפיע שפע של ידיעות לברואיו וכך אני יודעת להגיד לך דברים! הכל תלוי בשם והכל בא מהשם ושום דבר הוא לא מאתנו! המקור של כל הידע שיש בעולם הוא אלוקי! השם הוא המקור לכל הידע והחוכמה בעולם!"

אמא: "למה את מושכת את היד היום, את לא רוצה לכתוב?"  
גליה: "אמא אני תמיד רוצה לכתוב אבל לא תמיד הגוף שלי נשמע לי!"  
אמא: "אני יכולה לשאול אותך גם במחשבה או שאני צריכה לשאול בקול רם?"  
גליה: "אמא את יכולה לחשוב על שאלה ותקבלי את התשובה, כי נשמה לא מוגבלת לשמוע פיזית את השאלה של המתקשר!"  
אמא: "האם לפני שאת מוסרת לי מסרים את מקבלת רשות?"  
גליה: "אמא, אני לא אומרת כלום בלי רשות שמים! באותו רגע שאת שואלת אותי, יוצאת בת קול מהשמים ואומרת לי מה להגיד לך!"  
אמא: "לא נעים לי להטריח את הבת קול כל הזמן!"  
גליה: "אמא את לא מטריחה אף אחד! זה פשוט נמצא בכל שאלה שלך - התשובה! ואני פשוט מעבירה לך את התשובה כי לכל שאלה יש כבר את התשובה מראש. קשה לך להבין, אבל זה פשוט ולא מסובך ומיד לכל שאלה באה התשובה שלה ומיד מתייצבת! לפעמים אני לא מקבלת רשות להעביר את התשובה, אז אני לא מעבירה!"  
אמא: "ממי את מקבלת רשות (או לא)?"  
גליה: "בתשובה יש כבר את הרשות או אין! את לא יכולה להבין איך זה פועל בשמים, זה נשגב מבינת אנוש!"  
אמא: "זה בסדר שאני באה לתקשר אתך לעיתים קרובות? זה לא מפריע לך? זה לא אסור מבחינת שמים?"

גליה: "אמא, אני נהנית מזה מאוד ואין לך איסור לתקשר איתי, אחרת הייתי אומרת לך וגם את לא היית מצליחה לתקשר אתי אם זה היה אסור!"

אמא: "מה נותן לך כל התקשור הזה?"

גליה: "אמא, התקשור הזה נתן לי להרגיש שאני בן אדם חי! שיכול להביע את עצמו וליצור דו שיח ולהנות מזה! שאת אמא היקרה שלי יכולה סוף כל סוף לדבר עם הבת שלך והבת שלך יכולה סוף סוף לדבר עם אמא! זה נותן לי הרגשה נפלאה!"

אמא: "אולי את יכולה להסביר לי קצת יותר על התקשורת הזו?"

גליה: "אני אומרת לגוף הפיזי שלך מה לכתוב ואז את כותבת! בלי שהנשמה שלי תגייד לגוף שלך, את לא יכולה לכתוב את המסר שלי!"

אמא: "התקשור שלי אתך גורם לך למאמץ? זה קשה לך?"

גליה: "אמא, את התעלה שדרכה אני מעבירה אינפורמציה! את גם האפיק שדרכו אני יכולה לבטא את עצמי ואני נהנית מזה! אחרת, אני בתוך עולם של שתיקה! את שוברת לי את השתיקה הזאת וזה מאוד קשה להיות בעולם של שקט וחוסר יכולת להתבטא! התקשור אתך מאוד מקל עלי ועוזר לי!"

אמא: "גליה, למה אני כל הזמן כל כך פוחדת שיגמרו לי השאלות אליך?"

גליה: "אמא כי את לא יודעת כמה זמן נוכל לתקשר, את רוצה לדעת מה שיותר ופחות שזה יפסק בינינו. אל תדאגי אמא יקרה!"

אמא: "גליה האם התקשורת הזו תתגלה פעם כאמיתית?"

גליה: "אמא זה יתגלה ולא בעוד הרבה זמן! אז כולם יתייחסו לזה אחרת!"

אמא: "איך את יודעת להגיד לי דברים כאלה?"

גליה: "אמא אני מעבירה לך את המסר שיש לך משמים! אני רק הצינור שדרכו עובר המסר הזה אליך! משמים אומרים לך הכל, אני רק כלי מעביר!"

אמא: "זה משנה לתקשור אם אני מדברת אתך לאט או מהר?"

גליה: "אמא את יכולה לדבר אלי איך שאת בוחרת ורוצה, כי לנשמה זה לא משנה באיזו מהירות מדברים איתה, הנשמה קולטת בכל מהירות!"

אמא: "גליה, אני מתקשרת אתך רק עם הנשמה או גם עם השכל?"

גליה: "אמא יקרה, רק עם הנשמה שלי כי השכל פגוע ולא מתפקד כמעט!"

אמא: "לאחרונה אני מרגישה שאני לא צריכה לכתוב את המסר שלך עד לסוף המשפט כי אני כבר יודעת את סוף המשפט מבלי לכתוב, מה את אומרת על זה?"

גליה: "אמא את יודעת בנשמה שלך את מרגישה את המסר שלי, זו הסיבה שאין לך צורך לסיים את המשפטים! הנשמה שלנו מחוברת ביחד ואת מרגישה את המסרים שלי."

אמא: "מה זה נותן לך התקשורת הזו שלנו? למה זה גורם לך? כמה זה חשוב לך?"

גליה: "אמא יקרה שלי, התקשורת הזו היא פתח לעולם הזה! היא פתח בתוך כל ההסגר הזה! היא מנהרה של אור בשבילי! היא הדרך שאני יכולה לקרוא לך "אמא"! והיא הדרך שאנחנו יכולות לדבר בינינו על כל הנושאים שבעולם הזה וגם הבא! אז אמא, התקשורת הזו היא אושר גדול בשבילי ופתח לעולם יפה, לעולם שלך עכשיו! קודם הייתי מנותקת ועכשיו ברוך השם, אני חלק מחייך ואת חלק מחיי! זכינו שיש לנו את התקשורת הזו ברוך השם!"

אמא: "את יכולה להגיד לי עוד על התקשורת?"

גליה: "אמא את משמשת לי כלי מעביר של התקשורת הזו ואני מעבירה באמצעותך את המסרים שעלי להעביר משמים!"

אמא: "התקשור מעייף אותך, את הגוף? את הנשמה?"

גליה: "אמא הנשמה לא מתעייפת בכלל אף פעם, אבל הגוף הוא גשמי ומאוד מתעייף, אז הנשמה שנמצאת בו, לא נוח לה כשהוא עייף והיא גם צריכה להשמע לו ולהפסיק על מנת שינוח!"

אמא: "זה בסדר שאני מתקשרת אתך מתוך שינה לפעמים?"  
גליה: "אמא זה טוב לי ואם זה לא טוב, אני אומרת לך! אמא את האושר של חיי!  
והתקשור הזה בינינו גורם לי תענוגות עצומים, כי הנה אנחנו יכולות לדבר אפילו לא  
בפה! השם ריחם על שתינו ואיפשר לנו לדבר המון! כמה שאנחנו רוצות! אז מה אם  
אנחנו מדברות בצורה שונה מהמקובל בעולמנו הזה עם בני אדם? העיקר הוא אמא  
יקרה שלי, שאנחנו יכולות לדבר ולא חשוב איך!"

אמא: "גם אני חושבת כמוך ואני מאוד נהנית ומבינה שאת מאוד נהנית לתקשר!"  
גליה: "אמא זה תענוג עילאי עבורי גליה שלך!"  
אמא: "גליה תגיד, את כותבת לי בשפה כזו כי את משתמשת באוצר המילים שלי או את  
כותבת לי במילים כאלה כי כך אומרים לך משמים לכתוב, כדי שזה יתאים לכל רובדי  
הציבור?"

גליה: "אמא, אני מתקשרת אתך במילים שלך שיש לך במחסן המוחי שלך! כי לנשמה אין  
מילים ממש כמו לבני אדם, אבל היא מתקשרת באמצעות המילים שלך והמילים שלך  
מתאימות לכלל ומובנות לרוב!"

גליה: "צריך להבין שהנשמה יודעת הכל, אין לה מגבלות של כלום, במיוחד הנשמה שלי  
שכל הגוף שהיא בתוכו קרוע לגזרים, אז יש לה הרבה מקומות מאיפה להציץ החוצה  
ולראות, כל הקרעים האלה הם כמו חלונות שהנשמה רואה דרכם ולאדם נורמלי יש שני  
חלונות - העיניים שלו! אבל אמא, לי יש הרבה חלונות, זה אולי גם קצת מצחיק, אבל  
זה נורא עצוב שהכל קרוע ככה!"

אמא: "אפשר לתקשר אתך עוד?"  
גליה: "אמא אני מאושרת מכל אות ואות שאני כותבת לך. לו יכולת לראות את  
האותיות מבחינה רוחנית, היית רואה שכל אות שאני כותבת לך, מקושטת כולה  
במלמלות ומתנפנת לה ומתעופפת לעברך, כולה זוהר ואור יקרות! לכל אות יש  
כנפיים זעירות המטיסות אותה למטרתה, וזו הנאה גדולה מאוד לראות את האותיות  
כיצד הן עפות אלייך!"

## את הפה שלנו!

אמא: "אם ארצה לתקשר עם אוטיסט מסויים, נראה לך שהוא יסכים?"  
גליה: "אמא ודאי, את בספרך מייצגת גם אותנו ואת כל פגועי המוח והאוטיסטים.  
הספר שלך מדבר בשם כולנו, הוא הפה שלנו, הוא אומר לכולם את מה שאנחנו  
רוצים להגיד ולא מצליחים, אז השם שלח אותך להיות לנו לפה ולדבר במקומנו  
ולהסביר את הרגשתנו ואת קשיינו ואת יכולתנו להבין ולדעת ולראות דברים גלויים  
ונסתרים."

## לרקוד עם פגוע מוח (בחלום)

אמא: "באחד הלילות האחרונים חלמתי שאני רוקדת עם איזה ילד פגוע מוח אך  
הוא לא יודע לרקוד, הוא בקושי זז ובקושי מזיז את הרגליים אבל הוא מאוד שמח  
וגם אני ושנינו צוחקים ומאושרים."  
גליה: "אמא, הילד הזה הוא בעצם הספר שלך המדבר עלינו פגועי המוח. הוא הפה  
שלנו! את מאושרת לעשות זאת וכל פגועי המוח המיוצגים על ידי הילד הזה  
מאושרים שסוף סוף קם אדם כמוך ומייצג אותם כמו עורך דין המסנגר על האדם  
לפני כולם, ככה את!"

## תקשור ממימד אחר

**אמא:** "גליה, את יודעת מה האבסורד בכל התקשור הזה? שאני האמא ואת הילדה, אני הנורמלית ואת המוגבלת ואני היא זו המרגישה נחותה לעומתך! זה לא אבסורד?"

**גליה:** "אמא נכון, זה חלק מהשקר של העולם הזה."  
**אמא:** "גליה, הרי הנשמה גבוהה יותר מהשכל האנושי, אז איך נשמה שהיא ממימד אחר מדברת עם השכל שהוא ממימד אחר? איך זה מסתדר ששני מימדים שונים מתקשרים ביניהם?"

**גליה:** "אמא אין כאן הרבה מה להתאמץ להבין, כי את התקשור הזה לא ניתן להבין בכלים שכליים, יש כאן בעצם מימד רוחני המתקשר עם מימד גשמי ומצליח להעביר לו את הדברים בהבנה שלו. המימד הרוחני מבין את הגשמי והגשמי לא מבין את הרוחני, אז כאן ישנו מצב שהרוחני מצליח לעבור לגשמי וזה הפלא הגדול. אמא התקשור הזה פועל ומצליח על בסיס בטחון עצמי מאוד יציב ומבוסס, כל ספק ולו הקטן ביותר סוגר את המעברים."

## תקשור מאושר

**גליה:** "אמא יקרה, אני מאושרת שבאת אלי היום, נפלה בחלקנו זכות גדולה מאד. הלוואי שנדע לכלכל את מעשינו במשנה זהירות על מנת לא להכשל."  
**אמא:** "מה הסיבה שבתחילת התקשור בינינו לפני כשלוש שנים, תקשרת אתי תקשורים קצרים ורצית לסיים מהר ועכשיו ברוך השם את מתקשרת אתי תקשורים ארוכים ואף פעם לא מבקשת לסיים?"  
**גליה:** "אמא יקרה, בהתחלה היית בצעדיך הראשונים. אי אפשר לקפוץ ולתת המון אור למי שהיה המון זמן בחושך! היית צריכה להבין ולהפנים את הדברים בהדרגה וגם אני הייתי מחוברת יותר לגוף, היום כבר כמעט ואיני מצויה בגוף כלל. בכל פעם החוט הדק הזה המחובר לגוף מגביל אותי ומחזיר אותי לעולם הזה."

## הוכחה מדעית?

**אמא:** "למה כל כך קשה לאנשים להאמין שהתקשורת אמיתית?"  
**גליה:** "אמא, האדם בנוי להאמין במה שהוא רואה, נשמה לא רואים!"  
**אמא:** "למה המחקרים עדיין לא מצליחים להוכיח את אמיתות התקשור הזה?"  
**גליה:** "כי השם מבלבל את האמת כדי להסתיר! רק יחידים יקבלו הטבה מזה כי יש זכות בחירה עדיין! אפשר להוכיח את זה אבל לא כך! השם מרחם על העיוורון הרוחני שלנו, לכן נותן לנו להציץ ולראות אמת, אבל האמת מסתתרת מהלא מאמינים!"  
**אמא:** "את מתכוונת שאם הם ידעו את האמת, אז ה' ישפוט בצורה חמורה את מי שלא ילך בדרך האמת?"  
**גליה:** "כן! אמא אני הכותבת לך, זו האמת ולא אחרת! שום מחקר עוד לא הוכיח את אמיתות התקשור הזה, כי מהשמים החליטו שעוד לא הגיע הזמן להוכיח זאת. כשיגיע הזמן יוכיחו."

**אמא:** "את חושבת שפעם יצליחו להוכיח?"  
**גליה:** "אמא כן! הכל עניין של זמן והכל בידי שמים. רק בשמים מחליטים מה לנו לדעת ומתי זה יתגלה. אמא כפי שהסברתי לך, כל עוד שיהיו תקשורים תמורת כסף או פרסום אישי של הורי האוטיסט, או שהתקשור לא ייעשה לשם שמים בטהרה



ובחרדת קודש והאנשים ישאלו שטויות שמכעיסים את השמים, אז תהיה התערבות של הסטרא אחרא ויהיו תשובות לא אמינות ושיקריות, אשר יעמידו את אמיתות התקשור במבחן. התקשורים עם פגועי המוח, כשהמסרים מאושרים לפרסום על ידי רבנים ידועים, הם ללא צל של ספק תקשורי ומסרי אמת, ועליהם חל העניין שאם לא יקיימו תורה ומצוות כפי שזכו לראות את האמת היורדת לעולם, הם ישפטו לפי חומרת הדין! הרבה יותר מאשר אלה שעדיין לא זכו לכך."

## נשמות וגלגולים

אמא: "איך זה שאת נשמה כל כך חכמה וגופנית את אפילו לא מדברת?"  
גליה: "זה השקר! כשהופכים להיות עבדי השם ועושים מצוות לשם שמים ומבטלים את האגו, אז אפשר לראות את האמת!"  
אמא: "נשמות ישנות בלילה?"  
גליה: "לא!"

אמא: "גליה, האם גם הנשמה שלי יודעת דברים?"  
גליה: "כל נשמה יהודית יודעת הכל!"  
אמא: "את יכולה לתקשר עם הנשמה שלי?"  
גליה: "כן והרבה פעמים הרגשת את זה."  
אמא: "את מתכוונת לזה שהרגשתי לפני כמה ימים שאנחנו כאילו מרחפות ביחד בשמים?"  
גליה: "זהו זה!"  
אמא: "נשמה מזדקנת?"  
גליה: "לא!"

אמא: "נשמות אף פעם לא חולות?"  
גליה: "יש מחלות לנשמה, אבל הן מחלות רוחניות שצריכות תיקון!"  
אמא: "האם גם נשמות של צדיקים בגן עדן יכולות להיות חולות?"  
גליה: "לא!"  
אמא: "במה זה תלוי שנשמות חכמות יותר או פחות? האם מי שחכם יותר פה הוא חכם גם בעולם הבא?"  
גליה: "לא! מי שלא קיבל עול מלכות שמים ולא למד ולא שמר שבת ולא עשה חסד, אדם כזה גורם פיגור לנשמתו וזה המפגר האמיתי! אך אם הוא עבד השם הנשמה שלו תהיה בריאה ושלמה ומסוגלת להנות מהאור הקדוש! אם הוא צדיק ועבד השם בעולם הזה, הוא יגיע למקום מצויין בעולם הבא."  
אמא: "מה זה האור הקדוש, מותר לך להגיד?"  
גליה: "השם."

אמא: "מה יקרה בשמים, לנשמה של אלה שלא קיבלו עליהם עול מלכות שמים? האם היא תשאר חסרה?"  
גליה: "תעלם לגמרי!"

אמא: "גליה, איך ולמה החזרה בתשובה שלי עוזרת לך?"  
גליה: "כי הנשמות שלנו קשורות ולכן אני לא שלמה אם את לא שלמה!"  
אמא: "האם אחרי המוות הנשמה נשארת באותו אופי שהיתה בחיים?"  
גליה: "בודאי!"

אמא: "יש לך זכות בחירה במחשבה? האם את יכולה לחשוב על מה שאת רוצה?"  
גליה: "גם אני בן אדם. גם לי יש איזה שכל ועם השכל הזה יש לי בחירה, אבל זה לא הרבה! אין לי אפשרות לדעת הכל לפי בחירתך, כי מהשמים מחליטים מה אני יכולה לדעת ומה להגיד והכל לא תלוי בי כי לנשמות אין יכולת החלטה עצמית, הכל מוכתב להן משמים! אני כנשמה כפופה לרצון שמים."  
אמא: "האם אחרי שמתים, כל הנשמות כפופות לרצון שמים?"

גליה: "כן! חלק הנשמה שקרוב לשם יכול לפעול לשם שמים, אין לאדם בחירה. יש יותר בחירה בחלק היותר מעורב עם הגוף!"

אמא: "יש בנשמה חלק שיותר מקורב לה' וחלק שהוא יותר מקורב לגוף?"

גליה: "לא בדיוק, אבל בערך!"

אמא: "את שומעת מתוך שינה?"

גליה: "הנשמה לא ישנה אף פעם רק הגוף ישן!"

אמא: "את מתקשרת עם עוד נשמות?"

גליה: "אני אף פעם לא לבד! לפעמים אני מתקשרת עם ילדים אפילו שהם נמצאים רחוק, הנשמה לא מוגבלת במרחק כלל!"

אמא: "האם הנשמה נמצאת לבד בשמים?"

גליה: "לא! היא נמצאת עם מלאכים ועוד נשמות! ההנאה הרוחנית היא ההנאה הכי גבוהה שיש!"

אמא: "אחרי שהאדם מת, האם לנשמה שלו יש חושים ורגשות כמו לבן אדם חי?"

גליה: "אמא לנשמה אין חושים כמו לאדם חי, אבל היא מרגישה הכל ויודעת הכל ורואה הכל ושומעת הכל!"

אמא: "כשבן אדם בא לעולם הזה ומסיים את התיקונים שלו, האם הוא הופך לצדיק?"

גליה: "אמא זה לא כך! גם אם הוא מסיים את התיקון שלו, הוא לא דווקא צדיק אלא נשמה שהשלימה את עצמה, ויש כאלה שהשלימו את עצמם והם לא צדיקים!"

אמא: "איפה הם יהיו בשמים?"

גליה: "הם יזכו לגן עדן אבל לא יהיו במקום של צדיקים, הכל עניין של זכות שיש לכל נשמה ונשמה."

אמא: "גליה, האם גם בעולם הבא יש לאדם אמא ואבא או רק בעולם הזה?"

גליה: "אמא, בעולם הבא רק השם הוא אבא של כולנו. רק בעולם הזה יש דבר כזה אמא ואבא, שם הם לא אמא ואבא, שם הם נשמות כמו כולנו ואין הבדל. ההיפך הוא הנכון, לפעמים הילד הוא נשמה גדולה יותר משל האבא שלו כאן!"

אמא: "כל מי שצובר זכויות האם זה מצטבר לאותו שורש נשמה שלו, לאותו מקור?"

גליה: "כן אמא, זיכוי רבים מזכה את העושה ואת כל משפחתו, גם אלה שחיים וגם אלה שכבר נפטרו!"

אמא: "גליה, האם הגוף נשמע לכל מה שהנשמה אומרת לו?"

גליה: "אמא הנשמה אומרת לגוף מה לעשות, אבל הגוף מוגבל ולא יכול לעשות מה שהנשמה אומרת לו, כי הוא גשמי והנשמה היא רוחנית וזה לא אותו דבר."

אמא: "אם אומרים לנשמה לעשות את המוטל עליה בעולם הזה לצורך תפקידה כאן והיא רוצה לעשות אבל הגוף לא נשמע לה, אז איך היא תוכל לעשות את תיקונה אם הגוף לא נשמע לה?"

גליה: "אמא, הנשמה יכולה לעשות את התיקון שלה כי היא המכוונת את הגוף, אפילו אם היא לא שולטת עליו פיזית היא מכוונת לו את המחשבות לכיוון התיקון שלה. הכל בא מהמוח והמוח אומר לגוף מה לעשות ואז הגוף עושה, וכך הנשמה שולטת בגוף ואומרת לו מה לעשות! הכל דרך המוח של האדם!"

אמא: "מה עם מוח של אדם פגוע מוח שהמוח שלו לא אומר לגוף שלו כלום, כי אין לו מספיק שכל להגיד לגוף כלום?"

גליה: "אמא, אז התיקון שלו זה בעיקר הסבל שלו!"

אמא: "גליה, האם הנשמה שלך יותר רגישה מאדם שאינו מודע לנשמה שלו? יכול להיות שיש לך נשמה רגישה במיוחד? (את בוכה כשאת שומעת דברים עצובים), האם כל הנשמות הן רגישות כאלה?"

גליה: "אמא כל נשמה היא רגישה יותר מאדם רגיל! ויש נשמות שהן יותר רגישות כמו שלי!"

אמא: "זה טוב או לא טוב להיות רגישה? הרגישים רק נפגעים, לא?"

גליה: "אמא זה טוב רק בשמים אחרי החיים, אז הנשמות הרגישות רוחנית הן כלי קיבול גדול יותר להנאות הנצח והאינסוף! הן כלי קיבול גדול לכל השפע האלוקי הממתין לנו לחיי הנצח שלנו!"

אמא: "מאיפה את יודעת את כל מה שאת אומרת לי?"

גליה: "אמא נשמה של כל יהודי יודעת הכל, מהשמים אומרים לה!"

אמא: "מי אומר לך מה להגיד?"

גליה: "אמא, בת קול אומרת לי מה להגיד לך!"

אמא: "לפעמים כשאני באה לבקר אותך את כבר ישנה. האם למרות שאת ישנה את יודעת שבאתי לבקר?"

גליה: "אמא, למרות שאני ישנה הנשמה שלי ערה כל הזמן ואני מאוד שמחה כשאת באה לבקר אותי! אפילו כשאני ישנה אני מאושרת לראות איך אני כל כך חשובה למישהו בעולם הזה! אני מאוד חשובה לך וזה עושה לי טוב שאת מתעניינת בי כל הזמן ודואגת לי מאוד וזה גם חסד גדול שאת עושה אתי!"

אמא: "גליה, רצייתי לספר לך שאחרי שביקשתי סליחה מא' היא התקשרה אלי מיוזמתה וזה מאוד שימח אותי, כי זה מהווה סימן שהכל נסלח!"

גליה: "אמא אני מאוד שמחה. אסור שיהיה לו לאדם מישהו שלא סלח לו כי בשמים יש לו משפט על זה. אם כולם סלחו לו בעולם הזה הוא לא נשפט על זה, יותר קל לנשמה בבית דין של מעלה כשכולם סלחו לה, אחרת היא מאוד סובלת בשמים!"

אמא: "איך זה שאת יודעת הכל?"

גליה: "כי הנשמה היא חלק גבוה, חלק של השם יתברך ואין לה מגבלות של כלום וגם לא של ידע!"

אמא: "במה זה תלוי שיש בעולם הזה אנשים יפים ומכוערים? הרי כל אדם שואף להיות יפה."

גליה: "אמא משמים מכוון איך האדם יראה והכל לפי מה שהוא צריך לתקן בעולם הזה! אין שום מקריות כאן בעולם השקר הזה, הכל משמים!"

אמא: "גליה, האם יש קשר בין השכל של אנשים חכמים לבין הנשמה שלהם? האם למי שחכם יש נשמה גדולה יותר? פרט לפגועי המוח שאינם חכמים בשכל אך יש להם נשמות גדולות וחכמות!"

גליה: "אמא, את בעצמך ענית על השאלה שלך! כי יש נשמות גדולות מאוד של בני אדם לא חכמים, אין כל קשר בין שכל ונשמה!"

אמא: "בכל זאת מדוע יש חכמים וטפשים?"

גליה: "אמא, הכל לצורך התיקון של כל אדם! הכל מכוון משמים שהאדם יתקן את נשמתו וישלים אותה הכי טוב והכל לנצח נצחים!"

אמא: "בסה"כ חיים פה בעולם הזה במשך כשבעים או שמונים שנה, האם יתכן שכל מה שעובדים פה זה לנצח נצחים? נראה לי שמשך החיים כאן מאוד קצר יחסית לכל השפע האינסופי אשר מקבלים אחר כך לנצח נצחים!"

גליה: "אמא נכון, זה החסד שהשם עושה אתנו ואנחנו לא מבינים שהחיים הקצרים האלה נותנים לנו אפשרות להנות לנצח נצחים!"

אמא: "תגידי גליה, נשמה יכולה לראות כל מקום שהיא רוצה בעולם? פעם לקחנו אותך לטיול בארצות הברית, האם נהנית שם?"

גליה: "אמא הנשמה אינה מוגבלת בכלום ויכולה לראות כל מה שהיא רוצה בכל מקום! הטיול הזה היה בשבילי טיול קשה ולא נוח אבל לא יכולתי להתנגד לנסיעה, זה לא היה לי קל!"

אמא: "האם לנשמה של אדם מת יש רשות לראות את הקרובים שלה שחיים בעולם הזה? האם היא יודעת מה אתם?"

גליה: "הנשמה של מי שמת יכולה לראות ולדעת על קרוביה הכל, אך אין לה רשות לתקשר איתם, יש שלפעמים מקבלים רשות להופיע בחלום!"

אמא: "היא יכולה לעזור להם אם יש להם בעיה?"

גליה: "אם יש לה זכות היא יכולה לעזור להם, תלוי בזכויות של כל נשמה!"

אמא: "גליה, מה זה יצר הטוב ויצר הרע? האם יתכן שהנשמה מורכבת משני כוחות טוב ורע והיא צריכה להתגבר על הרע ולנהוג לפי הטוב?"

גליה: "אמא, אלה באמת כוחות רוחניים חזקים שיש לו לכל אדם והוא במשך חייו צריך להכניע את הרע ולהתגבר עליו לטובת הטוב! אלה שני כוחות שנלחמים כל הזמן כל החיים, עד שהאדם מצליח להכניע את הרע או להכניע לו וכמובן רצוי ועדיף להכניעו!"

אמא: "איך זה שאת כל כך אוהבת את כל עם ישראל ודואגת לכל עם ישראל?"

גליה: "אמא, אני חלק מהנשמה הכללית של עם ישראל וזו הסיבה לאהבתי את העם. אם יש בעיה בחלק של הגוף זה מפריע לכל הגוף! אני חלק מנשמת עם ישראל ואם יש לנו בעיה זה מתבטא גם בכאב שלי!"

אמא: "איך אדם יכול לפתח יותר את הנשמה שלו?"

גליה: "אמא, לפתח את הנשמה זו העבודה העצמית של כל אדם בעולם הזה!"

אמא: "האם רק בעולם הזה ניתן לפתח את הנשמה?"

גליה: "כאן זה הכי משמעותי!"

אמא: "כל אדם שואף לראות את המשיח בחייו, ואם הנשמה רואה הכל, אז לא משנה אם האדם כבר מת, כי הנשמה שלו יכולה לראות הכל וגם את המשיח, נכון?"

גליה: "אמא את אומרת דברים חשובים ונכונים, אבל לראות באופן גשמי זה הרבה יותר מיוחד והאדם מרגיש מעורבות בתהליך ויכולת השפעה עליו! כנשמה הוא יכול להתבונן בתהליך בצורה פסיבית בלבד, ללא יכולת השפעה בכלל!"

אמא: "האם הנשמות אינן יכולות להשפיע על החיים בעולמנו? כשאמי ז"ל מתפללת עלי בשמים, זה לא משפיע?"

גליה: "אמא תפילות יכולות לעזור, אך לא שינוי תהליכים בסיסיים שאותם יכולים לעשות רק החיים בלבד!"

אמא: "יש בכוח החיים לעשות עד כדי כך?"

גליה: "אמא, זו הסיבה שכל כך חשוב שאדם יקיים את המצוות בעולם הזה, כי רק הוא יכול להביא לישועה והגאולה של נשמתו ונשמות כלל ישראל!"

אמא: "האם הגוף מהווה רק נטל על הנשמה?"

גליה: "אמא, הגוף רק מצער את הנשמה כי הוא רוצה תאוות והנשמה לא. הנשמה צריכה להלחם עם הגוף ולהכניע אותו ואת כל תאוותיו, זה התיקון שלה!"

אמא: "במה זה תלוי שאדם מסוים מתחיל להתבונן בעולם סביבו ולגלות את האור והאמת וחוזר בתשובה ולאחר זה קורה בגיל אחר ובזמן אחר אם בכלל? איך זה שאחד זוכה לחזור בתשובה ואחר לא?"

גליה: "אמא זו זכות שיש לאותה נשמה משמים, זכות אבות או מה שהנשמה צברה לה מגלגול קודם, אז זה בא לידי ביטוי בעולם הזה והכל חשבונות שמים והחשבון חשבון צדק! אמא זו זכות גדולה להגיע לאמת וזו המטרה בעולם הזה, שיראו את האמת בתוך כל ההעלם הזה ויבחרו באמת ובקיום המצוות שאותם נשלחנו לקיים כאן!"

אמא: "שמעתי רב מסויים שהשיב לשאלה: מדוע ישנם אנשים חכמים, יפים, מכוערים, עשירים, בדיוק כפי שאת השבת לי כששאלתי אותך את אותה שאלה. הרב אמר שכל אדם הוא לפי מה שצריך להשלים את נשמתו וכל אדם מגיע באופן ובמראה הנתון לצורך תיקונו בעולם הזה, ודוקא לעשירים וחכמים יש נסיון יותר גדול ויותר קשה בעולם הזה, מה דעתך?"

גליה: "אמא, כל אדם בא בצורתו לצורך תיקון נפשו ונשמתו ומצוייד ומותאם בהתאם לתיקונו, כדי שיוכל לעשותו ללא מניעה והשאר תלוי רק בו בלבד אם יתקן אם לאו!"

אמא: "פעם אמרת לי שהגעת בגלגול לעולם הזה רק בגללי, על מנת להחזיר אותי בתשובה. אם לא היית צריכה להחזיר אותי בתשובה לא היית באה בגלגול?"

גליה: "אמא באתי בגלגול רק בגללך, כי מאוד רציתי להחזיר אותך בתשובה. יכולתי להתקן בשמים בגיהנום ולא הייתי חייבת לבוא לכאן, אבל ידעתי שאצליח אתך אז שמחתי לבוא וכך גם הצלחתי להרבות לעצמי זכויות בזכותך! זה ממש ממוגג אותי כי יש לי זכות לכל מה שאת עושה. מי שמחזיר מישהו בתשובה גם מקבל את כל

זכויותיו. הנשמות כאן מתקנות את הסך הכל של הנשמה הכללית וגם הפרטית, את החלק ואת השלם בכללותו."

אמא: "גליה, כשנשמה מגיעה לשמים האם היא מכירה את כל קרובי המשפחה שלה שחיו לפני מאות שנים, ואפילו אלפי שנים?"

גליה: "אמא הנשמה מכירה את כולם! הנשמות מכירות את כולם מכל הדורות ואין בעיה. כל נשמה בשמים מזהה את כולם ושמה לפגוש אותם."

אמא: "גליה, האם הנשמה היא המחליטה אם הגוף יאכל או לא? הנשמה היא המפקדת של הגוף, היא המכתיבה לו?"

גליה: "אמא, הנשמה מכתיבה לגוף מה לעשות והוא לפעמים מתנגד כי יש לו תאוות חזקות! אז יש לו מלחמה עם היצר הרע ובסוף רואים מי ניצח!"

אמא: "למה בכית כשסיפרתי לך על חורבן בית המקדש והשכינה המייללת על החורבן כמו יונה?"

גליה: "אמא, גם הנשמה עצובה על חורבן בית המקדש וגם הנשמה בוכה! ומאחר שהיא מחוברת לגוף היא משפיעה על הגוף לחיוב ולשלילה. הנשמה היא המפקדת של הגוף, היא המובילה אותו כאן בעולם הזה לתיקונו. לפעמים יש לה הפרעות שהיא צריכה להתגבר עליהם, אך לא תמיד הנשמה מתגברת על הכל בגלגול אחד. לכן, יש לנשמה כמה הזדמנויות לבוא ולתקן."

אמא: "גליה, לפעמים את רוצה לעשות הפסקה בתקשור כי את עייפה, אבל נשמות לא מתעייפות?"

גליה: "אמא, הנשמה לא מתעייפת בכלל אף פעם, אבל הגוף הוא גשמי ומאוד מתעייף ולנשמה שנמצאת בו לא נוח כשהוא עייף והיא גם צריכה להשמע לו ולהפסיק על מנת שינוח!"

אמא: "מה יקרה לאדם שיש לו פוטנציאל נשמה של צדיק והוא לא חוזר בתשובה כל חייו?"

גליה: "אמא, אז הוא יורד בדרגה רוחנית כמו חייל שלא מתאים להיות מפקד, כי הוא לא מילא את תפקידו כראוי, אז הוא מורד בדרגה. הוא לא יכול יותר לתפקד בתפקיד גבוה אם הוא נכשל בו וכך הנשמה יורדת אבל יכולה גם לעלות ולעלות! הכל תלוי במעשיו של האדם עלי אדמות."

אמא: "גליה, את אומרת שזכיתי כי מעייני נתונים לתורה, מצוות ומעשים טובים וזה מזכיר לי שתורה, מצוות ומעשים טובים זה בדיוק מה שבאת לתקן בגלגול הזה כי לא חינכת לך מספיק. אז בעצם, בזה שאני מקיימת את המצוות האלה בזכותך, זה נחשב לך כאילו חינכת את ילדיך לתורה, מצוות ומעשים טובים ואז מוחלים לך וכך את מתקנת, מה דעתך?"

גליה: "אמא יקרה שלי, זה נכון מאוד! זה בדיוק התיקון שלי שאת הגעת לקיום מצוות ומעשים טובים, מה שהיה חסר לי לחנך בגלגולי הקודם!"

אמא: "גליה, אני לא יודעת איך חנכת את שאר הילדים שלך, אבל אבי ז"ל שהיה בנך בגלגולך הקודם, היה בן אדם צדיק, ישר והגון ואת בעצמך אמרת שהוא בגן עדן. אז איך לא חנכת כמו שצריך או שפשוט מדקדקים עם צדיקים?"

גליה: "אמא גם זה וגם זה נכון! הקדוש ברוך הוא אמת ומשפטו אמת וצדק מוחלט! וגם לא חנכתי מספיק והצדיקים נידונים מאוד בחומרה לפי יכולתם, כי יש לצדיקים יכולת הרבה יותר גבוהה מאשר לשאר!"

אמא: "מה מותר לך להגיד על החצי השני שלך?"

גליה: "החצי השני שלי מחכה לי בשמים! אמא אף אחד לא חי לנצח! ובזמן כלשהו אני אחזור לכור מחצבתי ואתחבר אל החצי שלי."

אמא: "כאשר אדם בעל יכולת רוחנית גבוהה של צדיק, בא לעולם הזה והוא לא חזר בתשובה כל חייו ויורד בדרגה רוחנית, האם כאשר הוא מגיע לשמים נותנים לו עוד הזדמנות לבוא לכאן לעולם הזה לתקן ושוב לעלות בדרגה או שהוא נשאר בדרגתו הנמוכה?"

גליה: "אמא, לא תמיד הוא יכול לבוא שוב ואז הוא נשאר לנצח נצחים בדרגתו האחרונה כאן בעולם הזה. אין אדם שיודע בשכל אם הוא חוזר לכאן שוב או לא! כל אדם צריך להתאמץ בעולם הזה כאילו זו הפעם האחרונה שלו כאן, כי יכול להיות שזו באמת הפעם האחרונה שלו כאן. בשמים אין שום קיפוח, יש רק צער לנשמות שיכלו לעשות הרבה יותר בעולם הזה והסתפקו בעשייה מועטת בלבד!  
 כל נשמה מגיעה בסופו של דבר לכור מחצבתה. כאן זה מעבר ושם זה מקום קבע, הנשמה שם מרגישה בלי כל כובד הגשמיות, היא מרחפת לה בעולמות עליונים ללא מגבלה של כלום, שטה לה בשמי האינוסוף כציפור דרור!"  
 אמא: "גליה, אמרת שאת מתפללת לה, גם הנשמה מתפללת?"  
 גליה: "אמא גם נשמות מתפללות לשם יתברך. מתפללים גם בנשמה ולא רק בשכל, גם את מתפללת גם בנשמה ולא רק בשכל!"  
 אמא: "גליה, אם נשמה מרגישה ויודעת ורואה ושומעת הכל כמו בן אדם, אז מה ההבדל בין נשמה לבין אדם רגיל שהוא בעצם נשמה עם גוף? ומה ההבדל בין נשמה שהגוף שלה לא מתפקד כמו אצלך שהשכל לא מתפקד כמעט, לבין נשמה שהיא בתוך גוף מתפקד?"  
 גליה: "אמא, אין הבדל, שתי הנשמות אותו דבר, רק הנשמה שלי מודעת לכל ושלך לא, כי הגוף המתפקד והשכל המתפקד, מגבילים את ידיעת הנשמה ומכסים ולא נותנים לה לראות!"  
 העולם הזה הוא עולם של בחירה חופשית וכל אדם יכול לעשות כרצונו, אשרי האנשים אשר בוחרים לקיים תורה ומצוות וללכת בדרך השם! אדם השומר תורה ומצוות הוא אהוב בשמים, אם אינו שומר הוא נענש אך לא מיד ולפעמים אפילו לא באותה תקופת חיים! הכל חשבונות שמים."

"נשמה שנתת בי טהורה היא..."

## תיקון הנשמה

אמא: "למה את בוכה כשאת שומעת דברים עצובים? הנשמה שלך רגישה יותר מאדם רגיל?"  
 גליה: "אמא כל נשמה רגישה. יש נשמות שהן יותר רגישות, כל אחד כפי שורש נשמתו."  
 אמא: "גליה, איך זה שאת יודעת כל כך הרבה, כל נשמה יודעת כמוך?"  
 גליה: "כל נשמה יודעת הכל. כשנתונים בתוך הגוף החומרי יש הרבה הסתרות לרוחניות."  
 אמא: למי התיקון קל יותר, לילדים כמוך המתקשרים או לילדים הלא מתקשרים?"  
 גליה: "אמא לכל אחד יש את התיקון שלו, זה לא משנה אם הוא מתקשר או לא, הוא יעבור את תיקונו כפי שניתן לו משמים."  
 אמא: "מה מביא את האדם לתיקון נשמתו? האם בעל זכויות רבות יותר מגיע מהר יותר לסיים התיקון שלו?"  
 גליה: "אמא זה לא כך. מה שמביא את האדם לתיקונו זו המשימה שהוטלה עליו משמים לפני ירידתו לעולם הזה. אם הוא מסיים אותה, אז הוא מסיים את התיקון שלו! לכל אדם מוקצב זמן לסיים התיקון שלו. אם עד סיום הזמן הוא לא מסיים את התיקון הוא בבעיה גדולה מאוד, אך אם הוא סיים, הוא נהנה מהעולמות העליונים ואם הוא מסיים לפני הזמן שהוקצב לו אז הוא עוזר לתקן אחרים וגם זה נחשב לו לזכות. למי שצובר הרבה זכויות יש בשמים שכר עצום ורב. הכל תלוי

באדם, כמה הוא מוכן להשקיע לשם שמים כשלמעשה זה בשבילו, כי כל מה שנעשה זה לטובתו."

**אמא:** "למה את מסיימת את התיקון שלך בסיום הספר שלי עליך? ישנם אוטיסטים ופגועי מוח שכתבו עליהם והביאו את המסרים שלהם בספר של הרב סרבניק והם לא מסיימים בכך את התיקון?"  
**גליה:** "אמא, כל אחד והתיקון שלו."

**אמא:** "אני רואה שלסיים תיקון זה מאוד לא פשוט ומאוד קשה."  
**גליה:** "ברור שקשה לכל אחד לסיים את תיקונו, אבל מי שבאמת רוצה עוזרים לו ומקילים לו את דרכו."

**אמא:** "פעמים רבות את אומרת שצריך להשלים את הנשמה, וגם הסבל משלים את הנשמה, למה את מתכוונת 'להשלים את הנשמה', האם לנשמה חסר משהו כמו רגל או יד?"

**גליה:** "אמא זה ממש כך! אבל ברוחניות. חסר לה חלק שאבד בגלל העוונות והחטאים. תלוי בכל אדם מה חסר לנשמה שלו על פי מעשיו, אבל לפעמים חסרים הרבה חלקים לנשמה ובעולם הזה על ידי הסבל והייסורים וקיום מצוות ולימוד התורה החלקים נשלמים."

**אמא:** "גליה, אמרת שחשוב שהאדם לא יהיה קשור לחומר כי למי שקשור לחומר קשה למות, בעולם הרוחני הוא מתענה גם על החומר החסר לו שם. האם לעשירים יותר קשה למות?"

**גליה:** "קשה לאדם לוותר על החומריות. לעשירים קשה מאוד לעזוב את העולם הזה. זה שהם עשירים, זה גם חלק מהתיקון שלהם. כשהעשיר מגיע לשמים הוא רואה שלא זקוקים שם לא לכסף הרב שהיה לו בחייו ולא לשום רכוש חומרי, רק תורה ומצוות הם העיקר שעומד לזכותו."

**אמא:** "נשמות בשמים יכולות לריב או לכעוס אחת על השניה?"  
**גליה:** "חס ושלום! אמא, אין בעולם הבא יצר הרע. הכל טוב, נעים ויפה! לא כועסים, לא רבים, אין דבר כזה כמו בעולם הזה."

**אמא:** "גליה כשמסתכלים על זה, נראה שמאוד קשה להצליח לסיים את התיקון."  
**גליה:** "אמא בודאי שכל כך קשה לכל נשמה לתקן את עצמה, זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו ונותן לנו כמה אפשרויות לתקן ולא פעם אחת."

**אמא:** "חשבת שיש לך זכות עצומה שהחזרת אותי בתשובה. עכשיו כל המצוות שאקיים וכשיהיו לי נכדים בעזרת ה' אחנך אותם לתורה ומצוות ומעשים טובים והכל יזקף לזכותך, את בעצם החוליה המחברת בין הצדיקים שהיו לבין הצדיקים שיהיו במשפחה."

**גליה:** "אמא נכון. ואני שמחה שהצלחתי לתקן את המוטל עלי בעולם הזה ולעמוד במשימה הקשה שהוטלה עלי. דעי שעל כל נשמה ונשמה מוטלת משימה מאוד קשה לתיקונה בעולם הזה, רק שהאדם לא מודע לכך בשכל, ואשרי אלה הזוכים לתקן את נשמתם."

**אמא:** "נשמה בעולם הבא יכולה להיות רעה כמו האנשים הרעים בעולם הזה?"  
**גליה:** "אמא יקרה הסברתי לך שאין יצר הרע בעולם של מעלה, לאנשים רעים יש המון דרכים להתקן בגיהנום, עד שלא תוקנו ונטהרו אין להם מקום למעלה."

**אמא:** "גליה, האם לכל אלה שבגן עדן יש מידות טובות? לאן נעלמו להם המידות הלא טובות שהיו להם כאן בעולם הזה?"

**גליה:** "אמא, מי שבגן עדן אז הוא ראוי לכך כי הוא זיכך את נשמתו והיא נקיה וטהורה, אבל יש מדרגות לכל נשמה וכל נשמה נמצאת בגן עדן במדרגה השייכת והמתאימה לה, אז לא כולם באותה מדרגה אבל כולם זכים וטהורים ונקיים ומזוככים מכל זוהמת החטאים שדבקה בהם והכל כמובן אחרי זיכוך וליבון של הנשמה."

**אמא:** "גליה, כשהאדם מגיע לעולם הזה, משמים יודעים מראש אם הוא יחזור בתשובה או לא וימלא את שליחותו, אז למה מביאים לעולם הזה גם כאלה שידוע מראש שלא יחזרו בתשובה?"

**גליה:** "אמא יקרה שלי בכל זאת נותנים לכל נשמה הזדמנות להגיע לעולם הזה ולתקן בצורה כל כך קלה, כי אחרת התיקון קשה ביותר ועדיף לכל בן אנוש שיתקן כשהוא לבוש במלבושים גשמים, כי זה התיקון הטוב ביותר והקל ביותר!"

**אמא:** "זה נקרא קל? יש כאלה שסובלים בעולם הזה ייסורים נוראיים."

**גליה:** "הכל חשבונות שמים והכל לטובה. גם כשקשה להבין למה, זה לטובה. קשה להסביר, הכל רוחני. הסבל הנוראי ביותר שיש הוא דווקא מחוץ לגוף ולא בתוך הגוף, כי אז הנשמה מקבלת כלים שבהם היא יכולה להרגיש סבל אינסופי כמעט! אמא קשה להסביר לך עניינים רוחניים, בהיותך בחומר הגשמי אין לך את הכלים להבין. אשרי אלה הזוכים לקיים מצוות ולהנות בעולם הבא בבגדי המלכות שהכינו להם בעולם הזה."

**אמא:** "מליצי היושר הולכים עם האדם ממש?"

**גליה:** "בודאי! המצוות הופכות למליצי יושר. מכל מילה, מכל מעשה טוב נברא מלאך שומר עלינו ועל כל ישראל. ככל שמרבים זכויות, יש שמירה על אותו אדם ועל כלל ישראל. בדיוק ההפך בעוונות, על כל עוון נברא מלאך מזיק חלילה ואז גורם הרבה צרות לנו ולכלל ישראל."

**אמא:** "גליה, יש לך אפשרות להחליט עם מי לתקשר?"

**גליה:** "אמא לנשמות אין אפשרות להחליט בעצמן. התקשור נעשה ברשות שמים בלבד."

**אמא:** "מה הכי עוזר לעילוי הנשמה של הנפטר ביום השנה?"

**גליה:** "כל התפילות, ה"קדישים", האשכבה - מאוד עוזרים לכל נפטר לעילוי נשמתו. בעיקר עוזר ה"קדיש על ישראל" שמעלה נשמות של כאלה שאין מי שיגיד עליהם דברי תורה ו'קדיש'."

**אמא:** "מה קורה לאותה נשמה שהילדים שלה לא חזרו בתשובה?"

**גליה:** "אם האשמה בה שלא לימדה את הבנים אז הבושה היא נוראה ביותר. אבל אם אדם לימד את בניו תורה ומצוות והם סרחו, הם נותנים את הדין לעצמם."

**אמא:** "האם אין צורך להתעצב על אדם טוב וירא שמים שנפטר?"

**גליה:** "אם האדם ידוע במידותיו הטובות וכפי מעשיו נחשב לצדיק, נעצבים עליו מעט מאד. בשבילו זו שמחה גדולה לעזוב את הגשמי לטובת הרוחני. זו סיבה להילולות שעושים ביום פטירת צדיקים, משתתפים בשמחתם על שעלו בחייהם במדרגות רוחניות גבוהות המקנות להם חיי עולם הבא בגן העדן העליון המקום השמור לצדיקים גמורים."

**אמא:** "האם יש מסביב לכל אדם צדיקים שעוזרים לו?"

**גליה:** "אמא יקרה, צדיקים ומלאכים טובים נלווים לכל אדם השומר על מידותיו ועוסק בתורה וגמילות חסדים. הם מסייעים לו בהבנת סודות התורה אם הוא ראוי לסיוע ושומרים עליו מכל רע. אבל לעומת זאת ישנם אנשים רשעים, שסביבם מלאכי חבלה וכוחות הסטרא אחרא המסייעים להם לפשוע ולעבור עבירות חמורות, אך גם מקטרגים עליהם ונפרעים מהם בעולם הזה ובעולם הבא."

**אמא:** "נשמה וגוף הם אותה ישות?"

**גליה:** "אלה שני דברים שונים בתכלית אך שניהם קשורים האחד בשני. בלי גוף אין תיקון לנשמה, בלי נשמה הגוף לא יכול להתקיים."

**אמא:** "האם לסב זקן בן 100 יכולה להיות נשמה צעירה?"

**גליה:** "אמא יקרה, כשאומרים על אדם שהוא בן 100, מתכוונים למעשה לגוף הגשמי שלו שהוא בן מאה. הנשמה קיימת מאז בריאת העולם."

**אמא:** "גליה, האם הנשמה אף פעם לא נחה ולא ישנה? מה עושה הנשמה שלך כל הלילה כשבני האדם ישנים והיא ערה?"



גליה: "נשמות לא ישנות כי הן לא מתעייפות ואין להן צורך לנוח. מה שצריך מנוחה זה הגוף הגשמי שבזמן המנוחה הוא מחליף המון פסולת בגוף ואוגר כוח, הנשמה לא זקוקה לזה.

מה שאני עושה בזמן השינה, זה כמו כל נשמות בני האדם בזמן שהם ישנים: הנשמה עולה בכל לילה לפני הקדוש ברוך הוא ומוסרת דין וחשבון על מעשיה ביום. ישנם דברים נוספים ומורכבים ואין אפשרות לפרט."

אמא: "גליה, אני מבינה שפגועי המוח הם צדיקים גדולים שבעצם הסבל שלהם מתקנים. אם הם כאלה צדיקים אז מדוע סבל נוראי כזה הוא מנת חלקם?"  
גליה: "אמא הכל חשבונות שמים. יש ערך לנשמה כפרט ולנשמה ככלל, פגועי המוח והאוטיסטים נבחרו לסבול כאן לתקן לאו דוקא את עצמם אלא מקבלים בסיבלם תיקון על כלל ישראל."

אמא: "את יכולה להסביר לי מה תפקידם של אלה אשר חוו מוות קליני? מה מטרת העניין?"

גליה: "אמא יש להם תפקיד גדול מאד לספר מה ראו כדי לחזק את אמונתו של מי שישמע. מי שחווה את החוויה הזו, יודע שניתנה לו ארכה כדי שישוב בתשובה ויתקן מה שפגם. זו מעין התראה אחרונה לפני שילוחו לגלגול נוסף, או עונש קשה."  
אמא: "כשהנשמה מגיעה לעולם הבא, מי מראה לה את הדרך בעולמות העליונים? איך היא תדע לאן להגיע?"

גליה: "אמא כל נשמה מתקבלת ע"י מלאכי עליון, מלאכי השרת הקדושים אם זכתה. אם זו נשמה של צדיק, באים לקראתה צדיקים ומקבלים אותה בשמחה ובאושר ומובילים אותה אחר כבוד למקומה אשר הכינו לה בשמים."

אמא: "האם מי שצבר זכויות יכול לטייל בשמים כרצונו?"  
גליה: "הוא פחות מוגבל מאלה שאין להם זכויות, שאינם יכולים לעשות דבר על דעת עצמם."

אמא: "נשמות יכולות לעזור לבני אדם?"

גליה: "נשמות הצדיקים ומי שנחשב צדיק עוזרות לבני האדם מבלי שירגישו. מעטים הם אלה החשים את העזרה הרבה שהם מקבלים מנשמות הצדיקים ברשות שמים. זה מתבטא בעיקר בלימוד סודות התורה ועזרה בפקיחת העיניים לדבר מצוה."

אמא: "האם אחרי המוות באים לנשמה מזיקים?"

גליה: "אין להם רשות להתקרב לצדיקים. יש למזיקים רשות להתעלל בנשמתם של אנשים רשעים שיש בידם עוונות ולזכך אותם מטומאת עוונותיהם."

אמא: "בעולם הבא יש מושג של זמן?"

גליה: "לזמן יש מושג אחר מהזמן של העולם הזה, אין שום אפשרות של השגה והבנה בשכל אנושי. בעולם הרוחני יש את כל הזמן, הכל מחושב אחרת. אלה המבזבזים כאן את זמנם על הבל וריק הם אומללים בעולם הבא."

אמא: "האם אחרי שאדם נפטר, הוא יודע את כל התשובות לכל השאלות?"

גליה: "אמא, אחרי שהנשמה מגיעה לעולמות העליונים לא נשאר שום שאלות כי הכל שם ברור. היא רואה הכל, אין לה שום הסתרה ואין צורך בה. ההסתרה היחידה היא בעולם הזה על ידי הגוף והשכל! בעולם הבא אין יותר הסתרות."

אמא: "אם הנשמה הסכימה בשמים לפני רדתה לעולם הזה לתקן ולמלא את שליחותה כאן, אז מדוע יש נשמות שלא מתקנות ולא ממלאות את שליחותן?"  
גליה: "אמא העולם הזה הוא עולם מלא תאוות ויצר הרע מאוד מנסה כל הזמן להכשיל. לגוף הגשמי קשה מאוד להתמודד עם היצר הרע המציע כל כך הרבה תענוגות בחומר, להתגבר על התאוות הגשמיות זה קשה ביותר. להתגבר על היצר

הרע ולהכניעו זה תיקון חטא האדם הראשון ויש שלא מצליחים ואז הם שבויים בחומר ועליהם לתקן טוב.

אמא הכל משתנה כל הזמן בהתאם לכל מה שהנשמה מצליחה לאסוף את ניצוצות הקדושה בעולם הזה בזמן שהותה בו וכפי הצלחתה במשימתה בזה העולם כך יהיה גם מקומה לאחר שנות חייה ושהותה בגוף הגשמי. הצער העצום ביותר לנשמה הוא חוסר אפשרותה לחזור למקורה העליון ממנו חוצבה, כל אלה שאינם משכילים למלא שליחותם נאמנה וקשורים לחומר ומושפעים מהטומאה האופפת אותם ומסתירה אותם בקליפותיה, הם מאוד אומללים בנשמתם, הצער המלווה אותם על אי ההצלחה להתגבר על היצר הרע, הוא בלתי נסבל לנצח נצחים. את הכל מבינים בעולם האמת באופן הברור ביותר. כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, אך יש כאלה שלא מתקנים כאשר הנר דולק, הם דוחים הכל וכך הנר נגמר ותיקונם לא.

אמא: "יש לי הרגשה שאת מתרחקת לי?!"

גליה: "אמא יקרה שלי אני לא מתרחקת לך בכלל, אני כבר כמעט כולי מחוץ לגוף הגשמי שלי. הנשמה כמעט כולה כבר עזבה את הגוף, נשאר רק חוט דק מאוד שעדיין מקשר. אבל אני גליה שלך האמיתית זה לא הגוף המסכן והסובל הזה, הגוף הזה הוא לצורך התיקון הקשה שלי בעולם הזה, אני הנשמה לא נראית כך כלל ואפילו לא דומה לגוף האומלל שלי, אני הנשמה - יפיפיה וזוהרת, מוארת, יפה, מאושרת, מרחפת, עפה, טסה במרחבי האינוסוף המאושרים."

אמא: "נשמה לא שוכחת כלום? לנשמה אין שכחה כמו לשכל?"

גליה: "אמא לנשמה אין שכחה, השכחה קיימת רק בעולם הגשמי."

אמא: "אולי את יכולה לומר לי איך משה רבינו עה"ש הצליח להתעלות למדרגות רוחניות עצומות שכאלה? או שמראש הייתה לו יכולת כזו ופוטנציאל רוחני עצום שאין כמעט לאף אדם?!"

גליה: "אמא, זו הסיבה שאמרתי לך במסרים שמדקדקים עם הצדיקים כחוט השערה, הצדיקים נישפטים לפי יכולתם. משה רבינו היה בעל יכולת רוחנית עצומה ביותר אך גם מימש את יכולתו, זו הסיבה שעל האדם להתאמץ עוד ועוד ולנסות כמה שיותר וכמה שיוכל, רק כך יוכל לדעת אם יש ביכולתו לפעול עוד. כל נשמה תידרש על כל נים ונים אשר יכלה לפעול כאן בעולם הזה בזמן שהוקצב לה ולא פעלה. הנשמה מאושרת רק אם הצליחה להשלים את יעדה אשר אליו נשלחה, אם לא הצליחה במשימתה היא אבלה וחפוית ראש, זה הגיהינום הכי קשה.

כל אלה שאינם הולכים בכיוון הנכון מרגישים עצב גדול בתוך פנימיותם, כי נשמתם אבלה על כך שאינם ממלאים אחר תיקונם שנשלחו משמים לתקן ושוגים אחר ההבל והריקנות של החיים."

## גן עדן וגיהינום

אמא: "האם אחרי שהאדם ניפטר הוא רואה את הקב"ה? האם יש גן עדן וגיהינום?"

גליה: "זו בכלל לא שאלה!"

אמא: "למה? אסור לשאול?"

גליה: "מותר! אבל זה ברור - כן!"

אמא: "שמעתי רב האומר שגם כדי להיכנס לגיהינום צריך זכות. לא כל אחד זוכה להיכנס לגיהינום, יש שנשמתם נודדת ללא מנוח ומשוטטת בכף הקלע ולמרות שרוצים להיכנס לגיהינום אינם יכולים.

הרב השווה את הגיהנום לבית חולים לנשמות ואמר: שכאשר האדם חולה, הוא הולך לבית החולים מרצונו החופשי, ואלה הזקוקים לניתוח אף מסכימים שיפתחו להם את הבטן ויחברו אותם לצינורות, ואפילו חותמים על טופס הסכמה לעבור את כל הסבל הנורא והכל - על מנת להבריא!

לדברי הרב, הגיהנום אינו עונש, האדם נכנס לגיהנום על מנת להבריא את נשמתו! הוא מעוניין להיכנס לגיהנום ולזכך את נשמתו כדי שתוכל להיות מוכנה להיכנס להיכלו של המלך להנאות אין סופיות, בדיוק כפי שהאדם אשר נכנס לבית החולים מוכן לכל הסבל והייסורים על מנת להבריא מחוליו ולתפקד היטב! מה דעתך על כך?"

גליה: "אמא הכל נכון!"

אמא: "אם כך, נראה לי ואני גם מאמינה שהרבנים יודעים את סודות העולם הזה. פשוט צריך להתאמץ וללמוד את זה."

גליה: "גם זה נכון! הכל ידוע והטורח למצוא - מוצא ויודע!"

אמא: "מה זה כף הקלע, מותר לך להגיד?"

גליה: "כף הקלע זה מקום שנמצא בשום מקום. למעשה זה כמו משחק טניס שבו שני מלאכי חבלה מכים במקלות של אש וחובטים בנשמת החוטא וכמו במקלעת יורים אותו מקצה העולם ועד קצהו, לא נותנים מנוחה לנשמת החוטא. אלה הייסורים הכי גדולים שיש למי שאין לו רשות להיכנס לגיהנום. אחרי תקופה בכף הקלע, תקופה הנקבעת על פי עוונותיו, הוא מקבל "פרס" להכנס לגיהנום ולהתקן שם. את כל זה אפשר לחסוך אם שומרים תורה ומצוותיה."

אמא: "יש לך איזה עצות איך להנצל מהגיהנום? מה צריך לעשות בעולם הזה כדי לא להיכנס לגיהנום כלל?"

גליה: "אפשר להינצל מהגיהנום בזכות זיכוי הרבים! זיכוי הרבים זו לא חובת האדם בעולמנו ומשמים מתנהגים בחסד גדול עם מזכה הרבים, כי הוא עושה חסד לשם שמים. אמא זיכוי הרבים זה אחד המתכונים הבדוקים להינצל מהגיהנום!"

אמא: "זיכוי הרבים זה המתכון או שיש דברים נוספים?"

גליה: "אמא, כל העבודה שלנו בעולם הזה למען לא נצטרך לזיכוכים נוספים בעולם הבא, אז לא לדאוג! מי שמקיים מצוות ועובד על מידותיו יכול לזכות לגן עדן בלי גיהנום!"

אמא: "בגן עדן כולם צדיקים?"

גליה: "אולי פעם הם היו רשעים שחזרו בתשובה, אבל אם כן, נחשבים לצדיקים תמיד! יש מקומות טובים יותר בגן עדן, מקומות קרובים יותר לאור הקדוש, תלוי בזכויות ולפעמים צריך לתקן עבירות ואחר כך נכנסים לגן עדן!"

אמא: "לכל אחד יש הזדמנות לתקן?"

גליה: "לא כך בגלגול, יש גם גיהנום! אמא לצדיקים יש בגן עדן חלק משובח ומפואר וגם מי שזכויותיו מרובות מעוונותיו יכול להיכנס לגן עדן אחרי המירוץ, אך הנאותיו הן דלות לעומת הצדיקים שטרחו כל כך הרבה בעולמנו זה! הכל לפי ההשקעה שכל אחד השקיע וכל אחד קוצר רק את מה שהוא זרע!"

אמא: "שמעתי רב האומר שמראים לרשעים אחרי מותם את כל העבירות שעשו במהלך חייהם, והם מרוב בושה, אפילו לא מחכים שיזרקו אותם לגיהנום, הם בעצמם קופצים לגיהנום!"

גליה: "כך קורה לרשעים האלה שכל ימי חייהם בזבזו לריק ולהבל וחסאו במקום לקיים מצוות ולהיות ישרים עם השם!"

אמא: "שמעתי שהרב אמר שגן עדן הוא בעצם בעולם הזה, כאן. ואחרי שבני האדם יזככו את הנשמה ואת הגוף, גן העדן יהיה בעולם הזה?"

גליה: "אמא את לא יכולה להבין אבל גם שם יש גן עדן עליון ושם צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה."

אמא: "גליה, מה יותר קל לנשמה: להיכנס לגיהנום או לחזור בגלגול?"

גליה: "אמא שניהם קשים לה. הכי טוב זה להיכנס ישר לגן העדן למקום טוב, כי יש שם מקומות שאינם שופעים באור הקדוש וישנם מקומות שהם מלאי שפע אינסופי של

האור הקדוש. כל אחד מקבל את מקומו בזכות ולא בחסד, הכל נמדד ונשקל במאזניים הכי מדוייקים והכל משפט צדק!"

## העולם הזה והעולם הבא

אמא: "גליה, האם יש בית דין של מעלה?"

גליה: "בודאי!"

אמא: "מה מותר לך להגיד על זה?"

גליה: "שזה נורא וקשה מאוד לנשמה! אמא תהיי צדיקה זה יציל אותך!"

אמא: "אני יכולה להיות צדיקה?"

גליה: "כל אדם יכול להיות צדיק וזה הרבה עבודה עצמית, לעשות לשם שמים, לחשוב על כל מה שעושים בחיים שזה לשם שמים. זה קשה, אך מקבלים זכות על כמה שמנסים!"

אמא: "אומרים שבשמים בגן עדן, יש עצים רוחניים ופירות ונהרות רוחניים ונחלים רוחניים (נהרות אפרסמון...), הכל רוחני שם?"

גליה: "אמא, זה נכון שיש בשמים הכל, אבל הכל שם רוחני לא כמו בעולם הזה! את לא יכולה לתאר לעצמך את השפע האינסופי שישנו שם! אך כל אחד מקבל לפי זכויותיו בלבד!"

אמא: "האם העולם הבא הוא עולם מטושטש, מעורפל ולא ברור כמו בחלום, או שזהו עולם צלול וברור כמו החיים בעולם הזה?"

גליה: "אמא העירפול והבלבול היחיד נמצאים רק פה בעולם הזה, עולם השקר! העולם הבא הוא שיא הבהירות! העולם הבא מאוד ברור והכל כל כך נהיר ובהיר. זה לא כמו בחלום, זה הרבה יותר ברור מהמציאות שלנו כאן!"

אמא: "האם אחרי 120 אחרי המוות, כולם ידעו את כל התשובות לכל השאלות?"

גליה: "בעולם הבא יש תשובות לכל השאלות האפשריות של כולם, אין שאלות לא פתורות שם! כולם ידעו את האמת בעולם הבא, כי העולם הבא הוא עולם האמת ואין שם שום דבר נסתר, הכל ברור וגלוי וידוע! בעולם הזה יש הסתר והעלמה של האמת כי כך הכל מכוון משמים, שלא נדע את הכל ונוכל להישאר עם בחירה חופשית ולהגיע אל האמת מרצוננו בלבד ומבחירתנו בלבד!"

אמא: "תגידי גליה, בעולם הבא יש בדידות וניכור כמו בעולם הזה?"

גליה: "אמא אין שם דבר כזה, זה רק בעולם הזה! בעולם הבא הכל באחוה והרמוניה מושלמת!"

אמא: "חברה שלי בשם ח. אמרה שהיא קראה בספר מסויים בו מתואר שכאשר הנשמה מגיעה לשמים ורואה שהיא נעצרה במדרגה מסויימת שבה היא נישארת לנצח, היא מצטערת צער גדול מאוד על כך שלא עבדה יותר קשה בעולם הזה והפסידה את האפשרות להגיע למדרגות גבוהות יותר. הנשמה בעצב גדול וצער נורא, כי היא יודעת שזה הסוף להתקדמותה, ויותר לנצח היא לא תוכל לעלות גבוה יותר!"

גליה: "אמא הדברים מאוד נכונים, כי כל נשמה מקבלת את שכרה לפי פועלו של האדם בעולם הזה. כדאי לו לאדם להשקיע המון ואפילו אם זה קשה לו ביותר! לא באנו לעולם הזה רק להנות! באנו לעבוד קשה ולעמול, להשיג ביגיעת כפיים את הנאותינו הרוחניות בעולם שכולו טוב!"

אמא: "התורה מורה לנו את הדרך בעולם הזה, מלמדת אותנו איך להתנהג, לקיים מצוות ולחיות בה, אז איך היא מתאימה גם לעולם הבא שהוא עולם רוחני ששם לפי הבנתי לא מקיימים מצוות?"

גליה: "אמא, התורה הקדושה שלנו היא לכל העולמות ונשגב מבינתנו להבין זאת בכלים המוגבלים של השכל. רק בעולם האמת רואים את האמת לאמיתה ומבינים הכל! כי

בעולם האמת מקבלים כלים אחרים להבנה וידע שאין לאדם כאן בעולם הזה, אך הם כישורים שיש לנשמה והם יכולים לבוא לידי ביטוי רק בעולמות העליונים! אמא תדעי שיש בשמים תענוגות אינסופיים מאוד מגוונים למי ששומר תורה ומצוות ומתאמץ בעולם הזה למען הכלל, שכרו הרבה מאוד!"

אמא: "גליה, האם יש בשמים לכל אחד בית משלו או מקום פרטי השייך רק לו, כמו בעולם הזה?"

גליה: "אמא יש בשמים לכל אחד את המקום שלו ורק שלו המיוחד רק לו, והכל בזכות המעשים הטובים שלו בעולם הזה והזכויות שהוא צבר כאן! מכל מצווה בונים לו לבנה על לבנה לפי המגיע לו, ויש שבונים להם ארמונות מפוארים והכל לנצח נצחים! בשמים כלום לא מתכלה, הכל נשאר לנצח נצחים!"

אמא: "האם בעולם הבא הנשמה נימצאת עם החצי שלה?"

גליה: "אמא לא לדאוג, כל נשמה נמצאת עם החצי שלה לפי זכויותיה. אם יש לה זכויות רבות היא נמצאת באושר עליון וכל הזמן ביחד עם החצי שלה, אך אם האדם בעולם הזה לא טרח מספיק ומחפש לו רק הנאות ורק לקבל ולא לתת, אז בשמים הוא לא יהיה עם החצי שלו כל הזמן, אלא מעט מאוד ונשמתו לא זוכה לאושר מושלם! השם מזכה את הצדיקים שכל ימיהם טורחים לשם שמים, להיות עם החצי שלהם לעולמים! בשמים אין שום קיפוח, יש רק צער לנשמות שיכלו לעשות הרבה יותר בעולם הזה והסתפקו בעשיה מועטת בלבד!"

בעולם הבא יש הנאות אינסופיות ששום שכל אנושי לא יכול לתפוס! אך כדי שתבני, ההנאות הרוחניות בלימוד התורה הם מאותו סוג אבל הרבה יותר גבוהות לאין ערוך ולאין שיעור!"

אמא: "האם בעולם הבא נראים צעירים ויפים?"

גליה: "אמא בעולם הבא כל אדם נראה לפי מעשיו בעולם הזה! מעשי האדם בעולם הזה הם המשפיעים העיקריים על מה שיהיה לו בעולם הבא!"

בעולם הבא אין יצר הרע בכלל, יש שם רק יצר הטוב כי הנשמה כולה זכות וטוהר!" אמא: "אמרת שכל אדם שלא הזדכך כאן בעולם הזה, מזדכך בשמים. אז למה לא מזככים את כולם בשמים? מדוע בעצם נשלחים לעולם הזה כאשר יכולים לזכך שם בעולם העליון את כולם מבלי לבוא לעולם הזה כלל?"

גליה: "אמא זה לא כך, כי לעולם הזה יש יותר תפקידים מאשר זיכוך הנשמה ואת לא תוכלי להבין בכלים שלך. אמא, הכל מרתק! אבל כדאי בעולם הזה להתמקד יותר בעשייה, במצוות ומעשים טובים, כי אין לנו זמן! העולם הזה חולף כצל מהר ובעולם הבא יש נצח נצחים לראות ולחשוב על כל הדברים הרוחניים הללו!"

"ורבים מישני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לזראון עולם" (דניאל).

## תחיית המתים

אמא: "איך יתכן שכל תכלית העולם הזה היא שהאדם יכין את עצמו לעולם הבא, כשבעצם העולם הזה הוא כולו התכלית של העולם הבא ובתחיית המתים כולם יחזרו לכאן ויחיו פה בעולם הזה, האם זו לא סתירה?"

גליה: "אמא, למה זה מטריד אותך בכלל? יש עולם הבא וצריך לעבוד קשה כדי לקבל זכויות שם! ויש עולם תחיית המתים שהוא עולם אחר! מי שזכאי בא לכאן שוב לחיות בעולם שכולו טוב. כי אחרי תחיית המתים העולם הזה יהיה כמו בגן עדן! זה יהיה עולם של הנאות אינסופיות וללא יצר רע! רק הטוב ישלוט בעולם השלם והמתוקן, הלואי שנזכה להיות בו אמון, כן יהי רצון!"

אמא: "גליה, מה עלינו לעשות על מנת לזכות לתחיית המתים? שמעתי שאפילו הגויים חסידי אומות העולם, לפי הרמב"ם עה"ש, יקומו בתחיית המתים."

גליה: "אמא, כולנו נקום בתחיית המתים! ויש עלינו לקבל עול תורה ומצוות אחרת לא נקום! מהגויים, רק אלה המקיימים את מצוות בני נח יקומו, אבל מאתנו היהודים נדרש הרבה יותר כדי לקום בתחיית המתים ושבע מצוות כלל לא יעזרו לנו לקום, רק לגויים. אנחנו צריכים הרבה יותר, את כל המצוות שצוינו עליהם משמים ואז נקום!" אמא: "זה משנה לגוף או לנשמה, איפה הגוף נקבר אחרי המוות, אם בארץ ישראל? בירושלים?"

גליה: "אמא, הכי טוב לנשמה שהגוף שלה נקבר בירושלים הקדושה, כי שם הוא יהיה מראשוני תחיית המתים! ואחר כך יקומו מתי עפר של ארץ ישראל ואחר כך יקומו צדיקים של עם ישראל בעולם ורק בסוף יקומו מהגויים הצדיקים!" אמא: "מותר לך להגיד איזה גוף יקום בתחיית המתים? האם הגוף שעשה את התיקון הסופי?"

גליה: "אמא אסור לי לענות לך על כך למרות שאני יודעת בבירור את התשובה! אם זה היה מותר, אז כולם כבר היו יודעים את זה מזמן, או לפחות אלה המתייגעים בתורה הקדושה!"

אמא: "גליה יש לי הרגשה שכולם יצטרכו למות לפני תחיית המתים, ורק אחרי שכולם ימותו תהיה תחיית המתים ויותר לא יהיה קיום למוות. נראה לי שרק שעל ידי ייסורי המוות של כל בני האדם עלי אדמות יוכל להתקן חטא האדם הראשון. אני מסיקה את זה מכך שבמשך הדורות היו צדיקים גמורים שמתו בעתיו של נחש ולא בגלל חטא משלהם, ידוע על ישי אבי דוד המלך, עמרם, בנימין וכלאב בן דוד עה"ש שהיו צדיקים גמורים שלא שלט בהם יצר הרע כלל ובכל זאת מתו! מה דעתך, האם כולם יצטרכו למות לפני תחיית המתים?"

גליה: "אסור לי לומר לך, אפילו שמתייגעים בתורה ומחפשים תשובה לזה עוד לא מוצאים, כי התשובה תגיע בזמן שהיא תצטרך לרדת לעולם ואז, בזמן הנכון, ידעו גם את התשובות על השאלות האלה, בינתיים לא יודעים בבירור, אף אחד לא יודע בבירור מה יקרה."

אמא: "את יודעת?"

גליה: "אמא אני יודעת הכל אבל אסור לי להגיד לך הכל."

## זקנה ומוות

אמא: "למות זה כואב? זה מפחיד?"

גליה: "תלוי למי."

אמא: "לאדם ישר ושומר מצוות?"

גליה: "תלוי כמה הוא קשור לעולם הזה. מי שאוהב מאוד את ההנאות של עולם השקר, יהיה לו קשה מאוד לעזוב!"

אמא: "האם האדם יודע עד איזה גיל הוא יחיה?"

גליה: "לא, אף אדם לא יודע חוץ מיחידי סגולה."

אמא: "אומרים שהנשמה יודעת שלושים יום לפני המוות?"

גליה: "כן, אבל האדם בשכל לא יודע!"

אמא: "כשנפטרים נפגשים עם בני משפחה שמתו? אחרי 120 אפגוש את אמא שלי שנפטרה ז"ל?"

גליה: "בהתחלה הם יבואו לקבל את פניך."

אמא: "קרובי משפחתו של כל אדם שניפטר מקבלים אותו בשמים?"

גליה: "כן, כך הנשמה לא פוחדת. השם עושה חסד כדי שהנשמה לא תפחד אחרי המוות, הנשמה פוחדת כי היא היתה קשורה לגוף כל כך ופתאום לא!"

אמא: "איך אדם יכול להכין את עצמו למוות, שמותו יהיה לו יותר קל?"

גליה: "אמא, כל אדם חייב להכין את עצמו לקראת המוות כי המוות לא פוסח על אף אחד, העיקר זה לקיים את מצוות השם וזו ההכנה הכי טובה לכל אדם! גם חשוב לא

להיות קשור לחומר, כי אז קשה לו לאדם לוותר על החומריות והנשמה שלו מתענה גם על זה!"

אמא: "מי שנפטר וחוזר בגלגול, צריך לסבול את הסבל של המיתה שוב ושוב?"

גליה: "אמא זה התיקון שלו, אבל צדיקים מתתם קלה יותר."

אמא: "הנשמה רואה את כל האנשים גם אחרי שקוברים את הגוף?"

גליה: "אמא, היא רואה אבל לא יכולה להגיד כלום, אין לה רשות לתקשר עם החיים, אבל יש לה סבל פרידה גדול כמו למי שנשאר כאן, אותו דבר! ואם לאהובים שלה יש ייסורים וסבל, אז גם הנשמה מתייסרת עליהם בשמים! נשמות של קרובים אהובים ממשיכות להיות קשורות גם אחרי המוות!"

אמא: "גליה, אומרים שכאשר האדם מת הנשמה שלו מתאבלת על הגוף שלו שנרקב! גם הנכים שהגוף שלהם מאוד מעוות מתאבלים על הגוף אחרי המוות?"

גליה: "אמא הם מתאבלים פחות מאלה שהגוף שלהם יפה! אבל הזקנים עוד פחות, כי גופם כבר לא מתפקד כהלכה והם תשושים וכוחותיהם לחיות אזלו! להם (לזקנים) קל למות! לאלה שגופם יפה וכוחם אתם קשה להם אחרי המוות, הנשמה שלהם מאוד מתייסרת!"

אמא: "גליה, המוות כואב פיזית או שזה פשוט ייסורים נפשיים של צער?"

גליה: "אמא, הכאב הוא רוחני ולא כאב פיזי כפי שאת מכירה, אך הכאב הרוחני כואב יותר מהפיזי!"

אמא: "האם גם לצדיקים יש כאלה ייסורים? גם לדתיים, לחוזרים בתשובה?"

גליה: "אמא, ככל שהאדם מקיים מצוות בעולם הזה, כאביו וייסוריו אחרי מותו קטנים יותר ונסבלים יותר!"

אמא: "גליה, איך מתגברים על פחד המוות?"

גליה: "אמא, אם האדם מכין את עצמו לזה כל חייו הוא לא פוחד מהמוות, כי הוא יודע שהמוות זה רק המשך של החיים האלה וההמשך הרבה יותר טוב!"

אמא: "גליה, מה עושים אם מתגעגעים למישהו שכבר מת?"

גליה: "אמא, נפרדים לתקופה ואחר כך נפגשים בשמים, בזמן שלא נפגשים זה קשה כי מתגעגעים וזה גם חלק מהתיקון של כל נשמה!"

אמא: "איך יוכל להתגבר על הגעגועים מי שנישאר בעולם הזה?"

גליה: "אמא, אם עושים מצוות אז הכל יותר קל לכולם, גם פה וגם שם!"

אמא: "כשאדם מת האם הוא באמת נכנס למנהרה חשוכה? האם זה מפחיד להיות שם?"

גליה: "אמא לא לדאוג לדברים האלה, תדאגי רק לצבור מה שיותר מצוות ומעשים טובים כדי שתוכלי לקחת אתך לעולם הבא, זה הדבר היחיד שלוקחים לשם!"

אמא: "גליה, מה הדבר שעושה הכי הרבה נחת רוח לנשמה אחרי צאתה מהגוף לאחר הפטירה?"

גליה: "אמא, המצוות והמעשים הטובים שהאדם עושה, זה מה שעושה לו נחת רוח בשמים ולא דבר אחר!"

אמא: "למה כשבן אדם נקבר חשוב לשים לו מצבה על הקבר? מה זה נותן?"

גליה: "אמא קברו של האדם זה כמו הבית של הגוף שלו, הגוף שוכב בעפר עד לתחיית המתים וגם הגוף מקבל פיצוי והנאה על כך שהוא סבל כל כך הרבה בחייו."

אמא: "הייתי עצובה כשדיברת אתי על זה שאת בסוף התיקון שלך!"

גליה: "אמא, אל תהיי עצובה! כי כל אדם סופו להפטר מהעולם הזה, אז הוא צריך להיות מאושר שהוא חי ויכול לעשות מצוות ומעשים טובים ולזכות בעולמות העליונים. זו הזדמנות נהדרת לנשמה של האדם לזכות בהרבה ולנצח בתקופת חיים אחת קצרה ומוגבלת! הנשמה שמחה ומאושרת לחזור לכור מחצבתה. אמא יקרה שלי, אף אחד לא יחיה פה לנצח! אני מקבלת עלי הכל באהבה רבה! כאשר האדם מסיים את תיקונו בעולם הזה, אז בעולם הבא מזומנים לו תענוגות והנאות אינסופיות. התענוגות כאן בעולם הזה הם אפס קצהו של התענוגות בעולם הבא!"

אמא: "מה את אומרת על הזיקנה והזקנים שהם כל כך חסרי אונים ומסכנים?"

גליה: "אמא הזיקנה היא חלק מהתיקון של הנשמה שהגוף שלה מגיע לזיקנה כי לא כל אחד מגיע לזיקנה, אבל למי שמגיע לזיקנה יותר קל להיפרד מעולם השקר הזה, כי אין לו כבר כוחות להמשיך לחיות ומה שנותר לו זה למות! אז לא כל כך חבל לנשמה. אבל הנשמה מתייסרת מתהליך הזיקנה, זה עצוב לראות גוף כל כך יפה שהולך ומתכער עד למצב כל כך קשה, ואנחנו זוכרים את העבר והיופי שהיה וקשה לנו להתמודד עם האובדן הזה!"

"...דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין ועל כורחך אתה נולד, ועל כורחך אתה חי, ועל כורחך אתה מת, ועל כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך המלכים הקדוש ברוך הוא." (אבות).

## בית-דין של מעלה

אמא: "אומרים שכאשר האדם נפטר צריך למהר לקבור אותו, מה הסיבה למהר כל כך?" גליה: "אמא, חייבים למהר בקבורה כי כל זמן שהגוף לא נקבר, הנשמה סובלת וסובלת כי היא לא מוגנת בלבושה העליון המתלבש עליה רק לאחר הקבורה, הנשמה מצטערת צער רב בראותה את הגוף שעדיין לא חזר לעפר ממנו נוצר. והיא נידונה אחרי הקבורה ולא קודם, אז זה ענין חשוב ביותר! בלי קבורה לא מגיעים למשפט ואם יש בידי האדם עוונות רבים וקשים, הנשמה סובלת ומתייסרת כי היא אינה יודעת מה יעלה בגורלה במשפט. היא מגיעה למנוחתה ונחלתה רק אחרי המשפט."

אמא: "לכל אחד יש משפט בבית דין של מעלה?"

גליה: "כן! בודקים ורואים איזה זכויות או חובות יש לאותה נשמה והיא מקבלת שכר ועונש לפי זכויותיה כדי שלא תקופח חס וחלילה לשום כיוון."

אמא: "כל נשמה חייבת להתייצב שם למשפט?"

גליה: "אמא ודאי, כי איך ידעו מה מגיע לה אם לא יבדקו? הכל גם לטובתה. אולי מגיע לה לקבל יותר, אז למה שתקבל פחות?"

אמא: "זה מפחיד להיות בבית דין של מעלה?"

גליה: "אמא זה איום ונורא! הנשמה שם רועדת כעלה נידף ואין לה שום יכולת לפצות את פיה מרוב יראת הקודש. אז המצוות שעשתה בעולם הזה, מתייצבים ומליצים יושר עליה, כי היא לא יכולה לעשות כלום, רק המעשים שלה יכולים לעשות."

אמא: "הנשמה לא יכולה לסגור על עצמה? לדבר, להגיד?"

גליה: "אמא, מהפחד והיראה העצומה שם היא לא פוצה את פיה, היא חייבת להיעזר בסניגורים."

אמא: "מי עוד יכול להיות סניגור שלה? רק המצוות או גם צדיקים יכולים לסגור עליה?"

גליה: "אמא, כל המצוות שלה מתייצבות לפניו וכמובן כל העבירות וככה דנים אותה בבית דין של מעלה."

אמא: "זה נורא ואיום ומפחיד. מה לעשות שיהיה יותר קל בבית דין של מעלה? איך אפשר להקדים תרופה למכה שזה יהיה פחות מפחיד?"

גליה: "אמא התרופה היחידה זה קיום תורה ומצוות בעולם הזה. אז גם המעמד בבית דין של מעלה הוא יותר קל ואפשרי. אלה שלא מקיימים מצוות כל כך אומללים שם, הצער של נשמתם הוא כל כך חד ועמוק וגדול שאי אפשר אפילו לתארו במילים."

אמא: "גליה, בבית דין של מעלה דנים גם לפי משורת הדין ומתחשבים, או רק לפי מידת הדין ובלי להתחשב?"



**גליה:** "אמא, מי שמעשיו טובים והוא צדיק ורק לעתים מעטות הוא מעד ונפל לדבר חטא, אבל חזר בו ועשה תשובה והחמיר עם עצמו, אז דנים אותו לפני משורת הדין. אבל, כל פורקי העול והכופרים בעיקר למיניהם, נדונים בחומרה גדולה, במיוחד אלה שלוקחים את הדין לידיים, מתאבדים או רוצחים."

"אור צדיקים ישמח ואור רשעים ידעך" (משלי).

## "חומר" למחשבה

ישנם בני אדם הטועים לחשוב, שבעולם הבא הכל רצוף הנאות אינסופיות לכל הנשמות. יש המקבלים את התרשמותם מסיפורים של האנשים אשר חוו חווית מוות קליני (N.D.E.) ומספרים שיצאו מתוך גופם ונמשכו לאור, ישות מאוד אוהבת והרגישו אושר נשגב. ידועים גם דיווחים של אנשים אשר מתו מוות קליני, המספרים שיצאו מגופם, נכנסו למנהרה חשוכה ביותר וכל אברי גופם נתלשו מגופם בזה אחר זה בכאבי תופת עזים שאין הדעת סובלתם (סופר לאחרונה בערוצי הקודש ע"י אדם שחווה זאת, מצויה בידי הקלטת), חלקי הגוף מתחברים ושוב נתלשים מהגוף ונחטפים ממנו שוב ושוב. הוא צורח אך לשווא, כי אין מושיע! היו שסיפרו שכאשר יצאו מהגוף הותקפו על ידי כלבים רוחניים שנגסו בגופם (סופר בערוצי הקודש ומצויה בידי הקלטת).

מסתבר שהמוות אינו בדיוק הגואל לייסורי העולם הזה. המוות הינו התחלת חיים חדשים היכולים להיות נהדרים ומאושרים, אך לעומת זאת יכולים להיות מלאי צער, אומללים ונוראיים ביותר! הכל כפי מעשיו בעולם הזה!

בספר "אהבת חיים" של הרב מנחם מנשה (בראשית) מובא מעשה אשר קרה בשנת התמ"ח ביוון, על רוח שנכנסה באשה, רוחו של יהודי בשם אברהם סיניור מן העיר קולוניאל אשר הרג את עצמו בתליה! ולמרות שהיה בעל תשובה לפני מותו, ציפו לו רק צער ויגון בעולם העליון!

בשעה שהרג את עצמו, סיפר הרוח לרב אשר ייחד לו היחודים, חטפו את נפשו וקלעו בכף הקלע ובאו מלאכי חבלה והתחילו להכותו בשוטים של אש! באכזריות גדולה עד שנתפרקו כל חוליותיו. התחיל לברוח מהם, ולכל מקום שברח נתקבל במכות של אש ללא חמלה וחנינה ובאופן שלא נוכל להשיג!

"בן חכם מוסר אב ולץ לא שמע גערה" (משלי).

## המאבד עצמו לדעת

המאבד עצמו לדעת, אינו פותר במותו שום בעיה, ההיפך הוא הנכון: במותו מתחילים צרותיו וייסוריו הנוראיים!

**גליה:** "המאבד עצמו לדעת, אפילו אם היה צדיק אין לו כמעט סיכוי לקום בתחיית המתים בזמן ביאת המשיח! ולא יעזרו לו כל תחנוניו! מהשמים כועסים עליו מאוד ואין לו סליחה וכפרה! הוא נושא את עוונותיו עליו. מהשמים שופטים אותו במלוא חומרת הדין ואין שום ביטוי של רחמים בבית הדין של מעלה!"

האנשים המתאבדים הם טיפשים, הם חושבים כי כך ישימו קץ לייסוריהם. מי שבעצמו ובמו ידיו גורם לשים קץ לחייו שלא ברצון שמים, צריך לדעת כי מסכת

הייסורים שלו רק תתחיל וזה העונש הכי גרוע לנשמה אשר תיכרת מעל פני העולם!"

המאבד עצמו לדעת הוא רוצח ככל רוצח נפש, וגדול עוון רוצח נפשו מרוצח נפש אחרת (שהמאבד עצמו לדעת אף אינו יכול לחזור בתשובה על מעשהו) והוא כשורף ספר תורה בידיו. הוא נחשב ככופר בהשארות הנפש ובמציאות השם יתברך ועתיד ליתן דין וחשבון לאחר פרידת הנפש!

המאבד עצמו לדעת אין לו חלק בעולם הבא. ואין קורעים עליו ואין מספידין אותו ואין חולקים לו כבוד. אין גופו כשאר גופי מתים ויש להרחיק קברו משאר קברים, ואין מתאבלים עליו. נפשו נודדת בכף הקלע מדחי אל דחי וזעקותיו נשמעות מסוף העולם ועד סופו ואין מושיע! (גשר החיים - הרב טוקצינסקי).

האושר, השלווה והתענוגות מצפים בעולם הבא רק לישרי לב אשר עסקו כל ימיהם בתורה, מצוות ומעשים טובים!

היו אנשים אשר חוו חווית מוות קליני וסיפרו שכאשר יצאו מהגוף הם לא עלו כלפי מעלה, אלא ירדו כלפי מטה, שקעו עמוק והגיעו למקומות מפחידים ומבהילים כשעשן ויצורים מבעיתים מקבלים את פניהם.

בספרו של ריימונד מודי "החיים שאחרי החיים" (עמ' 32) מתוארת אשה אשר סבלה מדלקת קרום הבטן. האחות נתנה לה זריקה כדי "לעזור לה למות" בקלות, (המתת חסד, כלומר: "רצח!") האשה הרגישה שכל החפצים אשר הקיפוח בבית החולים החלו מתרחקים יותר ויותר, הכל נסוג והיא נכנסה עם הראש קדימה לתוך מעבר צר וחשוך מאוד, התחילה להחליק כלפי מטה.

גבר שהיה קרוב מאוד למוות סיפר: "לפתע הייתי בתוך עמק אפל מאוד, עמוק מאוד, דומה כאילו היה שם שביל כמעט דרך בתוך העמק, ואני הלכתי במורד הדרך. עכשיו אני יודע למה מתכוון התנ"ך בביטוי "גיא צלמוות".

בספר "החיים לאחר המוות" של ד. סקוט רוגו (עמ' 76) מתאר הפסיכולוג ד"ר צ'ארלס גארפילד מה"מכון לחקר הסרטן" באוניברסיטת קליפורניה בסאן פרנציסקו בחומר תעודי אשר ליקט, שהמוות אינו תמיד חוויה נעימה של שלווה! היו שראו קרוב לרגע המוות דמויות של שדים וחוו סיוטים!

ד"ר מוריס רולינגס, קרדיולוג מטנסי ארה"ב, אשר חקר את נושא המוות הקליני (שם עמ' 76) מעיד שכמה מהחוויות שדווחו לו היו מפחידות ביותר וגרמו לו להאמין במציאותו הממשית של הגיהנום!

ד"ר רולינגס פגש בסוג חוויה זה, כאשר ניסה להחיות אחד מחולי הלב שהיה בהשגחתו, החולה התלונן כל הזמן שהוא מצוי בגיהנום.

מאז, אסף ד"ר רולינגס דוגמאות רבות של חוויות חוץ גופיות שליליות. אשה לאחר התקף לב סיפרה לד"ר רולינגס:

"אני זוכרת כיצד התקצרה נשימתי וכנראה התעלפתי. באותו רגע ראיתי שאני יוצאת ועוזבת את גופי. הדבר הבא שראיתי הוא שאני נכנסת לחדר עגום ושם אני רואה באחד החלונות ענק בעל פנים מעוותות שהסתכל בי, על אדן החלון התרוצצו שדונים קטנים שהיו בלווית הענק. הענק אותת לי לבוא אחריו. לא רציתי ללכת, אבל הייתי חייבת לעשות זאת. בחוץ שררה אפלה ויכולתי לשמוע אנשים גונחים ונאנחים מכל עבר. הרגשתי דברים הזזים מסביב לכפות רגליי, המשכנו לעבור בתוך המנהרה הזו והדברים נעשו גרועים יותר. אני זוכרת שבכיתי, אז משום מה הענק שחרר אותי ושלח אותי חזרה, הרגשתי שניצלתי, אינני יודעת מדוע, אני רק זוכרת שמצאתי את עצמי שוב במיטת בית החולים. הסיפור שינה את חיי!"

"לא יאונה לצדיק כל און ורשעים מלאו רע" (משלי).

בעולם הבא אין אפשרות לתקן בקלות כזו כמו בעולם הזה. לתשובה כוח עצום! התשובה היא מתנה עצומה לה זכינו, תשובה מגעת עד כסא הכבוד! שאלתי את גליה: "אחרי 120, האם מראים בבית דין של מעלה את מה שהאדם עשה לפני שחזר בתשובה?" וגליה כתבה לי: "אמא, מי שחזר בתשובה באמת מוחקים לו את העבירות! ולא זו בלבד, אלא שהעבירות נהפכות לזכויות אם לא שב וחטא בהן. בשמים מקבלים תשובה אמיתית של כל אדם."

אין צורך לחכות לראש השנה ויום הכיפורים כדי לחזור בתשובה, בכל יום בשנה האדם יכול לחזור בתשובה, צדיקים חוזרים בתשובה בכל לילה לפני השינה. ואפילו אם חזר בתשובה בשעתו האחרונה תשובתו מתקבלת! ואף על פי שפגם, הכל נתקן וחוזר לתיקונו. הכל הולך אחר החיתום (מסכת ברכות). יסודות התשובה הם שלושה: החרטה, הוידוי ועזיבת החטא. החרטה: יתחרט על מה שעשה.

הוידוי: יתודה לפני ה' על מה שעשה. ועזיבת החטא: יקבל על עצמו לעזוב את החטא ולא לשוב לסורו. התשובה היא מתנה עצומה שקיבלנו מהקב"ה, ומי שעושה תשובה מעלין עליו כאילו עלה לירושלים ובנה את בית המקדש ובנה את המזבח ומקריב עליו כל הקורבנות שבתורה. אין דבר העומד בפני התשובה! תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות.

בזוהר נאמר: אדם אשר הרהר הרהור של תשובה ונפטר מבלי שהספיק לחזור בתשובה, באים הצדיקים ומוציאים אותו מתוך הגיהנום בזכות הרהור תשובה שהיה לו!

אמר רבי אליעזר: שוב יום אחד לפני מתתך! אמרו לו תלמידיו: וכי אדם יודע איזה יום ימות? אמר להם: וכל שכן, ישוב היום שמא ימות למחר - ונמצא כל ימיו בתשובה! "ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה!" (אבות). "במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים" (ברכות). "גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם" (רה"ש).

"שערי תשובה לעולם פתוחים" (דברים רבה). בתנא דבי אליהו נאמר: בוא וראה כמה גדול כוח התשובה, שהיא ממלכת את בני האדם בעולם, וקושרת לבני האדם כתרים בראשיהם ומרפאת את החולי מאליו ומצלת אותו מכל יגון ואנחה וצער. וכבר הבטיחה התורה (בדברים ל') שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הם נגאלים.

"אם ישראל לא יעשו תשובה, הקב"ה מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות מהמן, שיחריד את כל ישראל!..."

העולם הזה דומה לפרוזדור והעולם הבא דומה לטרקלין ואם נסתכל בשלושת הדברים שאמר רבי עקיבא בן מהללאל בפרקי אבות, לא נבוא לידי עבירה: דע, מאין באתה? - מטיפה סרוחה!

ולאן אתה הולך? - למקום עפר רימה ותולעה!  
ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? - לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא!

# מסרים לעם ישראל

במסר שגליה מסרה לאחד הרבנים הידועים: הרב משה בן לולו שליט"א מנהל תחנת הרדיו החרדית "ערוץ 2000" ביום ג' י"ז טבת תשנ"ט, 5.1.99 למניינם, גליה כתבה: "הרב היקר צריך להבין שיש גזירה קשה מאוד על עם ישראל (חס וחלילה)! כולנו חייבים להעיר מיד את הנרדמים, כי בקרוב ביותר יתחיל כל העולם הזה לגעוש כמרקחה עצומה ואיומה, כמו בסיר לחץ אחד גדול ואנחנו נהיה עדים בקרוב ביותר לגילויים מדהימים ועצומים. כי המשיח עומד כבר בפתח ולמראה הנסים הגלויים שיתרחשו כל כך בקרוב, המוני עם ישראל יחזרו לאבינו שבשמים שכל כך אוהב אותנו. אך יש לדעת שחזרה בתשובה כיום, ללא נסים ונפלאות היא משובחת יותר פי אלפי מונים! כי היום יש לנו בחירה חופשית! ובקרוב מאוד כל הגילויים האלה ישללו את עצם הבחירה החופשית!

בקרוב ביותר שאין לכם אפילו הבנה בזה, הכל יתחיל להתרחש, ותפרוץ מלחמה איומה בארץ ובעולם והיא תהיה הבירור הראשון והכואב מאוד. כי יפלו בה המונים מישראל (חס וחלילה), שלא פקחו את עיניהם לראות את האמת היחידה: שיש מלך לעולם ואין עוד מלבדו! הבירור הראשון יהיה קשה מאוד, גדול וכואב. כל הזמן ימשיכו בירורים נוספים עם הפוגות ורק אלה שישארו מכל הבירורים והמבחנים הקשים האלה, הם יהיו אלה שיזכו לראות את דוד מלך ישראל חי וקיים בעזרת השם יתברך כל כך בקרוב!"

אמא: "מישהו שאל אותי פעם, למה את מתקשרת עם הבת שלך, הנסתרות לשם אלוקיננו והנגלות לנו... מה אני אמורה להגיד לאנשים כאלה?"

גליה: "אמא להגיד להם שהם לא יודעים במה מדובר, כי אם הם היו יודעים לא היו מדברים כך. ישנם גילויים של אמת מהעולמות העליונים וזה נעשה בכמה משורים: אחד מהם זה התקשור אתנו פגועי המוח ויש מיני חלומות שהאנשים חולמים, חלומות לא רגילים בכלל, ויש אנשים שיש להם כל מיני גילויים וחזיונות והצדיקים של דורנו זוכים לדעת דברים שהיו נסתרים במשך מאות בשנים ועכשיו השם מגלה לנו אותם, כי לפני בוא יום השם הגדול והנורא השם מגלה לנו משמים אמיתיות רבות שילכו ויתרבו ויגדלו, ככל שהזמן מתקרב יותר לגאולה. אז אלה לא נסתרות שאסור לעסוק בהם, אלה הם הנגלות שהשם מגלה לנו והופך אותם מנסתרות לנגלות לנו! אשרינו שזכינו לראות את האמת האלוקית המתחילה להתגלות בעולמנו ומפלטת את דרכה בעולם השקר הזה. מתחילה להתגלות בעולם הנהגת השם יתברך קדוש הוא."

אמא: "גליה, זה מאוד מרגש שאת אומרת כי מתחילה להתגלות הנהגת ה' בעולם. האמת מתחילה להתגלות? האם ה' כבר לא מסתיר פניו מאתנו?"

גליה: "אמא נכון. זה מאוד מרגש מה שקורה בדור הזה, והלוואי שכולם יפקחו את עיניהם לראות את האושר הזה שיורד לעולם, שהשם אוהב אותנו כל כך ומתחיל אתנו הנהגה חדשה של גילוי פנים. אמא יקרה שלי, אני מאושרת להגיד לך שעידן הסתרת הפנים פס מן העולם!"

גילוי פנים הוא נהדר למי שמקיים תורה ומצוות אבל אלה שלא מקיימים תורה ומצוות, בעת גילוי מלכות השם בעולם הם יצטרכו להיענש בחומרה רבה יותר מאשר בתקופות של הסתרת פנים. המשפט הוא משפט צדק ואין לפי משורת הדין!

צריך לפקוח עיניים ולראות את האמת מול העיניים ולא להיות כמו בת יענה המסתירה את פניה באדמה ולא רואה כלום. אנחנו צריכים ומחוייבים לטובתנו ובמיוחד בתקופתנו, לפקוח את עינינו ולראות את האמת המתחילה לרדת אלינו משמים, מעולם האמת אלינו להאיר את החושך הגדול שלנו, שרק התורה יכולה להאיר אותו, וגם את החסד שהקב"ה עושה עם עמו ישראל ועם כל האנושות בזכות עם ישראל היקר שלו, ומאיר לפנינו את החושך הנורא על ידי האמת המפלטת לה אור בתוך כל החושך הזה,

אשרינו אלה הזוכים לראות את האור! הן אלה שרואים זאת באופן ישיר והן אלה שרואים את האמת המוארת הזו באופן עקיף."

אמא: "איזה מסר יפה ברוך ה'. גליה רצייתי לשאול אותך לפני שאני מגישה את החומר לרב לבדיקה, האם יש דברים שאסור לכתוב בספר?"

גליה: "אמא, כל מה שאמרתי לך זה בסדר ומותר לבני האדם לדעת אבל הכל חייב להיבדק על ידי הרב שלך. כל מה שהרב שלך אומר מקובל בשמים, העיקר לא להתפתות לעשות על דעת עצמך בלי בדיקה.

השם מרחם על עמו ישראל האהוב ומגלה להם סודות התורה לכל מאן דבעי, כי הקב"ה ישתבח שמו ויתעלה רוצה כבר לגאול אותנו מצרותינו ולחדש בטובו את העולם הזה. הכל משמים, כל הצורך לדבר באחרונה על גילויי האמת מהעולמות העליונים המתגלה לנו בימים האחרונים. אמא הישועה מגיעה, אין זמן! בתקופתנו יש הרבה גילויים משמים, הקדוש ברוך הוא מאיר את עינינו לראות את אשר אי אפשר היה לראות בכל שנות הגלות. השם מוריד לנו שפע עליון לעולמנו זה, כי השם מכין אותנו לגאולה הקרובה שלנו, שלא יכולה להיות ללא הכנה.

משמים מכוונים להקל עלינו את הגאולה ואנחנו חייבים לתת תשבחות לבורא עולם, שעוזר לנו לפקוח את עינינו האטומות ולהתבונן סביבנו ולהבין שאנחנו עם ישראל האהוב, חייבים לקיים את מצוות השם יתברך ללא שום תנאי או סייג ולעובדו באהבה גדולה, כי הוא א-ל חנון ורחום, אוהב אותנו אהבה עזה ביותר ומגן עלינו ומכוון אותנו כל הזמן, אנחנו רק צריכים להתבונן!

אמא את בוכה על האנשים שנהרגו בפיצוצים (בפיגועי מחבלים) ואני בוכה על עם ישראל מאדם הראשון עד עכשיו ומעבר לזה! העולם מתקדם במהירות לסוף, הסוף - זו התחלה של העולם החדש, עולם של אמת ולא שקר, אבל הרבה יהודים עדיין לא מבינים, אני מודאגת!"

אמא: "האם כל מי שחוזר בתשובה, תשובתו תתקבל בשמים?"

גליה: "בודאי, בשמים מקבלים תשובה אמיתית של כל בן אדם! הצדיק הגדול ביותר הוא זה המשתלט על היצר הרע ועושה תשובה, לאו דווקא מי שאין לו יצר הרע. להחזיר אנשים בתשובה נחשב לאחת המצוות הכי גדולות שיש לאדם בעולם הזה!

אחי ואחיותי! לא לישון! קומו! התעוררו! תראו את האמת! כל בעלי התשובה מונעים אסון אבל גם זה לא מספיק. לא מבינים את הבסיס הפשוט שיש בורא לעולם! יש דין ויש דין! הסוף מתקרב במהירות ויתכן שלא יהיה מספיק זמן לחזור בתשובה!

יהודי העולם, התעוררו! אין זמן לחכות! הזמן נגמר! ואהבת לרעך כמוך! אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך ממצרים! זה המסר!"

אמא: "למה את בוכה?"

גליה: "אני בוכה על הכל, גם על המצב שלי וגם על עם ישראל כולו. המאמינים ועבדי השם הם המרכז הרוחני של עם ישראל והם נבדקים קודם. להגיד לכולם שיחזרו בתשובה מהר כי אין זמן! בעתיד הקרוב יהיה גילוי גדול!"

אמא: "למה את בוכה כל כך? אני ממש מוטרדת מהבכי שלך ולמה לא אכלת?"

גליה: "אמא יקרה שלי, אני מתייסרת מאוד על עם ישראל שלי שלא הולכים בדרך הנכונה והשם כועס עלינו. זו הסיבה שאין לי מצב רוח היום ואני בוכה ולא רוצה לאכול, כי אני יודעת מה שהולך לקרות לנו בקרוב והדברים מאוד קשים לנו לכולנו כי אנחנו לא מספיק הולכים בדרך הנכונה."

אמא: "אבל אנשים רבים חוזרים בתשובה!"

גליה: "הכל עוזר לנו אך בסך הכל מצבנו קשה. אין לנו מספיק הגנה וזכויות משלנו, אנחנו תלויים רק בזכויותיהם של הצדיקים שמתו ולנו החיים אין לנו מספיק זכויות. אמא זה עוזר לי שבאת אלי היום כי היום אני מאוד עצובה על עם ישראל היקר שלי. חשוב להתפלל לשם ולקרוא הרבה תהילים בזמנים קשים אלה וגם שיר השירים אשר לשלמה! להתפלל לאבינו שבשמים, לבכות אליו ולבקש שירחם על עמו ישראל.

אני כל כך דואגת, שקועה, מתפללת לשם שיעזור לנו ומתחננת על עם ישראל היקר שלי שהולך בעיניים עצומות אל פי התהום הפעורה!"

אמא: "מספרים על אשה מסויימת שראתה בחיזיון מלחמה ורעידת אדמה, זה נכון?" גליה: "אמא, משמים שמגלים לנו קצת חזיונות ותקשורים וצדיקים וחלומות, הכל מאהבת השם אלינו שיחזרו מה שיותר בתשובה וינצלו מה שיותר יהודים.

משמים מאותתים לנו שהזמנים קשים ואסור לנו לשקוט על השמרים. אנחנו חייבים לצאת ולפעול ולקרב כל יהודי כי זה זמן חירום לכל עם ישראל. עלינו לשפר את מצבנו בכל התחומים: המידות, המצוות והמעשים הטובים ומאוד חשוב לנו לעבוד על הצניעות ולמנוע את הפריצות."

אמא: "אולי את יודעת, האם יש סיבה מיוחדת שירד עכשיו גשם (באוגוסט) בחודש אב באמצע הקיץ? אף פעם לא יורד גשם באמצע הקיץ!"

גליה: "אמא, גשם יורד שלא בזמנו כאשר משמים עצובים ודואגים לנו עם ישראל היקר, כי הולכת להיות תקופה מאוד קשה בקרוב מאוד והשמים בוכים עלינו כי אנחנו מאוד נסבול מזה וזה מכאיב אבל כנראה בלתי נמנע. חלק גדול מהעם נמצא בתרדמה גדולה וחייבים להתעורר כדי שיהיה מי שיקבל את פני משיח צדקנו בקרוב בעזרת השם, כל מכה היא בסופו של דבר לטובתנו עם ישראל היקרים כל כך.

אם האדם חוזר בתשובה באמת ובתמים, הקדוש ברוך הוא מקבלו כמו אבא אוהב שהתגעגע אל בנו היקר שחזר אליו אחרי שנים כה רבות! נשמה שלא חזרה בתשובה יכולה להזדכך בסבל גדול או על ידי תורה ומצוות. כל אדם בוחר לו כרצונו, זה עולם של בחירה חופשית. בעולם הבא אין בחירה חופשית, אלא רק לבעלי זכויות רבות שאותם צוברים רק בעולם הזה!"

אמא: "גליה, אדם שבא לעולם הזה עם יכולת רוחנית גבוהה של צדיק והוא לא חזר בתשובה ובעצם ירד בדרגה רוחנית, האם כאשר הוא מגיע לשמים נותנים לו עוד הזדמנות לרדת לכאן לעולם הזה על מנת לתקן ולעלות בדרגה, או שהוא נשאר בדרגתו היותר נמוכה?"

גליה: "אמא, לא תמיד הוא יכול לבוא שוב ואז הוא נשאר לנצח נצחים בדרגתו האחרונה כאן בעולם הזה. אין אדם שיודע בשכל אם הוא חוזר לכאן שוב או לא, אז כל אדם צריך להתאמץ בעולם הזה כאילו זו הפעם האחרונה שלו כאן!"

אמא: "גליה, מה את אומרת על המצב?"

גליה: "אמא המצב מאוד קשה ויהיה הרבה יותר קשה אם האנשים לא יקחו את עצמם בידים ויחזרו אל דרך השם הקדוש ברוך הוא. השם לא מרשה לבניו היקרים לסטות מן הדרך, השם אוהב את עמו ישראל ולא ירשה להם לסכן את עצמם. בכל דור ודור, כשהם מנסים להתרחק מהקדוש ברוך הוא וממצוותיו ולפרוק עול, הם מסכנים את הרוחניות שלהם ואת קיומו של כל העולם. השם אוהב אותנו ובכל דור ודור מכה אותנו מכות של אהבה, כמו אמא המכה את ילדה המורד, כי היא יודעת שללא מכות הוא לא יכול לחזור לאיזון, אז היא צריכה לאזן אותו כי הוא יורד מהמסלול וחייב לחזור שוב למסלול. את הסטייה מהמסלול מתקנים לפעמים בצורה דרסטית."

אמא: "איך אפשר לבטל גזירה או להמתיק אותה?"

גליה: "רק אם יחזרו בתשובה המונית מכל היהודים בארץ."

אמא: "גליה גם כעת ישנה תשובה המונית, האם זה לא נחשב תשובה המונית?"

גליה: "אמא זה עוד לא המונית, זה בכיוון הנכון אבל לא מספיק! יש בשמים התרגשות ממעשים טובים שמלמדים זכות על עם ישראל וזה מאוד עוזר לעם ישראל שמלמדים עליו סנגוריה בימים טרופים אלה."

אמא: "האם ההתעוררות הזו פירושה שלא יהיו גזירות קשות על עם ישראל?"

גליה: "אמא אני לא יכולה להגיד שזה מבטל את הכל, אבל זה כל כך עוזר לנו עם ישראל שיש התעוררות גדולה כזו וזה מנכה ברוך השם הרבה מאוד ייסורים, מכות ופגעים קשים."

אמא: "אתמול ב' חשון ראיתי (אני והרב א' מזכה הרבים), קשת כפולה בשמים - קשת ומעליה עוד קשת!?"

גליה: "אמא ראיתם קשת כפולה, דבר נדיר ביותר ונדיר ביופיו. הקשת היא רוחנית והתגלותה משפיעה חדווה רוחנית לנשמתו של האדם. קשת כזו יפה מקצה אחד של

השמים לקצה השמים השני ועל כל האופק זה לא דבר שבשגרה, זה מאותת לנו שאנו נכנסים לתקופה מאוד לא שגרתית שבה יקרו דברים גדולים ועצומים לעם ישראל האהוב שלי. לא לדאוג כי השם מוכיח לנו שהוא מגן עלינו ולעולם לא יביא עלינו כליה, השם יתברך מתנהג אתנו בסבלנות אין קץ ובאהבה עזה שרק אבא כל כך אוהב יכול כך להתנהג לבניו הסוררים. אלה הזוכים ומזכים את הרבים הם בעצם ההגנה של אלה שלא מקיימים תורה ומצוות. כל הזמן יש להקפיד שיהיו זכויות רבות לעם ישראל, כדי שחס וחלילה לא ייוצר מצב שהזכויות יהיו פחות מהחובות. חייב כל אדם מישראל לקיים מצוות ולזכות את האחרים על מנת להרבות זכויות לעם ישראל, כי אף פעם לא נוכל לדעת מה המאזן הנוכחי. תמיד יש לצאת מנקודת הנחה שהוא קרוב למאוזן ומביא אתו סכנה של חובה ואנחנו חייבים כל הזמן להטות את הכף לכף זכות, שרק כך ניצל מכל הפורענויות המתרגשות ובאות לעולם. השם אוהב אותנו ילדיו היקרים וכה רוצה לגאול אותנו במהרה, אנחנו באמת כבר בכיוון הנכון אך עדיין החוזרים בתשובה הם המיעוט שבמיעוט של הכלל הגדול, המגמה נהדרת אך הקצב לא מספיק מהיר, לא מספיק סוחף.

כל המקדיש את כל כוחותיו הנפשיים לחיזוק הרבים יכול לעורר המונים. כל המקרין את כל אהבתו לשם יתברך ומסירותו ללא לאות יכול לעזור להתעוררות המונית. כל בעלי היכולת הנפשית והרוחנית, הידע והאינטליגנציה לארגן ולהכין חומר והרצאות משכנעות, חייבים לצאת היום לרבים ולדבר עם ההמונים, זו חובת השעה! זה זמן חרום לעם ישראל היקר! כולנו חייבים לעמול למען הצלת הכלל וכל מי שיכול לעשות ולא עושה, ידון בשמים בחומרה יתרה! זה זמן מיוחד בו אפשר עדיין להציל נשמות עם ישראל רבות מאבדון, זוהי עת רצון!

אמא שעורי התורה והחיזוק בכל הארץ וערוצי הקודש היקרים, מעוררים חדווה וגילה, דיצה והתפעלות בשמים. הם מצליחים לקרב המוני בית ישראל לקדוש ברוך הוא לתורה ומצוות בתקופה כה גורלית לעמנו היקר. שימשיכו בכל דרך אפשרית לעורר את ההמונים! כל מזכי הרבים בעם ישראל יזכו לגדולות, ישועות ונצורות, הם לא יכולים לתאר לעצמם כמה השם אוהב אותם, כמה גדול שכרם לאין ערוך ולאין שיעור. אמא זה זמן חרום, חייבים להחזיר כל יהודי יקר לאבינו שבשמים, הזמן עומד להגמר! כל החול בשעון כבר ירד למטה ונשאר כל כך מעט ופתאום הכל ישתנה והגאולה תגיע! כולנו נרגיש כמו חולמים! הכל תלוי בנו אם הגאולה תגיע בקלות ובשלווה ובנחת או בדרך קשה.

כל מזכי הרבים סוללים את הדרך לגאולה שתגיע ברכות ובאהבה ובשלווה והלואי שירבו מזכי הרבים בישראל וכך נוכל לעשות לנו המון נפשות ולזכות בגדול ולהציל אנשים מאבדון אמיתי בכל מובניו תרתי משמע! אמי היקרה, הזמנים קשים וכל המצליח להציל נפש מישראל, מן השמים ילבישוהו בשלל גוונים זוהרים ומזהירים בכל רחבי הרקיע וכל הרקיעים יראו ויתפעלו מיופיו וזוהרו ומארמונותיו, ארמונות הבדולח הרוחניים המצפים לו".

אמא: "גליה מה את יכולה להגיד על הברד שירד בסוכות? בני משפחה מגוש קטיפי סיפרו ברדיו שבסוכות בצהרי יום שבת ירדו גשמים וברד בגודל של ביצים, כמו אבני אלגביש! הם נבהלו וקראו קריאת 'שמע'."

גליה: "אמא, הברד הזה הוא אות משמים שהשם הוא מלך העולם והוא מחליט מה יקרה ולמי. הברד מראה לנו שוב ושוב את אפסיותינו!"

אמא: "מה את יכולה להגיד על האסון הזה שקרה בעם ישראל?"

גליה: "להגיד לכולם שלא ישברו מהחדשות אשר שומעים. אנחנו צריכים להמשיך לבטוח בשם ולדעת שכל מה שקורה לנו אמת. השם שופט צדק מוחלט ולא הכל יש באפשרותנו להבין, הדברים נשגבים מבינתנו! אנחנו מוגבלים בהבנתנו את העולם ואת מהלכיו, רק הבורא יודע הכל איך ולמה! אמא בשמים עצובים היום וגם בארץ!"

כל השקט השורר היום בעולם הוא השקט שלפני הסערה הגדולה, זה כמו הר געש שכל הזמן יוצא ממנו עשן, אבל אף אחד בעולם ואפילו המדענים אינם יודעים מתי פתאום יתפרץ! לא יהיו סימנים מוקדמים, זה יפרוץ פתאום כהר געש ויהיה מצב מאוד קשה לעם ישראל כמו שלא היה מאז קום המדינה, כי מאז שהמדינה קמה, רק דנים אותנו בשמים בחומרה גדולה יותר, כי המדינה לא בחרה בחוקי התורה! והמכה תהיה מאוד קשה (חס וחלילה) לכולנו עם ישראל.

לפני שהשם נותן מכה כזו הוא מנסה לעורר ולהזהיר את בניו כדי להציל מה שיותר חייבים להמשיך כל הזמן וללא לאות לקרב כל יהודי ולהלחם על נשמתו שלא תאבד חס וחלילה לנו עם ישראל, כי נשמת עם ישראל הכללית תהיה חסרה באלה שלא שבו עד השם, הם יהיו אומללים כי לא יוכלו להשתייך לנשמת עם ישראל ונשמת עם ישראל לא תהיה שלמה בלעדיהם, אלה עניינים הדדיים מאוד. כל הדואג לכלל דואג בעצם גם לעצמו כדי שיהיה שלם בתוך שלם.

אסור לי לומר דברים יותר מדויקים וברורים, אך העיקרון הוא של פתאום, מכה, התעוררות וגאולה. כאשר נחתות מכות - מתעוררים! אי אפשר להמשיך להיות אדיש כשמקבלים מכה! השם ירחם עלינו, אמן! ככל שיחזרו האנשים בתשובה המכות יתרככו מאוד, כל נשמה שחוזרת לשם גורמת למכה להחלש.

הנשמה שלי כל הזמן בוכה על עם ישראל היקר שלי, אני לא מפסיקה להתפלל עליהם כל הזמן, התפילה מאוד חשובה ועוזרת בעיקר בימים טרופים אלה, בהם אנו זקוקים לכל כך הרבה רחמי שמים!"

"הנה נגע זה על שפתיך וסר עוונך וחטאתך תכופר" (ישעיהו).

**אמא:** "גליה, את אומרת שהגאולה קרובה מאוד. כמה זה קרוב?"  
**גליה:** "לא יכולה להגיד, רק מותר לומר שזה קרוב! אמא אנחנו נמצאים בזמנים מאוד קשים, כל העם צריכים לעשות תשובה! אני בוכה כי אני עצובה ממה שיקרה בעתיד הקרוב, זה ממש נורא, תתפללי אמא! צריך שנתאחד כולנו ונתפלל כל יום לשם שיבטל את הגזירות הקשות על עם ישראל! עד עכשיו לא הבנו את הרמזים ועתה זה כבר לא יהיה ברמזים, זה זמן גדול לעם ישראל עכשיו! אמא, יש בשמים סניגורים על עם ישראל אבל אין לסניגורים מספיק יכולת וכוח לשנות את הגזירה הקשה. עם ישראל רדום! ישן! אדיש! ומכה יכולה להעיר אותו מטרדמתו העמוקה! זה כואב לראות את השאננות של האנשים ברחוב ואת האדישות לתורה ומצוות. רבים חוזרים בתשובה אבל, זה לא מספיק! יש בני ישיבות המתפקדים ועושים מעשים אסורים, עדיין יש מקומות זימה למיניהם המשחיתים את הנוער ומקומות הימורים שהורסים בתים של יהודים וגורמים לפריחה כלכלית של אויבי ישראל! במקום לחנך לדרך ארץ, לאהבת הזולת ולאהבת ישראל, מכפישים איש את אחיו וגורמים פילוג ושנאה. רק אם יקבלו "מכה" גדולה יתאחדו שוב כמו בכל צרה כללית שיש לישראל."

**אמא:** "שמעתי שאוטיסטים ופגועי מוח נוספים, אומרים בתקשור בדיוק את מה שאת אומרת על התקופה הקשה המצפה לנו חס וחלילה."

**גליה:** "אמא יקרה, מצב קשה יהיה לעם ישראל היקר שלי (חס וחלילה) לא בעוד הרבה זמן והעם ממשיכים להתנהג בשאננות ולא מודעים לעוצמת המכה. הדרך הטובה ביותר לחזור לאבינו שבשמים היא חזרה בתשובה. זו דרך נעימה, קלה וטובה. ללבוש מעיל שחור וסממנים חיצוניים זה לא העיקר, אלא התפילה והבקשה מעומק הלב! לא צבע וגודל הכיפה זה מה שגורם לחזור בתשובה, המלאך הממונה על קבלת התפילה מעולם לא בדק את צבע הכיפה ומאיזה סוג בד היא עשויה. אם כל אחד יוריד קצת מהגאווה העצמית שלו נרויח המון. אם לא מבינים את הדרך הזו, השם יסביר לנו בצורה מאוד ברורה שאין לנו על מי לסמוך מלבדו!"



תאמרי לכולם שיבינו את מה שאמרתי, גם לחרדים שבהם ואל תחששי. כל אחד יודע את עוונותיו, שיחשבו על זה לעומק!"

אמא: "גליה זה מפחיד מה שאת אומרת! האם יש מה לעשות על מנת למתק את הדינים?"

גליה: "אנשים העושים למען הכלל יכולים לגרום להמתקת הדינים. אם האנשים לא יקחו את עצמם בידיים מהר מאוד, המצב יהיה מאוד קשה ואנשים צריכים ממש לבכות על מה שהולך לקרות לנו. אם היו יודעים מה שהולך לקרות היו ממש צמים על זה! אך אנשים רבים נמצאים עדיין באפלה, נוח להם לחיות בבוץ השיקרי וגם להנות ממנו. הם כבר התרגלו לחושך ואפילו אינם נצרכים לגשש באפלה בה הם מתמצאים כל כך טוב! כמה עצוב לי להגיד את הדברים האלה. זה השקט הגדול שלפני הסערה הגדולה! זיכוי הרבים ואהבת איש את אחיו יכול להציל המונים!"

"טוב מעט ביראת ה' מאוצר רב ומהומה בו" (משלי).

גליה: "אמא יקרה שלי, תגידי לכולם: קומו! התעוררו אחי האהובים! עת רצון היא מלפני השם כעת. התעוררו לפני שזה יהיה כבר מאוחר, עכשיו עדיין ניתן להציל המונים מאבדון! בקרוב מאוד כל התמונה תשתנה לחלוטין! והזמנים יהיו קשים מאוד לנו לעם ישראל האהוב שלי שלא מתעוררים מספיק.

כל החוזרים בתשובה הם כאוויר לנשימה בימים קשים אלה. אמא הביטי וראי, רוב רובו של העם היהודי עדיין לא שומרים תורה ומצוות בשלמותן! ומה יהיה? משמים עצובים על כך ומשמים יעזרו לכל מי שיצא להציל ולזכות את הרבים. עדיין אפשר לחזור לאבינו שבשמים שכה אוהב את בניו היקרים, זו עת רצון! אבל אין לדעת כמה זמן העת הזאת תמשך. חשוב לנו לנצל את הזמן היקר הזה שבו מקבלים אותנו באהבה ושמחה, כמו אבא שמתגעגע לבניו האהובים, והנה הם שבים אליו והוא מאושר ומקבלם באהבה גדולה מאוד. אך גם אבא יכול להתייאש קצת מבניו שלא מעוניינים לשוב הביתה, כל אבא עצוב אם בניו שהוא כה אוהב לא שבים אליו. תגידי לכולם שיתעוררו! אנחנו בעזרת השם דור מיוחד של גדולות, ישועות ונצורות, אנחנו הוא דור הגאולה! בקרוב מאוד כל המהלכים בעולם ישתנו ומי שיזכה יראה ניסים ונפלאות! לא להתייאש, אחרי הזמנים הקשים תבוא גאולת עם ישראל! היכוננו, אחי ואחיותי היקרים! שלא ידח מאיתנו נידח! אבינו שבשמים כה אוהב ומתגעגע אליכם בניו ובנותיו האהובים! בואו! שובו אליו! חפשו דרך, חפשו אמת! אל תשארו רדומים! התעוררו!"

## חילופי עונות

אמא: "חלמתי שהשמים בצבע כחול יפה ומכוסים מן הקצה ועד הקצה בחסידות לבנות, האם את יודעת מה זה אומר?"

גליה: "אמא זה חלום נהדר, כי החסידות מבשרות את האביב ואת חילופי העונות ובקרוב מאוד יהיו חילופי עונות ושינויים אדירים וחילופים בכל מהלכי העולם ואז יבוא האביב כי זה מה שהחלום שלך אומר, אביב חדש לישראל ולכל האנושות כולה בעזרת השם בקרוב!"

כפי שאמרתי לך, בדור שלנו מתחילה להתגלות האמת וגם התקשור אתי זו אחת האמיתויות שיורדת לעולם ועוד יתגלו אמיתויות נוספות ועוד אור ירד, כל האמת תתגלה! אמא תמסרי לעם ישראל היקר שלי, שיתכוננו בקרוב לבשורות גדולות

ומיוחדות. הכל הולך להשתנות במהירות, כל המצב הבטחוני בארץ ובעולם, כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל ועם העולם עומדת לפני שינוי חד ביותר. אסור לי לפרט לך אך ברור שזכינו לתקופה, אחת הגדולות ביותר לעם ישראל ולאנושות כולה, מי שיזכה יראה ניסים ונפלאות.

**אמא:** "מי יזכה לראות?"

**גליה:** "רק אנשים ישרים ונאמנים לשם, ההולכים בתורתו ומקיימים את מצוותיו."

**אמא:** "מה לעשות על מנת להחיש את גאולת עם ישראל?"

**גליה:** "אמא יקרה, צריך שכולם יעשו. מי שטוען שאין לו זמן צריך להבין שזמן זה דבר שניתן לו משמים. מי שיקבל על עצמו לקרוא מספר פרקי תהילים כל יום יעשה רבות למען עצמו ולמען הכלל, העיקר להתמיד! צריך להתפלל הרבה לשם שירחם עלינו וישלח לנו את משיח בן דוד במהרה."

## גזירה קשה?

**אמא:** "למה שכולם יסבלו מהמצב הקשה? מה אשמים אלה שכבר התעוררו?"

**גליה:** "אמא, אנחנו עם ישראל כולנו נידונים ככלל אחד גדול כי אנחנו נשמה אחת גדולה, אם כואב בחלק אחד של הגוף, כואב בכל הגוף! אמא, אני צופה, רואה ושומעת את הבת קול המכריזה בשמים ואומרת מה הולך לקרות, ואסור לי לומר לך הכל, רק את המעט שבמעט אני יכולה, אבל זה נורא אם הגזירה לא תבטל! תגידי לכולם שיעשו כל מאמץ אפשרי לקיים מצוות ולהתפלל ולעסוק הרבה בתורה כי כל זה יכול לבטל את הגזירות הרעות האלה!"

יש להדגיש שלאוטוסיטים ופגועי המוח אין הסתרה. הם רואים את העולמות העליונים ושומעים את הבת קול היוצאת בשמים ומכריזה מה הולך לקרות, אך הדברים לא חייבים לקרות! הכל תלוי בנו, בידינו לבטל את הגזירות על ידי: יושר, הגינות, תשובה, תורה, מצוות ומעשים טובים, תפילה, תהילים, חסד, צדקה, שמירת שבת, אהבת חינוך, הנחת תפילין, שמירת הלשון, טהרת המשפחה, צניעות וענווה, כשרות ... תפילה, תשובה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה."

**אמא:** "מה גורם לכך שיהיו גזירות קשות על עם ישראל?"

**גליה:** "אמא המעשים של עם ישראל גורמים גזירות! והצדיקים עובדים קשה כל הזמן כדי לבטל את הגזירות האלה!"

**אמא:** "הצדיקים למעלה בשמים או הצדיקים בארץ?"

**גליה:** "הצדיקים בשמים מכל הדורות, מתפללים ומבקשים מיתוק מידת הדין עבור ישראל. אך גם התפילה של הצדיקים בארץ מבטלת המון גזירות קשות שבאות בעוונות ישראל. יש המון צדיקים החולים, או מתייסרים במחלות שונות ומשונות ומקבלים באהבה את הייסורים האלה וזה מכפר עבור כלל ישראל."

**אמא:** "כתוב שכאשר ניתנת רשות למשחית להשחית הוא אינו מבדיל בין צדיק לרשע, האם בזמנים קשים חס וחלילה ימותו גם צדיקים ורשעים? גם דתיים? גם חוזרים בתשובה?"

**גליה:** "אמא כל מי שאמיתי ומקיים מצוות ולומד תורה ועושה חסד ועובד את השם בכל ליבו באמת ובאמונה - הוא לא יפגע כלל וגם יהיה לו יותר קל לעבור את התקופות הקשות המצפות לנו. אלה שחוזרים בתשובה ודבקים בשם אל להם לדאוג כלל כי השם דואג לבניו היקרים, רק יש בנים שלהם הוא צריך לתת קצת מכות כדי לישר את דרכם. אבל אלה שדרכם כבר ישרה אינם זקוקים למכות ואל דאגה, מי שאמיתי ביראת השם ובעבודת השם לא יפגע!"

**אמא:** "אבל בשואה מתו גם צדיקים וגם רשעים!"  
**גליה:** "אמא, השואה היתה גזירה קשה על עם ישראל. ניסו לערבב טוב עם רע ומין בשאינו מינו. זו היתה גזירה מסוג הגזירות שאי אפשר לבטל. אבל צריך להתפלל, לקרוא מזמורי תהילים ולפאר, להלל ולשבח למי שיצר את הכל והכל בשליטתו הבלעדית, וכולם כפופים לו ומקבלים את עוצמתם מאותיות שמו יתברך המשפיע שפע עצום לכל ברואיו ולכל הבריאה כולה. כל השומר מצוותיו מרוויח."

## הגזירה עדיין לא התבטלה?

**גליה:** "אמא, אני ממש מצטערת לומר לך בלב דואב שהגזירה עדיין לא התבטלה, היא עדיין עומדת שרירה וקיימת! אנחנו נדרשים לתחינות ולהרבות בתפילות ובקשות לקדוש ברוך הוא, לקרוא מזמורי תהילים ולבקש בזכות דוד המלך עליו השלום שיתמתקו הגזירות ויתבטלו. כל החוזרים בתשובה מהווים תריס בפני הפורענות ומקשים את התקדמותה לעברנו, אך לצערנו אינם יכולים לעצור אותה לחלוטין! אנו בזמן קשה מאוד לעם ישראל וחייבים לעורר כמה שיותר מהר ומה שיותר מעם ישראל ולגייסם למחיקת הגזירה שאם תתקיים ותתבצע זה יהיה ממש נורא! יהיה בירור גדול לקראת הגאולה השלמה ובכל פעם הקדוש ברוך הוא יברור ממעגל הזוכים לגאולה את אלה שצריכים להישאר ויוציא את אלה שאינם צריכים להשאר! רק בעלי מידות טובות הנאמנים לשם בכל ליבם, יזכו לקבל פני משיח צדקנו בקרוב!"

**אמא:** "גליה הדברים שלך מפחידים, מה יהיה?"  
**גליה:** "אמא יקרה, אני לא אומרת את הדברים כדי להפחיד, אלא כדי לפקוח עיניים. המון הולכים כעיוורים אחרי הכסף, המרמה, הסחטנות וחוסר הענווה והצניעות ומחפשים כבוד ועושר גשמי שאין מה לעשות בו בעולם הטוהר והקדושה. גם הדתיים צריכים להתעורר ולהבין, שלהתפלל ולהעמיד פני חסיד בצורה החיצונית זה לא מהווה אישור לעשות עבירות, לעיתים קשות, ביודעין ובנסתר! דתיים רבים צריכים לחזור בתשובה, הכל גלוי וידוע לפני אדון הכל. צריכים לפקוח עיניים ולזכור שעל הכל באים במשפט והדין דין צדק! רק מחיקת הקטרוגים שהצטברו יכולה לעזור, הכל על ידי מצוות! אנו חייבים להרבות מצוות גם עבור אחינו שאינם מקיימים תורה ומצוות, כל אחד יקח על עצמו לקיים גם עבור אנשים אחרים ויתכן שגזירה זו תתבטל!"

אנחנו בעת רצון, משמים מקבלים היום כל יהודי שירצה לחזור לאבינו שבשמים. מי שעוזר לעצמו מקבל עזרת שמים אדירה ועצומה ביותר, הכל בקלות. מי שנכנס לזה היום זוכה. אנשים אינם מודעים למה שהם מרוויחים, כשיתחיל הכל בעוצמה אדירה יהיה הרבה יותר קשה לחזור לאבינו שבשמים. הזמנים יהיו קשים וכך גם כל שינוי תהליכי החיים והרגלים של שנים רבות. בזמן משבר הרבה יותר קשה לשנות כללי חיים והרגלים מגונים שניקנו עם הזמן. כעת זה זמן נהדר לכך, הקדוש ברוך הוא נותן לנו לכולם הזדמנות לחזור אליו באהבה, בנועם, כל אחד בקצב שלו! תקופה זו תחלוף בקרוב מאוד והכל ישתנה! תגידי לכולם שאנחנו חייבים לנצל לטובה את הזמן הזה! יותר קל שישראל יקבלו תשובה במהרה בנחת וברצון, ללא ייסורים ומכאובים!

אמא, האנשים מכתיבים לעצמם מה יקרה אתם, רק הם בעצמם יקבעו! הימים הקרובים הם ימי רצון והבקשות מתקבלות בשמים. אנחנו חייבים לעשות את הצעד הראשון ומשיכו ויגישו לנו את כל העזרה הנדרשת! הכל טוב סביב הבטחון בקדוש ברוך הוא יתברך. חבל מאוד לראות שבני האדם כל כך אטומים וחושבים רק על עצמם, אך יש גם החושבים על הכלל ובזכותם נזרז את גאולתנו. היום כבר רואים איך האור מתחיל לרדת לעולם הזה דרך הנשמות הטהורות שהכינו את עצמם לקבל אותו. אמא, את רואה ושומעת לאחרונה שיש רבנים ואנשים בעלי

רוח הקודש. בימי המשיח זה מה שיהיה, רוח הקודש תתפשט ואנשים יעלו ביותר במדרגות הרוחניות!"

"אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואעפ"י שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא!"

## הגאולה

גליה: "הסימנים מראים לנו שהשם מרחם עלינו ורוצה כבר לגאול אותנו במהרה. רק צריכים להגביר את קצב החזרה בתשובה וזה יהיה נהדר לנו, כי הגאולה קרובה מאוד. לבוא! הגאולה שלנו עומדת כבר בפתח ועל הסף. אמא יקרה שלי, אני רוצה להגיד לך כי אנחנו הדור הזה, הוא דור מיוחד מאוד, כי זה דור הגאולה! כל הדורות מתקנאים בנו, אשרינו שזכינו לחיות בדור הזה! הלוואי שנדע לכלכל את מעשינו בתבונה, כי יש בידינו לשנות את פני הדברים! הרבה תלוי בנו ובידינו להביא לזירוז גאולתנו על ידי חזרה בתשובה מלאה של ההמונים. אנו ניגאל בזכות התשובה, התפילה, החסד והצדקה!"  
אמא: "מה עלינו לעשות על מנת לקרב את הגאולה? שקצב הגאולה יהיה מהיר יותר?"

גליה: "אמא, קצב הגאולה יגבר ככל שזרם החוזרים בתשובה יגבר וזה כל הסוד! להתפלל הרבה, לקרוא תהילים, לשאת תפילה למלך העולם שירחם על עמו ישראל ויובילם לגאולה ברחמים גדולים! לעורר את האחרים לאבינו שבשמים, לעבוד על המידות ולהשתפר בעבודת השם כל הזמן. רק על ידי התורה, המצוות והמעשים הטובים נזכה לזרז מאוד את גאולתנו הנכספת! אנחנו בזמן חשוב לנו ביותר והגאולה קרובה מאוד לבוא, מי שחוזר בתשובה ינצל. העבודה הקשה של כל מזכי הרבים מצילה נפשות רבות מללכת לאבדון! אמא יקרה שלי, המשיכי בכל כוחותיך, זה עניין של פיקוח נפש ממש, לחזק אנשים היום זו הצלתם! בזמן המשיח שערי תשובה ננעלים!"

אמא: "חלמתי (ולא בסוכות), שהקמנו סוכה וישבנו בה עם הרבה חברים."  
גליה: "אמא, הסוכה כי השם הולך לבנות לנו את סוכת דוד המלך כבר בזמן הקרוב בעזרת השם, השם מרחם עלינו ויחיש את גאולתנו. יש בעם ישראל התעוררות כבירה וזה עושה נחת רוח לאבינו שבשמים שכל כך שמח עם בניו ובנותיו היקרים לו. השם יזכה את כל העמל קשה למען עמו ישראל, לראות ישועות גדולות ונחמות ויגמול לו טובות ונצורות עד אין קץ."

אמא: "אומרים שמלחמת גוג ומגוג תמשך שבע שנים והיא עדיין לא התחילה? הגאולה תהיה אחרי מלחמת גוג ומגוג?"

גליה: "מה את מוטרדת מכל החשבונות האלה? את לא צריכה להטריד בהם את עצמך. הכל חשבונות שמים, הכל ניתן לשינוי והכל תלוי רק בנו עם ישראל כיצד נתנהג בתקופה הזו, כי זה מה שיכתיב את קצב הגאולה."

אמא, ראיתי את הצער הנורא שהיה לך כשהגעת לכותל המערבי, כל כך הצטערת על גלות השכינה ועל חורבן בית המקדש. אמא יקרה שלי, הכל יתרחש כל כך במהרה. בקרוב בעזרת השם, כל הר הבית השומם והחרב המאוכלס על ידי זרים וגויים המטמאים אותו בשיקוציהם, יתנקה מכל טומאתו הנוראית ומכל שיקוציו אשר ייעלמו כלא היו ויבלעו באדמה וימחקו לנצח נצחים. הר הבית כולו יזדכך ויטהר ויתנקה ויוכל להתכונן לבניין בית המקדש אשר יבנה במהרה בימינו אמן! גם בגשמיות וגם ברוחניות. בית המקדש הבא לעולם לא יחרב יותר, צער השכינה הוא איום ונורא על החורבן הזה. מרגע שחרב בית המקדש השכינה בוכה ובוכה ללא הפוגה! בקרוב מאוד (אם נזכה) תהיה גאולת עם ישראל השלמה, הקב"ה בכבודו ובעצמו ילחם לנו ויגאלנו גאולה שלמה במהרה, אמן, כן יהי רצון! יהיה אושר כל כך עליון בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים. הכל יתהפך וישתנה, כל מה שהיה

לא ימשך, יהיה כלא היה! יתחיל עולם חדש עם כללים חדשים! עולם של אושר, שלווה, יושר, הגינות, אהבה הדדית, אהבת הזולת, עזרה... עולם כל כך יפה. עולם ימות משיח הוא עולם של אושר נשגב, הוא ממש מתקרב לאושר הנשגב של העולמות העליונים. גן עדן יהיה פה בעולם הזה אמא יקרה שלי! כולם ירגישו את זה, כל מי שיזכה לחיות כאן. המוני עם ישראל לא יזכו (חס וחלילה) וגם מכל האנושות הגדולה והעצומה היום, רק קומץ קטן יישאר! ואז מהגרעין הטוב הזה תתחיל להתפתח אנושות חדשה וזכה, אשר לא הייתה כמותה למן בראת הקב"ה אדם בעולמו.

אמא, תמסרי לכולם שינצלו את ההזדמנות הזאת ויקבלו עול מלכות שמים. כל מצווה מצילה אותנו, בעיקר שמירת שבת, תפילין, שמירה מניאוף ומחשבות פגומות, צניעות וענווה. כשהכל יתחיל בעוז, ירושלים תהיה המקום הכי בטוח בכל התבל!"

אמא: "מתי ניגאל?"

גליה: "אמא, לגאולה יש זמן מוגדר קרוב ביותר! אף אחד לא יודע את התאריך, רק משמים יודעים, בני האדם לא יודעים! השם מרחם על עמו ישראל ורוצה לגאול אותנו כבר! מאוד תלוי בנו כמה מהר זה יקרה לנו!"

אמא: "יש אנשים המציינים תאריכים לגאולה, על סמך מה הם אומרים?"  
גליה: "אמא, הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. רק הקדוש ברוך הוא מלך העולם, ישתבח שמו ויתעלה, מחליט מה יהיה ומתי יהיה ולא אף אחד אחר. אף אחד לא יודע מה הקב"ה מחליט!"

אנחנו נמצאים באחד הזמנים הכי מסוגלים לגאולה יותר מכל הדורות, ובעזרת השם נהיה ראויים בקרוב ביותר לקבל את מלך המשיח. הכל קרוב מאוד, אין לך אפשרות לראות מה מתרחש מעבר לחומר, אני הנשמה רואה הכל וזה מלבב לראות את התכונה העצומה בשמים לקראת גאולת עם ישראל. אמי היקרה הכל נע וזע והכל מתכוננים לגאולה! הכל כבר מוכן לשבת: הנרות, המאכלים, הבית וכל יושביו... אנחנו בדקות המועטות שנשארו לפני הדלקת נרות השבת וכניסת השבת! משמים רוצים לגאול אותנו, כל שערי השמים פתוחים, עלינו רק לעשות השתדלות רבה לשם כך כדי שנזכה.

עם ישראל שב לארצו אך עדיין לא שב כולו אל אבינו שבשמים! אין אפשרות להפרדה, יש לשוב במהרה גם לאבינו האוהב, למלך העולם. ארץ הקודש אינה סובלת טומאה כלל, תקומת ישראל האמיתית יכולה להיות מושתתת רק על התורה, יראת ה', טוהר המידות, אהבת הזולת, אחווה, שלום ורעות בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין אבינו שבשמים. לאדם כוח השפעה עצום, יש בכוחו לשנות המון ובכל העולמות ומעשיו הטובים יכולים לקרב מאוד את הגאולה! הזמן כמעט אוזל, נשארו רק כמה גרגרי חול בודדים בתוך שעון החול הענקי אשר הוצב אחרי חורבן בית שני, וכאשר ייפול גרגיר החול האחרון, יהיו גילויים עצומים וגאולת עם ישראל תחל! אמא, אנחנו יכולים לזרז את גרגרי החול המועטים שעדיין נשארו בתוך שעון החול הענק של העולם! יכולים להאיץ אותם שיפלו מהר יותר! כל מצווה ומצווה שהאדם מישראל לוקח על עצמו מזרזת את תהליכי הגאולה ומשמנת היטב את גלגלי השיניים של העולם ומאפשרת להם לעבוד בצורה הכי יעילה והכי נכונה וטובה. רק המצוות של עם ישראל היקר, מזרזים ומקרבים את הגאולה. הכל הולך להשתנות כל כך בקרוב, הרוע ויצר הרע ייעלמו בקרוב מאוד מן העולם. החי, הצומח והדומם ישתנו לבלתי הכר. הכל יבוא על תיקונו המדהים והשלם כפי תכלית העולם בבריאתו! תיכנס בו ברכה והוא ימלא בשלמות את תפקידו שהשם יעד לו, להצמיח, לבנות על דרך האמת, המנוחה והשלום. גם לדומם יש שורשים רוחניים עליונים, כל העולם הזה מקושר לשורשיו הרוחניים העליונים, אין מאומה המנותק מרוחניות!

אם בני האדם היו מתעלים על עצמם ומשתחררים מכבלי המדע הנאור כביכול, היו יכולים לראות את ההשפעות הרוחניות של כל הבריאה. המשיח יתגלה בעזרת השם בקרוב מאוד ויביא עמו מזור ומרפא לכל כאבי העולם הסובל והחולה הזה! כל צבא השמים מוכנים כבר לגאולת עם ישראל. לו יכולנו להבין בשכל כמה אנחנו אהובים בשמים כל עם ישראל כולם, כל הבנים והבנות! כמה איננו מבינים את כל חובותינו שנוצרו לטובתנו בלבד, כדי שנוכל לקבל הכל בעולמות הרוחניים בהרגשה נהדרת שפעלנו ועבדנו והתאמצנו בעבור כך.

בקרוב צפויים זמנים קשים מאוד, זה ישנה לאנשים רבים את חשיבתם האטומה, הסבל שיהיה בעולם יזכך מאוד את הנותרים, את אלה שעדיין לא הוסרו מהם הקליפות הרבות. הצדיקים אשר כבר זכו והסירו מעליהם קליפות רבות בזכות חזרתם בתשובה והמאמץ אשר השקיעו ומשקיעים בזיכוי הרבים, כמעט לא יסבלו מן הצער והסבל שירד לעולם הזה. בקרוב ביותר יפקחו עיני רבים שהיו אטומים מלראות. קץ הגלות הגיע, זמן גאולת ישראל בפתח וסוף ישראל לעשות תשובה. אנחנו עדים לכך שהמונים חוזרים בתשובה, וכל הזמן הזרם ילך ויגבר עד שכל ישראל יהיו בעזרת השם אור לגויים ויאמינו בתורה ויקיימו את מצוות השם יתברך.

אמא: "לדעתי העולם הזה מאוד יפה. יש בו עצים, פרחים, ציפורים, שדות, נוף, שמש... הכל יפה פה, רק האנשים לא תמיד, אבל העולם מאוד יפה!"  
גליה: "אמא זה עולם נהדר והוא יהיה כזה מושלם כפי שאת מדמינת לך, אבל רק כאשר המשיח יגיע וכל התיקונים יסתיימו. האדם הראשון שוב יהיה שלם בנשמתו, הכל יהיה אחרת וזה יהיה עולם נהדר כפי שכתוב בספרי הקודש, כל הדברים הללו יתקיימו: יהיו נהרות נהרות של שמן ונהרות נהרות של יין והכל יצמח באותו היום, תינוק קטן יהיה צופה ומביט ורואה סודות כל העולמות! הכל יתקיים אמא, הכל בקרוב! ישועת עם ישראל קרובה לבוא, גאולת עם ישראל קרובה! אמא הקץ מתקרב מאוד, הוא כבר כאן בפתח! דורנו בעזרת השם יזכה לראות גדולות ונצורות. כולנו צריכים להזדכך מהר, כי רק הזיכוך יכול לעזור לנו לקבל את האור הכל כך עצום ונהדר. רק כלים נקיים יוכלו לקבלו, הכלים הבנויים לניקיון וזיכוך, לקדושה וטהרה. כל הכלים המלוכלכים יתפוצצו בואור הגדול, כי לא יוכלו לשאת אותו, הם לא מתאימים לכך, רק הכלים הנקיים יוכלו לקבלו ולהפיצו. האור יכול להיות ממוקם רק בכלים מבריקים ומבהיקים שדרכם הוא יכול לעבור ולא בכלים מלוכלכים העוצרים אותו, כלים אשר יהיו כאבן שאין לה הופכין."

## בתופים ובמחולות

אמא: "אתמול בהרצאה לפני נשים בקשו ממני לקבל עבודה תוף כדי שתצאי לקבל את פני המשיח בתופים ובמחולות, מה דעתך על הרעיון היפה הזה?"  
גליה: "זה רעיון נפלא! הסמליות שבו אדירה ויפה! זה רק מוכיח כמה עם ישראל קדושים וכמהים למשיח ומכינים תופים וכלי זמר ושיר לקבלת משיח צדקנו. ברור שהדברים הללו סמליים, אך יש בסמליות הזו להעיד על עם ישראל הקדושים והטהורים שאין כמותם בכל העולם. כשתהיה הגאולה יהיו באמת ריקודים ומחולות בתופים וכלי זמר ושיר, השמחה אז תהיה עצומה למי שיזכה. שפע של אור, שמחה וחדווה! ככל שיותר יבקשו את השם, כך ירד שפע מן העולמות העליונים. כל התקרבות לקדוש ברוך הוא, מחוללת שמחה אדירה בשמים וכל שמחה כזו מורידה שפע ואושר אשר יגרש את כל העצב והיגון השורר כאן! אמא הכל בידינו!"

"הנה אנכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנותי"  
(שמות).

## הגאולה לפי רבנו משה קורדווארו (הרמ"ק) זצוק"ל

לפי הרמ"ק, רבי משה קורדווארו זצוק"ל בספרו "אלימה":  
בסוף גלותנו זה, קרוב לזמן גאולתנו, יתחזקו הצרות לישראל תכלית החוזק ויצר להם, ויאמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו מפני הצרות הגדולות אשר יסובבו מכל עבר ומכל פינה, ויתרבה הצער, עד אשר לא יפנו אבות אל בנים וכל מי שימצא עצמו לו לשלל גבור נוצח, יקרא.

הטעם שהשכינה תדין את ביתה, ויביאם על מסורת הברית כדי לזככם אל הגאולה ואל הטוב המובטח לנו על ידי נביאיו... ויהיו הניסים וגלוי השכינה לישראל בפלא! ויאמרו כולם אשר יזכו אליה, הנה אלקינו זה קיוונו לו! ממש מורה באצבע על גילוי השכינה!

ומי הזוכים? באותם הימים ירבו הצרות לצרף את ישראל כפי הדין, וכל אחד ואחד כפי חיובו יצטער.

וכל מי שיקשה עורפו ולא ישוב - יאבד! ומי שיתן את צווארו בעול התשובה וקבלת צרות בסבר פנים יפות ויתן שכמו לסבול, יצטרף ויזכה!

... והקדוש ברוך הוא בעל הדין והמשפט ביותר ובאמונה ואין עוול, ולכן יצטרפו צרוף אחר צרוף עד שיהיו כסף נקי וטהור, והנהגה זאת יהיה בתכלית קושי הדין, ... ובימים ההם ובעת ההוא יכתתו גוי בגוי חרב איש ברעהו, וישראל יהיו ביניהם בצער גדול וכל אחד ואחד ירצה לבזוז את הרחלה הזאת ולאכול את בשרה. והקדוש ברוך הוא ירחם על עם השם בזכות ג' אבות הקדושים, ויצטרפו ויתלבנו מתוך הצרות.

ומתוך הדין הזה יפיל הקדוש ברוך הוא זרע עמלק ויכלהו מן העולם וימחהו תחת השמים...

ואחר כך יתחיל בדין אומות העולם ויצטערו ישראל צער גדול כדכתיב ביחזקאל, וירצה הקדוש ברוך הוא לנער את ארץ ישראל ואת ירושלים כאשר ינער אדם טליתו!

לנער כמה עבודה זרה שיש בתוך ירושלים, בכמה פגרי טמאים קבורים סביבות המקדש וכמה מקומות המטונפים אשר בו!

ובעת ההיא יצאו כל קיבוץ עם השם במדבר, ויטשו שם ברעב ובעוני מ"ה יום ויצטרפו ויתלבנו ויראה אליהם אליהו הנביא! ויתגלה אליהם משיח! בענני גדול, ויתגלה אליהם משה רבינו עליו השלום! ויקומו מתי מדבר! ויתגלה אליהם שכינה! ויתוקנו דגלים בשכינה! ותרד בית המקדש! ויבואו ישראל אל ירושלים הבנויה ושכינה עימהם כימי צאתם מארץ מצרים! ואז ירבו הניסים ויגדלו עד אין קץ אשר אין פה יכול לדבר ולא שכל יוכל לשער לרוב נפלאות הניסים אשר יהיו לישראל! ויפתחו מקורי החוכמה! וזאת תהיה לישראל ההנהגה בגאולה בעזרת השם!

בזמן גאולתם של ישראל יהיו הניסים מתגברים על הטבע תגבורת גדולה מאוד. ויצליחו ישראל הצלחה גדולה, יותר מהצלחתם בימי שלמה!... ואין תשובה מועלת כלל! ימי משיח אין בהם תשובה כלל, שלא יקובלו כלל הרשעים אלא ימותו ויאבדו! וימשך זמן עד תשלום אלף השישי ואז ישוב העולם אל שורשו ויתערבו בסודם עד יהיה חידוש העולם אחר האלף השביעי, ויהיה האדם במעלת לא יכלנו רעיון עד רצון הבורא היודע האמיתיות.

רבי שמעון עליו השלום נשא את ידיו ובכה ואמר:

אוי למי שיקרה באותו זמן! ואשרי חלקו של מי שיקרה להימצא באותו זמן! וכמה צרות על צרות יהיו, וכל העמים ומלכיהם יתייעצו יחד עליהם ומעוררים כמה

גזירות רעות וכולם בעצה אחת באים עליהם, ותבאנה צרות על צרות, והאחרונה משכחת את הראשונה!

אז יתראה עמוד האש עומד מלמעלה למטה ארבעים יום וכל העמים שבעולם יראו אותו, בזמן ההוא יתעורר מלך המשיח לצאת מן הגן עדן! ויתקבצו אליו כל אלו שעסקו בתורה והם מעטים בעולם, ובזכות תינוקות של בית רבן יתחזק כוחו להתגבר.

ביום ההוא יתחיל מלך המשיח ויקבץ הגלות מסוף העולם עד סוף העולם. מיום ההוא כל האותות והניסים והגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים יעשה בישראל!..."

"מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? ... יעסוק בתורה ובגמילות חסדים" (גמרא).

## המשיח

גליה: "המשיח פה אתנו! חי וקיים בינינו עכשיו! הוא כבר מחכה להתגלות אבל תלוי בנו איך ומתי וזה לא יהיה בעוד הרבה זמן, אז כולנו צריכים להתכונן לקבל אותו!"

אמא: "מה צריך לעשות על מנת שהמשיח יגיע מהר?"

גליה: "תשובה, כל היהודים כולם במיוחד בארץ!"

אמא: "לא נראה לי הגיוני שכולם יחזרו בתשובה, אז מה, המשיח אף פעם לא יבוא?"

גליה: "אמא תשאירי את ההגיון שלך בצד! בכל דור המשיח מגיע ואנחנו לא מקבלים אותו, אבל בקרוב נצטרך לקבל אותו! או שנכין את עצמנו או שהשם יכין אותנו!"

רק על ידי התשובה נוכל לקבל אותו מהר ובלי ייסורים, כולנו כאחד ערבים זה לזה.

כשהמשיח יבוא יהיה גן עדן בעולם הזה!"

אמא: "כשהמשיח יגיע לא יהיה יותר מוות בעולם?"

גליה: "אמא כשהמשיח יגיע, אני אהיה ילדה רגילה ונורמלית כמו כולם! אבל אף אחד מראש לא יודע אם הוא יזכה לראות משיח! כולנו צריכים להתפלל שנזכה לראותו בקרוב, במהרה בימינו, אמן!"

בזמן התגלות המשיח זה כבר לא יעזור לאף אחד יותר לחזור בתשובה, שערי התשובה ננעלים! האמת תתגלה בעולם ותהיה פרוסה לפנינו כולנו."

אמא: "גליה, כאשר המשיח יתגלה איך נדע שהוא המשיח האמיתי?"

גליה: "אמא כשהמשיח יתגלה כולם ידעו שהוא המשיח האמיתי. יהיו לו סימנים שיבואו ביחד אתו ואין לי רשות לומר לך, אבל הסימנים יהיו מאוד ברורים ולא יותירו ספק באמיתותו בלב איש שאכן זהו משיח ישראל! סימנים כאלה אף אחד מיושבי תבל לא יכולים לתת. הכל קשור למידת הבטחון והאמונה של כל אדם וכל אדם חייב לעבוד על מידה זו ביסודיות ועל ידי כך נקרב משיח צדקנו ונתקרב בעצמנו לאבינו שבשמים. המשיח יתגלה בעזרת השם בקרוב מאוד אם נזכה, זה זמן גאולה לעם ישראל, וכל הזמן יש בשמים כרוזים המכריזים על כך שגאולת עם ישראל קרובה לבוא!"

אמא יקרה שלי, כפי שאמרתי לך, בתקופת גילוי משיח ירבו האנשים הטוענים למשיחיותם ורק גדולי הדור הם הפוסקים לגבי העניין! כל מי שינהר אחרי אנשים שלא קיבלו הסכמת גדולי הדור, יענש בצורה קשה ביותר!"



## פרה אדומה

אמא: "מה את אומרת על הפרה האדומה שנולדה בכפר חסידים?"  
גליה: "אמא פרה אדומה זה נהדר, כי היא נדרשת לעבודת הקורבנות בבית המקדש ובלי פרה אדומה אי אפשר להתחיל עם עבודת הקורבנות בכלל, אז זה רק אומר שהגאולה קרובה, אבל אף אחד לא יודע מתי ניגאל, רק השם יתברך! אנחנו לא יודעים ולא יכולים לדעת זאת כי זה רק בידי שמים!"

## גוג ומגוג

אמא: "גליה, יש לך עצה איך להינצל ממלחמת גוג ומגוג?"  
גליה: "כן, קודם כל לשמור את השבת כהלכתה עם שלוש סעודותיה. לעשות המון חסד וצדקה ומצוות, לימוד תורה וזיכוי הרבים!  
אמא יקרה שלי, אין לי רשות לפרט לך, אני רק יכולה שוב לומר שבקרוב מאוד כל התמונה תשתנה ויתחיל להיות מאוד לא רגוע בכל העולם! כל העולם יהיה כמרקחה אחת גדולה! יהיה המון מתח והתנגשויות רבות בין עמים וארצות ואלה יהיו ההכנות ל"גוג ומגוג" הבלתי נמנע. הכל הולך להשתנות בזמן הקרוב גם בגשמיות וגם ברוחניות והכל יהיה בתזוזה: הרים, יבשות, אנשים, צבאות, גייסות... הכל יזוע וינוע ובקרוב מאוד הגאולה המיוחלת של עם ישראל. יהיו זעזועים רבים בכל התבל לקראת הגאולה המיוחלת ויותר מזה אין לי אפשרות לפרט. הכל תלוי בעם ישראל, כאשר כולנו הולכים בדרך השם יתברך הגזירות מתבטלות ונמחקות ואיש לא יפגע. הכל תלוי בנו, בידינו לקבוע את מהלכי הגאולה!  
אמא, לצערי הרב לפני "גוג ומגוג" עדיין תנחת עלינו מכה קשה חס וחלילה, כי כפי שכבר אמרתי יש גזירה שאנחנו לא משכילים לבטל! אנחנו מאוד מרככים הכל, אך זה לא מתבטל! המכות שנקבל חלילה, יעירו אותנו ובעצם יגרמו להצלה של המונים מאבדון, כי כל "מכה" גורמת להתעוררות וחזרה בתשובה.  
אמא יקרה שלי, אני רואה את כל ההכנות הנהדרות הנעשות בשמים כל הזמן ללא הפוגה לכבוד עם ישראל האהובים, כמו מכינים לאירוע של שמחה גדולה! יש תכונה עצומה בשמים ואני מנועה מלפרט!"

## סופת ההוריקן

אמא: "גליה, מה את יכולה לומר על אסון הטבע אשר פקד את מרכז אמריקה? בסופת ההוריקן "מיטש" נהרגו כעשרים אלף איש ויותר ממליון וחצי בני אדם נותרו ללא קורת גג!" (בחורף 1998 למניינם).

גליה: "אמא יקרה, את מבינה שרק יד השם בדבר. הגאולה כבר מתחילה ואלה סימנים המתחילים בכל העולם אט אט ובכל פעם יתרבו אסונות הטבע והעוצמה תגדל! האסון הזה הוא אסון קטנטן לעומת מה שמצפה לכל האנושות! בקרוב תהיינה עוד כמה סופות טורנאדו והוריקן בארצות הברית ובעולם כולו שיזרעו הרס וחורבן עם המון הרוגים ואובדן רכוש. רוח שהיא דבר רוחני יכולה בחצי שעה להרוס ולהשמיד בתים וחפצים גשמיים, ואם רוח כזו עושה מצוות השם הרי שהוא בודאי יכול לעשות הכל!"

עם ישראל יכולים ובכוחם לעצור, לרכך ולמתן את כל הקצף והזעם על בני האדם השוגים בהבל ובריק, בחומר, רדיפת בצע, הבלים ותעתועים המכלים את ימיהם

לריק במילוי יצריהם! מי שנקי, תמים וישר עם הקדוש ברוך הוא וכלפי כל אדם אחר, הוא זה שיוכל להישאר!"

"אזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין" (משלי).

## מסר להורים

אמא: "מה לגבי ילדים?"

גליה: "אבות אכלו בוסר"... אבל, תפילה גדולה של תינוקות של בית רבן יכולה בהבל פיהם לבטל פורענויות. יש ילדים שנפגעים כיום ממחלות שונות שלא היו ידועות קודם. למעשה, הילדים מכפרים בסבלם על עוון אבותיהם. כאשר איש או אשה בוגדים ולא הולכים בדרך הישר, כמעט ודאי שילדיהם ישלמו את המחיר, הסבל שבנם יעבור מכפר להם על הפגם שפגמו. יש עונש גדול למי שמרחיק את עצמו ואת ילדיו מדרך השם יתברך, כל מי שיקבל עליו תשובה מאהבה ובשמחה יגדיל את זכויותיו וזכויות עם ישראל.

כל הגויים שונאי ישראל יתבעו על כל הסבל הנוראי אשר גרמו, על כל הצער במשך אלפיים שנות גלות! הקדוש ברוך הוא יפרע מכל אומות העולם!"

אמא: "גליה יקרה שלי, מה שלומך היום?"

גליה: "ברוך השם אמא, יש ברוך השם מחזירים בתשובה, בשמים שמחים ועוזרים לכל אחד מהם, וכל אחד מרגיש בעצמו את העזרה המוגשת לו בדברי התורה שהוא מסביר ובשיעורים ליחידים ולקהל הרחב. אבל רבים מהם שכחו כי התורה ניקנית בדרכי נועם ובדרך ארץ. עיקר התשובה היא מתוך הפנימיות והשלמות הפנימית, כך נכון וזו האמת ואין אחרת. גם קיום המצוות נעשה בנועם. אמא יקרה, הניצוץ קיים בכל אחד מישראל והראייה היא שבזמנים קשים, כולם מחפשים איך להתפלל וקוראים תהילים ומאמינים באמונה שלמה שהשם יושיע אותם. אך העבודה הקשה ביותר היום היא לשמור על הקיים ועל החדשים המצטרפים לתשובה. אם לא נפעל בדרכי נועם, בצניעות וענווה נפסיד את הרוח שמפיחה החזרה בתשובה. נפסיד אמונה ובטחון בשם ורבים ימצאו את דרכם חוזרים בשאלה, חלילה. חייבים להדליק את מי שאצלו הניצוץ כבר די חם, האש מיד תבער ונשמור על הגחלת. הכל בנעימות ודרך ארץ, בלי כפייה! בעזרת השם כולנו נתעורר בנחת וברחמים לחזור לאבינו שבשמים שכל כך אוהב אותנו! צריך ללמוד מידות טובות, שיסבירו איך להבדיל בין סוגי היצר ולהתחמק מיצר הרע, זה חלק עצום מתיקוננו! אסור להתייאש, כי העובד על מידותיו נתקל תכופות בעליות וירידות ולעיתים קיצוניות. צריך לשמור היטב ולא ליפול ברוח."

"ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה."

## עצירת הגשמים

אמא: "גליה יקרה שלי, אולי את יכולה לכתוב לי למה לא יורדים גשמים? יש ממש עצירת גשמים, אנחנו כבר בשיא החורף (חורף תשנ"ט, 1999 למניינם) אך ירדו רק גשמים מועטים ביותר!"

גליה: "אמא יקרה, גם זה מהסימנים שהשם יתברך שולח לנו כדי לפקוח עינינו. אם בני האדם עוברים על מה שהתבקשו ב - "שמע ישראל", דבר ראשון שנפגע זה בעצירת גשמים. אם לא עושים כמצוותו מיד - "ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה", הסכנה מאוד מוחשית! כל הדברים הלא רגילים

שקורים ושיקרו כל הזמן יותר, ימחישו לנו את מצבנו הלא רגיל, את המצב שהשם מחכה שנשוב אליו, שנשאל שאלות למה ואיך. שנחקר ונבדוק ונראה שהתשובות המדעיות לא נותנות מענה על שאלות רבות. אם נתבונן, נראה שלמרות תחושת האדם שהוא שולט בכל, אין לאדם כל שליטה. למעשה, האדם חסר שליטה לחלוטין על אסונות טבע או מוות שאתם אינו יכול להתמודד כלל! איך יתכן שאנשים החושבים את עצמם אינטליגנטיים אינם פוקחים את עיניהם לראות ולהתבונן סביבם ולהבין שהכל מאת השם יתברך ולנו אין שליטה בכלום?!"

אמא: "יש לך עוד מה לכתוב?"

גליה: "אמא כבר אמרתי ואני חייבת לומר שוב ושוב, שבקרוב מאוד יתחילו זעזועים איומים בכל רחבי העולם! העולם יתחיל לגעוש ולרעוש כמרקחה, כמו פעילות הדבורים בכוורת. תהיה תכונה עצומה, הכל ינוע ויזוע! השקט הנוכחי יעלם ואנו נהיה עדים לרצף של אירועים האחד אחרי השני, אירועים המקדימים לגאולה הקרובה כל כך בעזרת השם יתברך!"

אמא יקרה, מצפים לנו גילויים מדהימים ועצומים כל כך בקרוב! יש להזהר מאוד מאנשים המגדירים עצמם "משיחים"! בקרוב יהיה בלבול. עלינו עם ישראל מוטלת החובה לקבל את דברי גדולי הדור שהקדוש ברוך הוא מנחה אותם ומכוון אותם להדריך את בניו היקרים! בזמן גילוי המשיח ירבו האנשים העולים במעלות הקדושה והאנשים יראו וירגישו דברים כפי שלא היה מעולם בכל הדורות, הדברים הרוחניים הנשגבים הללו היו נחלת הפרט בלבד. ככל שיתקרב מועד גילוי משיח צדקנו ומועד גאולת עם ישראל הקרובה מאוד לבוא בעזרת השם יתברך, הגילויים הללו יהיו נחלת הכלל הראוי שיתברר ויהיה ראוי לבירורים הבאים. כפי שכבר אמרתי לך אמא, יהיו כל הזמן בירורים, ובקרוב מאוד יתחיל בירור ענק מאוד שאחריו יבואו בירורים קצת יותר קטנים. כל התהליכים המורכבים הללו צפויים להתחיל בקרוב ואשרי אלה ההולכים בדרך השם המנהיג את עולמו באהבה, בתבונה ובצדק מוחלט! אין משוא פנים לשום בריה בעולמו. אנחנו חייבים להביט ולהתבונן ואז נראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בניו האהובים ובנותיו האהובות ומרחם עלינו ושומר עלינו מכל. עלינו רק לפקוח עיניים להביט ולראות!"

## ליקוי חמה

גליה: "ליקוי חמה זה סימן קשה לעולם, זה סימן לפורענות בקרוב! כפי שאמרתי לך זה השקט הגדול שלפני הסערה הגדולה. ליקוי החמה שהיה, יכול להמחיש לנו שלמרות השמש הזורחת משהו הסתיר את האור מלהגיע אלינו. בליקוי החמה זה היה הירח ובליקוי העולם אלה כוחות הטומאה שאנו נותנים להם יניקה ואחיזה בנו והם מכלים כל חלקה טובה, אנחנו כבר לקראת הסוף וכל הזמן הבלבול ילך ויגבר. כל אשר אחוז עדיין בכוחות הטומאה יסבול מאוד, כי הוא אחיזתם ומעוזם האחרון ועליו לא יוותרו בנקל, לכן התנערו מכל תאוותיכם ויצריכם המשטים בכם ומדיחים אתכם לצד הרוע, הרשע והטומאה! התקרבו עמי היקר אל השם יתברך שנתן לנו תורת אמת, תורת חיים, מתנה מבית גנזיו של מלך המלכים הקב"ה. התורה הקדושה היא אשר יכולה להרים אותנו משפל המדרגה בה אנו מצויים ולהעלותנו לדרגות קדושה וטהרה ולחבר עליונים עם תחתונים".

## אביב חדש בעולם

גליה: "רבו חורשים ומזימים המחופשים לישרים ותמימי דרך. השם משמים השקיף ראה את כל בני האדם, וגם אם נדמה לחורשי המזימות נגד כל דבר שבקדושה

למיניהם ולמרבית מחלוקות בעם ישראל, שאין מי שמשגיח ורואה - השם יראה ללבב! כל הבוחשים בקדורה ייענשו ויפלו לבור התחתית אשר כרו במו ידיהם. לכל מחרחרי ריב ומדון, שנאה ומחלוקת בעם ישראל אהובו של מלך העולם - השם משקיף משמי מרום, צופה ויודע סתרינו ומביט אל כל מעשינו ומזיל דמעות על עמו אהובו.

הבחירה החופשית תישלל בקרוב והנותרים מעמו ישראל יראו כיצד דרך רשעים לא תצלח, כיצד יפלו כעלה יבש ביום סתיו ויבש כל ציץ, כל עשב שוטה יהיה כחציר יבש! ובמקומם יצמחו עלים חדשים וטריים, ירוקים וטהורים אשר יפריחו את השממה הרוחנית שכבר החלה להיות מיושבת בצמחים ירוקים ורעננים. כל הראוי לגאולה יתמלא פירות טובים ועסיסיים, אמא, הפירות הם החשובים ביותר להמשך קיומו של הצמח, המצוות בוראות לנו פירות עצומים ורעננים, פירות דשנים ועסיסיים. אנחנו כבר לקראת סופו של החורף הקודר, בקרוב מאוד יחל אביב חדש בעולם, פריחה חדשה! בקרוב ביותר כל התמונה תתבהר, תלוי רק בנו בית ישראל, מי יצמח, יגדל ויפרח ומי ייבש!

רק אחרי שיוסרו מעלינו הקליפות האוטומות את כל האור והשפע העליון, נבין את מידת אהבת השם לבניו ישראל שלו. העולם מנוהל בדין צדק עליון ואין שום משוא פנים לשום יציר כפיו של השם ברוך הוא, הכל דין צדק מוחלט.

”רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום” (תהילים).

## עצמות פלסטינאית?

אמא: ”מה המשמעות שיש לכך שהפלסטינאים מתכוונים להכריז בקרוב על מדינה עצמאית שבירתה ירושלים, חס וחלילה?”  
גליה: ”אמא יקרה, הפלסטינאים יכולים להכריז כל מה שירצו, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום”. גם אם יכריזו, בקרוב יפלו וימחקו מן העולם!  
כל הכרזה של מי שלא יהיה, לא תעזור לאף אחד! בשמים חתום שעם ישראל וארץ ישראל וירושלים הם אחד! אף אחד לא יוכל יותר להפריד אותנו מארצנו וממולדתנו ומירושלים בירת הנצח שלנו! זה סוף הזמן שניתנה רשות לישמעאל למשול וכמו חיה פצועה הוא מנסה בכל כוחו להתקומם. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לזה לקרות יותר, זיככנו וטיהרנו את לבנו ואת הנשמה הכללית במשך אלפיים שנה של גלות, הרוב כבר מושלם ומה שנשאר יבוא בשלבים של ברור. בכל פעם הקב"ה יברור את אלה המתאימים להיכלל בגאולה ויעמידם במבחנים שונים וגדולים!

## בכותל המערבי

גליה: ”אמא, הכותל המערבי עטוף באור יקרות שעין האדם לא מצליחה לראות ולהבין. זה אור רוחני שנמצא שם תדיר וניזון מהקדושה של התפילות. המון רב של נשמות הצדיקים נמצאות שם ומלמדות סגוריה על מי שלא יודע להתפלל מעומק הלב, אך נמצא בצער או צרה. הם מסדרים את תפילתו בפיו כדי שתגיע ותקבל לפני יושב מרומים. אין לי רשות לפרט יותר ולתאר במילים! עד שיבנה המקדש, זה המקום הכי קדוש להתפלל מעומק הלב ולבקש בזכות השכינה שעל הכותל שתקבל התפילה באופן פרטי וכללי, השכינה אף פעם לא זזה מהכותל המערבי.

אם האנשים היו מבינים את גודל מעלת התפילה בכותל הם היו מתפללים שם מעומק הלב, התפילה בכותל יותר מקובלת מכל המקומות הקדושים. אני כל כך מקווה ומתפללת שנזכה לראות את המשיח ובניין בית המקדש בקרוב. נשמות הצדיקים מכל הדורות, מנסות לעזור כפרט וביחד לכלל נשמת עם ישראל שכל כך זקוקה בימים אלה למצוות וזכויות שיטו את הכף לכף זכות ויהיה פחות קטרוג על עם ישראל ופחות צרות! כל מצווה של כל אדם מישראל מרככת את הצרות והקטרוגים ועוזרת לנו ככלל להתקדם במהירות גדולה יותר לעבר המשיח הגואל, שעתידי להגיע בקרוב ביותר בעזרת השם! מעשינו הטובים ומצוות השם יתברך שאנו מקיימים, יגרמו למשיח גואל צדקנו להתגלות הרבה יותר מהר בעולם ולהושיע אותנו מכל צרותיו ותחלואיו!"

## ברכת כהנים ליד הכותל

אמא: "את יכולה להסביר לי את חשיבותה של ברכת הכהנים ליד הכותל ובכלל?" גליה: "אמא, ברכת כהנים היא השריד הרוחני האחרון שנשאר מבית המקדש, והכותל הוא השריד הגשמי האחרון שנשאר מבית המקדש. השילוב של שניהם הוא עצום ביותר וחשוב ביותר. ברכת הכהנים בכותל ובכלל מורידה שפע עצום לפרט ולכלל, זו זכות עצומה לכל אדם מישראל להתברך בברכת הכהנים שהם משמשים צינור שפע שיורד מהעליונים אלינו הגשמיים. לולא השפע הרוחני היורד לעולמנו כל הזמן ברחמי השם, לא היינו יכולים להתקיים אפילו רגע אחד בעולם הזה. כל העולם הזה וכל העולמות ניזונים כולם מהשפע שהקדוש ברוך הוא משפיע ברחמיו הרבים, מאורו וזיו שכונת עוזו אשר אופפת אותנו ישראל כל העת ומשפיעה שפע עצום."

## הקדוש ברוך הוא

גליה: "השם הוא כמו אבא אוהב כל ילד בצורה מיוחדת, אוהב כל ילד בנפרד, התורה מוכיחה כמה שהשם אוהב אותנו. השם מאוד אוהב שמבקשים ממנו." אמא: "ה' כל כך גיבור, גדול ועצום. האם ה' מתייחס בכלל לבן אדם כמוני? כמוך? נדמה לי שה' כאילו במקום גבוה ורחוק מאתנו?!" גליה: "השם מתייחס בעצמו לכל פרט בבריאתו, השם נימצא בתוך כל אדם אנחנו חלק ממנו. מי שמרגיש את השם באמת לא פוחד כי הוא מרגיש כמה השם אוהב אותו, השם כולו אהבה! אבינו שבשמים שומר עלינו כל הזמן בלי הפסקות! הוא תמיד אתנו ואנחנו אף פעם לא לבד! אמא השם אוהב אותנו בלי תנאים ואין צורך לשאול כלום על השם, רק לקיים את המצוות בלי תנאים כמו שאהבת השם אלינו היא בלי תנאים." יש עכשיו המון ידע בעולם ולא מבינים את הבסיס הפשוט שיש בורא לעולם, יש דין ויש דיין! ריבונו של עולם הוא הקובע ולא כל אדם אחר בעולם, רק הקב"ה. אמא, השמחה הגדולה ביותר שיש לבורא עולם היא כשבניו שהוא כה אוהב, הולכים בדרך שלו ומקיימים מצוותיו, ככה אנחנו גורמים לשם לשמחה. השם עוזר למי שעוזר לעצמו. עולמנו האטום מתחיל להפתח ולקלוט את העניין שיש מלך לעולם והוא הקדוש ברוך הוא ואין עוד מלבדו! כוח עליון ללא שום עוררין, שולט שליטה מוחלטת בכל הבריאה והיקומים, כוחו ותבונתו מלא עולם, אין גבול ואין מספר לעוצמתו הבלעדית על כל העולמות.

בעולם הבא יש אהבה אינסופית של הקדוש ברוך הוא לכל ברואיו ויש שפע של אהבה נשגבת מבינת אנוש, אבל זה שייך רק למי שיש לו זכות לקבל את האושר האינסופי הזה, ואלה הן נשמות שעמלו כל חייהם בעולם הזה, בתורה ומצוות ומעשים טובים.

כמה נסתרות דרכי השם, הכל מכוון לטובתנו כל פעולה וכל מעשה בעולם הזה, אין מקרה, הכל בכוונת שמים טהורה לטובת האדם וכל הנבראים.

אמא: "את יכולה להסביר לי מה זה השכינה? יש לך רשות?"

גליה: "השכינה היא אהבת השם לעם ישראל והשכינה אוהבת אותנו ונימצאת אתנו כל הזמן, רק אנחנו במעשינו מרחיקים אותה מאתנו ומצוות יכולות לקרבה לעם ישראל היקר שלה, כמו ילדים שאמם כל כך מתגעגעת אליהם ומשתוקקת כבר לראותם אחרי זמן כה רב. אמא זה יקרה ולא בעוד הרבה זמן, כי השם כל כך רוצה לגאול אותנו עם ישראל היקר והאהוב שלו! לתפילה של כל אדם יהודי, יש כוח להרים שכינה מעפרה!"

"תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו" (תהילים).

## תהילים

אמא: "מה הכוח של אמירת תהילים?"

גליה: "כוח עצום! זה מעורר רחמנות שמים על מי שקוראים תהילים ועל כל עם ישראל! לתהילים כוח אדיר לגרש את כל המזיקים מהאדם ולפתוח שערי שמים לרחמים, לרצון ולכל בקשה. התהילים מוחקים המון קטרוג ועוונות, וזו סגולה בדוקה להרגעת הנשמה.

לכל מילה ומילה בתהילים יש משמעות שאת לא יכולה לדמיין את עוצמתם ויכולתם להגן עלינו הקוראים בתהילים. הכל יש בתהילים, הכל נכתב ברוח קודש עליונה. דוד המלך עליו השלום חשב על כל יהודי ועל כל נשמה ונשמה ויש בתהילים מענה לכל מי שקוראים תהילים.

בקריאת ספר תהילים פותחים צינורות שפע אלינו לפרנסה, שלום ולכל עניין ובקשה, אשרי הזוכים לכך! בזכות קריאת התהילים אפשר לבקש זיווג נאה, ברכה והצלחה. אשה (כמובן גם איש, ילד וילדה) הקוראת תהילים באופן קבוע יכולה לשנות לטובה את עולמה. לנשים יש זכויות מיוחדות, הן מאמינות בלי תנאי ויודעות לאהוב יותר, להרגיש את אהבת השם לעם ישראל וזה מאוד נאה לשם! לנשים יש יכולת להתקרב לשם בלי ללמוד כל כך הרבה כמו הגברים! כולם חייבים בתורה ומצוות, אבל להתקרב לשם הנשים מצליחות יותר בקלות!

אמא זה מאוד עוזר כל התהילים שקוראים על החולים, זה מאוד עוזר לאדם בשעת סכנה. יש בתהילים כוח מרפא עצום, דוד המלך חשב על כל יהודי והכניס בתוך התהילים ישועות ורפואות, כל המתפלל בכוונה גדולה נענה. התהילים מאוד עוזרים לכל החולים ולכל עם ישראל באשר הם בכל עניין ועניין וטוב לקרוא מה שיותר. אם ילדים קוראים תהילים יש כוח עצום לכל בקשה ובקשה, כי הם עדיין תמימים ולא מקולקלים בהבלי העולם הזה. אמא תקראי כל יום תהילים! זה מאוד עוזר להתקרב לשם יתברך."

## תענית דיבור ותהילים

אמא: "מה הכוח של תענית הדיבור?"

גליה: "אמא, תענית דיבור היא בעלת עוצמה אדירה בגשמיות וברוחניות. ביום שאדם גוזר על עצמו שתיקה מכל דברי החול וקורא את כל התהילים שלוש פעמים

ללא הפסקה בדברי חול, מתמתקים כל הדינים מעליו ומעל ישראל, תפילתו מתקבלת ומשאלותיו מתגשמות. ביום זה צינורות השפע פתוחים ומשפיעים שפע לעולם ולכלל, וגם לפרט שמקבל על עצמו צום ותענית מכל סוג. יש בכוח תעניות כאלה לרכך "מכות" ולבטל גזירות מעל ישראל.

לו יכולת אמא לראות מה עושה קריאת ספר תהילים בשמים, היית עוזבת הכל וקוראת כל היום רק תהילים! כמה אורות זה מדליק, לא תוכלי לתאר בהשגתך המצומצמת כעת אמא. זה כמו כפר גדול וחשוך שלא מחובר לחשמל ובכל פעם שקוראים תהילים, כל מילה בתהילים מדליקה אור נוסף וכך רואים כיצד בית אחר בית מוארים באור נגהות אחד אחרי השני. והנה, הכפר החשוך הזה - כולו אורות מרצדים וזוהרים הנראים למרחוק. בעזרת השם כל המצוות וכל זיכוי הרבים מדליקים כל כך הרבה אורות בשמים ומגרשים את כל החשיכה שיוצרת הסיטרא אחרא והכל הופך לאור אחד גדול ועצום, אור המשפיע שפע עצום על כל העולמות העליונים והתחתונים."

חשוב לבטא את התהילים בשפתיים, גם בקריאה שקטה!

## שיר השירים

אמא: "מה כוח אמירת שיר השירים?"

גליה: "אמא, לשיר השירים יש כוח עצום לבטל גזרות על עם ישראל, כי יש בו תיאור של כמה שהשם אוהב אותנו וזה מאוד עוזר להגיד שיר השירים אפילו כל יום! שיר השירים מלא כולו בסודות עליונים שהאדם הרגיל לא מודע להם כלל! ויש בכוח שיר השירים להפעיל הרבה קדושה ושפע מלמעלה אלינו לעולם הזה!"

## פיטום הקטורת

גליה: "אמא, אני יכולה לומר לך שמאוד חשוב להגיד את פרשת הקטורת כל יום, כי יש בה כוח עצום לשמור על האדם ולהגן עליו מכל צרה, הן בחומריות ובגשמיות והן ברוחניות, ולגרש כל דבר רע וכל מחשבה זדונית."

## קריאת "שמע"

אמא: "מה הכוח של 'קריאת שמע'?"

גליה: "לקריאת 'שמע' יש כוח עצום להגן על האדם מכל צרה כי קריאת 'שמע' ממש שוברת את השמים, יש לה כוח שאני לא יכולה לתאר לך! אמא, קריאת 'שמע' מקבלת עוצמות אדירות וגדלה למימדים ענקיים ומגיעה לשמים בעוצמה אדירה ויכולה לבטל כל דבר רע על כל מי שאומר 'שמע'!"

קריאת 'שמע' שומרת על האדם בכל אבריו מכל רע ומכל צרה וצער ובמיוחד מן המזיקים שנוצרים מעוונותיו. יש ללמוד להפריד את האותיות הדומות ולקרוא כל מילה במתינות."

# קריאת "שמע" שעל המיטה

אמא: "מה כוח קריאת "שמע" שעל המיטה?"  
גליה: "לקריאת "שמע" שעל המיטה יש כוח עצום לבטל גזירות רעות ולגרש את המזיקים.

אמא יקרה, אני מאושרת שאת קוראת עבורי ועבור הילדים במעון קריאת "שמע" שעל המיטה ונטילת הידיים שאת נוטלת לי כהלכה ממש מצילה אותי!"

## תפילה

אמא: "איזה כוח יש לתפילה?"

גליה: "לתפילה יש כוח גדול מאוד. התפילה יכולה לשנות גורל של בן אדם! לפעמים תפילה יכולה לגרום לכך שאדם ינצל ממוות! תפילה יכולה לשנות גזירות."  
אמא: "תפילה שאדם אומר בלב או שצריך להגיד בקול רם? תפילה מסידור או תהילים?"

גליה: "תפילה מן הלב! אמא, את צריכה להתפלל כל יום ויום כי זה חשוב ולבקש מהשם שישלח לנו את ישועתו במהרה ויבטל לנו גזירות קשות. התפילה יכולה להגיע עד כסא הכבוד."

אמא: "האם גם את מתפללת?"

גליה: "אני כן, כל הזמן! מאוד חשוב לא להפסיד אף תפילה של אף יום! אמא את צריכה להתפלל, אמרתי לך כמה חשוב להתפלל! כך את פותחת שערי שמים לרחמים! אמא, התפילה נועדה לעזור לאדם להתעלות יותר ויותר מבחינה רוחנית וצריך פשוט להתפלל ולהתפלל וזה עוזר למי שמתפלל ומבקש רחמי שמים! לכל תפילה יש כוח להזיז דברים, התפילה מקרבת אותנו לבוראנו ולהבנת אפסיותנו וגדלותו יתברך שמו שהכל ממנו, וכל השפע והטוב מאת השם יתברך לכל ברואיו היקרים שהולכים בדרכיו. הכל לטובתנו, את זה נראה רק בעולם הבא, אין לנו יכולת השגת הדברים הללו בעולם הזה."

אמא: "גליה אמרת שאת מתפללת לה", האם גם נשמות מתפללות?"

גליה: "אמא, גם נשמות מתפללות לשם יתברך ולא רק בשכל, מתפללים גם בנשמה. גם את מתפללת גם בנשמה ולא רק בשכל."

אמא: "מה זה עבד ה' ? האם זה אדם שמתפלל לה'?"

גליה: "אמא, עבד השם זה כל אדם שעושה הכל לשם שמים ומקיים את המצוות ומתפלל לשם בכל ליבו!"

אמא: "מה זה לשם שמים? את יכולה להסביר לי למה הכוונה?"

גליה: "אמא, זה שאדם לא מתחשב ברצונות שלו ומבטל את עצמו לכבוד השם יתברך ועושה רק לשם שמים וזה נחשב לו לצדקה גדולה בשמים."

אמא: "כמה התפילה של האדם חשובה? כמה זה עוזר?"

גליה: "להתפלל זה מאוד עוזר, מאוד עוזר שצדיקים מתפללים ומתחננים לפני הקדוש ברוך הוא שיעזור לעמו ישראל ויכוון אותם לדרך הנכונה. לתפילה של כל אדם יש השפעה מאוד משמעותית, התפילה בוקעת רגיעים ומתייצבת בפני כסא הכבוד, השם שומע כל תפילה ונותן עדיפות גדולה לתפילת הצדיקים שלו! אמא, אני כל הזמן מתפללת על עם ישראל האהוב שלי."

התפילה פותחת שערי שמים לרחמים על ישראל. יש לתפילה כח עצום לבטל גזירות. אך מכעיס מאוד את השמים, שאנשים מדברים בזמן התפילה שיחות חולין שלא קשורות לתפילה."

אמא: "מה להתפלל עם ילדים פרט לתפילות שבכל יום?"

גליה: "כל התפילות עם הילדים מאוד מקובלות בשמים. הן בוקעות רגיעים ומגיעות ומתייצבות לפני כסא הכבוד. יש עוצמה אדירה לתפילות כל כך זכות של ילדים כל כך טהורים שכדאי שיתפללו על עם ישראל שיחזרו בתשובה שלמה במהרה, שיפקחו עיניהם לשוב לדרך הנכונה לדרך השם, לדרך האמת!"



אמא: "איך לשכנע נשים שיתפללו?"  
גליה: "אמא השכנע צריך להיות מתוכם. הכל צריך להעשות בנועם ובדרך ארץ, אין לכפות או ללחוץ. בדרך כפיה או לחץ התפילה אינה תפילה. יותר טוב שיבינו מה מתפללים ולמי עובדים, עם הזמן יזכו משמים לשפע ולהתעלות. אמא, האשה מגיעה לשפע בקלות רבה יותר מהאיש."

אמא: "מה עלינו לעשות על מנת למתק את הדינים אם יהיה חס וחלילה זמן קשה לעם ישראל? האם לאסוף נשים לשיעורי תורה?"

גליה: "אמא לא צריך לחכות שיהיה, צריך כבר וכל הזמן לאסוף נשים לשיעורי תורה וקריאת תהילים, זה עוזר מאוד למנוע צרות. אם חס וחלילה קורה משהו לא טוב, קריאת התהילים מאוד עוזרת ומעוררת רחמנות שמים ותפילה! להרבות בתפילה, לתפילה יש כוחות לשנות גורלות!"

אמא: "מישהו שאל על הירידות שלו בתפילה מדי פעם."

גליה: "הוא צריך לדעת, שאין אדם ויהיה האיש הקדוש והמאמין מאוד, שאין לו עליות וירידות. גם לאנשים עם רוחניות גבוהה מאוד יש ירידות כשמנסים אותם משמים, או שזאת ירידה שמיד אחריה תהיה עליה ויפתחו לו משמים שערי לימוד וקיבול תפילה."

צריך לדעת שכל החיים הללו הם כמו סחרחרה שעולה ויורדת, פעם קצת יורדים ופעם קצת עולים וחשוב שהירידות יהיו קטנות, כי כל הירידות הללו הן רק על מנת לעלות יותר גבוה, כמו המזנק לריצה שצריך לתת תנופה אחורה. לא ליפול ברוח, זה העיקר!"

אמא: "במה עלי להתמקד כדי להצליח במילוי תפקידי בעולם הזה?"

גליה: "אמא את יכולה להקפיד יותר על תפילות כי לתפילה יש סגולה גדולה לקרב את האדם לבורא העולם ולזכות את הרבים. זה המתכון להצלחת תיקונו של כל אדם בעולם הזה וכמובן להקפיד על עבודת השם וקיום תורה, מצוות ומעשים טובים."

אמא: "גליה, למה אדם צריך להתפלל אם בלאו הכי ה' יודע כל מה שאנחנו צריכים ויכול לתת לנו הכל גם מבלי שנבקש ולפי זכויותינו?"

גליה: "אמא שאלה יפה שאלת, ה' נותן לנו כל הזמן שפע עצום ביותר שאם היינו פוקחים את עינינו לראות את קצהו של השפע הזה היינו כל היום רק מודים, מהללים ומשבחים למלך המלכים הקב"ה יוצר הכל."

אמא יקרה שלי לתפילה יש מטרות רבות והחשובות שבהן: לעלות בדרגות רוחניות, לאפשר מעבר רוחני לשפע היורד לעולם, התפילה היא כמו צינור המוביל מן העולם הזה לעליון ומן העולם העליון לעולם הזה, התפילה מגשרת בין שני העולמות ומאפשרת התקרבות למלך העולם, להדבק בו יתברך ולעלות מעלה מעלה במעלות הרוחניות. הצדיק מתפלל על עם ישראל ומוריד שפע לישראל ולעולם כולו ולצדיק באופן פרטי, הקדושה עוברת דרכו באופן ישיר, ללא הפרעות ומכשלות. לכן כל כך חשוב להתפלל בכוונה גדולה, בנקיות המחשבה, לעצור את המחשבה כאן אצלנו ולא לתת לה לחמוק מאתנו ולרחף כל כך רחוק למחוזות אסורים. חשוב ביותר להתכונן לפני התפילה ולהתרכז בה מאוד, וכה חמור המצב שמדברים בשעת התפילה ועוצרים את השפע העליון מלרדת לעולם. התפילה בכוונה, בנקיות ובקדושה והתעלות רבה, היא אחת המשימות הקשות ביותר ליהודי בעולמנו ואלה המצליחים להתעלות בתפילתם מרגישים אושר עליון שאין כמותו, מרגישים קרובים לשם יתברך מלך העולם, כאילו עומדים במחיצת הקדוש ברוך הוא ומדברים אתו ישירות והוא יתברך שומע אותנו באופן ישיר. ההתעלות האמיתית בתפילה היא אחת ההנאות העצומות שיכולות להיות לבן אנוש ואחד התפקידים החשובים שיש ליהודי בעולם הזה ובכך לחבר עולמות עליונים ותחתונים.

אמא הרוב לא זוכים למעלות גבוהות בתפילה, הרוב הגדול מתפללים באופן שגרתי ומדקלמים ללא כוונת הכתוב. יש הזוכים להתעלות רוחנית בתפילות מסוימות ולעיתים רחוקות, אך הקרובים מאוד לשם ברוך הוא בתפילותיהם תמיד, הם

צדיקים מועטים בלבד. תפילת הצדיקים עולה יותר בקלות ובמהירות להיכלות הגבוהים אליהם היא ראויה להיכנס. ככל שהאדם עובד על מידותיו ומקיים מצוות השם יתברך, הוא הופך לכלי נקי וממורק שדרכו יכולים לזרום המים החיים בקלות רבה ובזרם חזק ומהיר, ולפלט דרכם ללא מכשולים. כאשר הכלי הרוחני חסום במכשולים הנוצרים מן העבירות, זה גורם לעיכוב במעבר ולעיתים הדרכים אף נסתמות ללא תקנה. הכל תלוי באדם עצמו, כמה מהר תגיע תפילתו אל שוכן מרומים ואם בכלל. האדם הוא המפתח לשינוי גורלו, בידו המפתח לפתיחת עולמו האישי והכללי לאושר האינסופי, אך לפעמים האדם מאבד את המפתח של עצמו ונשאר נעול ומסוגר."

"וכתבתם על מזוזות ביתיך ובשעריך".

## מזוזה

אמא: "יש לך מה להגיד על מזוזות?"  
גליה: "מזוזה כשרה שומרת על בני הבית מהמזיקים האורבים בפתח. הקדושה שבמזוזה שומרת את האדם מקטרוג המזיקים שנוצרו מעוונותיו. אך יש להזהר מאד ממזוזות קטנות שנכתבות כלאחר יד ללא קדושה וכוונה. אלו מזוזות שהכתיבה בהן נעשתה לשם כסף חומרי בלבד והן כתובות בצורה לא מכובדת כלפי הקודש. יש תלמידי ישיבה רבים המחפשים כסף קל במעט עמל וכותבים מזוזות בצורה מחפירה ולעיתים בדרך לא כשרה, ויש חנויות שמוכרות את המזוזות האלה. משמים מכוונים את מי שראוי, שיקנה מזוזה טובה וכשרה מבלי שיונו אותו תמורת בצע כסף. צריך להזהר מאד ממזוזות שנכתבות בידי נשים העוסקות באומנות ובשבילן הכתיבה זה תחביב ולא יותר.

צריך להזהר ולנהוג כבוד במזוזה ומדי פעם לבדוק את כשרותה במיוחד באזורים הלחים. הלחות שבאוויר מוחקת ושוברת אותיות והמזוזה נפסלת ואין מי שיגן מהמזיקים בפתח הבית."

## נטילת ידיים בבוקר

אמא: "אולי את יכולה להגיד לי למה כל כך חשוב לנטול ידיים בבוקר?"  
גליה: "אמא, כי נטילת ידיים מגרשת את הטומאה של הלילה וזה חשוב לנטול ידיים כי כך אדם מתחיל את יומו בצורה טובה ויעילה יותר וללא הפרעות!"

"ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך".

## ברכת המזון

גליה: "ברכת המזון חשובה מאוד. זה לא רק להודות לקדוש ברוך הוא שאיפשר לנו ברחמיו שפע של מזון, אלא צריך לדעת כי בברכת המזון מתברכים בשפע עליון בכל השטחים. זה דבר גדול לנשמות שבאות על תיקונן מעצם הברכה. צריך לדעת להבחין בין תיאבון גשמי שהוא למלא את הבטן במעדנים לבין תיאבון רוחני. אדם רוחני אוכל לקיים את נפשו כדי שיוכל להמשיך ולעסוק בלימוד תורה. צדיק אמיתי אינו אוכל כדי להשמין, אלא לקיום גופו כדי שיהיה גופו חזק ובריא

לעבודתו יתברך. אמא יקרה שלי, טעם המצוות הוא עמוק ביותר ונשגב מהבנתנו והשגתנו השכלית. רק אחרי 120 הנשמה רואה את שכר המצוות היקרות שהאדם קיים בעולם השקר הזה, ומצפות לנו הפתעות עצומות למקיימי המצוות בדבקות, אהבה ומסירות."

"אלמלא משמרין ישראל שתי שבתות מיד נגאלין" (מסכת שבת).

## שבת

גליה: "שבת הקדושה היא המלכה של השבוע והיא ניתנה לנו כמתנה מהבורא יתברך כדי שנוכל לאגור כוחות נפש ואנרגיה לכל השבוע. אמא השבת שומרת על מי ששומר עליה והיא חשובה כאילו האדם קיים כל המצוות כולם, כי יש בשבת קדושה מיוחדת לעם ישראל שאין בימים אחרים של השנה, רק בשבת!  
השבת היא מתנה גדולה לעם ישראל ומי שלא שומר שבת מהשמים לא יכולים לשמור עליו!

לנשמה בשמים יש סבל מכך שהילדים שלה מחללים שבת. נשמות שעדיין לא סיימו את החשבונות סובלות ללא גבול מכל עבירה של ילדיהם."  
אמא: "האם בערב שבת כשחוזרים מבית הכנסת, מלווים את האדם הביתה מלאכים?"  
גליה: "המלאכים מלווים את האבא והבן, האמא מקבלת את הטוב כי היא דואגת שהמלאך הטוב ישאר, היא מכינה את הבית, את השולחן לשבת קודש. המלאך הטוב נשאר בבית לכל השבת והכל תלוי באשה. אם היא אשה טובה וצדיקה שהכינה את צרכי השבת, אז המלאכים נשארים אצלם בבית כל השבת וזו קדושה גדולה בבית שלהם!"  
אמא: "נשים בהרצאה ביקשו שאשאל אותך על סעודת 'מלווה מלכה' שבמוצאי שבת קודש?"

גליה: "אמא זה נהדר מאוד להיפרד מהמלכה של כל השבוע. גם ממלך ומלכה אמיתיים נפרדים כשהם הולכים, כל המשרתים עומדים לכבודם עד שהם יוצאים! כך גם השבת - המלכה הקדושה כשהיא יוצאת לה לדרכה, כולנו מלווים אותה ומחכים לה שתחזור אלינו בעוד שבוע."

## המצוות - לבוש הנשמה

אמא: "איזה כוח יש לקיום המצוות?"  
גליה: "אמא, אני יכולה לומר לך שלמצוות שהאדם מקיים בעולם הזה יש עוצמה אדירה בעולמות עליונים, כי המצוות זה כל התכלית של קיום האדם בעולם הזה."  
אמא: "למה הכוונה שיש לאדם זכויות? האם זה כמו שיש לאדם עודף כסף בבנק והוא יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה?"  
גליה: "אמא, זכויות מקנות לאדם זכויות יתר בשמים והוא יכול לעשות ולקבל דברים שאחרים ללא זכויות לא יכולים! זה מקנה זכויות יתר לבעלי זכויות שצברו אותם כאן בעולם הזה מקיום של מצוות וחסד!"  
אמא: "עד כדי כך יש לחיים כוח כל כך גדול?"  
גליה: "אמא זו הסיבה שכל כך חשוב שאדם יקיים את המצוות בעולם הזה כי כך הוא יכול להביא לישועה והגאולה של נשמתו ושל כלל ישראל. זו זכות גדולה להגיע לאמת וזו המטרה בעולם הזה, לראות את האמת בתוך כל העלם הזה ולבחור באמת ובקיום המצוות שאותם נשלחנו לקיים כאן."

אמא: "מה את מציעה לי לעשות על מנת להקל את ייסורי המוות אחרי 120 שנה?"

גליה: "אמא, אם אדם מקיים מצוות בעולם הזה אז המוות שלו לא קשה לו, כי הוא שמח ונהנה ממה שמצפה לו שם בעולם הבא. הכי קשה לאדם כשהוא מגיע לעולם הבא ערום ממצוות, אז הוא מסכן והנשמה שלו אומללה כי אין לה לבוש. זה כמו בעולם הזה, כשלאדם אין בגדים והוא עני ואביון וקר לו בגשם ובחורף והוא מלא בושה גם בקיץ כי כולם רואים שאין לו בגדים ללבוש. בעולם הבא הכל ברור, זה שאין לו בגדים זה ידוע שאין לו מצוות. זיכוי הרבים הוא זה שתופר את הבגדים היפים ביותר שאין לך אפשרות אפילו לדמיין את יופיים בעולם הזה! כל אחד מלבישים לפי מעשיו בעולם הזה."

אמא: "גליה, האם בשמים הנשמה מקבלת גוף אחר או נשארת בלי גוף? מותר לך להגיד?"

גליה: "אמא אין דבר כזה להשאיר בלי גוף. לכל עולם יש את הגוף שלו שמתאים לאותו עולם ולתכליתו. אמא יקרה שלי, בעולם הבא שהוא עולם רוחני, יש לבושים רוחניים והכל לפי מעשיו ותיקונו בעולם הזה, אז כמה חשוב לקיים מצוות ולעשות מעשים טובים, כי כל מצוה בונה לנו את בגדי הפאר הרוחניים שלנו ומקשטת אותם באין ספור קישוטים! אלה שלא עושים מצוות, הם אומללים שם, כי במה יוכלו להתלבש? הם נשארים ערומים מלבוש ואין להם יותר אפשרות להכין מלבושים בעולם הבא, כי יש אפשרות כזו רק כאן בעולם הזה, והם תלויים בחסדים של אחרים שיעשו בשבילם בעולם הזה, אם יעשו!?"

אמא, בעולם הזה אין לנו זמן כי החיים שלנו חולפים ביעף ונגמרים פתאום. אף אחד לא יודע מראש מתי זה ייגמר לו. כל זמן שהאדם חי, הוא צריך לרוץ כל הזמן בלא מנוחה, על מנת להשיג מה שיותר מצוות ומעשים טובים בעולם הזה. בעולם הבא יהיה לו זמן למכביר לנוח, כאן זה לא עולם של מנוחה, כאן זה עולם העשייה והאדם לעמל יולד, עליו לעמול מה שיותר להשגת המצוות!"

אמא: "האם מצוות שאני עושה יכולות להוסיף לאמי ז'ל זכויות בשמים?"  
גליה: "אמא, זה כל הזמן נתון לשינויים וכל מצווה שאדם עושה בעולם הזה, נזקפת לזכות הוריו מולידיו, כל מי שנכלל בנשמתו זוכה מזכויותיו. כל אדם הוא בעצם שליח של הנשמה בכללותה, הוא מוסיף ומתקן לאותה נשמה באופן כללי וגם לעצמו באופן פרטי."

## ישראל ערבים זה לזה

אמא: "גליה, למה הכוונה שישראל ערבים זה לזה?"  
גליה: "אמא, לכל ישראל כולם יש קופה אחת משותפת ומי שלוקח מן הקופה - חסר לכולם ומי שמוסיף לקופה - יש יותר עבור כולם! יש באפשרותו של כל אחד לשנות את המאזן של כולם לזכות או לחובה!"

אמא: "איך זה שאת כל כך אוהבת את כל עם ישראל ודואגת לכל עם ישראל?"  
גליה: "אמא, אני חלק מהנשמה הכללית של עם ישראל וזו הסיבה לאהבתי את העם. אם יש בעיה בחלק של הגוף זה מפריע לכל הגוף, אני חלק מנשמת עם ישראל ואם יש לנו בעיה זה מתבטא גם בכאב שלי!"

כל המצוות שלנו מאחדים את הנשמות שלנו ככלל וזה גורם לנשמה אחת גדולה ומאוחדת של כל עם ישראל! אלה שלא מקיימים את המצוות גורמים לכך שישארו בשוליים ולא יהיו מחוברים לכלל עם ישראל וזה פוגם בשלמות העם ובשלמות נשמותיהם, הם אומללים בעולם הבא כי אין להם אפשרות להשתייך לעם ישראל! נשמת עם ישראל הכי קדושה ואהובה ומיוחדת בשמים!"

## ט"ו בשבט

אמא: "גליה, מה את יכולה לומר על ט"ו בשבט?"  
גליה: "אמא, ט"ו בשבט הוא זמן יפה ונהדר בטבע וכל מי שרוצה להתפעל מפלאי הבריאה, שיביט סביבו ויראה איזה עולם יפה ברא לנו הקדוש ברוך הוא. עולם מלא צבעים ופרחים, שמש ושמים... והכל משתלב כל כך יפה אתנו בעולם הנהדר שלנו! רק אנחנו יכולים להחליט אם יהיה זה עולם יפה ומאושר לכולנו, או שיהיה זה עולם של סבל וכאב. התורה והמצוות הם שינחו אותנו בדרך הנכונה והם שיעזרו לנו לבנות עולם יפה כמו הזמן הכל כך יפה בטבע בט"ו בשבט!"

## צפורים

אמא: "מה יש לך להגיד על הצפורים שמצייצות המון ציוצים בבוקר ובערב, יש לי הרגשה שהן פשוט מתפללות לקדוש ברוך הוא, יכול להיות דבר כזה?"  
גליה: "אמא זה נכון, גם הצפורים וגם כל הברואים יצירי האל-הקדוש משבחים לשם יתברך כל ערב ובוקר. זה שאנחנו לא מבינים את שפתם לא אומר שאין להם יכולת לתת תשבחות לבוראם. אמא הצפורים משבחים ומקלסים לשם יתברך כל בוקר וערב לפני השינה וכך גם אנחנו מצווים לתת תשבחות לשם יתברך והודאות כל יום ויום!"

## היונה

אמא: "את יכולה להגיד משהו על היונה?"  
גליה: "אמא, היונה דומה לשכינה והיא ציפור מאוד אוהבת ומתגעגעת אל בן זוגה כמו שהשם מתגעגע אלינו עם ישראל ואוהב אותנו ומחכה לנו כל כך הרבה שנים. אנחנו לא מבינים כמה השם אוהב אותנו ורוצה אותנו ומתגעגע אלינו!"

"...מה קול ששמעת בחורבה זו? - שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת: אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בני לבין האומות..." (גמרא, ברכות).

## ט' באב

אמא: "גליה, יש לך מה להגיד לקראת תשעה באב?"  
גליה: "להגיד שזה זמן מאוד עצוב לעם ישראל ובשמים בוכים ביום הזה, כי כבר משתוקקים לראות את עם ישראל בגאולתו ואנחנו עדיין לא ראויים לכך, אבל בקרוב השם יעזור לנו ונגאל ונבנה את בית הבחירה."  
אמא: "גליה, אבל אומרים שבית המקדש השלישי ירד משמים?"  
גליה: "אמא זה נכון אבל אנחנו בעולם הזה צריכים לעשות השתדלות בבנייתו ואז הוא יושלם משמים השלמה רוחנית."  
אמא: "בט' באב האחרון קראתי על חורבן בית המקדש ועל כל מה שקרה לעם ישראל: על המצור הנורא, ההרג והטבח הנוראיים, הסבל והרעב... נשים ביטלו ילדיהם! מסתבר שמתו שם מיליונים וזה ממש מפחיד. פתאום התחלתי מאוד לפחד מהקדוש ברוך

הוא, כי מי שלא הולך בדרך השם, נענש בחומרה רבה, בסבל וייסורים כמו בחורבן בית המקדש, נורא מפחיד הקדוש ברוך הוא?!"  
גליה: "אמא לא צריך לפחוד מהקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו אוהב אותנו ללא גבול ושומר עלינו ללא סוף ונמצא אתנו תמיד ולא יוותר עלינו לעולם כי אנחנו העם האהוב שלו מכל העמים ומכל הזמנים!  
אז אמא, לא לדאוג כי החורבן בא אחרי תקופה מאוד ארוכה של עבירות קשות שעם ישראל עבר על מצוות התורה ואי אפשר היה לסלוח להם יותר. אבל הם כל כך אהובים שהשם שימר אותם במשך אלפי שנים עד היום ולא מחק אותם כפי שמחק טוטאלית עמים אחרים בהיסטוריה!"

## ירושלים

גליה: "אמא, ירושלים היא עיר הקודש וכל גרגיר שם מלא בקדושה ואפוף בה. כל מי שיכול לגור בירושלים הקדושה נחשב לו זכות גדולה מאוד, הוא יהיה מוקף קדושה עילאית כיון שמכל הארצות - ארץ ישראל היא הקדושה מכולן.  
ומכל הערים בארץ ישראל - ירושלים היא הקדושה מכולם.  
ומכל האתרים בירושלים - הר הבית הוא הקדוש מכולם.  
ומקום קודש הקודשים - הוא הקדוש מכל המקומות בעולם הזה, הוא הפתח לשפע האלוקי שהקדוש ברוך הוא ממטיר עלינו משמים ברחמי הרבים ובאהבתנו עם ישראל היקר שלו.

אמא, ירושלים חרבה כעת והקדוש ברוך הוא מצטער על החורבן שלה ושלנו עמו ישראל אהובו! גם ירושלים של מעלה עצובה ומצפה לאורות הגדולים שידלקו בה בקרוב בעזרת השם יתברך. כל המצוות של עם ישראל מדליקים בה אורות זוהרים ומזהירים. כשעם ישראל חוזר לאבינו שבשמים ירושלים של מעלה מתמלאת דיצה וצהלה!"

אמא: "יום אחד טסתי מעל ירושלים וראיתי את הר הבית מלמעלה. ממעוף המטוס רואים כמה האדם אפסי, בכלל לא רואים אותו מלמעלה, גם הבניינים כל כך קטנים, הכל כל כך זעיר ואפסי יחסית לשמים, לכדור הארץ ולכל הגלקסיות והיקום! אז איך זה שאנחנו הכה זעירים ואפסיים חשובים לקב"ה?"

גליה: "אמא, אנחנו אולי קטנים בגודל הגשמי, אך לא ברוחניות! זה רק נראה כך בעולם השקר, בעולם הזה רואים הרבה שקר. מקום בית המקדש והר הבית מלא כולו בקדושה עילאית ביותר, כל הזמן זורם דרכו שפע עצום מן העליונים!"

אמא: "למה אחד הנושאים הגורמים לי לבכי בתפילה זה הקטע על ירושלים שהיא עדיין חרבה?"

גליה: "אמא כי את עצובה על חורבן בית המקדש והמרכז הרוחני של עם ישראל חרב. זה כמו גוף ללא נשמה, איך אפשר לא לבכות על גוף שהנשמה עזבה אותו והוא במצב כל כך קשה? האם את יכולה לראות גוף ללא נשמה ולא להתאבל עליו? ירושלים - הנשמה של עם ישראל היקר שלנו צריכה לשוב אלינו בקרוב, כמו בתחיית המתים היא שוב תחייה את הגוף המת הזה."

## האדם הראשון

אמא: "רציתי לשאול אותך גליה, מה אנחנו אשמים שהאדם הראשון חטא ואנחנו כל כך סובלים במשך אלפי שנים ודורות? מה אנחנו אשמים בחטא שמישהו אחר חטא?"

גליה: "אמא, האדם הראשון חטא מתוך כוונה טהורה לתקן את העולם בדרך שונה ממה שהוצע לו וקשה לי להסביר לך הכל, רק דעי לך שגם אנחנו אשמים כי אנחנו בעצם חלק נשמתו של האדם הראשון. אנחנו לא סובלים בגללו, אלא בגללנו! כי אנחנו כחלק שלו חטאנו ואנחנו מתקנים, אנחנו יכולים להאשים את עצמנו בלבד!"

אמא: "אחיד ז. אומר שאנחנו מתקנים את חטא האדם הראשון וכשנסיים לתקן אותו, האדם שוב יחטא ושוב יצטרכו בני האדם להתגלגל במשך אלפי שנים על מנת להתקן. אז מה תכלית כל התיקון אם שוב נחטא?"

גליה: "ז. לא מבין שהשם ברא את האדם כדי שיהיה המשך של שלמות, וכל מה שקרה עד עכשיו זה תהליך אלוקי כדי להביא את האדם לשלמות שהוא איבד בגן עדן. כשהאדם יגיע שוב לשלמות השם יהרוג את היצר הרע, ובסוף הימים הללו, אלה הנשארים יגיעו לשלמות רוחנית אמיתית אחרי תחיית המתים."

אמא: "אז לא תהיה יותר בחירה לאדם?"

גליה: "נכון! הוא לא יצטרך."

אמא: "בני האדם הפכו למלאכים?"

גליה: "לא! יצורים רוחניים! אבל אי אפשר להבין את זה! אמא, תדאגי לעצמך עכשיו כדי שתגיעי לעולם תחיית המתים."

## שם האדם

אמא: "את יכולה אולי להסביר לי קצת על שם האדם? אומרים שכבר לפני לידתו מקבל האדם את שמו בשמים, הוריו רק מחליטים לקרוא לו באותו שם שקיבל בשמים וזה נחשב לנבואה קטנה של הוריו, "המתנבאים" ביחס לשמו. לשם האדם יש איזו שהיא מהות?"

גליה: "אמא לשם האדם יש אחיזה בשורשים עליונים, לשם האדם יש משמעות עצומה וכל מהות האדם טמונה בשמו. השם יונק משורשים רוחניים גבוהים! כל שם יונק משורשיו העליונים כמו שכל עץ יונק משורשיו התחתונים. האדם מגלם בעולם הזה את שמו!"

שמו של האדם נבחר משמים לפני צאתו לאויר העולם, את השם הוא מקבל משמים ורק נדמה לנו שאנחנו הנותנים לו את השם! משמים מכוונים את האדם לתת את השם הנכון לכל נולד!"

אמא: "מה את יכולה לומר לגבי השם שלי - שולמית?"

גליה: "אמא, לשם שלך יש שורש עליון קדוש ומיוחד כי שמך מעיד על שלום ושלם ושלמות והשלמה. שולמית - היא כנסת ישראל, שהיא אהובה של הקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה שמו. זה שם נהדר ואהוב בשמים ויונק משורשיו העליונים הקדושים מאוד."

אמא: "מה את יכולה לומר על השם שלך - גליה?"

גליה: "אמא, השם שלי גליה אומר את הכל! הוא אומר את המהות שלי והתפקיד שלי בעולם הזה - לגלות לך את דברי השם!"

אמא: "זה בסדר שאנשים קוראים לעצמם בשם מקוצר כמו למשל: אבי - במקום אברהם, איציק - במקום יצחק... מה לומר לאנשים כאלה?"

גליה: "אמא לומר להם שיקראו רק בשמות מלאים, כי כך הם שומרים על הנשמה שלהם שלא תפגם להם, השם המקוצר יכול לגרום לפגמים בנשמה. עניין השמות הוא הרבה יותר מורכב ממה שחושבים, כל אותיות השם של האדם הם בעצם אברי הגוף של הנשמה, שהם רוחניים."

הערה: השם "גליה" מורכב מאותיות "גילה" (גילה - וגליה - זה אותם אותיות). גילה - פירושו שמחה! שמחה - היה שמה של סבתי ז"ל אשר גליה היא הגלגול שלה. בעצם: גליה ושמחה זה אותו שם, כלומר: אותה נשמה הגיעה לעולם הזה באותו שם, בשני גלגולים שונים!?!?

## לשון הרע וכח הדיבור

גליה: "אמא, כל מילה שהאדם מוציא מפיו מאוד חשובה! למילים יש כוח השפעה גדול וצריך להזהר! יש להיות מודעים לחשיבות שיש לכל מילה ומילה בשמים ולהיזהר מאוד כי למילים יש כוח עצום להרוס וגם לבנות! המילים הטובות בונות בעולמות העליונים וההיפך!"

אמא: "למדתי על לשון הרע ועל כוח הדיבור, איזה כוח עצום יש לדיבור! לא ידעתי שזה אכן כך, זה פשוט נהדר!"

גליה: "אמא לדיבור יש כוח עצום! הוא ממש חוצב להבות! הן לחיוב והן לשלילה!" אמא: "למדתי שכל מילה שמוציאים מהפה כל כך חשובה ומשפיעה שצריך להיזהר ביותר שלא לומר שום דבר רע. כל כך צריך להיזהר במילים שאולי לא כדאי לדבר בכלל?"

גליה: "אמא, כדאי לדבר מה שפחות ורק מה שצריך!"

אמא: "האם לשון הרע זה חטא כל כך חמור עד כדי כך שאנשים באים בגלגול על עבירה בלשון הרע? תקשרתי עם בחור אוטיסט והוא כתב לי שהוא צדיק גדול שבא לעולם הזה לתקן חטא לשון הרע! אפשר לבוא בגלגול רק על חטא לשון הרע?"

גליה: "אמא זה חטא מאוד חמור ואפשר בהחלט לבוא בגלגול על זה! לשון הרע זו אחת העבירות הכי קשות שאדם יכול לעבור! כי הוא מקטרג על אנשים אחרים וגם על עצמו!"

אמא: "איך מתייחסים בשמים לאנשים שמדברים לשון הרע?" גליה: "בשמים לא אוהבים את מי שמדבר לשון הרע כי זה חטא גדול! להגיד לכל מי שמדבר לשון הרע, כי מן השמים יענישו אותו בצורה קשה!"

## מלאכים ומליצים

אמא: "אומרים שהמלאך מלמד את הנשמה של התינוק בבטן את כל התורה כולה, האם המלאך מלמד גם בן וגם בת?"

גליה: "כל התורה גם בן וגם בת!"

אמא: "התורה שהמלאך מלמד את התינוק - האם הכוונה היא לחמשת חומשי התורה?"

גליה: "יש רק תורה אחת! המלאך מלמד את כל התורה כולל נביאים וכתובים, תורה שבעל פה, הכל!"

אמא: "את רואה מלאכים גם לא בחלום?"

גליה: "אמא זה נכון!"



אמא: "גליה את יודעת, מסופר בקלטת של רב ידוע על ילד אשר מת מוות קליני וחזר לחיים, בהיותו במצב של מוות קליני הוא ראה רבבות מלאכים שחורים, מלאכי חבלה ומלאכי אור בהירים עולים ויורדים בעולם הזה, הוא ראה שיש כאן תכונה כל הזמן!"

גליה: "זה נכון! יש כאן כל הזמן מלאכים שבאים למלא את שליחותם ונשמות רואות הכל, אין להם הגבלה של כלום!"

אמא: "האם המצוות שהאדם קיים בעולם הזה הם מליצי היושר שלו? איפה הם נמצאים?"

גליה: "אמא הם מלווים אותו כל הזמן ולא זזים ממנו! מליצי היושר שלו כל הזמן מעופפים סביבו ומפלסים לו דרך בתוך כל הצרות שיכולות לפקוד אותו, ורק המצוות שלו - מליצי היושר האמיתיים שלו הם המצילים אותו מכל הייסורים הקשים שיכלו לבוא עליו. הם נלחמים ומגרשים את הרע ועושים לו טוב בנשמה ומרצדים סביבו בדמות מלאכי טוהר עליון, כי המצוות כוחם לברוא כוחות רוחניים נשגבים המלווים אותנו לנצח. אם האדם עושה עבירות חלילה, נבראים מהם מלאכי חבלה, שדים ומזיקים המקיפים אותו וגורמים לו קשיים בפרנסה, זיווג, שלום בית וקשיים בכל דרכיו! המעשים הרעים שלו בוראים מלאכים רעים המחפשים איך להרע לאדם. העברות הם המקטרגים העושים שמות כרצונם, לפי כוחם ולפי הרוע שהוא ברא אותם."

אמא: "האם המלאכים הטובים הם שלו ואתו כל הזמן, גם אחרי שהאדם נפטר?"  
גליה: "אמא כל מצווה בוראת מלאך מליץ יושר על האדם. גם בחיים המלאכים הטובים דואגים לאדם ומגינים עליו מכל רע ובודאי גם בעולם הבא שהוא עולם רוחני והמלאכים הם רוחניים - אז הנשמה יכולה גם לראות את המלאכים ולתקשר איתם."

## מאנלוגי לדיגיטלי

אמא: "גליה אולי את יכולה להסביר לי איך קורה שמצווה אשר קיומה גשמי-פיזי בוראת מלאך רוחני? קשה לתפוס את זה!"

גליה: "אמא קשה לתפוס הרבה דברים, אבל כל העולמות מקושרים ביניהם והעולמות האחרים הם רוחניים והם מקושרים בגשמיים. הפעולות הרוחניות משפיעות על הגשמיים והפעולות הגשמיות משפיעות על הרוחניים, זה כמו להפוך מאנלוגי לדיגיטאלי. הכל מן שילוב מושלם של השפעות מעולמות לעולמות, אלה דברים מאוד נשגבים שקשה להבין אותם בשכל, הנשמה רואה ומבינה אבל זה ברור שממצוות ומעשים טובים ומחסדים ומדיבורים נעימים וטובים ונקיים, אנחנו בוראים מלאכים מליצי יושר שיש להם כוחות רוחניים לשנות את מאזן הכוחות בעולם ולהטות את כל הכף לזכות כוחות הטוהר ולקרוב גאולת עם ישראל."

אמא: "איך את יודעת מה זה אנלוגי ודיגיטלי?"

גליה: "אמא את שוכחת שאם יש רשות שמים, אני יודעת הכל! רק המראה שלי וזה שאני לא מדברת ממש דרך הפה כמו כולם, מטעה אותך ואת לרגע שוכחת."

אמא: "גליה תסבירי לי שוב, האם המלאכים הנבראים מהמצוות של האדם, נמצאים אתו כל הזמן, והאם גם המשחיתים שהאדם בורא מהעבירות שלו נמצאים אתו כל הזמן?"

גליה: "אמא זה ברור שהם נמצאים אתו כל הזמן כי הם שלו כל הזמן לעולמי עולמים! אז למי שיש הרבה מעשים טובים, יש לו מלאכים רוחניים טובים המגינים עליו כל הזמן ומליצים עליו יושר! ואלה שעוברים עבירות השם ישמור אותם ויציל את כל עם ישראל מכך, הם סוחבים אתם לכל מקום את המשחיתים המחפשים רק לחבל בהם ולהרע ולקלקל להם. אמא, יש צדיקים שיכולים לראות את כל המשחיתים והמקטרגים של האדם ויכולים לראות את כל המלאכים מליצי היושר

שיש מסביבו של כל אדם. אמא גם אני רואה את זה, כי אני רואה הכל דרך הנשמה, ויש צדיקים הזוכים להארות הללו והם רואים את הדברים בחוש!"  
אמא: "מותר לך להגיד מה את רואה מסביבך?"  
גליה: "אמא אני רואה סביבי הרבה מלאכים מליצי יושר עלי כל הזמן ברוך השם, ואלה ממש גדודים גדודים של מלאכים שלא נותנים לשום דבר רע להתקרב אלי, כי הכל תלוי באדם מה יקרה לו, ואם הוא עושה מעשים טובים ובורא הגנות, ההגנות גורמות לכך שהוא ישמר ולא ינזק!  
אם האדם עושה מעשים שליליים, הוא גורם להחלשת כל ההגנות סביבו ואם יש התגברות של הרוע סביבו, אז הרוע מטבעו להרע והטוב מטבעו להטיב. אמא, כמה חשוב לעשות מעשים טובים, שהם מגינים על האדם גם בעולם הזה וגם בעולם הבא והם שלו לנצח."

## טלויזיה

גליה: "אמא הטלויזיה זו טומאה גדולה מאוד, תגידי לכולם שיסלקו את הטומאה הזו מביתם מה שיותר מהר! זה גורם לנזק גדול לנשמה, לראות כל כך הרבה הבלים ותועבה! במקום לעסוק בדברי תורה או מצוות, מבזבזים את החיים בצפייה פסיבית בדבר שהוא ללא הועיל וללא תכלית כלל! הטלויזיה זו טומאה!"

חשוב לציין שדברים דומים לגבי הטלויזיה, נאמרו על ידי אנשים שחוו חווית מות קליני - מתו וחזרו לחיים, לדוגמא: המפקח במשרד החינוך עזריאל זביר ז"ל אשר מת מוות קליני, חזר לחיים וסיפר גם ברדיו ב"קול ישראל" וגם בקלטת, את אשר ראה בעולמות העליונים. הוא סיפר כיצד, אחרי שחזר לחיים, הרגיש שאינו יכול לסבול כשמכשיר הטלויזיה פעל, הרגיש כאילו טומאה יוצאת ממנו. רחל נועם אשר היתה קיבוצניקית חילונית, חוותה מות קליני, חזרה לחיים ובתשובה, מספרת בספרה "חזרה לחיים": "לא יכולתי לסבול את שידורי הטלויזיה! הרגשתי חוסר אונים מול המכשיר הזה, הייתי נתקפת כאבי ראש ותסכול עד דמענות! הטלויזיה הזכירה את תחושת האכזבה שהייתה לי לאחר התאונה, מן הזמן שבזבזתי בעולם הזה במקום התפקיד שעלי למלא בחיי, הרגשתי כאילו הטלויזיה מתכנתת את מחשבותיי, את תגובותיי, הרגשתי שמסך קטן זה מחשיך ומסתיר את מה שמעבר לחומר! שזה לא אמיתי! ההיפך מן האמת!..."

## יום העצמות

גליה: "אמא, יום העצמות זה יום קשה לנו עם ישראל, כי מאז שיש לנו עצמות אנחנו נשפטים יותר בחומרה על כל דבר ודבר! המדינה לא בחרה ללכת בחוקי התורה וזו בעיה גדולה המקשה על כל עם ישראל."

"וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלקיך מייסרך."

## סבל ויסורים

גליה: "הסבל זה אהבה. השם מנסה להציל אותנו ואנחנו עם קשה עורף! הסבל הוא חינוך של אבא אוהב!"  
אמא: "מה המטרה של הסבל בחיים?"  
גליה: "להביא את האדם לאמת! את אמא, בלי הסבל לא היית מגיעה לשם!"

אמא: "נכון! נכון מאוד!"

אמא: "למה בכית בשבת? נכון שאסור לבכות בשבת?"

גליה: "אני רוצה להגיד לך שהבטן כאבה לי בשבת, אבל אני גם מתרגשת, כי עכשיו זו תקופה מאוד מסוכנת לכל העולם ובמיוחד ליהודים! זה גורם לכאב בטן וכאב לב! זה נכון שאסור לבכות בשבת אבל עלי אין דין! אני שוטה ולא חייבת במצוות!"

אמא: "את בלאו הכי לא יכולה לעבור שום עבירה!"

גליה: "נכון! אבל אני יכולה לתקן את העבר שלי במצב הזה! המצב מתקן! הסבל הוא כמו אש, מטהר את הנשמה!"

אמא, אני יודעת שעוד מחכים לי ייסורים אבל הכל לטובתנו, כי אני אגיע לשמים ממורקת ולא יצטרכו למרק אותי שם בגיהנום! עדיף לקבל כאן את כל הייסורים ובהבה! הייסורים ממרקים, הכל לטובה והכל משמים ומה שהשם רוצה זה מה שיקרה! אמא לא הכל אפשר לשנות, יש דברים שכך נכתבו משמים לכל אדם. כל צער הקטן והגדול הבא עלינו בעולם הזה, הוא לטובתנו ולתיקוננו ולזיכוך נשמתנו! הכל לטובה אך אנחנו לא מבינים את זה בשכל, הנשמה יודעת הכל!"

אמא: "איך זה שאת מקבלת בשלוות נפש כזו גדולה ובהשלמה כזו את הסבל שלך, את כל המוגבלות שלך, התלות שלך באחרים, את המצב הקשה שלך, איזה אומללה את לסבול ככה כל החיים, לא נמאס לך?"

גליה: "אמא אני מקבלת עלי הכל באהבה, כי אני יודעת שזה נועד להשלים את הנשמה והכל לטובה, אפילו שאדם סובל הכל לטובתו כדי שיוכל להביא לשלמות את הנשמה שלו, אחרת היא תישאר חסרה בשמים."

הייסורים זה רק לטובתו של האדם וזה רק ממרק ומנקה את נשמתו כדי שהנשמה שלו תתכונן לעולם הבא, הייסורים ממרקים את הנשמה כל החיים וכשמגיע זמנה לעלות לעולמות העליונים היא עולה ומגיעה לשם מזוככת ומוכנה להנאות האינסופיות המצפות לה שם במרומים!

על כל אדם לשמוח כשבאים עליו ייסורים ולקבלם באהבה, כי הייסורים רק לטובתו.

אמא, אני מקבלת את כל יסוריי באהבה כי אני יודעת מה מחכה לי, אחרי כל הייסורים הנוראים הללו של העולם הזה תהיה לי שלווה אינסוף והנאות אינסופיות. אז מה הסבל הזה לעומת כל הטוב המצפה לי?! אני בכלל לא עצובה ולא מתייאשת כי הסבל הזה הוא כל כך זמני וחולף כל כך מהר, כמו החיים עצמם! וצריך בחיים לדעת להתייחס לעיקר ולא לטפל! והעיקר אמא יקרה שלי, זה רק העולם הבא ולא שום דבר אחר! לכן, כל אדם צריך לעשות כל שביכולתו, כדי שיהיה לו טוב בעולם הבא, ואפילו אם זה כרוך בסבל וייסורים הם זניחים יחסית לעיקר!

נשמה צריכה לתקן את המעוות ולהשלים את עצמה ורק הסבל יכול להשלים את הנשמות! אנחנו סובלים על מנת שנשלים את נשמותינו ונזכה לחיי נצח של שלוה והנאה אינסופית!"

אמא: "גליה, הלב נקרע לי שאת כזאת חלשה ורזה ונראית כל כך רע, אני ממש מתייסרת. התפללתי עליך שלא יהיו לך ייסורים!"

גליה: "אמא זה התיקון שלי, כל הייסורים האלה באים עלינו רק לטובה ולברכה ועוזרים לנו לתיקון להיות מזוככים ומוכנים לעולם הבא לקבל שכר ועונג אין סופי! אלה ייסורי העולם הזה, כך מתכפרים לנו עוונותינו בעולם הזה והכל לטובה!"

אמא: "מה עוד נשלחת לתקן בעולם הזה, חוץ מעבירה בחינוך ילדים?"

גליה: "אמא, אני נשלחתי לכאן למרק את נשמתי מהאבק שדבק בה בעוון חינוך ילדים והיא מתנקה ומתנקה ולא נשאר עוד הרבה למרק! אמא הסבל שלי ממרק."

אמא: "מה יקרה כשתסיימי למרק את הנשמה?"

גליה: "אמא הכל בידי שמים, מה שמחליטים בשמים זה מה שיהיה לי ולך ולכולם! אנחנו מקבלים עלינו דין שמים באהבה גדולה תמיד!"

אמא הסבל נועד רק לזכך, זו התרופה של הנשמה הזקוקה לזיכוך! יש לקבל את הסבל בהבנה וסבלנות כי זה לטובת הסובל בלבד ואת זה רואים בבירור רק בעולם הבא! כאן אין לנו השגה של הדברים כלל. אם האדם יודע להתמודד עם ייסוריו ולקבלם ללא

טרוניות ובאהבה ולדעת שהייסורים הם מאהבת השם אותנו, השם משגיח שלא יבוא על אותו האדם ייסורים גדולים, אבל אמא יקרה שלי, כל אדם צריך לעבור את מה שלצורך תיקון נשמתו והכל כתוב לו מראש! אם הוא שומר מצוות, מהשמים מקלים עליו בכל דבר! ואם הוא מזכה את הרבים, מהשמים מנכים לו ייסורים רבים!" אמא: "את נשלחת משמים להחזיר אותי בתשובה. איך היית מוכנה לסבול כל כך הרבה, כל החיים האלה פה במקום לסבול מעט מאוד בגיהנום ולהיכנס מיד לגן עדן?" גליה: "אמא יקרה שלי, שמחתי לבוא לעזור לך כי ידעתי שרק אני יכולה להחזיר אותך בתשובה. וכל הסבל הנוראי שהוא מנת חלקי בעולם הזה היה מתוק מדבש ואני מקבלת אותו באהבה, כולנו שמחים ומאושרים לעשות רצון אבינו שבשמים. אז מה הסבל הזה לעומת מילוי תפקידנו שהשם יעד לנו לעולם הזה? אמא, העולם הזה הוא עולם בר חלוף ומתכלה, כה זמני וכל כך לא אמיתי, לממלאים רצון אבינו שבשמים מחכים הנאות אינסופיות. השם שופט צדק מוחלט וכל מצווה ומצווה תזכה אותנו בשמים בשכר רב מאוד לאין ערוך ומידה. שכר מזכי הרבים הוא גדול מכל מה שאפשר לתאר בשכל. כל הסבל שלנו מטהר ומזכך את נשמתנו ומכין אותנו להיכנס זכים וטהורים, לעולמות עליונים מלאי טוהר עליון." אמא: "האם בעולם הבא מראים את העברות של מי שחזר בתשובה?" גליה: "בעולם הבא לא מראים את העבירות של מי שחזר בתשובה כי מוחלים לו, מוחקים לו את כל הטומאה והקטרוג. לפעמים הדבר (מחיקת הטומאה והקטרוג) נעשה בעולם הזה על ידי הייסורים שבאים עליו וזו הסיבה שיש לקבל באהבה גדולה את כל ייסורים הבאים על האדם ולהתקרב מזה ולא להיפך!" אמא: "למה היו לך אתמול פרכוסים והתכווצויות ואיבדת הכרה? דאגתי לך מאוד ולקחתי את זה קשה!" גליה: "אמא יקרה שלי, אני רוצה להגיד לך שכל הייסורים האלה הם מאוד ממרקים ומזככים! הם קשים ולא נעימים אבל הם כל כך מועילים לזכות וטוהר הנשמה, אין לך כלל ידיעה והשגה בזה!" אמא: "גליה, לפני שהנשמה יורדת לעולם הזה, האם אומרים לה בעולם העליון כמה ייסורים היא צריכה לעבור בחיים כאן, ואז במשך כל החיים היא מתייסרת בכל פעם קצת עד למילוי כל מכסת הייסורים או פשוט התנהגות האדם מכתובה לו כמה ייסורים יקבל ומתי?" גליה: "אמא גם ההתנהגות קובעת, אבל לכל אדם כתוב בשמים כל מה שיקרה לו בעולם הזה, יש לו תוכנית מוכנה מראש, אך לכל אדם יש אפשרות לשנות את תוכניתו בהתאם למעשיו הטובים בעולם הזה. יש דוגמאות של כאלה שכל התוכנית שלהם השתנתה והם הפכו לצדיקים ועלו בדרגה רוחנית וכל זה הוא שינוי גדול מהתוכנית המקורית, כי יש בידינו לשנות אפילו גזירות קשות! הכל תלוי באדם עצמו לאן הוא יגיע, הוא רק צריך להתבונן ולעבוד על עצמו ואז הוא ירקייע שחקים!"

גליה: "אמא יקרה שלי, הייסורים ממרקים הכל ומעלים מאוד בדרגות רוחניות, לייסורים יש מעלה עצומה לזיכוך, טיהור וליבון. את צריכה להבין שהכל חשבונות שמים מאוד צודקים ומדוקדקים והכל רק לטובה, כל הצרות הללו הן מכל הזוהמה שדבקה בנו בחטאינו ובחטא האדם הראשון שאנחנו חלקים שלו. הייסורים של הפרט והכלל מכפרים על כלל ישראל ומבטלים המון קטרוג ופורענויות ודינים ומקרבים את תיקון חטא האדם הראשון לסיומו ואת גאולת העולם.

אמא, מאוד קשה לי להיות תלויה בחסדי האחרים, זה הדבר הכי קשה לי בעולם הזה, אך נשמתי רואה ויודעת את תכלית הסבל האיום הזה וזה מנחם אותי. לו ראית כמוני את הסיבה לכל הייסורים בעולם הזה, היית שמחה ומאושרת לכל הייסורים, הצער והסבל בעולם הזה כמו במסיבה גדולה. הכל לטובה, אך בני האדם

מוסתרים כאן בתוך גשמיותם ללא אפשרויות הבנה ברוחניות וראייה מעבר לחומר והגשמיות.

האדם כה אפסי וחלש ותלוי בקדוש ברוך הוא בכל. חשוב מאוד שהאדם לא יגיע אף פעם לכלל גאווה ויבין שאין לו על מה להתגאות כי כל כולו תלוי בחסדי שמים, משמים מכתבים לו מתי יולד, איך יחיה ומתי ימות! האדם נשלח לעולם הזה למלא שליחות, ואלה החושבים שנשלחו לכאן רק על מנת לינוק את צוף העולם אינם אלא טועים. בקרוב ביותר התמונה תשתנה לחלוטין והדברים יראו בבהירות. כולנו (פגועי המוח) עוברים תיקון גדול כל אחד לעצמו ומכפרים בסבלנו ובמותינו על כלל ישראל."

"את אשר יאהב ה' יוכיח", אמרו חכמים: כל שעברו עליו 40 יום בלי ייסורים נחשב כאילו קיבל שכר של העולם הבא בעולם הזה.

המשגיח **הגאון ר' יחזקאל לוינשטיין** זצ"ל אמר לאם שנולד לה תינוק עם תסמונת דאון: אילו ידעת כמה טוב לך שנולד לך ילד כזה, היית יוצאת לרחובה של עיר ורוקדת מרוב שמחה.

**הגאון ר' יצחק זילברשטיין** שליט"א אמר להורים שנולדה להם בת עם תסמונת דאון: הרי זו זכות לקבל ילד כזה... כל הילדים הפגועים הינם גלגול של נשמות צדיקים גדולים במיוחד, אשר ניתנה להם האפשרות לרדת ולתקן. (מובא ב"לקח טוב" וב"נחמת ישראל").

## מחלת ה"איידס"

אמא: "אולי יש לך מסר לגבי מחלת ה"איידס"?"

גליה: "אמא זו מחלה של זעם וכעס על בני האדם, משמים כועסים על כי השחיתו בני האדם עלי אדמות! הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יביא יותר מבול לעולם, שהארץ לא תשחת ולא יבוא קץ כל בשר, אך המשחיתים - כל אשר אין אלקים בקרבם - נענשים וייענשו בצורה קשה! רבים מאוכלוסיית העולם נושאים בקרבם את המחלה הקטלנית הזו אשר זועקת ואומרת: היו צנועים! היו טהורים! הפסיקו לנאוף! הפסיקו לזנות! הקדוש ברוך הוא שונא זימה וכאשר יש זימה בעולם, מידת הדין מאוד מקטרגת על העולם ופוגעת בצורה קשה. חייבים להפסיק מיד את כל מעשי הניאוף, הזנות והזימה... ולחזור בתשובה ולקיים את אשר צונו משמים!"

## פורים וסעודת אחשוורוש

גליה: "אמא, הנשמה שלי מאושרת מאוד ביום שמחת הפורים. שפע גדול של הארות רוחניות יורד לעולם הזה היום, ברוך השם שזכינו לאהבתו העצומה של מלך המלכים הקדוש ברוך הוא אשר בחר בנו לעם ואוהב אותנו כל כך ומצילנו מיד הרשעים אשר קמים עלינו בכל דור ודור. השם עושה לנו נסים רבים ועצומים כל הזמן ומי שפוקח את עיניו לראות, נוכח לדעת שכל קיום העם היהודי הוא נס אחד גדול, לולא כך לא היינו יכולים לשרוד בתוך כל השנאה הנוראית והקנאה השלוחה אלינו מכל עבר. בכל דור ודור עומדים עלינו **המנים** חדשים לכלותינו ורק הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם."

אמא: "גליה, אומרים שעם ישראל נענש וכמעט הושמד כי נהנו מסעודתו של אחשוורוש הרשע, אבל הבנתי שהיהודים אכלו בסעודה אוכל כשר ובכלים כשרים, אז מדוע הם נענשו וכמעט הושמדו? מה לא היה בסדר שם?"

גליה: "אמא, אי אפשר לסעוד עם אדם שהוא במוצהר עובד אלילים, כי מי שנמצא בחברתו דומה לו! הם היו אתו והזדהו עם כל הטומאה שאפפה אותו! אסור היה לסעוד אתו כי עם ישראל קדושים וטהורים, והיו חייבים להיות מובדלים ממנו!"

## "הלוטו" - מסר לאח הגדול

אמא: "אחיך הגדול אמר שהוא מוכן לחזור בתשובה אם תתני לו את המספרים של ה"לוטו", מה להגיד לו?"  
גליה: "אמא, להגיד לו שזה טיפשי לחשוב שהשם שלח אותנו פגועי המוח, לעזור לכם לשקוע יותר עמוק בעולם השקר!"  
אמא: "מה לעשות כדי להחזיר אותו בתשובה?"  
גליה: "השם יחזיר אותו, אבל את צריכה להתפלל עליו בדמעות!"

## מידת הבטחון

גליה: "חיוני לאדם לעבוד על מידת הביטחון שלו, כי כך הוא ניצל מצרות רבות. כוח הביטחון בשם הוא עצום ומגרש כל דבר מהאדם הבוטח בשם!"  
אמא: "מה אפשר לעשות על מנת שלא יהיו ייסורים?"  
גליה: "אמא ייסורים זה למרק. לא לדאוג, הכל לטובה והכל משמים ומה שהשם רוצה זה מה שיקרה! לא הכל אפשר לשנות, יש דברים שככה נכתבו משמים לכל אדם!"  
אמא: "איך אפשר לגרש פחד?"  
גליה: "מי שלא מרגיש את קרבת השם אז הוא פוחד. הפחד זו תוצאה של אי אמון! פחד זה עגל הזהב!"

## גידול בעלי חיים

אמא: "האם כדאי לגדל בעלי חיים?"  
גליה: "אמא, בעלי חיים הם לפעמים נשמה של מישהו שבא לתקן, והאדם שמגדל עוזר לתיקון של אותה נשמה ויש לו זכות של מעשה חסד!"  
אמא: "אפילו אם אין בבעלי החיים נשמה מגולגלת זה חסד לגדל בעלי חיים?"  
גליה: "אמא זה בכל מקרה חסד, אבל אם יש בחיה נשמה מגולגלת אז זה חסד אמיתי!"  
אמא: "למה הדתיים לא מגדלים בעלי חיים?"  
גליה: "הם גם מגדלים אבל פחות, כי הם טרודים יותר בגידול הילדים שלהם!"

הערה חשובה!

הכוונה במסר היא לגידול בעלי חיים בחצר הבית ולא בתוך הדירה! לגבי גידול בעלי חיים בתוך דירת מגורים יש לשאול רב.

# צניעות ומניעת הפריצות

"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים ובזכות נשים צדקניות עתידין ישראל להיגאל" (מסכת סוטה).

גליה: "אמא להגיד לנשים שהאשה היא יקרה מאוד בשמים וכל כבודה פנימה! אסור להבליט או להתלבש ללא צניעות. כל המסתכל באשה לא צנועה חוטא חטא גדול ומן השמים יענישו אותו וגם אותה שהחטיאה אותו! הצניעות היא פיקוח נפש ממש, כי האדם יכול למות בחטאו וחוסר צניעות יכול להגדיש את סאת החטאים שיש לאדם ולדון אותו לכף חובה! מהשמים ישלחו לנשים הצנועות את שכרן הרבה מאוד!"  
אמא: "מה הדרך הכי טובה למנוע את הפריצות בארץ?"  
גליה: "אפשר לעשות זאת על ידי אנשים טובים וצדיקים המארגנים שיעורי תורה ומסבירים ומלמדים את הנושא לעם. אמא יש לנו בעם הרבה פריצות והשם לא יתן לזה להמשך! השם אוהב אותנו ויגן עלינו גם מנגע זה, אבל לפעמים יש לחנך את הילד עם כמה מכות ואז הוא מבין!"

"כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה".

## מסרים לבת ישראל

אמא: "גליה, האם יש לך איזה מסר לבנות ישראל הבאות לשמוע דברי תורה?"  
גליה: "אמא, תמסרי לכל בנות ישראל שבאות לשמוע דברי תורה, ששכרן עצום ורב בשמים. הן העדיפו לשמוע דברי השם על כל דבר הבל וזה נחשב להם לצדקה גדולה וחסידות. הכנסים הם זכות לכל עם ישראל והם מגרשים המון טומאה ומסנגרים מאוד על עם ישראל ומרככים את כל המכות העתידות! תגידי לבנות ישראל האהובות שלא יחששו ולא יפחדו מכלום ובמיוחד מכל ההתגעשות הקרובה של העולם שכולה לטובה ולברכה! שישומו מבטחן בשם יתברך ויעבדו הרבה על מידת הבטחון וידעו שרק הקדוש ברוך הוא מחליט הכל, אם בידך מצוות ומעשים טובים אל חשש!"

אמא תגידי לכל בת ישראל שהיא בת מלך יקרה בשמים. הקדוש ברוך הוא מתבונן בנו ממרומים ורואה כל בת אהובה שלו ומאושר ושמח בה ובמעשיה הטובים ובכל המנסות להתקרב. אמא יקרה, הקב"ה רואה שיש גם בנות אהובות שלו שלא מתנהגות ולא מתלבשות בצניעות והקב"ה מזיל עליהם דמעות! השם אוהב את כל עמו אהבו! הצניעות היא בנפשנו, היא אחת הבעיות הגדולות והחמורות של דור אחרון זה, דור שהפריצות נפוצה בו לכל עבר ומרבה טומאות וחבלות. הקדוש ברוך הוא מחכה לכל הצאן שיגיעו, גם לרחוקים ביותר והאיטיים ביותר, אחרת יטרפו על ידי זאבים!

אמא יקרה, משמים מבקשים מכל בת ישראל שתקפיד על צניעותה בבית ומחוץ לבית! שתשמור על טהרת המשפחה! שהיא בדמינו ובנפשנו וכל בת ישראל תיקח על עצמה שמירת שבת והדלקת נרות שבת ועבודה על מידותיה, שתוותר ותגמיש עמדותיה ותהיה אשת - חיל. הצניעות היא האויר שאנו נושמים! היא בעוכרנו ובדמינו, היא מעלה והיא מורידה! הצניעות היום היא פירצה נוראית בתוך הגדר שכל מי שירצה יכנס ויטול, כל כוחות הרשע והס.א. מנצלים את הפריצות והם נכנסים ונוטלים להם מכל הבא ליד. אנחנו כולנו נידונים ככלל אחד גדול. תזעקי לכולם שיסגרו את הפריצות הנוראיות שנפרצו! בכוח הצניעות לסגור ולצמצם מאוד את כל החורים הענקיים שנפערו בגדר ובחומת עם ישראל ובהגנתו. כל אשה

ובת ישראל אשר תקבל על עצמה צניעות, תסתום פירצות ענקיות שנפערו ותעצור בעד כוחות הטומאה להתקרב לישראל ולגרום לו לצער יומימי מתמשך! הרצון להיות כמו הגויים ולהדמות להם גרם צרות רבות לישראל בכל הזמנים."

## כיסוי ראש

"בת ישראל היא בת מלך וחייבת לכסות את שערות ראשה ואין כאן פשרות כלל! צניעות בת ישראל היא כאוויר שאנו נושמים. כיסוי הראש לאשה מעיד על צניעותה, לו ידעו הנשים איזה עונש הן מקבלות על כל מי שראה את שיער ראשן היו פוחדות לגלותו בציבור.

השיער מבליט אותה ומבלבל את רואיה, לכן חשוב שתצניע את שערותיה ואת בשר גופה בכל מקום ומקום, שיראו פניה וקצות אצבעות ידיה בלבד! כל השאר חייב להיות מכוסה כמו תכשיט יקר מפז ומפנינים שהוא כולו בתוך קופסא ועטיפה ושמור ומוגן! כך נכון לגבי בת ישראל שהיא התכשיט של העם היהודי! אם החטיאה את הרבים עד כה, יש מקום לתשובתה המהירה שתתקבל באהבה בימי רצון אלה וימחקו לה כל שטרי חובותיה אשר נוצרו מחוסר הצניעות והחטאים הרבים. הכל אם החליטה באמת ובתמים לקבל על עצמה צניעות הכוללת כיסוי

גופה כהלכה כולל שערות ראשה! כיסוי ראש זה כמו כובע פלדה, המגן על הראש בעת המלחמה, כך זה שומר רוחנית מפני פורענויות וגזירות קשות." כל שאר השאלות לגבי איזה כיסויים, כל בת ישראל חייבת לפנות לרב ולשאול לגבי צורות הכיסוי וסוגי הכיסוי הנהוגים ומותרים לפי ההלכה בכל עדות ישראל, ואין לחרוג מדברי הפוסקים כלל, שדבריהם מקובלים גם בשמים אחרת לא היו נבחרים לפסוק לעם ישראל."

## התורה הקדושה

גליה: "התורה הקדושה ניתנה לנו במתנה משמים מאהבת השם אלינו והיא נכס שלא יסולא בפז! כי היא הכל ויש בה הכל לכל העולמות. הנאות רוחניות אינסופיות בתורתנו הקדושה ואנחנו עם סגולה היינו ראויים לקבלה ועלינו להוכיח את עצמנו שהיינו ראויים לקבלה!

כל אדם מישראל חייב ללמוד תורה, עם ישראל קיים בזכות התורה שלנו ובזכות התורה של עם ישראל כל העולם קיים! מה שיותר תורה יותר טוב! התורה היא הנשמה של העולם הזה והעולם הזה הוא הגוף הגשמי שלה! אמא, זה נהדר לשמוע כל הזמן דברי תורה, זה גורם לנשמה להנאה מאוד גדולה."

אמא: "אמרת לי פעם שאת רוצה ללמוד תורה, את עדיין רוצה?"

גליה: "אמא אני משתוקקת ללמוד תורה, אני יודעת שאין לך זמן אבל אם תמצאי מתנדבת אשמח מאוד."

אמא: "אבל אני אצטרך בכל זאת לבוא בעצמי לתקשר וחץ מזה הנשמה שלך יודעת הכל, לא?"

גליה: "אמא, אפילו שהנשמה יודעת אני אשמח מאוד. זה תענוג רוחני גדול ללמוד תורה! התורה הקדושה שלנו היא לכל העולמות ונשגב מבינתנו להבין זאת בכלים המוגבלים של השכל! רק בעולם האמת רואים את האמת לאמיתה ומבינים הכל, בעולם



האמת מקבלים כלים אחרים להבנה וידע שאין אותם כאן לאדם, אך הם כישורים שיש לכל נשמה והם יכולים לבוא לידי ביטוי רק בעולמות העליונים.

אמא, גברים חייבים בלימוד תורה כי רק כך הם מצליחים להתקרב לבורא עולם! אבל האשה מטבעה קרובה אל בורא עולם ואם גם היא לומדת תורה, היא מתקרבת עוד יותר אל בורא עולם ונהנית יותר מהקירבה הזו אליו ישתבח שמו של מלכנו האהוב!"

אמא: "האם נשים מקבלות שכר על לימוד תורה וכשהן הולכות לשמוע שעורי תורה?"

גליה: "גם לאשה יש שכר על לימוד תורה, אבל הכל מחושב אחרת מאשר אצל הגבר! גם לנשים יש שכר גדול מאוד בשמים והן אהובות מאוד."

אמא: "כל מה שאמרת לי מותר לפרסם? אלה לא סודות שמים?"

גליה: "אמא אין שום סוד שמים, אבל יש סודות שרק יחידים זוכים ללמוד אותם וזה האור שהתכוונתי אליו, שמתחיל להתגלות בעולם להמונים בלי להתייגע כל כך! השם מרחם על עמו ישראל האהוב ומגלה להם סודות התורה לכל מאן דבעי, כי הקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה שמו, רוצה כבר לגאול אותנו מצרותינו ולחדש בטובו את העולם הזה!"

אמא תורת השם ניתנה לנו לבניו האהובים בלבד ולא לאף אחד אחר ואנחנו הוא עם הבחירה, כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו, אבל אנחנו במשך הדורות מאכזבים את אבינו שבשמים. השם אוהב אותנו למרות הכל, כי יש בעם ישראל צדיקים טהורים ובעלי מדרגות קודש כל כך גבוהות שבזכותם כל העם כל כך אהוב! זה כמו ארוחה דשנה וטובה המכילה תוספות שונות, אך המנה העיקרית היא כה טעימה לחיך שהאדם מאושר לאכול את הארוחה היקרה מפז הזו עם כל התוספות, זה בא ביחד."

אמא: "למה לא טוב לאשה ואסור לה ללמוד קבלה ולקרוא בזוהר?"

גליה: "אין לאשה חובה לעסוק בכך. למרות שהנשים ניחנו בבינה יתרה, דעתן של הנשים קלה ואי אפשר שיעסקו בדברים נשגבים שדרושה בהן דעת רחבה. יש אפשרות להנזק מהתעסקות בדבר שהוא לא מתאים לכלי והוא יכול להתפוצץ! זה כמו למלא כוס מים בצינור עם לחץ מים גדול מאוד, הכוס תשבר והמים ילכו לחיצונים. הכלי הרוחני צר מלהכיל את כל השפע שההתעמקות הזו מביאה.

גם גברים העוסקים בקבלה ולומדים דברים נשגבים לפני שלמדו גמרא, תורה שבעל פה, ש"ס ופוסקים ומנבלים את פיהם, לא שומרים תורה ומצוות ולומדים כדי להתהלל ולא שומרים על קדושה יתירה וטהרה, מערבבים חול בקודש. זה מסוכן כי אפשר להיפגע נפשית ופיזית בצורה קשה!"

## ה"ערב רב" ובני ישראל במדבר

אמא: "האם יש בינינו ערב רב? מי הם הערב רב?"

גליה: "אמא, הערב רב הם אלה שעלו אתנו ממצרים והם שגורמים לנו את כל הצרות כל הזמן! כי הם לא יהודים כשרים, הם תערובת של יהודים ומתחזים ליהודים והם מביאים עלינו בכל דור ודור צרות רבות ומחלוקות."

אמא: "איך נדע מי הערב רב בימינו?"

גליה: "בימינו לא יודעים מי הם, אבל אם יהיו זמנים קשים הם יהיו הראשונים לברוח מאתנו ולהתנכר לנו וזה יהיה הסימן שהם ערב רב!"

אמא: "למה בני ישראל רצו לחזור למצרים אחרי יציאת מצרים, אם היה להם כל כך רע שם ובמיוחד אחרי שראו כל כך הרבה ניסים ונפלאות?"

**גליה:** "אמא יקרה, אם תלמדי היטב את הדברים תראי שה"ערב רב" שהצטרפו לישראל עשו את כל הצרות ואת חטא העגל. גם היום יש חלק נכבד מישראל שהם למעשה "ערב רב" המנסה בכל דרך לגרום לישראל צרות ולגרום שלא יהיה חלילה המשך לעם ישראל, אלה ינזקו ראשונים כבר בבירור הראשון. זה רק יכול להזהיר אותנו היום ולשמש לנו אזהרה חמורה לכל אלה שכבר יודעים את האמת באופן גלוי, שעליהם לנהוג בזהירות עצומה ביותר ולבטוח בשם ולקיים מצוותיו, אחרת ייענשו בצורה חמורה יותר מכל אחד שעדיין לא גילה את האמת."

**אמא:** "גליה, כשבני ישראל יצאו ממצרים הם יצאו מעבדות לחרות עולם, ראו ניסים ונפלאות. אבל איך הם הרגישו להתחיל הכל מחדש? לנדוד כל כך הרבה שנים במדבר ללא קורת גג ועם כל הקשיים הכרוכים בכך?"

**גליה:** "אמא הם היו מאושרים להשתחרר מן הרשעות של המצרים שהעבידו אותם בפרך, בעבודה קשה והתאכזרו אליהם ביותר! אפילו המדבר הנורא היה גן עדן לעומת עבדות מצרים, והם זכו לראות גילויים עצומים שגם אנחנו בעזרת השם נזכה לראות ולא בעוד זמן רב! כפי שאמרתי לך, אנחנו הוא דור הגאולה! ובדור שלנו מתחילה להתגלות האמת וגם התקשור אתי זו אחת האמיתויות היורדת לעולם ומתגלה, ועכשיו כל הזמן יתגלו אמיתויות נוספות ועוד אור ירד, עוד ועוד. אין אפשרות להוריד את כל שפע האור בבת אחת, בני האדם לא ערוכים לקבל שפע רוחני כל כך גדול בבת אחת! אפילו את האמת המעטה והאור המועט המתחיל לרדת לעולם קשה לאנשים ל"עכל" ולהבין. השם ברחמיו ובאהבתו הרבה לעם ישראל, מוריד לנו לאט לאט ובהדרגה את האור והשפע העליון לעולם הזה אך לא בבת אחת! בכל פעם יורד קצת שפע של אור עד שכל האמת תתגלה! אנחנו זוכים עכשיו לראות מעט מהאמת החודרת דרך החרכים המצויים במסך המסתיר של העולם, זכינו! האנשים מודעים יותר לכל המתרחש בענייני המוות הקליני וגלגולי

נשמות והקודים של התורה והתקשורת עם הנשמה של פגועי המוח ועוד דברים המבהירים לנו ללא ספק את ההמשכיות ואת הזמניות והמצב הבר חלוף של העולם הזה."

## צדיקים

**גליה:** "כל אדם יכול להיות צדיק וזה הרבה עבודה עצמית, לעשות לשם שמים, זה קשה אבל מקבלים זכות על כמה שמנסים!"

**אמא:** "גליה, כל אחד יכול להיות צדיק?"

**גליה:** "אמא כל אדם יכול להיות צדיק! זה תלוי רק בו כמה הוא רוצה את זה וכמה הוא עושה על מנת להגיע לזה. אמא צדיק זו רמה מאוד גבוהה אבל אם הוא עושה ומתנהג בחסידות, יש לו מעלה גבוהה יותר."

**אמא:** "האם לכל אדם יש פוטנציאל להיות צדיק?"

**גליה:** "אמא, כולנו הגענו לעולם עם יכולת גבוהה מאוד אבל הרוב לא מנצלים את היכולת שלהם!"

**אמא:** "כיצד האדם יכול להתגבר על התאוות שלו ועל המידות?"

**גליה:** "אמא זה קשה, אך כל אדם יכול לעבוד ולשפר את כל המידות שלו אם הוא רק רוצה בכך ועובד על זה, הכל תלוי בו. הצדיק הגדול ביותר הוא זה המשתלט על יצר הרע ועושה תשובה לאו דוקא מי שאין לו יצר הרע! אנחנו פה במלחמה יומיומית נגד יצר הרע, אין מנוחה! כשאדם חושב שהוא צדיק הוא בסכנה גדולה יותר! כל אדם צריך להתאמץ בעולם הזה כאילו זו הפעם האחרונה שלו כאן, לא תמיד הוא יכול לבוא שוב ואז הוא נשאר לנצח נצחים בדרגתו האחרונה כאן בעולם הזה!"

אל לנו לשכוח שמשמים מקפידים יותר בנשמות צדיקים ומדקדקים אתם מאוד!  
הצדיקים נידונים מאוד בחומרה ולפי יכולתם, הצדיקים נדרשים להרבה יותר כי יש להם יכולת הרבה יותר גבוהה מאשר לשאר!"

אמא: "מה זה אומר כשחולמים צדיקים?"

גליה: "צדיקים בחלום הם סימן גדול לברכה ושפע שיבואו על האדם!"

אמא: "בגן עדן כולם צדיקים?"

גליה: "אמא יש בגן עדן גם צדיקים וגם שלא צדיקים, אבל לצדיקים יש בגן עדן חלק משובח ומפואר. גם מי שזכויותיו מרובות מעוונותיו יכול להיכנס לשם אחרי המירוק, אבל הנאותיו הן דלות לעומת הצדיקים שטרחו כל כך הרבה בעולמנו זה!"

אמא: "האם אלה שלא טרחו הרבה גם לא יקבלו הרבה?"

גליה: "אמא ככה זה בדיוק, הכל לפי ההשקעה שכל אחד השקיע וכל אחד קוצר רק מה שהוא זרע!"

אמא: "גליה, יש לך זכות גדולה שדרכך ובעזרתך אני מזכה את הרבים ברוך ה'! האם הזכות שלך מגנה גם על אבא שלך והאחים שלך?"

גליה: "אמא, הזכויות הם הגנה עצומה לאבא ולאחים שלי ולך כמובן בזכות עצמך, כי ילדים צדיקים מזכים את הוריהם בעולם הבא וגם יכולים להגן עליהם בעולם הזה!"

אמא: "מה הן רוב הנשמות בעולם, האם הן של צדיקים או שהצדיקים הם במיעוט?"

גליה: "אמא הרוב לא צדיקים, רק מיעוט! כל אדם נידון לפי יכולתו ובעלי יכולת גבוהה נדרשים לזהירות גדולה מאוד בכל דבר ודבר!"

אמא: "פעם חלמתי את סבתא שלי ז"ל - אמא של אמא שלי, כזאת יפה וגבוהה למרות שבחיים היא היתה נמוכת קומה ופשוטה. חלמתי שהיא לבושה בגדים וורודים כל כך יפים וכובע או מן כיסוי ראש גבוה ורוד כזה יפה והיא כולה זקופה, גבוהה, יפה וקורנת!"

גליה: "כך היא הסבתא שלך בשמים. יש לה מעמד גבוה מאוד כי היא צדיקה גמורה והיא לבושה שם לפי דרגת החשיבות שלה, כי רק לפי זה מתלבשים בעולם הבא - לפי מעשינו הטובים שעשינו בעולם הזה!"

אמא: "גם לך יש בגדים יפים שם בעולם העליון? גם את צדיקה, אז למה את סובלת כל כך הרבה?"

גליה: "אמא, גם לי יש שם מלבושים יפייפיים ונהדרים וכל מה שאני סובלת כאן זה על מנת להזדכך ולהגיע לעולם הבא שלמה ומטוהרת מכל טומאת החטאים, כדי שאוכל להכנס ישירות לגן עדן! אמא כולנו הגענו לעולם הזה עם יכולת גבוהה מאוד אך הרוב לא מנצלים את יכולתם!"

"באורח צדקה חיים ודרך נתיבה אל מות" (משלי).

אמא: "מה את אומרת על פטירת הצדיק הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, זכותו תגן עלינו?" (נפטר בתשנ"ח).

גליה: "אמא יקרה, כל צדיק שנאסף זו אבידה עצומה לעם ישראל. בזמן חיותו, הצדיק מהווה הגנה עצומה לבני דורו ותפילת הצדיקים מתקבלת ומכפרת על הדור. כשהוא נפטר ההגנה נחלשת, כי אין מי שיעמוד כתריס בפני הפורענות ולולא רחמי שמים היו נגרמות צרות רבות. אנו זקוקים להרבה אנשים שיקיימו מצוות רבות כדי להגן על הדור. המונים אמנם חוזרים בתשובה ומשמים שמחים על כך מאוד, אך צריך להתמיד ולשמור ולקיים תורה ומצוות בדרך אמת בלי לשקר. משמים יודעים מתי אדם עובד את השם באמונה שלמה ומתי למראית עין!"

אמא: "אדם המסיים את תיקונו בעולם הזה הופך לצדיק?"

**גליה:** "אמא זה לא כך! גם אם הוא מסיים את תיקונו הוא לא דווקא צדיק, אלא נשמה שהשלימה את עצמה. יש כאלה שהשלימו את עצמם והם לא צדיקים!"

**אמא:** "איפה הם יהיו בשמים?"

**גליה:** "הם יזכו לגן עדן אבל לא יהיו במקום של צדיקים גמורים. הכל עניין של זכות שיש לכל נשמה ונשמה!"

**אמא:** "איך נשמה יכולה להגדיל את זכויותיה ולהיות צדיקה?"

**גליה:** "כל אדם יכול לזכות להיות צדיק אם הוא אמיתי וישר ואוהב את הזולת, מקיים תורה ומצוות ועושה הכל לשם שמים, מקבל את הטוב והרע באותה המידה ויש לו יראת השם. הכל תלוי באדם ובמעשיו!"

**אמא:** "גליה, איך אני יכולה לעבוד על עצמי כדי להגיע לדרגות גבוהות כמו שלך? להיות צדיקה גמורה כמוך?"

**גליה:** "אמא יקרה שלי, דבר קשה מאד שאלת. להיות כמוני משמעו להיות בייסורים רבים מאד. היום כשאני נתונה בתוך גוף קלוקל שלא משרת אותי כמעט, אני מכפרת בכך שאני במצבי לא יכולה לחטוא גם אם ארצה, כך אני עולה במעלות הקדושה. צריך המון עבודה עצמית ואהבת השם."

**אמא:** "מה עם כל החטאים אם היו לי, האם הם כבר נמחקו?"

**גליה:** "אמא, גם אם היו לך פעם חטאים הם הולכים ונמחקים, נעלמים ונמוגים. כשמקבלים עול מלכות שמים, עם הזמן ברחמי השם העוונות הופכים לזכויות. אבל אני שוב אומרת לך, זו המון עבודה עצמית!"

## ברכת צדיקים

גליה: "אמא, הברכה של הצדיקים מחוללת ישועות גדולות למתברך!"

## נרות לצדיקים שנפטרו

**אמא:** "האם אנחנו לא מטרידים ומטריחים את מנוחת הצדיקים כאשר מדליקים נרות לצדיקים לעיתים די קרובות?"

**גליה:** "לא, ההפך הוא הנכון. אם המדליק נר לעילוי נשמת צדיק יהיה ראוי, אז הצדיק ימליץ טוב בעדו ומשאלתו תתקבל. אבל אין לבקש מהצדיק, אלא בזכות הצדיק."

הנרות שאת מדליקה לצדיקים עוזרים לך כי הנשמות מאירות יותר ויכולות לבקש עליך רחמי שמים ולמי שהדליק, יש לנרות סגולה גדולה של עזרה רוחנית למבקש. אמא האש של העולם הזה בכוחה להאיר בעולמות עליונים רוחניים, לאש הנרות הגשמית יש כוח רוחני!"

**אמא:** "כשמדליקים נר לנפטר, למשל לאמא שלי ז"ל שנפטרה, האם הנשמה שלה יודעת? האם היא שמחה?"

**גליה:** "אמא, אם מדליקים לנשמה מסויימת היא שמחה ובאה לעזור למי שהדליק לה. קרובי המשפחה שנפטרו שמחים שזוכרים אותם ומדליקים עבורם נרות המעלים את נשמתם גבוה יותר!"

**אמא:** "גליה, האם להדליק נרות לנפטרים וגם להזכיר את שמם לפני שיעור תורה נחשב לחסד?"

**גליה:** "אמא, לכל נשמה שמזכירים יש נחת רוח בשמים! זה חסד גדול לנשמות הללו, כי אין ביכולתן לשנות מאומה ממצבן הנוכחי בשמים. רק לחיים יש אפשרות לשנות!"

**אמא:** "אם מזכירים שמות של צדיקים בעת צרה (אפילו מבלי להדליק נר) האם גם זה עוזר?"

גליה: "אמא, אמירת שמות קדושים יכולה בהחלט לעזור למי שאומר!"  
אמא: "זכויות אפשר לצבור רק מהמעשים הטובים שלנו?"  
גליה: "אמא, הזכויות יכולות להצטבר ממעשים טובים של האדם וגם ממעשים טובים של צדיקים שיש לו במשפחתו, גם צדיקים חיים וגם מתים! כל הזכויות שלו ושלהם מצטברות ביחד והוא יכול לקבל מזה לפי חשבונות שמים!  
אין אדם המקבל משהו שלא מגיע לו, כל מה שהוא מקבל זה רק מה שמגיע לו!"

הערה חשובה! - לגבי הדלקת נרות לצדיקים שנפטרו:  
אסור לבקש מהצדיק ישירות! מבקשים רק מהקדוש ברוך הוא הכל יכול שירחם עלינו, שבזכות הצדיק המסוים יעתר לבקשותינו. אפשר לבקש מהצדיק שיהיה מליץ יושר בעדינו, שיתפלל ויבקש עלינו רחמים בשמים ועל כל ישראל.

## טהרת המשפחה

גליה: "אמא, זה חשוב שכל בת ישראל (נשואה) תטבול במקווה, כי הטבילה גורמת לכך שהיא תזכך את הנשמה שלה ותהיה עם הבעל בטהרה ואז הילדים שנולדים להם יבואו בקדושה לעולם הזה, וזה יתן להם את הבסיס הראשוני לחיפוש האמת ודרך התורה הקדושה!"

טהרת האשה מאפשרת להביא לעולם ילדים עם נשמות קדושות והנשמות הללו יחפשו את דרך השם באופן טבעי! כי קדושה נדבקת לקדושה וטומאה נמשכת לטומאה!  
זו הסיבה שטהרת המשפחה וטבילת האשה במקוה כל כך חשובה!"

## אהבה

אמא: "מה את יכולה לומר לי על אהבה?"  
גליה: "אהבה זה צורך לא להרגיש לבד, זה צורך להרגיש שלמישהו איכפת מאתנו, אהבה זה מקלט מהעולם הקשה.

אהבה חייבת להיות לשם שמים לפי דינים, אהבה אלוקית זו הדוגמא שלנו, כי השם אוהב אותנו בלי תנאים! גם אם אנחנו מורדים ומתרחקים ממנו הוא עדיין אוהב את ילדיו. השם אוהב את כולנו כמו אמא שאוהבת את כל הילדים הרבים שלה, אהבה ללא תנאים ולשם שמים זו באמת אהבה!

כאשר בעל ואשה אוהבים, זה צריך להיות דבר קדוש ובלי תנאים גופניים. הוא והיא בונים ביחד עם השם בית מקדש קטן וכל זה לשם שמים. האהבה הגדולה היא שיש לנו אפשרות לעשות את רצונו יתברך. גם באהבת ילד אנו עושים רצון השם ומחנכים את הילד לעבודת השם, וזוהי האהבה והשמחה הגדולה ביותר לאבא ואמא.

כל האהבה באה ישירות מהשם, השם כולו אהבה! בעולם הבא יש אהבה אינסופית של הקדוש ברוך הוא לכל ברואיו ויש שפע אינסופי של אהבה נשגבת מבינת אנוש, זה שייך רק למי שיש לו זכות לקבל את האושר האינסופי הזה, אלה הן נשמות שעמלו כל חייהם בעולם הזה בתורה, מצוות ומעשים טובים!"

אמא: "למה כל כך חשוב לך להיות אתי בבית בשבת?"  
גליה: "אמא הקירבה אליך גורמת לי אושר גדול! רק את נותנת לי אהבה אמיתית וזה המניע אותי הלאה! האהבה שלך נותנת לי כוח להמשיך, אני מרגישה שאני לא לבד בעולם השקר הזה! ללא אהבה מרגישים מאוד לבד כאן בעולם הזה. האהבה שלך, החיבוקים והנשיקות שלך נתנו לי את הכוח להמשיך לחיות!"

אמא יקרה שלי, אני מאוד אוהבת אותך, את אפילו לא יכולה לדמיין כמה אנחנו קשורות ביחד! מאוד קשה לו לאדם לחיות ללא אהבה! הוא לא יכול בלי אהבה, הוא לא בנוי לחיות את חייו ללא אהבה של מישהו בעולם. החיות הגדולה ביותר של האדם היא האהבה שהוא יכול לקבל ולתת!"

אמא: "גליה אני מאוד אוהבת אותך!"

אמא: "נשים רבות ובנות אשר שומעות את ההרצאה שלי עליך, מבקשות למסור לך שהן אוהבות אותך. הן שולחות לך נשיקות ומברכות אותך ברפואה שלמה, האם זה עוזר לך?"

גליה: "אמא אני שמחה מכל האנשים השולחים לי את אהבתם הכנה, אני מרגישה את אהבתם שעוזרת לי ונותנת לי עוד כוחות להמשיך כאן בעולם הזה למוד הסבל והייסורים!"

## תיקון המידות

גליה: "עלינו לשפר את מצבנו בכל תחומי המידות, אדם יכול לעבוד ולשפר את כל המידות שלו אם הוא רק רוצה בכך, הכל תלוי בו! זה קשה אבל כל אדם יכול לשפר את מידותיו אם הוא מספיק רוצה ועובד על זה!"

כל החיים יש להמשיך ולעבוד על המידות ועל הכל, החיים הם עמל וקיום המצוות ועבודה על המידות זה עמל גדול!

אמא העבודה על המידות היא אחת השליחויות שלנו בעולם הזה, והיא בין השליחויות החשובות ביותר, כי האדם העובד על מידותיו יגיע לעולם הבא מתוקן ומזומן לחיות שם בהרמוניה הנהדרת הקיימת שם! אך אם לא תיקן את מידותיו לא יוכל להשתלב! זה כמו גלגל שיניים חלוד שאם ישימו אותו במכונה, כל המכונה לא תוכל לתפקד! אז מראש לא מכניסים אותו למכונה!"

## חינוך ילדים

אמא: "גליה, אמרת לי שחזרת בגלגול על עבירה בחינוך ילדים. האם חינוך ילדים זה כל כך חמור שאת סובלת כאן כל כך הרבה זמן?"

גליה: "אמא, כשילון בחינוך זה להרוג דורות שלמים!"

אמא: "מה לא עשית בסדר בחינוך הילדים?"

גליה: "לא עמדתי וחינכתי על הדברים החשובים ביותר: תורה ומעשים טובים!"

אמא: "אבל אמרת שאבא שלי ז"ל, שהיה הבן שלך בגלגולך הקודם, זכה לגן עדן!?"

גליה: "הכל דין צדק מוחלט! משמים מקפידים יותר בנשמות צדיקים ומדקדקים אתם מאוד! הצדיקים נידונים מאוד בחומרה ולפי יכולתם, הצדיקים נדרשים להרבה יותר כי יש להם יכולת הרבה יותר גבוהה מאשר לשאר!"

השם מאהבתו הגדולה אלינו מלמד אותנו, לפעמים בסוכריות ולפעמים במכות, אם אנחנו מבינים ומתחנכים אז החיים הנצחיים טובים מאוד. הסבל זו אהבה! השם מנסה להציל אותנו, הסבל מביא את האדם לאמת!"

האדם נולד עם האפשרות להיות צדיק או רשע חס ושלום! כאשר הוא קטן הוא כמו שוטה שלא מבין מספיק וגם אין לו את היכולת להבין. כשהוא גדל הוא בר דעת ואז המלחמה בין היצרים מתחילה בכוח מלא. כל החיים האדם נלחם והצדיק מצליח (אולי) לסלק את היצר הרע שלו."

אמא: "איך זה ששני ילדים באותה משפחה המקבלים את אותו חינוך גדלים באופן כל כך שונה, האחד גדל להיות צדיק והשני לא כל כך?"

גליה: "אמא, אחד יכול ורוצה לכבוש את היצר הרע והשני מעדיף את השקר שהוא נהנה ממנו! יש תהליכים מודעים ויש שלא, זו הסיבה שהחינוך כל כך חשוב!"  
אמא: "האם בשמים אחרי 120, הנשמה מתחילה הכל מחדש כמו תינוק ואט אט מתעצבת?"  
גליה: "לא, אמא!"

אמא: "בשמים זה המשך? האם הנשמה ממשיכה מאותה נקודה שסיימה פה?"  
גליה: "נכון, זה השלב הבא! אמא חינוך ילדים זו אחת המשימות החשובות והקשות ביותר שיש לו לאדם בעולם הזה! כי מה שהוא יחנך ויזרע זה מה שהוא יקצור וגם מה שהעולם יקצור! אז כדאי להשקיע הרבה בגידולים כשהם צעירים וכך תהיה הרבה תבואה באיכות גבוהה!"

להגיד לכולם שכדאי להם להשקיע המון בחינוך ילדים כי הם יקבלו את כל הזכויות, גם של הילדים שלהם! אם הילדים שלהם ילכו בדרך השם, הכל נזקף לזכות ההורים שלהם! משמים שמחים על כל הילדים הנכנסים ללימודי הקודש, אשריהם ואשרי חלקם וחלק בני משפחתם וכל העושים במלאכת הקודש הזו. עלו והצליחו, השם עמכם גיבורי החיל, זו עת רצון, משמים שולחים המון עזרה לכל העושה את הצעד הראשון במעבר לקודש ולכל המסייעים הרבים והברוכים בכל מלאכת הקודש הזו. כל ילד שעובר לקודש מזרז את מועד הקץ וגילוי משיח צדקנו."

אמא: "גליה, חשבתי על זה שאת עברת עבירה בחינוך ילדים והנה בתיקון שלך את בעצם מחנכת אותי ומלמדת אותי ועל ידי כך את מתקנת את העבירה בחינוך ילדים."  
גליה: "אמא את מבינה דברים, זה באמת תיקון של חינוך! לחנך זה תיקון החינוך ונכון מה שאמרת!"

## צדקה וחסד

גליה: "אמא לצדקה מעלה גבוהה מאוד, זו מצוה שיכולה להציל את האדם ממוות, זו מצוה גדולה מאוד ומזכה את האדם בזכויות מיוחדות בשמים! צדקה זה חסד ותמיד נהדר לעשות, לכל אדם בכל זמן!"

זה מאוד עוזר לתרום בלב אוהב ובנפש חפצה לאומללים והסובלים ולהקל עליהם את מצוקתם. הצדקה מלווה את האדם בשמים ומגנה עליו בעוצמה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא! הצדקות הם כמו מלאכים שהולכים עם האדם ושומרים עליו כל הזמן!  
אמא העולם קיים בזכות החסד. אם לא היה חסד בעולם, העולם כולו לא היה יכול להתקיים אפילו רגע אחד, העולם היה יכול לחזור לתוהו ובוהו! כל החסדים שאנו בני האדם עושים כאן, מחזקים את יסודות העולמות העליונים. החסד הוא הבסיס לקיום שלנו, בלי חסד אין לנו קיום! גומלי החסדים עוזרים בעצם לעצמם ולהמשך קיומם וגם לאחרים, אם אין חסד בעולם אז אין קיום לאף אחד! ואם יש חסד יש קיום לעולם ולכולם!"

אמא: "את יכולה להגיד לי משהו על 'מעשר'?"

גליה: "אמא לעשר זו מצוה מהתורה, אנחנו מצווים לעשר והמעשרות עוזרים לנו יותר ממה שאנחנו עוזרים לאחרים. החסד והצדקה שלנו בוראים לנו מלאכים מליצי יושר בעולם הזה ובעולם הבא!"

## סנדק

אמא: "האם כל העבירות של הסנדק מתכפרות?"

גליה: "אמא זו זכות גדולה להיות סנדק כי הסנדקאות מכפרת לאדם על חטאיו, אך הכל בתנאי שהוא מחליט ללכת בדרך הישר, בלי זה גם הסנדקאות לא עוזרת! זה כמו יום

הכיפורים המכפר לאדם אשר צם ומתענה ומחליט ללכת בדרך השם, אבל אם אין לו כוונה כזאת, לא יעזור לו ולא יתכפר לו! הכל תלוי בהחלטה של האדם ללכת בדרך השם ובקיום התורה והמצוות!"

אמא: "למה אשה לא יכולה להיות סנדקאית כמו הסנדק, וכך גם לה יתכפרו החטאים?"

גליה: "אמא, יש מצוות המיוחדות לגברים ויש מצוות המיוחדות רק לנשים, כל אחד בא לצורך תפקידו בעולם הזה. לנשים יש תפקידים מסויימים ולגברים יש תפקידים שונים!"

## החדר המקושט

אמא: "האם שמת לב איזה חדר יפה ומקושט יש לך?" (תליתי לגליה בחדרה שבפנימיה תמונות של ברווזים, דובונים, צפרים...).

גליה: "אני רוצה תמונות אחרות! צילומים של צדיקים! של סבא וסבתא! של הבבא סאלי! ברכת הבית! אשת חיל...!"

אמא: "אבל אין לי זמן עכשיו, כשיהיה לי זמן או חופשה, זה יקח קצת זמן!"

גליה: "צילומים של צדיקים! אין זמן!"

אמא: "אין זמן למה?"

גליה: "לכל! זה גורם לי סבל התמונות האלה, זה לא כשר!"

אמא: "גליה, אלה תמונות של צפרים וחיות. מותר לתלות תמונות כאלה!"

גליה: "אבל זה לא מתאים לנשמה יהודית!"

אמא: "זה חדר של ילדות והתמונות מתאימות לילדות בגיל שלך!" (גליה בת עשר שנים).

גליה: "לא נכון! זה מתאים לגויים בגיל שלי!"

(הורדתי את התמונות ותליתי לגליה תמונות של הצדיקים: הרבי מלובביטש, הבבא סאלי, החפץ חיים - עה"ש, הרב כדורי שליט"א, אשת חיל, ברכת הבית, שמע ישראל, מודה אני... גליה קרנה מאושר).

## גליה מבקרת כתבה בעיתון

אמא: "בכתבה שהתפרסמה על המעון שלך בעיתון "מעריב" מתאריך 19.6.96 למניינם נאמר: "רק בסוף, באחת מקומות הפנימייה, בחדר הכי יפה, פגשתי את ההורים!" לגליה המתוקה שלי, מאמא באהבה!" זה כל מה שהיה כתוב על סדרה של תמונות מצויירות בהקפדה שניתלו מעל המיטה, והגרון נחנק. בגלל ההכרה שכמו לפתע נחתה, שהמראות הקשים והכואבים שראיתי במשך היום, הם בעצם ילדים של מישהו, שבגלל ההבנה שלאהוב אותם ולחיות אתם - אינם דברים שתמיד ובהכרח יכולים ללכת יחד!"

הדגשתי לגליה את שתי השורות האחרונות ואמרתי: "זה ממש מרגש נכון?"

גליה: "כן! אבל הכתבת לא מבינה מה זו באמת אהבה של הורה ומה זו אהבת אבינו שבשמים! זה כואב לי המאמר הזה! לא טוב שהתמונות הטיפשיות האלה נראות לה אהבה! היא לא מבינה שכאשר תלית אותן אהבת אותי פחות. עכשיו יש לי את כל לבך! את לא צריכה תמונות כשיש לך אותי גליה בתך!"

היא לא מבינה שכל ההורים, עם תמונות או בלי תמונות, סובלים ואוהבים ורוצים את לדיהם בריאים ושלמים! אבל השם בוחן אותם!"

אמא: "אני מתרגשת שסוף סוף יש לי ילדה אמיתית!"



גליה: "זו הטעות של כולם! אנחנו הפגועים תמיד היינו ילדים אמיתיים אבל רק יחידי סגולה הרגישו את זה."  
אמא: "הרגישו את זה בלי תקשור?"  
גליה: "כן! יש הורים שהרגישו ומרגישים בלי תקשור!"

## מסר לשקרנים

גליה: "מי שמשקר, לא יכול לזכות לחיי נצח! אפילו אם הוא מקיים מצוות אחרות זה לא עוזר לו, כי אין לו אפשרות להיכנס לגן עדן אם הוא משקר! שם בגן עדן אין מקום לשקרנים!"

## עין הרע

אמא: "גליה, האם למחשבה ולמילים יש כוח מעשי?"  
גליה: "בודאי! לקנאה ושנאה בלב יש כוח שלילי שיכול לגרום לאדם אפילו להרגיש לא טוב, הקנאה והשנאה זה עין רעה! אבל אם אדם מחוסן במעשים טובים, אמונה תמימה ולימוד תורה - אין סכנה!"  
עין הרע זה הכוח שיש לו לאדם בעיניים להרע לאחרים, על ידי שהוא מקנא להם ועינו צרה בהם. הוא לא יכול לסבול שטוב לאחרים אז הוא מזיק להם אפילו בלא יודעין ומשדר להם רעל וזה פוגע בבריאותם! לעין הרע יש כוח הרסני מאוד! אמא תגידי לכולם שיעבדו על המידה הזאת ויפתחו בעצמם את העין הטובה!"  
אמא: "איך נזהרים שלא להיפגע מעין רעה?"  
גליה: "אדם חייב לקיים תורה ומצוות ואז הוא פחות פגיע מאחרים שלא מקיימים תורה ומצוות. אבל הכי עוזר זו גמילות חסד שממש מגנה על האדם מעין הרע!"

## הפלות

אמא: "מתי הנשמה נכנסת לגוף? האם לפני הלידה?"  
גליה: "לפני, ברגע שהתינוק נוצר!"  
אמא: "אז אלה שמבצעות הפלה, הורגות מישהו שיש לו נשמה?"  
גליה: "כן! ההפלה זה סבל נוראי לנשמה של התינוק!"  
אמא: "אשה המבצעת הפלה מלאכותית היא רוצחת?"  
גליה: "תלוי, צריך לשאול רב על כל מקרה!"  
אמא: "אם הרב אומר לאשה שאסור לה לעשות הפלה והיא כן עושה, האם היא רוצחת?"  
גליה: "היא יותר גרועה! היא מורדת נגד השם!"  
אמא: "האם גם רוצח יכול לחזור בתשובה והתשובה שלו תתקבל בשמים?"  
גליה: "תשובה אמיתית, בודאי!"

## היושר - והתעלות בקדושה

**גליה:** "ככל שהגאולה תתקרב, הראויים לכך יזכו לשפע העליון. אחד הדברים החשובים ביותר המאפשרים קבלת השפע העליון הוא המידות והטוהר בהתנהגות כלפי הזולת וכלפי שמים."

**אמא:** "איך מתעלים במעלות הקדושה, מה הסוד?"

**גליה:** "אמא יקרה, המפתח זה נקיון! נקיון כפיים, נקיון נשמה, נקיון מחשבה, נקיון במסחר, נקיון בדיבור, נקיון בלבוש, נקיון בגוף... נקיון - זו מילת המפתח לכל! והנקיון - הוא בעצם היושר! היושר יכול להעלותנו למעלות גבוהות ביותר! כדאי כל החיים לעבוד על יושר והגינות במרץ ולהשקיע בזה כאילו משקיעים במניה הכי מבטיחה. זה כל הסוד וכמובן בשילוב תורה, מצוות ומעשים טובים מרוממים את האדם לגבהי הרוחניות!"

**אמא:** "איך לגרום לכך שיהיו עוד אנשים ישרים בעולם? שכולם יהיו ישרים?"

**גליה:** "אמא יקרה שלי, נתפלל שכולם יפקחו את עיניהם לראות ולהבין שלא רק החומר הוא העיקר. לא כל מה שנראה לעין הוא אכן אמיתי ומי שסומך על האדם סומך על עניין ריק מתוכן. החומר, היצרים והתאוות הם כאש אוכלת ומזיקים ברוחניות!"

אם כולם יבינו שיש מושל אחד בעולם שממנו נוצר הכל, ויראו אותו ויעשו כמצוות תורתו, כולם יהיו ישרים ואמיתיים. זה זמן ביאת משיח, הנשמה של כלל ישראל תושלם כל כך בקרוב, זה האושר האמיתי, השלמות הרוחנית שאליה הנשמה מתאוה כל הזמן. קשה לנו להבין ולקלוט בשכל את הדברים הרוחניים הללו!"

## סוף הטומאה והתחזקות הקדושה

**גליה:** "אמא יקרה, צריך להבין שכוחות הטומאה יודעים בפירוש שזה הסוף בשבילם. לכן, כמו חיה פצועה הם מנסים להתגבר בשארית כוחותם ומנסים להפיל עוד אנשים לדרך רעה ולחוצפה יתירה, לאלימות בין אדם לחברו ולאלימות כוללת בין העמים בעולם המתבטאת במלחמות והתעללות בין העמים לעצמם. אנחנו חייבים לשמור דרכינו בקדושה ולעשות רצון שמים ולא להיענות ליצר הרע שבא מצד הטומאה כדי להסית את מחשבתנו לדבר עבירה. ככל שהקדושה תעלה על ידי תורה ומצוות, כך ירד כוח הטומאה וכך ניפגע פחות."

רק נשמה זכה וטהורה יכולה להיות כלי קיבול לקדושה העצומה היורדת לעולם. כאשר מתרבים מקבלי הקדושה שהכינו עצמם להיות כלי מקבל אורות עליונים, אזי הקדושה יכולה לשרות בעולם, זו הגאולה של עם ישראל, הקדושה כל הזמן מתפשטת ומתחזקת, אך זה לא מספיק וצריך להוסיף ולנסות לפקוח את עיני הנרדמים. אמא הביני, אנשים שלא הכינו עצמם, לא מסוגלים להעביר קדושה ואורות עליונים בתוכם, אין מעבר בהם, הכל סתום. אך ברוך השם שזכינו לכך שיש כלי קיבול המקבלים ואינם מאבדים את האורות העליונים, דרכם הקדוש ברוך הוא ברחמיו יוריד קדושה עילאית לעולם והיא תשאר כאן ותתפשט ותגבר ותגדל. זה מכין את הרקע לקבלת גואל צדק שיתגלה לכל העולם."

# מלחמת הטוב ברע ותיקון העולם

**גליה:** "אמא הטוב הוא התכלית של העולם הזה! הטוב והרע ירדו לעולם הזה במידה שווה ותפקיד האדם להחליט מי ינצח בעולם - הטוב או הרע. ככל שהאדם יתגבר על יצריו ועל הרוע שבו ויהיה טוב ומטיב לכל זולתו, על ידי כך יתגבר הטוב בעולם! התורה והמצוות היא דרך חיים שנתן לנו הקדוש ברוך הוא בטובו וברחמיו. משמים ניתנה לנו מתנה נפלאה המאפשרת לאדם להוריד שפע של טוב לעולם הזה ועל ידי כך לעזור לנצחון הטוב על הרע והטהור על הטמא, הכל תלוי בנו! זה מבחן מאוד קשה שהאדם הראשון נכשל בו. עד היום הזה אנחנו משלמים בכל הצער והסבל שאנחנו סובלים, כדי לתקן את הרע והטמא הזה ולהשליט עליו רק את הקודש והטהור! זו מלחמה קשה וממושכת של המין האנושי כשעל היהודים הוטל התפקיד העיקרי, על ידי התורה שקיבלו משמים שעוזרת להם להגיע אל הטוב והטהור במהירות הכי גדולה. אנחנו כולנו מצווים לקיים תורת השם ומצוותיו ואין לנו אפילו יכולת השגה והבנה בכך. את השכר, העונג והאושר והאורות הנדלקים בכל העולמות מקיום מצוות השם יתברך, לא תמיד רואים בעין. אבל יש שכר גדול לעוסקים בתורה, ללומדים ולמלמדים, שכר בעולם הזה ובעולם הבא. אמא, בקרוב מאוד כל הטוב והטהור ינצח וישתלט בעולם ואז העולם יהפך לעולם של אושר נפלא ללא ייסורים, ללא כאבים, ללא עוולות, ללא דיכאונות. הכל יהיה

כל כך שמח ומאושר והאדם סוף סוף יצליח בעזרת השם בקרוב לתקן את כל הקלקול הגדול שהחל בחטא האדם הראשון! תיקון קשה ביותר שארך כל כך הרבה שנים מגיע בעזרת השם יתברך בקרוב אל המנוחה והנחלה! כל בן אנוש ירגיש התעלות עצומה וגדולה מרוב אושר. היהודים העם הנבחר, בהם בחר הקדוש ברוך הוא לתקן את עולמו, היו היחידים המתאימים והשמחים לקחת על עצמם את תיקון העולם וכל השאר, נספחים ונלווים המשרתים את העיקר!

העיקר אמא, זו התורה! תסבירי לכולם בהרצאות ובכל דרך שצריך לקבל את תורתו יתברך ולקיים מצוותיו ולחולל את השינוי והתיקון הסופי של העולם.

אמא, אנחנו מכינים את עצמנו להיות כלי קיבול לשפע האלוקי המתעתד לרדת לעולמנו. כל מקיימי תורה ומצוות ומעשים טובים, וכל העובדים על מידותיהם מכינים בעצם את הכלי אשר יוכל לקבל את שפע הקדושה בקרוב. הכל תלוי בנו, ככל שנתקרב לאבינו שבשמים ונמלא את שליחותנו אשר לה נועדנו מימי בראשית, על ידי הנהגתנו בתורה ובמצוות השם יתברך, נהיה אור ומופת לגויים! מי שלא הכין את עצמו לא יוכל להיות כלי מקבל! האושר יהיה כל כך עליון ומי שאינו ראוי, לא יוכל לסבול אושר כל כך גדול. אמא יקרה שלי, הצדיקים כבר מרגישים את האושר, כבר הוסרה מהם הקליפה."

**אמא:** "רב מסויים שאל, האם בסופו של דבר יצורפו כל הנשמות יחד ויהיו בגוף האדם הראשון כפי שהוא נברא?"

**גליה:** "המטרה היא לתקן את חטא האדם הראשון, להגיע לצירוף כל ניצוצות הקדושה שביחד כולם יפדו משביים ויגיעו ליעדם להיות כולם נכללים בנשמת האדם הראשון, לא אוכל לפרט לך יותר."

**אמא:** "למה הנשמה שיודעת הכל, יורדת לעולם הזה ללמוד, להתחנך ולשפר מידותיה כדי לעלות בדרגה?"

**גליה:** "אמא יקרה שלי, מידות וחינוך לא קשורים לידע. הנשמה לא יורדת מרצונה, הכל נעשה בעל כורחה אם לא הספיקה לתקן את מידותיה בזמן שהותה בגלגול הקודם כאן. אם כולנו היינו צדיקים גמורים, לא היינו באים לעולם הזה להתקן. מה

יש לנו לעשות בעולם השקר הזה? מי שהוכרח לבוא בוגלגול, בא על מנת לתקן את מה שפגם בעת שהותו כאן בגלגולו הקודם, זו תכלית ירידתו לכאן." אמא: "גליה מה דעתך על הבחירה החופשית בעולם הזה? כשלא מקיימים מצוות נענשים, האם לזה יקרא בחירה חופשית?" גליה: "אמא בכל זאת יש בחירה חופשית, כל אחד יכול לבחור ללכת בדרך טובה או רעה אך תמיד מומלץ ללכת בדרכי השם יתברך כי זו הדרך הכי טובה. זה שהאדם יכול לבחור, זו הבחירה החופשית כי לא מכריחים אותו לבחור בכלום." אמא: "אבל אם האדם לא יבחר בטוב ובקיום המצוות יהיה לו רע. אז ברור שהוא ירצה לבחור במצוות וזו בעצם שלילת הבחירה החופשית." גליה: "אמא יקרה שלי, אם כך כולם היו בוחרים במצוות. אך עובדה שרוב העם היהודי עדיין לא שומרים תורה ומצוות בשלמותן, אז זו בחירה חופשית או לא? את בעצמך רואה שכן! גם את בעצמך יכולה לעשות כרצונך ולמרות שידעת כל השנים שלהולך בדרך השם יהיה טוב ולמי שאינו מקיים מצוות יהיה רע, את בחרת בעבר לא לקיים מצוות, אז גם היום את חופשיה לעשות כרצונך, יש לך את היכולת לבחור ולעשות! בכל אופן רק נשמות גבוהות שבאות עם מטען גדול של מצוות וזכויות, יכולות לבחור בעולמות העליונים גם בדברים שאחרים לא יכולים, כי שם אין בחירה כמו בעולם הזה. כשתגיעי אחרי 120 לעולם הבא תביני הכל, הכל אמת ומשפט צדק מחלט!"

"וקשרתם לאות על ידיך והיו לטטפת בין עיניך".

## טלית ותפילין

גליה: "אמא יקרה, יש להסביר לכלל האנשים כי צריך ללבוש טלית קטן כל הזמן, זה האור המקיף אותנו ושומר עלינו מכל רע. במקום שאנשים יקשרו חוטים אדומים וילכו עם חמסה ואבנים כחולות כדי להינצל מעין הרע וכל מיני מרעין בישין ומכל קטרוג - שהגברים ילכו עם טלית קטן! כל בן מלך יש לו חותם המלך, הציצית והתפילין הם חותם המלך המעיד שהוא בן מלך. כל המניח תפילין נחשב לו כמקיים את כל התורה. התפילין זה האות שחייבים לשמור יחד עם אות שבת ואות ברית קודש. זו זכות גדולה מאד לשמור על אותות אלו ויש להם שכר גדול מאד. מצווה זו רושמת על האדם את שם השם, כל היום השם הקדוש הזה מלווה את האדם לכל מקום וכל המנסה להתקרב אליו ולהזיקו נרתע לאחור מחמת קדושת שם השם הקדוש והנורא (החותם), אשר חקוק עליו כל היום, על הצדיק שהניח תפילין. אמא, לתפילין שמניחים יש כוח עצום להוריד שפע לעולם! לקבל קדושה עילאית ולגרש ולבטל כוחות רשע ומזיקים."

## הכעס

גליה: "מי שכועס ולא שולט בעצמו נחשב כעובד עבודה זרה! הכעס הוא שורש של כל כך הרבה חולאים לגוף ולנשמה. האנשים הכועסים חייבים לעבוד על עצמם בהקדם, כי כעס אחד יכול להפיל להם לטמיון עבודה של חודשים שהשקיעו בה המון מצוות, בכעס אחד נמחקים המון ברכות שהיה אמור לקבל."

אמא יקרה, תאמרי לכולם שמקור הכעס בסטרא אחרא, שכל מטרתנו לבלבל אותנו ולהרחיק אותנו מתורה ומצוות וזה אחד הניסיונות הקשים שלנו בעולם הזה. צריך להשתדל לא להיגרר ליצר הרע שאומר לנו לכעוס.

אנו מצווים לעבוד על מידה זו כמו על שאר המידות ובהדרגה והדבר הכי חשוב **בשעת כעס, פשוט לשתוק!** אחרי שהכעס חולף מדברים וחושבים אחרת. בעת הכעס אפשר לדבר דברים מאוד חמורים שאין שליטה בהם כי הסטרא אחרא "עוזר" להוציא מהפה מילים שלעיתים אי אפשר להתנצל עליהם ואין להם כפרה, אלו מילים שגורמות קטרוג גדול על האדם.

"ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום."

## שלום בית

**גליה:** "שלום בית הוא אחד הדברים הכי חשובים שיש לאדם בעולמנו זה. אמא יקרה, לפעמים נראה שזו בעיה לאומית. המון זוגות רבים ומתגרשים או גורמים לאלימות מילולית ופיזית ולא מכבדים האחד את השני, אבל עיקר העניין שגורם ריבים וויכוחים זה שלא שומרים נידה וטהרה. יש המון שומרים על זמן הנידה אבל נוגעים אחד בשני ועל ידי כך גורמים לקליפת ריב וחילותיה לשכון בבית ואז הכל מתנהל על דרך הטומאה, כי הכל נטמא ואין יכולת לשכינה ושלום להיות במקום שיש בו טומאה.

שלום בית זה אחד הדברים החשובים ביותר שיש לאדם, אם אין שלום בית כלום לא מסתדר. הכל סובב סביב שלום הבית, אם טוב בבית יש שכינה בבית אז יש פרנסה בשפע ויש ברכה בכל המעשים. זה מקרין על כל הסביבה בכל אשר ילך ובכל אשר יפעל. לכן, אנחנו מחוייבים לקחת את זה כדבר נשגב ונעלה ולהקדיש לזה את כל כולנו על מנת שנוותר ונגמיש עמדותינו ונהיה סלחנים, נשמור אמונים ונכבד את הזולת. אם אך נוריד טיפה מהגאווה העצמית של כל אחד ואחת, נזכה להמון דברים טובים ובכללם שלום המביא לשמחה, שלוה, אחווה ואוירה טובה בבית ומחוץ ושכינה בבית. הכל סובב סביב השלום!

חשוב להתאמץ ולשמור על שלום הבית וההבנה בין איש לאשתו. השלום משפיע ברוחניות ובגשמיות, כשהבעל והאשה מצויים בשלום גם מצבם הכלכלי משתפר וכאשר חס וחלילה להיפך, גם מצבם הכלכלי מתדרדר."

אמרו חז"ל: איש ואשה זכו - שכינה ביניהם! לא זכו - אש אוכלתם!  
זכו - שמו של הקדוש ברוך הוא ביניהם: יוד של האיש - י, והא של האשה - ה.  
לא זכו - אש אוכלתם: איש בלי יוד - אש, אשה בלי הא - אש (אש עם אש).

## ראש חודש

**גליה:** "ראש חודש הוא יום חג אשר נשנה מדי חודש בחודשו, בראש החודש יש שפע רוחני עצום היורד לעולם יותר מאשר בימים רגילים. הקדוש ברוך הוא שמח בבניו ובנותיו שהולכים בדרכיו וזוכרים את חגיו ומועדיו.

ראש חודש הוא זמן קדוש, כמו חג קטן והתפילות המיוחדות משפיעות ברכה לכל ההולכים בדרכי השם. תמסרי לבנות ישראל האהובות, שחשוב מאוד להדליק נר

ולציין את היום הקדוש הזה שניתן במיוחד עבור הנשים, והאשה - עיקר הבית, יכולה להביא הרבה שינוי בביתה ולהשפיע שפע עצום על בני משפחתה. את פני ראש חודש מקבלים בסעודה ונר ויש עוד המון דברים טובים שמקבלים מכך, אך יש לקרוא וללמוד מהספרים הקדושים."

## ראש השנה

**גליה:** "בראש השנה כולם חייבים להתפלל בצורה מאוד רצינית ובכוונה מאוד עמוקה וטהורה ולבקש מאבינו שבשמים שירחם עלינו ויבטל מעלינו את כל הגזירות הקשות. תלוי בנו אם הגזירות יתבטלו או לא! אנחנו חייבים לקחת את עצמנו בידיים ולחזור במהרה לאבינו שבשמים. ראש השנה זה מבחן לעם ישראל. השם ברחמיו נותן לנו עוד הזדמנויות ואנחנו צריכים לדעת לנצל זאת לטובה, לברכה ולתשובה שלמה. אשרי הזוכים לחזור לאבינו שבשמים בימים קשים אלה, הם ניצולים מגזירות קשות בגשמיות וגם ברוחניות.

אמא אנחנו מתקרבים ליום הדין! ראש השנה זה יום קשה מאוד לכל הנשמות אשר צריכות לעבור לפני הקדוש ברוך הוא. בראש השנה שוקלים את כל מצוותיו ועבירותיו, ביום הזה נקבע מה יהיה עם כל נשמה ונשמה והכל לפי מעשיה. אבל אמא, חשוב לדעת שבזמן הזה של חשבון נפש, יש כוח אדיר לתפילה ולתשובה. זה זמן רחמים גדול מאוד בשמים, ומקבלים תשובה ותפילה אמיתית שיכולה לשנות גורלות שנגזרו! לתפילה יש כוח עצום לשנות את כל התמונה! תמסרי לכולם שיתפללו בימים אלה מעומק הלב ויבקשו רחמים! הקדוש ברוך הוא ברחמיו כל כך אוהב אותנו, שומע כל תפילה כשהיא אמיתית ומעומק הלב והוא ברחמיו יכפר לכלל ישראל."

**אמא:** "גם את נידונה בראש השנה?"

**גליה:** "אמא יקרה שלי, כל נשמה ונשמה עוברת לפני הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה וכל נשמה נידונה וגם אני, למרות שאין לי חטאים. אבל שוקלים את המסרים שנתתי לך ובודקים כמה אנשים חזרו בתשובה, אז נרשמות לנו זכויות וכלל ישראל מזדכים בגין כך. זה זמן מאוד מסוגל לקבל את תשובת עם ישראל ככלל וכפרט, הזמן הזה של אלול הוא עת רחמים בשמים ובארץ! כעת אנחנו מאוד קרובים לאבינו שבשמים ואם נבקש - נקבל!"

## יום הכפורים

**גליה:** "אמא יום הכיפורים הוא יום קדוש מאוד! בשמים מקבלים תשובה אמיתית של כל אדם ואדם בעולם. מי שמענה את נפשו ולא חוזר לסורו, יום הכיפורים מוחל לו מחילה גדולה! ביום הזה הקדוש ברוך הוא שופט בצדק ובמשפט את כל ברואיו ולאלה המשנים את דרכם נמחל להם!"

**אמא:** "גליה, בשנה שעברה אחרי יום הכיפורים אמרת: שהתפילות לא מילאו את הצורך, שלא היה מספיק לב שבור! לא מספיק אהבת השם! לא מספיק אמת! לא מספיק רצון לשנות! אמא מה יהיה? כל אחד יכול לראות שאבינו שבשמים לא יכול לתת לבניו להמשיך ככה! - גליה, מה את אומרת אחרי יום הכיפורים השנה?"

**גליה:** "אמא, השנה היו יותר תפילות ותחנונים ויותר אנשים בבתי הכנסת, זה מצב שהשתפר אבל עוד רחוק מלהיות כתקנו, כי במצב כתקנו עם ישראל רובו מקיים תורה

ומצוות, רובו ככולו! אז שהמגמה של התשובה תמשך בעזרת השם וכך השם יגאל אותנו לפי מעשינו הטובים ומצוותינו וקיום תורתנו, אמן!"

## סוכות

**גליה:** "חג הסוכות חג מאוד מיוחד, קדושה מאוד גדולה יורדת לעולם הזה בחג הסוכות בעזרת השם יתברך, המונים מרגישים בתוך עמקי נשמתם שהזמנים אינם רגילים, הכל הולך להשתנות. אנשים ירצו לשמוע את דבר השם וכדאי לנצל זאת כי זו עת רצון גדולה מאוד והלבבות פתוחים כפי שלא היו מעולם. יש שמחה גדולה כשמקיימים מצוות סוכה כהלכתה, זה עניין מאד עמוק שעיקרו, חוץ מלזכור את הניסים שנעשו, זה שמירה מכל רע. כל המקיים מצוות סוכה, מייחד את השכינה עם השם. תגידי לכולם שזה כוח עצום להגן על כל ישראל."

## חנוכה

**גליה:** "אמא יקרה, אם נפקח את עינינו להביט ולראות את הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו בכל יום ויום ובכל רגע ורגע, ונודה לקדוש ברוך הוא ונהלל ונשבח לשמו על כך, מצבנו יהיה רק טוב. אך בני האדם כפויי טובה ומקבלים את כל הטוב והשפע כדבר מובן מאליו. אמא יש להודות לשם, נס חנוכה מזכיר לנו את השגחה הפרטית העצומה לה אנו זוכים בכל דור ודור. בקרוב מאוד בעזרת השם יתברך יתחוללו ניסים ונפלאות שאין באפשרותנו לשער את פשרם וגודלם! כעת חייבים לנסות ולהציל כל אדם מישראל, לעוררו לתשובה, לתורה ומצוות ומעשים טובים ועל ידי כך נזרז את גאולתנו."

## ברכה של אמא

**גליה:** "אמא, לברכה של אמא יש עוצמה לשנות את גורל בנה או בתה. אם היא אמא שהולכת בדרך השם זה ממש עוזר לילדים שלה כל הברכות שלה!"

## כוח הברכה

**גליה:** "לכל ברכה יש כוח, הברכה מורידה שפע רוחני מן העולמות העליונים וככל שלאדם יש זכויות גדולות יותר הוא מצליח להוריד שפע גדול יותר. אם המתברך ראוי לשפע הוא מקבל את כולו, לעיתים כשהמתברך אינו ראוי לברכה שמברכים אותו אז מתעורר עליו קטרוג, על כך שאין הוא ראוי לשפע הרוחני שמנסים לתת לו."

## ה"אמן"

גליה: "ל"אמן" שעונים על ברכות ו"קדישים" יש מעלה נשגבה ביותר, זה מאשר על ידינו שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, שהוא מלך העולם והוא אשר יצר וברא את הכל מכל כל, הוא מלך העולם אחד ויחיד ומיוחד, ובעל כל הכוחות ושיא הכוחות ושולט בכל עולמו ובכל העולמות כולם! אנחנו בעניית ה"אמן" מאשרים זאת באהבה!

ה"אמן" שלנו גם מאשר ומורה על מידת אהבתנו לבוראנו ובורא כל העולמות כולם, ובעצם עניית ה"אמן" גם מבקשים מהשם מלך העולם שיתן לנו מטובו וישפיע שפע גדול עלינו ועל כל עם ישראל אהובו."

## זיכוי הרבים

גליה: "זכות הרבים עומדת כסלע איתן! כל המזכה את הרבים, משמים עוזרים לו בכל דבר ודבר. העם כל כך זקוק היום לכל פיסת קדושה, זה כמו להציל אנשים גוועים ולהשקותם מים כדי שלא יבלו!

אמא, מהשמים שמחים על כל זיכוי הרבים שיש, אנחנו בזמן חשוב ביותר לנו והגאולה ממש קרובה לבוא! העבודה הקשה של מזכי הרבים ממש מצילה נפשות רבות ממלכת לאבדון. אמא יקרה שלי, המשיכי בכל כוחותיך כי זה עניין של פיקוח נפש ממש, לחזק אנשים היום זו הצלתם! בשמים יש שמחה גדולה מכל ההתעוררות הגדולה של עם ישראל והלוואי שימשיכו כך בכל העוז. זה מאוד עוזר לעם ישראל שיש אנשים שכל כך חשוב להם לזכות את הרבים ולהאדיר תורה בעם. אשרי כל אלה העושים במלאכה - מלאכת הקודש הזאת!"

אמא: "גליה, קראתי לגבי מזכי הרבים שיש בגן עדן שער מיוחד דרכו יכולים לעבור רק מזכי הרבים, מה את אומרת על כך?"

גליה: "אמא זה נכון שיש בשמים פריבילגיות מיוחדות למזכי הרבים. מזכי הרבים עובדים כל כך קשה בעולמנו האטום המתחיל להיפתח ולקלוט את העניין שיש מלך לעולם והוא הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו! כל הגילויים הללו של הקודים בתורה וכל האוטיסטים כמוני שמוסרים דברי אלוקים חיים, הכל בא משמים לעזור לנו לראות שישתבח מלך העולם, הוא מלך אחד ויחיד ומיוחד, כוח עליון ללא שום עוררין, שולט שליטה מוחלטת בכל הבריאה והיקומים ואין עוד מלבדו. כוחו ותבונתו מלא עולם, אין גבול ואין מספר לעוצמתו הבלעדית על כל העולמות!

אמא, אדם שלא מתחשב ברצונותיו ומבטל את עצמו לכבוד השם יתברך ועושה רק לשם שמים, זה נחשב לו לצדקה גדולה בשמים. כל המזכה את הרבים הוא אהוב ויקר בשמים ויזכה לחסד עליון. כל המצליח להציל נפש מישראל, מהשמים ילבישוהו בשלל גוונים זוהרים ומזהירים בכל רחבי הרקיע! בכל הרקיעים יראו ויתפעלו מיופיו וזוהרו ומארמונותיו, ארמונות הבדולח הרוחניים המצפים לו!

השם נותן הרבה כוחות לכל המנסה ורוצה לזכות את הרבים. אפילו אם נדמה לו שאין לו כוחות, משמים שולחים לו כוחות עצומים שהוא אפילו אינו יודע מהיכן, שכרו יהיה גדול מאוד בשמים! זיכוי הרבים זו אחת המצוות הכי חשובות בעולם הזה! שימשיכו בכל כוחותיהם ובמלוא עוצמתם!"

אמא: "גליה, איך אני יכולה לשמח אותך ולעשות לך נחת בחיים האלה בגשמיות, בנוסף לביקורים ולתקשורים?"

גליה: "אמא כלום במיוחד! רק המצוות שלך והמעשים הטובים שלך וזיכוי הרבים שלך יכול לשמח אותי בעולם השקר הזה!"

אמא: "יש לך איזה עצות איך להינצל מהגיהנום?"



גליה: "אפשר להינצל מהגיהינום בזכות זיכוי הרבים! זיכוי הרבים זו לא חובת האדם בעולמנו, משמים מתנהגים עם מזכה הרבים בחסד גדול, הוא נחשב עושה חסד לשם שמים. זיכוי הרבים זה אחד המתכונים הבדוקים להינצל מהגיהינום!  
דרך זיכוי הרבים מובילה למדרגות עליונות וכל המאמץ העילאי המשקיעים בהשבת בנים ובנות לאביהם שבשמים נחשב לצדקה גדולה. משמים יגמלו לנו על פועלנו למען שמו באהבה, כל זיכוי הרבים של כל אדם מישראל מעורר שמחה בשמים. כל המזכה את הרבים הוא בכלל מקרבי הגאולה, אנחנו כבר לקראת הסוף, המשיח יגיע ויתגלה בעזרת השם לכל עם ישראל המצפים לו בכליון עיניים. משמים מנחים את מזכי הרבים ומסייעים בידם לחזק את השומעים לדרך התורה ומצוות השם יתברך. למי שיש זכות, עוזרים לו משמים להגיד ולעניין בדבריו את הציבור. נדמה לנו שאנחנו מתכננים מה לומר, אך הקדוש ברוך הוא שם לנו את המילים בפינו. תפילתנו צריכה להיות: **שהמילים אשר נזכה שיושמו בפינו יחזקו את הרבים לשם שמים.**

כל זיכוי הרבים של כל מזכי הרבים היקרים בארץ הוא כמו אויר לנשימה לקרוב גאולת עם ישראל בימים קשים אלה - ימי הגאולה לעם ישראל. אמא אל חשש מכלום, השם מגן על כל מזכי הרבים העושים למען שמו להחזיר בנים אובדים, מזכי הרבים מקבלים המון עזרת שמים. הקדוש ברוך הוא אוהב את המקרבים את בניו לאביהם שבשמים."

"והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד" (דניאל).

גליה: "חבל שלא כולם זוכים לראות את האור היורד לעולם. המון מתהלכים כעיוורים וכלואים בכלוב תאוותיהם, הם לא יודעים את האמת! אלה שזכו יכולים לעזור להם לזכות לראות את האור המאיר. אפילו לאור אחד באפילה יש יכולת להאיר את כל השטח, את הנשמה.

אמא, אנו נמצאים כל החיים תחת נסיונות חוזרים ונשנים. ללא מבחן האדם לא יכול לעלות בדרגות רוחניות, לפני כל כיתה שעולים יש מבחנים הבודקים אם התלמיד כבר יכול לעלות לכיתה הגבוהה יותר.

מזכה הרבים מודרך משמים, צריך להרגיש בפנימיות את הדברים כי זו ההדרכה שמקבלים ללא מילים. מצוות זיכוי הרבים היא עצומה ללא גבול ויקרה מאד, כל העוסקים בה יקבלו שכר עצום ביותר. זו מצווה אהובה שיכולה להחזיר הביתה הרבה בנים אובדים לשם, אבינו שבשמים כה מצפה ומתגעגע אל בניו ובנותיו האהובים. אין להרפות מכך, זה צו השעה. כל המלא באהבת עם ישראל מחוייב לעשות זאת, משמים ידונו על כל איש ישראל שאבד, אסור לנטוש את המערכה, חייבים להלחם על כל יהודי שעדיין בחושך ולהאיר לו את הדרך כדי שלא ימעד ויפול לתהום שאין תקומה ממנה. היום מדובר בהצלת נפשות ממש, זיכוי הרבים זו חובת השעה לכל מי שיש באפשרותו ותכונותיו לעשות כך. לא לכל אדם יש הזכות לזכות את הרבים, למי שיש זכות השם מצליח דרכו ועוזר לו בכל אשר יפנה. משמים לא מחלקים סתם מתנות, רק למי שראוי להם!"

## יצר האכילה

**אמא:** "גליה, יש לך עצה איך מתגברים על יצר האכילה?"  
**גליה:** "אמא יקרה, ברוך השם שהתגברת על יצרים חמורים ממנו, ובעזרת השם תתגברי גם על היצר הזה. זה חלק מהעבודה העצמית שלך ושל כל אדם להתגבר על התאוות והיצרים המשטים בנו. כמו כל דבר רע, זו עצתו של יצר הרע המציע עצות רעות, צריך להשתלט עליו. כל יצר שלא מתגברים עליו פוגם מאוד ברוחניות ובגשמיות, תוצאותיו ההרסניות נראות לעין. אחרי 120 כאשר האדם עוזב את גופו ונשמתו עולה, אין שם הסתרות, הכל ברור כל הפגמים שפגם ויש לו צער גדול על כך. המוות קשה לבעלי יצרים חזקים, הוא מזכך ומנקה את הנשמה באופן סופי מכל הטומאה והיצר הרע שדבק בה. מי שלא הצליח להכניע את יצריו בהיותו מגושם בתוך גופו, מחכה לו סבל אחרי מותו."

## ביקור חולים

**גליה:** "ביקור חולים זו מצווה מן התורה. צריך לבקר חולים, זה עוזר להם ומעודד אותם. חשוב מאד ללמוד תהילים עבורם כדי להגביר את זכותם בשמים, ואם בזכות התפילה הקטרוג ירד מעליהם, הם ילכו ויחלימו. יש בביקור חולים עניין מאוד עמוק ותיקון גדול הן לחולה והן למבקר."

## מסר למתכתבים והמגיבים

**אמא:** "גליה, האם יש לך מסר לכל המגיבים על ספרך ולכל התודות, הברכות והאהבה אשר שלחו לך?"  
**גליה:** "אמא יקרה, תמסרי לכולם במסר אחד כללי שכולי מאושרת לראות את עם ישראל הקדוש והאהוב שבתוך פנימיותו הוא כולו אהבת הזולת. לכל כותבי המכתבים היקרים, מצטערת שטכנית לא מתאפשר לי לכתוב תשובה אישית לכל פונה ופונה. האנשים באהבתם הרבה אלי, שוכחים שלמעשה בגשמיות אין לי אפשרות להבין מה ואיך לכתוב, כל התקשור נעשה עם הנשמה. אך יחשב הדבר כאילו קיבלו תשובה. כל המכתבים מאוד יפים ונוגעים ללב ממש! אני אוהבת את כולכם, ברוך השם שזכיתי לאהבת ישראל. אמא יקרה שלי, אני מרגישה את האהבה האמיתית והכנה של כל כותבי המכתבים המתעניינים בשלומי, המשפיעה עלי שפע השפעות עליונות. האהבה ממיסה מחיצות, שוברת גבולות, גורמת הדדיות ואושר של האוהב והנאהב. אין אפשרות לחיות ללא אהבה. חוסר האהבה גורם לדלדול כוחות הנפש, לעצב נוראי ולמחלות. האהבה נותנת חיוניות עצומה וממריצה אותנו לפעול, לשמוח, ליצור, לעשות למען שמו באהבה. אני מתפללת שהקדוש ברוך הוא ישלח לכל ישראל האהובים כולם, שפע ברכה והצלחה! לראות את ביאת משיח צדקנו במהרה וללא צער, ללא סבל וייסורים! שיזכו לאהוב ולהיות נאהבים."

## רעידות אדמה

**אמא:** "גליה מה מותר לך להגיד לי על רעידות אדמה? מה זה מאותת, מבשר?"  
**גליה:** "אמא, רעידות אדמה זה אות וסימן שהשם לא מרוצה ממעשיהם של בני האדם שלא עושים רצונו יתברך! השם כועס עלינו ומאותת לנו להפסיק את רוע מעללנו ואנחנו לא מבינים."

**אמא:** "מה הכי כדאי לעשות כדי להינצל מרעידת אדמה?"  
**גליה:** "להתפלל! תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה!"

## קללות ושבועות

**אמא:** "גליה את יכולה להגיד משהו על קללה?"  
**גליה:** "אסור לקלל, כי למילים שהן רוחניות יש כוח לפעול בעולמות הרוחניים. קללות בדרך כלל אינן שבות ריקם, הן פוגעות במקלל ובמקולל בגשמיות או ברוחניות! פגיעתם קשה אך לא תמיד נראית לעין. הפגיעה בעיקר רוחנית וגורמת לנשמה חולי שמאוד קשה להבריאו ולהסירו! תגידי לכולם שימנעו כליל מכל קללה וירבו רק בברכות, שהמקלל מתקלל בעצמו והמברך מתברך בעצמו!"

**אמא:** "את יכולה להגיד משהו על שבועה?"  
**גליה:** "אמא יש להבין שכוח המילים הוא עצום ורב! מילים בונות בעולמות עליונים והורסות בעולמות עליונים. גם כאן יש למילים כוח של הרס וחורבן ושל בנייה ותחיה. על שבועת שווא משלמים ביוקר בכל העולמות, תאמרי לכולם שיזהרו בשבועות ובקללות! יש להם כוח קיומי עצום ופגיעה קשה וחמורה! יש להימנע כליל משבועות וקללות, יש להרגיל ולחנך לדבר בלשון נקיה וללא שבועות."

"סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם."

## מיסטיקה וסיאנס

**גליה:** "לאחרונה התפשטה מאוד התופעה של מיסטיקה ולימוד תורות גויים על דרך הטומאה, שמערבבים פמליה של מעלה והופכים את היוצרות. אלה שעוסקים כביכול במיסטיקה ומנסים לתקשר צריכים להבין, שקבלה זה לא מיסטיקה ואין רשות ליהודי לנסות לתקשר. כי כל נסיון התקשור, מביא למי שלא שומר תורה ומצוות ולא שומר שבת ותפילין וקדושה יתירה, לתקשר עם כוחות הטומאה והוא נטמא מהם והם מבלבלים את דעתו והוא יוצא ניזוק גם בגשמיות וגם ברוחניות. לא יתכן שילדים ונוער החושבים לנסות ו"לדבר" עם קרובים שמתו, ישבו במקום לא טהור, בנים ובנות ביחד בלבוש לא צנוע ויחשבו שהם מדברים עם קרוביהם, כשלמעשה הם מדברים עם שדים! כי אסור להטריד את המתים ואת נשמותיהם. בודאי שלא יתנו רשות משמים לנשמה קדושה, לדבר דרך קרטון וכוס במקלט שברוב המקרים אין בו שום קדושה ואין בו אפילו מזוזה! רק הטומאה שהתנאים האלה מאוד מתאימים לה, עונה לבני הנוער והמבוגרים המנסים לשוחח עם עולמות הקדושה. על ידי כך הם מסכנים את עצמם ואת משפחתם! הטומאה לא תיתן שום דבר בחינם והטומאה מזיקה ברשות שמים לכל מי שמתעסק עמה! הם מזיקים בנפש, רוח ונשמה של האנשים העוסקים בסיאנס או בטומאה כלשהי. צריך להסביר לציבור כי כל עניין הסיאנס יסודו בטומאה, זו

דרך שבה נדבקים הכוחות החיצוניים ומי שעונה להם מתוך הכוס הוא שד או רוח רעה! אין לעסוק בדברים האלה בכלל!!! אפשר להנזק בנזקים בלתי הפיכים בגוף ובנפש! במיוחד אם מדובר ביהודי, אז יש להם יניקה מן הקודש.

אמא, חשוב מאוד שידעו להבחין בין טומאה לבין המסרים העוברים דרך הנשמה שלי בקדושה ובטהרה כשהגוף משמש למעשה רק אמצעי טכני בלבד! יש להפריד הפרדה גמורה בין קדושה וטהרה, שחור ולבן, אסור ומותר! אין אפשרות לקבל תשובות ומידע נכונים ממקור שהוא כולו טומאה! זה כמו בחלום שבא על ידי שד, שיש בו קצת אמת וכל השאר שקרים, כי לכך הם נוצרו, לבלבל את בני האדם ובמיוחד את היהודים שילכו שולל אחרי הטומאה. צריך להזהיר את היהודים שחרדים לגורלם ולגורל בניהם ומשפחתם, שלא רק שאין בדברים האלה ממש, אלא שכל מי שמתמשש בכוחות הטומאה לאיזה צורך שיהיה, הטומאה עצמה עוקרת אותו מן העולם! וזה כולל גם את כל המתעסקים ב"לפתוח ומזלות וגורלות" שלא לשם שמים וללא קדושה וטהרה!"

"אין לנו על מי להישען - רק על אבינו שבשמים!"

## פתיחה בקלפים ומעשי כשפים

אמא: "גליה, האם להקדיש בספר פרק על כשפים?"

גליה: "ודאי! זה מאוד חשוב שידעו כי משמים אומרים להם שאסור לפנות לכל המכשפים והמזיקים הללו! יש להודיע לעם ישראל הקדושים והיקרים, שיפסיקו לקבל עצות ולקבל או לקנות קמיעין וסגולות מאנשים ששייכים לדת אחרת ועבודה זרה! כל הקריאה בקלפים ובקפה! וכל הנהירה העצומה שיש היום לשאול בעצת הטומאה וללכת לכל מיני שייח"ם ערביים שעוסקים בטומאה! כל העיניים הכחולות

המיוצרות על ידי מוסלמים בטורקיה וכל החוטים האדומים למיניהם הם עבודה זרה ונחשבים בחזקת קשירה וכישוף!

להפסיק מיד מכל הנהירה הגדולה הזו לטומאה שרק מחזקת את ידי הטומאה ומזיקה בסופו של דבר נזק חמור ובל יתואר וישוער, לכל הפונים אל דברי ההבל הללו!

צריך לעורר את הציבור על כך ולהזהירם ולהרחיקם מנשים שעוסקות בפתיחה בקלפים שהם מאבות הסיטרא אחרא, וכל הדמויות המצויירות על הקלפים, זה למעשה מהדמויות של הכתרים התחתונים שמהם מקבלות אותם נשים את המידע, כמו שאין חזיר כשר כך אין שום קדושה בקלפים, אי אפשר לקבל תשובות נכונות ממקור שכולו טומאה! יש מושג המעורר כעס גדול בשמים והוא "קלפי טארות קבליים", שזה כמו לומר חזיר כשר. אין דבר כזה!!! וזה בכלל כישוף.

אסור לעסוק בכישוף ובמעשים אשר לא יעשו שקושרים אחרים לאהבה או דברים הקשורים בשריפה או בלזרוק לים הגדול, או לטמון בבית קברות ושריפת קטורת בבית. כל זה מעשי תועבה וטומאת כישוף וקטורת לעבודה זרה. אך נלמד זכות ונאמר, שלמדו זאת מהגויים בתפוצות ישראל. לא צומחת מזה שום טובה, אדרבא זה מזיק לנשמה של המון יהודים וכל מיני פותחים ובעיקר צריך להזהר מנשים "המתקשרות עם מלאכים" ... אם היתה רשות שמים, אז המלאך היה בא בחינם בלי כסף לאחד הרבנים המקובלים הקדושים שעוסק בקדושה ובטהרה, ולא לאשה שכל עניינה זה כסף ותהילה, היא מדברת עם שדים ומספרת שהיא מתקשרת עם מלאכים. אמא יקרה שלי, זה מעורר כעס רב בשמים, אין דבר כזה!!!"

## קבלה מעשית וקמעים

**אמא:** "גליה, מה דעתך על כל העוסקים בקבלה מעשית ועל הקמיעים?"  
**גליה:** "יש היום לצערנו גם "רבנים" שונים שעוסקים כביכול בקבלה מעשית, שכל מטרתם היא בצע כסף שמעוור את עיניהם. הם לא יודעים דבר וחצי דבר בקבלה מעשית, אינם אלא מכשפים שעוסקים בדברים שאין להם רשות משמים, ופוגמים בעצם שילוב של טומאה וקדושה ולא יודעים להבחין.  
המקור לכך הוא בהמון ספרי קבלה מעשית שנמצאים בשוק. ספרים היוצאים חדשים לבקרים מאנשים שכל מטרתם כסף ופרסום, ונמכרים לכל מי שמשלם. לא יתכן לצלם קמיע ובו שמות קודש או לשרוף קמיע שיש בו את שם השם יתברך. אין להתיק עופרת מעל הראש בתואנה שזה מבטל עין הרע. תפילין, טלית, תורה ומצוות מגינים מכל אלה, לא העופרת השייכת לחיצונים. יש אנשים דתיים שעוסקים בכך ואינם יודעים כי הם עוסקים בטומאה ויש להמנע מכך!  
יש בספרים שהזכרתי קמיעים מוטעים ושמות קודש בבלבול נוראי ובהמון קמיעים שנכתבו בידי גויים לפני המון שנים, מכורח הגלות נשתרבבו ספרים שאין זה מעניינו. יש המון בלבול גם בספרי קודש שבמקורם נכתבו בקדושה על ידי צדיקים. אך עם התמעטות הדור כוון משמים שיהיה בלבול בשמות הקודש כדי שאנשים שעוסקים בכך לשם פרסום ותהילה עצמית וטיפוח גאוותם ומעשים שלא לשם שמים, לא יפעל בידיהם דבר! המון יהודים למדו לעסוק בטומאה עוד בהיותם בגלות ובמיוחד אצל המוסלמים בארצותיהם השונות, בלי שידעו מה המקורות, ערבבו קדושה בטומאה ללא ידיעתם. בלבול זה מצוי היום בהמון ספרים, יש יחידים שמגלים את עיניהם משמים ועוזרים להם להבין איך להפריד את הטוב מן הרע.  
אמא, המון ספרי קבלה מעשית חתומים על ידי רבנים ידועי שם, שלפעמים הונו אותם! ולא הראו להם את כל הגליונות עם הדברים הנוראיים והבלבולים העצומים, וחתמו לא תמיד באשמתם על הסכמות כאילו שאלו ספרים כשרים! והשכינה צועקת ובוכה על הצער שגורמים אנשים אלה לעצמם ולשם!  
אמא יקרה, יש להזהיר ביותר מכל מיני קמיעות מזויפים ומצולמים הנמכרים היום באלפים בכל מקום ובקברות צדיקים! **לא רק שהם פסולים ולא עוזרים כלל, אלא שהם גם מזיקים למי שמחזיק בהם!** כי לא נעשו אלא לשם חומריות ולא לשם שמים בקדושה או בטהרה!"

"הפר מחשבות באין סוד וברוב יועצים תקום" (משלי).

## שייח'ים ערביים ומגידות עתידות

**אמא:** "שמעתי על אנשים אשר פונים לשייח'ים ערביים, מה את אומרת על זה?"  
**גליה:** "אמא כואב לי מאד. אני רואה איך אותם היהודים ההולכים לשאול בעצת הסטרא אחרא ניזוקים! תגידי לכולם שאין ללכת לכל מיני שייח'ים ערביים שנותנים תשובות על ידי השבעות של שדים או רוחות רעות! יהודים רבים נכשלו בזה יותר ממה שזה עזר להם. זו דרכה של הסטרא אחרא, בהתחלה הם נותנים הרגשה שכאילו השייח' עזר יותר מכל הרבנים שהיהודי הלך אליהם, אבל אחרי זמן קצר הם מזיקים! כי לכך נוצרו!  
לא ללכת לכל מיני ערבים המנסים להטעות את ציבור היהודים ולכל מיני מגידות עתידות המקבלות את המידע שהן מפזרות תמורת שכר רב מהסטרא אחרא, כי להם חשוב שיבואו אליהם יהודים, כי אז הם מטעים אותם בדברי הבל ורעות רוח ודברים שקריים וכך גם יש להם ניקה מן הקודש."

## החוט האדום

**אמא:** "גליה, את יכולה לפרט קצת יותר על החוט האדום?"  
**גליה:** "אמא החוט האדום זו תופעה שפשטה לאחרונה. לא רק שהוא מעשה האמורי ומעשה קשירה וסגירה, גם אין בו לא ברכה ולא קדושה! אלא דרך להרוויח מפקעת חוטים שעולה עשרים שקלים, כחמשת אלפים שקלים, בתואנה של מצווה ותרומה! אמא יקרה, צריך להבהיר שמי שחולה ושוכב על ערש דוי, יותר סובל בגלל החוט הזה. הוא מוסיף כוח לסטרא אחרא, והחוט האדום בא מצד הדינים הנשלטים בצבע הדין האדום שבו. אין להסכים לקשור שום חוט על היד, אין בזה ברכה!"

## המפתחות ל"פתיחת המזל"

**אמא:** "האם גם אלה המחלקים מפתחות ומנעולים ל"פתיחת המזל" נכללים בכל מה שאת אומרת?"

**גליה:** "אמא יקרה, במנעול המסוגל כביכול לפתוח את המזל לרווקים, יש משום כישוף. אין בו תועלת כלל למציאת זיווג אשר נקבע לו לאדם עוד בטרם היוולדו! סגולות אלה כתובות בספרי קבלה וסגולות. כבר הסברתי לך שיש בספרים רבים טעויות והעתקות מספרי גויים ומנהגיהם וזו תוצאה של ישראל שוכן בגויים. יש רבנים הטועים אחר הטעויות בספרים ובמקום לחקור, טועים ומטעים את הרבים בלי ידיעתם. לא יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא יצטרך למנעול כדי שרווק יתחתן! עם ישראל האהוב שלי צריך להבין כי רק התורה הקדושה ואמונה שלמה ומוחלטת בקדוש ברוך הוא, תצליח את דרכינו ותבטל מעלינו כל מיני פורענויות וגזירות קשות. אז ניצל מכל אויבינו, הנראים ושאינם נראים ומכל מיני קטרוגים!"

## הגויים

**אמא:** "האם יש לך איזה מסר לגויים?"  
**גליה:** "אמא יקרה שלי, גם הם בני אדם יקרים למקום. הקדוש ברוך הוא מלך העולם אוהב גם אותם ברואיו ויציר כפיו, ומחכה גם להם שישבו אליו ויקיימו את מצוותיו איש איש לפי יכולתו ומדרגתו. כל הגויים מצווים ומחוייבים על מצוות בני נח, הם כולם בני נח, והתורה ניתנה רק לעם ישראל! הם אינם מחוייבים במצוות התורה, אבל הם מחוייבים במצוות בני נח, וחשוב שהם יתנהגו בהגינות וביושר, בצדק ובמשפט. תאמרי להם, שעוד מעט העולם יגיע לגאולתו ושלמותו ואם הם רוצים ליטול בזה חלק, עליהם לעבוד על עצמם ולשפר את התנהגותם ולאהוב את עם ישראל כי הוא עם הבחירה ובקרוב מאוד לא יהיו יותר ספקות בעניין לאף אחד!  
תגידי להם שבקרוב מאוד יהיו גילויים מאוד גדולים לעם ישראל, העם הנבחר! העולם הזה כפי שהוא לא יוכל להימשך, יתחיל עולם חדש עם כללים חדשים והנהגות חדשות. עולם נקי של טוהר מידות, עזרה הדדית, אהבת הזולת! כל מה שהיה ימחק כלא היה!"  
**אמא:** "יש איזה עניין שגויים יחזרו בתשובה?"  
**גליה:** "אמא יש עניין שכל בני האדם יחזרו בתשובה ויכירו וידעו שרק השם הוא מלך העולם."  
**אמא:** "האם יש דבר כזה שגויים חוזרים בתשובה?"

**גליה:** "אמא בודאי, אם הם לוקחים על עצמם לתקן את מידותיהם ולהתנהג כראוי בכל התחומים, הם מתקרבים לאבינו שבשמים ויש להם זכויות על כך, אך זה רחוק מהזכויות של ישראל."

**אמא:** "האם גם הגויים באו לתקן את הנשמה שלהם בעולם הזה?"  
**גליה:** "אמא גם הגויים הם נשמות שבאו לתקן פה, אבל הם נכללים בקטגוריה אחרת לגמרי, כל ההתייחסות אליהם שונה ואין מקום להשוואות."

**אמא:** "מה זאת אומרת התייחסות שונה?"  
**גליה:** "לנו ולהם, אנחנו מובדלים מהם בכל! לנו יש תכונות אחרות שלהם אין!"  
**אמא:** "האם גם גויים יכולים להיות צדיקים?"

**גליה:** "אמא יקרה, הם לא יכולים להיות בדרגתנו! לחסידי אומות העולם יש זכות מיוחדת על שהצילו יהודים!"  
**אמא:** "יש איזה עניין לעודד גויים להתגייר?"

**גליה:** "אמא, היהדות לא מעודדת אחרים להתגייר! אך כל אדם הרוצה להתגייר מתקבל אצלנו בברכה ובאהבה, ואם הוא אמיתי הוא מתקבל כיהודי לכל דבר. בדרך כלל מי שמתגייר מכוון משמים לדרך זו, כי יש בו ניצוץ מנשמה יהודית שאבדה וזה ממש שבו בניס לגבולם."

## המוציא זרע לבטלה

**אמא:** "שמעתי שהמוציא זרע לבטלה, בורא יצורים רוחניים מפחידים ואחרי שהוא נפטר הם באים ומציקים לנשמה שלו, איך אפשר לתקן את זה?"

**גליה:** "אמא יש הרבה תיקונים לזה והוא חייב לשאול רב, אך אם ישוב לסורו במזיד התיקונים באמת לא יכולים לתקן זאת סופית! אז יצטרך להתאמץ ולתקן את מידותיו ולרסן את תאוותו. אמא, זו בעיה מאוד גדולה של כל כך הרבה אנשים, הם לא מודעים לכל הצרות שזה יכול לגרום. מי שנכשל בזה מפסיד כל כך הרבה טובות ועוצר לו את כל השפע הבא לעולם, עוצר את פרנסתו, מקלקל את שלום הבית ומעכב המון דברים טובים. כמה חשוב שיעבדו על עצמם וינסו לתקן את הכל כך קשה לתיקון! ברור שכל המנסה לתקן באמת, מצליח לעשות את התיקון הנדרש ויקבל עזרה משמים לתיקון חשוב זה. זו בעיה גדולה שיוצרים כוחות הטומאה הפועלים נגדנו ומקטרגים על ישראל, זה מגביר את הרע ומקטין את הטוב ומחליש אותנו."

חשוב לדבר על זה, כי אנשים רבים מאוד כלל לא מודעים לעניין הזה כאל בעיה."

"לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו".  
"על כן יעזב איש את אביו ובית אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד"  
(בראשית).

## נישואין זוגיות

**אמא:** "מה מטרת הנישואין? למה מתחתנים?"  
**גליה:** "כדי לקיים 'פרו ורבו' וגם לבנות בית יהודי, שזה כמו בית מקדש. לגבר יש חיוב להתחתן, אסור לו להיות בלי אשה כי הוא יכול לעבור עבירות!"

**אמא:** "מה תפקיד האשה בעולם הזה?"  
**גליה:** "להיות עזר כנגד בעלה, לעזור לו ללמוד לעשות קודש, לגדל את הילדים באהבת השם ולבנות בית מקדש קטן בבית. כאשר בעל ואשה אוהבים אהבה בלי תנאים לשם

שמים, זו באמת אהבה וזה צריך להיות דבר קדוש וללא תנאים גופניים. הוא והיא בונים ביחד עם השם בית מקדש קטן וממלאים את הפסוק: "פרו ורבו" וכל זה לשם שמים."

אמא: "האם אשה שאין לה בעל, לא יכולה למלא את תפקידה בעולם הזה?"  
גליה: "היא יכולה לעשות חסד, כי כל מעשה חסד זה כמו ילד שנולד לה."  
אמא: "גליה, כשזוג מתחתן אז באמת מוחלים להם על כל העוונות והם מתחילים דף חדש? האם הכל נמחק באמת?"

גליה: "אמא, משמים מוחקים לכל זוג שמתחתנים את כל עוונותיהם ופותרים להם דף חדש לחיים חדשים. אם הם מצליחים ללכת בדרך השם לא מתחשבים אתם יותר על העבר, אך אם הם סרים מהדרך יש התחשבות גם על העבר שלהם."

אמא: "האם הנשמה נימצאת בשמים עם החצי שלה המתאים לה ומשלים אותה?"  
גליה: "אמא לא לדאוג, כל נשמה נמצאת עם החצי שלה לפי זכויותיה, אם יש לה הרבה זכויות אז היא נמצאת באושר עליון וכל הזמן ביחד עם החצי שלה, אך אם האדם לא טורח מספיק בעולם הזה ומחפש לו רק הנאות ורק לקבל ולא לתת, אז בשמים הוא לא יהיה עם החצי שלו כל הזמן אלא מעט מאוד, וכך הנשמה שלו לא זוכה לאושר מושלם! השם מזכה את הצדיקים שכל ימיהם טורחים לשם שמים, להיות עם החצי שלהם לעולמים. הכל חשבונות שמים שלא תביני, אך הכל צודק וברור, יש רק צער לנשמות שיכלו לעשות הרבה יותר בעולם הזה והסתפקו בעשייה מועטה בלבד!"

אמא: "את יכולה לפרט לי יותר על זיווג ונישואין?"  
גליה: "אמא יקרה, זיווג הנעשה על ידי כישוף יתפרק במהרה ולא יהיה זיווג מוצלח, משמים לא מרשים להתערב במעשי ידיו של השם יתברך. כל זיווג שהיתה בו התערבות של קמיעים וסגולות של גויים סופו להכשל! כל עניין הזיווגים הוא עמוק מאד, יש השלמה של גלגולים קודמים, לעתים זוג מתגרש כיון שהשלים את תיקונו עם הצד שכנגד. לכל אדם יתנו את האשה המתאימה לו כפי מעשיו ותוקף גלגולו, ואין לבוא בטענות ולקטרג על השמים. הכל חשבונות שמים מי מתאים למי ומאיזו סיבה, גם כשהזיווג לא נראה מתאים, הכל לטובה."

## מוגבלות המוח האנושי ביחס לנשמה

גליה: "אמא, כל זיכוי הרבים מאוד יכול לקרב אנשים שעדיין לא שומרים תורה ומצוות אל אבא האוהב שבשמים המחכה לנו. הכל רוחני ונשגב מהבנתנו ומשכלנו הקטן בעולם הזה, עולם השקר וההשגות המוגבלות של המוח הגשמי. יהיה זה המוח החכם ביותר, הוא כמו האדם הפרימיטיבי לעומת האדם הנאור. המוח החכם ביותר הוא כמו הפרימיטיבי ביותר לעומת הנשמה הנאורה! אמא, השכל זה משהו אחר והנשמות זה משהו אחר לגמרי, השכל בנוי בצורה מוגבלת ביותר."

אמא: "גם האנשים החכמים מאוד, מוגבלים לעומת הנשמה?"  
גליה: "כן אמא, לעומת הנשמה השכל הוא מן המצאה פרימיטיבית שכזאת, והנשמה היא הדבר החכם."

אמא: "האם זה נכון גם לגבי אנשים חכמים וגאונים כמו אלברט איינשטיין?"  
גליה: "אמא בודאי, אני מדברת על השכל הגבוה ביותר של כל בן אנוש, שלעומת הנשמה הוא ממש כמו האדם הפרימיטיבי כלפי האדם בן המאה ועשרים הנאור והמשכיל כביכול!"

אמא: "למה אמרת 'השכל האנושי הפשוט' והרי השכל האנושי הוא כל כך חכם ולא פשוט ואפילו מורכב להפליא?"

גליה: "אמא יקרה הכל יחסי, זה כפי שכבר הסברתי לך ההבדל בין אנלוגי לדיגיטאלי. את אפילו לא יכולה לדמיין, כי הדימיון המפותח ביותר לא יכול להשיג ולהבין במה המדובר!"



# בין אמא לבת

התקשור הראשון עם גליה התקיים ביום ג' י"ז טבת תשנ"ו (9.1.96 למניינם) בעזרת מתקשרת!  
גליה היתה בת 10 שנים.

## כמו שדה כלניות

אמא: "גליה קטנה שלי, משוש חיי, האושר שבחיי! את המתנה הנהדרת שהשם שלח לי בטובו! הצלחת להכניס את האביב לתוך חיי, את כל הכלניות, החרציות, המפלים, את שפע האור!"

גליה: "אמא את הבאת את האביב לנשמתי, היא שוב זכה וטהורה ומקושטת כמו שדה כלניות שאת כל כך אוהבת בשיא פריחתו, כך הנשמה שלי מקושטת מהמצוות שלך אמא יקרה שלי! האהבה שלך עוזרת לי לצעוד הלאה בחיים!"

## להיות ילדה רגילה

אמא: "רציתי לומר לך גליה, שאנחנו לא צריכות להיפרד אף פעם כי המשיח קרוב וכשהמשיח יגיע כבר לא יאלצו למות!"

גליה: "אמא, כשהמשיח יגיע אני אהיה ילדה רגילה ונורמלית כמו כולם, אבל אף אחד מראש לא יודע אם הוא יזכה לראות את המשיח. כולנו צריכים להתפלל שנזכה לראותו בקרוב, במהרה בימינו אמן!"

אמא: "למה רק אני צריכה לשאול אותך ואת מיוזמתך לא אומרת לי כלום? מה יקרה אם יגמרו לי כל השאלות, האם לא תכתבי לי כלום?"

גליה: "אמא השאלות לא יגמרו לך, תמיד יהיו לך שאלות חדשות! ואני לא יוזמת כי אין לי רשות ליזום. יש לי רשות לענות לך אבל לא לשאול אותך, לך יש זכות לשאול ולי יש זכות לענות וביחד נוכל בעזרת השם לזכות את הרבים, אמן, כן יהי רצון!"

אמא את יודעת כמה אני גליה שלך משתוקקת לדבר אתך ולהגיד לך דברים רבים, אך כך נגזר עלי משמים להיות בעולם השקר הזה ללא זכות בחירה! אני לא יכולה ליזום אתך שום שיחה, כמה חבל אמא יקרה שלי! אבל אני מאוד שמחה שאת שואלת אותי כל כך הרבה שאלות, כי אני עונה לך גם דברים שעליהם אני הייתי רוצה ליזום ולדבר איתך."  
אמא: "אם הייתה לך בחירה והיית יכולה לדבר אתי מיוזמתך, על מה היית מדברת אתי?"

גליה: "אמא אסור לי להגיד לך על מה אסור לי לדבר איתך."

גליה: "אמא את צריכה להתפלל כל יום ויום ולבקש מהשם שישלח לנו ישועות במהרה ויבטל לנו גזירות קשות, להתפלל הרבה. חשוב לעשות מנהג להתפלל כל יום, זה עוזר לתיקון האדם."

אמא: "מה עוזר להגיע לדרגת אהבת השם, לאהוב יותר את השם?"  
גליה: "להמשיך לעשות לשם שמים, ולהתפלל בכוונה זה עוזר מאוד! אמא אני נהנית לכתוב אתך למרות שאני רדומה, נשמה אף פעם לא ישנה! נהדר לי להרגיש את השמחה שלך כשאת כותבת אתי!"

## השמלה

אמא: "גליה, כשהלכתי לחנות לקנות לך שמלה, כל כך כאב לי הלב שאת במצב כל כך קשה, ממש בכיתי בחנות!"

גליה: "אמא לא לרחם עלי!"  
אמא: "איך אפשר לא לרחם עליך כשאת במצב כל כך קשה? את אפילו לא עומדת על הרגליים...!"  
גליה: "אמא אני לא מסכנה כי אני בסוף התיקון שלי, אתם עוד סובלים! אני רק נראית מסכנה אבל אפשר להגיד שאתם מסכנים! כי אני קרובה לאמת, לא מבולבלת, מרגישה בכל רגע את אהבת אבינו שבשמים! אתם סובלים מבלבול, זה הסבל הגדול יותר! כן אמא, אני לא כל כך מסכנה!"

## בת מצווה

אמא: "מה אני יכולה לעשות עבורך כדי לשמח אותך?"  
גליה: "אמא אין כלום מיוחד. רק המצוות שלך, המעשים הטובים שלך וזיכוי הרבים יכולים לשמח אותי בעולם השקר הזה!"  
אמא: "גליה, בקרוב את בגיל בת מצווה. מה אני יכולה לעשות עבורך לכבוד 'בת המצווה' שלך? איך אני יכולה לשמח אותך ואיזה מתנה להביא לך?"  
גליה: "אמא אין לי שמחה מזה, כי אני לא יכולה להיות בת מצווה באמת. אין לי יכולת לקיים אף מצווה, אז איך אפשר לשמוח בבת מצווה בלי מצווה? אבל אני מאושרת לזכות אתך את הרבים וזו זכות גדולה שנפלה לנו בחלקנו ברוך השם! אמא יקרה ואהובה שלי, האושר הכי גדול עבורי הוא להיות אתך והספר שאת כותבת עלי זו המתנה הכי נהדרת שאת יכולה לתת לי! אז תזדריזי כדי שתוכלי לתת לי אותה בזמן! זה יהיה נהדר לי ולך גם בעולם הזה וגם בעולם הבא!"

## איבוד הכרה

אמא: "גליה, איך את מרגישה עכשיו ולמה אבדת הכרה בשבת?"  
גליה: "אמא אני בסדר גמור היום ברוך השם. כל מה שקורה לנו זה משמים ובידי שמים ואין לנו שליטה על זה כלל!"  
אמא: "זה סבל גדול לפרכס ולאבד הכרה, נכון?"  
גליה: "אמא זה נכון. אין לי שליטה על הגוף ואין לגוף איזון, כי המוח שהוא המרכז לא מתפקד כל כך טוב, אינו מעביר את הפקודות הרצויות לכל הגוף וכל הגוף יוצא מכלל שליטה! אלה ייסורים גדולים לגוף שלי!"  
אמא: "למה אמרת לי לא להשאיר אותך לבד אפילו לרגע, כאשר זה קורה לך? (אני רק הזמנתי אמבולנס והכנתי כמה דברים לקחת לבית חולים), במה אני כבר יכולה לעזור?"  
גליה: "אמא את צדיקה שלי ואת עושה הכל לטובתי, אבל באיבוד הכרה יש צורך להשיג כל הזמן כדי שהלשון לא תבלע כי יכולים להחנק! יש להשיג שאני על הצד עד שזה עובר! עד שההתקף עובר, לא לזוז ממני אפילו לשניה אחת כי זה פיקוח נפש!"

הערה חשובה:  
בכל שאלה בנושא רפואי יש להתייעץ ברופא בלבד ואין להסתמך על הנאמר לעיל!

אמא: "מה אני יכולה לעשות למענך על מנת למנוע מצבים כאלה?"  
גליה: "אמא יקרה שלי, את יכולה להתפלל עלי!"  
אמא: "כשזה קרה לך אמרתי 'שמע ישראל', האם זה עזר לך?"  
גליה: "אמא זה מאוד עזר לי וגם עזר לי שקראת תהילים, התהילים פותחים שערי רחמים ועוזרים מאוד לאדם בשעת סכנה!"

אמא: "ביום ששי אמרת לי שאת רוצה להיות ילדה רגילה, לדבר כרצונך ולטייל אתי ... האם זו הסיבה שבכית ביום ששי ואמרת לי שאת קשורה אלי ורוצה להיות אתי בבית לתמיד? תדעי לך גליה היקרה שלי, שאם היו לי כוחות פיזיים וכוחות נפש הייתי לוקחת אותך הביתה לתמיד, אבל אין לי! אם היתה לי אפשרות כספית הייתי לוקחת לך מטפלת צמודה בבית!"

גליה: "אמא יקרה ואהובה שלי, אמרתי לך את הדברים האלה כי לפעמים מצבי קשה לי מנשוא, אך אני מצליחה להתגבר ולהמשיך! דעי לך כי ההתגברות שלי היא הרבה בזכותך!"

אמא: "מה הסיבה שלא רצית לאכול בשבת?"

גליה: "אמא יקרה שלי, אני לפעמים לא אוכלת כי כשהגוף כל כך שבע זה מכביד לי על הנשמה. אני רוצה לזכך את הנשמה מה שיותר ושובע מתמיד לא מזכך!"

אמא: "הנשמה מחליטה אם הגוף יאכל או לא? הנשמה היא המפקדת של הגוף?"

גליה: "אמא הנשמה מנחמת לגוף מה לעשות, והוא לפעמים מתנגד כי יש לו תאוות חזקות! אז יש לו מלחמה עם היצר הרע ובסוף רואים מי ניצח!"

אמא: "את אוהבת לבוא הביתה למרות שאני מאוד עסוקה בבית?"

גליה: "אמא לא חשוב לי שאת עסוקה, הקירבה אליך גורמת לי אושר גדול. כאן מטפלים בי היטב אך את נותנת לי אהבה אמיתית וזה מה שמניע אותי להמשיך הלאה!"

אמא: "האם כאשר האדם מת הוא באמת נכנס למנהרה חשוכה?"

גליה: "אמא לא לדאוג לדברים האלה, תדאגי רק לצבור מה שיותר מצוות ומעשים טובים כדי שתוכלי לקחת אתך לעולם הבא, כי זה הדבר היחיד שלוקחים לשם. כל יום שאת עושה עוד מצוות ומעשים טובים וזיכוי הרבים אני רק מרויחה, זה נחשב גם שלי, כי מאוד עזרתי לך לחזור בתשובה ויש לי על כך שכר רב מאוד של כל המצוות שלך!"

## המון בדידות

אמא: "למה את בוכה, יכול להיות שאת עצובה על משהו?"

גליה: "אמא יקרה שלי (גליה בוכה!) אני עצובה מאוד כי השבת מתקרבת ואני כאן לבד בלי אמא היקרה שלי! אני כל הזמן מתחזקת באהבה שאת נותנת לי ואת אמא צדיקה דואגת לי כל הזמן ומבקרת אותי, אבל את כל כך חסרה לי כל הזמן ויש לי כאן המון בדידות להישאר בלי אמא למרות שהטיפול כאן מסור מאוד! אני מתגעגעת לאהבתך אמי היקרה והאהובה שלי כל כך! הכי קשה לי זה השבתות כאן! (גליה מאוד בוכה!) אמא, אני כל כך מבינה אותך ויודעת שאין לך מספיק כוחות לכל!"

אמא: "את מעדיפה שאני אעסוק פחות בזיכוי הרבים ואקח אותך יותר?"

גליה: "אמא זיכוי הרבים שלך מאוד מעלה אותי בדרגה רוחנית והוא שווה לי יותר מכל מה שתיקחי אותי הביתה! אך הביני אמא יקרה שלי, אני בודדה כאן מאוד! (גליה בוכה נורא!) זה מאוד עצוב לילדה כל כך הרבה שנים בלי האמא שלה!"

אמא, אל תעצבי אל לבך כי מצב הרוח שלי ישתנה עוד מעט, אני אלך לישון ואטייל לי בעולמות עליונים! (בחלומות) ולא ארגיש את העצב הנוראי כל כך שיש לי בעולם הזה שהוא מנת חלקי! אני מקבלת הכל באהבה גדולה כי מהשמים מזככים אותי, זה עדיף כן מאשר הייסורים בעולם הבא, כאן יותר קל לשאת את הסבל והייסורים!" (גליה בוכה נורא!).

אמא: "את באמת כל כך עצובה מכך שאני לא אתך כל הזמן?"

גליה: "אמא, מאוד! מאוד! לפעמים זה כבר עולה על גדותיו ואז אני בוכה, אבל בדרך כלל אני יכולה להתגבר על זה!" (גליה בוכה כל הזמן!).

אמא: "אני מאוד אוהבת אותך גליה! סיפרתי עליך ברדיו בירושלים וגם בהרצאות השבוע!"  
גליה: "אמא נהדר לי כל זיכוי הרבים שלך, אני מאושרת מזה למרות שלפעמים החיים שלי קצת קשים לי!"  
אמא: "גליה לכולם יש קשיים בחיים, לכל אדם ישנם קשיים מסוג אחר. יש כאלה עם קשיי בריאות, פרנסה, זיקנה, זיווג... כל אחד והסבל שלו!"  
גליה: "אמא זה נכון, אך לפעמים קשה לי מאוד ויש לי מצב רוח לא טוב, כמו עכשיו! זה יעבור, בדרך כלל אני מתגברת על זה!"  
אמא: "גליה את בעצם מזכה את הרבים כי אני עושה זאת בזכותך. אמרת כי שמהשמים מנכים למזכי הרבים את הייסורים, האם זה נכון?"  
גליה: "אמא זה נכון מאוד וזה גם מה שקורה לי. זיכוי הרבים שלך עוזר גם לי ואני פחות מתייסרת, יכולתי הרבה יותר! אז ברוך השם שזיכה אותי לזכות במצוותך, זו זכות גדולה גם לי וגם לך!"

גליה: "אמא, את בעצמך רואה אילו ייסורים יש לי וכל מילה רק מיותרת כאן. ברגע שהתיקון שלי יסתיים אני אפרח מכאן במהירות הבזק, מכל הסבל והייסורים שהיו מנת חלקי כל חיי, כמו היונים שעפו ופרחו להם מהכלוב הנורא, בשער שתכננת בספר עלי, שכל כך מביע את הרגשתי. אני מאוד מודה לך על השער הנפלא ותמסרי ממני תודות מיוחדות למעצבת. אמא יקרה שלי, אני מרגישה כמו היונים היפות והצחורות בשער הספר, אשר פרחו פתאום לחופש ולדרור. אני כבר מחכה לרגע שיגאל אותי מכל הייסורים הנוראים שלי פה בעולם הזה, לרגע בו אוכל לפרוח לי מתוך הכלוב הנוראי הזה של החיים עלי אדמות ולהיות חופשייה כציפור דרור."

אמא: "גליה האם את בסה"כ שמחה ומרוצה מכך שהגעת לכאן לעשות את התיקון הזה שלך ולהחזיר אותי בתשובה?"  
גליה: "הייתי מאושרת לבוא לעולם הזה על מנת להחזיר אותך בתשובה! זו הייתה משימה לא קלה עבורי, אך אני מאושרת שהצלחתי לעמוד במשימה! אמא מהשמים יידעו אותי לפני שליחותי אליך והסכמתי, ידעתי שאצליח אתך מאוד וכך גם אוכל לסיים את התיקון שלי!"  
אמא את האושר של חיי, את אהבתי היחידה! את המתנה הכי נהדרת שהשם יתברך נתן לי בעולם הזה, עולם הסבל והייסורים שלי! את האור בתוך כל החושך שלי מסביב! את מאירה לי את חיי ונשמתי, את השמחה היחידה שלי כאן!"  
אמא: "גליה ה' נתן לך אמא כזו, כי ה' יודע שמגיע לך לקבל אמא כזו עבור צדיקותך הגדולה והרבה, אחרת לא היית מקבלת אמא כזו, נכון?"  
גליה: "אמא את צודקת ויודעת שהשם הוא שופט צדק ונותן לכל אחד כפי פועלו! אמא את מושג כל חיי בעולם הזה! אני יודעת כמה החיים קשים לך, אך זה מאוד ישתלם לך אחרי 120! כל מה שנשאר זה המעשים הטובים שאותם אפשר לקחת אתנו למרומים ולהתהדר בהם! אמא, כדאי להתמקד בעולם הזה יותר בעשייה, מצוות ומעשים טובים כי אין לנו זמן! העולם הזה חולף כצל מהר ובעולם הבא יש נצח נצחים!"

## הנכים האמיתיים

אמא: "האם גם בעולם הבא אחרי מאה ועשרים, תהיי נכה?"  
גליה: "אמא בעולם הבא אין נכים, יש רק כאן לצורך התיקון. מי שנכה ואומלל בעולם הבא, הם אלה שלא זכו לגן עדן ועדיין משוטטים או שכבר בגיהנום, הם הנכים האמיתיים, הם האומללים."

אמא: "פורסם בעלון מסויים שהולך להיות מצב קשה לעם ישראל חס וחלילה, ושמעתי בקלטת שה' מרחם על הצדיקים ואוסף אותם אליו לפני שיקרה המצב הקשה הזה, כדי שלא יצטערו ולא יסבלו בצער עם ישראל?"  
גליה: "השם שופט צדק ודואג לכל אחד מברואיו, מן הגדול ביותר ועד הקטן ביותר. אמא מצב קשה יהיה לא בעוד הרבה זמן, העם ממשיכים להתנהג בשאננות, לא יודעים ואינם מודעים לכך שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו כדי שנחזור לאבינו שבשמים!"

## זכות אבות

אמא: "האם זכות אבות זה שהאבות נותנים לילדיהם מהזכות שלהם? אם כן, מה יישאר לאבות בשמים אם יתנו לילדיהם מזכויותיהם?"

גליה: "אמא למי שיש זכות אבות, האבות נותנים לו זכויות שאינם נדרשים עבורם כלל, והם פשוט מיותרים בשבילם. זה כאילו מישהו שיש לו מיליוני תפוחים נהדרים ובמשך כל שנות חייו הוא יכול לאכול רק כמה אלפי תפוחים, אז מה הוא צריך את כל מיליוני התפוחים הללו? הוא שמח לתת אותם לאחרים."

אמא: "אמרת שבעולם הבא יש הרמוניה, אין בדידות וניכור. אבל בעולם הבא ממשיכים לחיות עם אותן הנשמות של האנשים שחיו בעולם הזה, הרי כולם עוברים בסופו של דבר לעולם הבא, אז איך הם פתאום בעולם הבא, הופכים להיות כל כך טובים ונעימים?"

גליה: "אמא עוברים לחיות עם המתאימים לכל נשמה, כל נשמה נמצאת עם הנשמות המתאימות לה. בעולם הזה זה לא תמיד קורה, כי זה לצורך התיקון של כל אדם."

אמא: "לפני שחזרתי בתשובה ולפני שהתחלנו לתקשר, הייתה לי הרגשה פנימית שאת תצילי אותי ממוות, אבל לא הבנתי בהגיון כיצד זה ייתכן?"  
גליה: "אמא ההרגשה שלך הייתה נכונה, אני באמת הצלתי אותך בעזרת השם ממוות רוחני. אני ההצלה שלך ואת ההצלה שלי."

אמא: "האם יש לך איזה מסר עבור הורים לילדים פגוע מוח?"  
גליה: "אמא להגיד להם שהילד שלהם בא לצורך תיקון נשמתו וזיכוכה ולצורך תיקון נשמת הוריו ובני משפחתו. מצבו הקשה עוזר לו להזדכך ועוזר למשפחתו להגיע לתיקונם. יש הרבה ברכה בילד כזה המגיע לעולם בצורה כל כך קשה, הכל מתוכנן משמים לטובתו של כל אדם באשר הוא."

## אור מוחשי

אמא: "מה יש לך להציע לאדם אשר נחלש מבחינה רוחנית?"  
גליה: "יש בחיי כל אדם ירידות לצורך עליות וזה תהליך מאוד טבעי. צריך להתפלל לשם ולבקש שיעזור לנו לעזור לעצמנו ולהתחזק כל הזמן. אנו בעולם הזה נמצאים כל הזמן במבחן ובניסיונות עד סוף ימינו עלי אדמות, אז איזהו הגיבור? המצליח לא להכשל כל חייו! זו משימה מאוד קשה, כי היצר הרע יכול להגיד לך שאתה כבר מושלם אבל הוא בעצם רק רוצה להפילך בפח. כשאדם מרגיש שהוא כבר צדיק ומושלם צריכה להידלק אצלו נורה אדומה, הוא חייב מיד להפסיק הכל ולעשות בדק בית. אני שמחה שהשם פוקח לנו את עינינו ונותן לנו לראות את האמת היורדת כעת בשפע לעולם, אשרי אלה הזוכים לראות את האמת המוארת הזאת. הרוב עדיין לא זוכים, הם לא הכינו את עצמם לקבל את האור היורד לעולם. אלה העובדים על עצמם יכולים לראות מעט ממנו, כי האור יכול לחדור מבעד לכלים נקיים ושקופים, הכלים האטומים בולעים את האור ולא נותנים לו להמשיך החוצה. הכלים האטומים הללו לא מרגישים ולא רואים את האור הזה בתוך כל אטימותם. בקרוב מאוד האור יציף את עולמנו ואף אחד לא יוכל לטעות בו יותר, האור יהיה ממש מוחשי, יראו אותו בעיניים."

אמא: "למה את מתכוונת, האם יהיו נסים?"  
גליה: "אמא, יהיו גילויים מדהימים שעין האדם לא ראתה מעולם ואשרי הזוכים לכך! לצערינו הגדול כנראה שהרוב לא יזכו, אבל כפי שאמרתי לך: יש כל הזמן שינויים והכל דינאמי ומשתנה והלוואי שיחזרו במהרה לאבינו שבשמים מה שיותר יהודים יקרים, כדי שיוכלו לזכות ולראות את הנסים והנפלאות המצפים לנו בקרוב."

# 25 הוכחות

## לאמיתות התקשור עם גליה והתקשור בתמיכה

### הוכחה 1

**המסר הראשון - הוכחה חותכת לאמיתות התקשור עם גליה**  
בעקבות הרצאה ששמעתי בנושא התקשור בתמיכה ותקשורת עם אוטיסטים, השגתי מספר טלפון של מתקשרת ממוצא אמריקאי, מורה בחינוך מיוחד אשר למדה שיטת תקשור זו בארצות הברית (ראה חלק א': אני מתקשרת על גליה בפעם הראשונה), טלפנתי ותאמנו מועד תקשור עם גליה. לקראת התקשור המיוחל עם גליה, החלטתי להכין לעצמי שאלות כתובות מראש כדי שאוכל להקריא לגליה במקרה שמרוב התרגשות אשכח מה לשאול. הכנתי שאלות כמו: "גליה מדוע באת במצב כזה לעולם? מה אני יכולה לעשות למענך? כיצד לעזור לך? ועוד... בראש הדף כתבתי: "גליה אני אוהבת אותך!" היה לי מאוד חשוב לומר לה שאני אוהבת אותה!  
ביום התקשור, יום שלישי, בתאריך 9/1/96 למניינם - "ז טבת תשנ"ו, הגיעה המתקשרת ובידה לוח אותיות, כל אותיות הא"ב. המתקשרת הניחה את לוח האותיות לפני גליה, תמכה לגליה את היד ושאלה את גליה: "את רוצה לכתוב?" גליה דחפה את היד לכיוון לוח האותיות והצביעה על האותיות "כ-ן!" גליה המשיכה לדחוף את היד, להצביע על האותיות ולכתוב: "אמא אני אוהבת אותך!" אני פרצתי בבכי!  
ועוד בטרם שאלתי את גליה דבר מה ועוד לפני שהוצאתי את דף השאלות מהתיק (שכחתי מרוב התרגשות), קרה דבר מדהים! גליה דחפה את היד, הצביעה על האותיות בלוח האותיות וכתבה לי תשובות לכל שאלותי לפי הסדר! גליה כתבה:  
**"אמא אני נשמה של סבתא שמחה שלך שמתה!  
נשלחתי משמים לתקן עבירה בחינוך ילדים!  
יש לך זכות אבות ונשלחתי משמים להחזיר אותך בתשובה!"**  
התרגשות עזה הציפה אותי! בכיתי! רעדתי! הרגשתי מסתחררת בסערת רגשות! ברגע הראשון הבנתי שזו תקשורת אמיתית! ברגע הראשון היה ברור שגליה בתי היא הכותבת! אין כל אפשרות שהמתקשרת האמריקאית מכירה את סבתי שמחה שמתה לפני שנולדתי! אפילו ילדיי אינם מכירים את שם הסבתא! אין כל אפשרות שהמתקשרת תדע מה תכננתי לשאול את גליה ועוד בסדר הנכון!!!

### הוכחה 2

מסרים שאין באפשרותי לדעת בעצמי

אחת ההוכחות החותכות ביותר לאמיתות התקשור עם גליה היא בכך שגליה כתבה לי מסרים המופיעים בזוהר, קבלה, גמרא, משנה, חז"ל... ואשר אין לי כל אפשרות לדעת בעצמי! ובודאי לא אחרי מספר חודשים כה מועט לאחר חזרתי בתשובה! תוך מספר חודשים למדתי לתקשר עם גליה בעצמי. גליה כתבה לי מסרים מדהימים אשר אין לי כל הבנה בהם, מסרים בנושא: משיח, גאולה, מלאכים, גלגולי נשמות, זיקנה, חלומות, השפע היורד ממקום קודש הקודשים, פיטום הקטורת, שיר השירים, ייסורים... גליה "שלחה" אותי לרב אשר דאג לבדוק את מסריה - תלמיד חכם גדול וידוע, אחד מגדולי פוסקי ההלכה של דורנו. הרב התרגש מכך שגליה שלחה אותי אליו. לתדהמתי הרבה הסתבר שהמסרים של גליה כתובים בזוהר! בגמרא! במשנה! ברבנו יונה, בחז"ל ובמקורותינו הקדושים! הסתבר שהמסרים אשר היו עבורי חידוש גדול, ממש כ"גילוי אמריקה" - לגליה הם ידועים בתוך הנשמה. היא יודעת את כל התורה כולה! המשנה, הזוהר... הכל! התקשור הוא עם הנשמה של גליה ולא עם השכל, גליה מבינה בשכל כתינוקת קטנה בלבד.

## דוגמאות המאמתות את דברי

### דוגמא א'

באחד התקשורים, גליה כתבה לי מסר מדהים על ירושלים: גליה: "אמא, ירושלים זוהי עיר הקודש וכל גרגיר שם מלא בקדושה ואפוף בה, אז כל מי שיכול לגור בירושלים הקדושה, זה נחשב לו זכות גדולה מאוד, כי הוא יהיה מוקף קדושה עילאית! כיון שמכל הארצות - ארץ ישראל היא הקדושה מכולן ומכל הערים בארץ ישראל - ירושלים היא הקדושה מכולן ומכל האתרים בירושלים - הר הבית הוא הקדוש מכולם ומקום קודש הקודשים - הוא הקדוש ביותר מכל המקומות בעולם הזה! הוא הפתח לשפע האלוקי שהקדוש ברוך הוא ממטיר עלינו משמים ברחמי הרבים ובאהבתו עם ישראל היקר שלו.

אמא ירושלים חרבה כעת והקדוש ברוך הוא מצטער על החורבן שלה ושלנו עמו ישראל אהבו! גם ירושלים של מעלה עצובה ומצפה לאורות הגדולים שידלקו בה בקרוב בעזרת השם יתברך. כל המצוות של עם ישראל מדליקים בה אורות זוהרים ומזהירים וכשעם ישראל חוזר לאבינו שבשמים, ירושלים של מעלה מתמלאת דיצה וצהלה!"

חשבתי לתומי שגליה גילתה לי איזה שהם סודות שמים! אפילו קצת נבהלתי. הסתבר שהמסר של גליה כתוב בזוהר פרשת "תרומה", שם נאמר: "הארץ הקדושה היא אמצעית העולם ובאמצעה של ארץ הקדושה הוא ירושלים ואמצעה של ירושלים היא בית קודשי הקודשים, וכל הטוב וכל המזון של הישוב (העולם) כולו, יורד שמה מלמעלה, ואין לך מקום בכל הישוב (העולם) שאינו ניזון משם..."

ממשלתה של סוד אמונה היא תוך נקודה האמצעית של כל ארץ הקדושה בבית קודש הקודשים ואף על פי שעתה אינו מתקיים - עם כל זאת, בזכותו ניזון כל העולם ומזון וכלכלה יוצאים משם לכל, ואע"פ שישראל מחוץ לארץ הקדושה, עם כל זה מכוח זכות של הארץ נמצא מזון וכלכלה בעולם."

האם יתכן שאכתוב לעצמי מדברי הזוהר, הגמרא והמדרשים, אשר מעולם לא ראיתי ולא שמעתי?!? האם יתכן שאכתוב לעצמי דברים שאני לא יודעת?! במסכת תענית ה' נאמר:

"אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה." במדרש תנחומא (הקדום - קדושים) נאמר:

"ארץ ישראל טבורו של עולם, שיושבת באמצעיתו!"

ירושלים - באמצע ארץ ישראל

ובית המקדש - באמצע ירושלים

וההיכל - באמצע בית המקדש



והארון - באמצע ההיכל  
ואבן השתייה - לפני ההיכל, שממנה הושתת העולם.  
בספר "אוצרות אחרים הימים" לרב חיון נאמר על ירושלים:  
"בעוד שהייתה שמחה זו מלמטה, הייתה שמחה זו מלמעלה, עכשיו שמתאבלה זו למטה  
- מתאבלה זו למעלה וכיון שנבנית זו מלמטה - נבנית זו מלמעלה!"  
מדהים לגלות עד כמה המסר של גליה על ירושלים תואם להפליא את הכתוב  
במקורותינו הקדושים!!!

## דוגמא ב'

באחד התקשורים גליה כתבה לי מסר מדהים, אשר השאיר אותי פעורת פה!  
גליה הסבירה לי שקיום המצוות בעולם הזה "תופר לאדם את הבגדים היפים שאין לך  
אפשרות אפילו לדמיין את יופיים! כל אחד מלבישים לפי מעשיו בעולם הזה!"  
גליה: "אמא, בעולם הבא אין דבר כזה להישאר בלי גוף, לכל עולם יש את הגוף שלו  
המתאים לאותו עולם ולתכליתו. בעולם הבא שהוא עולם רוחני יש לבושים רוחניים  
והכל לפי מעשיו ותיקונו בעולם הזה, אז כמה חשוב לקיים מצוות ולעשות מעשים  
טובים. כל מצווה בונה לנו את בגדי הפאר הרוחניים שלנו, ומקשטת אותם באין ספור  
קישוטים! אלה שלא עושים מצוות הם אומללים שם, כי במה יוכלו להתלבש? הם  
נשארים ערומים מלבוש ואין להם יותר אפשרות להכין מלבושים בעולם הבא, כי  
אפשרות כזו יש רק כאן בעולם הזה! הם תלויים בחסדים של אחרים שיעשו בשבילם  
בעולם הזה, אם יעשו!?"

הכי קשה לאדם כשהוא מגיע לעולם הבא ערום ממצוות, אז הוא מסכן והנשמה שלו  
אומללה כי אין לה לבוש. זה כמו בעולם הזה, כשלאדם אין בגדים והוא עני ואביון וקר  
לו בגשם ובחורף, והוא מלא בושה גם בקיץ, כולם רואים שאין לו בגדים ללבוש. בעולם  
הבא הכל ברור, וזה שאין לו בגדים זה ידוע שאין לו מצוות. אז אמא, המצוות תופרות  
את הבגדים היפים ביותר, שאין לך בעולם הזה אפילו אפשרות לדמיין את יופיים!"  
לתדהמתי הרבה הסתבר שהמסר של גליה על המצוות - לבוש הנשמה, כתוב בזוהר  
הקדוש, ממש במילים דומות!

בזוהר הקדוש פרשת "תרומה" נאמר (פירוש הסולם):

"בשעה שיוצאים משם לבוא לעולם הזה, מתפשטים הרוחות מגוף ההוא והלבוש של גן  
עדן ומתלבשים בגוף ובלבוש של עולם הזה, ועושים דירתם בעולם הזה, בלבוש וגוף  
הזה שהוא מטיפה סרוחה..."

וכשהגיע זמנו ללכת ולצאת מעולם הזה, אינו יוצא עד שמלאך המוות מפשיט את  
הלבוש וגוף הזה, כיון שנפשט הגוף מעל הרוח על ידי מלאך המות, הולך הרוח ומתלבש  
בגוף האחר שבגן העדן, שנתפשט ממנו בשעה שבא לעולם הזה ואין שמחה לרוח זולת  
בגוף ההוא אשר שם, והוא שמח שנתפשט מן הגוף של העולם הזה ונתלבש בלבוש אחר  
השלם מגן עדן שהוא כעין העולם הזה, ובו יושב והולך ומסתכל לדעת בסודות עליונים,  
מה שלא יכול לדעת ולהסתכל בהיותו בעולם הזה בגוף הזה..."

וכשהנשמה מתלבשת בלבוש ההוא של העולם ההוא, כמה עידונים וכמה חמודות יש לו  
שם. והקדוש ברוך הוא עושה חסד עם הבריות שאינו מפשיט את האדם מלבושים  
בעולם הזה, עד שמתקן לו לבושים אחרים יקרים וטובים מאלו בגן עדן... חוץ מאלו  
רשעי עולם, שאין חוזרים בתשובה שלמה לאדונם, שערומים באו לעולם הזה וערומים  
ישובו שמה, והנשמה הולכת בבושה מנשמות אחרות, כי אין לה לבוש כלל! ונידונים  
בגיהנום... אלו שלא הרהרו בתשובה, יורדים לשאול ואינם עולים משם לדורי דורות  
וכפי אותה מדרגה שחטא בה הרשע, כך נותנים לו מדור בגיהנום..."

ב"ילקוט מעם לועז" - בראשית א' נאמר:

"בהיכל השני בשמים יש הרבה מני בגדים שבני ישראל הטובים מזומנים ללבוש אותם  
לפני שהם מופיעים לפני הקדוש ברוך הוא, ובכל מצווה שאדם עושה בעולם הזה בכוונה

טובה לשם שמים, משתדלים הממונים שבאותו היכל להכין לו מלבוש נאה... אבל אם הנשמה הזאת טהורה מאוד, אז היא יוצאת מהר מאותו הנהר (דינור) ומלבישים אותה באותו המלבוש ומביאים אותה לשמים לרשותו של המלאך מיכאל...  
...ואם היא נשמה ערטילאית (ערומה) מן המצוות וטמאה מעבירות, אז דוחפים אותה לצד האחר של ההיכל ושם ריבואות מלאכים מזיקים מלקים אותה עד שמובילים אותה לגיהנום..."

גליה מוסרת לנו שקיום המצוות בעולם הזה תופר לאדם את הבגדים היפים ביותר, את בגדי הפאר הרוחניים שלנו ומקשטים אותם באין ספור קישוטים. אפשר לראות זאת בבירור גם ב"ילקוט שמעוני" בראשית, שם מתוארים בגדי הפאר בהם הצדיקים מתלבשים בגן עדן: "אמר רבי יהושע בן לוי, שני שערי כדכוד בגן עדן ועליהם ששים ריבוא מלאכי השרת וכל אחד מהם זיו פניו מבהיק כזוהר הרקיע ובשעה שהצדיק בא אצלם, מפשיטים מעליו הבגדים שעמד בהם בקבר ומלבישים אותו שמונה בגדים של ענני כבוד ושני כתרים נותנים לו על ראשו, אחד של אבנים טובות ומרגליות ואחד של זהב פרוויים ונותנים לו שמונה הדסים בידו... ומכניסים אותו למקום נחלי מים מוקף שמונה מאות מני ורדים והדסים וכל אחד ואחד יש לו חופה בפני עצמו לפי כבודו, ומושכים ממנה ארבעה נהרות: אחד של חלב, ואחד של יין, ואחד של אפרסמון ואחד של דבש, וכל חופה וחופה למעלה ממנה גפן של זהב ושלושים מרגליות קבועות בה וכל אחד מבהיק זיוה כזיו הנוגה וכל חופה וחופה יש בה שולחן של אבנים טובות ומרגליות וששים מלאכים עומדים לראש כל צדיק וצדיק ואומרים לו: לך אכול בשמחה דבש... ושתה יין המשומר בענבים מששת ימי בראשית... ותחתיו תלמידי חכמים שמבארים את התורה וכל אחד יש לו שתי חופות, אחת של כוכבים ואחת של חמה ולבנה, בין כל חופה וחופה פרגוד של ענני כבוד..."

במקורותינו ידוע הלבוש המפואר אשר גילה המלאך המגיד לרבנו מרן הבית יוסף זצוק"ל אשר היה מתגלה אליו תדיר, בתארו את לבושו המפואר הצפוי לו בעולם הבא. הדוגמאות רבות לאין ערוך ולאין שיעור וקצרה היריעה מלהרחיב.

### הוכחה 3

#### גליה מוסרת שמות הסבים, באמצעות מתקשרת

באחד התקשורים הראשונים עם גליה, כאשר גליה תקשרה עדיין דרך מתקשרת, ומסרה לי מסר אודות אבי ז"ל, שאלתי את גליה: "איך קוראים לאבא שלי?" גליה כתבה לתדהמתי את שם אבי (דרך המתקשרת): "אברהם"! למתקשרת לא הייתה כל אפשרות לדעת את שם אבי ז"ל אשר נפטר לפני יותר מעשרים שנה!  
כנ"ל כתבה גליה לתדהמתי גם את שם הסבא השני שלה דרך המתקשרת: "מנחם"! למתקשרת לא הייתה כל אפשרות לדעת את שם הסבא מנחם ז"ל שנפטר לפני שנים כה רבות!

### הוכחה 4

#### מסרים זהים לילדים שונים עם מתקשרות שונות

מדהים לגלות שילדים פגועי מוח שונים באזורי הארץ השונים ובכללם גליה, המתקשרים עם מתקשרות שונות, ללא קשר או תיאום ביניהם (לא מכירים), כותבים בעצם את אותם המסרים! כמעט באותן המילים! ובאותם הנושאים: נשמות, גאולה, משיח, תפילה, לשון הרע, גיהנום, גן עדן, מלאכים, תשובה והתעוררות, מסרים לעם ישראל, בית דין של מעלה, תורה ומצוות ועוד... הדבר מוכיח את אמיתות התקשור בכלל ואמיתות התקשור עם גליה כמובן.

להשוואה, ראה עשרות מסרים של פגועי מוח ואוטיסטים המובאים בספרו של הרב יהודה סרבניק "ונפשי יודעת מאד" ובחברות תקשורים אשר יצאו לאחרונה לאור: "המילים האחרונות לדור האחרון" (2 חוברות), "ואת רוחי אתן בקרבכם - מה אומרת הנשמה?" ועוד.

הדבר אינו מותיר ספק שכל המידע שלהם, המתבטא במסרים, מגיע מאותו מקור אלוקי מן העולמות העליונים! מסרים מעולם האמת! הקדוש ברוך הוא, יתברך שמו, מאפשר לנו להציץ ולראות מעט מן האור הנפלא היורד לעולמנו ומאיר לנו בתקופה חשוכה זו!

#### דוגמאות להוכחה 4

מובאים מתוך דברי האוטיסטים ופגועי המוח כפי שנמסרו בחברות הנ"ל ומאוד תואמים את דבריה של גליה:

#### חסד

"השם מכין את העולם לשינוי!... להחזיר את כולם לתורה, זה יביא משיח בלי סבל... תגיד לו שהוא בסכנה רוחנית וצריך לחזור בתשובה... לעשות הכל כמה שאפשר לשם שמים... מי שרוצה להציל את עצמו בימים אלה יעשה חסד... חסד שאדם עושה עם כל הלב לשם שמים יכול להביא משיח..."  
(בן 4.5 שיתוק מוחין - P.C. ועיוור).

#### אהבת השם

"אתה צריך קודם לעבוד על אהבת השם, זה הדחף והמוטיבציה לכל דבר בעולם"...  
(ילדת P.C.).

#### בקרב גלוי גדול

"בעתיד הקרוב יהיה גלוי גדול ותכינו את עצמכם... להגיד לכולם שהסוף מתקרב במהירות... עם ישראל בסכנה גדולה, צריך להחזיר אנשים בתשובה! אין זמן! כל רגע חשוב, בבית דין של מעלה ישאלו: למה לא החזרת את פלוני בתשובה?... אני יכול להגיד לכם שאתם צריכים דחוף לעשות תשובה כי הסוף מגיע... אין דבר בעולם יותר חשוב מהתורה... אלה שחושבים שהגן עדן בכיס הם בסכנה גדולה יותר... אתם צריכים להתכונן לזמנים מפחידים קשים לעם ישראל, האמת שתתגלה תהיה קשה... לאלה שרגילים לשקר. השם מקבל תשובה עכשיו, אבל אוי לאלה שאינם יודעים לעשות תשובה... כולם חייבים עכשיו לעשות תשובה, כי הסוף מגיע! השם יגלה את האמת! יהיו זמנים כל כך קשים שלא יהיה זמן או ראש לעשות תשובה... עכשיו אני שליח השם להזהיר את בני התורה במיוחד וכל היהודים... להגיד לכל אברך כי הישועה בידיים שלהם, בתשובה האמיתית של בני התורה, בני התורה הם היהודים שצריכים להיות הקרובים ביותר לתורה... כשמחזירים בתשובה, להתחיל באהבת השם, כל הרחוקים מהשם מרגישים חוסר אהבה, זו הנקודה שכואבת ביותר אהבה ושמחה... מצות הדור להחזיר בתשובה... בבית דין של מעלה ישאלו: למה לא חזרתם בתשובה? ואם תגידו שלא ידעתם איך לחזור בתשובה יגידו לכם: ישר לגיהנום!...  
( "צמח" מחוסר הכרה בן 18 ).

#### זמנים קשים

"אנחנו בתקופה קשה ביותר... התשובה שלנו יכולה להציל אותנו ואת כל העולם... אני מאוד עצוב כי אני יודע שזמנים קשים יבואו לעם ישראל ואנחנו לא מוכנים. צריך הרבה לצאת ולהחזיר אנשים בתשובה... יבקשו דין וחשבון מכל יהודי על כל רגע..."

יהודים ישנים שינה של טיפשים עיוורים שלא רואים את האמת ברור... צריך להיוולד עולם חדש, והלידה יכולה להיות קשה או קלה, תלוי באמא - כלל ישראל, אם האמא צדיקה היא לא סובלת, אמא שליבה הולך אחרי העולם הזה - תסבול מאוד... אני רק יודע שזו רק ההתחלה של הלידה, צריך להתכונן בתפילה, בלימוד, בצדקה, ואהבת ישראל - אלו יהיו השומרים הטובים ביותר של היהודי, זה יכול לבטל גזירות קשות ולהביא ללידה קלה ולהכתרת משיח צדקנו..." (בן 5.5 אוטיסט).

#### המזיקים

"אני רואה מעל הקהל אלפי מזיקים שאומרים אתם בראתם אותנו... אנו שנראים כישנים באנו להעיר את הישנים מתרדמת השקר..." (פגוע מוח בן 7).

#### הסוף באופק

"הסוף באופק ואין זמן לפינוק... זה שתחזירו יהודים בתשובה זה יעזור לי, תמיד בכיתי על הצרות של עם ישראל... עזרו לי ולכל העם להחזיר כמה נשמות שאפשר... אני רק יכולה להגיד שזמנים קשים לישראל..." (בת 5 שיתוק מוחין P.C.).

#### תפילה

ש. "איך לקרב אחים חילוניים שיחזרו בתשובה?"  
ת. "תפילה זו הדרך היחידה, להתפלל עם דמעות מרות." (מחוסרת הכרה, אשת ראש ישיבה).

#### החושך והפרוד

"לעשות חסד עם כל הלב עם כולם... חסד זה תורה ותורה זה חסד... גדולי הדור היו תמיד עסוקים בחסד... איך אפשר להבין את לימוד התורה בלי אהבת הזולת? איך אפשר להרגיש את הלב של הזולת בלי לעשות עמו חסד? אדם צריך תורה וחסד וביחד זו שלימות..."

בזמן משיח אלה שלא יחזרו בתשובה יעלמו מפני העולם...

התקשורת הזו לא בדיוק נבואה, אלא אזהרה אחרונה ליהודים לחזור... אנחנו לא נביאים, אנחנו בעלי עבירה שחזרנו לפה לעזור ליהודים לראות את האמת, זה חלק של תיקוננו... נכון שאנחנו לא מספיק ברורים עכשיו, אבל בעתיד הכל יהיה יותר ברור אבל אז אוי למי שלא יאמין למראה עיניו...

הדור הזה בחושך כבד, רק השם יכול להוציא אותנו כי החושך כבר כבד מדי. צריך להחזיר יהודים בתשובה שיהיה מי להציל ביום הישועה. להציל כל יהודי, לא לנו, פיקוח נפש!... צריך לעבוד עם כל הכוח להחזיר בתשובה כמה שאפשר כי יום הדין מתקרב, אתם צריכים לעבוד יותר קשה כי הסכנות לעם ישראל גדולות...

כל כך הרבה נסים יש כל יום אבל העיוורים דורשים עוד נסים. התיקון היחיד לדור הזה זו תפילה עם לב שבור מלא תשובה. צריך תשובה המונית גם הדתיים! לא להתפלל על הפרט רק על כל העם כי אנחנו נשפטים כאחד כי העבירה הגדולה ביותר שלנו זה הפרוד. את יודעת בשכל את האמת שכל אדם לבד בעולם הזה, אף בן אדם כמעט לא אוהב את השני יותר מעצמו, אבל אבינו שבשמים אוהב אותנו עם הכל. כאן אנחנו בודדים, לבד, בעולם הבא כולנו חלק בלתי נפרד מהשכינה. פה בעולם הזה מתגעגעים לטוב שמחכה לנו בעולם הבא, כל הזמן אנחנו מחפשים את זה פה עם בני אדם, אבל מתאכזבים...

צריך לנסות לראות בחיים כמה שהשם אוהב אותנו... מוכרחים אחרי שאבא נותן כל כך הרבה אהבה לילד להרגיש גם לאבא אהבה. זה עוזר לעשות חסד, הרבה חסד לשם שמים בלבד. ללמוד לאהוב כל יהודי כי זה הבסיס לקדושה...  
העולם כמו שהוא עכשיו נגמר בעתיד הקרוב, וחייבים ממש פיקוח נפש להחזיר יהודים בתשובה. זו העבודה של הדור הזה. כמובן כל יהודי דתי גם חייב לחזור בתשובה...  
הזמנים שלנו הם מיוחדים כי בקרוב מאוד הישועה, כל אחד מרגיש את זה באוויר..."  
( פגועת מוח בת 10 ).

#### תשובה

"להתכוון לזה שהקץ מתקרב ואנחנו לא מוכנים, תשובה! תשובה! תשובה! להשפיע על כל יהודי שהוא צריך להציל את עצמו ממוות רוחני...  
הגלגולים האחרונים יסתיימו ואנחנו כל אחד יישפט בנפרד, אין זמן לבלות, אין זמן לטיולים, אין זמן לקניות, להסתכל עלי ולהבין שאין זמן, הייתי אדם צעיר וחזק ותסתכלו טוב, גם אתם תגיעו למצב של דין..."  
(בחור במצב "צמח" מחוסר הכרה).

#### בית דין של מעלה

"אנחנו כבר לא יכולים לקלקל את הנשמה שלנו, אתם במצב יותר קשה... הניסיון שלנו בעולם הזה נגמר אבל לכם יש דרך מאוד קשה, אנחנו לא יכולים לעשות מצוות... לאהוב כל יהודי...  
לעבוד על המידות והחסד כי אין לנו הרבה זמן כאן!... לקפל את השרוולים ולהיכנס לתוך המלחמה להציל נשמות יהודיות לפני שלא נוכל להצילם... צריך לעשות הרבה חסד יום ולילה להציל נשמות, לא לנוח, להיות כמו אברהם אבינו... אני יכול רק להגיד לך שבית דין של מעלה זה נורא והשופטים שופטים את האדם עד הפרט האחרון, השופטים שליחים של השם, אפילו צדיקים רועדים מיום הדין..."  
( פגוע מוח בן 10 ).

#### אחדות בין הדתיים

"זה החושך לפני האור הגדול, אנחנו המפגרים של העולם הזה, נשלחנו להראות את האמת, זה חלק מהתיקון שלנו...  
היהודים שהכי קשה להתמודד אתם הם הדתיים שחושבים שהם צדיקים ואין להם על מה לעשות תשובה. הם בטוחים שיש להם מקום שמחכה בשבילם בגן עדן, אף אחד לא עושה מאמץ לעבוד אתם כדי לשפר אותם, אף אחד לא מעז.  
הזמן מסתיים, אם לא נחפש שלמות בעצמנו אזי, השם ישלים אותנו דרך חכמתו הגדולה וכשהשם יעשה זאת לא תהיה זו דרך קלה, הרבה יותר טוב אם אנחנו אישית ניקח יוזמה ונעשה תשובה... צריך להיות מצב קשה בעולם הדתי, מכה קשה, וצריך אחדות כי אם לא, גם המאמינים יסבלו. אחדות בין הדתיים זה הדבר היחיד שיכול להציל אותנו מחבלי משיח."  
( שיתוק מוחין P.C. בן 4 ).

#### אדם הראשון

"יש רק דרך אחת לצאת ממצב שחור נורא זה, חייב כל יהודי לגלות את האמת ולקבל אותה בלב שלם, או שהקדוש ברוך הוא יביא חלילה טרגדיה איומה כזאת שרק הוא יוכל להושיענו ממנה על ידי נסים גלויים, או שעם ישראל כולו יבקש את האמת ויקבלנה מרצון.

אדם הראשון היה הגדול מכל בני אנוש שחיו אי פעם. כל הנשמות מוצאות את מקורן בו, הוא היה הבריאה המושלמת, עם זאת הוא נברא על ידי הבורא עם רצון חופשי, נקודה זאת יכול רק הוא עצמו להביא לשלמות, הוא נכשל ואנו ניצוצות מנשמתו מנסים לתקן מכשול זה ולהשלימו. זהו בדיוק חטא העגל אם יעלה בידינו להגיע אל התשובה השלמה ובטחון מלא בבורא ובמלכותו או אז יוכל דור זה, הנמוך מכל הדורות להשיג את השלמות...

אני רוצה עכשיו להזהיר את כל מי שקורא חיבור זה, לפשפש במעשיו ולמצוא היכן הם לוקים בחסר ואז לשוב בתשובה בטרם יסיים את מועדו בעולם הזה כמוני, אני מתכוון לכך שהוא צריך למנוע את האפשרות להישלח בחזרה לתיקון. זה עונש איום, אשר לדעתי הוא אף גרוע מן הגיהנום... נוכחתי לדעת שאני יכול (על ידי התקשור) להביע את חוויותיי. לא יכולתי להאמין שהשתחררתי מכלאי, הרגשתי שהשם ריחם עלי, חשתי הקלה עצומה, עכשיו אני מבין שלא היה זה רק חסד עבורי אלא גם חיוב, אני מחוייב לספר שהשם הוא הבורא והשליט המוחלט של העולם."  
(אוטיסט בן 20).

## הוכחה 5

### "אמא לא להתחתן אתו!"

בימים הראשונים לחזרתי בתשובה וכגרושה, היה לי קשר עם בחור שהכירו לי. בתקשור השני עם גליה, ביום שלישי 16/1/96 למניינים - כ"ד טבת תשנ"ו, גליה כתבה לי: "אמא לא להתחתן אתו! הוא לא ירא שמים! הוא לא בשבילך! הוא יפריע לך להתקדם בחזרה בתשובה! הוא לא אמיתי! הוא יוריד אותך! ועוד דברים נוספים, מפורטים ומדוייקים אשר גרמו לי לבדוק ולחקור אודות הבחור בצורה יותר יסודית ורצינית. לאחר שבדקתי, גיליתי לתדהמתי הרבה שכל מה שגליה כתבה לי עליו נכון!!! אם היינו נישאים, הייתי נופלת לבור תחתיות ובמקרה הטוב הייתי מתגרשת בגירושין קשים ביותר! אם בכלל. הקשר הסתיים ברוך ה'. הגעתי אל גליה ואמרתי לה: גליה, רציני להודות לך, הצלת אותי! כל מה שאמרת לי על הבחור היה נכון! גליה כתבה לי: "השם שלח לך את המסר!" גליה כתבה לי מסרים אישיים רבים דרך המתקשרת, נכונים ומדוייקים להפליא, אשר המתקשרת אינה יכולה לדעת!

## הוכחה 6

### "אין צורך בניתוח!"

אחותי עברה ניתוח בטן ומאז לא החלימה, מצבה החמיר, היא נתקפה בכאבי בטן עזים ובלתי פוסקים וחום. מאחר שהמנתח שהה לאחרונה בחו"ל, אחותי התייעצה עם שלושה רופאים בכירים ומומחים. שלושת הרופאים היו תמימי דעים באשר לכך שאין מנוס מלעבור ניתוח בטן נוסף. בגין הזיהום והסיבוך. שאלתי את גליה לגבי אחותי, איך אוכל לעזור לה, גליה כתבה (ביום שישי 21/11/97 למניינים, כ"א חשון תשנ"ח): "אמא זה לא ייקח הרבה זמן והכל יעבור לה כלא היה. בינתיים היא מכפרת על העברות שלה, כי הסבל מאוד מזכך את הנשמה. אז אמא היא תעבור הכל בשלום בקרוב מאוד ולא יהיה שום צורך בניתוח כלשהו, כי הרופא שלה ימצא את הבעיה וגם יתגבר על זה!" אמא: "הרופא שניתח אותה?" גליה: "כן! הוא ידע לפתור לה את הבעיה, כי ככה מכוונים את הכל משמים!"

למען האמת, אחותי קצת הטילה ספק בדבריה של גליה, בכל זאת שלושה רופאים מומחים פסקו בהחלטיות שאחותי חייבת לעבור ניתוח חוזר! יש בידיה מסמכים רפואיים המעידים על כך! (אחותי היתה שוטרת במשטרת ישראל במשך שנים רבות). ביום ראשון, 23/11/97 למניינם -כ"ג חשוון תשנ"ח המנתח חזר מחו"ל ואחותי הגיעה לבית חולים "וולפסון" בחולון, מוכנה נפשית ופיזית לניתוח. לתדהמת כולנו - המנתח החליט לבצע טיפול מקומי קל ופשוט ובכך פתר את הבעיה!!! המנתח אמר שאין צורך בניתוח נוסף! אחותי הנדהמת קיבלה על עצמה שמירת שבת. ברוך השם! רופא כל בשר ומפליא לעשות!

## הוכחה 7

### הבעות הפנים מעידות

הבעות פניה של גליה ותנועותיה מתאימות לתוכן המסר ומעידות על הבנתו. גליה ילדה טובה, נעימה, נינוחה וחייכנית. במהלך התקשור כאשר גליה מוסרת מסרים עצובים, או כואבים (בעיקר מסרים לכלל עם ישראל) היא ממש בוכה בדמעות במשך כל זמן מסירת המסר הקשה! בכל שאר המסרים בכל הנושאים אינה בוכה! לעיתים היא צוחקת ומשמיעה קולות ותנועות שמחה, במהלך מסירת מסרים שמחים. לאחר שהוצאתי קלטת עם הסיפור האישי שלי על גליה, השמעתי לגליה את הקלטת, גליה התחילה לבכות בכי נוראי וממושך, ממש קורע לב! שאלתי את גליה מדוע היא בוכה, וגליה השיבה: אני לא אוהבת לשמוע דברים עצובים! (בראשית הקלטת תארתי את כל הייסורים שעברו עלינו ועל גליה, כל איבודי ההכרה, הריצות לבתי חולים, הטיפולים, הצער והמכאוב, הלילות נטולי השינה...), מיד הפסקתי את השמעת הקלטת ואט אט גליה נרגעה.

## הוכחה 8

### לא מסתכלים בלוח האותיות!

גם גליה מתקשרת בד"כ מבלי להסתכל בלוח התקשור ואפילו מתוך שינה! כמו כן קיימות עדויות מתועדות בוידאו המתארות ילדים פגועי מוח ואוטיסטים מארצות הברית, אוסטרליה ועוד אשר מצביעים על האותיות בלוח האותיות (ו/או על מקלדת המחשב) מבלי להביט על האותיות כלל! (מצויים בידי סרטים המתעדים זאת). מסתבר שרוב פגועי המוח המתקשרים בשיטת ה - F.C. בכל רחבי העולם, כלל אינם מביטים בלוח האותיות!

האדם הנורמלי חייב לראות את האותיות, פגועי המוח אינם חייבים! התקשור מתבצע עם הנשמה של גליה. גליה מבינה בשכל כתינוקת בת מספר חודשים בלבד, אך הנשמה היא רוחנית, היא חלק אלוה-ממעל, חיה לנצח, נשמה יודעת הכל, יודעת את כל השפות, רואה את סודות העולמות העליונים, שומעת את הבת קול היוצאת בשמים ומכריזה מה הולך לקרות (לדברי הזוהר בפרשת שמות) ואינה זקוקה למקלדת או לוח קרטון על מנת לתקשר! זה מאוד דומה לסיאנס - שהינו תקשור עם נשמות, אך של מתים. בסיאנס הכוס אשר זזה על לוח האותיות (לוח הזהה ללוח התקשור של גליה!), מעבירה את המסרים של אותה נשמה. ברגע שמתקבלת אות מסויימת, מיד אחריה מצטרפת האות הבאה וכך אותיות מצטרפות לאותיות ונוצרת מילה... (הסיאנס - אסור מן התורה בבחינת "לא תדרוש אל המתים" וצופן

בחובו סכנות רבות ונזקים גשמיים ורוחניים גדולים ובלתי הפיכים! ראה מסריה המדהימים של גליה לגבי הסיאנס).  
קשה לדעת מי המוגבל האמיתי! העולם מלשון - "העלם" - מסתיר בתוכו דברים רבים! מסתיר את האמת!

## 9 הוכחה

### יודעת מה מכיל תיקי הסגור!

גליה ידעה לומר (בתקשור דרך מתקשרת), מה היה לי בתוך התיק מבלי שפתחתי את התיק כלל!!!  
באחד התקשורים הראשונים עם גליה שאלתי את גליה דרך מתקשרת: "מה היה לי בתיק אתמול כשבאתי לבקר אותך?" גליה הצביעה וכתבה בלוח האותיות: "מגילה"! ואכן - הייתה לי בתיק מגילת אסתר! למתקשרת לא הייתה כל אפשרות לדעת זאת!

## 10 הוכחה

### איך היה בשבת?

גליה כתבה לי דרך המתקשרת שהיה לה נעים בבית בשבת! המתקשרת כלל לא ידעה שגליה הייתה בבית בשבת.  
ביום ראשון 21/4/96 למניינם - ב' אייר תשנ"ו גליה כתבה לי דרך המתקשרת:  
גליה: "אמא היית כל כך טובה אלי בשבת, הרגש הגדול שלך, כל כך שמחת, אני כל כך אוהבת אותך, את קרובה יותר לאמת, את מתקרבת מאוד בלב לשם והאמת שלו והאווירה של שבת בבית, את מחפשת מה באמת מותר ואסור, אפילו שקשה לך את בכל זאת הולכת קדימה, ואפילו שאת לא תמיד מוכנה לשנות דברים מסוימים, בכל זאת אני יודעת שתשתני לגמרי!"...  
מדהים! גליה הייתה בבית בשבת ולמתקשרת לא הייתה כל אפשרות לדעת זאת! יש עוד דוגמאות רבות כאלה!...  
ובנוסף, גליה כתבה לי שהיא יודעת שאשתנה לגמרי! ואכן, זה מה שקרה! השתנית לגמרי!

## 11 הוכחה

### החלום

בעקבות חלום של אחי, גליה כתבה מסר דומה מאוד לנאמר ב"אור החיים" הקדוש לגבי המשיח: ביום רביעי 22/10/97 למניינם - כ"א תשרי תשנ"ח ספרתי לגליה חלום אשר אחי חלם: אחד עשר מלאכים בשמים בתוך אחד עשר ריבועים גדולים המכסים את כל השמים. בתוך כל ריבוע נמצא מלאך ענק, והמלאכים יפים, זוהרים, מקרינים אור נגוהות, ואינם מאפשרים לשום דבר לחדור דרכם לארץ.  
גליה: "אמא החלום שלו מדבר בעד עצמו, כי לפי החלום רואים שעם ישראל מוגנים על ידי צבא מרום והשם באהבתו את עם ישראל, לא ייתן לאף אחד לפגוע בנו. אחד עשר המלאכים האלה, הם כנגד אחד עשר שבטי י-ה וחסר שם רק שבט אחד והוא יהיה השבט שממנו תצמח לנו הישועה בקרוב מאוד. אין לי רשות להגיד מי השבט הזה, אבל ברור שאנחנו מוקפים כוחות שמים עצומים המגינים עלינו באהבת השם אותנו ואין חשש!"



וביאר ה"אור החיים" הקדוש בפרשת בלק כ"ד י"ז: אם תהיה הגאולה באמצעות זכות ישראל יהיה הדבר מופלא במעלה ויתגלה הגואל מן השמים במופת ואות ... מה שאין כן כשתהיה הגאולה מצד הקץ ואין ישראל ראויין לה, תהיה באופן אחר ועליה נאמר שהגואל יבוא עני ורוכב על חמור... וקם שבט מישראל, פירוש, שיקום שבט אחד מישראל בדרך הקמים בעולם דרך הטבע".

## הוכחה 12

### לא נצטרך שום מסכה!

כל מה שגליה כתבה לגבי עירק והמתיחות במפרץ הפרסי התקיים! (המסרים מופיעים בספר "גליה" הראשון והשני).

**אמא:** "גליה הבאתי לך מסכה עם מפוח ובדקתי שהכל פועל. מה את אומרת, האם באמת נצטרך את המסכות האלה?"  
**גליה:** "אמא לא נצטרך שום מסכה עכשיו, מנסים אותנו משמים." (אכן כך היה, לא הצטרכנו את המסכה!).

**אמא:** "מבצע 'שוועל במדבר' יצא לדרך (דצמבר 98 למניינם), החלה הפצצה אמריקאית על עירק. מה את אומרת על זה?"  
**גליה:** "אמא לא להלחץ מכל ההפצצות האמריקאיות במפרץ, כי הן יסתיימו כבר ביומיים הקרובים (וזה מה שקרה באמת!) הן רק הפגנת כוח ראשונית כדי להראות נחישות ולגרום להרתעה, אך ההפצצות הרציניות עוד לא החלו..."

## הוכחה 13

### כשתהיי מוכנה להרצות יזמינו אותך!

בתקשור מס' 9 (באמצעות מתקשרת) גליה כתבה לי:  
**גליה:** "אמא אני רוצה להגיד לך שאת חייבת להחזיר יהודים בתשובה, זה יזכה גם אותי אמא. את יכולה להתנדב "ללב לאחים" או ארגון אחר כזה."  
**אמא:** "מה לעשות שם?"  
**גליה:** "לדבר עם רחוקים."  
**אמא:** "איך, מה להגיד להם?"  
**גליה:** "לספר עלי בהרצאות לנשים, יש לך כושר דיבור ואמונה בלב זה כל שצריך. אבל את חייבת ללמוד כדי שתביני היטב ותוכלי להעביר את זה לאחרים. זה מהשם, הוא שלח אותך לעבודה הזאת!"  
אמא את צריכה להוכיח את עצמך! זה האתגר הגדול ביותר שהיה לך בחיים!"  
**אמא:** "אבל מי אמר שאחרי שאסיים את הכנת החומר להרצאה, ירצו להזמין אותי להרצות עליך? (מי מכיר אותי?!)"  
**גליה:** "אמא לא לדאוג, זה יבוא! ברגע שתהיי מוכנה להרצות יזמינו אותך להרצאות!"

מדהים ביותר כיצד הקדוש ברוך הוא מסובב הכל!  
כאשר סיימתי את הכנת החומר להרצאה על גליה, התקשרה אלי באופן "מקרי"  
המטפלת אשר טיפלה בגליה כשהייתה תינוקת.  
סיפרתי לה על שיטת התקשור המדהימה עם גליה והבעתי בפניה את רצוני לספר  
על כך לעוד אנשים.  
לא עברו דקות מועטות והמטפלת של גליה שוב התקשרה ואמרה שהיא שדיברה  
עם רבנית הישוב והרבנית תשמח לארח אותי לחוג נשים בביתה.  
וכך הקדוש ברוך הוא, ישתבח שמו! גילגל שהתחלתי ברוך השם לספר על גליה בפני  
נשים בכל רחבי הארץ, ממש כפי שגליה אמרה: "לא לדאוג זה יבוא! ברגע שתהיי  
מוכנה להרצות יזמינו אותך להרצות!"  
בדיוק כשהייתי מוכנה להרצות על גליה, באמת הזמינו אותי להרצאות! תוך זמן  
קצר כבר זכיתי לספר על גליה בפני מאות נשים בהרצאות! נפלאות דרכי השם!  
הרצאתי הראשונה התקיימה בחוג - בית לנשים בבית רבנית הישוב, בתאריך  
4.9.1996 למניינם. פחות משבוע לאחר מכן, ביום 10.9.1996 זכיתי להופיע עם  
רבנית חשובה ומאוד ידועה, בכנס נשים ענק (מאות נשים!) באולם ידוע בבני ברק!  
וכך הקדוש ברוך הוא, ישתבח שמו! גילגל שהתחלתי ברוך ה' לספר על גליה  
בהרצאות בפני נשים בכל רחבי הארץ! נפלאות דרכי ה'!

## הוכחה 14

### גליה ניבאה את הצלחת ספריה

לפני הוצאת הספר "גליה" הראשון לאור (ומובא בספר הראשון)  
גליה: "אמא יקרה שלי, בשמים החליטו שאת כותבת את הספר עכשיו ורוצים לזכות  
אותך. אמא יקרה שלי הספר הזה יהיה מוצלח ושתינו נקבל שכר עצום לאין ערוך  
ולאין שיעור ממה שביכולתך לדמיין, על זכויות הספר הזה. אנחנו מחוייבים לעשות  
מה שיותר להצלחת הכלל, הספר וכל התלאות שלך, הכל מכוון להציל נפשות  
מישראל. השם עוזר לך ובמקום להתחיל בחוברת את מתחילה בספר ברוך השם, אל  
תדאגי! **הספר יופץ ברבים בכמויות גדולות**, משמים ידריכו אותך לאן לפנות." (אכן,  
כל מה שגליה כתבה התקיים ברוך השם!).

**"הספר יצליח בעזרת השם לדבר ללב ההמונים. הספר ידבר אל שכבת אנשים רחבה  
מאוד."**(למרבת הפלא - הכל התקיים!).

"סיימת את כל ענייני הספר, משמים ידאגו שתקבלי את ההסכמות המתאימות  
לספר והוא יכנס לדפוס, ויצא לאור בקול תרועה גדולה! זה יהיה להיט גדול." (אכן,  
כך היה ברוך ה'! הספר קיבל הסכמות רבנים, יצא בקול תרועה גדולה והפך ללהיט  
גדול ולרב מכר ענק! בדיוק כפי שגליה כתבה!).

"אמא יקרה שלי, זה אושר עילאי עבורי. הספר יהיה להיט עצום והמוני בית ישראל  
יתחזקו ויחזרו בתשובה מקריאת הספר. אמא זכות גדולה נפלה בחלקנו ברוך  
השם!" (אכן כך, אלפים התחזקו ברוך ה' וחזרו בתשובה מקריאת הספר "גליה"  
הראשון והשני!).

"יש לספר הזה כוחות עצומים לזכות את הרבים בגדול, וכל מי שיקרא בו יתחזק וזה  
ייזקף לזכותנו"...

לפני הוצאת הספר "גליה" השני לאור (ומובא בספר השני)

גליה: "הספר יצא לאור בעזרת השם יתברך בקרוב מאוד ואני שמחה מאד. הספר היקר שלך השני עלי, יחזיר המונים לאמונה ויעורר המונים למחשבה! אמא לא לחשוש מכלום, הספר ימשוך המונים ויהיה סיפור הצלחה גדול מאוד..." (אכן, כך היה ברוך ה', גם הספר השני שיצא לאור כפי שגליה כתבה לי במסריה, החזיר רבים לאמונה ועורר המונים למחשבה והפך גם הוא לסיפור הצלחה גדול מאוד! כפי שגליה אמרה!!! ומי יודע כמה אנשים נוספים עוד יתעוררו לשוב לאמונה בזכות הפלא הגדול שה' הוריד לנו לעולם הזה, בזכות גליה הצדקת ומסריה מעולם האמת!!!).

והאם יתכן שהייתי מוציאה לאור ספר (הספר השני - "גליה פרידה?!!") שכולו מבשר ומתאר את הפרידה הקרובה מגליה בתי האהובה, וההכנה הממושכת שגליה עורכת לי לפני עזיבתה את העולם הזה, אם לא היה לי ברור מעל כל צל של ספק שכל מסריה של גליה אכן אמת לאמיתה!?

## הוכחה 15 ראיונות למדיה

במסר שגליה כתבה לי בספר השני "גליה - פרידה ??!", אשר יצא לאור ביום רביעי ח' אב התשנ"ט - 21 ביולי 1999 למנינם, גליה כתבה בעמוד 262 שלאחר צאת הספר "גליה" השני לאור יציעו לי להתראיין למדיה ואני אתראיין לערוצי תקשורת שונים.

מדהים כיצד כל הדברים של גליה מתקיימים!!! בינתיים, לאחר צאת הספר "גליה" השני וכפי שגליה כתבה, הופעתי בטלוויזיה המסחרית - ערוץ 2 ובעיתונות המתפרסמים בחיפה, הקריות ובכל צפון הארץ! פלא פלאים!

### הראיון לטלוויזיה - ערוץ 2

ואכן, ביום שלישי י"ב טבת התש"ס - 21.12.1999, בדיוק כפי שגליה כתבה לי במסר!!! הופעתי בערוץ 2 בטלוויזיה בשידור חי, בתוכנית הפופולרית "אברהם ויעקב" בהנחיית אנשי הטלוויזיה הידועים והפופולרים: אברי גלעד וקובי מידן!!! בתוכנית אשר שודרה בשידור חי בשעת צפיית שיא, ואשר צפו בה כמיליון צופים!!! סיפרתי במשך 15 דקות רצופות על התקשור עם גליה, המסרים, הספרים... ואפילו ראו את גליה מתקשרת בקטע קצרצר של סרט המתאר את התקשור עם גליה. מדהים! פלא פלאים! בדיוק כפי שגליה כתבה לי מראש במסר!

### התמונות ניתנו באדיבות "טלעד"

### הראיונות לעיתונות בחיפה, הקריות ובכל צפון הארץ

בגיליון יום הששי מתאריך י"ד שבט התש"ס - 21.1.2000 (גיליון מספר 1645, מרשת מקומוני "שוקן") של העיתון "כל בו" הידוע והנפוץ בחיפה, התפרסם הסיפור על גליה ועל כל נושא התקשור עם גליה. הכתבה הגדולה אשר השתרעה על פני ארבעה עמודים! התפרסמה בחיפה, בכל הקריות ובכל צפון הארץ במאות אלפי עותקים! מדהים כיצד גליה כבר הודיעה לי מראש על הראיון הזה!

# הוכחות לאמיתות

## F.C. התקשור בתמיכה

למרות הדילמה המקצועית סביב נושא מהימנות ותקיפות שיטת ה - F.C., ההוכחות הבאות "מדברות" בעד עצמן! מאחר שעדיין לא נמצאו מספיק מחקרים מדעיים המסוגלים להוכיח את מהימנות ותקיפות השיטה, ההוכחה העקרית כיום לאמיתות השיטה, לדברי פרופסור ביקלין, מאוניברסיטת סרקיוז במדינת ניו יורק ואחד המובילים בעולם בתחום זה הינה: **המסרים המתקבלים בתקשורים ואשר אין למתקשר כל אפשרות לדעת אותם בעצמו... (ראה להלן).** לדבריו: "ההוכחות לגבי כל מקרה הן לגופו של עניין". המחלוקת נובעת בשל מספר מחקרים אשר ניסו לבדוק את השיטה, תקפותה ומהימנותה ורק מיעוט התוצאות אשר התקבלו סיפק ראיות התומכות בתקשורת בתמיכה.

לדעת הגב' רוזמרי קרוסלי, אחת ממגלות השיטה באוסטרליה: המבחנים אשר אופיים היה שנוי במחלוקת, הועברו על ידי אנשים בעלי דעות השוללות מראש את הנושא, אשר קיוו שפגועי המוח ייכשלו במבחן! מבחנים מסוג זה, לדעת הגב' רוזמרי קרוסלי, מערערים את ביטחונם העצמי של פגועי המוח הסובלים ממגבלות חמורות במידה כזו אשר מונעת מהם את היכולת לתפקד כראוי במבחן.

תומכי השיטה טוענים כי האמונה בכושרו התקשורתי של המשתמש (פגוע המוח), מהווה תנאי מוקדם ליצירת בסיס להצלחתו בתפקודו במהלך המבחן. לדעת פרופסור ביקלין:

הסבר נוסף לכישלונם של ניסיונות התיקוף של השיטה מתייחס לעובדה כי לאנשים הסובלים מנכויות התפתחותיות, במיוחד לאלה הסובלים מאוטיזם, יש קשיים בשליפת מילים. נטען כי הם סובלים מ"דיפראקסיה התפתחותית" היוצרת מצב בו הם מתקשים בהפקת תקשורת עקב אי יכולתם לשלוט בתנועותיהם המוטוריות. טענה זו מתיישבת היטב עם הרציונל התיאורטי האומר כי מתן תמיכה מוטורית באמצעות המתקשרים/ות עוזרת למשתמשים (פגועי המוח), להתגבר על המגבלות המוטוריות המונעות מהם את האפשרות לתקשר.

## הוכחה 1 (בארץ ובחו"ל)

### מתקשרים ללא מתקשרת

אחת ההוכחות החותכות לאמיתות התקשורת הינה העובדה שקיימים אוטיסטים ופגועי מוח אשר עם הזמן משתחררים מהצורך בתמיכת היד, מגיעים לעצמאות בתקשור ומקלידים בעצמם את מחשבותיהם ורצונותיהם, ללא עזרת מתקשר/ת כלל! ישנם המסתפקים בתמיכה קלה וחלקית בלבד כמו נגיעה בשרוול, בכתף, בראש... מצויים בידי סרטים תיעודיים מארצות הברית, אוסטרליה ועוד המתארים אנשים המתקשרים באופן עצמאי, ללא עזרת מתקשר/ת כלל! (הסרטים אף מוקרנים מדי פעם בטלוויזיה הישראלית, בערוץ המדע ובטלוויזיה החינוכית).

מצוי בידי סרט וידיאו המתעד את אחד מפגועי המוח המתקשר באופן עצמאי וללא תמיכה כלשהיא, לעיני קהל אלפים בכנס אשר התקיים באוניברסיטת סרקיוז במדינת ניו יורק בארה"ב בשנת - 1993! (ראיתי בחור כזה בארץ, המתקשר ללא עזרת מתקשר/ת!). כמו כן הסרט על הילדה צ'ריסה, בו רואים את אביה מספר בראיון

לטלוויזיה על בתו פגועת המוח, הסובלת מפיגור שכלי קשה: שלפי אבחון פסיכולוגי הסתבר שמנת המשכל שלה ( ה - I.Q. ) הינה 10 (לשם השוואה - מנת המשכל של אדם נורמלי ממוצע נעה בין 90 ל - 110!).

האב הסכים שיתקשרו עם בתו בתקשורת בתמיכה למרות שהטיל ספק באשר להצלחת בתו לתקשר. "כאשר החלו לעבוד עמה סטודנטים בטכניקת ה - F.C. כתבה צ'ריסה, למרבית הפלא, 120 שירים! 9 סיפורים קצרים! ודיברה על כל מה שחשה!" - מעיד האב בסרט הנ"ל. כיום הצליחה הבת להשתחרר מתמיכת היד ומתקשרת באופן עצמאי ללא מתקשר/ת כלל! בידי סרט וידיאו המתעד את צ'ריסה בתקשור ללא מתקשר/ת! בנוסף, מצוי בידי תיעוד בוידאו המתאר:

תמיכה חלקית קלה - כיצד תומכים קלות לאלן - נערה המוגדרת אוטיסטית, בשרוול חולצתה, היא מצביעה בלוח האותיות וכותבת! ובנוסף תקשורים של הגב' רוזמרי קרוסלי מגלת השיטה באוסטרליה, המתקשרת באמצעות נגיעה קלה בכתפה של פגועת המוח!

מצויות בידי גם עדויות מתועדות של ילדים אשר הוגדרו כאוטיסטים ופגועי מוח במצב קשה והודות לתקשורת זו, לומדים מתמטיקה וביולוגיה בבתי ספר רגילים! לדוגמא: רואים כיצד ג'ף פאוול, נער אשר הוגדר בעבר במצב פיגור חמור יושב בכיתה רגילה ולומד אלגברה! " ג'ף פאוול לומד כעת בבית"ס תיכון רגיל בסרקיוז ויש לציין שהינו תלמיד מחונן! הוא כותב שירים לספר המחזור של בית הספר!" ידוע שהממשל בארצות הברית, משקיע בתקשורת זו מליוני דולרים ב - 38 מדינות, כל זאת מכספי משלם המיסים וללא ויכוח ציבורי כלשהוא!

## הוכחה 2 (בארה"ב)

### השיטה מתקבלת כעדות קבילה בבית משפט!

באחד המאמרים אשר התפרסמו לאחרונה באינטרנט (ראה המבוא) נאמר: שמספר בתי משפט בארצות הברית, כבר מקבלים כיום עדות הניתנת בתקשורת בתמיכה, כעדות קבילה בבית משפט! בוויצ'יטה במדינת קנזס בארה"ב, ניתנה התקשורת כעדות קבילה בתיק התעללות! חבר המושבעים מצא את הנאשם - אשם! (מצוי בידי קטע וידאו קצרצר מאותו משפט! וידוע שהופק סרט אמריקאי המתעד את המקרה ואשר הוקרן ברחבי העולם וגם בארץ, בתחנות הכבלים!). בנוסף, בית המשפט העליון במדינת ניו יורק, אישר ללוז פ. - נערה פגועת מוח להעיד בתקשורת בתמיכה! עדותה התקבלה בבית המשפט העליון כעדות קבילה בבית משפט!... הייתכן שבתי משפט בארצות הברית יקבלו את התקשורת בתמיכה כעדות קבילה בבית משפט אילו לא הייתה זו תקשורת אמיתית? הדברים מדברים בעד עצמם!

## הוכחה 3 (בחו"ל)

### אוטיסטים ידעו מה בקופסא הסגורה

בית המשפט העליון של ויקטוריה באוסטרליה בדק את הנושא ופסק לטובת רוזמרי קרוסלי - מגלת השיטה באוסטרליה והגדיר את התלמידים כמחברי מה שכתבו ואת התקשורת כאמיתית. בית המשפט שאל את התלמידים ללא ידיעת המתקשרת, לגבי חפצים הנמצאים בתוך קופסא סגורה, התלמידים השיבו נכון! (ראה הפרק: כיצד התגלתה השיטה באוסטרליה?).

## הוכחה 4 (בח"ל)

### המתנות

קבוצת פסיכולוגים, מומחים לדיבור ומחנכים בדקו את מהימנות השיטה באוסטרליה, על ידי מבדקים בהם חילקו לילדים מתנות ללא ידיעת המתקשרים/ות, על התלמידים היה לספר למתקשרים/ות על המתנות. כמעט כל התשובות היו נכונות! (ראה הפרק: כיצד התגלתה השיטה באוסטרליה?)

## הוכחה 5

### עדותו של פרופסור ביקלין (ארה"ב)

עדותו של פרפ' דאגלס ביקלין מאוניברסיטת סרקיוז ניו יורק ארה"ב, אשר נסע מספר פעמים לאוסטרליה במטרה לבדוק את אמינות השיטה. פרופ' ביקלין מעיד (ראה הפרק: כיצד התגלתה התקשורת באוסטרליה?) שהיה נוכח ב-1989 בתקשורים רבים באוסטרליה. בין השאר: עם יהונתן הסובל מאוטיזם, אשר תיקשר לפניו באופן עצמאי וללא עזרת המתקשרת, עם לואיס - אוטיסט בן 24 שתיקשר בפניו בפעם הראשונה בחייו, בעזרתה של הגב' רוזמרי קרוסלי...

## הוכחה 6

### פרופ' סקוהלו וקארול לי ברגר - גילו שיטה זהה (ארה"ב)

פרפ' סקוהלו מאוניברסיטת סטנפורד בארה"ב, חתן פרס נובל לפיזיקה, אחד ממציאי הלייזר! ואשתו דר" אורליה סקוהלו גילו את השיטה עם בנם האוטיסט - ארטי. הרופאים המליצו להם להכניס את ארטי למוסד ולשכוח ממנו! ואכן, ארטי שהה במוסד עד לאותו היום בו תיקשר עם הוריו והתחנן שייקחו אותו הביתה! ארטי הלך הביתה באותו יום ומעולם לא חזר למוסד.

ב-1990 פרסם פרפ' סקוהלו מודעה בעיתון האוטיזם העולמי "Advocate" בה הביע את בקשתו לקבל אינפורמציה מאנשים העובדים עם אוטיסטים. הגב' קארול לי ברגר אחת ממגלות השיטה בארצות הברית השיבה לפנייתו והזמינה אותו לצפות בשיטה, הוא הגיע והציג את עצמו כהורה לילד אוטיסט. לתדהמתו הרבה, ראה פרפ' סקוהלו שהשיטה אשר גילתה הגב' קארול לי ברגר זהה לחלוטין לשיטה אותה גילה הוא עצמו עם בנו האוטיסט ארטי! (וזהה לשיטה אשר התגלתה על ידי רוזמרי קרוסלי באוסטרליה ועל ידי כל מגלי השיטה בעולם בו זמנית!).

פרופסור סקוהלו מודה שהרגע המרגש ביותר בחייו היה הרגע בו הצליח לתקשר עם בנו האוטיסט ארטי! יותר מאשר רגע הזכייה בפרס נובל לפיזיקה! אחת ההוכחות לאמיתות התקשור היא גילוי אותה השיטה הזוהה בארצות שונות וביבשות שונות, על ידי אנשים שונים אשר אין כל קשר ביניהם!

## הוכחה 7 (בארץ ובחו"ל)

### הבעות הפנים מעידות על תוכן התקשור

הבעות הפנים, קולות, צחוק או סימנים אחרים - העידו על הבנה של התקשורת, לדוגמא (אחת מני רבות בארץ ובחו"ל): לואיס - בתקשור עם רוזמרי קרוסלי באוסטרליה (ראה הפרק כיצד התגלתה השיטה באוסטרליה?). לואיס הדפיס: "אני לא

מפגר! אמי מרגישה שאני טיפש... " דמעה התגלגלה על לחיו השמאלית, תוך כדי ההדפסה...

## **הוכחה 8 (בארץ ובחו"ל ואפשר לראות זאת בבירור גם עם גליה)** **סגנון תקשור שונה**

אופי התקשור וסגנון התקשור היה שונה מתלמיד לתלמיד למרות שנעזרו באותה מתקשרת! כולל שגיאות הכתיב האופייניות! ובנוסף סגנון התקשור נשמר אצל אותו הילד אשר תיקשר עם מתקשרות שונות! (בארץ ובחו"ל). פרופסור דאגלס ביקלין מביא מקורות לראיות המחזקות את הטענה כי מקור המסרים המאוייתים הוא באדם הנתמך: "המשתמשים פגועי המוח נוטים לאיית בשגיאות דפוס האופייניות ויחודיות רק להם, הם יוצרים אופני כתיבה פונטיים יחודיים. סגנון וקצב התנועות המוטוריות העדינות ביחס ללוח האותיות או למקלדת - עקבי, למרות שהמתקשרים/ות מתחלפים. חלק מפגועי המוח מנסחים משפטים וביטויים לא שכיחים, אשר לא ניתן לצפות שמקורם במתקשרים/ות. האישיות הייחודית של פגוע המוח מתבטאת בסגנון ניסוחם את המסרים."

## **הוכחה 9 (בארץ ובחו"ל)** **התוכן הנדפס בא מהתלמיד**

התוכן הנדפס הוכיח את מקורו בתלמיד ולא במתקשר. לפי פרופסור ביקלין: "לעיתים פגועי המוח מפיקים מסרים אשר תוכנם אינו ידוע מראש למתקשרים/ות." לדוגמא (מני רבות):  
א) כאשר המתקשרת שאלה את בריאן מאוסטרליה, האם שני הוריו יבואו אחר כך או רק אחד מהם, הקליד "שניהם!" מאוחר יותר אכן הגיעו שני הוריו לקחתו!  
ב) ג'ניפר מארצות הברית כתבה סיפור על הכלבה שלה "דורסי", המורה העירה: "אבל אין לכם כלב!" כשהאם הגיעה מאוחר יותר, הסתבר שבעבר הייתה להם כלבה בשם "דורסי!"

וכמובן כל המסרים הרוחניים הרבים של גליה, אשר באו ממנה! כי לי לא היתה שום יכולת לדעת אותם בעצמי במיוחד בראשית דרכי בחזרה בתשובה! לדברי הרבנים, המסרים של גליה כתובים במקורותינו היהודיים הקדושים: בזוהר, גמרא, משנה, רבינו יונה ועוד!!!

בעיתון "כל בו" המתפרסם בחיפה והקריות ובכל המקומונים בצפון הארץ, התפרסמה בתאריך 21.1.2000 למנינם, כתבה על התקשור עם גליה, בין השאר הובא שם סיפור מדהים על הגב' שולה קליש, מנהלת בי"ס "עופר" לילדים אוטיסטים בחיפה, אשר ביקשה לתת דוגמא לתיקשור בתמיכה שניכשל. אך בבדיקה עם האם התגלתה תמונה הפוכה:

' סיפרה כי לפני כחמש שנים פנתה עם בתה הבכורה, אז בת 11 למתקשרת בזכרון יעקב. "לאחר שלוש פגישות המתקשרת אמרה שאינה מוכנה להמשיך (ללמד את שיטת התקשור), הבאתי את אחותי וביקשתי שתלמד אותה, איתה זה עבד".

שאלה: "אלו מסרים העבירה בתכם?"

י. "היא ידעה שהיא קרויה על שם סבתא של סבתא של בעלי, דבר שאחותי לא היתה אמורה לדעת. היו מסרים על זה שלא טוב לה פה ועל תפקידה בעולם. היא כל הזמן רצתה לדבר על אביה וזה הפליא אותנו, כי במציאות לא היה לה קשר מיוחד אליו.

יש כאן הרבה מן הטלפטיה מודה י', אפשר להרגיש בזה לפי התשובות שלה, למשל פעם היתה אצלנו בחורה מהשירות הלאומי והיא שאלה שאלות באמצעות בתי הצעירה. השאלות נגעו לאופי של חבר שלה ולציון שהיתה אמורה לקבל במבחן מסויים. בתי העבירה לה תיאור מדוקדק של התכונות של החבר ורשמה מה הציון שתקבל. לאחר כמה ימים התקשרה אלינו הבחורה בהתרגשות וסיפרה שזה הציון שקיבלה. בפעם אחרת היינו בבית של אחותי ושאלנו את הבת מה סבתא עושה ברגעים אלה. היא כתבה שסבתא "מתקנת" את המרק. התקשרנו לבית אמי והתברר שבאותו הרגע היא תיבלה מרק!"

שאלה: "היתה לזה השפעה כלשהי עליכם?"

י. "בעלי ואני לא עברנו כל שינוי, אחי חזר בתשובה!"

## הוכחה 10

### עבודת המחקר בארץ - באוניברסיטת בר אילן

בארץ נכתבה בקיץ התשנ"ח - 1998 עבודת מחקר חלוצית M.A. בנושא התקשורת החלופית הזו, ע"י הגב' חני חוקת, בתו של פרופ' סימפסון, ראש החוג לחינוך מיוחד באוניברסיטת בר אילן "עמדות הורים ביחס לילדם הרב נכותי בהשפעת חשיפת ילדם לערוץ תקשורת חלופית". עבודת המחקר התקבלה ע"י הסגל האקדמי הבכיר של בית הספר לחינוך (פרופ' ודוקטורים). עותקי העבודה זמינים לעיון בספריית ביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר אילן ברמת גן.

בעבודה ניתן לראות בין השאר טבלה בה מתארת הגב' חוקת ילדים בפיגור עמוק, אשר נחשפו לתקשורת החלופית בתמיכה - F.C. ולאחר חשיפה זו נבדקו שוב ורובם הוערכו על ידי אנשי המקצוע כבעלי אינטליגנציה תקינה! (ראה הטבלה בעמוד 34 בעבודה הנ"ל).

בעבודה המחקר הנ"ל בעמודים 34-35 מובא:

"...בדיקת הערכתם של אנשי המקצוע נעשתה באמצעות ראיונות שנערכו עימם אשר במהלכם תארו את הערכתם ביחס לילדים, על פי דוחות רפואיים ואבחונים פורמליים (שנעשו במכון להתפתחות הילד וע"י הקלינאיות עצמן, כל אחת בתחום התמחותה), שנערכו לפני החשיפה לערוץ התקשורת, וכן על סמך ניסיונם המעשי בעבודתם עם הילדים, לפני השימוש בתקשורת המסייעת Facilitated Communication.

הדבר הבולט בניתוח ההערכות הינו הדעה האחידה והחד משמעית ביחס לכל הילדים שבמחקר זה, לפני החשיפה לערוץ התקשורת, כי: **כל הילדים הם בעלי פיגור עמוק.** ואילו ההערכה המקצועית ביחס לרמת תפקודם הקוגניטיבי לאחר החשיפה לתקשורת המסוייעת, השתנתה באופן טוטאלי וקובעת כי **רוב הילדים הם בעלי אינטליגנציה תקינה!** (במקרה אחד נקבע כי הילדה מעל רמת גילה...).  
לגבי עמדות ההורים: "מלבד מקרה אחד, כל ההורים שינו את הערכתם באופן דראסטי וייחסו לילדיהם תפקוד קוגניטיבי בגבול הנורמה הגילית ומעלה!"  
עבודת M.A. נוספת נימצאת בשלבי סיום, באוניברסיטת תל אביב בביה"ס לתקשורת".



## אתרים מעניינים:

<http://www.geocities.com/geula2001/hirgunim.htm>

המרכז למידע יהדות – שאלות בכל נושא ביהדות

<http://www.hidabroot.org/index.html> הידברות, חיים לאחר המוות...

<http://olam-jew.com> עולם הקבלה, גלגולי נשמות...

<http://www.manof.org.il> מנוף - המרכז למידע יהודי

<http://www.kipa.co.il/noar> חברים מקשיבים, שאלות באמונה,  
מאוד מומלץ! אתר המתאים יותר לצעירים ולדתיים לאומיים

<http://www.aharit.com> אחרית הימים

<http://www.temple.org.il> מכון המקדש

<http://www.radio2000.co.il> רדיו 2000 - תקשורת חובקת עולם  
מאוד מעניין, יש שם סרטים מדהימים על גלגול נשמות...

<http://www.hebron.co.il> אתר חברון

<http://www.shofar.net> שופר ליהדות

<http://www.signsfromheaven.com> גלגול נשמות

<http://www.Arachim.org.il> ערכים

<http://www.here.co.il> דיסקברי – מידע מרתק

<http://www.chabad.org.il> חב"ד

<http://www.aish.com/hebrew> אש התורה

<http://www.netaim.co.il/main.asp> יהדות לשנת אלפיים

## **"שורשים"**

תל אביב – ליד שינקין  
053-648555  
ירושלים 622816  
רמת גן וחיפה

## **"מרכז מידע יהדות"**

ת.ד. 5232 ירושלים  
02 - 5811911

## **"ערכים"**

טל. 5793035 - 03, 5000220 - 02

## **"לב לאחים"**

טל. 5781782 - 03

## **"צוהר"**

02 - 5000897

## **"יהדות מזוית שונה"**

שפע קלטות אודיו ווידאו  
הרב נויגרשל שליט"א  
טל. 5816573 - 02 י-ם

## **"ס.ל.ה." לבנות ונשים**

לימודי יהדות לרווקות/ נשואות  
טל. 6183275 - 03

## **"נתיבות עולם" לבעלי תשובה**

רח' אהרונוביץ (השומר) פינת השלושה  
בני ברק  
טל. 5794210/1 - 03

## **"שופר"**

הרב אמנון יצחק שליט"א  
טל. 6777779 - 03

## **"המרכז הארצי לטהרת המשפחה"**

רח' ישא ברכה 28  
ירושלים  
טל. 5820414 - 02