

בעתיד הקרוב יתגלה - מי הוא אליהו הנביא ומי הוא המשיח

אני רועד מפחד

בן גולדן, ז' שבט התשפ"ב 9.1.22
אני לא יודע, למה אני לא יכול להפסיק לבכות.
יש לי עצב גדול על הלב. אני לא יודע בדיוק למה.
ובכל אופן זה גורם לי צער גדול. אני מרגיש
שבעתיד הקרוב עמ"י בכל העולם יהיה במבחן
גדול, או יותר נכון "עצום". אני לא יודע בדיוק מה,
אבל אני כן יודע, שמעכשיו התחילה הספירה
לאחור עד התגלות משיח הצדיק שלנו ועד אז יהיו
מבחנים קשים מאוד, במיוחד לעמ"י ולמעשה לכל
העולם. הרשעים, הגויים, ששונאים את היהודים,
ילכו ביחד לחסל את עמ"י. ויש להם תוכניות
מפחידות ביותר ליישם את הרצונות שלהם לנקות
את העולם מכל זכר של עמ"י. יותר מזה, הם רוצים
לחסל את כל מי שמתנגד להם, ויש להם את
האפשרות לעשות זאת, שזה לא נדע. והבעיה
הגדולה זה, שעמ"י לא מוכן לזה.

כמו שכר דירה, אוכל, שתיה וכו'.
לא לפחד. מי שעם ה' 100% - ה' יהיה איתו ועם
משפחתו 100%. אבל בלי תשובה א"א לשרוד.
צריכה להיות תשובה עם כל הלב, עם כל המהות
של היהודי וגם צריכים ללמד את הילדים והילדות,
שיהודי אמיתי חייב לעשות תשובה. יהיו כאלה
שלא ירצו להפחיד את הילדים. אבל גם הילדים
יצטרכו לעשות תשובה וזו הדרך היחידה לשרוד.
כן עמ"י, אני יודע, זה מפחיד. אתם לא רוצים
לשמוע את זה. אתם רוצים לפחיד את השקר, אבל
ה' לא ייתן לשקר להמשיך לפעול ומי שמכין את
עצמו או את עצמה עם כל הלב לחיות עם האמת
שזה הקב"ה, לא יצטער. אני כותב את זה ובוכה,
כי עוד מעט יהיו טרגדיות ענקיות מאסונות הטבע,
מהשביט שמתקרב מאוד לכדור"ה, שכבר מטאורים
ואסטרואידים בכל מיני גדלים נופלים על כדור"ה
וגורמים לאסונות טבע עצומים.
עמ"י תבינו, רשעים שולטים על המדינה, על
התקשורת ולכן מדווחים את כל האמת ועל כל
אסון טבע שקורה. ועל אלה שכן, הם לא נותנים
תמונה אמיתית של גודל האסון, כדי לא להפחיד.
או לפי האינטרסים שלהם.

אתם תכוננו עמ"י, משיח כבר פה. הוא מחכה
להתגלות. אבל עמ"י לא מוכן עוד! זה ייקח כנראה
יותר זמן. אבל לא לפחד. תהיו עם ה' 100% ועם
תורתו 100% וה' יהיה אתכם.
אבל אני בוכה, כי אני יודע ש הרבה יהודים עדיין
לא מוכנים ולא רוצים לשמוע מה שיש לי להגיד.
הרבה ממה שדיברתי עד עכשיו – התגשם. גם מה
אמרתם עד עכשיו – יתגשם. ובעזרת ה' כל
היהודים האמיתיים, שהיו בהר סיני ואמרו "נעשה
ונשמע" – ינצלו.
אבל אני רועד מפחד, כי הכח של עגל הזהב גדול
מאד, והרשעים שיודעים את החולשה שיש לעמ"י
לעגל הזהב, עם הגשמיות המיותרת – יכולים
לגרוע לאסון ולהרבה קורבנות, חס ושלום, כולן
יהודים, שלא חזקים באמונה וביטחון בה' מספיק,
כמו הקורבנות הרבים של חיסוני השקר שרצחו
אותם.

אני מבקש מעמ"י, שאני מתפלל עליכם כל יום
שעות, שיהיה לכם את הכח ואת האומץ להיות
יהודים אמיתיים בלי פחד וככה להציל את
המשפחות שלכם ולהציל את עצמכם מרצח אכזרי
ונצחי חס ושלום. רצח של הגוף והנשמה שלכם.
עמ"י מתי תבינו? ה' רוצה את הכלה שלו, שברחה
ממנו, שתחזור, הוא מחכה לה מתחת לחופה.

עכשיו אנו בדור אחרון

בן גולדן, ז' שבט התשפ"ב 23/1/2022
עם ישראל, מה אתם חושבים שקורה עכשיו? אי
אפשר להמשיך בעולם כ"כ לא יציב בעולם כ"כ
רוחוק מהקב"ה. איך אפשר לחשוב בכלל שלנו
לעמ"י מגיע לנו נצח נצחים? אנחנו עמ"י מלאי
זימה, מלאי שנאה, מלאי מיני רצונות שלא
מתאימים לעמ"י, לילד השעשועים של הקב"ה.
ולמה יש לנו את החוצפה אפילו לחשוב שמגיע לנו
נצח?

הרבה יהודים טועים וסוטים מהדרך הנכונה
לנצח. הגשמיות עדיין משתוללת פה ואנחנו עמ"י
חושבים על הגשמיות מהבוקר ועד הלילה, ואיך
להשיג את זה. אבל עמ"י – הגשמיות המיותרת
זה מה שיהרג אותנו, אם לא נתאושש ונתעורר
ונחזור להקב"ה ולתורתו. כי רוב היהודים כל היום
חושבים על הגשמיות. אפילו שהם יודעים בפנים,
שאנו בסכנה גדולה, אבל לא רוצים לדעת.

ואני מזכיר את כל היהודים שומרי המצוות,
שאם אתם לא מתחילים להשתנות באמת, העתיד
שלנו מאוד בסימ' שאלה. הקב"ה בוכה עלינו, כי
לרוב אנחנו בכלל לא קרובים לאמת. כל השקר זה
מה שמעניין אותנו. לקום בבוקר ולדעת שיש לנו
מכונת שתיקה אותנו לאן שאנו רוצים – לעבודה,
ללימודים, לקולנוע, לבית הכנסת. אנחנו
מבולבלים. אנחנו לא יודעים לחנך את ילדינו
לאהוב את ה' באמת, וקודם כל לאהוב את ה'
באמת. מי שרוצה להיות לחיות, חייב לפעול מיד.
כי אין הרבה זמן ולחזור לאמת שזה הקב"ה אבל
עם כל הלב, לא כאילו, אלא עם כל הלב. עמ"י, מה
שמעניין היום את רוב היהודים גם החרדים וגם
הלא חרדים זה הגשמיות מהבוקר ועד הלילה,
והקב"ה זה לא מה שמעניין אותם.

אברך אתכם שבעתיד הקרוב תבינו, מה זו אמת
ומה זה כאילו אמת, מה זה שקר וכאילו אמת. ואני
מברך את כל עמ"י, שבשעות האחרונות שנשארו
לנו עד הגאולה השלמה נלמד לרצות את הגאולה
עם כל מהותנו. כי אם לא אז פשוט רוב עמ"י
– יעלם. כמו שהיהודים במצרים לא רצו לצאת
מצרים – פשוט נעלמו, גם עכשיו מי שלא רוצה
ח"ו להיות עם הקב"ה לגמרי, אין לו בשביל מה
לחיות.

"כי לא יעשה ה' דבר, כי אם גלה סודו אל
עבדיו הנביאים... עמוס ג' ז' * א"ר יוחנן
מ'זום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן
הנביאים וניתנה לשוטים" (בבא בתרא יב:)

**מסרים קודמים - כביכול יש מגפה * יהודים
אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני * שתדעו
שני-יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה! * רק
תחזיקו מעמד עוד קצת * בקרוב נקבל את בית
המקדש השלישי - הכניסה שלנו לנצח נצחים *
והעיקר, לא לפחד כלל * רוב העולם יהיה מתחת
למים * זהו זה – מגעים לסוף * אל תפסידו את
הנצח * כאשר כל הנביאים יפלו * ברגע זה לעלות
לארץ ישראל * אנחנו האהובים הכי גדולים של
הקב"ה * העולם לא יחזור להיות כמו שהיה
* העולם הזה גוסס * ולהתכונן לסוף של העולם
* זהה * זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר, בדיוק
* היום הגדול והנורא מתקרב * לחיות לנצח * אוי
ואבוי למי שייקח את החיסון לקורונה * משקרים
לנו בגדול * הם מתכוונים להפוך אותנו לעבדים
* ה' בחר אותי, אני שליח ה' ***

לזכרי הרבים ניתן לקבל חנינים חוברות קודמות.

קיצורי-מילים: א"א-אי-אפשר א"א-ארץ-ישראל,
כדו"ה:כדור-הארץ כ"כ:ככל-כך מ"מ:מדינת-ישראל
מ"ע:מלחמת-עולם ע"ז:עבודה-זרה עמ"י:עם-ישראל
ע"ר:ערב-רב טע"ח:סדר-עולמי-חדש.

הסכמות

רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל

"ראה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה את השנים
השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם
בהבל וריק, ואף לחזק את בני התורה של זמנינו. באשר
דבריהם הם מוסר חוצב להבות אש ומעורר מאד את כל
המעיינים בהם. על כן, טוב להפיץ ולפרסם דברים אלו...
חשוב מאד להתבונן בדברי המוסר שלהם לצורך חשבון
הנפש ואין להתעלם מהם. הקב"ה שולח לנו הארה
ממרום... לא זכינו לגילוי תופעה זו אלא לצורך מטרה
אחת, לקרב את לבבות עם ישראל לאבינו שבשמים."
הרב שבער זעלנברג זצ"ל "הקצור היריעה באר
אמיתית הדבר ולהשתומם ממה שמוסרים לנו מן
הרבים".

הרב נתן ואכטפוגל זצ"ל - (מנהל רחמי ביה"מ גבוה
לייקוד) "יריחם הבורא ית' על עמו ושלח לנו ברוב רחמי
אמצעי המסוגל לעורר אנשים מתרדמתם העמוקה,
באמצעות תקשורת חדשה עם בני אדם הפגועים
במוחם".

תהילים פרק פג: "שיר מזמור לאסף: אלקים אל דמי לך
אל תחרש ואל תשקט אל: כי הנה אויביך יחמיו
ומשגיאיך נשאו ראש: על עמך יערימו סוד ויתיעצו על
צפוניך: אמרו לנו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל
עוד: כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו: אהלי אדם
וישמעאלים מואב והגרים: גבל ועמון ועמלק פלשת עם
ישבי צור: גם אשור נלך עמם היו זרוע לבני לוט סלה:
עשה להם כמדון פסיסרם יבין בנחל קישון: נשמדו בעין
דאר היו דמן לאדמה: שיתמו נדיבמו כערב וכזאב וכזב
ויצלמנע כל נסיכמו: אשר אמרו יגישו לנו את נאות
אלהים: אלהי שיתמו כגלגל קקש לפני רוח: קאש תבער
עיר וכלהבה תלהת הרים: פן תרדפם בעצרך ויבסוּתך
תבהלם: מלא פניהם קלון ויבקשו שמך ה': יבשו ויבהלו
עדי עד ויחפרו ויאבדו: וידעו כי אתה שמך ה' לבדך עליון
על כל הארץ:"

נשארו יתומים

דניאל, ז' אדר ב' התשפ"ב 20/3/2022
הקב"ה לקח בפורים את צדיק הדור, את הרב
שמריהו יוסף חיים קניבסקי זצ"ל. הוא היה ענק
והוא בכה על הדור הזה.
ה' לקח אותנו, הוא היה צדיק כ"כ גדול וה' לא
רצה שהוא ימשיך לסבול בעולם הזה. הוא הביא
אותו ישר להיכל הצדיקים הגדולים בגן-עדן שם
הוא מתפלל על עם-ישראל כדי להציל אותנו בלי
שיפריעו לו, והיתפלות שרל יעזרו מאד להציל את
כל היהודים האמיתיים. בלוי דיין אמת.

הערות:

לזכרי הרבים ניתן לקבל חנינים עלונים. 0527-111-333
* ניתן להוריד את המסרים מהאתר DANI18.COM
* לשמיעה: בטל 0799-177-555 077-263-8885
* שמיעת המסרים באר"ב 0646-585-3064 (K16)

אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. ולא לשכוח - בלי זה אין לנו כלום ועם זה יש לנו את הכל.
עמי" עברנו פחות או יותר כל מיני מצבים קשים מאוד בשנתנו אחרונות. הרבה יהודים מתו בבתי חולים כביכול מהקורונה, אבל האמת היא שרוב מקרי המוות היו בכוונה, כדי להשתלט קודם כל על מ"י, דרך הפחד והבהלה שהביאה את חלק גדול של אוכלוסיית מ"י להאמין בשקרנים, להאמין ברוצחים. והרשעים עשו את כל זה בכוונה כדי להפחיד את רוב אוכלוסיית מ"י ולשלוט על המדינה. אבל אפילו שהיו הרבה קורבנות הם לא הצליחו להשתלט לגמרי. יש אנשים מסתובבים עם מסכות ועוד רועדים מפחד, אבל בסה"כ ראינו שהמלך הוא ערום. אבל זה עוד לא נגמר. יש להם עוד תוכניות עברונות לצעירי הרב. ומעבר לכל זה להקב"ה בעצמו יש גם תוכניות בשביל להביא את עמו את עמי" לאמת דרך תשובה מלאה, ומי שלא מעוניין באמת לא יוכל לשרוד.

כיום המצב הוא כזה, שבכל העולם הרשעים שידועים כע"כ פחות או יותר שולטים. אבל הקב"ה לא ייתן לזה להמשיך. הוא נותן לרשעים לגלות את עצמם ואז הוא ימחק את כולם את כל הרשעים. אפילו שפחות או יותר יש עכשיו רגיעה של בעיית הקורונה, אך יש עוד הרבה בעיות שנצטרך לעבור. והעיקר זה שעמי" חייב לעשות תשובה. אנחנו בדור האחרון והעברות שלנו גדולות וקשות. רק מי שיעשה תשובה ישרוד. ואני מציע לכל עמי", לאלה שכבר התחילו לעשות תשובה ולא להיחלף עדיין לעשות תשובה, לקרוא את מה שיש לי להגיד ולקחת את זה ברצינות!

כאשר האדם הראשון ואשתו הגיעו לגן עדן, הם היו תמימים לגמרי ואם הם היו נשאים תמימים עד שבת - הכל היה אחרת לגמרי. אבל ה' בחן אותם עם הנחש, ששכנע את האשה לאכול מעץ הדעת ולתת גם לבעלה, ושכנעה אותו שגם יאכל ומאז הם הפסיקו את התמימות שהייתה להם והבינו שהם ערומים וצריכים לכסות את עצמם.

אם הם היו נשאים תמימים - לא היינו צריכים להתגלגל כל השנים האלה, היינו נשאים תמימים וטהורים, אבל פספסנו בגדול! ומאז כולנו צריכים לסבול את הנוכחות של הסיטרא אחרא, שמשכנע אותנו לעשות עברות נגד הקב"ה ותורתו. כל המצב הזה הביא אותנו להר סיני וקבלת את התורה, את עשרת הדיברות וגם משה רבינו לימד אותנו מה אנו צריכים לעשות וגם זה היה יותר מדי קשה בשביל עמי". ובלגל שמשא איחר מעט להגיע עם לוחות הברית, אז הרשעים החליטו שצריכים את עגל הזהב במקום את הקב"ה ח"ו. ואז זה הביא מלחמה בתוך המחנה. וכשמשא רבינו הגיע, הוא היה כ"כ בהלם לראות את עגל הזהב ואנשים, יהודים כביכול, מתפללים אליו. כשנפלו לוחות הברית מידי של משה הוא היה בשוק, הוא לא יכול היה להאמין למראה עיניו. בסוף הרגו את הרשעים, ה' סלח להארון, כי הוא לא כיוון לרע, בזה שנתן להם את עגל הזהב. ואלה שהלכו נגד הקב"ה נהרגו ומי שנשאר עשה תשובה.

משך כל ההיסטוריה מהאדם הראשון בגן-עדן עד היום אנחנו עושים ירדים בקרבה לקב"ה. לפעמים אנחנו מקריבים את חייו לשם שמיים ולפעמים אנחנו עוזבים את הדת היהודית ומחליטים שיותר קל להיות כמו גויים - שלא נדע. ועכשיו אנחנו בסוף. העולם כמו שאנו מכירים אותו - עומד להשתנות לגמרי. הקב"ה לא מוכן יותר לראות איך שיהודים שהוא ברא אותם - מתקלקלים.

עומדות לפנינו מלחמות רבות ובסוף מ"ע, שתשפיע על רוב אוכלוסיית העולם, ועמי" - קשה לו להבין מה רוצים ממנו. כתבנו כבר הרבה פעמים על כל מיני חטאים, שאנחנו עושים ואפילו חטאים קשים שלא מזיזים לרוב היהודים לחשוב אולי אנחנו לא בסדר! כולם מחכים לגאולה, אבל לא רוצים לעשות משהו כדי להביא את הגאולה. החטא הראשון של אדם וחווה - זה החטא הכי גדול. אם היינו נשאים תמימים עוד ששה או שעתים עד שבת בגן עדן - לא היינו צריכים לעבור את כל העברות שבכל ההיסטוריה אנחנו עוברים. יש כל מיני עברות והעברה הכי קשה זו העברה הראשונה, כשאדם ואשתו הגיעו נגד רצון ה' לאכול מעץ הדעת וזה נתן להם ותיאבדו גדול לעשות את כל העברות, שהי" אסורות ליהודים.

"קדושים תהיו" - זה הבסיס של כל הטוב, של כל החיובי שאנו צריכים לעשות. ועכשיו אנו בדור אחרון ועמי" במצב קשה ביותר. אפילו הכביכול חרדים, לרוב עוברים עברות קשות ואפילו לא כ"כ תופסים מה הם עושים, מה כ"כ לא בסדר, כי הרבה יהודים עושים זה. העגל הזהב השתלט אפילו על החרדים ביותר. שכחו את החטא הכי גרוע שהוא - זימה. זימה זו עברה מאוד קשה שה' שונא במיוחד והרבה יהודים ואפילו חרדים היום

עוברים על זה, כאילו שזה כלום. חוסר צניעות של נשים וגם של גברים, גורם למצב בלתי נסבל. צניעות גם בשביל גבר וגם בשביל אשה. היום ה"מודה", האופנה שולטת. יש בנים בלי זקנים עם מכנסיים צרים צרים, ז'קטים שלא נסגרים בכלל וזה ממש נס שהם יכולים לשבת בלי שהתפרים יתפוצצו. והנשים פשוט הולכות עם בגדים כ"כ צמודים וצרים ופאות שנראות ה' ישמרו כמו שיער אמיתי שזה באמת שיער אמיתי, אבל באמת לא צנוע וזה ברור שזה אסור ולא מותר. אין לנו רבנים שיגידו "לא", "זה אסור". וגם בכלל האפור הקבוע שיכול להחזיק שלוש שנים.

ובכלל יש פירוק של יהודים של פעם שהיו מוכנים לשבת יום ויליה ללמוד וזה דבר שמילא את הבית עם ילדים צדיקים ובנות שלמדו לתפור ולבשל וכו' כדי גם לבנות בתים טובים, תמימים. אבל היום הכל מבוסס על שקר ויש בגלל זה הרבה ילדים שנולדים לא קדושה, עד כדי כך שלא תמיד יודעים מי האבא. וזה הדבר הכי שנוא על הקב"ה. שציונה אותנו קדושים תהיו. יש לצעירי הרב היום ילדים לא כשרים ואף אחד לא יודע מזה, רק האשה עצמה וזה גרוע מאוד. זה לא כ"כ קורה היום, כי מיד הרופאים מוכנים לבצע הפלה מוקדם שבועיים לא ידעו, אבל זה רצח, לא רק רצח, זה אסור לגמרי, והיום זה לא במודעות של כל היהודים, מה אסור ומה מותר.

רוב מדרוכי הכלות ומדרכי החתנים לא מבינים טוב מה ההדרכה האמיתית לחתן ולכלה ולכן הרבה ילדים נולדים עם פגם רוחני שלא רואים את זה כלפי חוץ. ובודאי שזה משהו פנימי שנשאר שלילי. בסופו של דבר נכון להיום יש הרבה מאוד יהודים שפשוט לא נולדו בטוהרה, הרבה מהם כבר לא חושבים שהם עושים עברות, לא אכפת להם. הדור שלנו רחוק מקדושה ובגלל זה רוב היהודים רחוקים מהגאולה. בסופו של דבר אם עמי" לא יתחיל לעשות תשובה אמיתית, אז מעט מאוד מהכביכול היהודים ישרדו. ומי שישרוד יגיע לנחץ נצחיים בעזרת ה'.

ה' השואה שקיימים היום. וכל האוכל כביכול עם חזר ישו יש גם עליו סימני שאלה. וכבר בדקו במקומות כמו בניו יורק מה הולך שם, אומנם עשו את זה בסודי סודות ומצאו הרבה חנויות שמתעסקות עם אוכל והרבה בתי חרושת שהם כביכול "גלאט" ויש בהם בעיות כשורות גם עם בשרי וגם עם חלבי, כמעט בכל מקום מצאו שאנו אוכלים עם טרפה.

עמי". אפה אהבת ה' שלנו? אפה התמימות שלנו? כמעט ולא קיימת כבר. יש בעיות בתוך משפחות, של אבות שהם עקומים, יש חיידרים שיש רבס שלהם עקומים וסכנה לילדים. יש בתי יעקב שלא מלמדים צניעות כמו שצריך ולא דורשים צניעות גם כן. ואנחנו עמי" לא רוצים לדעת מזה. בני ברק ומקומות כאלה דומים - פשוט בסכנה, כי החולי נפש יודעים שיש הרבה ילדים מסתובבים בלי ליווי והם קורבנות ללים להשגה בשביל כל מיני חולי נפש. אני יכול להמשיך ולתאר את המצב הקשה ביותר, אבל אני לא רוצה. אני רוצה רק להגיד עוד שהשיבות שפכריות את הבחורים לא להתחנת עד גיל 21 או לפעמים יותר מאוחר - זה פשע נגד אנושות! 'קדושים תהיו', עלינו לחתן אותם כשהם מרגישים שהם צריכים להתחנת, לא משנה מה הגיל, משנה שזה ייתן לו את השקט לשבת ללמוד בלי להילחם ביצרים שלו ולהגיע לעברות קשות.

עמי", כשהקב"ה ברא את אדם וחווה, הוא רצה שהם יהיו קדושים אבל לרוב האוכלוסיה הכביכול חרדית ודתית אין קדושה וצניעות וזה עלול לגרום לחטאים ורבים יותר גרועים וזה אסון בשמיים. אנשים שואלים אז כמה יהודים ישרדו?

אני רק יכול להגיד, שכמו שאני רואה את זה, שלא הרבה ישרדו, כי את הדבר הכי חשוב שזה - הקדושה - לא מוצאים בדור הזה, זה רק כאילו. בואו נגיד שיש כ-15 מיליון יהודים בעולם, שמתוכם לא כולם יהודים. לפני מ"ע היו הרבה יהודים באירופה, והרבה מהם ירדו מהדרך, והרבה מהם ירדו דווקא בכל הנקודות ששייכות לקדושה. הקב"ה נתן להם את היטלר, ללמדם מה קורה כשעמי" מצפצף על הקב"ה ותורתו שלא נדע.

גם הציונים שהגיעו לארץ לפני ואחרי מ"ע. המתיישבים חשבו שאפשר לעשות מה שהם רוצים והלא צריך להיות על הקב"ה ח"ו, ומה יאז מכל זה? וכל מתפרק, מ"י מלאה גויים, אבל ממש גויים. יש כאלה שסאילו התגירו זה ממש לא גיור כשר וגם זה ימשיך הכל יתהפך והגויים ישלטו פה. היום כבר שולטים בהרבה מקומות. אני לא מדבר על דווקא על ערבים שהיו פה כבר בא"י. אני מדבר על אירופאים הם הגויים שממלאים את מ"י. שכל היהודים שהתחנתו איתם בחו"ל והביאו אותם למ"י. ואז כביכול צדיקים (כמו הרב גורן) דאגו

שכולם יקבלו גיור וזה וודאי שלא גיור, וכך בימים במ"י לא בא", הכאילו "יהודים" חיים כמו גויים. במ"י, באמריקה ובאירופה יש חרדים כביכול ובאמת הרבה מהם לא חרדים ולא רק זה - הצניעות כמעט לא קיימת לא בין הגברים ולא בין הנשים.

כיום יש איזה 15 מיליון לפי הספירה של יהודים בעולם הזה. ובעבר היטלר דילל מאוד את אוכלוסיית היהודים בעולם. היום הנישואים בין הגויים ליהודים עושים את אוכלוסיית היהודים הרבה פחות. כי הרבה גברים התחנתו עם נשים גויות בלי שום גיור, בלי שום דבר, אז לכן באמת כל הזמן יש פחות ופחות יהודים.

מה אגיד לכם, העולם במצב קשה ביותר. היהודים שמתו בתאי הגזים בגרמניה ניצלו, כי ברגע האחרון לפי עדויות של הנאצים יימח שמם וזכרם. כשיהודים נכנסו לתאי הגזים הם צעקו "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד" וזה מה שהציל את הנשמה שלהם. ועכשיו אנחנו רחוקים עוד יותר מהאמת.

אם אין קדושה, אם אין אהבת ה', מה זה שווה? אם אנו כביכול חרדים אבל הולכים נגד הקב"ה ותורתו? זה המצב. ירדנו מאוד נמוך. מי שרוצה לשרוד, חייב לעלות את עצמו או את עצמה, חייב לעשות תשובה. העולם החרדי היהודי - מלא שקר, מלא עברות, שלא נדע.

עוד מעט, באמת, תהיה גאולה שלמה. מי שרוצה באמת לשרוד, חייב עם כל כוחו ועם מלא דמעות ובכי וצרחות לשמיים, לעזוב את השקר ולהיות אך ורק עם האמת שהיא הקב"ה ומשיחו. לא נשאר הרבה זמן. מי שעם ה' באמת ישרוד. מי שרק כאילו עם ה' - לא ישרוד. תחליטו מה אתם רוצים. ה' לא יכריח אתכם, ה' רוצה שעמי" יהיה איתו 100% ולא עם ספקות ולא עם רצון לחיות כמו גויים.

עמי" - עומדות לפנינו מלחמות קשות וענקיות. מי שעם הקב"ה לגמרי - ה' יהיה איתו לגמרי, הוא יציל אותו לגמרי וגם את משפחתו עם הם עם ה'.

כל הסוד של ההישרדות מבוסס על הטוהרה והרצון של היהודי ושל יהודיה להיות טהורים, להיות קדושים. לא לשכוח שהקב"ה בוכה על כל יהודי שהולך לאיבוד. לא לשכוח שה' שונא זימה. ולא לשכוח גם שהקב"ה, יותר מהלה רוצה שכלתו תחזור אליו אל מתחת לחופה. הכלה - זה עמי". ולצערי הרב עמי" בשנים האחרונות עזב את החתן את הקב"ה והשאיר אותו מתחת לחופה לבד והקב"ה בוכה על אי נאמנות של כלתו ומוכן לקבל אותה בחזרה אם היא תעשה תשובה מלאה.

ה' בוחן אותנו, מי יכול להגיע לנחץ נצחיים ומי לא

בן גולדן, כ"א אדר ב' ה'תשפ"ב, 24.3.22
אני מרגיש עצוב, קמתי הבוקר, ואני יושב ליד החלון. ברגע הזה יש גשם מבול, ופתאום זה מתחלף אחרי כמה זמן עם רוח סערה או פתאום שמש ושוב עננים אפורים ולפעמים מבעד העננים מציצים שמיים כחולים כחולים. אפילו הציפורים מבלבלות, לא יודעות מה קורה, פעם ככה, פעם ככה. מרגישים איום, איום גדול. את האיום הזה בזמן אחרון אני מרגיש כל הזמן, לא דווקא בגלל הגשם או הרוח החזקה וכו', אלא בגלל הרשעות הנוראית שהשתלטה על כל כדור הארץ, על כל מדינה ומדינה כולל מ"י.

דבר אחד ברור, המלחמה האיומה באוקראינה זו רק ההתחלה של המלחמה הבינלאומית שתסחוב את המדינות למלחמה קטלנית עם קורבנות, שאי אפשר יהיה אפילו לספור כמה בכל העולם. היו הרבה צדיקים ידועים ואלו ידועים שדיברו שנים רבות על מצב קזה בעולם. היו תמיד בהיסטוריה צדיקים גדולים שידעו שבסוף העולם כמו שאנו מכירים אותו, תהיה ירידה גדולה מאוד של יהודים שלומדים באמת תורה לשם שמיים.

ישארו מעט יהודים בכלל שיאמינו בהקב"ה ותורתו והעולם יהיה תוהו ובוהו. השטן ימח שמו וזכרו וכל פמלייתו ישלטו על רוב אוכלוסיית העולם, גם של גויים וגם של יהודים.

והיום כשאני מסתכל מבעד לחלוני אני רואה בתוך המזג אויר המשונה המפחיד ולא הגיוני ואני מרגיש מסר שאומר שבעתיד הקרוב כדור הארץ שלנו לא יהיה כמו פעם שלפני רק מעט חודשים. והרשעים שמאמינים בשטן השתלטו כבר על העולם והולכת להיות מלחמה שתחריב את רוב העולם.

זה לא הסוף, כשהשבי יתקרב עוד קצת, וכתוב עליי בזוהר הקדוש, שזו שמש קטנה בגודל של 10% מגודל השמש שלנו, שמסביבה מסתובבת 7 כוכבי לכת, ונמשכים אחריהם 2 שובלים של מטאורים ואסטרואידים בגדלים שונים, חלקם גדולים, כללם בינוניים וקטנים, שכבר מצליחים לגרום חרב על חלק כדו"ה, 1/3 העולם יחרב לגמרי, 1/3 יהיה פגוע מאוד קשה וא"י הפצפופת הקטנה תגדל לפחות פי 4 או 5 או אפילו יותר - לא תיפגע.

עם ישראל – עד אז אנחנו נעבור סבל מאוד גדול ורק המאמינים בהקב"ה ובוטחים בו ישרדו. זה לא היה פשוט וזה כבר מאוד מפחיד. אלפי שנים עמ"י עולה ויורד ומתעורר ובטחוננו בה' ובכל דור ודור יש יהודים שמוכנים למות על קידוש ה' שלא נצטרך ומצד שני יש יהודים שרוצים לזרוק את כל היהדות ולאמץ לעצמם את דרך חייהם של הגויים הרשעים ובכל תקופה בהיסטוריה, יותר רצו להיות כמו גויים ופחות רצו להישאר כיהודים מאמינים עד הסוף.

ואפשר להבין שכלל מדינה בעולם הגויים חיים גשמית יותר טוב מהיהודים, כי הם שולטים על ארצות שלהם והם לא רוצים את היהודים, אפילו שהיהודים מביאים להם הרבה מההצלחה הכלכלית שלהם. אפילו שהיהודים בגרמניה הביאו לגרמניה רמה אינטלקטואלית וכלכלית שלא היו להם קודם, אבל השנאה והקנאה לכ" גדולה והם היו מוכנים כמעט היטלר להרוג בצורה איומה בלי רחמנות ובלי רגש אלפי אלפי יהודים, כתוב שהם רצחו 6 מיליון, אבל אף אחד לא יודע בדיוק כמה המספר המדויק, זה רק בערך 6 מיליון, אבל באמת זה היה הרבה יותר.

היום כביכול יש לנו עולם עוד יותר תרבותי וטכנולוגיה מדימה, שרביגיל היהודים במיוחד כישוריים בזה, אבל השטן הוא שולט על הכל ויש הרבה מאוד יהודים שמתעסקים בכל הטכנולוגיה והטומאה שהיא מביאה, כי עם הטכנולוגיה אפשר לשלוט על כל העולם וזה מושך מאוד את היהודים שכבר לא יודעים מה זה להיות יהודי.

ועכשיו אנו בעולם בלי לב, בלי רצון לחפש את הקב"ה, שלא מבינים שכל ספרי קודש של עמ"י, וכל הצדיקים האמיתיים של עמ"י, יותר גדולים מכל האלה, שחושבים שהם יכולים עם הטכנולוגיה ועם השכל שלהם ואפילו עם הרענות ועל השטן שיש להם, להשתלט על העולם. אבל זה לא יעזור לרשעים, כי הקב"ה ברא את העולם יחד עם האמת ויחד עם השקר וכל השנים מאז חטא הראשון, הקב"ה בוחן אותנו, מי יכול להגיע לנצח נצחים ומי לא, ח"ו.

השטן בעצמו יודע, שהוא לא יכול לנצח את הקב"ה, ששלוש אותו לעשות את העבודה הזו, לבלבל את מי שלא מאמין באמת, הקב"ה רצה שאדם וחוה ידעו את האמת וה' בוחן אותם עם השטן, אבל השטן הצליח לבלבל את האדם וחוה והם גורשו מגן עדן והתחילו להתבייש כי פתאום הרגישו שהם ערומים, שלפני ההטאה הם לא הרגישו שהם ערומים, כי הם היו עם האמת והאמת היא שכל מה ש' נתן להם היה טוב, היה טוב מאוד, אבל כשנכנס השטן והם הלכו נגד הקב"ה, אז אי אפשר היה להמשיך לחיות בגן עדן, כי אז הן אדם קיבל מחשבות עקומות ורצונות עקומים והיה מוכרח להיות מחוץ למקום הקדוש ביותר, שזה גן עדן.

ומאז הקב"ה לקח את כל הנשמות שלנו ומגלגל אותן מדור לדור ואנחנו פשוט יורדים ויורדים. לגויים אין תורה שה' נתן לנו בהר סיני ורוב הגויים לא בנויים להבין מה זה צדיק אמיתי והרוב לא יכולים להבין את תורת משה.

הקב"ה מביא אותנו בעתיד הקרוב לסוף של העולם הזה כפי שאנחנו מכירים אותו. הקב"ה נתן לנו ספרי הדרכה דרך הצדיקים שנולדו בכל דור ודור עד היום וכתוב גם בספרים הקדושים כי בדור האחרון היהודים יגיעו לדגרה הכי נמוכה שהייתה להם אי פעם בהיסטוריה. ובסופו של דבר בדור הזה היהודים יעלו ויגיעו לרמה הכי גבוהה שהייתה בגן עדן וזה יהיה עוד יותר גבוה ולמה? כי היהודים נלחמו עם עצמם ועם הסביבה נגד השטן ובעד חיי תורת משה ואפילו הרבה מאד היו מוכנים למות על קידוש ה' וזו תהיה היצירה האמיתית וכשנגיע לסוף המלחמות שעומדות להיות היהודים שישארו יגיעו לנצח נצחים. מעט גויים יישארו והם יהיו אלה שמקבלים את מלכות הקב"ה, לא כדי להיות יהודים אלא שהם יהיו מוכנים לקיים את 7 מצוות בני נח.

עמ"י, אני מזיהר אתכם, העולם כבר במצב קשה. הרשע פוּטְן התחיל להמריד, יהודים כבר נהרגו בה. יחד עם זה המלחמה לא נגמרה היא רק התחילה. רוסיה תחת שליטתו של פוטין, הוא רוצה לשלוט על כל העולם. מצד אחד יש את רוסיה וסין ומצד שני יש את ארה"ב ואירופה, ואז תהיה מ"ע ענקית וכל הטכנולוגיה היפייפיה שיכולה לגרום לשיחות טלפון עם יכולת לראות ולדבר אחד עם השני וכל מיני טכנולוגיות אחרות שכביכול מעלות את בן האדם ועושות אותו חכם יותר עם איכות חיים, אבל זה הכל המצאה של השטן.

המלחמות האלה יוכיחו את זה וגם יוכיחו שאלה שכביכול מנהלים את העולם באמת – זה הכל שקר, כאילו שהם דואגים לבריאותם של תושבי העולם בכך שהם מייצרים חיסונים שרוצחים בני אדם בכוונה כדי לדלל את כמות האוכלוסיה. וכל תושבי העולם הזה רצים להתאבד עם הכביכול התרופות שיתנו לנו כביכול חיים. והרשעים מרוויחים הון כסף עם התרופות הקטלניות והשקריות ועם הכסף הזה הם בנו לעצמם בונקרים ויקרתיים מתחת לאדמה וזה הכל שקר ורובם ימותו בתוך הבונקרים שלהם וזה

הכל שקר ואלה שיחיו ימח שמם וזכרם, הם יבואו לישראל להילחם נגד עמ"י, וימצאו שעמ"י חי ושהמשיח כבר שולט והגויים הרשעים האלה כולם ימותו עוד לפני שיכולו להיכנס לא"י.

רוב העולם ייחרב מאסונות טבע שה' ישלח כמו במכות שהיו במצרים. א"י לא תחרב ואז ייבנה בית המקדש ה-3 וברגע שזה יהיה, כל הרשעות תיעלם וכל היהודים שהאמינו ונלחמו על האמת יגיעו לשמחה שרק הקירבה להקב"ה יכולה להביא.

עם ישראל – עומדת לפנינו תקופה קשה ביותר. הרוסים יעודו רשעים חוץ הרוסים, יודעים שא"י שיכית ליהודים האמיתיים שמאמינים בקב"ה, זה הדבר היחיד שיכול לקלקל להם את כל התוכניות שלהם ולכן רוצים קודם כל להשתלט על א"י.

מצאם מ"ע 2 ששהרשעים הפסידו בגדול ולא הצליחו בתכנונם הגדול להשתלט על כל העולם, הם מתכננים איך לגמור את מה שהתחילו בכל המלחמות וזה לחסל את כל היהודים כולל נשים ילדים זקנים וכולם, וזה לא עבד ואפילו שנשאר מעט יהודים יחסית אחרי מ"ע 2, בכל אופן הם למעשה בגלל הטכנולוגיה החדשה שגילו ופיתחו תוכנית להגשים את חלומם, להביא כמה שיותר יהודים למקום אחד, כדי לחסל אותם על כל העולם.

אבל הם בסוף ילמדו שהקב"ה חזק מהם ויותר חזק מכל הטכנולוגיה והפצצות האימות שהם פיתחו. והם בטוחים ח"ו, שהם יכולים לנצח את הקב"ה ח"ו, מכוחם הטכנולוגי ועם היכולת שלהם להרוג את כל היהודים בעולם ח"ו, ויש להם בכל העולם מחנות פימה בשביל יהודים שלא נהרגו בכל מיני דרכים אחרות שרצו להרוג אותם כמו מלחמות וכו', ויש בכל המדינות המערביות מחנות פימה, גם ברוסיה, גם בסין וגם בכל מקום מחנות השמדה בשביל להרוג את כל המתנגדים להם כולל היהודים. אם זה נשמע לכם כמו סרט, שלא יכול להתגשם, אז אתם טועים. מי שתיכנן את כל זה באמת, הם יתארו את זה בהפקת הרבה סרטים הוליוודיים שמגלים בדיוק מה שהם רוצים לעשות, מה כוונתם בעתיד.

עכשיו אנו נמצאים בעתיד הזה, אנו רואים את התוכניות שלהם מתגשמות ואני מזיהר את יהודי כל העולם – תיחזרו להקב"ה ותורתו ותקיימו את ההבטחה שהבטחתם בהר סיני "נעשה ונשמע", כי רק זה יכול להציל אותנו. ואל תחשבו שיש שקר במה שהשם יאמר, זה הכל אמת ומחנות פימה הם מחנות השמדה שקיימים בכל העולם, הם נבנו לכל מי שיתנגד לרשעים כולל היהודים ובתוך המחנות האלה יש כל מיני דרכים טכנולוגיות שמתכננים להשתמש כדי לרצוח את כל המתנגדים להם. את היהודים גם רוצים להרוג במיוחד בטכנולוגיה שהם רוצים להרוג מבוגרים וגם את הילדים מהרך הנולד או אפילו שעדיין נעבור במעי אימו ועד זקן.

עמ"י – אם אתם לא רוצים להאמין לדברים שאני אומר ואתם אומרים "למה להפחיד אותנו לכ", הקב"ה לא מפחיד ככה והוא יציל את כלוננו", אז אני רוצה שתבינו את האמת והאמת היא שהקב"ה רוצה אף ורק לטובתנו, אבל זה לא לטובתנו אם אתם הולכים נגד ה', נגד התורה ונגד צדיקיו, ח"ו. מי שיהיה באמת עם ה' ותורתו ומוכן אפילו למות על קידוש ה', אלה ידעו בסופו של דבר מה זה אומר להיות חלק של הקב"ה, אלה יהיה להם פחד יותר לנצח נצחים, הם יהיו במצב שכולו טוב ולא יהיו להם שום דאגות, רק להתפלל ולהינות מאור האין סוף, שרק הקב"ה מקרין, וגם נשמות מעולמות העליונים יהיו חלק מהקב"ה ומנהנה מאור האין סוף.

יצטרנו לקבל סטירה כואבת כדי להתעורר

דניאל, כ"א אדר ב' ה'תשפ"ב 24.3.22
עוד מעט יהיה יום זמנים מאד קשים, אנשים לא רוצים לדעת מה יהיה, הם לא רוצים להאמין שזה יהיה זהו, הם רוצים לשמוע רק דברים טובים.

אבל כל השנים היהודים עושים דברים נגד התורה, אז איך הם רוצים שהיהודים עמ"י?

הרבה פעמים בהיסטוריה עמ"י לא קיבל דברי התוכחה של הנביאים וגדולי הדור. לא עשו תשובה והקב"ה היה צריך להעניש אותם על-מנת שיחזרו לדרך התורה, האמונה והביטחון בקב"ה.

וגם עכשיו אנחנו נמצאים באותו מצב, אנחנו הדור הכי נמוך מבחינת אמונה וביטחון בה', לא למדנו את הלקח של הדורות הקודמים, ואנחנו צריכים לדעת שה' לא יותר. ה' מזיהר אותנו בכל מיני דרכים ואסונות ואנחנו לא שמים לב, וקורבים את המתים וממשיכים הלאה.

הדור כ"כ שקוע בחוסר הצינועות, אולי רק מעטים יתייחסו לזה, אבל האחרים יצטרפו לקבל סטירה כואבת לזה, להתעורר. אני לא מבין, אם היו לומדים תורה היו יודעים כמה שהקב"ה נתן לנו את הדרך לשרוד הביגים הקשים האלה, אבל לא מעוניינים לשמוע. "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך פי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך" (מיכה ו ח)

מספיק רק ללכת ברחוב כדי לראות עברות גדולות,

בינוניות, קטנות שכולם עושים, אבל יש גם עברות שאנו לא רואים, והעברות האלה הרבה יותר גרועות ממה שגלויות לנו. והגויים בכלל יותר גרועים מהחיות. לחיות יש איזה גבול וזה לטבעי אצלם, שכך טבעם, אין להם בחירה, אבל בני אדם יכולים לבחור לעשות טוב או כל מיני עברות אסורות והדור הזה מרשה להם כי זו דמוקרטיה, כל זמן שלא רוצחים את האדם אז מותר הכל.

העולם שלנו פשוט לא יכול להמשיך כמו שהוא והכל הולך לכיוון ההרס, ה' הזהיר אותנו שנים רבות ולא מקשיבים ויבוא יום בעתיד הקרוב וזה יהיה ברור לכולם, שהדור הזה שהוא הדור הזה שפיל בכל העברות האסורות שהפכו אותן למותר, ואני מתכוון לכך שהדור נמוך, שפיל מבחינה רוחנית וגדול בעברות ולא סתם עברות, אלא עברות, שהן לא אנושיות ומעוררות סלידה ורצון להקיא.

אבל אל דאגה, ישאר עמ"י האמיתי. ישארו היהודים האמיתיים שהם עם הקב"ה, לא משנה מה עובר עליהם, ימשיכו להיות עם הקב"ה ותורתו ויגיעו לנצח נצחים והאנשים שיש להם הרבה עברות ואין להם מצפון יישלמו על זה קשה, יחד עם זה יהיו יהודים שיבינו שעשו משהו לא בסדר ויחזרו בתשובה. אבל כמו שזה נראה הרגע זה, רוב עמ"י פשוט הם לא עמ"י, הרבה מאוד הם למעשה לא יהודים בכלל והרבה יהודים שהם כן יהודים לא נמצאים בדרך הנכונה.

כולנו צריכים להתפלל חזק שעמ"י ייצא מהשבי של השקר ויגיע לאמת, שזה הקב"ה. ואלה שמצליחים לעשות את רצון ה' יבכו על אלה שבעקשנות הלכו נגד האמת שזה הקב"ה ואלה שהצליחו להחזיק מעמד ולעשות תשובה כמו שצריך, לא ימשיכו את החיים כמו שהם היום, אלא הכל ישתנה, הכל יהיה אחרת לגמרי ממש ממה שיש עכשיו ולא לדאוג ולא לפחד כי בסופו של דבר רק נשמח שה' הביא אותנו לאמת, האמת שהיא נצחית ולא נשלטנו לבור (רוחני) שאין לו אמת אלא רק שקר ומה שפול לתוך הבור הזה ולא יצא משם עד הרגע האחרון הוא יעלם לנצח יחד עם השטן יימח שמו וזכרו. ומי שפול לתוך הבור ופתאום מבין את האמת ומבקש מהקב"ה בבכי להוציא אותו מזה – ה' יציל אותו בניסי ניסים.

בסוכו של דבר נגיע לנצח נצחים

בן גולדן, כ"ב אדר ב' ה'תשפ"ב 25.3.22
בעתיד הקרוב ביותר הכל יהיה הרבה יותר ברור ויותר מפחיד. זה כבר התחיל יהיו מלחמות, אסונות טבע, שינויים קיצוניים במגזר האוויר בכל העולם בצורה דרסטית, וכלל שכונב השבטי מתקרב לכדו"ה נרגיש יותר ויותר את ההשפעות הקטלניות שלו וכל זה ביחד יביא פחדים מאוד גדולים לתושבי העולם הזה. זה כבר מפחיד את אלה שאינם באזורים הסובלים מטורנדו ומבולי הגשם שיורדים וכו'. הם מוסכנים ביותר עכשיו וכבר יש קורבנות לא מעט זה ממש התחיל להפחיד אנשים ממש בכל העולם.

מטאורים ואסטרואידים כבר התחילו בגדול ליפול בכל מיני ארצות וגרומים לכל מיני מיתות ופצועים, ואנשים לא יודעים מה לחשוב, מאיפה זה בא, למה זה בא, ויש כאלה שעוקבים בתקשורת על תופעות כאלה ויודעים על זה השבטי, על מה שקורה ומאיפה זה בא וזה הולך להיות יותר גרוע ויותר קטלני, אנשים מתחילים להבין שהם בסכנה ומתחילים לחפש מה מדווחים על זה ואפשר למצוא מידע, אבל במכשיר הלא טוב, האינטרנט.

ובעתיד הקרוב היהודים יתחילו להבין, מי הקים את מ"י ומה הייתה המטרה והסיבה האמיתית לכל זה. מאוד קשה להבין וזה מאוד קשה לבוא פנים אל פנים לאמת, אבל רשעים שרצו להשמיד את עמ"י הבינו שצריכים לאסוף את כל היהודים למקום אחד כדי להרוג אותם וזה לא היה מספיק לאסוף את יהודי אירופה, אפילו שאספו אותם ביחד והרגו אותם במחנות השמדה, זה לא היה מספיק כדי לחסל את עמ"י.

הניצולים היהודים ואותם יהודים מבוגרים וילדים ששרדו וכל אלה שהיו בארצות לא הרגישו את המלחמה על עצמם כמו בארה"ב. כשהמלחמה נגמרה, דבר ראשון שהתחילו לעשות זה להתחתן ולהוליד ילדים, להקים משפחות שוב במקום אלה שנהרגו להם בדם קר בארצות של הנאצים ששלטו שם במחנות הריכוז האכזריים בתאי הגזים וכו' שלא נדע. זו הייתה נקמתם של הניצולים ברשעים, כמו הבאבוב רבה צ"ל (האדמו"ר מבאבוב) שהגיע לארה"ב רק עם אימו ואחד מילדיו, לאחר שאשתו והרבה מילדיו נרצחו. הוא בנה את חסידות באבוב וזו הייתה נקמתו בנאצים בכך שנולדו לו ילדים וכל אחד מהם התחתן והביא עוד הרבה ילדים לעולם וכך עשו עוד הרבה מהניצולים, שהקימו מחדש משפחות ועוד הרבה רבה צ"ל (האדמו"ר מבאבוב) כשהגיע

למדינת ישראל. הוא בנה את חסידות באבוב וזו הייתה נקמתו בנאצים בכך שנולדו לו ילדים וכל אחד מהם התחתן והביא עוד הרבה ילדים לעולם וכך עשו עוד הרבה מהניצולים, שהקימו מחדש משפחות ועוד הרבה רבה צ"ל (האדמו"ר מבאבוב) כשהגיע לארץ אחרי השואה אחרי שכל ילדיו ואשתו נרצחו ע"י הנאצים, הוא התחתן והביא עוד ילדים לעולם, שהביאו לו עוד נכדים, נינים וכו' והוא בנה בית חולים

יהודי חרדי (ב"ח לניאדו בנתניה) והקים קהילה נדרת כמו האדמו"ר מבאבוב. שני אלה הם רק דוגמא, אבל יש עוד, שכל כך האמינו בהקב"ה, שאפילו שהקב"ה לוח מהם את נשותיהם וילדיהם האהובים, שכולם מהם היו יהודים גדולים, אפילו שעדיין היו ילדים הם הרגישו את אהבת ה' שלהם, את האהבת לימוד תורתם ולא משנה מה עבר עליהם, הם באו לארצה"ב, התחתנו והקימו קהילות לתפארת וגם הולידו כל אחד עוד ילדים.

הילדים מהדור הזה הם שמרי מצוות, אך לא כמו הדור הקודם, על כך העידו הרבנים בעצמם שאין מה להשוות בין ילדים שהיו להם באירופה לפני מע"2 לילדים שאחרי, הילדים הקודמים היו הרבה יותר גבוהים ברמה גם שכלית וגם רוחנית, הדור הקודם בכלל היה ברמה שכלית ורוחנית טוב, יותר גבוהים מדורנו, לרבנים האלה היה את האומץ, הרצון והאמונה בה' להמשיך את החיים, ועם כל כוחותיהם ניסו לבנות מחדש את עמ"י.

עמ"י שהיה באירופה לפני מע"2 היה ברמה מאוד גבוהה ביהדות, למרות שהיו גם אפיקורסים שניסו בכל כוחם לחסל את האמונה והביטחון בקב"ה. ועכשיו רוב הדור שיצא ממונות הרצח כבר לא בחיים ודורנו יודע כמעט למצב שאי אפשר להעלות אותם, אבל עוד יש לנו תקווה.

בעתיד הקרוב נראה גם צרות גדולות ושונות בכל העולם שיעלו אותנו בחזרה לגובה הרוחני שהיה ליהודים שיצאו ממצרים. כיום אנחנו מאוד נמוכים, אבל נעלה וה' יוציא אותנו מעולם השקר לעולם האמת. זה לא יבוא בקלות, בכלל לא, אבל זה יהיה שווה את כל הסבל שצטטרך לעבור.

אני מתפלל שה' יתן את הכח לנו לילדים שלנו ולנכדים שלנו ולכל עמ"י, את הכח לצאת מהשקר של העולם הזה לעולם שכולו אמת. ולא לשכוח אף פעם שאין עוד מלבדו.

הקב"ה הוא הכל יכול, הוא ברא את עמ"י להיות מעל לכל העמים רוחנית וקרוב למלך, שהוא הבורא עולם, הקב"ה, ובסופו של דבר יחד איתו נגיע לבית המקדש השלישי ולנצח נצחים.

אין זמן לשחק משחקים

בן גולדן, כ"ב אדר ב' ה'תשפ"ב, 25.3.22
המצב הולך ורע, וזו רק ההתחלה. העולם כולו מתכונן למלחמה, הרשעים השולטים על העולם, במיוחד בארצות המפותחות יותר וגם ארצות הפחות מפותחות שפשט אוהבות להילחם, אוהבות לשלוט על כלם, נהנות על לרצוח מקבלות הגנה מזה. והחולי הנפשי הכי גדול שלהם, זה שהם רוצים גם לשלוט על כל בן אדם וכן אדם בכל העולם, וגם על החיות, וגם על הטבע ובסופו של דבר הם רוצים להיות במקום הקב"ה עצמו, ח"ו.

הרשעים האלה יודעים שכל העולם בסכנה מוכב השביט, הם יודעים על השביט כבר הרבה שנים, בוודאי מתחילת מע"2, כשמדען איטלקי גילה את השביט, שידוע בשם נייבירו או פלנט-אקס או השביט כמו שכתוב עליו בזוהר הקדוש, שזו שמש קטנה בגודל של 10% מגודל השמש שלנו, סובבים אותה 7 כוכבי לכת, ונמשכים אחריה שני שובלים, זנבות של מטאורים ואסטרואידים בגדלים שונים, חלקם גדולים, חלקם בינוניים וקטנים, שכבר מצליחים לגרום נזק רב בכל כדור הארץ, וכאשר כוכב יעבור ליד כדור"ה 1/3 העולם יחרב לגמרי, 1/3 יהיה פגוע מאוד קשה וא"י תפארת הקטנה לא תפגע ועוד תגדל לפחות פי 4 או 5 אפילו יותר.

המדען האיטלקי הזה אמר שהשביט יגיע לאזור כדור הארץ שלנו בערך אחרי 40 שנה פחות או יותר, אבל אז כנראה שכולם היו עסוקים עם מע"2, ואחרי מע"2 נזכרו שיש כזה דבר פלנט-X או השביט ואז היו האנשים החשובים בכל מיני ארצות התחברו ודנו כיצד אפשר לשרוד את המפגש עם השביט ואז התחיל הפרסום בעיתונות ואנשים בכל העולם נכנסו לבבלה ופתאום כל העניין בנושא הזה הושטק והגענו למצב שמתחת לפני השטח בכל העולם המערבי וגם בחלק של הארצות האחרות תכננו איך לשרוד אם יהיה מפגש ממשי של פלנט-X עם כדור הארץ או יש מצב שכל המערכת הזו רק תעבור ליד כדור הארץ ובכל זאת יגרם נזק, כי לשביט יש שני זנבות של מטאורים ואסטרואידים, שהם אבנים שלפעמים אי אפשר למדוד את גודלם ויש כאלה שהם קטנים יחסית ובכל זאת הם מסוכנים מספיק כדי להרוס את רוב כדור הארץ.

אז התחילו לפעול ולחפש פתרון איך להציל את עצמם עם את כל אנשי הצוות של השירותים האחרים עבורם וכל הצבאות שלהם, אז לצורך הבנייה של הבונקרים הענקיים שלהם הם גנבו ישירות מהקופות של המדינות.

השלטונות בכל ארצות שיחפו פעולה בסתר כדי להקים בונקרים ענקיים כולל בארץ שהיו מיועדים לחשובים מאוד כמו ראשי מדינות, אנשי צבא וכל מיני אנשים בעלי כל מיני תפקידים שנחוצים לחברה כדי להתקיים. הם גם למדו איך לגדל יקרות ללא שמש

וללא האוויר שבחוץ וגילו גם דברים כמו משהו יותר טוב מחשביל בשביל להפעיל את כל המכשירים וכו' ובנוסף לכל זה גילו כל מיני אפשרויות ילילות כדי לחיות מתחת לאדמה ואולי אפילו לאורך שנים. לכל מדינה מפותחת וגם למדינות שלא כ"כ מפותחות יש כזה בונקר לפחות אחד אם לא יותר. וכבר שנים יש להם אנשים שמפעילים את הבונקרים כדי שיהיו מוכנים למצב שכדור"ה יהיה בסכנה. הם גם חישובו ומצאו כי למעשה כדור הארץ לא יתנגש עם השביט אך המטאורים ואסטרואידים יפלו בהמוניהם על כדור"ה ולממן את כל מה שהיו צריכים לעשות הם השתמשו בשיטות סודיות, בגנבה גדולה וברמאות, מאחר שהם כולם ראשי מדינות ששולטים על המדינות וגם שולטים על הכסף של המדינות.

כל השנים היו מלחמות גדולות קטנות כמו קוריאה, וייטנאם וכו' שהשפיעו על העולם גם כלכלית ובזמן אחרון היה "האביב הערבי" שגם השפיע כלכלית וודאי על כל העולם וחוץ מזה היו מלחמות קטנות יותר בכל המקומות, וזה היה בשביל להסיח את הדעת.

וגם פה במ"י יש בונקר משוכלל, אבל בוודאי שלא בשביל כל האוכלוסיה. אז בשביל מי? המטרה של היוזמים לבונקרים האלה זה שהאליטה יהיו והם ישלטו על העולם והדת שלהם זה שהם מאמינים בשטן, ימח שמו וזכרו, והם מאמינים גם שהם במלחמה עם הקב"ה ח"ו.

הרשעים מסתכלים על כוכב השביט כעל משהו שה' שלח לגמור אותם ואת רשעותם, ובזה הם צודקים, והם מאמינים שהבונקרים יצילו אותם מהשפעותיו הקטלניות של כוכב השביט, הם לא מבנים שאין כח שקיים שיכול להתנגד להקב"ה ולהמשיך לחיות, כי הקב"ה הוא ברא את הכל, את כולם, גם את הרשעים, וזה הדור האחרון לפני הגאולה והם לא יכולים לנצח את הקב"ה, כי הוא ברא את הכל והוא גם ברא את השטן כדי לנסות את האדם הראשון ואת אשתו, אם הם באמת עם הקב"ה והשטן עצמו, שהוא היה הנחש, נשלח לנסות אותם והם נכשלו ולא עמדו בניסיון, ה' ישמור, ואז הנחש וכל הרשעות נולדו.

האדם הראשון ואשתו היו צדיקים בסך הכל, הם נכשלו בדבר הכי חשוב וזה לעשות את הרצון של הקב"ה ואין פה בזה שאלה, כי הוא אמר להם בעצמו, הוא ברא אותם בעצמו. הקב"ה ידע מה הכי טוב בשבילם. היה דבר אחד שהוא ברא אצל האדם וחוה ולא אצל שאר הברואים וזה יכולת הבחירה ובזה הוא בדק אותם ובזה האדם הראשון ואשתו נכשלו, הקב"ה אמר לא לאכול מעץ הדעת והם ידעו שה' הוא כל יכול ואם הוא אומר שאסור, אז זה אסור. והוא שלח את השטן, את הנחש לנסות אותם והם לא עמדו בניסיון ונכשלו ועכשיו אנחנו משלמים את המחיר, כל הדורות.

למה החטא הזה כ"כ גרוע, כ"כ מסוכן לנו וגם לקלקל אותנו? כי החטא הזה הכניס בתוכנו את התשוקה, את היצר הרע. לפני החטא, עשו פעולות בלי לחשוב, משהו לא בסדר, שיש איזו תשוקה, שכן אדם רוצה מאוד, זה היה טבעי לו, זה היה מותר לו אז, וברגע שאכלו מעץ הדעת הבינו, שיש משהו בזה, שהוא לא טהור, לא בגלל שזה היה אסור להביא ילדים לעולם, אלא בגלל, שכן אדם התחיל לעשות את זה להנאתו ולא בשביל להביא ילדים לעולם ואז זה נהפך למשהו אחר, זה נהיה משהו, שלא מותר, משהו עקום, משהו מלוכלך. ובנו רואים את זה אצל הדורות שלנו, שהם טובעים ובערות הכי גדולות כמו "חתונות" אסורות, יש קשרים בין בני-אדם שנושים את השנוא על הקב"ה, כי זה משפיע על הכל! יש גבבות, יש כל מיני חטאים, אבל החטא הזה הפיל אותנו, את כל האנושות וגרם לנו שה' דרק אותנו מגן עדן וסגר את השער, שלא נוכל לחזור.

איזה, איהן גן עדן אנחנו הפסדנו!!

רק על זה אפשר לבכות יום ולילה... ובאמת החטא הזה משפיע מאד על האדם לעשות חטאים בכל הנושאים, כמו גבבות שונות של כסף, מחשבות לא טובות אחד נגד השני, כל החטאים שקיימים. ובכלל כל החטאים שקיימים מתחילים מהחטא הזה, החטא הראשון, המצווה הראשונה הייתה פרו ורבו ומלאו את הארץ. אם לא היה החטא, שעשה מפרו ורבו משהו עקום, היינו עדיין בגן עדן ובהמוקם לחיות בגן-עדן אנחנו כולנו, גם הגויים, עם היהודים, כולנו שנמצאים על כדור הארץ עם כל העברות שלנו, יושבים ומחכים לשביט שיכול להרוס את רוב כדור"ה יחד עם התושבים שלו ולרשעים יש את הבונקרים והם חושבים שזה יציל אותם.

הקב"ה ריחם על האנושות ושלח את אברהם אבינו להקים את מה שאנו קוראים לו הדת של היהודים. ובהר סיני ה' נתן לנו את התורה הקדושה לכוון אותנו אך ורק לחיות לשם שמו, להיות אך ורק עם הקב"ה ותורתו בכל נושא, כדי שנחזור לגן-עדן, אבל ליהודים היה קשה מאוד משך כל השנים האלה

לשמור את הדת היהודית והרבה נמשכו לדרכים העקומות של הגויים.

עם ישראל הוא העם הנבחר והוא היה צריך להיות הדוגמא לאומות העולם, האומות לא אהבו את זה וגם כעסו וקינאו על היהודים שהם יותר צדיקים ויותר קרובים לקב"ה ובכלל שהם הבן הכי אהוב על הקב"ה יותר מכל שאר העמים, שהמשיכו לעשות חטאים קשים מאוד נגד רצון ה'.

והיהודים במשך השנים גם ירדו, אמנם לא כולם ואף פעם לא היה מצב שכולם ירדו, אבל היו זמנים, שהרוב ירד וירד עד שהגענו לדור הזה שלנו עכשיו, שזה הדור הכי נמוך.

ואיפה העברה הכי גדולה שלנו? אמנם זה לא כ"כ גרוע כמו אצל גויים, אבל בכל אופן זה נגד התורה לגמרי. העגל הזהב מביא את היהודים לחטא הכי שנוא על הקב"ה וזה בעיניו הקדושה. אנחנו העם הקדוש ביותר, שהיה חי לפי התורה, אבל ירדנו בצורה איומה. ברגע שיהודי עוזב את הקב"ה, החטא הראשון שמושך אותו זה הטומאה. הוא זורק את הקדושה שלו והולך לעמים הזרים, לגויים, ישר לטומאה שלהם, וזה גם הכי קשה להשתחרר מהחטא הזה.

אני מזהיר את עמ"י – שכל הגשמיות מביאה אותנו לחטאים הכי גרועים ואי אפשר יהיה לעלות אם לא נבין שאנחנו העם הנבחר של הקב"ה. ואם הקדושה שלנו בסכנה, והיא באמת בסכנה, אז כל העולם בסכנה! כי הגויים עברו את הגבול כבר לפני הרבה מזמן, ואם אנחנו לא נחזור בתשובה כמו שצריך ולא נעזוב את עגל הזהב, ונכנס לתוך הקהילה החרדית הדתית מאוד חזק, אז זה נראה שלא ישארו ח"ו הרבה יהודים אמיתיים בחיים.

הקב"ה מזהיר אותנו כל הזמן בכל מיני דרכים, שאם אנחנו עמ"י, לא נעזוב את החטאים, בעיקר את החטאים הקשים ביותר לגמרי ושלא נעשה מה שאסור לפי התורה. ולא נפסיק להביא לעולם ילדים לא כשרים ואם לא נפסיק להתלבש כמו הגויים שהלבוש אצלם זה רק למשוך מחשבות לא טובות שמביאות למעשים לגמרי אסורים, אז לא יישארו פה הרבה יהודים.

עמ"י – אין הרבה זמן, הרבה יהודים חזרו לא", כי רצו להיות שוב יהודים כמו שצריך, ואחרי אלפיים שנות גלות יהודים התחילו לחזור לא"י לשם שמיים, ביניהם היו יהודים מאוד גדולים כמו האר"י ז"ל, הם רצו באמת לקשור קשר עם הקב"ה כמו שצריך, אבל הרשעים יכלו לסבול את זה והציונים האלה שרצו להיות יהודים בא"י אבל לחיות בלי דת ובלי אמונה בקב"ה. וכשהם התחילו להגיע לארץ לפני בערך 100 שנה, אז התבלבלו אצלנו העניין של "מה זה יהודי אמיתי" ומה לא אמיתי, עד שהגענו למצב כל כך גרוע, כל כך משונה, שאי אפשר להכיר יותר את הארץ הקדושה שלנו, כי היא נהפכה ומעל פני השטח היא נראית כמו כל ארץ גויית עם כל העברות הכי קשות שגויים עוברים עליהן, אבל בעתיד הקרוב ה' יעשה סוף לעניין הזה.

יהיו מלחמות גדולות וקטלניות מאוד בכל העולם, ערים גדולות ידועות יעלמו. השביט יעבור ליד כדור הארץ ויגרם להמשך המכות שהיו במצרים. כמה בני אדם ישארו? אני לא יודע, אבל כמו שעמ"י מתנהג היום גם החילונים וגם חלק מכביכול החרדים, אז לא יהיו הרבה יהודים שישארו.

יש נשמות שמרות של הצדיקים בגן עדן, אבל פה בכדור בארץ אין הרבה יחסית. וברגע שהרב קנייבסקי יצ"ח הלך מהעולם, אז זה היה סוף הזמן ועכשיו יתחילו הצרות הגדולות לכולנו. והיהודים צריכים להוכיח את עצמם, הם צריכים להתבודד כל אחד בנפרד ולחפש בתוך עצמם את כל העברות שלהם וכל הרצונות האסורות שלהם ולסלק אותם לנצח ולחזור לתורה הקדושה לגמרי.

אין הרבה זמן והולך להיות אסון ענק פה בכדור הארץ, שזה כולל את המלחמה האחרונה שעומדת להיות. הרשעים יעלמו ולא יהיו יותר.

והעולם החדש או המציאות החדשה תהיה רק עם יהודים שבמאה אחוזים עם הקב"ה ועם תורת משה. עמ"י – אין זמן לשחק משחקים, לטוס להונולולו לפסח או להתעסק עם שטויות כאלה.

אנחנו צריכים כמה שאפשר להגיע לא"י ולבכות ולעשות תשובה על כל העברות שלנו, שעד פסח נוכל באמת לצאת ממצרים בלי שום חטא ושנהיה רק עם הקב"ה ושסוף סוף נוכל לחזור לגן עדן ושה' יפתח לנו את השער בחזרה לגן עדן וזה יתן לנו נצח נצחים.

אבא אתה לא מבין, זה קשה לי להאמין בכלל אבא מ"י פשוט לא קיימת כבר, היא פשוט לא קיימת, היא הייתה צריכה להיות מדינה של עם ישראל והיא בכלל לא מדינה של עם ישראל ואפילו לא קרובה לזה. אנחנו במצב קשה מאוד, רואים שבעתיד הקרוב אנחנו נראה ונרגיש שאנחנו כבר נמצאים עמוק בתוך התהליך של הגאולה השלמה.

זה לא יאריך עוד עשר שנים, עוד זמן קצר. אבא, אבל זה יהיה מאד מפתיד, אני יודע שהקב"ה לא יעזוב אותנו אבל זה ממש מפתיד. בכזה לאט נכנסו הרשעים וכבשו את מ"י. היהודים חושבים שהם בשליטה פה, אבל הם בכלל לא בשליטה פה, זה הכל שקר. תקשיב אבא, לפני קום המדינה, בן גוריון הביא את מיני יהודים שהם בעד בדיוק מה שהקב"ה נגד, אמנם הם כביכול יהודים שנולדו כיהודים אבל הם ערב-רב.

לאט לאט משהו אחר קרה, במיוחד אחרי מלחמת ששת הימים. עד ששת הימים הרוב פה היו יהודים, אמנם הרוב היו חילונים אבל הם לא הפריעו כ"כ לחרדים להתפלל ולהקים משפחות. הפוך, עזרו להם. אם היו בעל מספר מסוים של ילדים, אז ממש קבלו על כל ילד ביטוח לאומי מאד טוב, אפשר היה לחיות, אפשר היה לגדל אותם, לחתן אותם וכו'. במלחמת ששת הימים כשהגיעו החיילים לכותל כולם בכו, לא רק החרדים, כולם ידעו את המשמעות, הרגישו את המשמעות שכותל המקום בו יהיה בית המקדש זה סימן של הגאולה, ובכו ובכו ובכו. אבל עכשיו אבא, המדינה לא אותו הדבר, יש כאילו יהודים בכנסת כאן ששונאים חרדים ושונאים את הקב"ה. הם אפילו לא קרובים להיות יהודים. כשהיו מלחמות איך אנשים התפללו, אבל עכשיו מי מתפלל? מי מתפלל על המדינה או על א"י? מי מתפלל? רק החרדים.

כמה חרדים יש לעומת החילונים והגויים שגרים פה, כמה זה? אמנם הם עושים את הכל לעצור את הילודה של החרדים, כי הם יודעים שאין כמעט לידה בכלל אצל החילונים והגויים, אבל החרדים ממשיכים ברוך ה', אמנם הרבה מהם לא מבינים כמו שצריך את הבעיה הרוחנית והגשמית שעומד לפנינו, אבל דבר אחד ברור שעמ"י עדיין מאמין בקב"ה ועדיין מביאים ילדים לעולם הזה בלי פחד עם אמונה ובטחון בקב"ה. ה' אמר להביא כמה שפחד את להביא ילדים לעולם הזה, זו המצווה הכי גדולה שיש. **ויברך אתם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ (בראשית כ"א)** ואצל החילונים, איך הבדיחה? 'שני ילדים וכלב', במקרה הטוב.

אבא, משהו יותר גרוע קרה פה, זה לאט לאט, לא כ"כ לאט לאט, אבל הארץ הפכה מארץ היהודים לארץ הגויים ועכשיו הם רוצים להביא עוד איזה מאה אלף אוקראינים גויים לבוא לפה, הרוב נשים, כי הגברים שהגיעו מגיל 18 עד גיל 60 יכולים להתגייס לצבא אז הם צריכים להישאר, אז הרוב שגיעו זה נשים, הם יולידו ילדים שאפילו אם האבא הוא יהודי היילד לא יהיה יהודי.

זה הכל מתוכנן, הכל מתוכנן ע"י הרשעים. אחרי ששת הימים הרבה מיהודי ארה"ב עלו ארצה, היו בטוחים שזהו זה, זה הסימן של הגאולה. מאז עברו הרבה שנים, אבל הם לא טעו, כי באמת זה סימן שהגענו לשלב חדש, הרבה יותר קרוב לגאולה.

אבל מאז כל הכביכול "מדינה" התדרדרה, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים מי הנציגים שלנו בכלל. יש נציגים בכנסת שבראיים לפחות כמרגלים בכלל, שלא שייכים בכלל לעם ישראל. היה לנו ראש ממשלה גוי, וגם עכשיו יש לנו עכשיו ראש ממשלה גוי. על שרון הרבה ידעו שהוא גוי, אבל הילדים שלו הם יהודים כי האשה הייתה יהודיה.

העמלייה הגדולה מרוסיה הייתה מתוכננת, הם הביאו לפה הרבה גויים כדי לדלל את עמ"י. פוטין שלט גם אז, בהתחלה הם שלחו רק רוסים יהודים, אח"כ היו גלים של עולים לארץ שרובם בכלל היו גויים, עד שהיום יש בארץ הרבה גויים שבאו מכל החילונים, בעלי משפחות עם ילדים שנולדו בארץ, הם התחתנו בארץ אבל הם גויים, הם לא רוצים להיות יהודים, הם גויים. וזה יותר ויותר. ועכשיו אם יביאו עוד אוקראינים ועוד מרוסיה ומכל מיני ארצות כמו שהם רוצים, הם מעודדים את זה, אז איפה המקום הקדוש שהקב"ה נתן לעם ישראל?

אנחנו כבר מלאים גויים פה, כל קבוצה רוצה את הארץ שלה, והיהודים חייבים את א"י, כי את א"י ה' נתן לנו ולא לשום עם אחר, לשום עם אחר! כל א"י קדושה, אנחנו לא כ"כ רואים את הקדושה עכשיו כי היא מוסתרת, זה מוסתר ע"י החילונים שהם כמעט גויים והגויים שחיים כמו שחיו בארצות שלהם, אנחנו אבא, השכונות שלנו, של החרדים שצטטופפים ביחד שיהיה לנו גם את בית הכנסת ואת כל האוכל שאנחנו צריכים המיוחד וכו' אבל כשיוצאים מהשכונות של

החרדים אנחנו כבר לא בא"י יותר. אנחנו כמו בארץ זרה ה' ישמור. שאנחנו עולים על האוטובוס ומגיעים לכותל, אז אנחנו בוכים ובוכים ובוכים, אנחנו מסתכלים על הכותל כמה הוא עלוב ומסכן, כמה הוא עומד במקום שהיה פעם בית המקדש, משהו כ"כ שמימי, כ"כ קרוב לקב"ה. פעם, בזמן שבית המקדש היה קיים זה היה משהו מדהים, לראות אותו בתפארתו בירושלים עם כל הכוהנים וכל הדברים הכי חשובים לנו, ועכשיו מה נשאר לנו? רק לבוא לשם ולבכות ולבכות וגם את זה רוצים לחתך מאתנו. מביאים רפורמים, נשים מחזיקות ספר תורה, איך משפילים ספר תורה? איך משפילים את הכותל? בלי פחד.

אבל זה סימן שבעתיד הקרוב הכל ישתנה. אפילו אם פוטין חושב שהוא יכול להשתלט באופן גלוי ובעצם, מתחת לפני השטח הוא השולט, הוא המושך בחוטים, הוא כבר שולט על מ"י, גם בכנסת הוא שולט, אבל יש את הקב"ה. ובאיזה שלב זה יגמר, ה' יעצור את זה. והשלב הזה לא ימשך הרבה זמן כי הקב"ה לא יעזוב את שעת שלו, כמה שנפלנו כמה שאנחנו מסכנים, כמה שאנחנו התרחקנו, הוא יגלה את היהודים האמיתיים, הוא ימשוך אותם בחזרה, הוא ינקה אותם מעבירות, הוא ינשק אותם ויחזיר אותם אליו. יש כאלה שימותו על קדושה ה' ירחיק הם יכולים לעשות תשובה מלאה על כל העבירות שלהם, וזה לא נקרא למות, זה להמתין בגן עדן עד הגאולה השלמה, עד תחיית המתים.

זה לא יהיה הסוף, הקב"ה הירוס את כל מה ששייך לרשעים, את כל המדינות. והרשעים שחושבים באמת שהם יכולים לנצח כביכול את הקב"ה. זו הטעות שהם עשו כל השנים, כל השנים כל הרשעים שניסו לחסל אותנו לגמרי לא הצליחו, עם כל הטכנולוגיה ועם כל הרצון הם לא הצליחו. רצחו על שמאל ועל ימין לפחות ששה מיליון במ"ע2, ואל תחשבו שאלה שמתו לא יחזרו, הם יחזרו כי הרוב הגדול שכנסנו לתאי הגזים בכו וצעקו שמי ישראל. ויש אחרים שנכנסו לתאי הגזים התחילו לרקוד ולשיר לקב"ה ועם שמע ישראל גם הם הלכו. הם קבלו את העונש שבשמה, שסוף סוף הם יגיעו לאמת ויורידו את השקר.

אין עם כמו עם ישראל, ואין עם שיהיה כמו עמ"י, זה לא סתם הם בחר אותנו, זה לא סתם שכל העמים מקנאים בנו. רק מה? הרבה מעמ"י מזלזלים בתורה ולא מאמינים בקב"ה ה' ישמור. הם מזלזלים במשפחות עם הרבה ילדים, מזלזלים בלבוש מיוחד עם זקן ופאות (גברים), עם לבוש צנוע וכו'. אמנם הם צוחקים מאתנו, אבל זה מה שה' אוהב – צניעות גם של הנשים וגם של הגברים, ה' אוהב שהעם שלו נשאר נאמן לו ולתורתו, כי בתוך התורה יש את התשובות לכל השאלות שקיימות. אין ספר יותר חשוב מזה, אין ספר שיכול להגיד לנו את כל מה שאנחנו צריכים לדעת, לא משנה באיזה נושא.

עם ישראל, מ"י כבר מזמן לא המדינה של עם-ישראל, א"י קיימת. בזמן בית המקדש ירושלים הייתה עבוקת עם אוכלוסייה של מיליוני יהודים, כל המדרכות בדרך לבית המקדש היו מזהב. עכשיו זה נראה עלוב, אבל יום אחד ה' ירים את הכל ויחדש את הכל, מצד אחד ירב בית המקדש, ומצד השני אנחנו נראה פתאום זהב, שאנחנו הולכים על זהב על מדרכות של זהב. אנחנו נראה את האמת, אנחנו נרגיש את האמת בתוך עצמנו מהרגלים ועד הראש, אנחנו נרגיש שנולדנו מחדש.

וכל הגויים הרשעים שניסו להרוג אותנו ולמחוק את עם ישראל, למחוק את העומק, את הקשר עם הכל יכול עם הקב"ה שהוא ברא את הכל, ולא רק את כדור הארץ, את כל היקום, הכל. והוא ירים אותנו, הוא ירים אותנו ואנחנו לא נהיה מסכנים עוד, אנחנו נהיה שוב הילדים החשובים שלו. הוא יתן לנו הרבה אהבה ואנחנו נתן לו הרבה אהבה, אנחנו נלמד ונרקוד ונשמח ונקרה, ונבכה משמחה.

כשזה יקרה, זה יהיה אחרי ששני שליש של העולם יחרב, שליש לגמרי לגמרי, עם כל הערים המפוצצות עם עגל הזהב, עם שקר, זה הכל יעלם, זה יהיה חלק שיהיה פגוע קשה מאד, יהיה גם קשה מאד לגור שמה.

וחלק של א"י יהיה כאילו שבנוי מחדש, אבל זה לא בנוי מחדש, את זה לקח את כל היופי את המקדש, הכל, הוא הסתיר את זה, והוא יחזיר את זה והוא יחזיר את עמ"י, כל הנאמנים שלו יחזרו מכל הארצות בעולם, אלה שגרים פה ייהנו עוד יותר. ואלה שבאים מרחוק יגיעו על כנפי שגרים, אבל כולם יגיעו. ואז נקריב קרבנות ונבכה משמחה, נבכה כי אנחנו רוצים להודות לה', להודות לו שהוא לא עזב אותנו, אפילו שלא היה מגיע לנו שישלח לנו. אבל הוא שלח לנו והוא הביא אותנו לנצח נצחים.

אין עוד מלבדו.

נהיה חלק של הקב"ה

בן גולדן, כה אדר ב' ה'תשפ"ב 28-3-2022
אני מאד התרגשתי, אפילו כמעט בכיתי, מאד מאד יפה ומאד מאד אמתית. באמת אמת. אני ימלא אולי רק גשר פה שאני אגיד. מה שדניאל אמר זה מאה אחוז, וצריכים לא לשכוח שכדי להגיע לנצח אנחנו צריכים להילחם, בעיקר עם עצמנו. אנחנו צריכים להפסיק להתפלל לעגל הזהב, להפסיק לרצות את הגשמיות. אנחנו צריכים לחזור למה שפעם היה, להיות עם הקב"ה בלבד ועם תורתו, ועם כל הלימוד של עמ"י, של כל המספרים שנכתבו ע"י הצדיקים, צריכים לקרוא אותם וללמוד אותם.

אנו צריכים לחזור לעולם שאנחנו חיים אך ורק בשביל לשמח את הקב"ה, וזה יהיה הגשר. ברגע שהיהודים האמיתיים שלא מזלזלים בצניעות, ולא מזלזלים במשפחות מרובות ילדים, ולא מזלזלים בראש של בחורים לשבת וללמוד כל היום תורה ולרקוד ולשיר לקב"ה, שלא ירחמו כמו שהחילונים מרחמים על הנשים "המסכנות" שצריכים להוליד כ"כ הרבה ילדים ולעבוד כ"כ קשה. הם לא מבינים שכל נשים כאלה עומד לה טוב של עמ"י, כי הן אלה שמגדלים את הילדים לתורה ולמצוות ולמעשים טובים. האשה בונה את הבית, והבית זה ה"י חשוב.

לחילונים ולגויים רבים זה לא מה שחשוב להם, רק הדברים האנוכיים של עצמם, אבל המשפחה היהודית האמיתית שמהה מאד עם כל ילד או ילדה שנולד, כי זה עוד יהודיה ויהודיה שעומדים לבנות בתים, שהם כמו בית מקדש קטן וחלק של הקב"ה. תמיד יהיה שמה, וזה יהיה לנצח נצחים. מי שאין לו את זה אין לו כלום, אין לו בשביל מה לחיות, פשוט אין לו כלום.

דניאל תודה רבה, אתה כתבת מעולה ויש לך אבא ואמא מאד טובים ובגלל זה אפילו במצב שלך וגם אצלי אותו הדבר יש לי אמא מצוינת אבא מצוין גם הצריכים שלי בעלי תשובה וגם ההורים שלי בעלי תשובה עזבו את השקר ועכשיו יש להם את האמת דרכנו. אתה דניאל ואני בן, אז יש לנו בשביל מה לשמוח ממש. עוד מעט, עוד מעט, דניאל, אני, אבא שלך, אבא שלי, אמא שלך ואמא שלי, כולנו, כל עם ישראל, אחים ואחיות שלנו, כולנו נגיע לנצח נצחים ונהיה חלק של הקב"ה.

אם אנחנו 100% עם הקב"ה אין לנו מה לפחד

בן גולדן, כ"ו אדר ב' ה'תשפ"ב, 29.3.22
פסח יהיה ממש כמו יציאת מצרים, העולם בסכנה עצומה, לא רק מהפצצות, גם מהשביט שמתקרב מאוד וחץ מזה הסכנה הכי גדולה זו הסכנה הרוחנית. אצל הגויים יש מאמינים בקב"ה, אבל מעטים מאוד, לרוב הגויים מאמינים בשטן או לא מאמינים בכלום. היהודים לרוב מאמינים בעגל הזהב וחושבים שזה מה יציל אותם.

אנחנו עמ"י האמיתיים בקב"ה צריכים להראות לקב"ה שאנו איתו הרבה יותר, עלינו להתעורר כי כולנו, כל עמ"י בכל העולם בסכנה עצומה. המשטח יודע את זה ומנסה לשנות את מצב, הוא לא מפחד על עצמו, אין לו מה לפחד, הוא תמיד עם ה', אבל עמ"י... הקב"ה בוכה עלינו והמשיח בוכה עלינו כדי שה' יפשוט אותנו ברחמים, ואנחנו עמ"י צריכים עכשיו להראות להקב"ה שאנחנו איתו.

תהיה מלחמה עולמית בגלל החטאים שלנו ואנחנו נרגיש זה אבל בעזרת ה' לא כמו ארצות אחרות. הרגע הכי חשוב יהיה לביל הסדר ואנחנו במבחן גדול של בטחון ואמונה בה', במבחן לא פשוט בכל יהודי ויהודיה, לילדים, לתינוקות עד הזקנים. אנו צריכים להוכיח לקב"ה שאנחנו איתו לא משנה מה יהיה, מה קורה, יש בערך עוד שבועיים לליל הסדר, יש לנו זמן להשתדל להתחזק ולחזק את עמ"י. יהיו כל מיני דברים מפיחידים זה לא יעצור את האנשים לטוס לחו"ל וכו'. אני רק מקווה שבימים האלה הבאים יהיה ליל הסדר שיהיה לעמ"י לפחות את השכל את ההבנה שעוד מעט העולם הוא לא מקום לטיסות ממקום למקום ליהנות מנופים, סקי וכו'.

אנחנו עכשיו **במבחן האחרון לפני הפיצוץ**. אם אנחנו 100% עם הקב"ה ולא משנה מה קורה, ואם אנחנו 100% עם הקב"ה אין לנו מה לפחד.

אנחנו עמ"י וגם הגויים הבאנו על עצמנו את האסונות שעומדים להיות וזה לא רק הרוסים או אמריקאים ולא משנה מי עוד, אנחנו עמ"י עוד מרחיקים לרוב להיות באמת עם הקב"ה, רוב עמ"י מעדיף את עגל הזהב, אבל אם רק 10 היהודים יישארו נאמנים לאמת שזה הקב"ה, זה יכול להשפיע על עוד הרבה יהודים ויכול להצילנו.

ליל הסדר זה הרגע החשוב ביותר. מעכשיו ועל הסדר, זה לא צחוק וזה לא שקר, שכל העולם מוכנים למלחמה ובמיוחד נגד היהודים והם גם בעיקר, שלא נדע, נגד הקב"ה בעצמו, שלא נדע, אבל הם לא ינצחו אותו והוא לא ייתן לרשעים לנצח את עמו, אבל תלוי גם כמה ישארו, כמה באמת נאמנים להקב"ה. אני מציע לכל יהודי ויהודיה, ילדים וילדות, בנים ובנות שיכולים להבין – להתחיל להתפלל, כי מ"י אשר

נשלת ע"י הרשעים הולכת למלחמה נגד עם ישראל בא"י, שזה היהודים המאמינים וזה עיקר המלחמה עכשיו שהם מתכוננים לעשות.
לכל היהודים שיושבים בחו"ל אני מציע לכם לבוא לפה לארץ, מי שלא יכול שיתפלל ויתפלל עם דמעות. המצב רק יחמיר, לא יהיה יותר טוב עד הגאולה ממש. אנחנו פה בא"י עכשיו תחת שלטונם של גויים, הרשעים שולטים פה, הם רוצים לגמור לאפשרות להיות יהודי אמיתי בא"י כי הם רוצים לשלוט לגמרי על א"י.

רוסיה שולטת פה במ"י אבל לא בא"י. כל זמן שיש יהודים מאמינים הם לא יכולים לשלוט ממש ואם הקב"ה מרגיש שהעם שלו נאמן לו אז גם הוא יהיה נאמן לנו, אפילו כל יהודי בנפרד יכול להגיע לגאולה, רק עם האמונה והביטחון שלו בהקב"ה. המטרה של כל העולם של כל העמים היא לגמור את עם ישראל, לא אגיד יותר מזה, חוץ ממה שאמרתי עכשיו, אבל כן אגיד שהפסח הזה הליל הסדר הזה מאוד חשוב ויכול להיות גם מפחיד, אבל מי שיושב ליד שולחן של הסדר ברצינות, הוא או היא או הם, יצאו מצרים, אבל זה צריך להיות סדר רציני עם כל האמת.

המשיח כבר פה. משיח יכול להילחם נגד כל העמים, כי ה' נתן לו את הכח הזה, אבל מה שמעניין את המשיח זה להציל כל נשמה יהודית. הוא לא צריך לגמור את הגויים שונאי ישראל בסופו של דבר הם יגמרו את עצמם.

עמ"י – תתכוננו. זו לא בדיחה, אפילו שאתם לא רוצים לשמוע את זה, זה יהיה, עוד מעט כל העולם יהיה במלחמה. מה אני עוד יכול להגיד, חוץ מ:

"שמע ישראל ה' אלוהים ה' אחד"
"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

מי שרוצה להגיע לנצח

בן גולדן, ב' ניסן ה'תשפ"ב 3.4.22
בוקר טוב. העולם מתקדם לסוף, העולם כפי שאנו מכירים אותו עומד על סף שינוי מאוד דרסטי. בשנים אחרונות הרבה אנשים חכמים התחילו לעקוב אחרי מה באמת קורה בעולמנו ויגלו את השביט, הוא מתקרב מאד וכבר אפשר לראות את הנזק הגדול שכבר נגרם לכדור"ה וכבר אפשר לתאר איזה נזק יעשה בהמשך. רוב מדינות העולם על סף מ"ע3, הם מתכוננים בגדול ויש נשק קטלני שקשה להאמין שזה קיים ומכוון כבר נגד ערים ענקיות בכדור"ה ויש להם את היכולת לתאר את הערים הגדולות ביותר שקיימות לאפר, כל הבניינים הגדולים והגבוהים כל הגשרים עם כל אוכלוסייה שבחם לפחות אותם לאפר, רק צריכים לחלוץ על כפתור אחד והתוצאה תהיה משהו שקשה לתאר בלי להרגיש פחד גדול מאוד, פחד שאנחנו בדור שחשבנו שלא יכול להיות כזה דבר. היו סרטים על דברים כאלה שחשבנו שזה דמיוני, אבל זה לא דמיוני.

בני אדם פשוט לא הבינו שיש בורא עולם והוא הכל יכול והוא ברא את כל העולם, את בני האדם, את החיות, את הציפורים, את העצים ובכלל כל מה שיש, כל החי וכל הטבע ורק הוא יכול להרוס את הכל, כי הוא בעל הבית על הכל, כולו על בני האדם. הוא ברא את הנחש, שכתוב עליו שהוא שכנע את האשה הראשונה חוה, לתת את פרי עץ הדעת לבעלה אדם וכדי לדעת דברים שהקב"ה ציווה שאסור לאכול, החטא הזה הביא את כל העולם למצב שאנו בו היום. אני לא מדבר סתם. כל העולם בסכנה ענקית, רק הצדיקים האמיתיים ישרדו את המלחמות של בני אדם אחד נגד השני עם הנשק המשוכלל וקטלני ביותר שהדמיון לא יכול לעכל את ההרס שזה יכול להביא וגם הקב"ה ברא את השביט להעניש את תושבי העולם הזה שלא מאמינים שהקב"ה הוא הכל יכול ושהם רוצים להיות במקומו ח"ו וזה לא יכול להיות, הקב"ה בלבד הוא הכל יכול והוא נצח, בני אדם הם לא נצחיים, לא משנה מה הם גילו שיעשה אותם בריאים יותר או יעזרו לבני אדם לחיות יותר זמן, שום דבר לא יכול להגן עליהם נגד הכח של הקב"ה, כל הרשעים עם כל הבונקרים שלהם עם כל החיסונים שלהם עם כל רשעותם, כל ביטחונם העצמי שלהם לא יוכלו לנצח אף פעם את הקב"ה.

עכשיו אדבר לעמ"י. הולכת להיות מלחמה איומה, הרבה יותר גרועה מאימה, קשה לתאר אותה, אבל א"י תישאר שלמה, ארצות אחרות ענקיות ייעלמו עם כל ערים שלהן עם כל הגשרים שלהן ובניינים שלהן על כל תושביהן, שלישי העולם יחבר לגמרי, שלישי העולם יהיה פגוע מאוד והשלישי שישאר שא"י בתוכו יעבור אפילו מ"ע3 בלי פגע רציני. השביט יעבור ליד כדור"ה ויביא אבנים, מטאורים ואסטרואידים בכמויות גדולות מאוד שהם למעשה מה שה' הוריד על המצרים במכת ברד וזה גם יגרום לחושך בכל העולם ובכלל יותר אני לא יכול לתאר את זה. היהודים האמיתיים באמת עם הקב"ה ולא כאילו – ישרדו בלי פגע. רוב הגויים לא ישרדו. היהודים האמיתיים בהקב"ה ובתורתו ישרדו ויחיו ויבנו בית המקדש השלישי.

משיח כבר פה. הוא לא יתגלה עוד. יש כמה וכמה יהודים שחושבים שהם המשיח, אבל יש רק משיח

אחד והמשיח הזה בלבד – ה' הכתיר אותו להיות היחיד בכל העולם בין כל העמים להביא את הגאולה השלמה ולעזור לעם ישראל, העם הכי אהוב של הקב"ה. הילד השעשועים שהקב"ה ברא כדי להיות בעתיד ההמשך של העולם הזה.

יהיה מאוד קשה המעבר מעולם כמו שהוא היום לעולם הנצחי שיהיה בעתיד, אבל אנו צריכים להתכונן לכל ההרס, לכל הקושי והמאמינים בהקב"ה באמת עם כל הלב עם כל השכל עם על המהות של האדם ישרדו ויגיעו עם לבית המזבח 3 וגם לנצח נצחים, ולא יכול להיות דבר יותר טוב מזה בלילה.

עמ"י – תתכוננו, זה לא יהיה קל, אבל זה בסוף מצב שנהיה חלק באמת של הקב"ה וזה יהיה כל כך טוב כ"כ מיוחד זה כל החשבונות העקומים של בני אדם של היום, זה יהיה תורו לראות את הקב"ה לעם שלו, יהיה בלי ספק זה יהיה לנצח נצחים. עמ"י, מי שרוצה להגיע לנצח חייב עכשיו להתבודד עם עצמו עם הקב"ה לבדוק כל אבר ואבר שלו או שלה, כל מחשבה טובה או לא טובה, כל עומק ליבו שכלו והוציא את כל החלקים המיותרים הלא טובים שהם נגד התורה והמצוות וכו' ונגד רצון ה' וברגע שיהודי האמיתי, מנקה את הלכלוך הרוחני והגשמי שהוא אסף בעולם הזה, הוא יהיה מוכן ומזומן לעולם הבא הנצחי והוא ימשיך לנצח נצחים להיות חלק של הקב"ה עמו.

יותר אני לא יודע לתאר, רק שיהיה טוב לנצח נצחים בלי צער בלי בכי, רק שמחה עמוקה ונצחית. אין הרבה זמן. צריכים להתכונן, להיות מוכנים לכזה שינוי דרסטי. זמי שרוצה את הנצח חייב עכשיו ברגע זה להתחיל להתכונן.

משיח פה. הוא רוצה להתגלות. כשיגיע זמן הוא יתגלה, וזה יהיה כאילו באופן תאומי וצריכים להיות מוכנים כדי שנוכל להיות חלק מזה.

עמ"י – ה' אוהב אותנו, הוא רוצה לטובתנו בלבד. תתכוננו, ה' לא עושה משהו רע ח"ו, הוא עושה רק טוב, והוא צריכים עם לעשות תשובה מלאה של הגוף וגם הנשמה יהיו נקיים ומוכנים להיות חלק בלתי נפרד מבורא עולם. אין עוד מלבדו.

תתכוננו. אין עוד הרבה זמן. אין לנו הרבה זמן, זה כל מה שיש לי להגיד. אנחנו צריכים להיות מוכנים בפנים ובחוץ, כי זה יהיה מאוד קשה במוחד לאנשים שאין להם בכלל הבנה, כמו לדוגמה המשפחה הזו שטסים לפלורידה לפסח, הם אנשים טובים, הם בעלי חסד גדול, אבל לא מבינים מה עיקר ומה טפל. ה' יעזור להם אך ורק בגלל החסד שהם עושים, להבין את האמת בסוף ובע"ה זה יציל אותם. אבל רוב אנשים עדיין לא מבינים ואני בוכה על כל אחד ואחד מהם ואני מדבר על היהודים.

כל האנשים תקועים עם כל מיני רצונות ודברים גשמיים, שהם רוצים ואפילו אלה, שרוצים להתקדם רוחנית, הרבולת מהם תקועים, כי החברה של הדור האחרון מובלבלת ולא מבונה מהי האמת ומהו השקר וזה מקשה על כולנו לעשות תשובה מלאה, אבל ה' יעזור לנו ויצילנו מעצמנו ויביאנו להבנה מהי האמת ומהו השקר וברגע שבנינו, אז תהיה הבחירה שלנו לבחור באמת או בשקר.

ונבכה משמחה

בן גולדן, ב' ניסן ה'תשפ"ב, 5.4.2022
שלום לכולם. אני רוצה לדבר עם כל עם ישראל. אני בוכה כבר כמה שעות, כי רוב היהודים לא מבינים מה שקורה, וברגע שיוכלו לשכוח ישכחו מזה כמו אחרי שהרב קנייבסקי הסתלק מעולם, וכ"כ הרבה יהודים גם חילונית וגם דתיים ובעיקר חרדים באו להיות בלווייה שלו בבני ברק בהמוניהם ובכו ובכו ובכו וגם הטרנדיות של ערבים נגד היהודים, וכבר עמ"י שוכח. אולי אנחנו קצת מפחדים, אבל בסך הכל הרוצים לשכוח את זה, מנסים להמשיך את החיים הרגילים שלנו.

עמ"י – כל העולם כבר מתחיל לפחד סוף סוף. אנחנו, כמו שקוראים לנו פגועי מח, אנחנו כבר בוכים ומבקשים שעמ"י יחזור לתשובה, אבל עמ"י לרוב לא רוצים להרגיש פחד, לא רוצים לחשוב על מה שעומד להיות. כל אחד רוצה לבלות או לדאוג לבעיות האישיים שסובל מהם, רק לא לחשוב על הזמן הכי מסוכן לכולם, אבל תצטרכו לחשוב על זה, כי זה כבר הגיע, אולי לא מרגישים את זה בכל העולם עדיין, אבל מרגישים את זה, לא מספיק כדי לגרום להבנה שאנחנו חיים בדור אכזרי, בדור שהרשעים הקשים ביותר, הגדולים ביותר, המומחים ביותר שממציאים כל מיני רעיונות שעושים רע לכל העולם, לא רק לעשות רע לכל העולם אלא גם להרוג בצורה אכזרית את רוב אוכלוסיית העולם.

במשך היסטוריה ראינו כל מיני רשעים בכל מיני תקופות מאדם הראשון עד היום, ההבדל עכשיו הוא שכל הרשעים חזרו כדי להרוס את כל העולם ולהרוג את רוב אוכלוסיית העולם ובמקרה של היהודים לחסל ח"ו את הדת היהודית ואם צריכים בשביל זה להרוג את כל היהודים כמו שרצה היטלר ימח שמו וזכרו או אם זה בשביל להרוג גם את רוב אוכלוסיית העולם כמו רשעים של הדור הזה רוצים.

עמ"י, אין לנו הרבה זמן, באמת. אתם כבר צריכים לראות את העולם הקשה הזה בעצמכם, זה כבר כ"כ ברור, יש לנו דור של בני אדם מזוכיסטים וגם סאדיסטים וזה הכל רע רע, לעשות לכם, לאחרים לחיות וכו', ולכל הבריאה.

הרשעים בטוחים שיכולו לשרוד את אסונות שעומדים לפנינו, שלא הם בעצמם המציאו, האסונות האלה יבואו ישר מהקב"ה וא"ל יהיה להאשים את הטבע בגלל זה, שכביכול הטבע לא מתנהג כמו שצריך, אלא זה יהיה ברור שהמכות האחרונות יהיו של אסטרואידים ומטאורים שיבואו עם השביט וזה ברור שזה בא וישר מהקב"ה.

השביט, שכתוב עליו בזוהר הקדוש, שזו שמש קטנה בגודל של 10% מגודל השמש שלנו, שמסביבה מסתובבים 7 כוכבי לכת, ונמשכים אחריהם שני שובלים של מטאורים ואסטרואידים בגדלים שונים, חלקם גדולים, חלקם בינוניים וקטנים, שכבר מצליחים לגרום נזק רב בכל כדור הארץ, שאז 1/3 העולם יחבר לגמרי, 1/3 יהיה פגוע מאוד קשה וא"י הצפונות הקטנה תגדל לפחות פי 4 או 5 או אפילו יותר – לא תיפגע.

ובנוסף זה כמו שדברנו לפני שהשביט יגיע עם כל עוצמתו, שביא לעולם מכות יותר קשות ממכות מצרים, יש לרשעים ששולטים היום בעולם כל מיני סוגי נשקים שהם קטלניים ביותר שהעולם לא ראה כאלה סוגים אף פעם, שזו טכנולוגיה של רצח המונים שיפיל ועלים לגמרי ענקיות ידועות ויישאר מהן רק אפר וריח מסוכן אלפ"י קילומטרים.

יש לנו כמו שתמיד אנחנו מספרים, בגלל שינויים דרסטיים הם בטבע גם סכנות מטבע עצמו, כי העולם מלא שינויים גם במזג האוויר וגם בכך שכדור"ה עומד בזווית אחרת ממה שעמד קודם, והקטבים הצפוני והדרומי לא במקומם, שהקוטב הצפוני לא בדיוק בצפון והקוטב הדרומי לא בדיוק בדרום. מזג האוויר בכל העולם השתנה לגמרי. איפה שהיה קרח יש רק חום ואיפה שהיה חום יש קרח. עוד מעט זה רק התחיל, לא יהיה מספיק אוכל בשביל כל בני האדם שהם עכשיו בעולם הזה.

השביט וכל האסטרואידים והמטאורים הביאו שינוי לגמרי במזג האוויר, שגורם לחוסר איזון של אוכל עובר בני אדם, שתיה נקיה וכו' תלויים בזה כבר מרגישים את זה ואפילו בגדול בכל העולם, בערים הגדולות והעשירות והמפותחות רק עכשיו מתחילים להרגיש את החוסר המזון שהיה פעם וכל הממחירים של מזון ומים עולים ואיפה שיש עוד עסקים רגילים פחות או יותר, אז לשם שולחים את המזון הכי טוב ואחרים או שלא מקבלים או שמקבלים מזון שלא ראוי לאכילה.

הכי מפחיד זה האסטרואידים והמטאורים שחלקם כ"כ ענקיים שיכולו לחסל יער שלם כמו שזה קרה בסיביר לפני שנתיים. בקליפורניה סובלים מאוד משריפות שיש עדויות של נוסעים בכבישי קליפורניה המצלמים עם האייפונים שלהם אסטרואידים ומטאורים איך שהם יורדים מהשמיים במיוחד בלילות רואים את האש כשהם נכנסים לתוך אטמוספירה של כדור"ה ורואים את מקום נחיתתם ורואים גם את האש בעקבות כך שגורמת לשרפות ענק וכבר נהרגו מכך אנשים ולא מפרסמים את זה את כמעט, רק כשחייבים כשהם שרף תשמות לב לב כך.

עם ישראל, עם ישראל – הקב"ה ברא אתכם להיות חלק ממנו, תהיו גיבורים, לא לפחד, תחזרו לאמת, תפסיקו לרוץ אחרי עגל הזהב, אין ישועה בכלל עם עגל הזהב.

בן אדם שחי בדור הזה ואין לו אמונה וביטחון מספיק בה' ח"ו, שלא לומד תורה – אין לו עתיד.

ומי יזכה לנצח? מי שרוצה לעשות את רצון ה', שרוצה לגדל את ילדיו לתורה למצוות ולמעשים טובים ומאמינים בקב"ה בלי ספקות ורק רוצים לעשות את רצונו של בורא העולם, יהודי כזה רוצה גם אשה שתהיה אשת חיל, שהיא בעצמה רוצה מהי שבעלה רוצה, שהוא גם עם הקב"ה בלי ספקות ובלו שאלות מטופשות עם צניעות, עם טהרה והיא גם מגדלת את ילדיה יחד עם בעלה להיות יהודים אמיתיים לפי התורה. היהודים שיכולים גם למות על קידוש ה' אם צריך, כי יודעים שאין חיים אמיתיים בלי בורא עולם ובלו תורתו ח"ו, אין קיום בלי הקב"ה ואין קיום בלי התורה הקדושה שלו.

עם ישראל, העולם במצב קשה מאוד, לא היה מצב כזה אפילו לא בדור המבול. עמ"י, אנחנו עם הקב"ה ברא בשביל להיות איתו בסופו של דבר לנצח נצחים ולהיות חלק ממנו לנצח נצחים. רוב היהודים אפילו שומרי מצוות, לא מוכנים להאמין שהגוע לסוף והקב"ה דורש מאיתנו שלא משנה כמה קשה לנו ואפילו אם צריכים להקריב את חיינו ויציל אותנו הוא אוהב אותנו.

כל הדורות מאדם הראשון ואשתו עד היום, כל הגלגולים הקשים שאנו היהודים עברנו מברית העולם עד היום, כמה שזה היה קשה עד היום ויהיה יותר קשה עד שהגאולה תגיע, כל זה מתוכנן שעמ"י יעבור זמנים קשים וגם זמנים טובים מאוד בעולם

הזה ושכל יהודי ילמד תורה, יעשה מצוות, יגדל ילדים, יחתן בניו עם בנות צבועות כמו אמא שלהן ומאמינות בהקב"ה מאוד ורוצות בעלים קרובים לה'. וכסופו סוף נגיע לגאולה שלמה שבעזרת ה' זה יהיה עוד מעט, אנחנו צריכים להיות מוכנים לא ב%99 אלא ב%100 וצריכים להאמין עם כל מהותנו שאין עוד מלבדו ולא משנה מה קורה לנו בעולם הזה אנחנו בכל זאת נהיה עם הקב"ה ותורתו למצא נצחים, לא רק שנהיה איתו אלא שנהיה חלק ממנו וזה ההנאה הכי גדולה שקיימת.

עמ"י – תפסיקו להאמין בעבודה זרה, תפסיקו ללכת את עצמכם עם אסורים, תפסיקו לרצות בצורה חזקה ביותר את עולם השקר הזה שרק עובד על החושים ולא על ההשמה ולא על הידע של הלימוד הקדוש של התורה וכל הספרים שכתבו מאז שה' ברא אותנו ע"י צדיקים ענקיים.

כמה שנהיינו עם מאוד קטן יחסית מאז הגירוש האחרון שלנו מא"י לגלות, וכמעט בכל ארץ שהתיישבו בה בגלות נחשבנו אנשים עם כבוד ושכל, אבל הגויים קנאו בשכל ובחוכמה שה' נתן לנו, הם קנאו בתורה של ילדינו ובנשים שלנו, הם קנאו בטרה שהם לא מסוגלים להגיע לזה והכי הרבה הם קנאו לשכל ולחוכמה שיש לכל יהודים שלומד תורה ושומר מצוות.

עכשיו אנחנו בסוף הגלות ואין מה לעשות אלא רק לעשות תשובה, אבל תשובה עמוקה ואמיתית ואנחנו גם יוצאים ממצרים, זה יהיה כמו ביציאת מצרים כשיצאנו מהשקר, המצרים אז חיו ממש יום יום עם סגנון חיים נגד התורה, נגד מה שכל יהודי חייב להאמין בה.

רק או"ל ל-20% מהיהודים היה את הרצון ואת הכח להגיד - זהו אני יהודי, יש לי טהרה, יש לי את הקב"ה, אני לא רוצה את כל הפסלים את האילילים לא עלינו, אני רוצה את הקב"ה. אבל רוב עמ"י כן רצה את המצרים ולא היו ראויים לקבל את התורה וזו 80% של היהודים מתו במכת חושך ולא יצאו ממצרים, רק קבוצה יחסית קטנה יצאה והגיעה למדבר.

גם אנחנו נגיע למדבר וגם עמ"י כשיצא ממצרים שהיו עבדים שם הם הגיעו למדבר והתלוננו. הם יצאו לחופש, הם כבר לא היו עבדים, הם פחדו שלא יהיה להם מה לאכול ומה לשתות, אפילו שראו בדרך נס ענן שלקחו קצת בצק שלא הספיקו לאפות אותו, וזה הספיק להם לשלושים יום לאכול ולשבע וכשהתחילו להתלונן שאין מה לאכול כשהגיעו למדבר ולא ראו מקום מים לשתות, ה' ריחם עליהם ומיד הביא להם גם את השלש וגם את המן וגם את באר מרים ומאז עד שהגיעו לא"י לא הייתה להם בעיה בכלל באוכל, בעיה בשתייה בכלל.

ואז קיבלנו את התורה ואמרנו נעשה ונשמע, אבל לא קיימנו את ההבטחה הרבה זמן אלא רק זמן קצר, התחלנו לדאוג, כי משה רבינו לא חזר מהשמים מאיפה שהוריד את לוחות הברית, לפי חישוב הוא איתר בכמה שעות. קודם כל הם לא עשו חישוב נכון והיו צריכים לחכות עוד כמה שעות בסבלנות, אבל כמה מהם הדליקו את הפחדים של אחרים בכך שאולי משה לא יבוא. הרוב שהתחילו את הבעיות היו ערב רב. כשמה רבינו ירד סוף סוף וראה מה שקורה הוא היה בהלם, הוא לא איתר בכלל, זו הייתה טעות בחישוב של אלה שהיו חסרי סבלנות וכשמה גילה שאהרון אחיו עשה את פסל עגל הזהב, הוא היה בשוק עוד יותר גדול ואז אתם יודעים שהייתה מלחמה בין המאמינים ללא מאמינים ועד היום אנחנו עוברים את אותן המלחמות. היהודים האמיתיים בסופו של דבר נשארים נאמנים להקב"ה ואלה שלא יהודים אמיתיים יורדים מהדרך ומשפיעים על כל העולם להיות כמוהם.

עכשיו עמ"י – אנחנו נעבור פחדים מאוד גדולים, כי הקב"ה התחיל כבר מלחמה שתגדל בהרבה נגד הרשעים והשקרים שלהם. היהודים האמיתיים לא יצטרכו להילחם את המלחמה האחרונה, אבל הקב"ה ידרוש מהם להילחם במלחמה הפנימית שיש בעיקר לכל יהודים האמיתיים, לבחור בין עגל הזהב לבין תורת משה.

עגל הזהב זו כל הגשמיות, כל הזהב, האוכל, היין וכו', כל הדברים ששייכים לחושים של האדם ודרך החיים של רוב הגויים ושל חלק מהיהודים וזה ברור שהיהודים האלה לא יהודים בכלל, כי הרבה התערבבו עם הגויים ואפילו לא יודעים שהם גויים ולכן מאוד ייתכן שמעט מאוד יהודים יישרדו וזה לא משנה כמה יהודים ישארו, עליהם ה' יבנה את העולם הבא.

רוב הגויים ימותו, כי כולם נגד הקב"ה ותורתו ואלה שלא נגד – יחיו. מעט יהודים ישרדו כי הרוב מעדיפים את השקר במקום את האמת. החסד לאברהם עשה חטבו שבערך 7,000 יהודים, כנראה שמדובר על הגברים בלבד – ישארו. אבל מי שנשאר, הנשמות האלה שנשארים וגם הנשמות שבגן עדן, בעתיד הם היו חלק של הקב"ה וזו תהיה הגאולה הכי גדולה שקיימת

בכלל להיות חלק של הקב"ה.

עם ישראל, אני מבקש מכם – חרדים, לא חרדים וגם חילונים – תחזרו להקב"ה ולתורתו באמת. הקב"ה לך מאתנו עכשיו את התלמיד החכם האחרון ברמה שאפשר להגיד עליו שהוא היה גדול הדור – הרב קנייבסקי זצ"ל ועכשיו אין מה לפחד, כי יש לנו במקומו ובמקום כל הצדיקים הגדולים ביותר ביחד במאמיהם השנים האחרונות לפחות – יש לנו את משיח צדקנו שנשלח לעזור לנו לחזור בתשובה, להתכונן לגאולה השלמה. ברוך ה' הוא נמצא כבר בינינו והוא במקום כל הרבנים שהיו מאז משה רבנו, הוא מעל ומעבר לכל הצדיקים בכל הדורות, כי הוא צריך להיות מאוד חזק והכי קרוב להקב"ה, כי אנחנו הדור הכי בשפל המדרגה ורק משיח צדקנו האמיתי שהוא מורכב גם מנשמות משה רבינו, רק הוא קיבל שלטון והכח והיכולת להרים את כל עמ"י שוב לעזור לתקן אותם כי הם הדור הכי נמוך בהיסטוריה ולהביא אותנו את כולנו ואת כל עם ישראל שוב מהבטחה סיני לקבל שוב את התורה, לחדש את ההבטחה שלנו של נעשה ונשמע וזה יציל אותנו מכל הרשעים שרוצים לעשות לנו רע, שרוצים לשלוט על העולם הזה,

רוב הרשעים ימותו בבונקרים שהם חשבו שזה יציל אותם. ה' ישלח את המשיח להילחם לבד נגד כל הרשעים שיישארו, הם ימותו לפני שידרכו על אדמת הקודש של א"י.

והיהודים שיישארו יהיו בסופו של דבר חלק של הקב"ה לנצח נצחים ויבנו את הבסיס לבית המקדש השלישי שה' יוריד מהשמים מוכן מהשמים וינחת על הבסיס שעמ"י הכין.

וכל היהודים יבנו כאילו שמשוה עצוב קורה, אבל הבכי הזה יהיה משמחה אמיתית וכאשר נכנס פנימה לבית המקדש ונראה את הכוהנים עם הקורבנות וכו' אז נבכה ונבכה ונבכה, נבכה על העברות שעשינו, נבכה על כל הסבל שהיה לנו בגלות הארוכה והמרה, נבכה בגלל שה' נתן לנו פעמים בית המקדש וחטאנו. נבכה על כל אלה שלא זכו להיות אתנו, ונבכה בסופו של דבר משמחה כי הגענו לבית המקדש השלישי אשר בעתיד זה יביא אותנו לנצח נצחים.

כשגיעי לזה ב"ה עוד מעט, נדע ברור שה' רואה את התשובה האמיתית שלנו, של העם הכי אהוב שלו אז תדע שב"ה אנחנו נהיה חלק ממנו לנצח נצחים. **תתכוננו עם ישראל, תתכוננו!!!** כל מה שכתבתי שיעמוד להיות – לא ייחק הרבה זמן. תתכוננו תתכוננו.

ה' יציל אותנו, כל כל היהודים האמיתיים בניסי ניסים. וכל מה שעלינו לעשות זה לצעוק כל יום פעמיים ביום שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד! ונאמין שהקב"ה הכל יכול ונאהב אותו כי הוא אבינו והוא אוהב אותנו לא פחות, הוא רק רוצה וטובתנו ונבכה ונבכה ונבכה על כל עברות שעשינו – עמ"י בכל ההיסטוריה שלנו, נצעק ונצעק שוב ושוב ונעשה ונשמע" ונבכה על כל העברות ואחרי זה נרקוד ונהיה שמחים שסוף סוף הגענו לאמת ולא נרד מזה לעולם, כי אין עוד מלבדו, כי אין עוד מלבדו, שהוא כל יכול ושהוא הכל.

אחרי ליל הסדר העולם ישנתה, בעזרת ה'

בן גולדן, יב' ניסן ה'תשפ"ב, 13.4.22
נסבול עוד קצת זה יגמר, יש לזה סיבה. אל תדאגו הכל יסתדר בסוף ונראה את כל חלקי הפאזל ברור בע"ה. כולם עכשיו במבחן שצריכים לעמוד בו, הקב"ה של כולם, וידאג לכולם, אבל צריך להתפלל על כולם ולבקש מכל הלב על כולם, מהקב"ה, שיחזיר את כולם לאמת שיבינו אותה.

השבוע של פסח יהיה מאוד לא רגיל. ליל הסדר יהיה מלא התרגשות. יהיה טוב מאוד שתבואו לסדר ממש עם הרגשה שיוצאים ממצרים. כל אדם בנפרד צריך להרגיש את זה.

גם אחרי ליל הסדר אחרי כמה ימים, העולם יתחיל להיות מאוד מפחדים עם בלבול וחוסר הבנה בכל העולם של מה קורה, מה רוצים מאיתנו, מי הטובים ומי הרעים, כל המקומות שפעם שגשגו בגשמיות ייפכו למקומות עזובים ואי אפשר יהיה אפילו לגור בהם כבר, בגלל אסונות הטבע עליהם שפוגעים בכל מיני מקומות בכדור"ה. אנחנו לא נדע לאיזה כיוון ללכת, מאיפה לקחת אוכל, שתייה. המדינות בכל העולם אולי בהתחלה יעזרו לעם שלהם, אבל בסופו של דבר יעזבו אותם, יברחו לבונקרים וכל אחד יצטרך לחפש את היכולת לשרוד! מי שלא עם ה' יעבור את כל המצב הזה בקושי רב. מי שעם ה' יטעם את הטעם הגדול של ניסים ונפלאות שיצילו אותנו.

הקב"ה כבר שלח את משיח צדקנו בעולם הזה ולא הרבה אחרי ליל הסדר הוא יתגלה. יהיו הרבה יהודים ולא יהודים שיתנגדו לו, כי הם מעדיפים לחיות את השקר ולא את האמת. ויש גם כבר מתנגדים לו, אבל אף אחד לא יכול להגיע לרמה רוחנית ושכלית בלימודים והבנה עמוקה של הנסתר והגלוי כשל משיח צדקנו, הוא מעבר לבן אדם רגיל גם בידיע שלו וגם ביכולתו להיות בו זמנית גם בשמיים וגם בארץ,

לשבת בבית דין של מעלה בתור ראש בית הדין ואז לחזור להמשיך את עבודתו להציל את עמ"י. המנחם מהסטרא אחרא מהשטן. הוא לפי כל התיאורים שבספרים קדושים. רק מי שמעדיף את השקר על האמת יכול בחוצפה ללכת נגדו, אבל בסופו של דבר, השטן וכל הרשעים שמסביבו יבינו ברגע אחד איזו טעות הם עשו ויצטערו מאוד, אבל לא יעזרו להם לעצור, כי נגמר הרצון של הקב"ה לסלוח להם עבור כל השקר כל הרשעות כל הסבל, שהם הרשעים בכל ההיסטוריה הביאו לעם ישראל.

תתכוננו עם ישראל!
ממש אין זמן! ממש אין זמן!
ואם התרגלתם לחיות כמו גויים, שחיים עם שימת דגש על תשוקה, על שגנה, על רצח וכו', אז תדעו, ה' ישלם על לעולם כפי שאנחנו מכירים אותו ויעלה ויעלה ויקץ את א"י. מעל לכל העצים, מעל לכל ההרים, מעל כל הדברים הגבוהים ביותר שבטבע וייתן לנו המאמינים את היכולת להבין את האמת לגמרי. לא לדאוג.

רק תלחמו על האמת, שהאמת היא, שיש בורא אחד בכל היקום ומעבר ליקום והוא הקב"ה ומי שמתנגד לו ולתורתו או מנסה לשנות אפילו בפסיק אחד את כל מה שכתוב בתורת משה – ייעלם בלי רחמינות ומי שמנסה להיות נאמן לתורת משה – מקומו יהיה שוב בגן עדן. ומה זה גן עדן? גן עדן – זה להיות חלק של הקב"ה.

כל הרשעים, שנתקעו ונפלו מאהבה ונאמנות לשטן, ולא לקדושה של הקב"ה – ילמדו, שאין עוד מלבדו ומי שמעז לחשוב אפילו בלי לעשות צעד שהוא יכול להיות נאמן לשטן וגם להקב"ה, ילמד בצורה קשה, שלא יכולים להיות נישואים כאלה, כי הטוב הרבה יותר חזק מהרע ובגלל זה הנחש או השטן שלא דבר, אומנם היה שליח של הקב"ה, ואת כל העמים במיוחד את עמ"י יבחן אותם עם יש להם עדיין נאמנות, אם יש להם את הכח להילחם נגד היסטרא אחרא וגם הרשעים בעולם הזה ומי שיוכל לעמוד בזה ב-100%, אז יהודי או היהודיה האלה בסופו של דבר יחד עם כל גדולי הדור נשים וגברים יישארו עם הקב"ה כאחד איתו, כחלק ממנו וכל הרשעים פשוט ייעלמו.

עם ישראל – זו לא בדיחה, זה לא שקר! אחרי הפסח הזה כל העולם ישתנה. כל יהודי כל יהודיה צריכים כל אחד בנפרד לעשות דין וחשבון, להשתדל לשכנע את הילדים הגדולים שהם צריכים מיד לעשות תשובה, אי אפשר לחכות!

כי מי שמחכה – יאבד את הכל. מי שמבין לעומק, שכל העולם הזה נבנה אך ורק בעיקר בשביל היהודים, כדי להביא את האמת לכל העולם ובכלל לכל היקום ולהביא איזה עומק, שרוב בני האדם אין להם מושג ולא יודעים מה משמעות של הבריאה ולא מבינים שגוף של בן האדם בנוי בצורה מושלמת, וכדי שהגוף יהיה מושלם – הנשמה צריכה להיות מושלמת.

לא לפחד מעתיד לבוא. כל הכלכלה עומדת ליפול, כשה יתחיל גם בין הגויים וגם בין היהודים ובנוסף מלחמות קשות ביותר שיהיו באופק – יביאו הרבה פחד לעולם. לא לפחד.

רק תהיו עם הקב"ה ותורתו ואם כן אז תעברו את העתיד הקשה כל כך, יחסית בלי פגע ועם אמונה וביטחון באמת של התורה ואת ההרגשה של אחדות לגמרי עם בורא העולם ואת כל העולמות.

משיח יתגלה בע"ה בעתיד הקרוב. הרבה יהודים כבר יודעים מי הוא, ויודעים שזה שנים על גבי שנים וכשרגע האמת יהיה, הגויים והיהודים יצטרכו להאמין או לא להאמין ח"ו, שכבר הגענו לחלק הזה. שתדעו, שבלי ספק – משיח כבר פה.

ואנחנו מתכוננים לצאת ממצרים. אחרי ליל הסדר העולם ישתנה, בעזרת ה'.

בעתיד הקרוב יתגלה -

מי הוא אל"הו הנביא ומי הוא המשיח

בן גולדן, יח' ניסן תשפ"ב 19/4/2022
היום יום שלישי, פסח, יש לנו עוד כמה ימים עד החג השני ואז כל העולם יתחיל להשתנות שוב. לפני החג התחילה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, מלחמה קטלנית ביותר והמלחמה הזו לא תיפסק בעתיד הקרוב ומלחמות אחרות יתחילו בין כל מיני ארצות אחרות וזה יתחיל עם איומים ויגמר במלחמות רבות וקשות מאוד והרבה דם יזרום בכל העולם. בנוסף לזה יגיעו אלינו אסונות טבע מעבר למה שהדמיון שלנו יכול לקלוט.

אני יודע שהרבה אנשים לא רוצים לקרוא מה שהאוטיסטים ואמרים, כי זה מפחיד אותם מאוד ואומרים שאלו רוצים לחשוב על דברים מפחידים כבר הם רוצים להמשיך את החיים כרגיל, מוכנים כבר לעשות תשובה עכשיו אבל רק עד לנקודה מסוימת ולהמשיך את החיים כרגיל.

אבל עם ישראל, העולם כבר מאיים ומפחיד, כי עמ"י ובוודאי הגויים בעולם הזה לא רוצים לעשות תשובה, לא רוצים להפסיק עם השקר, עם השקר הענק שבלע את כל העולם כולל את רוב היהודים.

אבל ברוך ה' יש לנו עדיין צדיקים שלא מושפעים מהשקר הגדול, והם יחסית מעטים מאוד. אני יודע שבכל אופן יש אנשים שעוקבים אחרי מה שאנחנו אומרים ומבינים את הסכנות הענקיות שמאיימות על עמ"י ועל כל העולם. ואני מרחם על אלה שמעדיפים לסגור את העיניים ולסתום את האוזניים כדי להמשיך לחיות את השקר שהוא אך ורק הגשמיות המיותרת ודברים אחרים שאסורים לגמרי איסור מוחלט לפי התורה וזה גם נכנס לעולם הכביכול החדרי. אנו עם יחסית קטן במספרים ולצדדי הרב חלק די גדול של היהודים הכביכול המאמינים נמשכו חזק לתוך העולם הזה של השקר.

ובעתידי רוב כדו"ה יהיה מתחת למים. וככל שהשביט מתקרב יותר ויותר הנזק יהיה מפחיד ביותר. רק יהודים מאמינים יהיו רגועים, כי הם מאמינים שכל מה שה' עושה זה לטובתנו. ואני יודע שאתם לא רוצים לשמוע את זה, אתם לא רוצים לפחד ואתם רוצים להמשיך את החיים הגשמיים.

ויש יהודים שמבולבלים בין הגשמיות ליהדות, מקיימים את המצוות, אבל בעיקר תפוסים עם הגשמיות, הם שכחו מה זה צניעות, מה זה לימוד תורה אמיתי שכמעט אין וכו'.

ואני רק מקווה, שלא נגיע למצב כמו אלה שהיו בתאי הגזים, שכדי לעשות תשובה יצטרכו למות על קידוש ה' עם "שמע ישראל" על השפתיים. וכל אלה שמתלוננים, שלא רוצים לשמוע דברים קשים, אני מרחם עליכם. כל אדם כבר יכול לראות, שכל העולם במצב קשה ביותר ואלה שרוצים לשכוח מזה כאילו שאין בכלל סכנה, פשוט משקרים לעצמם כמו היהודים באירופה שלפני השואה.

ואני רק רוצה לומר, שאין זמן. משיח כבר פה, ואני יודע שיש עוד מועמדים כביכול לתפקיד הזה של משיח, אבל רק אחד באמת קיים, שהוא באמת משיח. וזה לא משנה כמה כביכול משיחים יופיעו ויגידו שהם המשיח, בסופו של דבר רק משיח אחד קיים. בעתיד יהיה ברור מי המשיח באמת.

משיח צריך להתגלות אחרי שאליהו הנביא מכריז שהוא משיח זה יתגלה בעתיד הקרוב מי הוא אליהו הנביא ומי הוא המשיח.

ואני משיח השקר יעלמו, אבל עד שהם יעלמו יהיו מצבים לא נעימים של כעס ושנאה בן משיחי השקר ובין הקבוצות של המאמינים שלהם, זה גם בסופו של דבר יביא לאמת.

עם ישראל - אין הרבה זמן, תעשו תשובה, תחזרו לקב"ה לגמרי, תחזרו לתורה שלו לגמרי, ורק אז תוכלו ללמוד את התורה בצורה אמיתית ולשמור מצוות עם כל הלב ועם כל הנשמה ונזכה להתפלל בבית המקדש השלישי ובסופו של דבר להיות חלק של הקב"ה אבינו מלכנו אדירנו לנצח נצחים.

לעילוי נשמת נתן, בתיה, יהודה, דודים ודודות בני דודים ודודות וכל המשפחה לרפואת ציפורה לרפואת אורית חיה בת יפית רחל לרפואת נחום

תמיד אנחנו צריכים לחשוב גם על העבר, כמה סבל היהודים עברו. ולמה? כי שכחו שהם יהודים, אפילו הכביכול המאמינים נעלמו בתוך הגשמיות והשקר של העולם הזה בלי להרגיש ונותקו מתורת משה. ואני לא מדבר דווקא על הרפורמים והקונסרבטיביים בכל הגרסאות שלהם וכו', שזה ברור אצלם שמגיע להם עונש גדול, אבל גם הם יכולים לעשות תשובה. והגויים שבין הרפורמים יצטרכו לחזור להיות גויים, כי זה מה שהם, כי הם לא יהודים. אין שום בעיה שגוי יהיה גוי כל זמן שהוא לא מתיימר להיות יהודי, כי הוא לא התגייר כמו שצריך וגם הילדים שלו לא יהודים אם האמא שלהם לא הייתה יהודיה.

ואני מזהיר את כל הגויים שלא עשו גיור אמיתי - אתם בסכנה גדולה, למשל, אסור לגוי לשמור שבת והעונש הוא מאוד גדול בשביל עברה כזאת. גר צדק אמיתי צריך לרצות להיות יהודי אמיתי, זה לא קל, אבל ברגע שהוא התגייר בצורה נכונה, הוא או היא, אז הם יהודים לכל דבר, כי קיבלו נשמה יהודית. כל העולם שלנו מבולבל ולא היה מצב כזה בכל ההיסטוריה של האנושות.

האכזריות והרצון לחיות אך ורק בשביל ההנאות הגופניות ובשביל הגשמיות וכל הדברים האסורים שבני-אדם כולל היהודים, שמתעסקים עם זה, רק יביאו את כל הדור הזה למצב קשה ביותר, שלא היה אף פעם.

הקב"ה לא ייתן למצב הזה להמשיך, כי זה יגרום לסוף האמת חס ושלום, וזה לא יכול להיות כי הקב"ה - הוא האמת ולא יהיה סוף להקב"ה, כי הוא האינסוף ובני אדם הם תחת שלטונו של הקב"ה, הוא ברא אותם ואת כל מה שקיים בעולם, הוא הקב"ה, הוא הנצחי, הוא האינסוף וכל יהודי אמיתי ששומר מצוות באהבה ובגעגועים לקב"ה ולתורתו, בשלב מסוים יהפוך לחלק של הקב"ה ויהיה נצחי.

אז אני רוצה להזהיר את כל עם ישראל, שבלי תורת משה חס ושלום ובלי שמירה את כל התורה שמשה הוריד לנו מן השמיים לארץ, אין עתיד. יהודי שלא שומר מצוות, שלא מאמין בקב"ה והתורה שלו, אין לו עתיד, נקודה.

ולכן אני רוצה לומר, שכדאי באמת לפחד אפילו שאתם לא אוהבים לפחד ואף אחד לא אוהב לפחד, חוץ מיהודי אמיתי, שהוא לא מפחד מהקב"ה אלא הוא אוהב את הקב"ה, שהוא אביו ואמו והוא הכל בשבילו, הוא רק מפחד מכך שאם הוא יעשה איזו עברה שתגרום צער לקב"ה.

ברוך ה', על כל עבירה אפילו הקשה ביותר יש דרך לעשות תשובה. אם יהודים עושים תשובה אמיתית הם חוזרים להיות עם הקב"ה.

תבינו עם ישראל, כמו התוצאות שהיו לאחר מ"ע2 שהרוב העצום של עמ"י באירופה היה אז בריכוז הכי גדול של יהודים בעולם ורובם הגדול של יהודים אלה נהרגו. הרבה מהם בכל אופן הלכו לגן-עדן אפילו שלא שמרו שבת, כי ברגע האחרון בתוך תאי הגזים, הם תפסו את האמת וצרחו "שמע ישראל". ואחרי מלחמת העולם השנייה היהודים ששרדו התפזרו בכל העולם, כולל בא"י, ומאלה שנשארו בחיים, יש כאלה שחזרו להיות יהודים שומרי מצוות ואחרים המשיכו את החיים בלי הקב"ה, ה' ישמור.

הפעם במלחמות שכבר התחילו לא יהיה מצב כזה אחרי המלחמות, כי רק המאמינים בהקב"ה והחיים לפי התורה - יוכלו לשרוד.

חוץ מזה אחרי המלחמות יבוא משהו שיפחיד שוב את אוכלוסיית העולם הזה וזה הכוכב השביטי. יש אנשים שלא יאמינו שזה שמיימי שה' עושה. אבל השביטי, שזו מערכת של שמש קטנה עם שבעה כוכבי לכת סביבה ושובל ארוך מימדים של מטאורים ואסטרואידים הנמשכים אחריהם, על כוכב השביטי כתוב בזוהר הקדוש וכלל שהמערכת הזאת מתקרבת יותר ויותר לכדור הארץ, אסונות הטבע מתרבים ונהיים יותר ויותר אימתניים וקטלניים.

וכל האנשים שלא אוהבים לדאוג ולפחד, לא יעזרו לכם כלום, כי כן יהיה פחד ענקי והשביטי מאוד קרוב לכדו"ה וכמעט כל יום נופלים אסטרואידים ומטאורים על כדו"ה והם גורמים לנזקים עצומים.