

את הנשק בצורה מקסימלית.
 ש. האם לוותר על לימוד גמרא כדי לומר תהילים?
 ת. אני אומרת לא לשמוע רדיו ולא לקרוא עתון.

אנחנו הסיבה לכל בעיות העולם כמו שיונה הנביא היה הסיבה לסערה שבים

בנימין גולדן, אוטיסט בן 28 תשרי תש"ס

אני מאד שמח שבאתן. הזמן קצר ויש לי הרבה מה לומר. כפי שאתן יודעות נמצאים אנו בתקופה קשה ביותר. מאז נפגשנו לאחרונה הרבה מאורעות עברו עלינו. כבר אמרתי, ה' מוביל אותנו לקראת הסוף, דבר זה מאד ניכר, ומוכיח שדברי אכן אמיתיים.
 הריבוי הגדול שברעשי האדמה – כל אחד מבין שאין זה מקרה, הדבר ברור שזה בא בכוונה לעורר אותנו לחשבון הנפש.

אחזור על דברים שכבר אמרתי פעם, אנחנו הסיבה לכל בעיות העולם. כמו שיונה הנביא היה הסיבה לסערה הגדולה שבים שסיכנה את כל האניה. נכון, פסגת ההר הוא היהודי החרדי, והוא הגורם לאותה הסערה המנדנדת את העולם כולו וכמעט מאותה הסיבה. יונה היה צדיק שאהב את עם ישראל ולא רצה שהשם ידון אותם לחובה, ומפני כך ניסה לברוח מעיני השם ובקשתו, אבל כמוכן, הוא לא היה יכול.

אנחנו אמנם הנבחרים אולם סטינו, ואף שאנו מתפארים בשיבות גדולות מלאות מאות תלמידים, ובתי ספר לבנות. כוללים ובתי כנסיות מלאים מתפללים. ברם, עדיין אנו חסרים, כיוון שאנחנו בו זמנית מתפללים לעגל הזהב) ממילא אשמים אנחנו שאיננו אוהבים את השם באמת, מכיוון שאנו אוהבים את עצמינו מעמדינו ורכושינו יותר ממה שאנו אוהבים את השם. אמנם לא כולנו אבל הרבה מאתנו.

משום כך מוכים אנו ישירות על ידי מחלות רבות ומסוכנות, על ידי בנינים ובנות שבאו מן המשפחות הטובות ביותר וירדו מן הדרך הנכונה. על ידי תינוקות רבים הנולדים עם מגבלות. ורשימת הבעיות ממשיכה וממשיכה לגדול. בעיות של שלום בית שלא נראה להן שום פתרון הגיוני. מעולם לא היה כן בעבר, שהיו כל כך הרבה בעיות בזמן של שלום ויציבות כלכלית. **עליכם לדעת שהשם מזעזע אותנו בכדי שנבחין נחשוב ונדע מה שהוא רוצה מאתנו. זה פשוט וזה תיקון העולם.**

כדי שהעולם יהיה בשלום וכדי שמשכיח יבוא, עלינו היהודים החרדים להתאחד עם השם. אחדות – זוהי הרפואה היחידה. אחדות אינה קבלת כל יהודי בלי להתחשב בדעותיו והתנהגותו. אחדות היא להיות אחד עם ה' ללא שום תנאים מוקדמים. זה אומר שהשם אחד ושמו אחד ואנחנו אחד עם ה'. אחדות היא להיות אחד עם ה'. אחדות של ה' כוללת אותנו. אנו חלק מן האחדות הזו, ואם יהודי רוצה להתנתק מאחדות זו לא יוכל להתקיים כלל.

כל כללות ההווה היא אחדות זו. ורק אם נהיה מאוחדים עם ה' נוכל לחיות לנצח. עד עתה ניתנה לנו הזדמנות אחר הזדמנות, אנחנו חיים ומתים הולכים לגן עדן או לגהנום, ושוב חוזרים ומנסים לתקן, ברם הסוף מגיע! זאת אומרת שלא תהיה יותר הזדמנות להשלים את

עצמינו. או שנתאחד עם השם או שח"ו נעלם.

זהו המצב שאנו נמצאים בו עתה בזמן של בחירה חפשית. אינני נביא ואינני רב, אני צעיר מוגבל היודע את האמת הברורה כל כך שדברי נכונים.

הזמן עובר, אסונות הטבע נעשים גדולים יותר עם עצמה הרסנית יותר. כל המדענים מסכימים שמצב זה ילך ויחמיר והם רואים שהעולם משתנה. מדוע אנחנו לא רואים את זה? נכון, העולם משתנה מעולם של שקר לעולם של אמת.

אלו שהם רגילים לאמת, שהם מבקשי אמת, והם מאוחדים עם ה', הם יצליחו להשרד במעבר. אלו שהם קצת עם ה', יסבלו, אבל יצליחו להתקיים במעבר. אולם אלו המסוגרים (שאינם מוכנים להשתנות – להתאחד עם ה') יעלמו כיון שאינם מוכנים לקבל את השינוי.

אם כן מה אתן יכולות לעשות? נכון, הקבוצות שאומרות תהילים הן מאד חשובות שהן מאחדות את עם ישראל עם ה'. מלבד מה שהן מביאות מעשית את העם להתכנס יחד לומר את הספר. גם זו הכנה לקבוצות, שאם חס ושלום יהיה אסון, כמו צבא מתורגל היטב, יהיו מוכנים להציל את העם על ידי קבוצות התהילים שלנו.

יותר מזה, מאחר ואנו בזמן מסוכן מאד, הצעד הנכון עתה לאסוף את העם ביחד, ולעשות עצרות ענקיות, שבהם נתפלל, ונאמר וידוי ואבינו מלכינו. נקשיב לדברי חיזוק ותוכחה ואז נתפלל לה' כולנו, זה ירשים את היהודים החילוניים ואת הגויים משום שלכל הפחות מעט מהם גם יכירו את האמת.

אנו מקבלים חיים בהקפה כי השם באהבתו אותנו לוקח את הצדיקים שלו כקרבתו כדי שנוכל להרויח יותר זמן, וממילא צדיקים אנשים ונשים נעשים קרבתו, אלו המוכרים ואילו שאינם מוכרים, ומשום כך לפני ראש השנה ויום הכיפורים שלשה גברים ואשה אחת נלקחו כדי לתת לנו יותר זמן.

אנחנו כל כך מפונקים בחיינו. כל כך קשה לנו לבצע את המוטל עלינו (לאור המצב). ואמנם כל אחד מבין שזה קשה, יש לדאוג לבית, לילדים, לבעל, להתכונן לשבת, יש בר מצוות, חתונות, צרכים גם לצאת לנופש וכדו'.

אבל, אנא התעוררו – הכל הרי יכול להגמר בחלקיק של שניה.

חיי ילדיכם בסכנה, עתידיכם בסכנה, זוהי מלחמה! אין זמן לנוח, רק לעבוד! להביא את העם ביחד להתאחד עם ה'. כל אחד הנמצא פה היום נבחר! אחרת, לא הייתן באות. נכון, אתן יכולות לומר – הרי פלוני הזמין אותי – אבל הכל מן השמים. ממילא זהו התפקיד שלכן, ובאמת, זהו תפקידו של כל אחד. אבל אתן שמעתן את זה ישירות, ומשום כך אתן חייבות יותר. מי שרואה אמת ומבין – חייב!

ש. מה כוונתך ב"עגל הזהב"? – עגל הזהב הוא עולם הזה וצעצועיו, אנחנו אוהבים את הבתים שלנו, את המכוניות שלנו, את הטלפונים השונים שלנו, את המחשבים שלנו. הדברים האלו גורמים לכך שנהיה בלתי רגישים ורחוקים מהשם. בלי הקשר הזה לה' לא היתה ניתנת לנו התורה.

ש. כיצד ניתן לקרב קרובי משפחה חילוניים חזרה ליהדות?

ת. להתפלל בדמעות! אמנם אנשים תמיד שואלים, ומה עוד? – אין כח גדול יותר מתפילה. זו תקופה מזורה יש הרבה ערב רב בתוכינו לא כל היהודים יזכו להוושע.

קול דממה דקה

ש. האם כדאי לאגור מים ודברי מזון מחשש לבעיות סביב ל"בג אלפיים"?

ת. לא אוצרות של מים או מזון יצילו אתכם. רק ה'! מלבד זאת, כשה' יביא מכה, זו תהיה הפתעה גמורה שאף אחד לא יעלה כלל על דעתו, משום שגם בזה הוא יראה לנו שהוא בעל הבית.

ש. מה לעשות כשהוא יכה?

ת. להגיד תהילים ולהתחנן אליו לרחמים. באמת, אם היינו עושים את זה קודם זה היה חוסך הרבה סבל. הסתכל מסביבך, כל אחד מרגיש שהסוף קרוב. מדענים, גויים ויהודים כל אחד, לא רק צעיר אוטיסט. אין בית היום בלא סבל. התפללו בדמעות, התקבצו ביחד ותאמרו את התהילים שלכם בדמעות. לא בכדי שתה דוד המלך את דמעותיו.

תלמדו ממני שהעולם הזה הוא רק אחיזת עיניים

ש. תינוקת בת שנתיים – תקשור ראשון כסלו תש"ס

אני מאד רציתי לדבר אתכם כי נשלחתי אליכם החסד האמיתי שלכם זה קירוב, קירוב, כי אין הרבה זמן, ואנחנו כולנו בסכנה צריכים להציל כמה שאפשר.

ש. למה באת לעולם בצורה כזאת?

ת. כי נכשלת בחינוך ילדים אפילו שהייתי צדיקה חזרתי לחנך.

ש. מה נלמד ממך?

ת. שהעולם רק אחיזת עיניים, שה' הכל יכול. לא להתיימש מדבר, ואת כל העול והקושי להעמיס על ה'. גם הקלים, הכל! גם פרנסה, הכל! הוא הבוס!

ש. האם העבודה שאני עושה חשובה?

ת. כל מה שעושים צריכים לחזק אחרים, לא משנה מה, לפתוח את הבית לרחוקים, לחזק אותם. אורחים בבית מלא חסד זה ברכה. להתקרב מאד מאד, לקרב אחרים.

ש. האם אנחנו בסדר בחינוך?

ת. חינוך זה בעיה היום, כי אפילו בישיבות הטובות ביותר יש בעיות, אבל צריכים להפריד לגמרי בין הילד לבין העולם הזה, רק רוחניות! ואם צריך – מקצוע, אבל עדיף מקצוע ששייך לקודש.

ש. האם הילדים שלנו לומדים במסגרות הנכונות עכשיו?

ת. שום מסגרת היום לא לגמרי נכון, כי הטומאה נכנס לכל מקום אבל צריך את המקום הקרוב ביותר לאמת – מקום רחוק יותר מהעולם הזה. רק נתתי את הכללים אתה תחליט כי יש לך עדיין זכות בחירה.

ש. מה יש לך להורות לנו?

ת. את צריכה להתחיל תהילים בבית.

ש. לומר לבד?

ת. קבוצה, מחולק. [ספר תהילים מחולק שכל אחד אומר חלק, וביחד גומרים כל הספר].

ש. כל יום?

ת. לפחות כמה פעמים בשבוע, להגיד (לנשים) רק את זה שהעולם בסכנה. כל הסכנה זה בא

קול דממה דקה

- ליהודים שהם רחוקים מה', וזה העבודה שלכם לקרב את עצמכם, וגם את אחרים, ושוב תודה.
 ש. האם אני צריך להפסיק את עבודתי? (במשרד חילוני)
 ת. אני לא יכולה להגיד לך להפסיק אני רק יכולה להגיד לך שאתה צריך לעבוד בקירוב ושאינן
 הרבה זמן, צריכים לישון פחות. וה' מאריך את השעות של אלה שעוזרים לכלל.
 ש. האם התקשור הזה טוב לך?
 ת. כן כי הייתי צריכה להגיד לכם את זה.
 ש. למה כששאלתי את הרב מ. הוא אמר שלא טוב לעשות תקשור?
 ת. לא יודעת, זה לא היה הזמן הנכון. הוא גם מפחד מזה.
 ש. איך לקרב רחוקים?
 ת. קודם את תתקרבי מאד ואח"כ לעבוד עליהם. רק בטחון בה' ועל ידי התקרבות לאמת וניתוק
 מהעולם הזה.

תיקשור שני שבט תש"ס

- אמא, אבא אני רק רוצה להגיד לכם שבאמת יש התקדמות, ברוך ה', אני יודעת שאתם
 משתדלים מאד, ברוך ה', כל חסד שאתם עושים ביחד עוזר לי.
 ש. מה אנחנו יכולים לעשות לתיקון שלך?
 ת. חסד, רק חסד.
 ש. איזה עבודת קירוב אני אעשה?
 ת. מעדיפה בשטח.
 ש. מה זאת אומרת ?
 ת. לקרב יהודים.
 ש. האם ביקורי בית?
 ת. אפשר.
 ש. כשאת בוכה מה הסיבה?
 ת. לפעמים פשוט לא נוח לי בגוף, לפעמים אני מרגישה את סכנת הכלל. אתם הייתם צריכים אותי
 אנחנו קשורים מקודם ואני חייבת לכם טובה. לכן באתי ללמד אתכם מה זה חסד ולעזור לכם
 לקשור קשר עם ה'.
 ש. וזהו, גמרת עכשיו אתנו?
 ת. החלק שלי כמעט גמור
 ש. אם מתקרבים למה את מתכוונת? מה אנו צריכים לעשות?
 ת. פשוט לרצות, ברגע שאת רוצה תגיעי.
 ש. לעשות פעולה מסוימת?
 ת. בטח צריכים לעשות. אי אפשר לשבת בכורסה ולחלוט שזה יגיע. אבא ואמא אני רק רוצה להגיד
 לכם הרבה תודות אתם יהודים חשובים וטובים ולכן אני ללמד אתכם. הסוף מגיע במהירות ואתם
 צריכים להתכונן לזה. להתכונן בתפילה מצוות מעשים טובים, אני מברכת אתכם בנחת בגידול

קול דממה דקה

הילדים האחרים שלכם.

תקשור שלישי אדר ב' תש"ס

ש. למה את בוכה כל כך הרבה בזמן האחרון?

ת. אחרי הפסח תתחיל תקופה קשה לכולם. לא דווקא מיד אבל יתחיל, ופה יהיה קשה בארץ וגם בעולם אסונות טבע גדולים וכו'. זה התחלת הסוף כמה זמן עד הסוף לא ידוע לי אבל ברור שהתהליך התחיל והיו עליות וירידות. זמנים קשים יותר וקלים יותר, אבל כל פעם הקשה יהיה יותר והקלים פחות. (דומה להתקדמות לידה לפי קושי הצירים והדחיפות שלהם)

ת. זו הלידה, ואם היינו בסדר אז לא היה קורה, אבל אנחנו דווקא החרדים לא בסדר, וזה משפיע על כולם על כל העולם.

ש. מה יש לנו אישית לעשות?

ת. כן בוודאי, אחדות! העולם החרדי מפולג, ואחד כועס על השני, ולמה כועסים? כי מפחדים, כי אחד יקבל יותר מהשני בשביל הקהילה שלו, ובשביל הכיס שלו, ואיפה מקבלים את הכסף הזה? מהרשעים, וזה כסף מלוכלך, ועל זה כל המחלוקת. אבל יותר גשמיות נכנס לחיים של החרדים, ויותר לא מרגישים, אבל זה מה שמעניין את כולם. יותר גאווה זה הדבר שפוגע בעיקר במנהיגים הראשי ישיבות וכו' וגם יותר יש ישיבות רבות, אבל אין אהבת ה' אז מה זה שווה בלי אהבת ה'?

ש. האם את מכירה ישיבות טובות?

ת. אפילו אם יש זה נבלע בתוך הרוב, ואלה שלא חרדים אבל נחשבים לדתיים, בכלל יש להם דת משלהם, וזה דבר אחר לגמרי, החילוניים הם פשוט טובעים בגשמיות ולא רוצים לדעת מדבר אחר וזה המצב העגום, ומה אפשר לעשות? כל מנהיג רק דואג לקבוצה שלו, אין מנהיג של העם, ולכן כדי להחזיר את כולם – הדתיים למיניהם – ראשון צריכים לחזור כולם בתשובה, אבל איך? – זו הבעיה.

ש. מי יכול להיות מנהיג?

ת. ה' יגלה מי, אחרי שהעם יבקש ביחד, ולכן המצב מאד גרוע, ולכן העם צריך להכיר, וזה קשה. ה' שולח לנו אזהרות ומסרים כל יום, מצב קשה, אנחנו באמצע מגפה, מתים על ימין ועל שמאל צעירים, כל מיני טרגדיות משונים, פעם לא היה כזה דבר, אבל אנחנו קוברים אותם, וממשיכים. לכן אנחנו צריכים לצאת לרחוב, כמו בזמן של מרדכי. לשים אפר על הראש, להגיד ויודי ובכי, לצאת לרחוב עם הספר תורה, לבכות, ולבקש מחילה ועזרה וישועה, ואז אולי ה' ירחם עלינו ועל העולם כולו.

ש. לפרסם את מה שאמרת עכשיו?

ת. כן.

ש. יש הרבה פילוג בעולם החרדי.

ת. מה שלא חרדי, במצב יותר גרוע! כי זה אמת, וזה שלא בסדר בעולם החרדי זה לא אומר שזה לא אמת. התורה זה תורה והדרך זה התורה הכתובה והתורה שבעל פה וכל מה שגדולי הדור אומרים ומכוונים – זה מה שנקרא חרדי, ש. מי גדול הדור היום?

ת. אני לא יכולה להגיד, אין אחד ששייך לכל העם, לכן אדם צריך לחיות חיים לגמרי של תורה, ולהתלבש בצורה מסויימת אתם צריכים להיות טובים כי אלה שיש להם מחלוקת הם לא בסדר ואז

אלה שמבינים אמת ופועלים לפי האמת הם יחיו, ואם לא נצא ביחד לבקש מה' מחילה וישועה אז ה' יביא אותנו לרחוב בבהלה ובלי זמן לעשות חשבון כמו "אם הרב שלי גם בא לאסיפה" "אם זה כדאי לי" "אם זה שייך לאשכנזים / לספרדים" "אם זה שייך לחסידים או לליטאים" ואז גם החילונים וגם הגויים ילכו אחרינו כי אנחנו בני התורה אנחנו חייבים להיות בסדר, דבוקים בה', ועבדי ה' ועובדי ה'.

ש. כיצד נוכל להנצל?

ת. כל העם צריך להוולד מחדש כי אין דרך אחרת רק מי שיעמוד קרוב יותר לאמת הוא יעבור את הלידה בשלום.

ש. מה להגיד לבוגרי ישיבות הסדר?

ת. שדרך האמת זה תורה ומצוות ולהיות צמוד לה', אבל לא לפי הדעה של כל אחד, אלא לפי חז"ל, וזה האמת!

ש. האם שידורי ערוצי הקודש המכוונים למסגרות חינוך תורניות עוזרות?

ת. בעזרת ה'! מאלפים, אולי כמה באמת יגיעו לאמת. כי אמת צריכים לראות ברור וזה לא פשוט.

אל תהיה טיפש תחזור מיד לאמת

מחולה אלטסהיימר שהיה רחוק מאד מן הדת

אבא: אני לא מאמין, פשוט לא מאמין, איך הגעת לזה. כל כך הרבה זמן רציתי לדבר אתך, אבל לא ידעתי איך. קודם כל מחילה, אני מבקש ממך מחילה, כי לא הייתי אבא כל כך קל, וזה מאד מפריע לי, בבקשה להגיד לי שאתה מוחל לי.

בן: כן.

אבא: ברוך ה', וזה גם נס שאני אגיד "ברוך השם". הייתי כל כך רחוק מזה, אבל תראה אותי עכשיו כל החיים עבדתי וחשבתי רק על החיים שלי, על העולם הזה שלי, ותראה אותי, כלום, שום דבר לא נשאר, כלי ריק, זה הכל. אני רוצה להשאיר לך משהו, אין לי הרבה, אבל משהו דבר אחד שיש לי, זה היחוס. יש לנו יחוס גדול, ואם יום אחד תחזור לאמת, זה מאד יעזור לך, כמו פרטוקציה גדולה בשמים, ואם תשתמש בזה, בסוף תעזור לי גם, כי בטוח לא יהיה לי קל למעלה, רק אתה יכול לעזור, וברוך השם, סוף סוף יש המשך למשפחה (הבת הדר חנה שנוולדה), ברוך השם. אני יודע, הייתי אדם קשה עורף, וזה מצבי פשוט רחמנות עלי משמים, כי האבות שלי בקשו בשבילי עזרה, וזה חסד גדול, כי זה נתן לי אפשרות לחזור בתשובה, אפילו שהתשובה שלי תשובה לא שלימה, כי אני לא נחשב לאדם שלם, כי אני פגוע בשכל, אבל בכל זאת תשובה.

בן: למה אתה עכשיו במצב קשה כל כך?

אבא: כי אני סגור בגוף, והגוף לא פועל. הייתי חי רק לגוף, אבל אין גוף עכשיו רק נשמה, ואי אפשר במצב הזה לברוח מהאמת.

בן: אתה יודע שאני כאן?

אבא: אני יודע, לא יודע כמוך אלא מרגיש מבפנים.

בן: אתה יודע שאשתך מגיעה?

אבא: מרגיש. לאשתי, מה להגיד, לא היה לה קל איתי, מה אגיד, סליחה, אולי תסלח לי, אולי.

בן: אתה רוצה לבקש סליחה מעוד אנשים?

אבא: מכל הילדים.

בן: למה רק אנחנו מדברים?

אבא: אתה הטוב ביותר ביניהם, הָרֶךְ ביותר, ואני אגיד לך סוד, לא לחכות, לא לחכות עד שחס ושלום תגיע למצב שלי, ותצטער כל כך.

בן: מה אני יכול לעשות בשבילך?

אבא: להתפלל עלי, אבל רק יעזור אם אתה שומר (מצוות), כי אם לא, התפלה לא מגיעה. אני צריך רחמים, ורק הילדים יכולים להביא לי את זה.

בן: מה להגיד לכתך שעומדת להתגרש?

אבא: מה אגיד, רק דבר אחד, העתיד שלי תלוי בנכדים ובילדים. מה איכפת לי אם מתגרשת או לא, רק איכפת לי אם שומרת (מצוות) או לא, כי רק הילדים יכולים לפתוח את שערי הרחמים בשבילי.

בן: אתה מאוכזב מהחיים?

אבא: כל החיים אכזבה אחת גדולה, בזבזו זמן כל החיים שלי. אני טיפש.

בן: יש לך אמונה באלקים עכשיו?

אבא: בטח, אמרתי לך, אדם תפוס כמוני בתוך הגוף לא יכול לא לראות את האמת.

בן: אתה יכול להגיד לי למה חיי אינם קלים?

אבא: כן, השם פשוט מדבר אליך. לעזוב את העולם הזה ולחזור לחיים של אבא שלי ושל סבא שלי.

בן: איזה כיוון אני צריך לקחת בחיים?

אבא: אתה לבד צריך להבין איזה כיוון. אני רוצה להגיד שאבא שלי בא להגיד לי שאין לי הרבה זמן, ובכלל אין לאף אחד הרבה זמן, העולם מתהפך, אין זמן.

בן: אבא שלך בקשר אתך?

אבא: כן. פחדתי שהוא כועס עלי, אבל הוא לא כועס. מדבר אלי ברכות ובאהבה, ומתבייש כל כך.

בן: מה עלי לעשות?

אבא: אל תהיה טיפש! תחזור מיד עכשיו לאמת, אל תהיה טיפש כמוני. אשתי אשה טובה, אבל אני הייתי טיפש והיא טיפשה לתת לי להמשיך ככה.

בן: מה אתה חושב על המצב שלך?

אבא: ברוך השם שאני לא בריא.

הרב: אתה רוצה או מצפה ממני שאני אעשה משהו?

אבא: כן, תתפוס אותך, הבן לא לתת לו להיות טיפש כמוני.

בן: מה עם פרנסה?

אבא: אין לך פרנסה, במקום זה השם נתן לך אשה וילדה וזה יותר טוב מפרנסה.

בן: איך אני הולך בכיוון שאתה מדבר עליו?

אבא: הוא (בורא עולם) מתחיל להראות לך את הכיוון הנכון. אמרתי יש לך הניצוץ של סבא שלי.

בן: למה דווקא אני?

אבא: כי לך הניצוץ. אתה הקרוב אלי ביותר, והקרוב אליו ביותר, ואח"כ אתה יכול לנסות להחזיר אותם, אבל אני יכול להחזיר אותך.

בן: למה היית סגור כל השנים?

קול דממה דקה

אבא: כי הייתי טיפש, הייתי טיפש.
בן: למה כל כך הרבה שנים עד שנהיית חולה?
אבא: הייתי טיפש. אמרת שאתה מוחל לי לא לשכוח.
בן: אתה רוצה להגיד לי עוד משהו או לברך אותי?
אבא: אמרתי הכל, די מספיק, אמרתי הכל. אני לא אדם צדיק, אבל מאד רוצה לברך אותך, כי אף פעם לא ברכתי אותך בחיים. ועכשיו אברך אותך בבית כמו הבית של אבא ואמא שלי, אבל ילדים צדיקים, לא כמונו.
בן: מה עוד לעשות?
אבא: זה הכל, לחזור בתשובה. אם בשמים אני תראו את הבן שלי, תראו את הנכדים שלי, זה יעזור לי מכל דבר אחר.

השקט שלפני הסערה

גליה (מתוך הספר גליה-פרידה)

אמא: "גליה, את אומרת שהגאולה קרובה מאד. כמה זה קרוב?"
גליה: "לא יכולה לומר, רק מותר לומר שזה קרוב! אמא, אנחנו נמצאים בזמנים מאד קשים, כל העם צריכים לעשות תשובה! לא יכולה להגיד לך מה שהולך לקרות, אבל אני יכולה לומר שהולך לקרות משהו גדול ממש בזמן הקרוב! אמא, אני בוכה כי אני עצובה ממה שיקרה בעתיד הקרוב, זה ממש נורא! אז תתפללי וצריך שנתאחד כולנו ונתפלל כל יום, שהשם יבטל את הגזירות הקשות על עם ישראל! עד עכשיו לא הבנו את הרמזים, ועתה זה כבר לא יהיה ברמזים וזה יכול להיות נורא כואב! זה זמן גדול לעם ישראל עכשיו! אמא, יש בשמים סניגורים על עם ישראל אבל אין לסניגורים מספיק יכולת וכוח לשנות את הגזירה הקשה.

עם ישראל רדום, ישן, אדיש. ומכה יכולה להעיר אותו מתרדמתו העמוקה. עם ישראל יעברו בקרוב (ח"ו) תקופה קשה מאד, שעוד לא נראתה בארץ מאז קום המדינה! זה כואב לראות את השאננות של האנשים ברחוב ובכלל האדישות לתורה ומצוות. רבים חוזרים בתשובה. אבל, זה לא מספיק! עדיין יש מקומות זימה למיניהם המשחיתים את הנוער ומקומות הימורים שהורסים בתים של יהודים, ולמעשה, גורמים לפריחה כלכלית של אויבי ישראל!...

אמא: שמעתי שאוטוסיסטים נוספים ופגועי מח אומרים בתקשור את מה שאת אומרת, שהולך להיות משהו קשה חלילה.

גליה: "אמא יקרה מצב קשה יהיה לעם ישראל היקר שלי לא בעוד הרבה זמן והעם ממשיכים להתנהג בשאננות ולא מודעים לעוצמת ה"מכה". הדרך הטובה ביותר לחזור לאבינו שבשמים היא חזרה בתשובה. זו דרך נעימה קלה וטובה. העיקר זה לא ללבוש מעיל שחור וסממנים חיצוניים אלא תפילה ובקשה מעומק הלב. לא צבע וגודל הכיפה זה מה שגורם לחזור בתשובה. המלאך הממונה על קבלת התפילה מעולם לא בדק את צבע הכיפה ומאיזה סוג בד היא עשויה. אם כל אחד יוריד קצת מהגאוון העצמית שלו נרויח המון. אם לא מבינים את הדרך הזו השם מסביר לנו בצורה מאד מאד ברורה שאין לנו על מי לסמוך רק עליו! אז תאמרי לכולם שיבינו את מה שאמרת

גם לחרדים שבהם ואל תחששי, כל אחד יודע עוונותיו. שיחשבו על זה לעומק!
אמא: "גליה זה מפחיד מה שאת אומרת יש מה לעשות על מנת למתק את הדינים?"
גליה: אנשים העושים למען הכלל יכולים לגרום להמתקת הדינים. מרגישים באוויר שמתרגשת עלינו פורענות קשה, חלילה. אם האנשים לא יקחו את עצמם בידיים מהר מאוד! המצב יהיה מאד קשה, ואנשים צריכים ממש לבכות על מה שהולך לקרות לנו. אם היו יודעים מה שהולך לקרות הם היו ממש צמים על זה. אבל אנשים רבים נמצאים עדיין באפילה, האפילה לא מפריעה להם, נוח להם לחיות בבוץ השיקרי ועוד להנות ממנו. הם כבר התרגלו לחושך והם אפילו לא נצרכים לגשש באפילה הם מתמצאים בה כל כך טוב. כמה עצוב לי להגיד את הדברים האלה, אבל נראה שרק מכה קשה ח"ו תוכל להעיר הפעם את הנרדמים. לצערינו, הם לא הבינו את הדברים ברמזים שקיבלנו קודם על ידי פיגועים והמון קורבנות!

זה השקט הגדול שלפני הסערה הגדולה, קשה לדמיין איזו סערה גדולה תתחיל להתחולל בקרוב על עם ישראל היקר שלי (ח"ו). זיכוי הרבים, ואהבת איש את אחיו, של כל אחד ואחד יכול להציל המונים! אמא, יש לעורר ישנים מתרדמתם.

גליה: "אמא יקרה שלי תגידי לכולם קומו התעוררו אחי האהובים! עת רצון היא מלפני ה' כעת, התעוררו לפני שזה יהיה כבר מאוחר, עכשיו עדיין ניתן להציל המונים מאבדון! בקרוב מאד כל התמונה תשתנה לחלוטין! והזמנים יהיו קשים מאד לנו לעם ישראל האהוב שלי שלא מתעוררים מספיק. כל החוזרים בתשובה הם כאוויר לנשימה בימים קשים אלה. אמא, הביטי וראי, רוב רובו של העם היהודי עדיין לא שומרים תורה ומצוות, ומה יהיה?"

משמים עצובים על כך, ומשמים יעזרו לכל מי שיצא להציל ולזכות את הרבים. עדיין אפשר לחזור לאבינו שבשמיים שכה אוהב את בניו היקרים, זו עת רצון אבל אין לדעת כמה זמן העת הזאת תמשך. חשוב לנו לנצל את הזמן היקר הזה שבו מקבלים אותנו באהבה ושמחה, כמו אבא שמתגעגע לבניו האהובים, והנה הם שבים אליו והוא מאושר ומקבלם באהבה גדולה מאד. אבל גם אבא יכול להתייאש קצת מבניו שלא מעוניינים לשוב הביתה. אמא, כל אבא עצוב אם בניו שהוא כה אוהב לא שבים אליו, אם תגידי לכולם שיתעוררו אנחנו בעזרת השם דור מיוחד של גדולות, ישועות ונצורות, אנחנו הוא דור הגאולה!

ובקרוב מאד כל המהלכים בעולם ישתנו ומי שיזכה יראה ניסים ונפלאות! לא להתייאש מהזמנים הקשים. אחרי הזמנים הקשים תבוא גאולת עם ישראל. היכוננו, אחי ואחיות היקרים שלא ידח מאיתנו נידח. אבינו שבשמיים כה אוהב ומתגעגע אליכם בניו ובנותיו האהובים! בואו שובו אליו! חפשו דרך חפשו אמת אל תשארו רדומים התעוררו!

אמא: חלמתי שהשמים בצבע כחול יפה והשמים מכוסים מקצה עד קצה בחסידות לבנות, את יודעת מה זה אומר?

גליה: אמא, זה חלום נהדר, כי החסידות מברשות את האביב ואת חילופי העונות ובקרוב מאד יהיו חילופי עונות ושינויים אדירים וחילופים בכל מהלכי העולם. אז יבוא האביב כי זה מה שהחלום שלך אומר, אביב חדש לישראל ולכל האנושות כולה בעזרת השם בקרוב!

כפי שאמרתי לך, בדור שלנו מתחילה להתגלות האמת וגם התקשור אתי זו אחת האמיתויות שיורדת לעולם ועוד יתגלו אמיתויות נוספות ועוד אור ירד, כל האמת תתגלה!

אמא! תמסרי לעם ישראל היקר שלי, שיתכוננו בקרוב לבשורות גדולות ומיוחדות, הכל הולך להשתנות במהירות ובקרוב מאד. כל המצב הבטחוני בארץ ובעולם וכל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל ועם העולם עומדת לפני שינוי חד ביותר. הכל יהיה כל כך שונה וכל כך בקרוב, אסור לי לפרט לך. אבל ברור שזכינו לתקופה אחת הגדולות לעם ישראל ולאנושות כולה, ומי שיזכה יראה ניסים ונפלאות.

אמא: מי אלה שיזכו לראות?

גליה: רק אנשים ישרים ונאמנים לשם שהולכים בתורתו ומקיימים את המצוות.

אמא: מה אני יכולה לעשות על מנת להחיש את גאולת עם ישראל?

גליה: אמא יקרה את עושה מספיק אבל צריך שכולם יעשו. מי שטוען שאין לו זמן צריך להבין שזמן זה דבר שניתן לו משמים. מי שיקבל על עצמו לקרוא מספר פרקי תהילים כל יום יעשה רבות למען עצמו ולמען הכלל, העיקר להתמיד! צריך להתפלל הרבה להשם שירחם עלינו וישלח לנו את משיח בן דוד במהרה.

אמא: למה שכולם יסבלו מהצב הקשה? מה אשמים אלה שכבר התעוררו?

גליה: אמא אנחנו עם ישראל כולנו נידונים ככלל אחד גדול, כי אנחנו נשמה אחת גדולה. אם כואב בחלק אחד של הגוף, כואב בכל הגוף. אמא, אני צופה, רואה ושומעת את הבת קול המכריזה בשמים ואומרת מה הולך לקרות, ואסור לי לומר לך הכל, רק את המעט שבמעט אני יכולה, אבל זה נורא אם הגזירה לא תתבטל. אז תגידי לכולם שיעשו כל מאמץ אפשרי לקיים מצוות ולהתפלל ולעסוק הרבה בתורה כי כל זה יכול לבטל את הגזירות הרעות האלה.

אמא: כתוב שכאשר ניתנה רשות למשחית להשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע, האם בזמנים קשים ח"ו ימותו גם צדיקים ורשעים גם דתיים חוזרים בתשובה?

גליה: אמא כל מי שאמיתי ומקיים מצוות לומד תורה ועושה חסד והוא אמיתי מאד ועובד את השם בכל ליבו באמת באמונה, הוא לא יפגע בכלל וגם יהיה לו יתר קל לעבור את התקופות הקשות המצפות לנו, אז אלה שחוזרים בתשובה ודבקים בהשם אל להם לדאוג כלל כי השם דואג לבניו היקרים. רק יש בנים שלהם הוא צריך לתת קצת מכות כדי לישר דרכם. אבל אלה שדרכם כבר ישרה אינם זקוקים למכות ואל דאגה מי שאמיתי ביראת השם ובעבודת השם לא יפגע.

אמא: אבל בשואה מתו גם צדיקים וגם רשעים?

גליה: אמא השואה היתה גזירה קשה על עם ישראל ניסו לעררב טוב עם רע ומין בשאינו מינו זו היתה גזירה מסוג הגזירות שאי אפשר לבטל, אבל צריך להתפלל לקרוא מזמורי תהילים ולפאר להלל ולשבח למי שיצר את הכל והכל בשליטתו הבלעדית. הכל נשלט על ידו וכולם כפופים לו ומקבלים את עוצמתם מאותיות שמו יתברך המשפיע שפע עצום לכל ברואיו ולכל הבריאה כולה, מי ששומר מצוותיו מרוויח.

אמא: גליה יש לך עצה איך להנצל ממלחמת גוג ומגוג?

גליה: כן, קודם כל לשמור שבת כהלכתה עם שלוש סעודותיה, לעשות המון חסד וצדקה ומצוות לימוד תורה וזיכוי הרבים. אמא יקרה שלי אין לי רשות לפרט לך, רק יכולה לחזור ולומר שבקרוב מאד כל התמונה תשתנה ויתחיל להיות מאד לא רגוע בכל העולם. כל העולם יהיה כמרקחה אחת גדולה. יהיה המון מתח והתנגדויות רבות בין עמים וארצות, ואלה יהיו ההכנות לגוג ומגוג הבלתי נמנע. הכל הולך להשתנות בזמן הקרוב גם בגשמיות וגם ברוחניות. הכל יהיה בתזוזה הרים, יבשות, אנשים, צבאות, גייסות, הכל יזוע וינוע ובקרוב מאד הגאולה המיוחלת של עם ישראל. יבואו זעזועים רבים בכל התבל לקראת הגאולה המיוחלת ויותר מזה אין לי רשות לפרט. הכל תלוי בעם ישראל כאשר כולנו הולכים בדרך השם יתברך כל הגזירות מתבטלות ונמחקות ואיש לא יפגע הכל תלוי בנו. ככל שיחזרו יותר אנשים בתשובה נפגע פחות. בידינו לקבוע את מהלכי הגאולה אבל אמא לצערי הרב לפני גוג ומגוג עדיין תנחת עלינו מכה קשה חס וחלילה כי כפי שכבר אמרתי יש גזירה שאנחנו לא משכילים לבטל. אנחנו מאד מרככים הכל אך זה לא נתבטל והמכות שנקבל חלילה יעירו אותנו ובעצם יגרמו להצלה של המונים מאבדון, כי כל מכה גורמת לחזרה בתשובה, אמא יקרה שלי אני רואה את כל ההכנות הנהדרות הנעשות כל הזמן ללא הפוגה לכבוד עם ישראל בניו האהובים כמו שמכינים לאירוע של שמחה גדולה. יש תכונה עצומה בשמים ואני מנועה מלפרט.

אמא: הגזירה עדיין לא נתבטלה?

גליה: אמא יקרה לי מכל, אני ממש מצטערת לומר לך בלב דואב שהגזירה עדיין לא התבטלה, היא עדיין עומדת שרירה וקיימת, ואנחנו נדרשים לתחינות ולהרבות תפילות ובקשות לקדוש ברוך הוא, לקרוא מזמורי תהילים ולבקש בזכות דוד המלך עליו השלום שיתמתקו הגזירות ויתבטלו. כל החוזרים בתשובה מהווים תריס בפני הפורענות ומקשים את התקדמותה לעברנו, אך לצערינו אינם יכולים לעצור אותה לחלוטין! אז אנו בזמן קשה מאד לעם ישראל וחיבים לעורר כמה שיותר מהר ומה שיותר מעם ישראל, ולגייס למחיקת הגזירה, שאם תקיים ותתבצע זה יהיה ממש נורא! יהיה בירור גדול לקראת הגאולה השלימה ובכל פעם הקדוש ברוך הוא יברור מן המעגל של הזוכים לגאולה את אלה שצריכים להשאר ויוציא את אלה שלא צריכים להשאר! רק בעלי מידות טובות הנאמנים להשם בכל ליבם יזכו לקבל פני משיח צדקנו בקרוב!

אמא: גליה את מפחידה בעצם הדברים הקשים האלה, מה יהיה? המון שיקראו יפחדו נורא!

גליה: אמא יקרה, אני לא אומרת את הדברים כדי להפחיד, אלא כדי לפקוח עיניים, המון הולכים כעיוורים אחרי הכסף, המרמה, הסחטנות וחוסר הענווה והצניעות ומחפשים כבוד ועושר גשמי שאין מה לעשות בו בעולם הטוהר והקדושה. רבים מהדתיים צריכים להתעורר ולהבין, שלהתפלל ולהעמיד פני חסיד בצורה החיצונית, זה לא מהווה אישור לעשות עבירות לעיתים קשות ביודיעין ובנסתר! הכל גלוי וידוע לפני אדון הכל, ורבים מהדתיים צריכים לחזור בתשובה, צריכים לפקוח עיניים ולזכור שעל הכל באים במשפט והדין דין צדק! רק מחיקת הקיסטרוגים שהצטברו יכולה לעזור! הכל על ידי מצוות, אנו חייבים להרבות מצוות גם עבור אחינו שאינם מקיימים תורה ומצוות, כל אחד יקח על עצמו לקיים גם עבור אנשים אחרים! ויתכן שגזירה זו תתבטל!

אנחנו בעת רצון, משמים מקבלים היום כל יהודי שירצה לחזור לאבינו שבשמים, מי שעוזר לעצמו מקבל עזרת שמים עצומה ביותר. הכל בקלות, מי שנכנס לזה היום, זוכה.. אנשים אינם מודעים למה שהם מרוויחים, כשיתחיל הכל בעוצמה אדירה יהיה הרבה יותר קשה לחזור לאבינו שבשמים. הזמנים יהיו קשים וכך גם כל שינוי תהליכי החיים והרגלים של שנים רבות. בזמן משבר הרבה יותר קשה לשנות כללי חיים והרגלים מגונים שנקנו עם הזמן. כעת זה זמן נהדר לכך, הקדוש ברוך הוא נותן לנו לכולם הזדמנות לחזור אליו באהבה, בנועם, כל אחד בקצב שלו! התקופה הזו תחלוף בקרוב מאד והכל ישתנה! תגידי לכולם שאנחנו חייבים לנצל לטובה את הזמן הזה! יותר קל שיקבלו תשובה כלל עם ישראל במהרה בנחת וברצון וללא ייסורים ומכאובים!

אמא יקרה שלי, אנשים מכתיבים לעצמם מה יקרה אתם, רק הם בעצמם יקבעו! כל מי שיקבל על עצמו החלטה נחושה להתקרב לאבינו שבשמים יקבל עזרת שמים אדירה ועצומה. הימים הקרובים הם ימי רצון והבקשות מתקבלות בשמים. אנחנו חייבים לעשות את הצעד הראשון לשם כך ומשמים ימשיכו ויגישו לנו את כל העזרה הנדרשת! הכל טוב סביב הבטחון בקדוש ברוך הוא יתברך! חבל מאד לראות שבני האדם כל כך אטומים חושבים רק על עצמם. אבל, יש החושבים על הכלל, ובזכותם נרז גאולתנו. היום כבר רואים איך האור מתחיל לרדת לעולם הזה. דרך הנשמות הטהורות שהכינו את עצמם לקבל אותו. אמא, את רואה ושומעת לאחרונה שיש רבנים ואנשים שיש להם רוח הקודש, כי בימי המשיח זה מה שיהיה, רוח הקודש תתפשט ואנשים יעלו ביותר במדרגות רוחניות!

האוטיסט בנימין גולדן לאסיר בשם חנוך ניסן תש"ס

שלום הרב חנוך! מצחיק שאני קורא לך רב, אבל באמת היית צריך להיות רב. אתה אדם כל כך מוכשר וחכם והיית צריך לכווין את כל הכוחות האלה לקדושה. אבל אתה רצית את עגל הזהב וכל החיים שלך הקדשת לכסף ועגל הזהב, לעולם הזה לבוש תכשיטים וכו' ואוי לך! ואוי לך! אתה ממשפחה של צדיקים והם בוכים עליך בשמיים ולמה אתה חושב שאתה יושב בבית הסוהר?

כי הם בוכים דמעות חמות בשמיים והלכו לפני כסא הכבוד עם הדמעות האלה בדליים ובקשו מה' רחמים! רחמים על הצאצאים שלהם ובמיוחד עליך! ולכן אתה יושב פעמיים בכלא, פעם הראשונה לא עזר אבל פעם השנייה אם לא יעזור לא תקבל יותר עזרה מן השמיים יש לך זמן וניתוק מהעולם הזה כדי לחזור לאמת.

חנוך! מה יש לך? אתה בשר ודם ובסוף האדם נרקב באדמה ומה נשאר ממנו? כלום! רק עצמות. ואז כאשר מחליטים לבנות קניון, גם חופרים חורקים את העצמות ואז מה יש לך? ככה אין לך כלום, אין לך העולם הבא ח"ו רק עולם הזה! ומה יש לך בעולם הזה? אשה לא מרוצה מסכנה, ילדים מסכנים, אתה בלי כסף בלי כלום ואין לך גם עולם הבא, אין לך כלום.

אבל, חנוך! חנוך! אני רוצה לחנך אותך ולהגיד לך שאתה נשמה גדולה ואתה צריך לפתח את הגדלות שלך.

אגיד לך איך:

קול דממה דקה

חנוך! אתה נשמה של סבא גדול מצד אמא, הוא היה צדיק ניצוץ יש לך ממנו ויש לך גם מהסבא שלו וזה ניצוצים חזקים ממך.

אתה צריך לשבת ללמוד, יש לך הרבה זמן לשבת ללמוד וללכת כמו יהודי. ציצית, וכיפה זקן ארוך ואתה צריך להתפלל שלש פגמים ביום וגם לעשות חסד וגם בתוך הכלא צריך להחזיר יהודים בתשובה וכשתצא יקראו לך הרב חנוך!
ש. שאני אצא מה יהיה אתי?

ת. תלוי בך, אם אתה עושה מה שאמרת אתה תתחיל לחיות חיים של צדיק, חיים מנותקים מגשמיות מה שאתה כל כך אוהב, ואז פעם ראשונה בחיים שלך תדע מה זה שמחה אמיתית.
ש. אם לא אעשה את זה?

ת. אם לא, תמשיך להיות מה שאתה, אדם שפל בלי עתיד שמחפש רק הנאה של רגע.
ש. את מי הוא ישלח?

ת. חנוך! אם אתה רוצה ה' ישלח לך ישר מן השמיים רק מחכים למילה שלך!

האוטיסט בנימין גולדן לאסיר בשם שלום ניסן תש"ס

שלום, זה שם מאד חשוב, זהו שם של ה', קוראים לה' שלום זהו אחד מהשמות שלו. אבל שלום, לא היה לך רגע אחד של שלום בחיים שלך. ואתה אשם בזה, וזה התיקון שלך כי אתה לא הולך בדרך האבות שלך, אתה לא הולך בדרך הסבים שלך. כי הסבא הגדול שלך גם היה יהודי חשוב מאד! ויש לך קשר אליו. שלום אתה מרגיש כמה שאין לך חיים כי אתה מחפש בחוץ את החיים, אבל החיים האמיתיים הם בפנים. ושם תמצא את השלווה, ואת השלום.

שלום! בעוד יומיים אנחנו שוב יוצאים ממצרים (חג פסח) לצאת ממצרים זה קודם כל מבפנים. אתה צריך להחליט שאתה רוצה להיות קודם כל בן חורין. אתה לא טיפש, אתה חכם, ואני מקווה שאתה חושב עמוק ולא שיטחי.

אנשים שמסתובבים ברחוב שנראים חופשיים הם גם בכלא ולא יודעים מה זה להיות בן חורין, הם בכלא של עולם הזה והם בכלא של מכוניות, בחורים, בחורות וכו'...
בפנים ריק אבל בחוץ כלא!

אבל שלום אתה יכול להיות השנה בן חורין תפתח את ההגדה, ותקרא, ותבקש מה' לפתוח השכל לראות את האמת.

ש. מה עם האשה?

ת. היא מאד טובלת, אבל יודעת מי אתה! והסבלנות שלה לא כל כך חזקה. אבל זה לא הדאגה שלך. אתה צריך להחליט בעצמך שאתה בן חורין, אדם חופשי, אדם שאין לו אדון עליו, רק ה'! אדם כזה הוא חופשי באמת בין אם הוא בכלא, בין אם הוא ברחוב, בין אם הוא בבית החולים ח"ו.

עכשיו, אם תצא מהכלא מחר, אתה לא בן חורין, כי אתה בכלא של העולם הזה, כי אין לך עתיד רק קשור לכסף, לשקר, לעולם הזה.

אבל, אדם שקרוב לה' הוא באמת בן חורין, הוא אדם שבאמת אין לו דאגה, הוא אדם שסומך לגמרי על הקב"ה ויודע שהוא רוצה רק לטובתו אפילו אם הוא יושב בבית הסוהר, או ח"ו חולה, אין לו שום דאגה, רק לעשות מצוות חסד, תפילה, וכו' ולכן אדם שקרוב לאמת יש לו שמחה אמיתית

ולב רגוע.

ש. מה עם הילד שלי?

ת. הבן שלך הוא העתיד שלך ואם אתה היום תלך לעולם הבא, תגיע בטוח לגהינום או תחזור ח"ו כמוני (אוטיסט). אבל בן שיודע להתפלל ללמוד ועושה מצוות, הוא יכול לעלות אותך לגן עדן.

ש. אז מה אתה רוצה, שאני אחזור בתשובה?

ת. איזה ברירה יש לך, מה יש לך בחיים תגיד לי אתה מה יש לך בחיים? ... אתה יכול כמו חנוך להחזיר אנשים בתשובה ובסופו של דבר יקראו לך הרב שלום! אני מאד רוצה לראות אותך יהודי נאה עם זקן מלא ועם פיאות וכיפה וציצית ואם אתה רוצה נשלח לך אדם ללמד אותך!

מכתב חיזוק שכתב

הגאון רבי **אהרן יהודה ליב שטיינמן** שליט"א לבן תורה

שלום ורב ישע לך!

לדאבונינו אין הרבה מבקשים לדעת את הדרך הנכון בו ילכו, גם שכולם אומרים כן, אמנם הם מרמים עצמם ע"י שאינם מעמיקים, ובהסתכלות שטחית אפשר לרמות עצמו.

כעת באתי על דבר שמועה ששמעתי בחלק ניכר מבחורי ישיבה התחילו לשים ראשם וליבם בענין המלבושים שיהיה כפי ה"מאדע" ומדקדקים בזה מאד.

וכמובן שזה מחוסר יראת שמים. גם מי שראשו בזה לא יתכן שיצליח בלימוד, ואפילו כשלמראית העין נראה שדווקא בחורים האלה יש להם שם בישיבה, אבל, הצלחה אמיתית בלימוד לא יתכן. כי מי שאין בו יראת שמים, אז במשך הזמן הוא יורד גם בהבנת התורה. וכל עתידו הוא להפך מלהיות מאלה שהתורה חלקם בחיים וממלא כל ישותם.

לכן, לא להתפעל מאלה שמדברים בלעג על מי שאינו עושה כמעשיהם, וצריך לברוח ולהתרחק מהנהגה שהוא בניגוד למה שצריך להיות לבן תורה, גם לא ימנע טוב להולך בתמים ויזכו לסייעתא דשמיא מיוחדת.

נזדמן לדינו מכתב גלוי מאחד מהרבנים החשובים בארה"ב שחולק בכנס גדול שהתקיים השנה בירושלים עיה"ק ע"י רח" שמואל הנביא, במעמד רבנים גדולים וקהל של אלפי אנשים, וכיון שראינו שזה מסר חשוב לעם ישראל המבהיר ומעורר על בעיות הזמן, לכן ראינו לנכון להעתיקו ג"כ כאן.

הסיבה למה לא מתעוררים ממאורעות וצרות הזמן

(וממילא יובן למה לא הצלחנו למנוע את המאורעות הקשים הללו)

הרה"ג אהרן צבי רומפלר שליט"א

הבעיה של כלל ישראל היום היא שאין פנימיות, ואין לב, הכל מצוות אנשים מלומדה. וזה כולל חלק גדול מהעם. הרבה בני אדם לומדים בלי לב בלי לבקש קרבת אלוקות על ידי הלימוד (כלומר אין מטרתו בלימוד להתקרב לה' ככתוב 'בתורת ה' חפצו' – אלא בתורתו חפצו).

חלק גדול מבני אדם מתפללים בלי לב, וישנם אפילו כאלו שנחשבים מהמכובדים או תופסים מקום חשוב בקהילה או בסביבה, וההתנהגות שלהם ככה ואין בהם פנימיות בליבם. ובוודאי זה משפיע על החברים ועל הסיבה שלהם וגם על אחרים, שלאט לאט לומדים מהם ומתקררים כמוהם.

לא מכניסים בילדים ובתלמידים פנימיות ואהבת ה'. כלומר, לא נוטעים בהם אהבת ותשוקת הרוחני, וביטול ומיאוס הגשמי, ונשארים בהשפעה של העולם כולו כהיום. שתשוקתם ואיחולם רק עסק הגשמי והון ועונג גופני, רק מעניקים אותם מדע והשכל ועמקות. וזה גם הבנים וגם הבנות עד שמבינים שזה היהדות ולא הלב, שזה באמת עיקר היהדות.

ולכן הבעיה של כל המחלוקות ופירוד הלבבות ושינאת חינם, מכיון שאין מטרת החיים – הרוחני האמיתי, רק החיצונית וכבוד הגופני, ובזה יש פירוד (כי רק בחיצוניות וגופניות שייך פירוד) מכיון שאין לב אחד לאבינו שבשמים, ובגמ' איתא "ישראל אין להם אלא לב אחד לאבינו שבשמים" – שזה התמונה הצורה של ישראל (שיש להם לב אחד לאבינו שבשמים). בדורות שלפנינו אפילו הפשוטי עם והנשים – היה לבם לה' ולרוחני. אע"פ שעסקו בחיצוניות ובגופם בגשמי, בכל זאת לא נגע ללבם ולבם נשאר מיועד רק לה'.

וכהיום, נשכחה התמונה של יהודי אמיתי, ושל אמא אמיתית – "אידישע מאמע". כי גם הלבבות שקועים בעסק רדיפת הגשמי, נעשים עבדים לגוף. ולכן אחוז גדול מהנוער, לא עלינו, בועטים ומורדים בחינוך שניתן להם. מכיון שזה רק חיצוני, לכן, לא מרגישים משיכה ואהבה לרוחני, רק כעול ומשא ולחץ. זה הסיבה של כל ההתדרדרות של היום. ואף אחד לא עומד על החידה הזאת. מחפשים דרכים למנוע ולעצור את ההתדרדרות, והפתרון שמוצאים הוא שוב חיצוניות, ולכן הרי זה מים שאין להם סוף.

ולא מתעוררים מהתדרמה, ואפילו שיש כל כך צרות שונות ומשונות, ואין יום שאין צרה מרובה מאתמול, לא מתעוררים מכיון שהלב אטום וסתום מהרוחני. ולכן צריכים לקבל על עצמינו ולקיים מה שמקבלים. והוא לשנות את כל תהליך החיים. ובכדי לשבור את האבן הסותם אל הלב, צריך מסירות נפש, ולקפוץ למים כנחשון בן עמינדב, ואז בוודאי יראה ה' את שינוי המעשים, ככתוב בפרשת ניונה ויבטל את הגזירות הרעות והקשות מעלינו ומעל כל בני ישראל. וכדאי שכל דרשן בכל הזדמנות יעורר על כל זה ויציע דוגמאות לקהל, איך לבצע את כל הנ"ל, ולהמחיש את השינוי בתהליך החיים מעתה ועד עולם.

המכתב הזה מראה באצבע על חשיבות המסרים של הפגועי מוח, שמגודל חסדי ה' ית' לא הסיר חסדו מאתנו גם בדור השפל הזה, ושולח לנו דברים לעורר אותנו לחזור אליו ית' בלב שלם, ולהצילנו מפח היצה"ר ואי אפשר להכחיש אמיתת הדברים, לכן "קבל האמת ממי שאמר" (רמב"ם, אבות).

מכתב גלוי לעם ישראל המאמין

מאת בנימין גולדין, אוטיסט בן 28 – אדר א' תש"ס

השנים האחרונות קשות מאד וכל שנה קשה מהקודמת, והשנה הזאת כבר הגיעה לשיא, שיא של אסונות טבע בכל העולם, שיא של טרגדיות משונות בכל העולם, שיא של מלחמות אכזריות בכל העולם, ואצלנו אצל היהודים החרדים שיא של אלמנים, שיא של יתומים, שיא של אלמנות צעירות, שיא של יהודים חולים מכל הגילאים, שיא של טרגדיות משונות – ואנחנו לא מבינים למה.

אנחנו לומדים כל כך הרבה, אנחנו עושים חסד בגדול מאד, כל כך הרבה חוזרים תשובה, כשרות בכל מקום נשמר, טהרת המשפחה גם נשמר, חינוך חרדי לכל ילד וילדה, אז מה לא בסדר? מה? וגם הישיבות מלאות בחורים לומדים, וכל בחורה רוצה רק בחור לומד, אז מה לא בסדר? המצב הזה חלום של הסבתות והסבים שלנו! אבל מה שנראה לנו עולם כמעט מושלם, עולם שלהיות חרדי זה כל כך משוכלל, וכל כך רגיל, שאדם בלי מטבח פסח כמעט לא קיים. אבל העולם הכמעט מושלם הזה בכלל לא מושלם.

העולם היפה הזה מבחוץ נאכל מבפנים, מתפורר מבפנים ורק רוח חלשה תפיל את כל החזית, כן, הכל מתרסק מבפנים.

בואו נבדוק ביחד. היהודים שנחשבים המודרנים יותר בין החרדים, מאוהבים בעגל הזהב. הם רוצים את החיים של הגויים אבל עם הכשר טוב, ולכן יש מסעדות ומקומות בילוי וכו' אבל הכל עם הכשר וטוב. יש פסח באוניות לוקסוס עם הכשר מצויין וח"ו בלי "גיבראקט" [שרויה]. ויש סוכות ב"דיסני לנד" ושבועות ב"הוואי" והכל עם הכשר. הישראלים שנחשבים מודרניים, הם אולי פחות מטיילים מתוצרת חוץ, אבל גם משתדלים לחקות את החיים האלה, אבל יחד עם זה נותנים כסף רב לישיבות וכו' ונחשבים לצדיקים מן המניין, כי נותנים הרבה כסף לראשי כולל ולראשי ישיבות וכו', ולכן, אפילו שהצניעות שלהם בשאלה, ודרך הגשמי של החיים שלהם בכלל לא כשר, בכל זאת נחשבים ליהודים חרדים חשובים.

ויש כאלה בין החסידים וגם בין הליטאים כל אחד לבוש בבגד שלו והבגדים נראים בדרך כלל חרדים, אבל אם רוצים לדעת מי הם? הסתכלו על הנשים שלהם וזה יספר את כל הסיפור. וזה גם קבוצה שבקלות מקבלים היתרים מכל הסוגים, לא בעיה כל כך גדולה לקבל היתר, ואלו האנשים שמחזיקים את

הישיבות.

והישיבות הקדושות שלנו, מה איתם? ופה הבעיה הקשה ביותר, כי הישיבות בדרך כלל מלאות לימוד וריקים מלב, מה! איך אפשר ללמוד לשם שמים בלי לב? לכן ה' בכלל לא נמצא שמה. כי זה דור של בחורים ואברכים שהם בעיקר דואגים לעצמם ולצרכים האישיים שלהם, לדירות, לבגדים, לחתונות, וכלה שתתן הכסף כדי שיוכל להמשיך ללמוד, וכמה באמת לומדים? יושבים קוראים עיתון, מתעסקים עם כל מיני דברים וגם לומדים – אבל הלימוד לא לימוד והתורה לא לשם שמים.

והראשי ישיבות מכרו את נשמתם לתורמים, אם הם המודרניים, אם הם הציונים, אם הם הבינונים. אבל גם הם דואגים לעצמם ולכבוד שלהם – ברור לא כולם!! אבל זה הנטיה של היום.

והאנוכיות זו הבעיה הקשה ביותר. אנוכיות גם בין הלומדים, גם בין המודרניים, גם בין הגבירים, וגם בין ראשי הישיבות וראשי הכוללים. ושוב לא כולם!! אבל זה הנטיה, וכולם יודעים. וזה מה שגורם לדם שנשפך בינינו כל יום. כי החסד שלנו גם אנוכי, והתורה שלנו גם אנוכית, והמצוות שלנו גם אנוכיות, אז זו בדיק הבעיה.

והיהודי החרדי שנחשב חרדי ביותר הוא הבעיה הגדולה ביותר, כי שמה אין כלום לשם שמים. ואני אגיד לכל החרדים, לכל יהודי מאמין, ולכל המנהיגים שלנו החרדים. שאם אתם לא תעשו משהו מהר, תהיה טרגדיה ענקית וזה אפילו הטיפש ביותר רואה. ואגיד לכם מה לעשות, צריכים להפסיק את השנאת חינום. צריכים להפסיק כל אחד לשבת בקבוצה שלו ולחטוף בחלק הגדול של העוגה, וללחום על כל חתיכה וחתיכה.

ותדעו, כל הבנינים המפוארים של הישיבות ושל בתי המדרש יפלו, יפלו קודם מבפנים ואחר כך החוצה, אם לא תתאחדו מתחת דגל ה', כולם ביחד לנקות את הלב, לנקות את הבית, לנקות את הרחוב מכל דבר גויי, כל דבר!!! ולקחת את ארון הקודש עם התורה ולצאת לרחוב ביחד, גברים לחוד ונשים לחוד, ולשים אפר על הראש, ולהגיד ויודי ולבקש מה' מחילה וישועה, אבל בבכי רב, ביחד! ביחד! ולחזור ולבנות מחדש את הקהילה שלנו עם דמות אמיתית של יהודי, יהודי שבוטח לגמרי בה' ולא בכסף זר ולא במחשב ולא בכל הצעצועים של העולם הזה, ולא בביטוח לאומי וכו' ואז אולי יהיה שלום.

וכל מי שמבין, וכל תלמיד חכם שמבין ולא משתדל לעצור את הבעיות, הוא יעמוד בדין על זה, לא רק אלה שעושים את העבירות, אלא כל אלה ששותקים, השתיקה זה עבירה גם..