

חבלי לידה של המשיח

חשון תשס"ב

מסר מגליה

קול דממה דקה

מסרים מעולם הנשמות

מופץ בהמלצת רבנים חשובים

דעת תורה, מקורות מחז"ל וספה"ק
והרבה מסרים נוספים כלולים בחוברת
"קול דממה דקה" טל 053 804795

להציל אותנו ולרכך את המכות"
אמא: "האם אנחנו יכולים לבטל את
המלחמה שדיברת עליה?"

גליה: "אמא לא, זו גזירה. אך אם
ישבו לאבינו שבשמים המונים מעם
ישראל, כל הגזרות יתמוססו מידיית!
הסבל גורם לבני האדם השוגים בהבל
ובריק להתבונן סביבם, לחשוב
אחרת על החיים ולא לשקוע רק
בתאוות הגשמיות הרגעיות
והמטופשות.

כל השבויים בידי התאוות והסטרא
אחרא אינם משכילים להבין את
מצבם. מסתובבים מתוסכלים, כי
הנשמה שלהם מאוד עצובה מכך
שאינם מצליחים למלא את
שליחותם ואת יעודם עלי אדמות.
מה יגידו ביומם האחרון? כיצד
יתמודדו עם הבושה העצומה
והאיומה אשר תציף אותם בתום
חייהם כאן עלי אדמות, כאשר
יתברר להם שהם החטיאו את
מטרת בואם לעולם הזה מבלי
יכולת לשנות זאת לעולמי עד?

אמא, בעולם הזה אין זמן למנוחה!
המנוחה שייכת רק לעולם המנוחה,
לעולם שכולו טוב אחרי שעוזבים
כאן. אך מי שלא הכין לו צידה
לדרך יישאר רעב ומסכן ואומלל.
רבים מתעוררים מכל המכות
הקשות הנוחתות עלינו השכם
והערב. חבל שיש כאלה

שמתעוררים רק בעקבות המכות. אך
המכות ימשיכו עד שיתעוררו כל
ישראל לשוב לאבינו שבשמים, ויבינו
וידעו כי ה' מלך ה' מלך וה' ימלוך
לעולם ועד ואין עוד מלבדו! [כמבואר
בס' דעת תבונות ע"ש]

הוא השולט בעולמנו ובכל העולמות
כולם, ולא כחי ועוצם ידי עשו לי את
החיל הזה, כי כבר רואים בבירור שאין
לנו שליטה על המצב! למרות שיש לנו

כל הזמן המצב יהיה הרבה יותר
קשה, עם הפוגות. והשיא יהיה כאשר
כל הגוים יבואו להלחם על ירושלים.
הקב"ה, אין עוד מלבדו, יפרע מהם
בעוצמה אדירה, על כל מעשיהם
הרעים ורוע מעלליהם כלפי עם ישראל
במשך כל הדורות.

זה זמן גאולתנו וסוף גלותנו. אף אחד
לא יפריד אותנו מירושלים שלנו, בירת
הנצח של עם ישראל. בקרוב מאוד יותר
ליהודים לעלות להר הבית, כי בקרוב

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר
מלכות דוד ליושנה לממשלה
הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי
ישראל וחוזרין כל המשפטים בימיו
כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות וכו'
וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו
מחכה לביאתו לא בשאר נביאים
בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה
רבינו, שהרי התורה העידה עליו...

ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב
ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות
שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל
המעדנים מצויין כעפר ולא יהיה
עסק כל העולם אלא לדעת את ה'
בלבד רמב"ם סוף הלכות מלכים

דור שהוא מצפה למלכותו מיד הם נגאלים

ילקוט שמעוני איכה פתיחתא תקצא

ביותר תיבנה ירושלים הקדושה
ובראשה יתנשא גאה ורם בית המקדש
לו חיכינו אלפיים שנות גלות!
אנחנו כבר בסוף גלותנו, אך חייבים
להיות חזקים ברוח ולקבל את כל
הצרות הקשות שיפקדו אותנו בהבנה
גדולה, כפי שמקבלים את צירי הלידה
בהבנה גדולה מאוד. כי הצער הגדול
הזה הוא לפני הלידה של העולם החדש
והמאושר. בקרוב ביותר יהיו ניסים
ונפלאות! רק התורה והמצוות יכולות

גליה: "אמא, יש עכשיו זמנים מאוד
קשים לישראל. הבלבול משתלט על
הכל. אלה חבלי לידה של המשיח
שיבוא אלינו בעזרת ה' יתברך כל כך
בקרב, ויביא מזור לכל המצב החולה
אליו נקלענו בעוונותינו.

אושר גדול ירד לישראל ולעולם כולו
בקרב מאוד, אך יש גזירה קשה
שאינה מתבטלת. כל הזמן מצליחים
לדחות אותה עוד ועוד בזכות הצדיקים
החיים בתוכנו ובזכות תפילות כל
הצדיקים מכל הדורות המתחננים
על ישראל בשמים ומסנגרים. אך לא
ירחק היום וישארו רק הראויים
להשארו. זה יהיה כאב גדול מאוד
לפני הגאולה הקרובה שלנו ולפני גוג
ומגוג שעדיין מצופה.

אמא, הכל ניתן לשנות על ידי
התקרבות לשם ית'. רק המתקרבים
יוכלו לזכות לכל הישועות הקרובות,
לכל שפע האורה והשמחה, שירד כל
כך בקרוב לעולם.

אמא יקרה שלי, אין שלום ואין
שלווה עם הערבים. לא היה ולא
יהיה, ומלב הסכסוך הזה יתפתח
תוהו ובוהו. אמא העולם בפני
תיקונו הסופי! החטאים הרבים
שיש בעולם הזה, העוולות הרבות
וכל הרוע ימחק בקרוב על ידי מירוק
כואב.

גם בזמנים הקשים מאוד שיהיו כל
כך בקרב, מי שצדיק וחסיד יעבור
הכל בקלות. שפע גדול מתעתד לרדת
לעולם הזה כל כך בקרב. רבים לא
יוכלו לעמוד בקדושה העצומה
שתרד בקרוב לעולם הזה.

יש תהליכים מאוד מואצים לגאולה
הכללית של עם ישראל. יש תהליכים
של בירור גדול, ומי לה' אלי! המצב
כפי שהוא כיום הוא התחלה של
ההתגעשות עליה דברתי בספרים
שכתבת עלי. הכל הולך להיות קשה
כדי לעורר מה שיותר מישראל
הקדושים לשוב לאבינו שבשמים לפני
הבירור הגדול העומד בפתח ועל הסף.
כל ההתגעשות הזו היא התחלתא של
הגאולה, אלה היסורים הראשונים. אך

"המסרים מן האוטוסיסטים ופגועי המוח מזכירים את תקופת הנביאים

אשר היתרו והיתרו בעם ישראל, ומאחר שמשמים נתנו לעם ישראל המון זמן לחזור בתשובה על פשעיהם
ורוע מעלליהם, העם טעו לחשוב שדברי הנביאים הם הבל וריק ואין בכוחם להתגשם.

וכאשר קרו הדברים ביתר שאת, ונחתו על עמינו יסורים קשים, חורבן וגלות, הבינו עם ישראל שכל דברי
הנביאים היו אמת, אך הכל היה כבר מאוחר מדי! כי מידת הדין כבר החלה לפעול בעולם מבלי יכולת לשגת.
הגזרה אז יצאה לפועל! הסתיימו ההתראות הרבות, הגיעה לקצה כל תקופת ההמתנה הארוכה אשר קיבלו
עם ישראל, ונותר היה רק לבכות על עם ישראל בשמים ובארץ.

יש קצת דמיון למסרים שלנו פגועי המוח. בקרוב כאשר יראו שהכל קורה - והלוואי שלא - אזי יוותר לנו רק
לבכות ולבכות ולהתפלל לאבינו שבשמים שירחם עלינו, ולשוב עד השם, כדי להפסיק את הפורענויות
הקשות המתרגשות לבוא עלינו". גליה

נא לשמור על קדושת הגליון!

ההגנה היחידה

מסר מבנימין גולדין אוטיסט בן 29 כ"ז תשרי תשס"ב

אוי עם ישראל, הכלה האהובה של השם במדבר, בקרוב תתאחד שוב עם בעלך המתגעגע אליך. תשתוקקי להיות בחזרה בביתו, בביתכם, בבית השם. בקרוב עם ישראל, תעזוב את חיי השקר שלך ותבוא לאמת הגדולה שנעלמה ממך מאז שנעשה עגל הזהב. עכשיו עגל הזהב ייטחן לעפר ותהיה משוחרר מהשקר. הזמן קצר. לפעמים נדמה שהעולם מתרגל למציאות החדשה הזאת ושהמצב הכלכלי משתפר. אל תתן לדמיון הזה להטעות אותך. השם נותן לנו זמן לחזור בתשובה ולפתח בנו בטחון גמור בו. בטחון גמור בהשם הוא ההגנה היחידה שיש לנו לקראת המאורעות של העתיד הקרוב.

מי זה בין לאדון? הוא היצר הרע בדמות אדם: רמאי אכזרי, פנטי, פרוע, וצמא דם. אבל מה היא האלטרנטיבה? העולם המערבי עם הערכים הכאילו דמוקרטיים? זה פשוט זאב בבגדי כבש. הוא לבוש בגדי צדק, חרות, ושוויון זכויות. אמנם המציאות האמיתית היא שהעולם המערבי הוא אדום בתפארתו הגדולה ביותר, ומיצג את התאוות והגשמיות של "עולם הזה" שמסתיר ומסלף את האמת. איפה שקיים עגל הזהב ו"עולם הזה", במקום ההוא פני השם נסתרות.

העולם אינו יכול להמשיך להתקיים כל זמן שהקדוש ברוך הוא "מוכרח", כביכול, להסתיר את פניו. אבל אנחנו, עם ישראל, מעדיפים את העולם הגשמי, מקושט עם "קודש", על התגלות שלימה של האמת. אנחנו מעדיפים את "העולם הזה" על חיים רוחניים שיביאו אותנו קרובים אל השם ויתנו לנו לשבת בבית השם כל ימי חיינו.

עם ישראל! בין אם אתם רוצים, בין אם לא, העולם משתנה! השקר ייחשף והיצר הרע יישחט. שני הכוחות, אדום וישמעאל, ילחמו זה בזה במלחמה נוראה. אחד יתגבר על השני, וזה שישאר יעלה עם צבאותיו נגד עם ישראל. השם יציל את עמו האהוב. אבל רק היהודים שהיה להם בטחון גמור בהקב"ה, רק היהודים שהשתוקקו למשיח, רק היהודים שרצו להיות קרובים להשם - רק אלו ישרדו! [עיין חסד לאברהם מעין ג נהר כב]

אחרי זה, יהיה שלום בעולם והאמת תמלוך. בית המקדש השלישי ייבנה והמשיח יוכתר. אהבה אמיתית - אהבת השם ותורתו ומצוותיו - תכסה כל פינה של העולם ומעבר. מחלוקת, מריבה ומלחמה יעלמו. עם ישראל חי לשנה הבאה בירושלים הבנויה

(המשך מהצד השני של הדף)

צבא חזק ונשק מתוחכם ביותר, זה לא עוזר! כי הנשק האמיתי שלנו זה רק תורה, שבת, מצוות ה' ומעשים טובים. רק כך נבטל את המכות הניתכות עלינו ואת הגזירות של כל המקטרגים למיניהם.

הכל הולך להשתנות בקרוב, הגאולה כבר ממש בפתח, רק לא להתייאש. זה המסר העיקרי שעליך למסור: אין יאוש ואל יאוש. ה' אוהב אותנו ובקרוב ביותר גאולת הנצח שלנו.

הכל כל כך קרוב, עוד מעט סבלנות ואורך רוח ונראה ניסים ונפלאות בעז"ה יתברך.

אמא יקרה, אין שום משוא פנים לאף אחד. הכל חשבונות שמים עצומים ומשפט צדק מוחלט, והכל לטובת עם ישראל. כל הצרות הללו הם חבלי משיח וככל שלידת העולם החדש קרבה, כך תכופים הצירים. **רבים יבינו שאין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמים. רק בו אנו בוטחים וכל השאר זה הבל וריק.**

אמא: "האם מותר לך לומר משהו לגבי המצב המתגעש בעולם? לגבי המתקפה האמריקאית על אפגניסטן, בין לאדן והטרור?"

גליה: "כן. ההתגעשות בעולם היא רק בראשיתה וכל הזמן ילך ויתגעש יותר ויותר גם בארץ וגם בעולם. רבים רבים ישובו לאבינו שבשמים ויבינו בחוש שאין עוד מלבדו.

כל המלחמות הבאות שיתרחשו בעולם בעתיד יהיו בעצם מלחמות של דת. זוהי בעצם מלחמה אחת גדולה, המלחמה האחרונה לפני בוא משיח צדקנו. כי האיסלאם רוצה לשלוט ואדום לא יתן לישמעאל לשלוט.

היהודים, העם הנבחר, יהיו תמיד מטרה לקנאה הנוראית שיש לכל העמים על כך שה' בחר בישראל שלו ולא בהם. הכל חשבונות שמים, הכל מאוד מורכב, אך במבט פשוט ביותר ניתן לראות שאנו כבר לקראת הקץ לו חיכינו אלפי שנים, ולו חיכה העולם מרגע בריאתו. **הקץ של הרע והתחלת שלטון הטוב.**

אמא: "האם יש איזה שהן הנחיות איך להתנהג במצב חרום?"

גליה: "כן. לסמוך ולבטוח על אבינו שבשמים שהכל רק לטובתנו בלבד. זו ההגנה הכי טובה שיש, שהיתה תמיד ושתהיה תמיד.

הכל יתרחש במהרה, כל הר הבית החרב והמאוכלס על ידי זרים וגויים המטמאים אותו בשיקוציהם, יתנקה מכל טומאתו הנוראית ומכל שיקוציו אשר יעלמו כלא היו ויבלעו באדמה וימחקו לנצח נצחים! הר הבית כולו יזדכך ויתכונן לבנין בית המקדש!"

של השקר, של עולם השקר, עולם הגשמיות. זה הגיע לשיא, ועכשיו ה' הרס את המגדלים שהיו נחשבים לשיא הגשמיות, למרכז הגשמיות בעולם.

זה לא בין לאדן. בין לאדן הוא רק שליח. בחלום הכי טוב שלו הוא לא חלם שמקרה זה יגרום להרס כל כך גדול. רק הקב"ה יכול לעשות את זה. זה יד ה' ויש בזה מסר גדול לעולם ובוודאי ליהודים.

ש. עכשיו, אחרי התאומים, מה ה' דורש מאתנו?

ת. הזמן הזה זה הזדמנות לחזור בתשובה ולהתכונן לשלב הבא, שזה שלב הרבה יותר מפחיד. לא לפחד, להתקרר להקב"ה. לא לדאוג, להיות על ידו, להחזיק ביד שלו ולא לפחד. לחזור בתשובה מלאה, זאת אומרת לקבל עול מלכות שמים באמת.

ש. מה צריך לעשות כדי להיות באמת דבוק לה', ולזכות למשיח?

ת. ברור שכל יהודי צריך לקבל עול מלכות שמים. זה שאדם מקבל על עצמו להיות עבד ה'. מה שה' רוצה זה גם הרצון שלו, מה שה' מבקש, זה מה שהוא עושה מיד. זה עול מלכות שמים. וצריך לזרוק את הגשמיות המיותרת.

שיחה עם מבנימין גולדין

בנימין: אנחנו לקראת הסוף. כל התקופה התחילה בתשעה באב 1914 כשהתחילה מלחמת העולם הראשונה. הקב"ה יזם שינוי עצום. הוא מוריד את השקר ומגלה את האמת. וזה לוקח זמן והרבה סבל כדי ללמד גם את הגויים, גם את היהודים, אמת.

ש. על איזה סוף אתה מדבר?
ת. סוף השקר. ותחלה של האמת. עולם של אמת, עולם שכולו טוב, שאין מלחמה ויהיה שלום אמיתי. ומה זה שלום אמיתי? שעם ישראל אחד ובשלו עם הקב"ה.

ש. אתה אמרת "רק היהודים שהיה להם בטחון גמור בהקב"ה, רק היהודים שהשתוקקו למשיח, רק היהודים שרצו להיות קרובים להשם - רק אלו ישרדו". אם כן ח"ו ישארו מעט מאד יהודים לקבל פני משיח?

ת. לצערי הרב אתה צודק. אבל כל אחד יכול לשנות את עצמו עכשיו ברגע זה. וזה לא לוקח יותר מרגע אחד.

ש. למה אמרת שהסוף התחיל עם מלחמת העולם הראשונה?

ת. זו ההתחלה של השלבים האחרונים

מצוה להעביר את הדף הזה לאחרים וכן לשכפל ולתלות בבית הכנסת לזיכוי הרבים!

להזמין כמויות מדף זה או דפים אחרים להפצה או החוברת של המסרים האחרונים "קול דממה דקה" טל: 055-331186 (עדיף בערב)