

## קול דממה דקה

מסרים מעולם הנשמות

מופץ בהמלצת רבנים חשובים

דעת תורה, מקורות מחז"ל וספה"ק  
והרבה מסרים נוספים כלולים בחוברת  
"קול דממה דקה" טל 0527-120-948

הלב, מתפללים בלי לעשות קשר עם הקדוש ברוך הוא, וגם לומדים תורה בלי הקדוש ברוך הוא. באופן כללי החיים שלכם בנויים סביב גשמיות, כבוד, ושאיפה להשיג מעמד וכת. וכל זה מוביל למחלוקת ושנאת חינוך!

מתי תלמדו? אתם לא מפחדים מספיק. הלבבות שלכם לא מספיק שבורים. בירור גדול כבר התחיל. כל יהודי, כל גוי, כל בעל חי, יבחר את הצד שלו. או עם בני אדם, לבטוח בבני אדם ח"ו, או עם הקדוש ברוך הוא, לבטוח רק בו.

זה יהיה מאבק נורא, לחימה מלאה סבל. אבל אלה שיחזיקו בביטחונם בהשם, באהבתם ובאמונתם בהשם, יקבלו פני משיח בעזרת השם.

המסר הזה מיועד לכל יהודי, חרדי או לא. זה המסר, זאת האמת. מעין מכתב מן השמים להגיד לך בפירוש מה מצפים ממך.

אני מברך את כולכם, כל יהודי שחי היום, זכר ונקבה, בכל גיל, שכולנו ביחד נזכה לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו.

אני רוצה לחזור ולאמר: אין זמן, אין זמן. העולם כפי שאתם מכירים אותו, העולם הגשמי כפי שאתם מכירים אותו, מתפורר. אין זמן.

לקרוא הרגעה במצב המסוכן הזה, תדעו שההפסקות האלו הן כדי לאפשר לעם ישראל לחזור בתשובה. אם מצרים עובדים לעגל הזהב, לשקר, זה לא משנה הרבה בעולם. אבל אם היהודים עובדים לעגל הזהב, לשקר, אז רק אסון יכול לקרות בעולם, כולל היהודים.

עם ישראל היקר שלי, אם רצונכם להציל את עצמכם ואת העולם, זרקו את עגל הזהב, השקרים שלו, הדמיונות שלו, וחזרו בשלמות לאביכם שבשמים. השמידו את אלילי השקר שלכם וחזרו!

אבל אתם תקראו את מה שאני אומר ותצהירו שאתם נותנים הרבה צדקה, ומתפללים כל יום, ותומכים בחתנים שלומדים ואתה בעצמך לומד תורה, ואתה תלמיד חכם, וכל הילדים שלך הם חרדים, ואשתך אומרת תהלים, ואתה שומר את כל החגים ושבתי, ושומר טהרת המשפחה, ומקיים כל המצוות. אז מה לא בסדר אתנו?

טפשים! טפשים! מה אני יכול להגיד לכם? או שאתם עוורים או שחסר לכם שכל. האם אתם לא רואים שחוץ מכמה צדיקים וצדקניות אמיתיים, כל השאר אינם עושים לשם שמים? אתם לומדים כדי להשיג כבוד, נותנים צדקה כדי שהעסקים שלכם ימשיכו לשגשג. שומרים מצוות בעיקר מתוך שגרה ולא מתוך פנימיות

הזמן נגמר. בניי התאומים, הסמל הגדול והמרכז של גשמיות, גשמיות בין-לאומית, התפוררו לתוך האדמה, ויחד אתם בניי ענקיים אחרים שעמדו כמו חיילים לצד שני המבנים המלכותיים. עכשיו הכל אבק וברזל מעוקם.

אבל מה למדנו מזה? מה הרווחנו מזה? איזו הבנה השגנו מזה? הבורסות ברחבי העולם נופלות. אנשים מפחדים לצאת מבתייהם. מסכות גז נקנות בארצות הברית. בעולם המערבי פחד שורר. פחד מצבא לא מוכר של מחבלים ללא זהות אמיתית. אויב לא ידוע, ללא פנים. הפנים היחידות שידועות לעולם – בין לאדין. אבל איך יכול צבא שלם להלחם נגד אדם בודד? איך יתכן שכל העולם המערבי מפחד מאדם אחד? אז מה באמת למדנו מכל זה?

אני אסביר מה שאתם צריכים ללמוד מכל זה: הקדוש ברוך הוא משמיד את השקר, את העולם המזויף שבו חיינו. את הגשמיות המיותרת המושחתת שהפכה להיות האליל שלנו. יחד עם השקר שאפשר לסמוך על צבא, ביטוח לאומי, חברות ביטוח, עבודה קבועה, חשבון בנק גדול, וכו'.

השם משמיד בשיטתיות את כל הדמיונות שלנו. ועכשיו הוא רק התחיל. המלחמה הגדולה הזאת נגד היצר הרע, השקר, נודע לאנשים רבים. אפילו אם קיים מה שאפשר

## הקדוש ברוך הוא ישחרר אותנו

חשון תשס"ב

מסר מטלי ילדה עם תסמונת רֶץ

הזמן נגמר! נגמר! נגמר! ואנחנו עדיין תקועים. מה יהיה? מה יכול לשחרר אותנו מהשקר, מה"עולם הזה"? לפני שהתאומים נפלו היו כל מיני דברים משונים, כל מיני מקרי מוות משונים, כל מיני דברי טבע משונים, אסונות טבע משונים, כל מיני תאונות משונות. כל כך הרבה אנשים בחובות עצומים, כל כך הרבה בעיות חינוך, כל כך הרבה ילדים שירדו מהדרך, ה' ירחם, וכו' וכו'.

וכל זה בעולם שנראה כאילו בשלום, בשלווה, עולם שיש לוקסוס בשפע. עולם שכל יהודי זוכה לבית, אוכל, בגדים, מעיל חורף, כל מה שצריך, ועוד. ואפילו עניים יש להם את כל זה. עני יכול להיות בעל רכב ונחשב עני. ובעולם כזה שהרפואה מתקדמת והטכנולוגיה מתקדמת ולכל אחד יש שפע בחיים, העולם הזה הוא עולם של שקר מוחלט! בעולם שנחשב להתקדמות הכי גדולה של הבנה גדולה ואינטליגנציה, בעולם הזה מחלות משונות וכו'. ופתאום, הכל התהפך. נפלו שני מגדלי התאומים, לב הגשמיות. לב השקר נפל. וכל אדם וכל יהודי שרואה אמת ידע ברגע זה, שזו ההתחלה של הסוף של השקר. אבל עד שהאמת תתגלה לגמרי, נעבור צירי לידה קשים. מאד קשים. אבל אנחנו, היהודים, יכולים לשנות את זה, לעזור ללידה שתהיה הרבה יותר קלה! אבל עדיין לא מוכנים לעשות את זה.

הרב שך זצ"ל נפטר. אם הוא היה נפטר לפני בערך ארבע שנים, אז, כאשר הוא היה מאד חולה, לא היתה הלויה כל כך גדולה. באותו זמן, הרבה פחות התפללו עליו, וה' ברחמי הגדולים על עם ישראל דחה את הפטירה של הרב שך עד לפני שבוע. ולמה? כי עכשיו המצב אחר. היהודים מאד דואגים ומפחדים. היה מצב מאד קשה לרב שך לפני בערך ארבע שנים. אבל אז לא פחדנו. לא התרשמנו מהצדיק שהיה צריך להסתלק מהעולם. אבל היום אנו מפחדים. ובצדק, כי הסכנות מאד גדולות. אבל הרב שך זצ"ל, הפטירה שלו תקנה לנו עוד זמן. עוד קצת זמן לעשות תשובה אמיתית: להשתחרר מהשקר, מהעולם הזה (ההמשך, נמצא מעבר לדף)

# הבחירה הסופית

מסר מחיים ילד עם שיתוק מוחין חשון תשס"ב

טובה, אהבה, ושמחה. הכל עטוף בתורה, מצוות, חסד, אהבת השם, בטחון גמור ואמונה.

זאת התמונה של מה שיהיה. אבל עכשיו אנחנו צריכים לתרגם את זה לפעולות מעשיות יותר, כדי שכל יהודי יבין לגמרי מה זאת אמת ומה הלידה הזאת תגלה. עם ישראל נמצא כעת בתקופת בחירה: לבחור בין השם לבני אדם. לבחור בין לבטוח בהשם או בחיילים, שוטרים, מכבי אש, רופאים, עורכי דין, אנשי ביטוח, וכו'.

העגל הזהב [הגשמיות] גוסס, והאמת מתחילה להוולד. השקר יעלם לצמיתות והאמת תמלוך. אבל רוב היהודים רוצים להחזיק בשקר, ב"עולם הזה". נעשה להם מאד נוח להיות בגלות והם לא יהיו מוכנים לעזוב כאשר השופר תוקע. רק אלו שבאמת מחכים למשיח יוכלו להתנתק מיד ולרוץ לארץ ישראל ללא היסוס, מחשבה, או פחד.

נח בנה את התיבה במשך מאה ועשרים שנה. הוא ניסה להזהיר את תושבי העולם ממה שיתרחש, אבל הם לא היו מוכנים לעזוב את השקר מאחוריהם. לכן הם רק צחקו מנח.

מתשעה באב של מלחמת העולם הראשונה (שהתחילה בתשעה באב), מהרגע ההוא, התחלנו את ההתחלה של הסוף. המשבר הכלכלי בשנת 1929 מלחמת העולם השנייה, וכל המלחמות וכו' עד ל-11 בספטמבר (כאשר נהרס הלב של "עולם הזה"), הכל נסיון ללמד את היהודים ואת העולם מה זה שקר ומה זה אמת. שקר זה "עולם הזה" עם הרגש השטחי שלו. ואמת זאת קירבה לה'.

עם ישראל! הגיע הזמן לבחור את בחירתך: פחד או בטחון בה? בטחון גמור. כל אחד יבחור - אבל רק בעלי בטחון יחיו לקבל פני משיח צדקינו!

הזמן רץ מהר. כל אחד שיכול לראות אפילו מעט, יכול להרגיש באיזו מהירות החיים נעים. הקצב, הריקוד האיטי שפעם היה מאפיין את זרימת הזמן, כמעט נעלם. ועכשיו התופים מתופפים, הזמן טס, וכולנו מנסים להחזיק מעמד.

זה המצב של העולם כעת: הזמן טס, פראי ומפחיד. עד הסוף - שיבוא מאד בקרוב. הריסת מגדלי התאומים אותה והפעילה את החלק הסופי של ההיסטוריה שלנו. ההיסטוריה מהר סיני עד להכתרת משיח צדקנו, במהרה בימינו. אבל מהרגע הזה עד הסוף, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעבור את המעבר מהעולם של שקרים עד לעולם של אמת?

אשה מוכנה ללדת. הילד שלה קיים במציאות, אבל אף אחד לא רואה אותו. אבל האם מכירה היטב את הילד. היא מרגישה את בעיטותיו, את דופק הלב שלו. היא יודעת שהוא קיים. ואז הכאבים הנוראים, הרגעים האחרונים לפני שהילד יגלה את קיומו. הכאב הנורא של הלידה, שהילד נדחף בכוח לתוך אוויר העולם. ואחר כך שלום, שביעת-רצון, רווחה, ושמחה, כאשר הילד מוצג לאמו. האם שתמיד ידעה מקיומו. עכשיו התגלתה האמת. הילד הוא ממשי ואמיתי, וכולם יכולים לראות אותו בבירור. לא דמיונה של האם, אלא בן אדם אמיתי.

כעת אנחנו מתחילים את חבלי הלידה, מתחילים את החלק האחרון והקשה ביותר של הלידה. הכאב החזק ביותר, המאבק הקשה ביותר. אבל בסוף זה יתגלה. הישועה הגדולה, הגאולה תוולד. ויחד אתה משיח, ועם משיח, בית המקדש. ועם בית המקדש, שלום גמור, שלוה, כעת אנחנו מתחילים את חבלי הלידה, מתחילים את החלק האחרון והקשה ביותר של הלידה. הכאב החזק ביותר, המאבק הקשה ביותר. אבל בסוף זה יתגלה. הישועה הגדולה, הגאולה תוולד. ויחד אתה משיח, ועם משיח, בית המקדש. ועם בית המקדש, שלום גמור, שלוה,

חייבים לעזוב את הגשמיות ועגל הזהב, ולחזור לאמת - להקדוש ברוך הוא ולתורתו.

הקב"ה מרחם עלינו ונותן לנו יותר זמן. ה' יגרום עוד מצבים מפחידים ומסוכנים, כדי לשחרר אותנו מהשקר, ואולי מפחד נתעורר. כי בטוב אנחנו לא מתעוררים. אולי מפחד. ואז אם נבין ונבוא אליו באמת, כמו מרדכי הצדיק, עם שק ואפר, בכי וסליחות, ונבקש מחילה וישועה, ונבטיח לו שלא נמשיך בחיי גשמיות. ונחזור לחיי אמת - שזה מהבקר ועד הערב, ה' ותורתו. כל היום וכל הלילה וכל החיים. ראינו ששום דבר, אף אדם ושום סכום כסף, לא יכול להציל אותנו. שום צבא, שום ראש ממשלה, רק ה' יתברך. רק הקב"ה, רק הקב"ה!

אם נעשה את זה באמת, ונחליט ברצינות, באמת, כל מה שאנחנו אומרים, ה' יציל אותנו ויהפוך הלידה הקשה ללידה קלה. ואז משיח יגיע בשמחה ובקלות ורוב היהודים יחיו לקבל את פניו. אבל אם לא, הלידה תהיה קשה ביותר. והרבה פחות מחצי ישארו לקבל את פניו. יהודי בעל לב פתוח לה' יעבור את החבלים בקלות. אם לבו פחות פתוח לרוחניות, [יהיה לו] קשה יותר. ואם אין לו פתח כלל בלבו לה', הוא פשוט יעלם! משני עולמות!

החרדים צריכים לחזור בתשובה לפני כולם. לדוגמא, לא יודעת מי שמדבר חמש פעמים בפלאפון באמצע לימוד תורה, או חלילה באמצע שמונה עשרה אומר נו, נו, כיצד הוא יוכל לקבל משיח. כל הענין זה להחזיק חזק בשני ידים ביד ה' להאמין בו בכל הלב!

עגל הזהב זה המקור של רוב אם לא כל הבעיות שלנו. ומאז שהיהודים עשו את עגל הזהב, עם ישראל סובל. נכון שהעגל נהרס במדבר, אבל הוא נכנס ללב שלנו ולא נמחק. ועכשיו התיקון למחוק את העגל הזהב מהלב, זה להתקרב לה' על ידי מצוות, תפילה וכו'.

ש. מה יקרה עם מי שעדיין לא חזר בתשובה?

ת. אדם חייב לחזור עכשיו, כי כאשר יתחילו הצרות הגדולות לא יהיה זמן אדם שנלחם על החיים שלו, אין לו ראש וזמן לעשות תשובה. אין לו ראש לשנות את עצמו. מתי הוא ישנה את הלב שלו, מתי? לפני המוות? אז אין זמן לחזור. זאת אומרת שיהיה יותר קשה לחזור.

ש. מה עם המשיח?  
ת. זהו הדור האחרון, והמשיח מוכן. המשיח כבר לא ימות.

## מתוך דברי הרבנים (קטעים מתוך החוברת "קול דממה דקה" ע"ש):

**הגאון רבי אהרן לייב שטינמן שליט"א** נוכח אישית בתקשורות עם פגועי מוח והתפעל מאד מהתשובות שהם השיבו לו על שאלותיו. לדעת הרב שליט"א חשוב מאד להתבונן בדברי המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש באשר דבריהם הם מוסר חוצב להבות אש ומעורר מאד את המעיינים בהם.

**הרב סענדר ערלונגר שליט"א** "תקצר היריעה לבאר אמיתת הדבר ולהשתומם ממה שמוסרים לנו מן השמים"

**הרב נתן ואכטפוגל זצ"ל** (מנהל רוחני ביה"מ גבוה לייקווד) "ריחם הבורא ית' על עמו ושלח לנו ברוב רחמיו אמצעי המסוגל לעורר אנשים מתרדמתם העמוקה, באמצעות תקשורת חדשה עם בני אדם הפגועים במוחם".

מצוה להעביר את הדף הזה לאחרים וכן לשכפל ולתלות בבית הכנסת לזיכוי הרבים!

להזמין דף זה או דפים אחרים להפצה בכמויות: טל 0527-120-948