

# אני יודעת שמישהי כבר פה

מסרים מבחורים אוטיסטיים

"כי לא יעשה ה' דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים..." עמוס ג', 1

"א"י יחונן מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" בבא בתרא (דף ב:)

"בשעה שהקב"ה בקש להביא מבול לעולם נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם" (ברכות, נ"ט.)

## מלחמת העולם ה-3 מתוכננת ע"י הרשעים בנימינ, אור לכ"ו סיוון תשע"ח

אנחנו כולנו מרגישים שהעולם רועד, רועד וצוק. ואם משהו לא מרגיש את זה אז הוא כל כך אטום, שאין מה לעשות איתו כבר. אנחנו יודעים היום שאמריקה גם באו"ם איימה על סוריה, שזה אומר שאיימה על רוסיה. והאיירנים איימו בצורה קשה ביותר על מדינת ישראל.

לא רק זה, אלא כל מיני ארצות מתחילות לתפוס מקום בצד אחד או שני. יש כאלה שהם עם רוסיה, כמו טורקיה, אירן וכו'. ויותר ויותר זה נראה כמו ערב מלחמת העולם הראשונה, וגם ערב מלחמת העולם השנייה.

בואו נתחיל בהסטוריה ב-1929, לא הרבה לפני מלחמת העולם השנייה, היתה נפילה כלכלית קשה ביותר בארצות הברית, וזה הוריד את כל הכלכלה של העולם. אנשים בארה"ב היו בלי אוכל. לא היו להם בתים ולא אוכל. חלק גדול של האנשים. ורק אלה שעבדו בשביל הממשלה היה להם. וקם נשיא זקן, רשע שקולו ראו רוזוולט, והוא הציל את המצב, ורק? הוא התחיל לבנות את הצבא. הוא התחיל לגייס אמריקאים לצבא, ובשביל מה? נגד מי? זה עוד היה לפני שהיטלר עלה, עם כסף מאנשים כמו רוטשילד, מהבנק של אנגליה, מרוזוולט, עשיר אמריקאי ודייד רוקפור, לא יהודי, שהוא עד היום עשיר זקן טרם. הם ועוד הרבה הכניסו הרבה כסף לריד השלישי ימשי"ו, והם התחילו את המלחמות.

את המלחמה הגדולה שהיתה עד היום, וכל כך הרבה אנשים נהרגו בלי סיבה, כי זה הכל היה מתוכנן מראש משני הצדדים. לא מצד אחד, אלא משני הצדדים.

ועכשיו יש לנו אותה סיטואציה, קצת אחרת אבל אותו רעיון. הרשעים הם משני הצדדים, גם במלחמת העולם השנייה זה היה משני הצדדים. אם זה לא היה משני הצדדים, למה רוזוולט סיירב להפציץ את פסי הרכבת למחנות שבהם כל היהודים נשרפו למוות?! למה לא נתן למטוסים להפציץ את המסילות? כי הוא לא רצה. לא עזר ליהודים כלום, לא עזר להם כלום לבקש ממנו. הרבנים הגדולים ביותר באו להתחנן, והוא סרב, ימשי"ו. הוא רצה להכנס למלחמה, איך הוא יכנס למלחמה? הוא היה צריך שהאיבי פופץ משהו. אז מה קרה?

הם הפציצו את פרל הארבור, מעל 9000 אמריקאים נרצחו שם על ידי הצבא היפני המטוסים של היפנים, שהיו בני ברית של הנאצים. והוא ידע מראש שזה עומד להיות, כי תכננו את זה.

הכל שקר. שקר. ועכשיו גם זה הצגה, שיהיה מלאם די. אני לא יודע במאה אחוז אם מה שקורה עכשיו יביא למלחמת העולם השלישית, אבל אם זו את ההיסטוריה הזאת, עכשיו עם האיורים מכל הצדדים, אז זה יהיה עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, אבל זה יהיה פיצוץ הכי גדול שהיה אי פעם, מלחמה הכל אכזרית, ובנויה בצורה הכי אכזרית שהיה בכל ההסטוריה. איך להתכונן לזה? מה יהיה אתנו? להם הרשעים יש בונקרים ענקיים, לוקוסים, עם מלא דברים חדישים שאנחנו אפילו לא יודעים מדברים כאלה, כמו איזה רכבת שיכולה להגיע מקליפורניה לניו יורק במהירות. אני לא זוכר מה שהיא אמרו אבל משקו כמו חצי שעה. זו טכנולוגיה חדשה שאין לנו. לא נתנו לנו. באמריקה הבסיס של החשמל בכל ארצות הברית הוא במצב קשה ביותר, הוא מיושן ולא פועל כמו שצריך. כל דבר קטן יכול לגרום לזה לקרוס. אבל מתחת לאדמה ובבונקרים, הלוקוסים שלהם, הכל ממש הכי הכי ממוכנן.

העולם שאנחנו חיים בו זה סדום ועמורה. זה מצרים. כל הרשעים שהיו אי פעם, מעורבים היום בטכנולוגיות של הרשעים, של כל העולם, כדי לטלוט על כדור הארץ ועל כל העולם כולו. אבל לא יעזרו להם, כי בסופו של דבר הקב"ה ברא את העולם הזה רק בשביל היהודים. בשביל הנשמה היהודית שנתפתח ותגיע לרמה כל כך גבוהה שיכולה לעבור לשלב הבא של הבריאה. והשלב הבא של הבריאה זה להיות כל הזמן עובדי ה'. אמנם לא יהיה זמן אבל כל כולם, כולם יהיו עובדי ה'. עבדי ה' משרתים של ה'. וזו תהיה השמחה הכי גדולה שיש.

שקורה בכלל שקיים. אבל עד שנגיע לזה, לא יהיה פשוט בכלל. נצטרך לעבור את המלחמה הענקית שעומדת להיות. וזה מתוכנן. וכחו הקב"ה הא לא אכזרי, אבל הוא אדם כן אכזרי. יש בינו יהודים שהם אכזריים, שאין להם לב ליהודים אחרים. שאין להם לב להקב"ה, שלא מאמינים, שמעדיפים את העבודה זרה של כל הרשעים, של כל ההסטוריה. הם מעדיפים שהיא הנאה הגופנית מאשר את הנאה הרוחנית, שהיא הנאה הרבה יותר שווה. אבל אין להם סבלנות. הם

רוצים את הנאה המיידית. הבעיה היא שהגוף יכול לסבול הנאות רק עד גבול מסויים. אחרי זה הבן אדם מתעייף או נרדם או מקבל כאב בטן אם הוא אוכל מדי הרבה, או לא משנה מה, כל משנה איזה הנאה הוא רודף. וכסף. מי שאוהב כסף, כמה כסף שיהיה לו אין לו אף פעם הנאה מהכסף הזה.

אבל ליהודים יש עם כל הלב אמרו "נעשה ונשמע", אז הנשמות האלה הן כבר נצחיות. ולא משנה כמה שהם נראים בחוקים. בעלי הנשמות האלה, ה' יסחוב אותם בחזרה לאמת. ואז נמו שכתבנו לא קטע פעמים, העולם בעצמו- שני שלישי, יחרב. אחד לגמרי. אחד פחות או יותר לגמרי, וחלק אחד לא.

החלק הזה זה ארץ ישראל ויהודים ששאריו בחוץ לארץ, גם יגיעו בחלקם. אבל רק אלה שהם באמת יהודים, שבאמת לא רודפים אחרי עגל הזהב. אלה שיש להם נשמה ממש יהודית. שמבינים שעגל הזהב זה שקר גמור. ושלימים יש משהו הרבה יותר אמיתי ממה שרואים רק עם הגויים.

לעצמי הרב העולם החרדי ירד בצורה קשה מאוד, גם באמריקה. אחרי מלחמת העולם השנייה היהודים שכלו מאוד באירופה. אלה ששרדו ולא ארצות הברית, הכניסו לארה"ב עוד קבוצה של אנשים בעלי מקצועות וכו', שיפתחו עסקים וכו' ותרבות השקר שוב תפסה את כולם, והאנשים האלה, הם פשוט לא הבינו שהם יהודים. הרבה נהיו חילונים, ורובם הגדול של כביכול היהודים באמריקה, הם חילונים לגמרי. שונאים דת. וחלקם הם בינוניים בזה וחלקם הם כמו חרדים. יש חסידים, יש ליטאים, אבל הקב"ה לא איתם מאה אחוז. יש אנשים שכן, אבל יחסית הם מעטים.

אחרי מלחמת העולם השנייה היו כמה רבנים חזקים מאוד שניסו בארצות הברית, אבל הם הלכו לעוה"ב. והיהודים באמריקה ששארם עם רבנים אמנם גדולים, אבל לא כמו הגדולים של הדור הקודם. ויש הרבה ראבי"ם, ראבי"ם שהם הולכים לא לפי מה שכתוב אלא הם הולכים לפי איך שהם מרגישים. איך שהקהילות שלהם רוצות. ועל זה כתוב "פני הדור כפני הכלב". הכלב שולט וסוחב את הרבנים, מסתובב, מסתכל אם הם באים איתו. וזה למה שרוב יהודי ארה"ב נראים ככה. אבל אנחנו חייבים לדעת שזה לא בדיקו אייזיקיט. ומה בארץ כל העוה"ב, עם הנשים הלא צנועות, ממש לא צנועות, עם פאות ארוכות משיער אמיתי, עם שמלות לא צנועות וקצרות, עם איפור. אפילו יש איפור שלוש שנים של יורד, וזה אסור, אסור. אמנם יש כאלה שמתירים את זה, איך? אני לא יודע. אבל הכל התבלבל. הברבים הרבה מהם עוד מתבלשים כמו חרדים, עם שטיימלים, עם מעילים ארוכים, זקנים ופאות. וגם הליטאים יש כאה גם עם "פראק", עם כובע כל הזמן, פאות זקן וכו'. אמנם הזקן אצל הליטאים זה לפי בחירתו בזמן האחרון. אז זה מתאים יותר לאישה אם הוא בלי זקן. אבל זה לא בסדר, זו ירידה גדולה.

ובארץ אותו דבר נכנס בחרדים. הגשמיות, החוסר הבנה, החוסר עומק, השטחיות. והרצון להיות כמו החילונים, אבל עם כפיפות, זקנים וכו'. אבל לא את החוקים מעמד. עכשיו כל אחד יצטרך לבחור את הצד שלו או הצד של הקב"ה. או השקר או האמת. ואי אפשר, אי אפשר יהיה להיות בשני הצדדים. ואלה שהולכים לפי השקר- יעלמו. אלה שבוחרים שקר- יעלמו. ואלה שבוחרים להיות עם ה', ממש לגמרי, ולעזוב את כל הגשמיות המיתורית, וכל השטחיות, ואת כל החוסר קדושה צנועות, אלה ינצלו.

הקב"ה שונא זימה והקהילות מלאות זימה, והקב"ה שונא פריצות וכל מה שקשור לזה. ואשה יהודיה צריכה להתלבש ארוך, רחב ובלי זקן, כן בלי פאה. לפי כל כך הרבה רבנים חשובים ביותר שאסרו מזה שיצאה הפאה. אני לא פוסק, הם פסקו. לכן תתכוננו לקראת העתיד. זה לא צחוק. זה לא יהיה צ'ק צ'ק, וגמרנו, זה יקח זמן. נלך משלב לשלב. קודם תהיה מלחמת עולם, זה בלי ספק, הם הולכים לזה הרשעים, הם סוחבים את כל העולם לזה, הרשעים.

יש מהם הרבה גם פה בארץ. יש להם כמו שאמרתם בונקרים בתוך האדמה, ענקיים, ערים שלמות. ולא יעזרו להם. כי אנחנו היהודים, אני רק יכול לדבר על ארץ ישראל, אנחנו היהודים במיוחד אלה בירושלים, ינצלו. אם אנחנו נהיה באמת עם הקב"ה. הם לא יכולים להנצל מתחת לאדמה, עם העבודה זרה שלהם. זה לא יעזור להם. ואם יהיה אפילו חרדי אחד שיצטרף אליהם, אין מקאנא בו.

ועכשיו אני רוצה שוב לאמר: ה' רוצה את העם שלו. ה' אוהב את עם ישראל אבל עם ישראל צריכים לאהוב את ה'. לעשות את רצונו בלבד. ואם יהודי גר בניו יורק, הוא צריך לעזוב את הבית המפואר שלו ולהגיע לארץ. זה מה שצריך לעשות. ואפילו אם בארץ יש באלגו, אין דבר. אם יש לו את הכסף והאפשרויות, זה הזמן להגיע לארץ ולא להיות ציונים עם הממשלה שיש לעזוב. להיות יהודי, לחזק את היהדות פה בארץ, ולא לנסות לרכב על שני סוסים בבת אחת. אנחנו עם ישראל פה בארץ ישראל צריכים להתנגד עם כל הכוחות שלנו לכל החוקים והדברים הקשים שעושים נגד הדת פה. וזה עם זה, אנחנו צריכים לבדוד את עצמנו ולא להיות איתם. להחזיק את הילדים שלנו בבית אם צריכים.

והם כולם ירוצו ויברחו מהארץ או ירוצו לבונקרים, ואנחנו נשאר למעלה ולא נפחד. כי הקב"ה יודע שאנחנו האנשים היהודים האמיתיים, אנחנו אלה שעמדו בהר סיני ולא שכחנו מה שאמרנו ומה שהבטנו, "נעשה ונשמע", נעשה ונשמע עד היום הזה.

ש: למרות הסכנות יש אנשים רדומים ועולם כמנהגו נוהג. מה אפשר לעשות לעורר אנשים, והאם לאמר להם לאסוף אוכל?

ת: אפשר להגיד להם לאסוף אוכל. הם כבר עם האיורים האלה שהרדו עושה את זה עוד יותר חזק, אז הם לבד אני חושב שחייב לעשות את זה. אבל זה לא מה שביא אותם לאמת. יש כאלה שיחשבו שיותר טוב אז נברח מפה, יש הרבה שיברחו כשהיו הפצצות הראשונות, כמו במלחמת ששת הימים.

ש: פעם אמרת שבמלחמה האחרונה הרבה מתושבי הארץ יברחו לחו"ל לחסות בין הגויים ושמה ביחד איתם ח"ו ימותו.

ת: נכון. אבל אני עוד מרגיש שיהיה ככה. מי שיוכל לצאת יצא. יש איום ענק על ארץ ישראל, על מדינת ישראל ורואים איך שהם בונים את זה. גם מצד ישראל, גם מצד האירנים, הרוסים, הטורקים וכו'.

ש: האם האירנים המשוועים עם הרשעים?

ת: ודאי. יש שלושה עכשיו שהיה להם מפגש, החליטו שהם ביחד בכל דבר. וזה אירן, רוסיה וטורקיה. אבל יצטרפו לכל קבוצה עוד. כולם יצטרפו או לזה או לזה.

ש: מה קורה בעזה לפי הבנתך?

ת: בעזה לא עוד חלק של זה, האירנים בטח שמה גם כן. צה"ל לא יוכל לנצח. רק ה' ינצח.

ש: הכי מסוכן בשבילנו זה הערבים בתוך הארץ שלא יקומו נגדנו ח"ו.

ת: יהיו הרבה הפתעות והקב"ה איתנו. והציונים יפלו.

ש: בשבוע שעבר שאלתי אותך מה שכתוב בשולחן ערוך שאם עכו"ם באים לעשות מלחמה נגדנו, צריכים לצאת ולהרעי ולזעוק ולעשות תשובה תענית.

ש: מדוע אנשים לא מראים התייחסות למצב המסוכן?

ת: שאלה טובה. כי הרוב הם ערב רב, רק תעשה קצת חשבונות כמה יהודים יש בעולם וכמה ממש ממש יהודים אמיתיים. אנחנו לא יודעים בדיקו אבל יש הרבה שאפשר פשוט למוחק, שוודאים לא יהודים בכלל. יש הרבה התבוללות, הרבה התבוללות. אבל אנחנו לא צריכים להיות עצובים, כי כל העולם הזה נברא בשביל הנשמה היהודית, וכל אחד עם נשמה יהודית פשוט עובר מבחנים. וכל אלה שנופלים לא היו שייכים בכלל להיות נצחיים.

אז לכן לא הצטער. להשתדל, להשתדל. זה לא אומר שלל יהודי שנפטר ח"ו, לפני ביאת המשיח, זה לא אומר שהוא לא יהודי. הוא יכול להיות כן יהודי, אבל ברעיים האחרונים של כל המבחנים האלה אנחנו נראה מי כן יהודי ומי לא יהודי. אנחנו בכל מיני צורות נראה את זה. ובסוף, בסוף ישאר רק עם היהודים. זה לא אומר שאם בדרך כמה יהודים אמיתיים הלכו לגן עדן, שיש להם איזה חסרון. אבל אנחנו נראה מי נשאר. היהודים שיצאו מממצרים הם היו בערך 20 אחוז מכל היהודים שהיו במצרים. אבל עכשיו אני לא יודע כמה יהיו בדיקו, אבל משהו דומה לזה. אז לא היה להם את הכח בכלל ועוד לא קיבלו תורה, אז היה מצב אחר. אבל כיום יש לנו ממש גויים ביננו, וזה לא רק גויים, מלא ערב רב שהם אף פעם לא קיבלו את התורה.

ש: כתוב ערב יציאת מצרים את הפסוק: "אכן נודע הדבר". ה' הודיע והוציא החוצה את האמת. היה בירור, הוא הודיע על כל אחד מה איתנו. גם עכשיו נודע הדבר, ה' מודיע על כל הכל יוצא החוצה.

ת: נכון בהחלט. אנחנו לא צריכים להצטער. קשה לדאות, אבל לא צריכים להצטער. אנחנו עכשיו ממש נכנסים בירור לסוף, הסוף של העולם הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו. ה' ברא אותו וה' יחריב אותו. הבן אדם לא יחריב את העולם בכלל, הוא לא מסוגל ואין לו שום רשות. רק הקב"ה יכול. הוא יעשה את זה, אבל לא עכשיו. זה יקח זמן. לא הרבה זמן. ברגע שמתחילה המלחמה אז אנחנו כבר מאוד מאוד קרובים לסוף העוה"ב.

ש: אם תתחיל בסוריה מלחמה נגד רוסיה לארה"ב, האם בהכרח יגיעו לכאן?

ת: יהיה פה גם כן, אבל אין לנו מה לדאוג. אני לנו מה לדאוג. יהיו שלבים שלבים. לא לדאוג. הכל יהיה בנוי פחות או יותר על יציאת מצרים, עד שהגיעו לארץ ישראל, ובמקום להגיע לארץ ישראל עם כנענים וכו', אנחנו נגיע לבית המקדש ולעולם הבא של משיח, ולחיים רוחניים כמעט לגמרי.

ש: האם צריך לאסוף כמה רבנים חשובים שיעברו ממקום למקום בארץ ועוררו את העם?

ת: לא צריך. אנשים בעצמם לבד צריכים לחפש. אם לא יחפשו את האמת, אין. אז ה' בעצמו כביכול ימשוך אותם.

כל יתקדי אמיתי ה' יתן לו נשמה להתענג על כל חזק לאמת, עד שהם ירוצו לחפש אותו. אנגע כל כך כל אחד שקורא לעצמו יהודי. אלא רק יהודי אמיתי ירוץ לחפש את ה'.

ש: אז אנתנו נחכה שה' יעשה את זה או שנעשה בנתיים מה שאפשר?  
ת: תהא שאפשר זה לדבר עם אנשים. עוד מעט יהיה "אקשן", דברים קורים כל הזמן וזה יהיה מאוד מאוד מפתח. ואנשים יתחילו לעשות דין וחשבון או לברוח, תהיה תזוזה וזו יש אפשרות לדבר עם אנשים מסוימים.  
ש: אם תהיה חס ושלום מלחמה, יכול להיות מספיק אם יפוצצו תחנת חשמל וצחמה מדינה כבר אין בה חשמל?  
ת: אם כן? לא יהיה חשמל, אז מי יודע מי יגיע לפה גם כן? אלה יברחו ואחרים יכנסו... אני לא יודע מה יהיה בדיוק. לא משנה, בלאגן יהיה. ובסוף הערבים אני מאמין לא ישארו פה. אבל היהודים יהיו בסדר. לא לדאוג. אנתנו נראה ניסים עקבים יותר גדולים ממה שהיה במצרים. אז לא לפחד.  
ש: יש כיום חוזרים בתשובה אך יש חרדים שנעשים מודרניים ומתחזקים?  
ת: זה גרוע, הדבר הזה גרוע, אבל זה יפול. כל הדברים האלה, כל מה שמועד חרדים החוצה וקצת חילונים פנימה, זה לא בסדר. וכל הבתי יעקב וכל הישיבות שלוקחים כסף מהנוצרים, או להם, או להם, או להם. אין להם הגנה בשום פנים ואופן. יכול להיות שיש להם תלמידים וכתובים שהם תמימים וטובים, אבל המוסד עצמו ואלה שמנהלים שלוקחים מהטינופת כסף, או להם, או להם, ואם יגידו אז אנתנו לא נוכל להתקיים, אז לא. שהילד ישב כמו פעם בחדר, שיהיה חדר, חדר פה חדר שם, רבה של רבה שם. אבל לא איתם, עם הרשעים.  
ש: מה עם הכוכב מה אתה אומר?  
ת: לפי מה שאני יודע, אבל אני לא יודע את התכניות של הקב"ה, אבל לפי מה שאני מרגיש, קודם תהיה נפילה קשה כלכלית יחד עם מלחמה עולמית. אח"כ הכוכב. והכוכב זה יקח כמה חודשים טובים, כי אנתנו נפגוש כנראה קודם את הזנב שזה יעשה חושך בכל העולם, וכנראה מסטורים וכו' כמו הברד במצרים. יתחילו לתקוף את כדור הארץ בגדול, ואז נייע שוב, נעשה סיבוב ושוב נייע לכוכב מצד אחר, איפה שהמשיכה של השמש עם הכוכב לכת. השמש שקוראים לה נייטרון, והשבעה כוכבי לכת מסביב עם כח המשיכה המגנטי שיש לו. זה יגרם לנזק ענק בכל כדור הארץ, ויהרוג את רוב האוכלוסייה של כדור הארץ. אבל לא יזיק לארץ ישראל. אחרי זה יגיע גוג ומגוג, ולפני זה ברור שנקבל משיח צדקנו באיזה שלב. וזהו, לא צריכים לדעת יותר עכשיו.  
ש: איך ישארו עדין גוג ומגוג אחרי המלחמה והנכב?  
ת: לא. גוג ומגוג זה שייך לארץ ישראל. הם יגיעו יפתחו את הבונקר שלהם מי שנשאר. יגיעו "נשפת ברוחך כסמו"ם", עוד מעט ה' יעשה לנו את הניסים כמו ביציאת מצרים.  
ת: הרשעים הטיפשים לא מבינים שהקב"ה הוא הכל יכול, ואי אפשר נאלחם נגדו.  
ש: זה לא מספיק שנמדוד היה צריך ללמוד את זה, ללמודצור צריך ללמוד את זה, פרעה היה צריך ללמוד את זה, כל ההסטוריה היה צריך ללמוד שאי אפשר להלחם נגד הקב"ה. כמה שרצו להתפטר מהיהודים, כל הדורות האלה הם הלך להם. עוד נשארו. נכון, מעט מאוד יחסית מכל אוכלוסיית העולם, אבל המעט מאוד היה שולטים על הרבה מאוד כלכלה של העולם. שזה מרגיז אותם עוד יותר. אבל הם יודעים שיהודי אמיתי שולט גם על העולם שכולו אמת, וזה הם לא יכולים לסבול בכלל. בפנים הם יודעים שלא יכולים לנצח, סתם משקרים לעצמם, התאוה שלהם מבלבלת אותם עד הסוף.

**נשמה יהודית איפה את? ה מחכה לך ורוצה אותך!!!**  
אסתר, אור לכ"ו סיוון תשע"ח

אבל אמרו לי שאני צריכה לחזור בשביל לעזור לעם ישראל. וגם חוץ מזה אני בוכה כי אני יודעת כמה קבל עומד להיות גם ליהודים הטובים עד שנגיע לגאולה השלימה.  
ש: מה אפשר לעשות כדי להקטין את הסבל של עם ישראל?  
ת: אין מה לעשות, רק להמשיך לנסות. לרצות למשוך אחדים לאידישקייט, או אלה יהודים מסורתיים וגם חרדים שיעלו, ושיארו יותר צנועים וכו' וכו'. ולהמשיך, להמשיך את העבודה. ללמוד, ללמוד, לשבת ללמוד. זה חשוב ביותר. כל היודי אמיתי צריך ללמוד להתפלל, ודאי להתפלל, להיות יהודים על עם ישראל, לבכות. לבקש מהקב"ה שזה יעבור בקלות בשביל כל היודים שלנו, והנכדים שלנו, וההורים שלנו, שכולם נצא מזה שלמים. האם יש מה לעשות? יש בלי סוף מה לעשות.

**יש בורא עולם ואין עוד מלבדו זה הסוד**  
בנימין, ערב ר"ח תמוז תשע"ח

אנשים רוצים להמשיך את החיים כמו שהם. לא רוצים להאמין למה שיהיה בעתיד הקרוב. לא רוצים לצאת ממצרים, כי מצרים היא יותר נח. היא יותר שקט. אין פתעות. אין קשיים. אבל זה גם שקר ואחזית עיניים, כי יש הרבה בעיות במצרים של היום. אני לא מדבר על מצרים שבמפה. קוראים לה מצרים עם הפירמידות. אני מדבר על המושג של האליל, געג הזב, יחד עם אנשים שאמאמינים שהוא ח"ו הכל יכול, ולא רוצים לעזוב את חושבים שיותר טוב איתו. שכלכל העולם הזה כמעט גן עדן בהרבה מקרים. אבל כשנסתכל טוב על המצב, זה אפילו לא קרוב למשהו שדומה לגן עדן. אפילו לא גן עדן שרשעים מדמינים. כי בכל העולם יש אסונות כל כך צפוף. רוב האנשים יכולים להבחין. אני לא מדבר רק בארץ, אלא גם בחוץ לארץ. בכל השנה, העונות השתנו, העולם רועד מהתפוצצויות של הר"ל געש ורעידות אדמה. קטנים וענקיים. אלפים כל שבע.

ואני לא רוצה לעבור על כל האסונות אבל עוד מעט מכל האסונות יהיה עליה במחיר של האוכל, שיעשה הרבה בעיות בכל שפחה בעולם. הכסף לא יהיה שווה כלום, בדיוק כמו שכתוב בגבולות. כבר יש לנו בעיות. ואם אתם חושבים שזה רק בארץ יש כל הרבה אנשים לא גומרים את החודש, זה שטויות. כי בחו"ל זה אותו דבר. אפילו באנגליה, ששם הממשלה כביכול מממנת את כל הדברים החשובים של כל היהודים החרדים עם משפחות גדולות. בכל אופן זה לא כמו שהיה פעם. ומאחר שהמחירים עוד יותר גבוהים אז גם להם יש בעיות. ובכל ארצות אירופה יש בעיות. יש יותר, יש פחות, אבל זה התחיל כבר. הידידה החיים הקלים יחסית שהתחילו אחרי מלחמת העולם השנייה, זה הלך להגמר. וכל הצעצועים החשמליים יגמרו כמון שאמרנו. כמו שכל בן אדם עם קצת שכל יכול להבין. השלטונות רק צריכים לסגור את החשמל ואז אנתנו חוזרים מאתיים שנה לפחות אחריות. אנתנו לא נהנה מזה ולא נשמח מזה. ונהיה מבלבלים מזה. ולא בנין מה קורה ואין קורה ולמה קורה. ואנתנו לרוב גרים בערים, בכל העולם רוב האנשים גרים בערים, אז אין לנו איזה נחל על ידנו או משהו דומה בשביל לקחת מים. השלטונות רק צריכים לסגור את הברזים וזהו, אין מים. וכן, אפשר יהיה לרוץ לסופרמרקט לקנות מים בבקבוקים אבל זה גם יגמר ולא ישאר כלום.

ובכל העולם לאט לאט אנשים מתחילים להרגיש פחד. מתחילים להרגיש שמהוה משנתה מאוד. אפילו השלטונות בכל העולם מחזיקים בסוד כמה שהם יכולים את כל השינויים המפחידים שקורים, והדבר הכי חשוב שהם לא רוצים שתדעו זה על "ניבירו" או כוכב השיט שאנתנו מדברים על זה הרבה. מזה קיים. ה' ברא את זה בדיוק בשביל מה שזה עושה עכשיו, ומה שזה עומד לעשות לכדור הארץ הקטן שלנו. זה קורה והרבה אנשים כבר מרגישים את השינויים.  
אבל זה לא העיקר ממה שאני רוצה להגיד. אני רק רוצה להזכיר לכם את מה שקורה, ולהסביר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, איך להציל את עצמכם. כי כמה אפשר לדבר על זה?! אבל אפשר הרבה לדבר על זה, כי כל רגע משנתה העולם, אז כל רגע עוד קבוצה של אנשים תופסים משהו מאוד לא בסדר ומסתשים מה לעשות. אז עוד פעם אני אגיד, ועוד פעם אני אגיד:

יש בורא עולם, הוא הכל יכול, אין עוד מלבדו. זה הסוד. זה הסוד בשביל כל יהודי שרוצה לשרוד לנצח. להאמין בו, לעשות את רצונו, אפילו להיות מוכן למות על קידוש ה' בשבילו. כמו שאברקם אבינו היה מוכן לקחת את הבן האהוב ביותר שלו, הבן שהוא ידע שהוא צריך להיות העתיד של עם ישראל, ולהקריב אותו על המזבח. כי ה' אמר לו. זו הנאמנות שאנתנו צריכים. זה האהבה ה' שאנתנו צריכים. בלי לשאול שאלות- לעשות את רצון ה' ואם אנתנו לא נהנים מלעשות את רצון ה', אז צריך לעבוד קשה, להוריד את הקליפות, עד שנגיע למצב שאנתנו כן נהנה. שנגיע למקום הך והטוב והרגיש והקדוש שיש בכל נשמה יהודית. ולהוריד את כל הקליפות. אז הדרך להצלה, להציל את עצמנו מהסוף המר שעומד להיות עבור כמעט כל אוכלוסיית העולם. יגידו למה אתם מפחידים את כולם, זה הכל שטויות, ה' הוא טוב, הוא לא יעשה לנו רע. אתם מפחידים ומפחידים, אז זה סימן שזה לא נכון.

מעניין מאוד. אני בטוח שנת שמע את התורה המילים וכולם עשו ממנו צחוק כשנתה את התורה. הוא הוזהר אותם, ניסה לשכנע אותם, אבל עד שהמים לא הגיעו לאזניים שלהם, או עד העיניים שלהם, הם לא רצו להאמין. וה' הרג את כולם והציל רק את נח והמשפחה שלו, עוג, והחיות בתיבה. אז אתם רוצים להגיד שזה ה' אחר? זה לא ה' אחר. זה הקב"ה שבנה את העולם הטוב ולא לרע. ואם העולם הזה הופך להיות רע אז הדבר הכי טוב שהוא עושה זה להרוס את הכל, ולהשאיר ניצוץ של הטוב, ולהתחיל עוד פעם לבנות את העתיד. זה ה' יודע את העתיד, ההווה והעבר. הוא ברא את זה וזה לא משנה. הוא יודע בדיוק מה שיהיה. והכל מאוד מתוכנן בשמים. והנה הגענו לסוף של החלק הזה של העולם. בעוד זמן לא כל כך גדול כבר לא נצטרך את כדור הארץ. הוא יעלם גם כן באיזה שלב. ואנתנו ניצל ונעבור למימד אחר. ובעבר גם דיברנו על זה. אבל אנשים לא מבינים את זה מספיק טוב, ולא יכולים לתפוס את זה מספיק טוב. וצריכים להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם, עד שתופסים. כדור הארץ כמו שאנתנו מכירים את זה, כל הארצות עם כל העצים, כל הקופים עם כל הפילים, עם כל הציפורים והדגים וכו' וכו'. באיזה שלב יגיע ללא עכשיו, אבל זה מה שיקרה. ואנתנו ניצל לשלב שנעבור למימד אחר.

זה עתיד שאפשר עוד לספר או להסביר קצת. אבל יבאו עתיד שיהיו רעידות אדמה ענקיות, צונאמיים כל כך גבוהים, המים יגיעו לגובה כזה שאני לא יודע אפילו איך ללמוד את זה. ואיפה שהיה ים, יהיה יבשה. ואיפה שהיה יבשה, יהיה ים. ורוב האנשים בעולם הזה יעלמו. אבל ארץ ישראל תשאר ומדינת ישראל תעלם. שיהיה ברור. כל הארצות יעלמו. ואח"כ יהיה גוג ומגוג, וה' ישלח את משיח בן דוד לגמור את כל הצבאות של כל הרשעים בעולם. ואנתנו מאמינים בזה מאוד. ומי שלא מאמין אין לו מה לעשות פה בעולם הזה. יהודי צריך להיות מוכן בכל רגע לתת אפילו את החיים שלו על קידוש ה'. קידוש ה' להיות על קידוש ה'. וכדי להיות על קידוש ה' צריכים לעשות את רצון ה'. ולעשות את כל ה- 613 דרישות שיש להקב"ה מעם ישראל. ואם לא רוצים, או הולכים נגד רצון ה', אין תקווה בשבילנו. בלי תשובה אמיתית לא יעזור כלום.

כשישראל יצאו ממצרים לקחו איתם את הערב רב, הערב רב שעושים לנו בעיות עד היום. והם רוב היהודים. הם רוב היהודים. הם בני החרדים. הם הרוב. או לפחות הם עושים הכי הרבה בעיות. לא משנה איך הבן אדם נראה כרע, אם הוא נראה כמו "היפי" ח"ו, או נראה כמו יהודי חרדי עם זקן ארוך, עם פיאות וכו'. אי אפשר לדעת תמיד למי יש נשמה של יהודי אמיתי ולמי אין. אמנם באיזה שלב ה' "היפי" עם הנשמה היהודית הפוך ליהודי עם כל הלבוש ושמיירת כל המצוות שה' מבקש מאיתנו, אבל זה עם הזקן והקובע והכיפה וכו', אם הוא ערב רב, הוא יעבוד יום ולילה נגד הקב"ה ונגד רצון ה'. העולם מבלבל, וכדי שאנתנו נשאר קצת עם שיווי משקל צריכים לשים עין על הנקודה הכי חשובה של האמת. וזה מה שאמיתי קודם, צריך שנדע בלי ספק שה' הוא הכל יכול, הוא ברא את הכל, אבל הכל. כל מה שקיים. ואנתנו, יש לנו מוחין קטנים. אנתנו חושבים שהמקום שלנו זה כל מה שיש ושהעולם שלנו זה העיקר. וזה הכל אחזית עיניים. העיקר זה לדעת שהכל יכול זה הקב"ה. הוא אין סוף, נצח. כי אין לנו שכל שאפשר להבין את זה לגמרי. אבל קצת אנתנו כן יכולים להבין. ולרצות. הסימן הכי חזק של יהודי אמיתי, אפילו שהוא נראה רחוק, לבוש לא כמו יהודי, מדבר לא כמו יהודי. הסימן הוא שברגע שהוא פותח את העיניים ורואה את האמת, זה תופס לו את הלב ואת כל המהות. הוא לא יכול להגיע לשלום עם עצמו עד שלא מגיע אל האמת. עד שהוא לא מגיע להקב"ה באמת. וזה קורה הרבה בזמן האחרון. אבל אנתנו גם רואים בעלי תשובה, אפילו כאלה שחזרו לפני 25 שנה, שפתאום חוזרים בשאלה ה'. הם אף פעם לא האמינו באמת בהקב"ה. אז להם נשמה יהודית אמיתית. זה לא יכול להיות.

ש: אז איך הם הגיעו לזה שחזרו בתשובה?  
ת: הם הגיעו מאיזה רגש כזה. אבל יותר מזה לא. זה רק רגש. רגש שחולף. הכל מבלבל, מה שברור שהערב רב הם לא מעטים, הם הרבה לעומת המספרים של יהודים אמיתיים. ה' יתחיל את הכל מחדש ברמה יותר גבוהה, רק עם יהודים אמיתיים שיכולים לעלות ולעלות ולעלות, ולהבין, לרצות, ולהתנגע בגעועים, וגעועים, וגעועים להתקרב יותר ויותר לאמת.

ידברתי הרבה פעמים על הרחובות ועל המצב של העולם החרדי ועל כל מיני עבירות בזמן האחרון שנחפנו לדבר שמקבלים כאילו שזה לא נורא כל כך. פאות, לבוש לא צנוע של הנשים, התעסקות עם העולם הזה וכו' וכו'. אבל אני רוצה פשוט שתבינו כל הצעצועים שלכם רק עושים את זה הרבה יותר קשה לעשות תשובה. ואם אתם לא תתחילו להבין עכשיו, לא יהיה לכם עתיד. או שה' ידאג שתעשו תשובה, כי יש לכם נשמה יהודית. ויש כאלה יהודים שיתחילו להתלבש יותר בצניעות, מצוננים, ויש אנשים שנוגדו חרדים אבל הם ערב רב. אז הם ימצאו מקום ללכת נגד האמת. הם ילכו כאילו עם האמת, אבל בעצם ילכו נגד האמת. וזה יהיה הסימן. הם יהיו כאילו בדרך של האמת, ואז יעשו אחרת פנה ואז הם יתחילו להלחם נגד האמת, כאילו הם נלחמים על האמת. אבל



הקב"ה יודע למי יש נשמה יהודית ולמי אין, אז כל אלה יעלמו. כל הערב רב וכל העמלקים וכו' וכו'. והיהודים האמיתיים שיעשו תשובה אמיתית, כולם יצילו.

אבל אחי ואחיותי היהודים, אני בוכה ודואג וכואב לי על מה שתעברו. תעשו את זה יותר קל, יותר בסדר, תחזרו באמת להקב"ה, תפסיקו עם המלחמות אחד נגד השני, תסתכלו טוב מי הם הרבנים האמיתיים. הם רק אלה שעם הקב"ה. רק אלה שמאה אחוז עם הקב"ה. ואפשר לראות את זה, אפשר לראות מי רוצה להיות אמיתי, מי רוצה באמת את האמת.

איך אפשר, איך אפשר לא לפתוח פה על... מצעד התועבה. מצעד המנוולים... מאתיים משיח אסף כביכול. אני לא מאמין שהיו כל כך הרבה, אבל הרבה מהם מחו"ל, כי תל אביב זו עיר הגבירה של הטינופה. מי מדינת ישראל, זו לא ארץ ישראל. ועוד מעט הקב"ה יתן את ההוראה לאדמה פה לירוק אותם החוצה לתוך הים. כל הטינופה הזו. זה אסור, זה הולך נגד הטבע, נגד הקב"ה ונגד התורה שלנו. הכל מובלב פה.

עכשיו כותבים ספר על ספר כדי לדלל את היהדות. יש עכשיו ברחוב מושגים כמו "תנ"ך בגינס", "יהדות בגובה העיניים" איך זה יכול להיות? אבל כאלו הם דתיים. כאלו רוצים לעשות מין שילוב של דברים, אבל האמת היא שהם רוצים למחוק את היהדות ח"ו. אבל זה לא יעזור להם, ה' ימחק אותם, הם בכלל בעיה, בקל קלות הם יעלמו מהעולם עם הספרים המטונפים שלהם.

אני מזוהר אתכם עמ"י. העולם מלא שקר, יותר מכל דור, ואם אתם נופלים בשקר זה הסוף שלכם. אבל האמת היא נשאת אמת. האבהת ה' והאבהת עם ישראל זה הבטיח. ומי שלא אוהב את עם ישראל, מי שמדבר נגד, מי שעושה כל מיני טריקים ודברים לא טובים כדי לתת ליהודי אחר להראות את טוב. ומי שגונב יהודי אחר, מקנא חזק ביהודי אחר, אין לו מקום בעוה"ב.

אני מבקש מכם, שתתדלו לעבור על המצוות עשה ועל כל הלא תעשה, ותסתכלו בלב שלכם, בנושמה שלכם, איפה אתם צריכים לעשות תשובה. ותעשו. כי בזה תלוי העתיד שלכם. זה המפתח. זה כרטיס כניסה לעתיד לבוא. זה כרטיס כניסה לבית המקדש השלישי.

ש: לפי הדיבורים שלך נראה שהסוף קרוב, אבל גם רחוק, כי עוד יש זמנים ודברים שצריכים לקרות ועוד לא עברנו אותם.

ת: זה קרוב ביותר. אבל צריכים סבלנות. סבלנות. ותשתמשו בזמן הזה להתפלל על כל עמ"י. יש הרבה חולים והרבה סובלים. הרבה בלי פרנסה. תתפללו על עמ"י שנזכה לקבל משיח צדקנו בשמחה בלי שום בעיות.

ש: מתוכננים 18 מצעדי תועבה בקיץ בראש בארץ ישראל. מה שלא היה בהיסטוריה. לא הוכיחה את עצמה השיקיה שהעולם החרדי שותק. שאף אחד לא מדבר כדי שילדים לא ישמעו. הם פשוט מתרבים. הטומאה הזאת מתרבה ביותר.

ת: אם באמת יהיה מספר כזה של מצעדי תועבה אז אוי לעוה"ו. אני מאמין שאם הביאו טינופת כזו בתוך מדינת ישראל, שזו המדינה שהמנוולים הרשעים הרוצחים הקימו, הקימו על המנוולים והגעגועים של יהודים טובים, אבל כל מה שהם עשו זה שקר לגמרי. אנחנו צריכים להתפלל שה' יעצור את הטינופה הזאת ואת כל הדיברים שהולכים נגד התורה, ושיביא סוף סוף את הגאולה השלימה.

זה כבר הסוף. אם הם יעשו את זה אני מאמין שזה הסוף. הסוף. זאת אומרת, אני מאמין שלקראת אב, שלשת השבועות, יהיה פיצוץ עולמי.

**אני יודעת שמיש כבר פה**  
אסתר, ערב ר"ח תמוז תשע"ח

אני מאוד רוצה לכתוב. כל כך נהנית מבן. הוא צדיק באמת. אני גם צדיקה אבל אני עוד תינוקת. אני רק רוצה להגיד דבר אחד. וזה: שחוכב יבוא בעתיד הקרוב. החוכב שדבר ממש קטן יסחית עם 7 כוכבי לכת. וזה יגרום להרס עצום בכדור הארץ. אבל יש יהודים ואפילו גויים שמשמ מחכים לזה. כי הם יודעים שה' שלח את זה ממש בשביל להרוס את העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו. ולמה הם מחכים לזה? כי הם סובלים ומצטערים מאוד. כי מעט כל העולם נהפך למקום מגעיל. עם העבירות הכי קשות, כאלו שזה כלום. ואי אפשר להמשיך ככה. ויש אפילו גויים שמבינים את זה. ואנחנו מחכים שה' סוף סוף יגמור את השקר הזה, כי אין עתיד לאף אחד בעולם השקר.

ש: מתי זה יקרה...? הסוף?

ת: אנחנו נעבור את החוכב פעמיים. פעם דרך הזנב שלו, שיגרום שיהיו ימי חושך. ופעם בצד השני שלו, שזה יגרום לכל אסונות הטבע. אבל לא לפחד, כי אנחנו, במהרה שזה מתחיל, יהיה ברור שחיים אך ורק מניסים.

ש: יפה מאוד מה שאמרת. תגיד עוד.

ת: אני עוד מה להגיד. זה לא מספיק! ?

ש: זה מצוין. רוצים לשמוע עוד דברים טובים.

ת: אני יודעת שמיש כבר פה. אני יודעת שמיש כבר פה.

**תגידו עד כאן ואז תפחדו מהרשעים**  
בנימין, כ' תמוז תשע"ח

אוי אוי עם ישראל, אוי אוי אין כח כבר. אבל

צריך כח. חייבים כח. אי אפשר בלי כח. אוי, אוי, אוי, אוי. חייבים שלנו מתמוטט, לא נשאר כמעט כלום, הכל הרוס ומה שעוד לא הרוס הם הרשעים עובדים קשה להרוס את זה ולהשלים את התכניות שלהם.

מדינת ישראל - מזל טוב, את השגת מה שרצית להשיג. את מדינה כמו כל המדינות שבכל העולם. ב"ה שאני לא חלק מזה, אבל אתם, אתם הציגנים הכביכול ציונים. ציון זה מילה כל כך חשובה תבל לבזבז אותה על רשעים שרוצים ללכת "כאסח" עם הקב"ה ח"ו. חבל. חבל. אנחנו כבר לא בארץ ישראל. לא הרשעים לא רוצים את ארץ ישראל. דוחים את א"י, לא רוצים לא את התורה, לא את המצוות ולא את הקב"ה. הם רוצים את עגל הזהב שלהם. הם עושים את כל העבירות שהעבדה זה דורשת. כל הלאוים הם מותרים וכל המתות זה לאו בשבילים. וכל ה"פי נפש" אומרים: כן, אדם יכול לבחור מה שהוא רוצה להיות, כל זמן שהוא לא עושה רע למישהו אחר, אבל לא בדיוק ככה, כי זה עושה רע לכל עם ישראל מה שהם עושים. אבל הם כל כך שומעים עם עצמם שהם הולכים לאולימפיאדות, הם הולכים לכדור רגל, הם מנצחים פה ושם. אבל ההישג הגדול ביותר שלהם זה שתל אביב המטונפת נהיתה עיר הגבירה של המנוולים, האלה שהולכים נגד הטבע שה' ברא. נגד כל האנושות. נגד כל מה שפעם הייתה התנהגות רצויה של אנושות.

אבל עכשיו הכל עקום, כל אחד יכול להתחבר עם כל אחד, לא משנה מה. אם זה בן אדם, אם זה חיה, לא משנה מה. כולם, כולם, יש להם זכויות לעשות מה שהם רוצים לעשות. ולא משנה כמה שזה מגעיל, וכמה שזה הולך נגד כל הדתות בכל העולם, אבל הם שומעים. 250 אלף איש לפי מה שהם סיפרו. באו לצעור, להראות את עצמם שהם עקומים. וזה מצוין להיות עקום. ותבוא ותהיה חלק מזה. האם זה עם ישראל? זה עם ישראל? אז תל אביב זה עכשיו היא עיר הגבירה של העקומים.

אוי ווי, אוי ווי, אוי ווי. אבל זה לא מספיק, רוצים לעשות גם בירושלים, וגם בבאר שבע, וגם בחיפה, וגם בכל הערים בארץ ככה. אוי ווי, אוי ווי, אוי ווי. ועכשיו מה הם עושים? הרשעים האלה? עכשיו ללכת רוצים שהחרדים ילכו לצבא. בטח, הם חייבים ללכת לצבא. למה כל? כולם הולכים לצבא, אז למה הם לא? קודם כל? לא כולם הולכים לצבא. לא כל החילונים הולכים לצבא. חלק גדול של החילונים לא הולכים לצבא. אבל זה לא משנה, את החרדים חייבים לקחת לצבא. למה? כדי לקלקל אותם, לקלקל אותם. זה מה שהם רוצים לעשות. הם לא רוצים אותם ולא צריכים אותם בצבא. ודאי שלא יעשו להם מקום לישון בנפרד גברים ונשים בבניינים נפרדים. היום בצבא כולם גברים באותו חדר ואין הבדל בכלל בצבא בין גברים ונשים.

ידיה לתחנית בענין הקדושה. זה לא צבא ששייך לעם ישראל. זה לא צבא ששייך להקב"ה. הצבא, צבא הגנה לישראל, זה לא צבא יהודי. חוץ מזה שיש מלא גוים שם. אבל זה לא צבא יהודי. נשים מצטרפות לצוות של הטנקים, ונשים הולכות לכל מיני יחידות קרב. אישה עם רובה זה אסור, אסור. אבל זה לא דמוקרטיה, זה שווה בשווה.

אפשר לישון בצבא בחזרה ובחזר באותו חדר, הם לא בני אדם, אין להם תשוקות. זה שטיות. למה הבחורים יתחילו עם הבחורות? לא, אסור להם אם הבחורה לא רוצה. ואם הבחורה רוצה אז מה, אסור? לא נורא. זה לא בשבילנו. לא בשביל הקב"ה. הוא לא שלח אותנו להיות חלק מטינופת כזאת. ומה עם הכשרות? האם אפשר לסמוך על הכשרות? ודאי שלא. הרשעים רוצים שכל העולם יתהפך. בעתיד כולם יראו שהכל השתנה בעולם הזה והצבא הגנה לישראל ילך וימחק. הכל, מה שלא צריך להיות - ימחק. כל מה שנגד הקב"ה ימחק.

הרשעים חושבים שהם יפכו את היהודים לגויים, ואם לא הם פשוט ידאגו שיהרגו אותנו. אבל זה לא יהיה. הקב"ה יציל כל יהודי אמיתי. ואם הם חושבים שהיפכו אותנו לגויים, זה לא יהיה. זה לא יהיה. מי שערב רב כן יתפוך לגוי, אבל מי שהיהודי עם נשמה יהודית לא, וה' ישמור עלינו ולא יתן להם להפוך אותנו לגויים. וכל אלה היהודים שרוחקים האמת, אבל הם נשמות יהודיות, הם יחזרו. אבל אנחנו צריכים להיות חזקים, ולא להפוך אותנו לפחדנים שמפחידים. ממה? הקב"ה כל יכול הוא זה שמציל, אף אחד לא יכול להושיע אותנו, רק הקב"ה. ואם ח"ו אנחנו נחליט ללכת איתם, עם הטינופה שלהם, אז אנחנו נשלם ביוק. כי ה' יציל אותנו אם אנחנו יהודים אמיתיים. אבל זה יהיה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה אם אנחנו מחליטים לפחד מהם, או להחליט שיהיה זה טוב, והטוב זה רע.

איזה זכות יש לנו פה בארץ ישראל? מה נותן ליהודי אפשרות להגיד שזו הארץ שהקב"ה נתן לנו? זה הקב"ה שנתן אותה לנו ולא בני גוריון. ולא ז'בוטינסקי, ולא הרצל, ולא האנגלים. הם לא נתנו לנו. הקב"ה נתן לנו. אבל אנחנו עוד לא הגענו לרע שנקבל את הארץ בחזרה, ושאנחנו היהודים נשלטו בה. כי זה יקרה רק מתי שהקב"ה ירצה ולא מתי שהכנסת תחליט.

הכנסת, הכנסת זה לבכות על יהודים כל כך רשעים, או טיפשים, או אולי שוים, שהם יכולים לחשוב שהם יכולים להפוך את ישראל למדינת ישראל. שיכולים להרחיק את האמת מהעם. אבל יבוא היום בעתיד הקרוב, ואלה שבטוחים שהם שולטים ושיש להם את הכח להפוך אותנו לגויים,

הם בעצמם ימחקו. יעלמו. הקב"ה יעניש אותם בזה שהם לא יהיו יותר. הוא ישחט את היצר הרע ואותו יחד איתו. ואנחנו נכנס בשמחה לבית המקדש. ולנצח.

אני בעצמי בכיתי אתמול כששמעתי את הרבנים הספרדים מדברים. הם דברו כזה אמת. וב"ה אלפי אנשים באו לשמוע. אבל תדעו, יש אלפי אנשים שמתחילים להבין את האמת. מתחילים לחפש את הכח ואת האומץ לעמוד ולהגיד: עד כאן. עד כאן. אנחנו לא נעזוב את הקב"ה, לא נעזוב את הכל יכול, את האבא שלנו בשמים שברא אותנו. לא נעזוב אותו לרע, ולא משנה מה, הוא יציל אותנו. אפילו אם נצטרך לתת את החיים שלנו על קידוש ה' אנחנו לא נעזוב אותו. כי לתת את החיים על קידוש ה' זה להמשיך את החיים במקום אחר בנתיים עד שנחזור בתחיית המתים.

אבל ללכת לצד שלהם זה אולי לחיות באופן זמני, אבל בסוף למות לנצח. ולכן אנחנו רוצים לחיות על קידוש ה' ולא למות על קידוש ה'. ואם רוצים לחיות על קידוש ה' אז אנחנו צריכים כל הזמן להיות עם הקב"ה. ולא לעזוב שום פרטי באמונה ובטחון ומה שכתוב בתורה. להיות נאמן לגמרי להקב"ה ולא לזון ממנו. הוא יציל אותנו. הוא יציל אותנו. הוא יציל אותנו.

הזמן קצר. לא יקח הרבה זמן עד שתהיה מלחמה ענקית, מלחמת העולם השלישית, בדיוק מה שכתוב בנבואות. זה מה שיהיה. ואנחנו צריכים לא לפחד. ואני רוצה רק לומר לכל אלה שהיה להם אומץ לדבר אתמול לא לפחד. הפחד זה רק שאנחנו לא עם הקב"ה ח"ו, מזה צריכים לפחד.

הקב"ה יציל את כל היהודים שלו. הוא לא יעשה רע לאף יהודי אמיתי. רק אנחנו חייבים את הנאמנות. לא לעזוב אותו, והוא לא יעזוב אותנו. בטחון ב'ה' זה המפתח. לא לפחד. לא לתת לבריונים לעשות לנו רע, להפחיד אותנו. אנחנו צריכים לעמוד חזק כמו המכבים. הם היו כ"כ מעטים אבל הכל התהפך אז. ודי הרבה שנים נשאר שטון אולי לא בדיוק כמו שהיה צריך להיות, אבל נאמן להקב"ה.

אבל ללכות שאנחנו נולדנו בעולם הזה בשביל להיות נאמנים להקב"ה. להבין שאין עוד מלבדו. וכל החיים שלנו, וכל הגלגולים שאנחנו עוברים כל השנים, זה רק חזק וצדק. ולהפוך אותנו לציורים של הכל טוב בלי שום רע. אנחנו חיים כדי לשרת את הקב"ה, ואת זה החילונים לא יכולים להבין. הם לא רוצים לשרת את אף אחד, הם רוצים להיות עם עצמאיים, לשרת את עצמם. שיהיה מה שהם רוצים, שיתנהגו איך שהם רוצים להתנהג, שהם יוכלו עם התשוקות שלהם לעשות איך שהם רוצים. אבל זה יגמר. בקרוב יהיה הסוף של זה. בקרוב מי שלח יגיע עם הקב"ה לא יחיה.

זה יקח קצת זמן, זה יהיה מאוד מפיח. אבל לא לפחד, הוא איתנו. לא לפחד מזה שלא יהיה אוכל. זה יהיה כמו יציאת מצרים. לא לפחד כשלא יהיה מים, זה יהיה דומה ליציאת מצרים. לא לדאוג לכלום. לא לדאוג מהחיצים של הרשעים, ולא מהרובים שלהם, רק לפחד מהקב"ה. אין עוד מלבדו. זה הכל. ושהוא ילחם את משיח צדקנו. ואנחנו נהיה נאמנים להקב"ה. רק אלה שנאמנים, רק אלה שהם עם נשמה יהודית אמיתית יכירו אותו. נשמות יהודיות יכירו שהוא מלך המשיח, שה' שלח אותו להציל אותנו. ולכן, כל מי שהוא לא יהודי אמיתי, שהוא ערב רב, שהוא עלק, או אדום, או ישמעאל, או לא משנה מה, אם הוא לא יהודי אמיתי הוא לא יכיר באמת במשיח צדקנו. וזה יהיה הביורור האחרון.

ש: איזה רב חשוב אמר שיש כאלה שישמעו את השופר של משיח ויש כאלה שלא ישמעו אותו כלל. ת: נכון. נכון. הוא רוצה להגיד שהם לא יכירו את קול השופר, הם יהיו אטומים. הם לא יכירו בשופר. הם לא ישמעו אותו. כי הם במסלול אחר לגמרי. הם לא ישמעו את השופר והם גם לא יכירו את השופר. לא יוכלו להבין שמיש הוא משיח. הוא המשיח שהקב"ה בחר, הוא בן דוד.

ש: בפעם שעברה אמרתם שהחרדים יתחלקו לשניים. יהיו כאלה שיהיו עם האמת באמת, ויהיו כאלה שילחמו נגד האמת ויחשבו שהם נלחמים בעד האמת אבל הם יהיו נגד האמת....?

ת: נכון זה מה שנאמר. ואתם רוצים הסבר? אני אתן. אלה שיודעים מה זה אמת, אין מה לדבר. אותם שקרובים לה', הם יודעים. זה לא רק שהם יודעים שבשכל או כי איזה רב אמר להם, הם יודעים בתוך הנשמה שלהם שזה משיח. זה משיח ולא יכול להיות אחר. הם יודעים מכל הלימוד שלהם, אפילו לא מהלימוד, אלא לימוד של גלגול קודם. יש להם מהם. של כל הנשמות היהודיות שלהם. יש להם קשר, קשר עם השכינה, עם הקב"ה, אז הם ידעו שזה משיח. אבל אלה שלא, הם חושבים שהם יהודים הם שומעים את הרבנים שלהם. יש רבנים ויש רבנים. רב שהולך נגד משיח זה לא רב יהודי. אין לו נשמה יהודית. הוא לא יכיר את המשיח. כי הוא לא מכיר ולא מרגיש את הפנימיות, את העומק, את השכינה. הוא לא יכול לבכות על זה שהשכינה בגלות, הוא לא יכול לבכות. הוא לא יכול לבכות שיהודי סובל, אבל יהודי אמיתי כן יכול לבכות. כן יכול לדבך חזק במשיח, כי הוא מרגיש שבתוך המשיח יש נשמה נצחית, נשמה של צדיק ענק, של בני דוד. ומה יכול להיות יותר גדול מזה בתוך יהודי. ומרגישים את הקדושה, יהודי אמיתי מרגיש חזק את הקדושה. אז זה הכל. אל תדאגו. זה הכל.

ש: אומרים שהיתה הצבעה בכנסת אתמול

שהרפורמים יקבלו חלק גדול בכותל, ואיזה שרה בכנסת התנגדה ונתניהו פיטר אותה. העבירו את החוק הזה אמתול.

ת: העובדה שהם נותנים לרפורמים רחבה גדולה בכותל זה סימן שאין להם בכלל נשמה יהודית, ושכל המטרה שלהם זה להפוך את היהודים לגויים. ולכן זה שהם רוצים לתת לרפורמים אפשרות להיות ולמשוך עוד אנשים לכיוון שלהם, זה לבד פעולה נגד הקב"ה, ברור נגד הקב"ה ולא יצליח. אולי בהתחלה זה יראה הצלחה, אבל בהמשך יותר ויותר חרדים ואפילו אף חרדים, גם חילונים עם ששמות יהודיות, יחזרו לאמת כשרואו שאלה שהם שולטים פה במדינת ישראל כל המי ומי בכנסת, הם ממש מביאים את היהודים לשקר הכי גדול.

אין לנו שום סיבה להיות בארץ ישראל אם לא הקב"ה. הקב"ה נתן לנו את ארץ ישראל, העולם הוא שלו. הוא יכול לתת למי שהוא רוצה מה שהוא רוצה. זה שלו, הכל, כל כדור הארץ, כל הכוכבים ומעבר לזה. הכל שייך להקב"ה. הוא נתן לנו את ארץ ישראל, עשה לנו ניסים כדי שאנחנו נחזור ונגנו בארץ ישראל. אבל עוד לא אמר לו שהגיע הזמן שוב שנשלוט בארץ ישראל, אפשר לגור פה, אבל לשלוט על עם אחר לא. אז לכן אנחנו עוד לא הגענו לגאולה השלימה.

אבל יותר ויותר יהודים יראו את השקר שהמדינה מנסה להעביר לרוב האנשים, וזה שיכולים להיות בערך יהודים ולא יהודים. כלומר שיכולו לעשות כל העבירות שרוצים העיקר שילכו לכותל המערבי עם מכנסיים צעירים וכובע טמבל.

ת: מה אתה אומר על כל הפגישה של טראמפ עם המנהיג של צפון קוריאה? נראה שזה משחק שיקרי שהיה עכשיו הם בונים עוד כור, עוד איזה מקום גרעיני...?

ת: טראמפ כמו שאמרנו הוא חלק של הרשעים, זה הכל עבודה זרה, והם רוצים מלחמת עולם שלישית. הם פשוט משחקים עם שחקים עם כל העולם, שחיילטו שהגיע הזמן להכנס לבונקרם שבנו. דרך אגב גם שמינוע היום שנפלו על כדור הארץ מטאורים בהודו. זה מתחיל. זה מתחיל. אנחנו נראה עולם אחר לגמרי. אמנם זה כבר אחר, אבל זה יהיה עוד יותר אחר. הם מחכים לרגע המתאים, לעשות הריס דרך מלחמת העולם השלישית. ולהשתמש בזה בשביל להכנס לבונקרם שלהם בשקט. ואמנם כל הבונקרם בעולם כבר מאוישים.

ש: ושמ יהיה הבית קברות שלהם?  
ת: אני לא יודע בדיוק איפה יהיה הבית קברות שלהם, אבל אני יודע שהם לא יחיו. זהו תמיד מדינה אותי שלא מבינים מה זה הקב"ה. הם רוצים להתאמן שהקב"ה הכל יכול, שיכול לעשות הכל. שיש לו האמת בכל בלי סוף. שאף אחד לא יכול להלחם נגדו. הם עוד חושבים שהוא איזה לא יודע מה, איזה ח"ו אליל, כמו שהיוונים האמינו, שכל אליל שלט על משהו אחר ח"ו. אבל זה שטויות. אני לא מבין איך הם מאמינים בכאלה שטויות. אבל יבוא היום ולא בעתיד הרחוק, שהאמת תשלוט לגמרי והרשעות תעלם.

### **תחכונות ותכונות. זה לא משחק!**

אסתר, כ' תמוז תשע"ח

אני רוצה להגיד שאני יודעת שהגיע הזמן לגאולה ואין זמן כבר לשחק משחקים. כל יהודי אמיתי צריך להתכונן, להתכונן לגאולה השלימה. ולא לשים לב לכל הרשעים שיהיו בדרך. הם טיפשים ולא מבינים בכל בשום כיוון מה נכון ומה לא נכון. הם רק רוצים את התשוקה או את הכסף שלהם, או לא משנה מה, העיקר לא את הקב"ה. שניה לפני שה יגמור אותם הם יבינו את האמת. אבל עדן לא ירצו את האמת. יעדיפו את השקר. וזה יהיה הסוף שלהם.

אני מאוד רוצה לקבל משיח צדקנו, מאוד. אני רק רוצה לשרת את ה'. כל העולם הזה יגמר ושמוחה תמלא את כל העולם, והרבה מעבר לזה. וכל יהודי ירצה להיות עבד ה', הוא לא צריך דמוקרטיה ולא סוציאליזם ולא ציוניזם. הוא צריך את הקב"ה. הוא לא צריך מליון דולר בבנק ועוד כמה אלפי דולר בייס, הוא ירצה את הקב"ה. וגם הוא לא יצטרך יותר כסף. הקב"ה יאחז אותו לגמרי עם כל מה שהוא צריך. עם כל מה שאנחנו צריכים. וזה מה שאני רוצה. ואז אני אדע שאני תמיד פועלת לפי האמת, האמת היא הכל, הקב"ה הוא האמת ואין עוד מלבדו.

ש: מה את אומרת על בין המצרים? האם זה בין המצרים האחרון בהיסטוריה?  
ת: אני לא יודעת, אבל אני יודעת שצריך להיות בעתיד הקרוב ביותר. אני מתארת לי לפני תשעה ב'אב, פיצוצים גדולים. אם זה פיצוץ ממש כמו פצצות של מטוסים, או מי יודע מה. אז זה פיצוץ של השקר בצורה אחרת. אבל אין לנו הרבה זמן עד שנראה את י"ה, כביכול שהוא ירצה את כל הרשעים לים. אבל לא את היהודים. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. ולא צריך עוד מלבדו. לא צריך. זה מה שאנחנו צריכים נטו.

ש: את מרזים את עם ישראל שיגידו עד כאן, ויעצרו את כל הסחף הזה שמתקרבים לשקר? ת: צריכים לדבר ולדבר את האמת, בקווים שבטלפון, בכנסים ולא משנה איפה, וגם בדברים כתובים להגיד את האמת. ולא לפחד, ולא לעצור, רק לדבר ולדבר. לא לפחד מהרשעים. וה' יעשה את השאר.

ש: במה נתרכז? היצר הרע תוקף כל כך הרבה דברים. גיוס בנים ובנות וכל מיני דברים... איפה

### **נתרכז?**

ת: קודם כל בגיוס. יש הרבה דברים שצריך לשנות. המצב של הכשרות בעולם, ה' ישמור. הכשרות נהיתה "ביזנוס" יותר מידי גדול. אנחנו לא יודעים מה שאנחנו מוכרים לפה. יש לי מיני דברים. החינוך, ה' ישמור, יותר מידי ערב בר מלמדים ושוטלים. יש בלי סוף. בלי סוף. כמו שצדיקים אמרו לפני כמה מאות שנים, בבורה היה הרבנים היו כמו שומשוים, איש יש לנו הרבה שמושום. צריך פשוט להלחם. להלחם עכשיו עם זה. ולהלחם בשביל הכותל המערבי וכו' וכו'.

אפשר להלחם על הכל, אבל צריך להגיד את הבסיס כל הזמן. הקב"ה לא נתן לנו אישור לעשות מדינה, ובואי לא נתן לרשעים רשות. והציונים שנתנו לכל יהודי הונגרים למות כי לא רצו להוציא דולר על כל יהודי. אייכמן רצה למכור אותם לציונים, כל יהודי בדולר, אבל הם לא רצו. בן גוריון לא רצה. מה הוא צריך את כל החרדים האלה? הוא שוא את החרדים, הוא רצה גם לגייס את הבנות, אבל "חזון איש" עצר אותו. הוא פחד מה"חזון איש". אבל היום הם לא מפחדים מאף רב. אין לנו "חזון איש".

ש: שאלו את ה"חזון איש" אחרי שקמה המדינה, מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו. אמר שצריך לבקש שמישיח יבוא וחרב מיד את המדינה.  
ת: נכון. הוא ידע החזון איש שהמדינה תביא רק רע לעם ישראל.

ש: האם זמן הקיום של המדינה עוד לא עבר?  
ת: לא עבר. לא עבר. עוד מעט. עוד מעט. לא לפחד, לא לדאוג, הציוניזם זה פרי של המחשבות של הקומוניזם, הסוציאליזם, של הגויים. זה לא שייך לש: ציון זה קדוש, ציוניזם זה טרף.  
ש: אין לי לקחו את השם ציון?

ת: הם לקחו את זה בכונה בלבד אנשים. אני רק רוצה להוסיף, שיהיה ברור לכולם. שעכשיו הקב"ה שולח לעמ"י נסיונות ובידורים שבסופו של דבר יראה ברור מי לצד הטוב ומי לצד האחר. זה כבר התחיל עם כל מיני נושאים כמו הכרעות בבית שמש והבניה של ידירות עליהם, כמו הגיוס שמי שבצע גיוס לצה"ל חייב להיות בצד האחר, או פשוט יהודי מבוזבל.

עכשיו יש דבר מאוד חשוב, אמנם התחיל כבר מזמן אבל מגיע לשיא שלו, וזה הבית ספר של בית יעקב, השיבות שלוקחים כסף מהמדינה. והמדינה שולטת עליהם. והמדינה מכתובה מה כן ומה לא למד. ואפילו שזה ידוע, יודעים שזה קורה, משום מה אחוז גדול של החרדים והרבנים שלהם סוגרים את העיניים כאילו שזה לא קיים. יש עוד הרבה דברים יום יומיים שהם מנסים דרכם להשילט על החרדים, וח"ו להרחיק אותם מהאמת, מהקב"ה ומהתורה.

וכל יהודי והודיה חייבים להילחם נגד זה. ויש הרבה ידורים ברדיו, בטלוויזיה, וכדומה גם באינטרנט, על זה הנשנים החודיות מסכנות מאוד, אין להם זכויות ח"ו, הן חייבות להוליד משפחות גדולות, והן מסכנות. צריכות לשבת בנפרד מהגברים, בבית כנסת או בכותל המערבי, ובכלל אין להן מה להגיד. אין להן תפקיד, רק לנקות את הבית ולהוליד ולגדל ילדים. מסכנות שאפילו לא יכולות להסתכל בטלוויזיה או לכת לטריט וכו'.

אבל בזמן האחרון ב"ה נשים שהתרחקו גם מתחילות להבין - החופש לעשות מה שהן רוצות זה ממש לא כדאי, ושחקים החילוני הוא מאוד מזוה קשה, כי אין שום תפקיד ברור, אין בניה ברורה של משפחה. מה זה משפחה? שני אבות? שתי אמהות? או מה?! יש בין הבנות שירדו מהדרך שחוזרות, כי הבית היהודי זה בית של קדושה. הבית זה כמו בית מקדש קטן שכל אחד יש לו תפקיד. הגבר לא יכול לעשות את התפקיד של האישה, האישה לא יכולה לעשות את התפקיד של הגבר. לכל אחד יש בברור את התפקיד שהוא צריך לעשות. כל אחד ואחד יש לו בברור את הדרך שהוא צריך ללכת. הגבר בתפקיד שלו, והאישה בתפקיד שלה. כשחיים את זה רואים בברור שזה כמו פאזל שכל החלקים נכנסים מצוין.

זה הכוונה תמונה שלמה, תמונה מאד מסודרת, תמונה ברורה. זה האידישקייט שלנו שכל דבר שכתוב בתורה, זה המצוות עשה וכל הלא תעשה, מלמדים אותנו איך להיות כדי לשמוח, כדי להרגיש שאנחנו עושים את רצון ה', ורואים תוצאות מעולות בלי שאלה. לא צריכים שאלות, רואים את האמת אז אין שאלות. הערב רב לא מבינים את זה, הערב רב, העמלקים, ממשכים לעבודה זה של עגל הזהב. אפילו שהם עם פאות ארוכות, עם זקנים ארוכים, הם נראים כמו צדיקים גמורים. אבל החיים שלהם, הדרך שלהם בנויה על שקר, אבל שקר מחוספס שדומה ליהודי חרדי, ליהודי צדיק. אבל זה רק תפוסות. לא יותר מזה.

### **הקדמה לעלון טיוטל בגמ"ע**

דיניאל, אלול תשע"ח

ברור מאד שה' מביא אותנו לסוף העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. זה לא קל לקבל את זה, רוב האנשים לא רוצים לדעת, מסרבים להבין את זה, אבל זו עובדה. והעובדה הזו, לאט לאט, נעשתה ברורה יותר לכל האנושות. ה' שולח לנו מסרים ואזהרות בכל מידי דרכים, יש אסונות שלא נדע בהרבה בתים, מחלות קשות המביאות להרבה סבל עד שהבן-אדם מסתלק מהעולם הזה ומתחיל את החיים האמיתיים בעולם האמת. ומש בעיות

משפחתיות הנגרמות מסיבות נפשיות, יש סתם בעיות נפשיות של אנשים שלא מוצאים את עצמם. יש אלימות, יש מלחמות.

יש מצבים בלי-סוף אשר מביאים את האדם להבין שהעולם שלנו עומד לקרוס. בין הדברים ישנם אסונות טבע - אף פעם לא היה מצב של 4,000 רעידות אדמה בשבוע (בטבריה היו כ-100 רעידות אדמה, פרסמו רק את אלה שהורגשו). אמנם היו בעבר רעידות אדמה - אבל לא במספרים כאלה. יש הר געש שמתפרצים כל הזמן, ישנם הר געש בתוך האוקיינוסים אשר התפרצויות גורמת לחימום הימים ולתמותה של מיליוני דגים אשר מגיעים לחופים. מצבים לא פשוטים וזה לא קל.

היה השבוע אסון באיטליה - גשר גדול ונקב קרס. אלפי מבניות ומשאיות עוברות עליו מידי יום ופתאום הוא נפל, בלי סיבה נראית לעין, פשוט נפל. בינתיים חולצו עשרות גופות מבין ההיסטוריות אומרים שהגשר נפל בגלל שזה היה בנוי טוב, וזה שקר, זאת לא הסיבה. הסיבה היא שהעולם, כדור הארץ - משתנה, יש בולענים ענקיים שנפעלים פתאום - ואחד מהם נפתח מתחת לגשר... (כל העולם הוא גשר צר מאד... והעיקר לא לפחד כלל...), מאות אנשים בשנים האחרונות מתו מפגיעת ברק - אף פעם לא היה כזה דבר.

עוד דבר מעניין בדיוק אתמול "נאסא" (סוכנות החלל של ארה"ב) שלחה חללית לכיוון השמש לבדוק מה קורה עם השמש, ואיפה ניבירו? ליד השמש! (ניבירו - מערכת מיני-שמש אשר תעבור ליד כדור הארץ וגורמת לאסונות טבע רבים - רעידות אדמה, התפרצויות ריג-געש, שרפות, בולענים, עליית הטמפרטורה, שטפונות וכו'. ראה הוזהר הקדוש שמות ד' ז' ע"ב - יקום מצד מזרח כוכב אחד לזהו בכל הגוונים, ושבעה כוכבים אחרים שסובבים אותו הפוכים... וכל בני העולם רואים").

אנחנו בסוף, ה' שולח לנו מסרים בכל מיני צורות חוץ מאסונות טבע. גם האוטוסיטים נשלחו בשביל ילד. ישנם אנשים שעברו את החוויה של מוות-קליני - עולים מעלה לעולם הבא ושמ רואים את האמת. ונותנים להם לחזור ולספר מה קרה, וזה חלק מהתיקון שלהם. יש הרבה ממדים למציאות, והעולם הבא הוא אחד מהם והוא קרוב אלינו, לכן זה קל יותר למי שיש מוות-קליני להגיע לזה ולחזור. ישנם עשרות אנשים שעברו חוויה כזו והסיפורים שלהם מאד דומים לזה, אפילו גויים כתבו על זה, אבל אצל היהודים זה הרבה יותר חזק והרבה יותר מרשים.

זהו מה שיש לנו עכשיו, המעשה המתואר כאן הוא אמת לאמיתה, תכראו, תתחזקו כי זה באמת האמת. אני מברך אתכם שנחזרו כולנו בתשובה, אפילו אם אנחנו חושבים שאנחנו הצדיקים הלי גדולים, תמיד ישנו היצר הרע הכי גדול, ואם הבן-אדם יותר מידי מרוצה מעצמו - גם על זה צריך לעשות תשובה - אפילו אם האדם עושה את כל המצוות. ואז כולנו נזכה להגיע למצב שאנחנו עושים תשובה אמיתית, ונזכה לקבל משיח צדקנו ברחמים ובשמחה ושזנכה לעולם הבא של משיח ומעבר לזה.

### **ברוך לכולם. שאנחנו מתקרבים לסוף**

בנימין גולדין, כד אלול תשע"ח

אני חושב שזה די ברור לכולם שאנחנו מתקרבים לסוף בין לאותם שמאמינים בקב"ה או לא מאמינים בקב"ה חס ושלום - אך דעו דבר אחד - שהעולם כפי שאנחנו מכירים היום, מתפורר - כל ילד יכול להבחין שיש סכנה מלחמת עולם שלישית תתחיל כמו שכתוב בנבואות. אפילו השמות של מדינות שמופיעות בנבואות כמו פרס, סוריה עיראק נשמעות כל יום. מרוגשים שכל רגע עומדת לפרוץ מלחמה. צפון קוריאה, איראן, אמריקה, רוסיה, איורפה. אבל בשלב הזה יש שקט, כל פעם שנהיה שקט, אחרי כמה זמן - שוב עולה סכנה גדולה. ותהיה מלחמה וודאי. אין שום ספק, ושני שליש מהעולם יערב כפי שכתוב בנבואות בדיוק. והאברבנל עשה רשימה של 14 נבואות שחייבות להתקיים וזאת אחת מהן. שליש מהעולם יהיה הרוס לגמרי בלי דבר אחד שישאר בחיים.

שליש אחר יפגע פגיעה קשה והשליש שקשור לארץ ישראל - לא יפגע קשה. אבל העולם שלנו - ה' לא ברא אותו לנצח, וגם העולם שלנו והמציאות שלנו בהמשך הזמן יעלמו. אחרי המלחמה יהיה גם "ביקור" של מערכת השמש כוכב ניבירו, כוכב שביט, שיש מסביבו שבעה כוכבי לכת - שיהרוס את כל העולם ואחרי זה תהיה מלחמת גוג ומגוג. באמצע, באיזה שלב נגלה את משיח צדקנו, אבל זה לא צחוק והדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות הוא, להכין את עצמנו כדי שה' יכריח אותנו לחזור בתשובה.

כל נשמה יהודית תינצל ב"ה. וזה לא משנה אם הוא כראע חילוני שפתאום יראה את האמת ויחזור בתשובה. לעומתו, אדם שנראה חרדי אבל הוא מהעבר רב והוא לא ישרוד ה' ישמור. אבל כל היהודים האמיתיים ינצלו. רק מה - אם הם לא רוצים לקבל את האמת והם עקשנים, הקב"ה לריח אותם וזה לא יהיה קל - אלא קשה מאוד. אך ה' לריח יותר אפילו על נשמה אחת שימדה במעמד הר סיני ואמר "נעשה ונשמע" - אבל זה יהיה סבל גדול עבור העקשנים וחבל לחכות. הדור הזה נמצא במקום מאד נמוך ואפשר לראות עם מה הדור הזה מתעסק בלי בושות. ויש דברים במדינה שמתנהלים בדרך לא יהודית. והבצא לא יהודי והוא מרכז



הטומאה. כשהיה בית המקדש לא היה כולם הלכו לצבא פעם, ולמלחמות. מי שרק סיים לבנות בית, מי שרק התחתן ומי שפחד, גם לא יצא למלחמה. הצבא היה סתור. לא כמו היום – צבא שה' ישמרו מה קורה שם, וזה שהם מוכנים חרדים אל הצבא, זה רק כדי לקלקל אותם וזה פשוט וברור. התיימנים... מה עשו לתיימנים? איך החליפו את הילדים שלהם ברגע אחד בלי מצפון? איך שלחו משלוחים של תינוקות חיים לצרפת כדי לקבל בחיזה – במקום הילדים האלו – אינפורמציה איך לבנות פצצות אטום. איפה הלב שלהם? כך מתנהג יהודי? איך יכול להיות שזה יהודי?

ראשי המדינה רוצים שהמדינה תהיה שייכת לכולם – לערבים, לדרוזים לנוצרים, ליהודים. כך שיכול להיות בעתיד ראש ממשלה שהוא איש יהודי, שילך להתפרק. יש להם בונקרים, 30 ק"מ על 30 ק"מ והכניסה לשם היא ליד הכניסה. אתם יודעים את זה – כי הם עומדים לעשות את השיבות שלהם שם ואתם כמובן – לא מוזמנים להיכנס למקום הזה אלא רק אלו שמוזמנים במיוחד – נכנסים לשם. ולנו אין אפילו מקלטים, שום מקלט לא במצב טוב ופיקוד העורף לא עושה את העבודה שלו בעניין הזה.

ארץ ישראל זו הארץ שלנו, איפה שיש קדושה. ומה הם עושים? מצעד הגאווה בירושלים. הם לקחו את כל מונדון, פרנז, ברלין, זאת לא ארץ ישראל! אני גר בארץ ישראל, לא אני עם ה' מי שעם ה' באמת גר בארץ ישראל. יהודים עם ציצית וזקן, כיפה, אישה צנועה וקרובה לשם יתברך, יהודים שממשיכים בשבת מגיעה ויושבים שירי קודש. אלו הם היהודים אמיתיים שאוהבים את ארץ ישראל ומשתדלים לעזור לה. למה? כי הם מרגישים שהם אחים ואחיות, כי ככה ה' ברא אותנו לעזור לה. ובעולם שלנו, יש רק מעט מהדבר הזה – גם בין החרדים לצערי הרב. כל העולם מלא בערב רב וכתוב בספרים, שאפילו אנשים שנואים חרדים ותלמידי חכמים יש ביניהם ערב רב. וסתכלו על הכנסת. היום אמרו שהח"מים החרדים מוכנים לחוק הגיוס. רק מה? יש ביקשו שלא יגייסו כל כך הרבה חרדים – אלא פחות ממה שהם דורשים. ולא רק זה אלא שלא יתנו קנס גבוה מדי לשיבות כדי שלא יקאב להם כל כך – אבל חוץ מזה, הם מוכנים לחוק הגיוס. אוי לאן הגענו?

אתם – נראים לי יהודים אמיתיים – רואים שיש לכם נשמה יהודית, רואים בעיניים שלכם שיש לכם נשמה יהודית ואני מברך אתכם שלא תתבלבלו ותדעו וישו רב דרך אחת והיא – להיות עם ה'. כל אלו שכביכול רוצים לבנות מדינה יהודית – הגויים אין להם שום רצון שה' ילוט – אבל הם לא מבינים שה' הוא כל יוכל וברשניה אחת הוא יכול לגמור עם כולם, אך בקרוב מאוד כל העם יבין שאפשר אך ורק ללכת בדרך האמת, ושאי אפשר לשנות את הטבע (כמו אלה של מצדד התועבה), כי זה יהרג את אלו שמנסים לעשות את זה.

בשביל מה אנוחנו חיים? בשביל למלא את התפקיד שלנו. ומה התפקיד שלנו? להיות עבדי ה' ועובדי ה'. זה כל התפקיד שלנו. לא יותר ולא פחות. באיזה שלב נגיע לבית המקדש ונשמח מאוד. סוף סוף נגיש, שהגיעה השמחה, ולא נצטרך עוד לדאוג לפעילות פרנסה. ובכלל – טיפשי לדאוג לזה עכשיו כי כל האנשים שדואגים, פשוט אין להם אמונה שלמה, אך לעומתם, כל אלו שלא דואגים ויודעים שבלבבו יהיה טוב – אלו יראו נסים. מי שעם ה' מבין שה' הוא כל יוכל ומבין שהגענו לכאן מגילגולים קודמים שעברנו מאדם האשון ועד עצם היום הזה. וכל זה כדי שהנשמות שלנו ילחמו ביצר הרע של ה' הנכניס בנו. אלו שיצליחו לחלחל ביצר הרע יצליחו לעשות את התקוות שלהם. ה' הוא עבר, הווה ועתיד וכל מה שאנחנו עוברים זה כדי להגיע לאמת. והדור הזה – שהוא הלב נמוך – בסוף יראה הכי גבוה. הדור הזה יעלה ויעלה. אמנם הרוב הגדול יעלה – כי הרוב הגדול שיקל ליצר הרע, לטון, לערב רב, לעמלק, לאדומים. וכן, כל אלו שקינאו בנו אך לא היו מוכנים בשום אופן להיות עובדי ה'.

העתיד הוא מאוד שמח, אבל אנחנו כבר נכנסים בזמן הקרוב, למנהרה מאוד חשוכה ונצטרך להתחיל אחד בשני ולהאמין בקב"ה ולעבור את הכל בשלום. הפסיק לדאוג לפרנסה ולכל הדברים שלא צריך לדאוג. צריכים להיות עם ה' ולהתקרב לקב"ה. לעשות התבודדות ולא רק הברסלבים אלא כולנו.

שאלה: כמה זמן עוד נותר לנו? תשובה: זה שיש מצעד הגאווה בירושלים – מספיק בכדי להבין שהכל הולך להיגמר כי ה' לא יכול לסבול את זה יותר. ה' לא יתן לאף גשמה יהודית ללכת לאיבוד. שאלה: צדיק נסתך דיבר לפני כמה זמן שהכוכב מתקרב ושניתן לראות אותו מצד מזרח (לפני הזריחה) והרבה רבנים אמרו מדברים על זה ולא מתיימרים את זה ולעומת זאת יש צדיקים שכן? תשובה: אחד הדרשים החשובים בשביל להיות צדיק אמיתי, זה שלפני שנתיע הגאולה השלמה, יהיו הרבה בעיות והוא חייב להחזיר אנשים בתשובה. ואם לא ינסה, הוא יקבל עונש, אפילו שהוא צדיק אמיתי. צריך שלא יהיו לו שום פשרות עם הסטרא אחרא – צריכים ללכת בדרך ה' בלבד. ובעניין הכוכב: הכוכב, זאת לא הפעם הראשונה שמערכת השמש מגיעה לפה. גם במבול, גם ביציאת מצרים ועוד כמה פעמים היה הייתה פה. הגויים

קוראים לזה ניביו. בספר הזוהר הוא נקרא שביט. בספר הזוהר יש תיאור מדיק עליו. חוץ מזה, תראו מה שקורה בעולם ואם אדם אומר "זה לא מעניין אותי מה שקורה בעולם, אני מתפלל, אני לומד" אז אני אגיד לכם שהוא מפחד מהאמת ומנסה לברוח ממנה. העולם כבר מרגיש חזק את ההשפעה של השביט. הוא מאוד מגנטי ומושך את כדור הארץ וחכמים אותו מבפנים בגלל המשיכה המגנטית החזקה שלו. ובגלל זה טונות של מים מהקוטב הצפוני והקוטב הדרומי נמסים והאוקיינוס מתמלא. ובמפות של חיל הים האמריקאי רואים שבעתיד לא יהיו ערים שלמות כי הן ישקעו במים. ערים כמו בוסטון, ניו יורק, כל החלק המזרחי של ארה"ב, כל קליפורניה תעלם מהמפה – מאיפה הם יודעים את זה? כי הם חלק מהז' הם רצחו אנשים שפתחו את הפה, אז איך אפשר להתעלם מזה?



פה בארץ ישראל יהיה בטוח אבל הכי בטוח יהיה בירושלים. לא כל ארץ ישראל תהיה בטוחה. הקב"ה לא יהרוס את ארץ ישראל – אבל כל מקום אחר – כן! בדרך לים המלח יש בולענים ולא מדברים על זה. בכמה מקומות בעולם האדמה פיערה את פיה לפתע ובלעה מכוניות ומשאיות. אולי גם הגשר באיטליה שקרס קשור לבולענים. אני לא זוכר שכשהייתי ילד היו מקרים כאלו. רוב האנשים לא יכולים לסבול את זה אבל בכל העולם השביט משפיע. וכדור הארץ מתחמם. לכוכב השביט יש זנב באורך של מיליון קילומטר והוא מושך כי זה מאוד מגנטי וה' יביא אותו קרוב מאוד לכדור הארץ. הכוכב כי יתנגש בכדור הארץ אלא יעבור קרוב אליו וזה יהרוס את העולם. רוב אסונות הטבע ליום הם מסיבה זאת.

אין מה לפחד. כי כל היהודים חיו – ויחיו לנצח וה' ישחט את היתר הרע – שהוא השטן ומלאך המוות, ולא יהיה יותר מיתה בעולם, אבל אנוחנו צריכים להמשיך לא לפחד ולהיות אנשי אמת ולהילחם נגד הרשע. צריך לחנך את הילדים שלנו שיהיה להם עתיד אמיתי ושיהיו מוכנים לקבל משיח צדקנו ולקבל חיי צדק.

שאלה: מתי יבוא המשיח? האם יש זמן מסוים? תשובה: זאת השאלה הנצחית שכל הדורות שאלו והאמת שאני לא יודע. אני יודע שזה קרוב מאוד. העולם נהיה יותר ויותר מטרור וזה לא יכול להמשיך. ה' יהרוס אותו. זה כבר לא עולם. אין שום קדושה, ב"ה יש יהודים שנלחמים בשביל הקדושה אבל הרועים כבר הכניסו לא יהודים בתוך הקהילות החרדיות כדי להפיל אותם אף החרדים האמיתיים יגידו – עד כאן ולא יתנו לזה להמשיך.

שאלה: מתי נראה השגחה גלויה ולא הסתר פנים? תשובה: תפתחו את העיניים כי כבר רואים את זה. זה כל כך ברור ואי אפשר לטעות. אנוחנו כבר בזמן הזה. רואים כאלו יש הסתר פנים בעיקר בגלל השואה בה נהרגו הרבה יהודים בצורה אימה, ילדים, זקנים, נשים, צדיקים.

באירופה, לפני מלחמת העולם השנייה, רוב היהודים היו מחליים שבת. בתי כנסת היו חשופים והיו גדולי דור ענקיים אבל יותר ויותר יהודים חפרו לחיות כמו גויים מאשר יהודים. הם לא אמרו שהם לא יהודים אבל קיבלו את הדרך של הגויים. הם לא הפכו להיות נוצרים חס ושלום אך חיללו שבת וה' היה חייב לעצור את זה. רוב היהודים בעולם היו באירופה ושישה מיליון מהם נרצחו ועוד כמה ברחו ונשארו בחיים. אלו שניכסו אל תחא המוות ומתו צדיקים ואלו שאינם צדיקים – כולם יחד – מתו באותו הזמן. אלו שזכו ועשו תשובה ברגע האחרון לא הרגישו את המוות ומיד עברו לגן עדן.

אלו שלא עשו תשובה – הרגישו את המוות. אלו שהנשמות שלהם היו מהערב רב – מתו באמת ונעלמו לגמרי. עכשיו המצב אחר. אין עוד את הישיבות הגדולות שהיו פעם ואת תלמידי החכמים, אז היום כל יהודי יהיה גדול ויעלה מעלה מעלה ויגיש את הקב"ה אם יחזרו בתשובה. ואם רק יחיה ויתקרב עוד ועוד לאבינו שבשמים תהיה לו הנאה עצומה וגדולה יותר ויותר. בשביל זה יש לנו רבנים שמלמדים אותנו איך לעשות את זה. הרבנים צריכים לשמש דוגמה ולצעוד הרב, את הרבה רבנים כאלו בדור הזה וצריך לחפש אותם כדי שיוכלו לתת לנו קרש הצלה למשך אותנו מהמים שלא נטבע. אך ברגע שנרגיש את ההרשעה הזאת, נדע – שזהו – המשיח פה. המשיח באמת פה אך לא התגלה עדיין. גם הרב קניבסקי אמר שהמשיח פה אך לא התגלה. גם הרב דוד אבוחצירא אמר שהוא פגש אותו. ש. האם יש אפשרות להמתקת דינים מהמלחמה הגדולה העתידה לבוא או שזה כבר הוחלט בשמים? ת. אני לא יודע אם אפשר המתקת את זה, אבל אני כן יודע, שכל אחד יכול להמתק עבור עצמו אם יתקרב אל הקב"ה. כל אחד ישתדל בכל העניינים להתקרב אל ה' – אם זה בתפילה, אם זה בלבוש, אם זה בביטחון כלפי ה', שכל מה שהוא עושה זה לטובתנו. וכלנו בקרוב נדע את האמת שאין עוד מלבדו.

ש. האם מדובר על עוד שנים או בזמן הקרוב? ת. האם יתכן שהעולם יכול להמשיך כך בטומאה

עוד הרבה זמן? אני לא יודע אולי מדובר בחודשים. ש: אז האם מתוך פחד אנשים יחזרו בתשובה? ת: האנשים יחזרו בתשובה לא מתוך פחד, אלא מתוך כך שיראו את האמת והמצאות היא האמת ואי אפשר ללכת נגד האמת. הפחד אולי יוביל לשמירת שבת אבל זה לא מכל הלב. כל אחד שחוזר בתשובה מתוך מקום של האמת יראה את דרך ה'. ברגע שירואים את הדרך, והדרך מובילה למטרה, לאיזה מקום – זה נקרא "לחזור בתשובה". צריך שהעיניים יסתכלו כל הזמן על האמת עם המחשבות והמוח ולא להוריד את ההרשעה והרצון אלא רק לראות את האמת. וכמה שהמסכלים יותר ויותר – רואים בבירור מה האמת ומה השקר. הקב"ה אמת! ותורתו אמת! אין עוד מלבדו!

תורידו את כל הצעצועים שיש לכם, את הפלאפונים, את כל ההנאות האלה – הכל שטויות ושורגות את הנשמה של האדם. זה לא בריא ואין בזה יוטימנים. עלינו להיות רק עם ה' החילוניים. שאלת היום, עם כל השמחה שנראית עליהם הם לא באמת שמחים. כשליהודי נולד ילד – יש לו שמחה גדולה. יהודי אמיתי צריך שיהיה לו הרבה ילדים ולכולם ציצית ופאות וזה מה שממשיך את החיים. אני בוכה הרבה על היהודים. ש: רצינו לעזור בעניין זה, שכל יהודי יבחר ויקבל על עצמו מצווה אחת שלמות באופן קבוע? ת: זה חשוב מאוד, כי אדם שעושה מצווה אחת בשלמות – בהמשך, יזכה לעשות את כל המצוות בשלמות ויזכה ב"ה שתהיה לו לעליה רוחנית גדולה.

### ה' שולח מסרים ואזהרות בכל מיני אורות

אסתה, ט' תשרי חוה"מ סוכות תשע"ט

אני מאוד מופתע לכתוב, אבל אני חייבת. את מוכנה אמא? עומדת להיות טרגדיה ענקית, זה שייך לישראל אבל לא בישראל. אחרי זה, יהיה דבר אחרי דבר עד שתהיה מלחמה ענקית. אני יודעת, שנים יבשרו לרוב לא מוכנים, אז קורע לי את הלב. אני יודעת שהם לא מבינים בשביל מה נוצר העולם הזה, כדור הארץ, הטבע וכו'... הם לא מבינים אפילו שזה כתוב – ברור שהעולם הזה יהיה עד האלף השביעי רוב העולם, רוב הגויים, מושכים את ההבנה של העולם כליון מה שהעין רואה והמוח משתדל לתרגם זה שטויות! יהודי אמיתי, תלמיד חכם אמיתי, מבין הרבה יותר עם המוח ויש לו מימד הרבה יותר גדול וזאת – הנשמה. והנשמה יחד עם המוח הלבד וכל האיברים בגוף מכוונים את התלמיד חכם היהודי לאמת. אמא, שגוי לא יכול להבין. אבל יש גם מבין היהודים בעיקר הערב רב, שמושכים לעולם הזה. ובדור שלנו אחרי כל כך הרבה צרות, הם מושכים גם את היהודים התמימים לתוך השקר הזה. אז מה יהיה מאמא – מה שאר מהעולם הזה?

אני גם חולמת: אני חולמת על עולם מלא מים, עם מעט מאוד יהודים שנשארו וקובשי גויים שנשארו וכולם מבלבלים. אבל משיח יבוא ואתנו יילמד אותנו וירגיע אותנו. הקב"ה ישלח לנו כל מה שאנוחנו צריכים, אבל לפני זה – יש מיליארים של אנשים בעולם הזה או מה יהיה? איזה סבל נעבור? איזה אנשים יעלמו? איזה לבבות ישרו ולא ידעו איך לאלול את זה? מאמא, יהיה רעב, יהיה חוסר באוכל ושתיה, יהיה כסף שלא יהיה שווה כלום, תהיה מלחמה, שעם פצצה אחת מיליונים ילכו, מאמא, אנשים לא רוצים לדעת. רק רוצים מסיבות פאות, איפור, בגדים וחופשות. לא רוצים להיות צדיניים לרוב. ומי שרציני הוא לא חלק של החברה.

ב"ה, יש קצת אור, יש כמה יהודים שחוזרים לאמת. אבל אני חושבת שה' שולח כעת מסרים וסימנים לכל היהודים בעולם, אזהרות בכל מיני צורות, להודיע, שבעתיד הקרוב יהיה הסוף של העולם הזה כמו שאנוחנו מכירים אותו ומי שלא יהיה עם האמת – האמת, זאת אומרת – עם הקב"ה, אז הקב"ה לא יהיה איתו בכלל. והרשעים ימותו בצורה קשה ביותר ולא יהיה להם נצח. אני מפתח, אבל לא לפחד. תתרחקו מהציונים, זה לא אידישקייט, תתרחקו מהמשיגים של החילוניים זה לא אידישקייט, תתרחקו מהעולם הזה ששחתי זה אל תגידו אנתנו חרדים, איזו חופצה להעיר ולהגיד לנו. אבל מי שמואבה בעולם הזה לא חרדי ומצד שני, מי שכל החיים שלו רק מתפלל שהוא והילדים שלו, או הן שלו או בת הזוג שלו וכל הרבנים שלו והוא עצמו יהיו יותר ויותר קרובים לאמת שזה הקב"ה, הוא לא מוכן לרדת מסגנון החיים שלו שזה לפי התורה הוא יהודי אמיתי, ואפילו אם ירצו לרצוח אותו חס ושלום, אם הוא לא יעזוב את דרך ה' ובודאי ובודאי הוא לא עוזב את התורה למרות שהערב רב צוחקים ממנו על זה שהוא לא מוכן לרדת לעולם הנמוך שלהם. ואפילו שהוא והמשפחה שלו צריכים לספוג בושות וכו'... הוא יהודי אמיתי.

ב"ה אני יודעת שקיימים בעולם כאלו אנשים אפילו באירופה, יש אפילו באמריקה יש, אבל הם מעטים מאוד. אבל שתדעו שעל האנשים היהודים האלו הטובים – יבנה העולם הבא, העולם של משיח, העולם של בית המקדש השלישי, שזה יהיה הפתח לעולם שאני לא יכולה לתאר, כי אין לי מושג בדיוק מה זה. אני רק יודעת שזה הכל טוב. אין, אין, אין רשעות, הכל טוב. הלוואי מאמא שיהודים היו מבינים את מה שאני אמרתי. זה מאוד פשוט, זה לא קשה להבין, אבל לא מבינים את זה. לא מבינים שה'

ברא את העולם הזה בשביל מטרה, וכשזה יגמר לא תהיה סיבה לקיום העולם. וכשזה יגמר, אנחנו נהיה במקום אחר, כשנשכח את המטרה של העולם הזה, ואנחנו צריכים להבין, שהמטרה הבסיסית של העולם הזה היא, שהבן אדם ש'ה' ברא אותו, הוא הבן אדם שהכניס את היצור לעצמו, והוא צריך להוציא את היצור בעצמו ולזרוק אותו לפח. הוא שורף אותו, הוא זורק אותו לים, ושהבן אדם יחזור להיות טהור כמו ש'ה' ברא אותו והבן אדם צריך להראות רצון עז להפטר מהיצור ולעשות את רצון ה' ולשרת אותו בנצח.

הגויים הטיפשיים של הדור הזה, ולצדדי הרב גם הרבה יהודים, חושבים שההיחס צריכים להיות עם פולוליזם, זאת אמרת, לקבל כל אדם כמו שהוא, ולא להכריח אותו להיות מה שהוא לא, ואם הוא הולך לכיוון של כל מיני סטיות אסורות לפי התורה, אז מה? זה דמוקרטיה, הם לא מבינים שזה שקר, דמוקרטיה היא גם שקר, ה' ברא את כל העוה"ז שיהיה מושלם, אבל בגלל שהבן אדם עצמו הכניס את היצור לתוך עצמו, אז הוא הפך את העולם הזה, למשהו עקום. ובגלל זה הוא אינו חיות שהיו פעם נעלמות, וכל מיני מקומות עם צמחים ופרחים ועצים וכך... הופכים למדבריות, וכמה מיליונים של דגים עכשיו מתים בלי סיבה הנראית לעין. וקבוצות גדולות של ציפורים נופלות מהשמים ומתות ללא הסבר. והמים בקוטב הצפוני הדרומי נמסים בכמויות אדירות וזה מציף את העולם. והרי הגעש מתפוצצים בלי הפסקה יותר ויותר וזה הורס את העולם, ויעדידת אדם מזעזעות את כל כדור הארץ, בכמויות גדולות ובעוצמה של יעדידות שלא היו אף פעם. וזה הכל בנוסף לעוד דברים שלא אמרתי, כמו הכולענים הענקיים ששולעים רכבות, מכוניות, בתים גדולים, אנשים וכך... וכו'.

כל העולם מתפרק והסיבה היא, שהבן אדם לא יכול להיות בעולם שהוא בעצמו רוצה לנהל אותו. עם פילוסופיה עקומה שאומרת לו שהוא מספיק חכם ויש לו מספיק כוח להפוך את העולם לעולם שהכל מותר, שהתשוקה שולטת ונהפכת לע"ז לאליל. וכל אחד יכול לפתח את היצור שלו שהוא במיוחד אוהב, ולהפוך את זה לע"ז לאליל, וצריכים לקבל את השיגעון והאליל של כל אחד כי זה דמוקרטיה.

אבל אני שורק דתך, ילדת תסמונת דאון, יודעת בכיור, שיש רק אחד אחת לגאולה השלמה והיא – תורה ומצוות ועשרת הדברות. וצריכים להיזכר שפעם, לפני הרבה שנים, כל עם ישראל חוץ מהערב רב, קבלו את התורה. והבטחנו לקב"ה, הבטחנו "נעשה ונשמע". עשינו את המצוות מאהבה ובטחנו בה. עם אהבת ה' ובטחנו בה. ואם אכזרתי יהודי אמיתי – תעשה תשובה עכשיו! ותזכור את ה"נעשה ונשמע" שאמרת במעמד הר סיני והתכוננת שזה יהיה לצמצ נצחים. כי אין בן אדם, לא איש ולא אישה, לא אבא ולא אמא, לא בן ולא בת – שאנחנו אוהבים יותר מהקב"ה. ואנחנו צריכים להתפלל שכל הקרובים שלנו, האנשים האהובים עלינו, יבינו את האמת ויחד איתנו גייע נצח. יהודים קדושים, תתכוננו לעולם שאנחנו לא יכולים להבין מה הוא עדיין. אבל אנחנו משתוקקים להגיע לשם. תשתמשו בחג הסוכות הזה, זמן שמחוננו, שיצאנו ממצרים למדבר וחיינו על נים. היו לנו את באר מרים ושהו המן וזה קידוש אותנו. העולם הבא צריך להיות משהו כמו זה, אבל יותר טוב. לא יהיה ציור בלכל. נהיה בעולם שכולו טוב. אין יצה"ר, יש רק את הנשמה הקדושה שלנו ואת אבינו שבשמים, מה יכול להיות יותר טוב?

שאלה: קשה לראות יהודים שאנחנו מרגישים שיש להם ממש נשמה יהודית ובכל זאת הם לא כ"כ מבינים את האמת בכל מיני דברים? תשובה: תבינו שבסוף, הקב"ה יתן ליהודים, שהם יהודים אמיתיים, אפילו אם המוח והשכל וכך' לא נפתחו מספיק, ה' יתן להם להרגיש ולראות ולתרגם את האמת למשהו ממשי. הם צריכים לקשור את האמת לנשמה, לכן, כדי לעזור לאלה שזה קשה להם, נעבור מלחמות וסבל אחר, כל מיני דברים, ואז יתרו ויתרו יבינו, כי הם יהודים אמיתיים, שנולדו עם נשמה יהודית. הקב"ה לא רוצה להפסיד אף נשמה והוא לא יפסיד אף נשמה יהודית. הוא יביא אותנו להבה, הוא יביא את העולם בצורה כזאת, שיהיה הרבה יותר קל להבין את האמת ולקבל אותו, ומצד שני, לזרוק את השקר.

שאלה: למה עכשיו יש נשמות יהודיות אמיתיות שלא רואות ומבינות את האמת? תשובה: כי הם בעולם הזה, ויש לחצים מאוד גדולים, אבל הם יבינו ברגע האחרון שצריך לעשות את ההקדמה.

שאלה: למה את בוכה? תשובה: את לא מבינה מאמא, עם כל העתיד הנהדר שאין אפילו מילים לתאר את זה, אבל האמת היא, שמעט מאוד יגיעו לזה. וכל אלה שאמרו "נעשה ונשמע" עם כל האמונה שלהם, עם כל הביטחון שלהם בה' – הם ינצלו. אבל יהיה מאוד מפחיד ומאוד קשה. במיוחד שעם ישראל יראו משפחות שחלק מהמשפחה ערב רב, או עמלק וחלק לא מצד אחד, היהודים האמיתיים ינצלו, ומצד שני, חלק מהילדים שלהם, או הבן זוג שלהם, או אח או אחות, או אמא או אבא, ימתקו לנצח. וזה יהיה סבל – גם רוחני וגם גשמי. וזה גם יכול לעשות בלבול ומבוכה לרגע אחד, אבל היהודים האמיתיים יתאוששו, והיא האהבה הענקית שיש להם לקב"ה והרצון להגיע מה שיותר קרוב אל הקב"ה, ימחק את

הצער שלהם, שהם איבדו חלק מהמשפחה, שלא היו ראוים לגאולה השלימה.

זה מפחיד אותי מאוד לראות את זה, אפילו שזה קורה לאנשים שאני לא מכירה, או שהם רחוקים ממני. זה יהיה קשה מאוד אבל נגיע לגאולה השלמה בע"ה.

שאלה: אנחנו מבינים שאת דואגת ומפחדת מכל מה שעומד להיות, אבל למה מגיע איזה רגע, שאת פתאום מתחילה לבכות הרבה? מה קרה בדיק עכשיו?

תשובה: בגלל שאני יודעת, שבמשך השבוע הזה, יהיו כל מיני רגעים, כל מיני טרגדיות. ובסופו של דבר יהיה העולם מאוד מאוד בכוון של מלחמה ענקית, ואז יתחיל כל הסבל הכי גדול. קשה לי, פשוט קשה לי כשאני חושבת על זה.

### כל מה שדברנו, היפוך בקרב למציאות

אסתר, יח' בתשרי תשע"ט

מאמא, אני לא רגועה והאי-שקט שיש לי, תוקף אותי בעיקר בלילה ואני בדרך כלל גם ישנה בזמן הזה ולא מרגישה כמה שאני מפריעה לך ולאחרים, כשאני בוכה או עושה רעש בלילה בזמן שכולם רוצים לישון.

אני מבקשת מחילה, הלוואי שיכולתי להשתלט על זה. אבל מה שאני מרגישה מאמא, זה את המלחמה הגדולה מכל המלחמות מאז בריאת העולם. המלחמה הכי גדולה, בגודל ובכמה אנשים שיהרגו, המלחמה הזאת מתקרבת צעד צעד. קודם היו צעדים קטנים. עכשיו אנחנו מתקרבים לזה בריצה מהירה. העולם לא בורח ממלחמה, העולם משתוקק למלחמה. העולם רוצה את המלחמה מצד אחד לא מצד שני הם מפחדים. אבל היא תהיה, ה' ישמור, כי הגאולה השלימה חייבת להגיע. הזמן הגיע. אני מרגישה שהשנה הזאת, תהיה שנה שישפך הרבה דם. בכמויות שלא היה ידוע עד עכשיו בעולם הזה. כל הנבואות יתגשמו בעתיד הקרוב.

ברור שגם הכוכב שביט או "ניביר" יגיע עם שני זנבות של מטאורים והשבעה כוכבי לכת. הם נשלחו אלינו ישר מהקב"ה וזו לא הפעם הראשונה שה' שולח את הכוכב לעבוד ליד העולם שלנו. דיברתי על זה הרבה פעמים, אבל צריכים להבין, שזה היפך למציאות, מציאות קשה ביותר. אפילו שפה בארץ ישראל, היהודים האמיתיים יעברו את זה יחסית בקלות, אבל יהיה קשה מאוד לראות את המלך של העולם. העולם שפעם היה מלא חיים, מלא יופי. אבל זה הכל חלק של תכנית שממית, לעזור לנו, עם ישראל, להתקרב יותר ויותר לאבינו שבשמים, שהוא הכל יכול. ושנוכל להמשיך לעלות מבחינה רוחנית.

ההתקרב יותר ויותר אל האמת, שהיא – הקב"ה. וה' ישלח לנו את המשיח לכוון אותנו, שנדע מה לעשות ואיך לעשות. המשיח יהיה הקשר שלנו, החבל שאנחנו צריכים להחזיק בו, החבל שקשור ישר לקב"ה. הוא ישלח – כדי לתת לנו כיוון, לעזור לנו להבין יותר, עמוק כדי שנהיה יותר מודעים לאמת. הוא ישלח ישר מן השמים להרים את היהודים שנפלו, ולעזור להם להגיע לרפואה שלמה רוחנית. הוא ירים אותם מהפח ויאסוף אותם מהמדבריות. הוא יקרא להם מעבר לים להתאסף בירושלים עיר הקודש, והוא ימשוך אותם עם אהבת ה' שלו, וילמד אותם איך ליצור קשר עם הקב"ה. הוא ירים את היתומים ויביא אותם חזרה לאביהם שבשמים – הכל יכול. הוא יקח חצופים וילמד אותם להגיע להכנעה. ויתן להם את התרופה שהם צריכים מאוד וזאת "אהבה". הוא ילמד אותם, שיש בעולם הזה משהו מעל, משהו מעל. מישהו כל כך גדול שאין לזה סוף.

האין סוף, שהוא מלא באהבה לכל היהודים שהוא ברא. והמשיח – עם האהבה שלו, הוא ימשוך חזק כל יהודי יהודיה, כל ילד וילדה לקב"ה. או ב"ה התחיל להיות ברור להרבה יהודים שמרגישים עזובים, ומרגישים פחד מההרס, שהולך להיות בעתיד הקרוב בעולם הזה. המשיח ימשוך יהודים שירגישו פתאום חזק את הנשמה הענקית שה' נתן לכל אחד מעמו ישראל. הם ירגישו פתאום כולם את האהבה שה' שופך עליהם. איך הוא מחבק אותם חיבוק גדול. ענק. מחבק אותם כדי שלא יפחדו ממה שעומד, כי עומד להיות מאוד מפחיד.

דרך המשיח, הצדיק הגדול ביותר, נוכל להתקרב יותר ויותר לקב"ה. ונתחיל להבין בצורה ברורה, מה זה הבריאה באמת. נתחיל להבין יותר – מה התפקיד שלנו ולמה נולדנו, למה צריכים לסבול כל כך. האהבה השממית שה' יספוך עלינו, תעזור לנו לראות להרגיש כל כך את ההרס שאנחנו נהיה עתידים לראות בעתיד הקרוב.

עוד פעם מאמא, אני רוצה לבקש מחילה על כל הלילות שאני מפריעה לך לישון, אבל אני יודעת, שה' יחזור לך ולאחרים ולאחריות שלי כל מה שהפסדתם בגללי. העולם הזה מתפרק ואנחנו, דרך הצדיק, נלמד איך לקבל את זה, ואיך להתעלות רוחנית וליהנות יותר ויותר לאבינו שבשמים, שאטעטע שלנו, שמחכה לנו עם ידיים פתוחות כביכול, זה יהיה מאוד קשה, אבל הוא יאסוף את כל הנשמות היהודיות האמיתיות שעמדו בהר סיני, וסוף סוף נהיה בלי הערב רב לקבל אותנו, והוא יביא אותנו הביתה, אין מה לפחד, ה' לא רוצה להרוס את העם שלו, את הבנים והבנות שלו. ה' יציל את כולנו.

אני רק רוצה להוסיף ולהגיד בשם כל עם ישראל, רוצה להגיד את זה עוד פעם "נעשה ונשמע".

### יש כמה ילדים כמו שנשלחו לתור

אסתר, ד' חשוון, תשע"ט

גם אני סובלת בשביל עם ישראל. מה עם הדור שלנו? מה עם העתיד של הילדים שלנו? רוב היהודים רחוקים מאוד מהאמת, אפילו שחלק מהם לבושים כמו יהודים, לחלק מהם יש פאות ארוכות. לפחות לגברים יש לבוש של יהודים, אבל איפה הם? הם בתוך השקר הכי גדול, הם מתפללים לשטן ולא לקב"ה. הם טובעים בעולם הגשמי וזה רוב היהודים, או מי שחושב שהוא יהודי. אני לא יודעת מה יהיה.

בעתיד הקרוב, כבר מרגישים שהולכת להיות מלחמה פה בארץ. זה יתחיל פה בארץ, למעשה זה כבר התחיל. תשימו לב, הערבים בעוז זורקים עלינו בלונים עם פצצות, יש בלונים שהגיעו עד לכנסת, עד ירושלים. ויש שהגיעו לכל מיני מקומות בארץ. היום פרצו את הגדר ונכנסו לארץ ישראל. צבא הגנה לישראל מפחד לזוז, ויש להם ממה לפחד, כי בצפון הרוסים וישראלים על הגבול יחד עם האיראנים ועם אסד, וממתנים בלבוש את מדינת ישראל. רק סיבה אחת שתהיה להם הם יזוזו לכיוון שלנו.

אז עם כל הגאווה של הכנסת ושל צה"ל ונציגי עם ישראל במדינת ישראל, הם רועדים מפחד, כי הנציגים כמו בייב נתניהו וכל הקבינט שלו וכל מי שיושב בכנסת יודעים בפנים, שמלחמת החשור ומלחמת סיני ומלחמת ששת הימים ואף מלחמת יום כיפור, כונו למלחמה שהייתה עם עיראק שנורו על מדינת ישראל סקאדים – כל המלחמות שהיו לעם ישראל הכוללים ביטחון מאת ה' והיו ניסי ניסים גלויים וסגרים יודעים את זה. כל ראשי המדינה ידעו שאין לנו מספיק כוחות להלחם מול הצבאות של הערבים ושלא נצא מהמלחמה בחיים. כעת, המצב הרבה יותר גרוע. רק מדינות שלא יעזרו להם ושהם אבודים. רק מה? הם יודעים עוד דברים. יש בין "החשובים" של המדינה קשרים בנים לבין האויבים שלנו (ה' ישמור), ויש בונקר ענק בשביל כל "החשובים" במדינה להסתתר בו, ברגע שתחיל מלחמה באמת גדולה.

ובכן, כשיגיע "כוכב שביט" ולקט הכוכבים שמסתובבים מסביב לכוכב הקטן שקרא "ניביר" או "השביט", "החשובים" ירגישו בטוחים ומוגנים כביכול ובנוקרים שלהם. ומה לגבי עם ישראל? להם אין אפילו מקלט אחד נגד טילים. גם לא חדר ביטחון. ראשי המדינה, לא דואגים לעם ישראל כלל. אין להם שום מקום להסתתר.

אך מה שהם לא יודעים "החשובים" – זה שמי שרשע, ומי שהולך נגד הקב"ה – ה' ישמור ומי שחושב שהוא יהודי ומושך את היעם לכיוון של השטן. הרשעים האלו לא יעזרו להם אם יתחבאו בבונקר בעומק מאה ק"מ מתחת לאדמה. הבונקר הכי חזק שיהיה לא יעזור להם – כי ה' ירוגז אותם והם יעלמו מהמציאות. זה יהיה לא רק בארץ ישראל אלא בכל העולם. היהודים האמיתיים, שעם כל המהות שלהם מאמינים בקב"ה ומוכנים למות על קידוש ה', ה' יציל אותם והם לא יצטרכו למות על קידוש ה', הם יחיו על קידוש ה'. וכל השאר יעלמו מהעולם הזה ולא בקלות אלא בסבל רב. ה' הביא אותנו לעולם הזה, להתגלגל מאדם הראשון עד היום הזה. עברנו גילגולים עד גילגולם – וכל גילגול היה עלינו להוכיח את עצמנו, שאנחנו מאמינים שהקב"ה הוא הכל יכול ריבוננו של עולם. התורה שה' נתן לנו, מיועדת רק ליהודים. הגויים לא צריכים לעשות את כל התורה מצוות אלא רק מצוות בני נוח. רק לעם ישראל ה' נתן את התורה. ולמה רק לעם ישראל אמרו "נעשה ונשמע"? כי זה רצונו!!! הם הבינו שיש בורא אחד בכל המציאות והוא – הקב"ה שנתן לנו את התורה. כי אנחנו העם שה' הכי אוהב, הוא בונה עלינו את העתיד לבוא. והעמים האחרים יעלמו לגמרי בגלל כל העבירות שלהם. ישארו קצת, כאלו שהם צדיקים עד כמה שגויים יכולים להיות. אבל לעם ישראל יש תפקיד, בעתיד אחרי שהעולם כבר לא יהיה. כי ה' לא ברא את העולם לנצח, אלא העולם הזה הוא רק מעבר לדברים הרבה יותר חשובים שמתיארים לנשמה היהודית. לא יהיה טוב ורע. לא יהיה רע – אלא רק טוב, אבל אני לא יכולה לדבר על זה יותר.

אני רק יכולה להגיד שהעולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו עומד להיגמר. זה יהיה קשה ורוב מהזיהה את היהודים כולם. גם בארץ ישראל יהיה קשה, אבל הרבה פחות ממה שיהיה בחוץ לארץ. ואני מציעה לכל יהודי שיכול להגיע לארץ – להגיע לפה לפני שזה יתחיל. וכל יהודי אמיתי יכול לראות את הסיוע שיש בעולם הזה. כל יהודי יכול להבין שאנחנו מגיעים לסוף, לזמן שאנחנו מחכים לו בכל הדורות אלפי שנים, לקבל את משיח צדקנו, להגיע לבית המקדש השלישי.

עם ישראל!!!! עם ישראל!!!! תפתחו את העיניים שלכם – תבינו מה שקורה!!!! כמה שזה קשה להגיע לפה, נכון, בארץ ישראל כביכול יהודים שמובלים ויש הרבה ערב רב, אפילו עם זקנים ופאות ארוכות וסטריימלים. ויש הרבה ישיבות, שהם כביכול חרדים, והרבה מהישיבות האלו מקבלים כסף מהנוצרים. גם באמריקה יש הרבה ערב רב, ובאירופה ואנגליה. יש יהודים אמיתיים אבל לא הרבה. ואנחנו חייבים לדעת שנגמרת הגלות בקרוב.



השכינה עזבה את כל המדינות בחו"ל, והתאספה פה בארץ ישראל ובעיקר בכותל המערבי. אם אתם רוצים לעבור את הזמן עד לביאת משיח בקלות – תעלו לארץ ישראל, אפילו אם זה קשה מאוד. כדאי כדאי להגיע לפה. אפילו שהממשלה פה נגד יהודים אמיתיים, הממשלה פה נגד בורא עולם שלא נדע, אבל בכל זאת כדאי להגיע לפה, כי הקב"ה ילחם נגד הרשעים ביחד עם המשיח. ואף ילחם את משיח צדקנו להלחם נגד הרשעים, הוא אחד לא יוכל לצח במלחמה נגד הקב"ה. וכולם, אפילו שמנסים ונלחמו, נגד ה', כבר הרבה פעמים, הם פשוט יעלמו. וכל הפסיכולוגיה וכל הדברים השטותיים שהבן אדם ברא כדי לתת לעצמו חופש, שחורר מהאמת, כדי ללכת אחרי התאוות שלו – בלי יסורי מצפון, לא משנה אם הוא יהודי או גוי – הוא יעלם מהעולם הזה בצורה קשה.

אני בוכה על עם ישראל, אני בוכה על מה שהולך להיות, כי יהודי שלא מבין, שלא מנסה ממש להתקרב, שלא מוכן להקריב את הגשמיות ולקבל את האמת, כמה שזה קשה לביצוע – אני מרחמת עליו, כי יש לו לב שכן, ולא שייך ממש לעם הנבחר. אני מצטערת אם ילדה כזאת קטנה שמצחיקה את כולם בחכמות שלה, צריכה פתאום לדבר כל כך רציני, אבל יש כמה ילדים כבונים שנשלחו לתקן את הדברים הרושמים תיקון ולהביא את עם ישראל קרוב לאמת. אז מאמא, אני יודעת שאני שמחה פה איתכם, אני מקווה שאתם שמחים איתי, ושנזכה לקבל משיח צדקנו ביחד עם כל עם ישראל.

### הלכו ישראל לגן עדן

בנימין, כא' בחשוון תשע"ט

אני רוצה לומר לכולם, שאנחנו עובדים שבועות קשים ביותר, כאילו שאנחנו בתשעת הימים, או בשלושת השבועות. זה פשוט אסון אחר אסון לעם ישראל. זה לא סתם. אני אמרת לך הזמן – רואים את הצרות באות, רואים את המלחמה מתקרבת, אבל לא רוצים להבין, לא רוצים לדעת. הבעיות נהיות יותר קשות וגדולות ורבות ואנחנו לא יכולים להבין למה! למה? אני אגיד לכם למה – זה בגלל כל הדורות של הנשמות שלנו שחטאו, וכיום, הרוב העצום ממה שנקרא עם ישראל בכלל לא עם ישראל, הם ערב רב או ערבים, שאיך שהוא, נכנסו בין בני ישראל, אבל יהודים אמיתיים הם לא! ועוד מעט נראה מה יבין ומי לא.

אנחנו כולנו, חייבים לתקן ולא לוותר, אני לא אומר שכל יהודי שנהרג בצורה קשה, בצורה מפחידה, הוא לא בסדר. אבל בורא דבר אחד, אנחנו עכשיו, מתקנים וכל העולם מתקן את עצמו. אני שוב אגיד – המלחמה באופק. רואים את החיילים, את המטוסים – הפצצות, את הכל מתקרב אלינו. גם עם ישראל בארץ ישראל, גם ערבים, גם אר"ב, גם אירופה, גם דרום אמריקה – כל העולם כולו.

בעתיד הקרוב ביותר, תהיה מלחמת עולם שלישית הכי גדולה בהיסטוריה של האנושות. אני לנני! זה התיקון שחייב להיות וזה כתוב בספרים הקדושים ושום דבר לא יוכל לעצור אותה. כי זה מה שהשם עושה והוא לא יעצור את המלחמה כי זה לא טוב להם ישראל לעצור אותה. חייבים את התיקון הקשה הזה.

דבר נוסף שאני רוצה לומר לכם: למות על קידוש השם זה לא כל כך נורא כמו שזה נראה, כי למעשה, אדם שבחר למות על קידוש השם הוא לא מרגיש את הכאב של המוות, הוא נכנס ישר לגן עדן בלי להרגיש את זה. כי השם לא רוצה לעשות לעם ישראל רע, השם רוצה לעשות לעם ישראל טוב, אז לכן, ברגע שאדם מחליט שהוא מוכן למות על קידוש השם, הוא נכנס ישר לגן עדן, לא סובל ריות או גיוס שום דבר. אלא ישר נכנס לגן עדן.

שאלה: היה עכשיו רצח באמריקה מה הסיבה? תשובה: אלו באמריקה, הם לא עשו תשובה, הם בוודאות לא היו קדושים... אני לא יודע אם משהו בשניה האחרונה עשה תשובה, אבל אם הם לא עשו תשובה – אז הם לא נחשבו קדושים שמתו על קידוש השם. אלה שהיו במחנות הריכוז בשואה, הם מתו על קידוש השם והם עקפו "שמע ישראל"! בוודאי הלכו ישר לגן עדן, אפילו שהם עשו דברים מאוד קשים נגד התורה, אבל קפצו ואמרו מיד "שמע ישראל" – זה משהו אחר לגמרי.

ובימינו, יש בלי סוף אסונות והם קורים כדי להזהיר אותנו... הזמן כרגע מסוכן מאוד, ויש לנו הרבה סכנות שעוד לפנינו ואנחנו צריכים להיות חזקים. וכל אחד מסתובב עם עצבים, עם הרגשה שכל רגע אפשר לבכות ואיזה אסון עומד לקרות עוד. ואם מסתכלים על האסונות אולי אפשר לדמיין איזה סיבות גרמו לאסונות, אבל מעניין שהתאונה שהייתה על ידי המלח ובה נהרגה משפחה שלמה – קרתה דווקא ביום של הבחירות במדינת ישראל וזה מאוד מעניין. וזה אסון. אסון. וכל העיריות? שך. המלך שער. מתחילת המדינה ועד היום ולמה? כי כל השקת הזה נועד כדי למחוק את התורה, את האמת. לבנות בניינים, לעשות גנים, פארקים, לבנות כל מני דברים יפים. ואם אפשר להכניס גם כסף לכיס – אז עוד יותר טוב, כך שכל השכונות גם של החרדים בנויות עם הרבה סימני שאלה כמה הכל ישר, ואין דבר כזה ישר וחלק. אבל להשתמש בעם ישראל בשביל להכניס אותם פנימה, להכניס את השקר, לשלוט עלינו. ואני לא יודע מה לומר לכם

חוץ מן האמת, והאמת היא שכל המקומות האלה, כל העיריות האלה, כל אלה שבונים כביכול את המדינה הזאת, כל אלה עם הכספים, אלה לא ימשכו.

שאלה: למה אתה ענבני? תשובה: אני ענבני כי אנשים לא מבינים. פשוט לא מבינים. הם רוצים לעשות מה שהם רוצים לעשות בלי להתחשב מה השם רוצה. כל הבחירות האלה זה שקר. ומה הם עושים? הם נושעים את יהודים? אתם חושבים שיהיו פחות חילולי שבת אחרי הבחירות? לא יהיו פחות חילולי שבת. גם בעבר היו מספר חרדים בעריית ירושלים והאם וקעת יש פחות חילולי שבת? זה הכל דיל עם החילוניים כי הם רוצים להיות ראש עיר, הם מקבלים כסף, מקבלים כבוד, ויש עוד דבר – שליטה. זה מה שאנשים אוהבים מאוד – לשלוט על אחרים. וכל המדינה הזאת בנויה בשביל להשתלט עלינו ולהפוך אותנו למה שהם רוצים, ושכולם יעשו מה שהם רוצים. אומרים לנו שבונים כביכול מדינה יהודית – אבל המדינה נגד התורה ח"ו. הם, כמוכם, לא יגידו שזה נגד התורה, הם יגידו "האם אנחנו נגד התורה? הנה, בשבת יש בטלויזיה משהו שמספר סיפורים על צדיקים ויש בשבת זמרים וזמרות ברדיו ששרים שירים על שבת". הם חושבים שרוב היהודים פשוט מטומטמים. את הטמטום הזה הם הצליחו להכניס לכל היהודים. רק מה, יש כמה שעוד עושים להם בעיות, אבל הרשעים מצליחים כבר אפילו את הקנאים ביותר לעשות קיר בין האחד לשני להפריד ביניהם לעשות ריב ביניהם. יש מבינינו שמתכופפים אליהם, כי ראו שהם כן חזקים נגד הגויים, ויש כאלה שמתכופפים אליהם בגלל כל מיני דברים, שעשו נגד הדת היהודית. ויש כאלה שמתכופפים אליהם מכיוון שרוצים את הכסף של המדינה ולכן מתכופפים. אוי, אני יודע שאין מה לעשות.

שאלה: אז מה הבלבול עכשיו? תשובה: זה הבלבול. הבלבול זה שמי שולט? אם תכנינו את החרדים לשלוט תלוי להם השקורים. אין להם אומץ ללכת ממש נגד החילוניים. החילוניים הפכו אותם לכלבים שלהם, לחתולים שלהם, שהם אומרים להם מה לעשות והם עושים. ואני אומר לכם שהכל יפול. אם משהו נאיבי והוא הולך להיות חלק של הסיבה של ראש עיר, הוא לא יכול להיות הרבה זמן שם כי הם יבלעו אותו, ויש שמתשוו לו בשביל דברים שהוא מדי טמבל להבין מה שהם רוצים ממנו. אי אפשר להיכנס לשם כמו אידיאליסט, לא זה הכוונה לגוב אריות ולחשוב שאפשר לצאת משם בחיים. נכון, דניאל יצא מזה בחיים, אבל כמה מאיתנו הם כמו דניאל. אוי, סליחה שאני כל כך מועצבן, אבל ידעתי שזה צריך להיות ככה. אין מה לעשות. צריכים לתת לרשעים את כל החבל שיכולים. בסופו של דבר הם יתלו את עצמם. צריך לתת להם לשלוט לעשות מה שהם רוצים – ואז כולם יראו את כל האמת. אתם מבינים למה השם נותן לכל אחד להצביע ולחשוב שהוא יהיה במצב טוב, השם נותן לרשעים תחושה של הצלחה ושולל אחד יש מספיק חבל עד שבסוף הוא יתלה את עצמו. ונותנים לו, ונותנים לו לעשות את הכל, להיכנס לשליטה, לשלוט על אנשים אחרים, להיות כביכול נצילים של המדיקורטיה. ואז הוא רואה מה הוא באמת ואז הוא יראה את האמת. כי אנחנו טיפשיים.

כן נכון, זה הכל נכון, זה הכל אמת ואף אחד לא יכול להגיד שזה לא אמת, מאז שיש את המדינה היהודית שירד. היו רגיעים מתי שהיה את החזון איש ועוד גדולי הדור כמו הרב עובדיה יוסף וכו'. שאז היו רגיעים שהיה נראה הפוך, שהכל עולה ונעשה יותר חזק, אבל עכשיו הם לא קיימים והגמנוגים הכי גדולים שלנו כבר לא פה והכל נהיה בלגאן וכל אחד מושך לכיוון אחר.

שאלה: בענין הבחירות? תשובה: אל תדאגו. אני יודע מה שהולך להיות ומה יהיו התוצאות. אנחנו נהיה במצב קשה, אנחנו נפחד. כולם יפחדו כי זה יהיה מצב קשה. והם, הרשעים, נראה כל אחד אחד בדיקו באיזה צד הם ואני אומר לכם, זה לא יהיה פשוט ולא יהיה קל. השם יקח את כולם עם פאות וכל פאות. עם זקן וכל זקן. יקח את כל הרשעים.

שאלה: בענין החצבת? תשובה: עכשיו, אנחנו צריכים להבין: המגפה של החצבת, עוד מרגה שהרשעים משוקעים זה כולל גם מגפות. אבל ב"ה לא יהיה להם זמן לעשות את זה. הם רוצים לבלבל אותנו עד הרגע שהם ידעו שהם צריכים להיכנס לבונקרים שלהם. תבינו, אין לאף אחד אחר בונקרים חוץ מאלה שיושבים ליד הכנסת ואולי גם לא לכל אלה. וצריך לשים לב שאין בונקרים בשביל אף אחד, רק בשבילם. כל מדינת ישראל לא יכולה להיכנס לתוך הבונקר.

הרשעים אוהבים לעשות מגפות. קודם כל הם מרגישים הרבה יותר טוב וחוזק מזה, אלהים והפחיד את האנשים, הם רוצים שהאנשים יהיו בפחד יתנו בשמחה לשלטונות לשלוט עליהם ולא יתנגדו. כי אם כמה מליון אנשים יקומו נגד הממשלה, הם לא יצליחו. לכן, הם מאוד רוצים שאנשים יהיו נכנעים אליהם ויסתכלו עליהם כאלו, אבל כאן זה לא כ"כ עובד להם, כי יהודי בכל זאת לא קל ל"כ לתת לו חיסון... אבל בכל זאת, הרוב מאמינים להם והולכים לקחת את החיסון. נכון, המחלה הזאת היא לא הכי נעימה, אבל זה ברור שמאז שנותנים את הזריקות של החיסון, יש

פה כמה וכמה יותר בקוים של אוטיזם וזה אף אחד לא יכול להלחם בזה. בנוסף, יש כל מיני בעיות של קריאה וכתביות וכל מיני בעיות במח, כתובות מהחיסונים שעושים – שזה רעל לגוף. ולכן, אנחנו נגיע לשעה שהמאמנים לא יסבלו את התכניות של הרשעים. אנחנו ב"ה נעבור את הקשיים יותר בקלות...שלא יוכלו לעשות לנו כלום וכל יהודי אמיתי יפחד ש"בחול" וגם בארץ, אבל בח"ל יהיה הרבה יותר קשה עד שיגיעו לארץ. יהיה להם קשה וגם פחד אבל ישארו מעט מאוד. יחסית מעט מאוד. שאלה: הרבנים אמרו שזאת מחלה מסוכנת וצריך ולתת חיסון.

תשובה: נכון, אני יודע, אבל זה אותו דבר, האנשים שבפאניקה, לא אפשר להגיד להם לא לחסן. אבל רב לא יאמר לאנשים מסויימים כי לעשות ולאחרים לא, כי זה לפי כמה אמונה שיש לבן אדם. העיקר, לקבל את הפסק של הקב"ה ולא להגיד אם ח"ו מישוה נהיה חולה: "אוי ווי לא עשיתי חיסון, בגלל זה קרה לי..." לכן, הרב אומר לעשות. לא לכולם, רק לאנשים מסויימים ואם אומר באופן כללי אז בפרטיות אם יבוא מישוה ושאל אותו. בכל אופן, הרב רואה מי שיכול לעמוד בזה הרב יגיד לו לא לעשות את החיסון. ומי שהרב רואה שלא יוכל לעמוד בזה, הרב יגיד לו לעשות חיסון. הנה, יעזוב למישהו שבתחילה הרב אמר לה ללכת לניתוח, כי היא פחדה ללכת נגד הרופאים, היא לא יכלה להיות חזקה ולהחליט בעצמה אם כן או לא. כי צריך אומץ ללכת נגד הרופאים או אולי נגד הרב הרב אמר טוב, בסדר, תלכי לעשות ניתוח ובסוף הרב אמר שהיא לא צטטר, אבל כל בן אדם צריך לבחור מה כן ומה לא. הרב הרגיש שהיא פוחדת וחייק אותה עד שהיא קיבלה חזקו יותר ויותר שאין לה בעיה, ואז ממש לפני שהיא הייתה צריכה ללכת לניתוח, היא הרגישה שהיא בריאה, פשוט עבר לה.

מי שמחליט כן לחסן צריך להתפלל לקב"ה, שזה לא יגרם לילדים שלו שום פגע מהחצבת. או לעשות יותר בחכמה, כמו למשל לחסן מגיל מסויים ומעלה כדי לא להכביד על המערכת החיסונית של הילד ויש דרכים לעשות את זה יותר בקלות. כגון אם הבן אדם הולך ונותן פדיון נפש וכן אם זה בשביל שלום בית והעיקר להתפלל להשם שיהיה בסדר.

אני רוצה להגיד דבר אחר. שמשם בקרוב הכל יתחיל בגדול ואז, אנחנו נתחיל לראות את כל האמת ונבין מה קורה פה. כמעט כל מה שחשבנו שזו מציאות, יהיה חלום. ומה שחלום יהיה מציאות. ואנחנו יתקרב לקב"ה ונרגיש טוב. משהו מעבר לציור שבן אדם יכול לתאר. ולא לפחד וללכת תמיד עם הצדיק.

שאלה: מה הסיבה שקרתה תאונה קשה שבה נהרגו היום זוג הורים וישיבה ילדים? תשובה: מידת הדין צועקת ודורשת, שאנחנו נסרך לשלם על כל העברות שלנו. כל העברות של עם ישראל בכל הדורות מאדם הראשון, אבל מה שראינו היום בתאונה וכל הדברים האיומים שראינו לאתרוגה – אז כי השם רוצה שנפחד. והאנשים שזה קורה להם, הם תיקונים שהם צריכים לעבור. זה לא כל כך קשה כמו שזה נראה. הם עברו משהו קשה, אבל בשביל הנשמות שלהם זה תיקון גדול. הם כבר בטח יושבים בגן עדן או עושים תיקון אחר.

אבל אנחנו, שרואים את זה, זה גורם לנו לרצות לעשות תשובה. זה שובר את הלב שלנו, זה מראה לנו מה החיים שלנו שווים ואיך שבשניה אחת הכל יכול להעלם ח"ו. וזה מה שזה מראה לנו, שנתחיל להיות רציניים יותר ולא ללכת לחפץ כל מיני בגדים של האופנה, ולאכול בכל מיני מקומות ולהתעסק עם הגשמיות שלנו. כל אלה שיהיו עסוקים עם הגשמיות שלהם. למה להם מאוד קשה. אני לא יודע איך בודר שלנו, עם כל כך הרבה צרות, עוד נשים מסתובבות עם פאות, עם איפור, עם בגדים צמודים. אני לא יודע איך הן מעיזות לעשות את זה. התאונה ברחוב רש"י. זה עוד תיקון אלה "שהולכים" הם מתקנים את מה שהם עשו, אבל בשביל זה לבטל לפתוח את העיניים שלנו, אולי נתחיל להבין שהחיים זה לא פשוט. אנחנו צריכים לעשות תשובה.

שאלה: מה עם הדרום. יש שם מלחמה? תשובה: על המלחמה הזאת היא לא מאכותית, הם עושים את זה והממשלה כביכול לא יודעת מה לעשות עם זה, עד שיגיע המצב למלחמה ממש. אין ספק שזה יגיע למלחמה. כל האנשים שסובלים מסכיב, חלק גדול אין להם שום דבר עם הדת. הם חילוניים, השוברים האלו יש בהם הרבה חילוניים, אז הם לא מבינים. מרחיבים שביניהם אולי יותר מבינים, אבל הערב רב, בוודאי לא מבינים. כל המלחמה הזו היא אזהרה בשבילנו לעשות תשובה, כי זה רק התחלה של המלחמה ולראות את הממשלה, איך היא מתפקדים, זה פשוט צחוק, הם לא יודעים מה הם עושים. הם מתנהגים כאילו שהם חזקים אבל רואים שהם חלשים. זה לא רק זה. עוד מעט תראו כמה שהישראלים מנופחים! זה הכל אויך ולא יותר. הצבא, הממשלה, כולם! שאלה: האם הכל מתואם עם התכנית של הרשעים? תשובה: זה וודאי לפני הרבה זמן אני אמרת לכם, שיש סרטון המראה אישה הלבושה ב"פאן" והיא לא כל כך צעירה והיא מספרת לאנשים שהם מתכננים להשתלט על עם ישראל. שהם הצליחו לעשות ריב והשקויות ביני הדיתיים לחילוניים ובין הדיתיים לאומיים. אבל בין החרדים לחרדים את זה לא הצליחו עד עכשיו! אבל עכשיו, יש להם אנשים

שעובדים בין החרדים שמצליחים יותר לעשות פיזר ומחלוקת, כי הם מבינים את המנטאליות של החרדים. עבורם זו "הצלחה" אמיתית של הסטרא אחרא שאנחנו רואים עכשיו, רק מה, הם לא הצליחו מאה אחוז באמת, כי ב"ה עוד יש אנשים שנלחמים.

שאלה: על ההתנהגות של קבוצה מסוימת נגד הציבור של "עני"?  
תשובה: כי אנחנו מלאים בערב רב, בפעם הראשונה שהיה "דגל", כשנפרדו הליטאים מהחסידיים איך הם הרביצו אחד לשני? איך התנהגו אחד אל השני? איך הם הרביצו אחד לשני, איך הם הלשינו אחד על השני. מה זה? זה הכל "ערב רב", איך יהודי יכול להירש יד על יהודי אחר בשביל בחירות בארץ הקודש שנהפך למשהו מפלצתי. איך יהודי יכול להלחם ביהודי אחר בתוך בתי כנסת? גם אם היו כולם ביחד, אין להם אפשרות להתאחד, אין להם הכנעה. הם רוצים להיות השולטים כלא הכנעה. יש להם את החוצפה של הערב רב, או של המצרים שיצאו ממצרים יחד עם ישראל.

שאלה: יש מתח גדול בברכה ב'. למה זה יתפתח?  
תשובה: כל המתח שיש עכשיו, ביא את מלחמת העולם השלישית. ויש סימנים נוספים בעולם. מטוס עם 180 נוסעים שהתרסק ודאף אחד לא מבין למה. וגם מטוס באינדונזיה, השלישי כבר ירו עליו והיה בטעות או לא בטעות (הרוסים בעצמם אומרים את זה) ואלו אזהרות לכולם ודבר כזה יכול לגרום להתחלת מלחמה. זו אזהרה לכל העולם, מאה שמונים אנשים בטיסה בבאוינג חדש ועוד ועוד אסונות.

ש. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל?  
ת. זה לא קרה בשביל היהודים אלא בשביל להכין את העולם שיש הרבה באוויר שאנחנו לא מבינים, כי הכוכב גורם לכל מיני שינויים. הם יגלים למזג אוויר מסוג מסויים ואם יש משהו אחר אז זה יכול גם להפיל מטוסים. עכשיו אמרו שיש שינויים אחוז מבעלי החיים שאנשים אוכלים אותם כמו דגים לדוגמה, כבר לא קיימים. שישם אחוז! הכל מתחיל לעלם.

שאלה: איך אתה מסביר את זה?  
תשובה: זה בכלל השמים מתחממים כי הכוכב מתקרר, כי יש ל מיני הרי געש שבתוך המים מתפוצצים ומחממים את המים, כי כל הדגים שמוציאים אותם מתים על החופים, לא מתים ממחלה, הם פשוט התבשלו. באוסטרליה אצות הגירו מתו מיתה משובה. הייתה מכה מאוד קשה לאוסטרליה, כי הם מאוד קרובים לאנטרקטיקה והכוכב מאוד קרוב לאנטרקטיקה יותר מכל מקום בעולם, ואנטרקטיקה קרובה לאסיה וגם שם היו כל מיני צונאמי ואפלי אנשים נעלמו. באינדונזיה זה קורה בלי סוף.

אנשים לא רוצים לשמוע על הכוכב, כי הכוכב מפחיד אותם מאוד, אבל עובדה שלל הסימנים שאומרים שיש השפעה מהכוכב על כדור הארץ כבר קיימת ללא ספק, אלפי אנשים ראו את זה.

שאלה: בענין הרצח שהיה באמריקה, בברית של חברי הקהילה להיט"ביות?  
תשובה: נכון, השם שונא תועבה, ואנחנו קצת נרגעים כששומעים שזה לא היה כל כך פשוט כמו ששומעים אז זה. שאחד עשר יהודים נהרגו חפים מפשע, אבל מי שהולך נגד התורה עכשיו – יקבל עונש ברוך, וכל אלה שירדו מהדרך, הם עושים עברות אימויות וקשות ביותר בלי מצפון ולכן, זה לא יכול להמשיך. גם באירופה רוב היהודים באירופה היו מחללי שבת וזו עובדה וזה לא יכול להמשיך ואנחנו גם פה זה לא יכול להמשיך.

שאלה: הרב שטרנבוך דיבר נגד רב באנגליה שדיבר על פשרנות בענין התועבה?  
תשובה: הם בבעיני קשה, וקשה להם לעזוב את אנגליה, כי הם מקבלים מסוף בשביל שכר דירה ובשביל כל ילד וילד זה קשה מאוד לעשות השוואה אבל הם יצטרכו לשבת ולעשות דין וחשבון. הם יצטרכו להחליט, כי אנגליה הם כמו הגרמנים בדיק. בני דודים לגרמנים, רק האנגלים הם הפוך, הם עצלנים והגרמנים הרשעים, רצו להרוס את עם ישראל והם עשו זאת בצורה שיטתית. זה מדהים שאפשר היה להרוג בתוך ארבע שנים שיש מליון יהודים. הרשעות ורדיפות היהודים שלהם זה פשוט מדהים, ובטח הרגו יותר. לא אפשר לספור כמה שהם הרגו הגרמנים. לאנגלים אין בעיה להרוג יהודים, הם אנטישמיים גמורים, והם יכולים להרוג יהודים אחד-אחד, אבל לעשות מכוונה כזאת גדולה שהורגת מיליונים, זה קצת קשה להם באופי, ויהודי אנגלי יצטרכו לעשות דין וחשבון אבל מה, כי זה יתחיל עוד מעט לרוץ במהירות הבזק.

**ותה' אסתר, הספו על אסתר זכרונה לברכה**  
בנימין, כט חשוון תשע"ט

לקב"ה, את אהבת השם שלנו. את הקשר שלנו עם הכל יוכל. אחרי שקראנו מה שהיא מסרה, המציאות הייתה יותר ברורה. וכל מה שהיא מסרה הייתה אמת מוחלטת.

אוי אוי, מה נעשה עכשיו? אנחנו כמה אנשים, שנחשבים כמפגרים או אוטיסטים, ועכשיו חסר לנו אותה, כי היא השלימה מה שאנחנו לא יכולים להעביר לכם. ולכן, הכל זה משמים ואני מציע לכולם לקרוא או לשמוע מה שהיא אמרה, מסרה, עוד פעם ועוד פעם. עד שהראיה הפנימית והחיצונית שלכם תהיה ברורה – כדי שנוכל להיות מוכנים לכל משיח צדקנו ברחמים.

אסתר הייתה נשמה מיוחדת מאוד. זה שקיבלנו אותה לשנה וחצי היא נס, אבל דבר אחד ברור, שמאז שאסתר נפטרה, העולם כבר התחיל להשתנות ולהיות מקום עוד יותר מסוכן מאשר מקודם. זה נהפך לעולם מפחיד יותר. וכל הדברים שהיא אמרה שיקרו וגם אנחנו אמרנו שיקרו – הם יקרו! ובעתיד הלא רחוק.

עם ישראל – כדאי להקשיב ולהתכונן. לא יעזור לכם אם תאספו הרבה אוכל ומים. לא יעזור לכם שתארגו בית דברים שאתם צריכים, כי כשזה יקרה בעוצמה גדולה, רק השם יוכל להציל אותנו. כל המציאות תהיה ניסי ניסים, לא יהיה שום דבר שהוא יהיה נס. כל יהודי ישרוד אך ורק בניסים. ההגיון הרגיל לא יעבוד. רק אמונה.

אנחנו נעלה לרמה אחרת ונוכל להינצל רק על ידי ניסי ניסים. ואנחנו, כל עם ישראל נעלה, נעלה ונדע את המשיח. פשוט נדע, כי נקבל ראייה, נכחית לראות את האמת עם העיניים, לשמוע את האמת ולהכיר בה עם האוזניים. ואנחנו נרגיש בתוך הלבבות שלנו את האמת. וזה יביא לנו את היכולת לראות ולשמוע ולהרגיש בפינים את משיח צדקנו, נדע בטוח שהוא ורק הוא משיח צדקנו. ואז נוכל לקבל אותו באמת, באמת, באמת.

גם בחיים של אסתר וגם בהסתלקותה מהעולם זהו אנחנו חייבים להגיד "ברוך דין האמת".

**אחדות תחת מלכות שמים**

בנימין גולדין, כסליו תשע"ט

אני אמרתי לכם, אחרי שאסתר הצדיקה עברה מהעו"ז לעו"ב, שאנחנו נראה מצב יותר קשה בעולם. ואני חושב, שאתם רואים את זה במדויק. אפילו אנשים אחרים בעולם מתחילים לראות את זה. הם לא מבינים מה קורה, אבל הם יודעים ומרגישים שיש סכנה גדולה. ומה הם עושים כדי להסתדר עם כל הרגשות שלהם? רגשות של פחד, שמפריעים להם להנות מכל הדברים האסורים שהם אוהבים? הם פשוט רוצים לשכוח, לא לחשוב, להמשיך עם העולם הזה שנותן להם איזה הנאה רגעית שלא שווה לרום, וכשהם יעזבו את העולם הזה, לא יהיה להם עתיד בכלל.

אבל אני רוצה שיהיה ברור לכולם, כל מה שקורה עכשיו זה רק ההתחלה. מה שקרה בקליפורניה עם השריפות הענקיות האלה שכבר לקחו את החיים של ודאי יותר ממאה אנשים, זה הכל רק ההתחלה. ההתחלה. וכל המזג אוויר המשונה והמסוכן באירופה וברוסיה ובכל העולם, אוסטרליה וכו', זה רק הזהרה ממה שעומד להיות.

הרשעים רוצים שנאמין שהבעיה עם מגז האוויר זה בא מהזיהום וזה שטויות. זיהום אוויר יכול ואומנם לעשות בעיות אבל לא עד כדי כך. ואם, בוא נגיד שזו הבעיה, את האמת? יש טכנולוגיה שכבר אפשרת להתמודד עם הזיהום הזה, אבל הם לא רוצים עכשיו לתת את הטכנולוגיה הזאת לכל האוכלוסיה של העולם. הם רוצים להשאיר אותנו, הפרמיטיביים יחסית בחוץ, ושהם יוכלו בסופו של דבר להיכנס לבונגרים שלהם בלי הפרעה, כשירגשו שכוכב השביט אט וניכר, או לא משנה איך, שרוצים לקרוא לו יגיע אלינו קרוב כל כך עד שהעולם, כמו שאנחנו מכירים אותו ושתנה. ומי שלא הולך לעולמו, מלחמה העולמית, הוא ילך לעולמו כתוצאה מהכוכב המיני שמש עם שבעת כוכבי לכת, שימשוך וימשוך את הים גבוה גבוה של בנינים במנהטן ויהרגו מליונים, מיליארדים. זה אחרי מלחמת העולם השלישית, שתיקה מספיק מליונים זה יהרוס מספיק ערים מפורסמות. אבל לא רוצים לחשוב על זה, רוצים להמשיך עם השטויות, כי זה קשה מדי לעשות תשובה, מדי קשה להודות שאין עוד מלבדו, ושהנאה שמקבלים מהגשמיים זה לא אפילו קרוב להנאה הרוחנית שאדם מקבל כשהוא מתקרב לקב"ה באמת.

ובתוך כל הבעיות האלה, בתוך כל הדברים הקשים האלה, יקום צדיק שעל הפנים שלו יהיה אור, תהיה הבעה של אהבה, של אהבת ישראל קודם כל, אפילו לפני אהבת השם. ואחרי אהבת השם ואהבת ישראל, אחרי זה אהבה גם אל הגויים שהם קרובים לקב"ה, שמקבלים את הקב"ה כהכל יוכל. הם לא צריכים להיות יהודים, לא צריכים להתגייר, צריכים רק לקבל את הקב"ה כהכל יוכל.

אבל זה לא יהיה פשוט כי אני יודע שאנחנו מדברים על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל אני מזוהר אתכם עם ישראל, אתם לרוב במצב לא טוב, אתם לא רוצים לשמוע את זה, ואתם תגידו לשון הרע, לשון הרע טוב, אבל אני חייב להגיד, אני חייב כי רק זה יכול להציל. כל הבחירות האלה, כמעט אמרתי הבחילות האלה. הבחירות פה בארץ ישראל, שהחרדים רודפים אחרי החילונים, רק

שיהיה להם בכיול כח שאפשר להציל עוד ועוד יהודים, לעשות את התנאים יותר טובים בשביל היהודים להיות יהודים אמיתיים. אבל הכל שקר, שקר, שקר. הם לא אכפת להם על עם ישראל. אולי אכפת להם על החסידות שלהם. או על המשפחה שלהם, או על הכסף שקיבלו, או על לא משנה מה, אבל על עם ישראל, על העתיד של עם ישראל – זה לא.

שאלה: אמרת בפעם קודמת, כי עדין השמים יתנו רשעים הצלחה, יתנו להם עוד ועוד שיפלו? תשובה: הבעיה של החרדים שמצביעים וכל הענין של המפלגות החרדיות, זה לא נקי לגמרי, ולכן אי אפשר להרוויח מזה. או שיש מרוויחים אבל לא רוחנית. זו בעיה, שהחרדים בטוחים שהמפלגות שלהם יצילו אותם. וזה לא הקב"ה שיעזור להם, אלא המפלגות שמתנפלות לחילונים, משם תבוא השועה שלהם - כך יש כאלו שחושבים, וזה פשוט לא בא בחשבון! אם היינו ביחד, ביחד כל החרדים, כל החרדים ביחד, בלי המפלגות, ביחד בשלום ועם הקב"ה ובאמת עם רצון ללמוד ולעשות ולהתקדם רוחנית כמו יהודי אמיתי, אז לחילוניים לא היה שום כוח, שום כוח נגדנו.

ואומנם, מאחר שאנחנו מחולקים לכל מיני חלקים קטנים, ברור שהחלקים האלה הם סתם מחפשים את העושר שלהם, של עצמם. אז אנחנו נופלים יותר ויותר במקום הלהקות יותר ויותר. והמחלוקות ביניהם, זה עוד יותר יותר, במקום שיהיה שלום ביניהם, אז לכן זה לא מוצלח, זה בכלל לא מוצלח. כל הערים החרדיות כביכול, זה מכיוון שיש מחלוקת, מחלוקת ועוד מחלוקת ועוד מחלוקת.

והעיקר זה להגיע למקום שאפשר וגם להרוויח מהחילוניים, לקבל איזו שליטה, איזו, אני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה, זה הכל גשמיית, וזה הכול רק להוריד את האידשיות שלנו לגמרי. כל פונקציה שלוקחים מהם אז יש לזה מחיר. תמורת זה צריכים לתת להם שליטה במקומות כמו החינוך, שכל כך חשוב לנו. נותנים להם שליטה על שם שלומדים זה אסור, אסור.

נותנים להם שליטה את מי כן יקחו לצבא ושאת הבני טובים בכיול שלא ילכו לצבא, אבל המסכנים שכן ילכו לצבא, למה לא? מה זה משנה שבחור ספרדי מסכן שהוא לא יושב שמונה שעות ולומד גמרא, שילך לצבא, מה אכפת להם שהצבא זה צבא של טיפונות, של דברים איומים שקורים שם, דברים שאסורים לנו ולכם כעם ישראל. לא אכפת להם, לא אכפת לאף אחד, מה זה משנה שילך, מה זה משנה שהילדים של הלא תלמידי חכמים הכי גדולים יהיו בצבא, העיקר שאלה שהם יושבים על יד הסיר הכביכול חשובים, אז העיקר שהילדים שלהם לא ילכו לצבא ח"ו ח"ו. רק המסכנים שאין להם עמדה, שאין להם פרטקציה, הילדים שלהם שילכו, מה זה משנה, לא מגיע להם יותר טוב מזה.

אני רק בוכה על מה שקרה לעם ישראל, קשה לי להאמין שאחרי שואה כל כך קשה, שלא הייתה בהיסטוריה עד אז ואני מקווה שלא תהיה, אבל לא למדנו לקח, פשוט לא למדנו. אבל מעטים מאוד כי יצאו מאירופה, כי הרבה חזרו בתשובה ממי שנשאר, וכן התחילו לפתוח חדרים, בתי ספר וכו' של חרדים. אבל איבדו את הדרך שוב ונופלים יותר חזק, כי אין להם, לידו הזה, את היכולת בכלל לעלות אל הגובה שהשם רוצה. ויחד עם כל זה, יש ברוך השם נשמות מיוחדות בדור הזה, נשמות שיכולות להגיע לנצח. נשמות לא של האנשים הידועים ביותר, כי אין הרבה בינינו כבר שנשארו שאפשר להגיד עליו – זה צדיק אמיתי, אז זה צדיק אמיתי. קשה מאוד היום, זה מאוד קשה. זה הרבה שאמרים עליהם שהם צדיקים אבל זה לא הרבה צדיקים באמת. ואנחנו מבולבלים, ואפילו אם אנחנו רוצים להיות טובים זה קשה מאוד, אז מה לעשות?

יחד עם כל זה, יגיע משיח, ואלה שהם יהודים אמיתיים, הוא ישוב אותם, הוא יביא אותם לאמת, ולא יהיה אכפת להם כל הגשמיית. הם ירצו אך ורק את הרוחניות. וגם הגברים, וגם הנשים, וגם הילדים כולם. והם רק ירצו לעבוד את השם. הוא ימשוך את כל הנשמות האמיתיות אליו ואל הקב"ה. קודם אלו ומשם ישר לקב"ה. והאנשים האלה, הם יהיו אלה שישרדו, כי בלי להאמין עם כל הכוחות - שהקב"ה הוא הכל יוכל, וכל מה שהוא כתב וכל מה שהוא ביקש וכו' הדינים והכל כל מה שבתורה, ומה ששבגמרא וכו' הכל זה אמת.

וכן אנחנו חייבים לחיות. ואם אנחנו מנסים בדבר קטן ללכת לגויים להיות כמהוה אז אנחנו אבודים, אתם שומעים את זה? אבודים ח"ו. כי רק הקב"ה הוא ברא את העולם הזה, ורק הוא עשה תוכנית בשבילנו אך לחיות מה לעשות. והבוקר עד הערב, ומהערב עד הבוקר. איך להוודא ואיך למות ואיך להיות יהודי טוב. ומי שהולך נגד ומשתדל להתקרב לגויים, אוי לו, או מי שמקרב לחילונים או לוי. ולצערי הרב, יש כל כך הרבה שמתדלים להיות כמו הגויים וכמו החילונים. כל כך רוצים להיות כמהוה, יש להם רדיו כמהוה, עם קצת אידישקייט פה ושם, אבל המוזיקה עם הבום בום בום, זה לא יהודי, זה לא מתאים, לא לנשמה, לא לכלום, לא לכלום. אוי מה נעשה? כל החיים שלנו, הלבוש הלא צנוע של הגברים וגם של הנשים. השטרמיילים שהגיעו לגובה של בגין ענק, בצחוק אני אומר, זה פשוט בלי טעם, בלי טעם בכלל, כל הבגדים של הגברים שכל כך צמוד על הגוף שלהם אפילו של



חסידיים, והפאות, אחי של כל הרבה רבנים אמרו צנועים אסור כבר מלפני מאה שנים יותר, על הפאות של פעם אמרו שאסור ועוד הולכים עם זה, ועוד מסדרים את זה ועוד זשה משיער איתי ועוד ועוד בעיות, והאיפור עם הכשר, מה זה איפור עם הכשר, איך זה יכול להיות? איפור עם הכשר? אה, שכחתי שגם יש פאות עם הכשרים, אי-אפשר לצחוק מזה, כי זה כואב ללב. אז כואב לך, זה עושה לי רע. מה הם חושבים כשהם מסתכלים במראה בבוקר? האם הם לא מבינים שהם עושים בעיירה? או בעיר אחרת? אבל הרב, הרב אמר שזה בסדר, אין שום בעיה בזה. איך זה יכול להיות בסדר? איך זה יכול להיות בסדר? אישה הולכת עם הצאית ישרה זה ממש נורא. והחופשים? אסור לעזוב את ארץ ישראל בלי סיבה! רק בשביל להתחתן, או בשביל פרנסה וכו'... לא מתי שרוצים לעשות שפינגו. זה מסומם, זה בכלל לא כתוב בשום מקום שמוותר - וזה אסור. אבל רוצים ללכת לחופש, חייבים את החופש, חייבים את הבית מלון, את המסעדות, מסעדות זה פסול, כי זה אפשרות מאוד גדולה שהאוכל לא יהיה כשר, כי זה עובר כל כך הרבה ימים, וכל המשגיחים הרי הם עובדים בשביל המסעדות או בשביל ההכשר, שגם יש להם ענין שזה ימשיך.

מה אני אגיד לכם, הכל שקר. צריכים לחזור לאמת. ולחזור לאמת - צריך אומץ, כי הממסד לא אוהב אנשים שקרובים לאמת, אנשים שהם עם האמת, אז יש לממסד כל מיני דרכים להפיל את האנשים האמיתיים, או להכניס אותם לבית סוהר בלי שום סיבה ח"ו שלא נדע וכו' וכו'. אז העולם מבולבל וזה מה שמכעים אותי מאוד. אבל אסור לנעוץ, כי זה העולם שהשם ברא. ואנחנו צריכים להבין מה שאנחנו צריכים להבין מזה. ומה שאנחנו צריכים ללמוד מזה. גם אברהם אבינו היה בעולם מבולבל ומלוכלך ועקום, אבל הוא נשאר טהור. והוא משך אליו אנשים שרצו להיות קרובים להשם. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להיות באוהל שלנו. לא להסתובב בכל מיני מקומות. ואנחנו צריכים למשוך את היהודים האמיתיים אלינו, אל הצדיקים האמיתיים. ואנחנו בעצמינו, שמאמינים בכל זה ומשתדלים מאוד חזק, צריכים להיות גם כן כפופים אל הצדיקים האמיתיים עד שיגיע משיח.

אז נראה, שבאמת הוא ימשוך אותנו, הוא ימשוך אותנו ואנחנו נמשוך אנשים אחרים להתקרב לקב"ה לגמרי. לחזור בתשובה לגמרי. כל החרדים צריכים לחזור בתשובה. כלוננו, כל ספק וכלי יוצא מן הכלל. כולנו צריכים להגיע לזה. ואנחנו חייבים גם למשוך, למשוך ולמשוך אחרים אל האמת. ואנחנו צריכים לחפש, לחפש את דרך האמת. וברור שזה לא דרך של גשמייות.

כשתמצא יהודי שלא לוקח שוחד, שלא צריך אוכל, שלא צריך גשמייות, שהוא רק רוצה להיות עם השם ושהוא אוהב כל יהודי ויהודי, שבוכה על כל הצרות של עם ישראל וגם על צרות של ימים בודדים. יהודי שאוהב ספרדים, אשכנזים, תימנים וכו', לא משנה איזה, יהודי שאוהב את כולם, את כל העם הזה, הוא יהיה היהודי שיביא את כולנו לגאולה השלימה.

אני מאוד מצטער שהרגש שלי מביא אותי לדבר חזק, אבל אני מרגיש, שאנחנו כלנו בסכנה, כל העולם. ואם לא נשתנה וואם לא נתחיל ללכת בדרך האמת, אז השם לא יציל אותנו ח"ו, זה פשוט ככה. אבל הוא לא ימונע מאלה שרוצים באמת להיות קרובים אליו - להגיע לנצח. הוא כן יעזור את כל אלה שלא רוצים להיות יהודים אמיתיים, אבל אנחנו לא צריכים לפשוט מן ומי לא. בסופו של דבר, יהיה בירור, עדיין לא הגיע הבירור הגדול, אבל עוד מעט, כשיהיה הבירור הזה, יהיה ברור מן מי יהודי אמיתי ומי לא זה יהיה! זה יהיה. ומי שלא ראוי עדיין לקבל פני משיח, כדאי לו להתחיל להכין את עצמו לכשיו. ואני רוצה להודות לקב"ה, שהוא שלח נשמה כל כך גדולה לפה לזמן קצר כל כך, את אסתר, שהיא באמת כתבה אמת. והיא, ודרך מה שהיא כתבה, הרימה הרבה אנשים, מרמה נמוכה יותר לרמה הרבה יותר גבוהה, בכך שהיא הסבירה בצורה כל כך ישרה וכל כך יפה מה זה אמת.

ותכוננו עם ישראל, כי השליחים האלה הם המבוא למשיח. אנחנו, נשמות כמו בתיה ז"ל ועוד ועוד בחורות ובחורות פגועי מוח, שהרבה שנים נתנו הרבה מסרים וזה סימן שהסוף קרוב. 25 שנה כבר אנחנו כותבים וברגע שקיבלנו נשמה כמו אסתר, שהיא באה ודיברה אמת בצורה כל כך יפה ואמיתית, ידעתי שאנחנו בקרוב נראה שהמלחמות יהיו לנגד בגדול והעולם כמו שאנחנו מכירים אותו, יתחיל לנגד עינינו. ואני יודע שאנחנו בעתיד הלא כל כך רחוק, גם נקבל את משיח צדקנו.

שאלה: בנימין, אמרת בפעם שעברה, שהשבוע נתן מסר מיוחד עבור היהודים שבחוץ לארץ שיבואו לישראל. תשובה: אני רק יכול להגיד לאלה שבחוץ לארץ, שיתפחו את העיניים שלהם ויראו מה שקורה. כמה שהשם מכה את ארצות הברית בלי הפסקה, הרבה מאוד אסונות בארצות הברית. אם הם הוריקנים, אם זה סופות טורנדו, אם זה שריפות ענקיות. שנה אחרי שנה, בא לקליפורניה, שהיא ידועה כמרכז הסינופיה הרוחני. וזה הכל בשבילנו, להבין. והרצח שהיה בכביכול "השול" בית הכנסת

בפיטסבורג. אף אחד כמעט לא דיבר על כך, שהזוג הזה היה זוג שנגד, נגד התורה. אסור, טינופת. זה אסור!!!!... ברור לי דבר אחד - השם שולח לנו כל הזמן מסרים וזה מסר ברור שאפשר היום להכניס טינופת למה שהם קוראים מקום של קדושה. בטח היה שם אפילו ספר תורה, איזו טינופת. איך אפשר? איך אפשר? ואתם היהודים שם שותקים? אוי לכם. אוי לכם.

זו אמריקה, וזה יכול להיות גם פה בארץ. יש מספים שאומרים גם פה בארץ וגם שם, שאנחנו החרדים צריכים להבין אותם. הם רוצים גם להיות מהשבת אבל הם עושים את זה קצת אחרת ממה שכתוב בתורה זה הכל. הם ישאלו איפה זה כתוב בתורה שבשבת, אם נכנסים לאוטו ונוסעים לנכרת, הולכים לשבת, אח"כ הולכים למסעדה, ונוסעים פה ונוסעים שם, זה במקרה הטוב. מה הבעיה בזה? זה מותר. שתדעו שזה אסור! ולמה זה אסור? אסור לנו להיות מבטב בדרך שלנו? הכל הכל שקר.

אתם לא מבינים? אתם שוקרים חילונים, האם אתם לא מבינים שאי אפשר, זה לא עולם הפקר, שאתם יכולים לחקות את הגויים וללכת מתי שאתם רוצים לאן שאתם רוצים ולעשות מה שאתם רוצים. כל זמן שלא הורגים משהו, ואם גונבים ממישהו זה מותר לך. טוב, יש אנשים שמוותר להם כנראה גם לגנוב וכו'. וגם אפילו להרוג.

אבל תדעו שאנחנו עם ישראל, ואם אנחנו לא נלך לפי התורה אז השם יגמור אותנו. פשוט, אם אנחנו לא נעשה תשובה. ולא לשכוח את זה כי זאת האמת. ואתם רואים את האמת אבל אתם לא רוצים לראות. אתם רוצים להיות עיוורים לדברים האלה, לאמת. יהודי שלא שומר שבת ולא שומר חג ואין אצלו כשרות ואין קדושה וכו' וכו' הוא נגד הקב"ה. להיות נגד הקב"ה ח"ו זה לא טוב. זה מסוכן ביותר. אם משהו רוצה נצח - אין לא לעשות. אין לו סיכוי אם הוא לא עושה תשובה. יש יהודים שגדלו כדוכי אחרת. הם תינוקות שנשבו, ונכון, הם לא אשמים, אבל היום, כל יהודי יכול לשבת ליד הדבר האסור, המחשב ויכול להוציא את כל האינפורמציה. אפילו את הגמרא באנגלית, עם תרגום, זאת אומרת בלשון הקודש עם תרגום באנגלית, וללמוד ולדעת מה זה להיות יהודי. אפילו שאחר כך הוא צריך לזרוק את המחשב שלו, אבל יש אפילו מקור איך להיות יהודי ומה זה להיות יהודי.

אז אין לאף אחד שום תירוץ - למה הוא לא כמו שהקב"ה רוצה. אתם חושבים, שזה דמוקרטיה ואפשר לעשות מה שרוצים פה בעולם הזה, תראה שזה ילמדו עוד מעט, שצריך ללכת לפי התורה. ואם הם לא רוצים ואם הם עקשנים ואם הם שונאים, אז אין מה לעשות, ואין דרך לעזור להם.

### דברים שאמר בנימין על אסתר

שאלה: בן, מה עושים בשביל הנשמה של אסתר? האם נאסוף את כל התקשורים בתוך חוברת אחת? מה אתה מציע?

תשובה: קרא, היא היתה כל כך מיוחדת, אתם רק תמשיכו לקרוא את זה ותראו מה שיהיה לה להגיד, היא כתבה בשפה פשוטה, אבל מאוד אמיתית. שאלה: תגיד, בן, אתה יכול להגיד לנו מה קורה עם אסתר היום? איפה היא עכשיו?

תשובה: לא לדאוג, היא במקום הכי טוב שיש בגן עדן. שאלה: האם היא חושבת עלינו או שהיא שכחה אותנו וחושבת רק על עם ישראל?

תשובה: היא איתנו, היא עם עם ישראל. אני אמרתי שאתם תראו אותה, עוד תראו אותה בבית המקדש. שאלה: האם היא שמחה שהיא כבר עזבה את העולם הזה?

תשובה: היא שמחה שהיא גמרה את התיקון הזה, אבל בכל אופן, היא מתגעגעת, היא מאוד אוהבת את המשפחה שלה. שאלה: היא הלכה מהעולם כל כך פתאומי בלי להכין אותו.

תשובה: זה היה צריך להיות ככה, כי אם לא, אז היה מאוד קשה לכולם, היא לא רצתה לעשות רע למשפחה, היא בקשה מהשם שיהיה מחר וזהו. היא לא רצתה לעשות להם הרבה טרחה בכל מה שקשור איתה.

שאלה: איך אתה מסביר את זה, שאחד הפוליטיקאים הגדולים החשובים, הוא זה שסיידר לה מספר זהות ומהמינה שלחו איזה מודעה שמצטערים שהיא נפטרה, מה זה אומר?

תשובה: ברור. השם רצה להראות שהוא יכול גם לכופף אותם בשביל הצדיקים שלו. שאלה: אתה רוצה להגיד משהו על חנוכה שעבר?

תשובה: חנוכה, חנוכה, כן מאוד חשוב החנוכה האחרון. מה שהיה אז והמצב של היום הוא דומה. בארץ ישראל היו הרבה מתייוונים ואז בעצם קטנה קטנה, פיצו יש אנשים מאמינים עם כוח, עם כוח ורצון להלחם נגד השקר, ממש נצחו והצליחו להחזיר לעם לישראל בעז"ה את ארץ ישראל ובית המקדש. זה מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים לדעת, שבתשובה שלנו ובנינו שלנו להיות אך ורק עם הקב"ה עם האומץ שנקבל להגיד לא! אנחנו לא נהיה כמו החילונים, אנחנו לא נתכופף אליהם, לא לגויים, ולא לחילונים, כי זה הכל שקר. אנחנו נגרום מהאומץ שלנו, שאנשים יקבלו כוח לעמוד איתנו נגד השקר, נגרום לזה שנקבל משיח צדקנו ברחמים ובשמחה. שאלה: מה היה התפקיד של אסתר?

תשובה: היא הגיעה מתי שהשם שלח אותה, ברגע המדיק, כדי לעשות מה שהיא הייתה צריכה לעשות,

להגיד מה שהיא היתה צריכה להגיד - כמה מסרים - ולהתלקל לפני שהיא תסבול כמו שאנחנו עומדים לסבול.

שאלה: האם לאסוף אוכל לקראת העתיד? תשובה: אני הייתי אוכל ודברים שצריכים, כמו פנס, אולי איזשהי דרך להתקשר עם אנשים מבחוץ, אבל זה לא יעזור לנו בסך הכל. כשבני ישראל יצאו ממצרים אמרנו הרבה פעמים, אז יצאו עם הרבה כסף וזהו, הרבה בהמות, הם היו עשירים בסך הכל לקחו המון מהמצרים, אבל היה להם מעט מאוד אוכל. אז זה מה שהיה, אי אפשר לאכול את זה הרבה ואי אפשר לאכול את הדולרים, וגם אנחנו צריכים להתקיים ואנחנו צריכים אוכל, כמה אוכל אפשר לשמור? אבל צריכים את האוכל בשביל ההתחלה של הצרות, עד שאנחנו נלמד ונהיה כמו אלו שיצאו ממצרים, רק עם קצת בצק שאפו בו מצות. ונלמד מהם לסמוך על הקב"ה, לדעת שהוא לא יעזוב אותנו. וביציאת מצרים הם קיבלו אוכל, השם שלח להם את המן ואת השליו וכשהתלוננו שאין להם מים, אז גם את באר מרים קיבלו. וזה מה שהיה לנו. יהיו לנו ניסי ניסים. לאלה שאמרינים בהשם באמת יש כבר ניסי ניסים. רק אנחנו צריכים להבין שזה נס. לראות עם עיניים שרוצים לראות את האמת. צריכים ראייה כזאת, ראייה של אמת. זה הכל ולא לפחד להיות עם השם.

בן צועק: סליחה שאני צועק כך, אבל אני יודע שמשמעותית הקרוב יתחיל להיות פה בארץ קודם קשה קצת אבל בחוץ לארץ מצב קשה יותר. אני מברך את כולם פה ואת כל עם ישראל, שנזכה לקבל את משיח צדקנו ברחמים ובשמחה ושנזכה להיות בבית המקדש, ושלא נצטרך לעבור מה שקוראים "מוות", כי יהודי אף פעם לא מת. הוא רק עובר ממקום למקום. הנשמה שלו תמיד נצחית וזה מהשם. אני מברך את כל עם ישראל, את כל מי שיש להם באמת נשמה נצחית, שלא יצטרך לטעום את הטעם של המוות יותר.

**פחד, פצצות, מלחמות ואח"כ בית המקדש**  
מנחם, יב' כסליו תשע"ט

אני מרגיש מאוד, שבעתיד הקרוב ביותר, יהיו פצצות. זה יתחיל לאט לאט, מעזה מצד אחד ואז בכל המצפון. אני מרגיש שיחד עם זה, יהיה בלגאן בכל מקום, עם פצצות ופחות באוויר כמו ציפורים מהירות שיעופות. אני רואה אש וגופרית וערים מפורסמות נופלות ונעשות אפר, יחד עם התושבים השם ישמור. אני רואה פחד, ושרוב האוכלוסייה של העולם יפחדו ותהיה פאניקה שלא הייתה אף פעם באנושות. לא יהיה מקום בעולם שלא יהיה בפחד הכי גדול והכי קשה.

וחוץ מזה בארץ ישראל, הפחד יהיה בעיקר בקרב החילוניים. זאת אומרת, הערב רב, לא החילוניים עם נשמות יהודיות. גם יהודים טובים יסתלקו מהעולם, אבל יחזרו לקבל את משיח צדקנו. הערב רב, האדומים והעמלקים יעזבו את הארץ וימותו בחו"ל. אבל הרשעים האמיתיים של הלומיניטי, הם יכנסו לבונקרים שלהם ויסגרו את הדלתות, וישאירו את הצבאות שלהם עם המטוסים שלהם וכל הפצצות שלהם בחוץ, כדי שיגמרו את המלחמה. והם ימותו כשיגיע הכוכב, מהאסטרוואידים וכל האבנים הגדולות שיפלו על כדור הארץ כמו הברד.

וזה יעשה אש בכל מקום חוץ מארץ ישראל. רוב היהודים בארץ ישראל, לפחות אלו שמשארו, יקבלו משיח צדקנו ויחזרו עם כל הלב, עם כל המהות שלהם לקב"ה. והעולם יחרב, לפחות שני שליש יחרב. אני רואית את זה גם בחלום ועכשיו אני רואה את זה כל הזמן לפני, אפילו כשאני ער. פצצות שמורידות ערים שלמות עם כל האוכלוסיות שבהן. ומים עוילים כמעט עד לשמים ונופלים על הקרקע וכל התושבים נעלמים. טובעיים. זה מאוד מפחיד. אבל יהודים - לא לפחד, להיות עם השם זה הכל. להיות עם השם זה הכל.

למה אני מפחד? למה זה מפריע לי כל כך? כי אני לא רוצה שהיהודים הטובים יסבולו. זה כמעט בלתי אפשרי לא להיות בפחד מזה דבר. אבל השם יציל את כל היהודים. אולי יש לכם משהו להגיד אותי? כי אני יודע את האמת, אבל לפעמים אדם יודע את האמת ועדיין מפחד ממה שיכול להיות לאחרים. וכשהכל יגמר, ורוב העולם יהיה ממש הרוס, מלא ריח של שריפה, של עשן, עשן שיגיע עד לשמים יגרום לחושך. אנחנו נעבור עוד פעם את הכוכב ואז יהיה באמת כמו הברד שנופל על מצרים, למעשה זה לא כמו - זה מה שזה - זה הברד שנופל על מצרים. שהשם לקח ושמם בצד עוד אבנים כדי להשתמש בהם בדיק בשביל הדור שלנו.

אני יודע שאחרי שנעבור את החושך ואת הברד, החושך מהשריפות, מהפצצות וכו'... ואחר כך הברד שיפול עלינו. אחרי זה, נגיע לאור וכשנגיע לאור יבואו כל הצבאות שהסתתרו בבונקרים שלהם, יבואו עם מטוסים ועם אוניות והם יהיו בטוחים שלפחות אם רוב העולם נחרב, הם יוכלו לשבת בארץ ישראל. אבל כשיגיעו לארץ ישראל יקבלו הלב, כי ימצאו מלא יהודים טובים ששומרים תורה ומצוות ומשתדלים לחיות חיים אמיתיים של יהודים. הם יכעסו מאוד. הם חשבו שלפחות יתפטרו מהיהודים שבטח נהרגו. אבל ימצאו יהודים טובים שחיים ושומרים מצוות. ולא רק זה, יהיה ביניהם גם אנחנו יודעים שיהיה גוג ומגוג ואחרי הניצחון

בעזרת ה' של המשיח נגד כל הצבאות של העולם, אז נקריב קורבנות. ואחרי זה, אחרי שנוכח לבית המקדש הקריב קורבנות, נשיר, נרקוד, נשמח. וכשזה יגמר, נצא החוצה ונמצא עולם אחר לגמרי. עולם שכולו טוב, שגם העולם הזה שכולו טוב, יהיה גם מעבר לעולם עוד יותר טוב ועוד יותר טוב – לנצח.

בסוף, למעשה אנחנו יודעים שאין סוף, אבל יש סוף לדברים מסוימים. לכדור הארץ לא יהיה תפקיד, אז השם יחזיר אותו בחזרה לאיפה שהוא הוציא אותו והכל ישתנה. יהודים, יהודים, לא לטעות! העולם וכל היקום ומעבר ליקום זה – הכל שייך לקב"ה ואנחנו שייכים לקב"ה. ואחרי גוג ומוגוג, לא נצטרך יותר את מלאך המוות ולא נצטרך לפחד ממוות. ונדע את האמת ולא נצטרך לפחד יותר.

השם ברא את האדם ואשתו שלמים, אבל היה עוד דבר שהוא הוסיף. כי בלי זה, אי אפשר לטפח על הנאמנות של האדם הראשון לקב"ה. הוא הוסיף את היצר הרע, שקודם כל הוא היה מוחזק לאדם הראשון, אבל הנחש שכנע את אדם ואשתו להכניס אותו פנימה, לתוכו, את היצר הרע. ומאז התחילה המלחמה עד היום. וכדי שהאדם יגיע לשלמות ממש, הוא חייב קודם לנטרל ולזרוק את היצר הרע למצמו. הוא חייב לרצות מעל הכל להיות עבד השם לגמרי. והוא חייב לחפש את הצדיק שיביא אותו לקב"ה, כי רק הצדיקים ממש שהם בלי חטאים, שהם כבר עברו את המלחמות נגד היצר הרע ובהצלחה גדולה, רק הם יכולים להביא את כולנו לקב"ה (עייני – מסילת ישירים פ"ג וז"ל: המושלים ביצרם..... הם יכולים לייגע למי שיצאה לשמוע ואליהם צריכים אנו להאמין).

אנחנו מאוד קרובים למלחמות הראשונות שיהיו ההתחלה של ההסוף, הסוף שזה ההתחלה של היהודים.

אני רק אוסיט והחיים שלי מאוד קשים בגלל שאני אוסיט. אבל אפילו שאני מתנהג שונה ולא תמיד מדבר לעניין ומתנהג באמת לא כמו כולם, אני מודה לקב"ה שלא נולדתי (כביכול) נורמאלי, כי אני בלי חטא. ושום דבר שאני עושה לא נחשב לחטא בשמים.

אבל כל הסבל שלי, הבושות והצעקות לפעמים, והצחוק שעושים ממני ברחוב. זה ב"ה כואב אבל זה התיקון שלי שנועשה בלי שום מאמץ. אני לא יכול להישלל ב"ה. ב"ה ב"ה.

אני רק רוצה להודות לכם, כי אם לא הייתם יושבים ושומעים אותי וכותבים את מה שאני אומר, אז אני לא יודע מה היה קורה. הרגשתי שאני יכול ח"ו להתפוצץ גם מהפחד, גם מהחלומות. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אני מברך אתכם, שגם אתם וגם המשפחות שלכם תזכו לקבל פני משיח צדקנים בעתיד הקרוב ביותר.

### לא לשאול אותי מתי המשיח יבוא כי הוא כבר פה

מנחם, כ' בכסלו תשע"ט

אני כל כך עצבני, עצבני. אני לא יודע למה בכלל הגעתי לעוה"ז שהוא כל כך קשה, כל כך מפחיד. אבל השם יודע מה נכון ומה לא. מה האמת ומה לא. מה אמת ומה שקר. מה טוב ומה רע. וזה התיקון שלי, וזה מתיאם לי. כי הקב"ה הוא הכל יכול, הוא יודע הכל. אני רוצה לומר אך ורק מה שאמר לי המשמים (הרב ... בסכנה, בסכנה אבל לא יקרה לו כלום, אני בטוח). אני לא יודע מה אהא אחוז, אבל יש לי הרגשה כל כך לא טובה. גם על כל עם ישראל. כל כך מפחיד.

אוי העוה"ז, אוי העוה"ז, איך עוברים את העוה"ז ושוארים צדיקים? אני רק חייב להגיד לכם לא סתם. בעתיד הקרוב, ממש בעתיד הקרוב ביותר הולך להיות בומבות, בומבות ועוד בומבות. ויהיו הרבה הרוגים של לא נדע. ויהיה הרבה בלאגן. האמריקאים יהיו פה. ואנחנו היהודים החרדים לא יהיה לנו מה לעשות. אך ורק להתפלל. אני יודע ששום דבר לא יעזור לאחים ולאחיות החרדים שלי, חלק אמונה ובטחון בהשם. מכל הצדדים תהיה סכנה ורק אלה שבאחדות עם הקב"ה לגמרי – יוכלו לעבור את הכל שלמים.

ולא רק בארץ. זה יהיה בכל ארצות העולם. כולם בכל מקום. תהיה קבוצה אחת נגד השניה, רוצחים בצורה קשה ביותר, ארצות הברית, דרום אמריקה, קנדה, אנגליה, אירופה, כל אירופה, רוסיה, סין הודו, אנטרליה, אנטרטיקה, כל הארצות בעולם, אלה שאמרת ואלה שלא אמרת, כולם יעשו מלחמת אחד נגד השני. זה לא יהיה סתם, זה יהיה עם פצצות גדולות, וגם פצצות מאוד קשות שיכולות להרוג, כמו כתבתי, ערים שלמות, כמו ניו יורק, פאריז, לונדון וסקאטלנד וכו'.

ואני לא יכול לסבול רק את המחשבה הזאת, רק את המחשבה הזאת, שכל הרשעים החשובים, העשירים ביותר – הם יברחו ויתבצאו בתוך החורים שלהם, בתוך הבונקרים שלהם שהם עמוקים בתוך האדמה עם הטכנולוגיה האחרונה. והם ישחקו שחוקים ויראו סרטים ויאכלו במסעדות מתחת האדמה ויעשו התעמלות ויצחקו על כל האנושות ובמיוחד על היהודים. הם שונאים את היהודים יותר מכל עם.

ורוב הגויים שונאים אותנו יותר מכל עם, רק מעטים מהגויים אוהבים אותנו, ולרוב גם הם לא אוהבים אותנו אלא סובלים אותנו. ולרוב לא מדברים נגדנו בגלל כל מיני סיבות, לא תמיד סיבות הלי טובות.

עם ישראל, זה רק ההתחלה, זה רק ההתחלה. לא תהיה פרוטה בכיס של אף אחד, לא יהיה כסף לקנות

אוכל. לא תהיה כל הגשמיות שאנחנו רגילים אליה. לא. מה אנחנו קונים שאנחנו הולכים למכולת? כמה דברים שחם פחות או יותר בריאים, אבל הרוב של צ'יפס ושוקולד ועוגיות וכו'. אבל גם זה לא יהיה. אתם מבינים? גם זה לא יהיה, לא יהיה כלום. ולא יהיה אוכל מזין לתת לאף אחד. כי פשוט, הכל יהיה הרוס.

רק ארץ ישראל לא תהרס, אבל יהיה חלק של בניינים וכל מיני חנויות שמשמש יהיו ערימות של זבל ולא יותר. לעומת כל העולם. בארץ ישראל לא יהיה כל כך קשה ואם רוצים לשרוד חייבים לחזור לקב"ה אין ספק. אין בלגו, צדיקים לחזור לקב"ה לגמרי.

אני שונא להשתמש במילה לגמרי כי זה לא סלנג של היום. כל קריין או אנשים שמדברים איתם אז בסוף, כששואלים אותם אם זה נכון אז הם אומרים "לגמרי". זה הסלנג החדש. אומנם המילה עצמה היא מילה בסדר אבל קלקלו אותנו, את השפה העברית עם שפה וסלנג שהרשעים יצרו. לשון הקודש, זה לא מספיק טוב עבורם. היו חיבים את השינויים והתוספות של השפה העברית.

לא רק זה, כל הדרך חיים שלנו פה בארץ ישראל, במדינת ישראל, זה תוצאה של שיגעונות של החילוניים הרשעים ביותר. אלה שרוצים להפוך בכוון את כל היהודים לגויים והם רוצים גם להפוך את עצמם לגויים. אומנם חלק חושבים שאפשר להיות קצת יהודים. לעשות עיוות ביהדות, אבל השם לא יתן. והרשעים הגדולים שנלחמים כל כך הרבה להפוך ועכשיו אנחנו נראה יהודים אמיתיים שילחמו נגד הרשעים שלא יתנו להפוך אותנו גם לרשעים כמותם. הכל מתפרק פה במדינה ולא רק במדינת ישראל, אלא בכל המדינות בעולם, כי הם כולם אותם הגנבים, גם בארץ וגם בחוץ לארץ הם מאותו סוג של אנשים. ולכן הכל מתפרק אבל הם צוחקים עלינו, ולמה הם צוחקים עלינו? כי הם גונבים מאיתנו גם הכסף שלנו ורוב האנשים אין להם מושג מה קורה. האמינים בשטויות שלהם.

יום אחד נקום ולא תהיה לנו פרוטה לשלם את כל החובות שלנו, וכל שבביל האוכל שלנו, ולא לשום דבר, אז נישאר בלי כלום. אם אין לנו את הקשר עם הקב"ה, אז ממש נהיה בלי כלום ח"ו, אבל היהודים המאמין, הוא לא יהיה מסכן, כי הוא יבין, הוא ידע שכמו שהקב"ה הוציא אותנו מצרים, דווקא עשירים, אבל לא עם אוכל, כי אי אפשר לאכול זהב, אומנם היו בהמות, אבל לא רצו להשתמש בהן, אבל השם נתן לנו כשעזבנו את מצרים אוכל שלוששים יום. אומנם לא היה מספיק שלוששים יום. זה היה מספיק רק ליום אחד, אבל זה היה מספיק לשרוד שלוששים יום. אחרי זה, היה המן והיו מיס זורמים והיו ניסים ענקיים. גם אנחנו נעבור עכשיו מדמים מחדש. וזה יהיה מבחן חזק באמונה ובביטחון. כי בלי ביטחון איך אפשר לשרוד.

יש בינינו, בין החרדים, שלוחים רעים מהסדר עולמי חדש, מהלומיניטי, כדי להרוס את האידישקייט שלנו. וזה מפחיד מאוד. לצערי הרב, הם מצליחים, אבל אני מרגיש, ששבעיות הגדולות יתחילו, אז היהודים האמיתיים יגידו כמו שאמרנו עד כאן, אנחנו לא נכנע ולא נעסיק את בורא עולם עוד פעם. ואז השם יכסה אותנו עם ענני כבוד שישמרו אותנו שלא נהיה בסכנה. ואז נדע מי המשיח.

מה אני יכול להגיד שלא אמרתי? הרשעים כל כך רשעים, הם לגוללים כל הרשעים הכי גדולים שהיו אי פעם, והמטרה הכי גדולה שלהם היא, להתיישב בארץ ישראל וסוף סוף ח"ו לקחת את המתנה הכי גדולה שהקב"ה נתן לעם ישראל - לעצמם, והם יכריזו בכל מקום, שהם העם הנבחר של הקב"ה ולא עם ישראל. אבל איך כזה דבר, הם טיפשים, הם רואים את העולם מאוד בצמצום, ולא מבינים את האמת בכלל. והאמת היא, שהקב"ה ברא את העולם הזה אך ורק בשביל היהודים, אך ורק בשביל העם האהוב שלו. שלכל אחד מהם יש נשמה מיוחדת, נשמה שיכולה להתקרב הכי קרוב להכל יכול, ולהיות חלק ממנו. בסופו של דבר, תהיה התקופה הזאת הקשה ביותר. בעתיד יהיה גם כן, השביט או גיבוי, הכובע, או איך שרוצים לקרוא לזה – יגיע, אין ספק, זה יעבור אותנו מאוד קרוב וזה יגרום להרס ענקי. הכל יהיה, אבל בסופו של דבר השם יציל אותנו. אפילו את אלה שבחוש לארץ, אם הם יהודים אמיתיים, אז חטא יעבור, הוא יעלם, כי יעשו תשובה.

בסוף, העולם יהרס, אי אפשר יהיה לחיות בעולם הזה, כמו שהוא יהיה בסוף, אחרי כל המלחמות, והכובע והמלחמה האחרונה גוג ומוגוג, אבל בית המקדש יבנה ואחרי זה נתחיל את החיים האמיתיים שלנו והשם יעזור לכולנו שבזכה לקבל ולהאמין שהצדיק הוא משיח ושנהיה נאמנים לו, ליהודי הצדיק, אף פחות ממה שאנחנו נאמנים לקב"ה, כי הוא נשמה של דוד המלך. והשם שלח את דוד להציל את עם ישראל.

יש עוד שאלות או זהו? אפשר לשאול שאלות. אבל לא לשאול אותי מתי בא משיח כי הוא פה, מתי הוא מתגלה, אני לא יודע. שאלה: הרב...מאמין שהוא משיח? תשובה: הוא אמר את זה פעם ככה שזה יכול להיות, אבל אם הוא מאמין בזה עוד לא לגמרי. שאלה: יש סימנים שאפשר לחשוב שזה לא יהיה כל כך קשה? תשובה: יהיה קשה, כי הכל קשה, הרשעים הם

שולטים בצורה איומה, וזה יהיה קשה, אבל אם יהודי יבוא למשיח ודרכו הוא יהיה מאוד קרוב לקב"ה אז הוא יסבול פחות. שאלה: איך אפשר להיות קרוב אליו, מה פירוש להיות קרוב אליו?

תשובה: להאמין, לראות ברור שהוא משיח, ופשוט לעשות מה שהוא אומר ואז הוא ידריך אותנו כמו שהוא מדריך אותנו היום. אבל שהוא יתחיל להדריך אותנו באמת, אז יהיה הרבה יותר ברור וזו יהיה לו יותר קל. מי שעם הצדיק יעבור את זה הרבה יותר בקלות.

### תעוררו - העולם מתמוטט גשמית ורוחנית

מנחם, כ' בכסלו תשע"ט

כל העולם מתמוטט, אין ספק בכלל. הרבה אנשים יודעים את זה ומרגישים את זה בבירור, אבל רוב האנשים לא רוצים לדעת. רוב האוכלוסייה העולם פשוט לא רוצה לדעת. אלה שגרים כביכול בארצות היותר תרבותיות כמו באירופה ובאמריקה, הם רק רוצים לדעת שיש להם מספיק כסף בשביל כל הגשמיות שהם רוצים, זה כל מה שמעניין אותם. ואם הם לא מקבלים את זה הם מאוד מסוכנים. וגם הרבה מהם יכולים פשוט להתאבד, כי כל החיים שלהם מסתובבים מסביב לגשמיות ולתשוקות שלהם.

אבל שתהיה לכם תמונה ברורה – תהיה בעתיד הקרוב התחלה של מלחמת עולם שלישית, אפשר אף להגיד שהיא כבר התחילה. כל הארצות בעולם מתכוונות. רוסיה גייסה חיילי מילואים. בשביל מה? לא רק בשביל להלחם מול אוקראינה. וזה לא סתם. כל הארצות בעולם כולל סין, מגייסות את חיילי המילואים שלהן. הצבא שלהם לוקח את הנשקים הכי משוכללים שיש ומכוונים אותם לכל מיני ארצות. אם זה באירופה, אז מכוונים את הנשקים לרוסיה או לאיראן או לשתיהן. חלק מכוונים גם לסוריה או למי יודע לאן. נוסף לזה, יש ארצות רבות שמגייסות חיילים – מה שלא יקרה קודם לכן. פאקיסטן והודו, תמיד מתלחמה זו עם זו. ושתיהן פוצצה גרעינית ואין להן שום בעיה להשתמש בה, בכל הארצות בכל העולם – יש טכנולוגיה שמפתחת פצצות גרעיניות וראש חי טיל שיכול להביא את הפצצה, מצד אחד של כדור הארץ לצד השני של כדור הארץ במדויק. אני שואל, האם אין ממה לפחד? האם זה משהו נורמאלי? זה משהו רגיל?

אין ספק שהעולם יחרב, לפחות חלק גדול ממנו רק מהמלחמה הזאת. מיליארדים ילכו לעולמם או פשוט יעלמו מהעולם. וזו המלחמה שכנראה תתחיל פה, בארץ ישראל. זה יהיה הדבר שביא את כל העולם פתאום באכזריות עצומה לחיגה של רצח. ואם ח"ו נצטרך לכה דבר שזה כמעט בוודאות, כי זה כתוב בנבואות, ואני יודע שאנשים רוצים להאמין שהשם אוהב את עם ישראל ולא יעשה כזה דבר ח"ו. אבל לא! זה כן יהיה, זה כן יהיה – כי עם ישראל פשוט לרוב לא בסדר, לא מתנהג כמו שכתוב בתורה. לא משתדל. לפחות משתדל להיות העם של הקב"ה. יהודי חייב ללכת לפי התורה, לחיות כמו שהקב"ה ציוה מהבוקר עד הלילה ומהלילה עד הבוקר. לקום עם שמע ישראל וללכת לישון עם שמע ישראל. בנוסף, לכל הדברים האחרים שצריכים לעשות ומי שחושב שיכול לברוח מזה – הוא יותר גרוע מטיפש. הוא רשע, כי הוא לא רוצה, הוא לא רוצה את היופי, את העומק, את הקדושה שזה עושה להיהודי.

זהו האש שידליק את העולם, פרוור קטן. עם ישראל. מי זה עם ישראל בכלל? פיצץ כל כך מעט אנשים. אולי יש בכל העולם אולי כולל הערב רב וכל העמלקים שהצטרפו לעם ישראל, אולי יש 13 מליון אנשים לעומת האוכלוסייה העולם שזה מעל 7 מיליארד אנשים. אבל כל אלה, בתוכנו, שהם עמלקים ואדומים וערב רב – הם מושכים את היהודים האמיתיים לכונן של היוונים והרומאים. הם מנסים להציג דת חדשה, משהו יהודי רומי או יהודי יווני. אבל זה לא ילך. הקב"ה לא רוצה כאלו יהודים. הוא רוצה יהודים אמיתיים. הוא רוצה את כל היהודים שעמדו בהר סיני ואמרו "נעשה ונשמע".

צריכים לבטוח בהשם, צריכים כל היום להשתדל לעשות מה שהשם רוצה, לעשות את רצון השם. ובשביל זה, יהודי נולד. ואם הוא סוטה מהדרך הוא יכול לעשות תשובה, אבל תשובה אמיתית ואפילו אם ילך פועים הוא חוטא ואחר כך הוא מצטער שהם סלחו עליו, למה? כי הוא רוצה, והיצר הרע פשוט משתלט עליו. והשם יודע שבביל העזרה שלו אנחנו לא יכולים להלחם נגד היצר. אין מציאות כזאת. אבל יהודי יטלח לו, כל הזמן שהוא משתדל באמת להיות יהודי טוב.

אבל מדינת ישראל הנפכה לרומא, או אתונה, זה אותו הדבר. יש אופרה במדינת ישראל, יש משטרה אקזוטרית ביותר בארץ ישראל או במדינת ישראל, סליחה. יש צבא בלי קדושה בכלל, עם ערוב מחרוד של בחורים ובחורות ואפילו דברים יותר גרועים מזה. זה לא הצבא של דוד המלך, להבדיל שיהיה טהור לגמרי. לא זה לא צבא יהודי. זה צבא גוי. אמנם יש יהודים אמיתיים בצבא, אבל הם תקועים והם מתקלקלים והם לא יכולים להשפיע שיהיה צבא עם קדושה.

הכנסת מלאה אפיקורסים. והחרדים שם שוכחים את התיקון הזה, שלחיות חרדי הכוונה היא, יהודי קרוב לשם, לא איזה אחד שמשחק את המשחקים של כל הפוליטיקאים, שחי מהכסף של המדינה

הכנסת מלאה אפיקורסים. והחרדים שם שוכחים את התיקון הזה, שלחיות חרדי הכוונה היא, יהודי קרוב לשם, לא איזה אחד שמשחק את המשחקים של כל הפוליטיקאים, שחי מהכסף של המדינה

הכנסת מלאה אפיקורסים. והחרדים שם שוכחים את התיקון הזה, שלחיות חרדי הכוונה היא, יהודי קרוב לשם, לא איזה אחד שמשחק את המשחקים של כל הפוליטיקאים, שחי מהכסף של המדינה



המטונפת, שהשולטים פה הם רשעים, רשעים, בכלל לא נשמות של יהודים.

וכל המדינה מלאה גניבות. מאז שהוקמה המדינה, מהזמן של בן גוריון ימ"ש אנחנו נלחמים נגד הערב רב. הוא היה בתקופה אחת ראש הערב רב. מאז התחלפו הראשנים יושף ולא רשעים שהגיעו לפה מחוץ לארץ ואפילו היה ראש ממשלה גוי, ראש ממשלה של היהודים, שסיבר להתגייס. או לנו. היו לנו גיבורים כביכול כמו משה דיין, שהוא לא היה גיבור בכלל, הוא היה רשע. הוא היה בלי שום טיפת קדושה, בלי שום טיפה של אהבת השם, או פחד מהשם. עוד אחד מהמתיוונים הרבים בהיסטוריה של המדינה הזאת, ז'בוטינסקי. אבל ב"ה בנס מהקב"ה הלב, הלב של העם, הנשמה של העם עוד חי. עם ישראל עוד חי, וזה באמת יהיה עד בלי די. וכל יהודי אמיתי ינצל. אבל בואו נמשיך. . .

הכוכב, הכוכב גיבור או השביט עם שני הזנבות של מיליונים של אסטרואידיים ומטאורים וזה כבר ממש מקלקל את כדור הארץ. הדגים מתים במיליונים בחופי הים בכל העולם. דגים גדולים, דגים קטנים וגם חיות. חיות שאנחנו רגילים אליהן נעלמות. ולא רק זה, יש אלפי רעידות אדמה בשבוע, בכל מיני עוצמות. ויש הרי געש מתחת למים ומעל המים, שמתפוצצים אחד אחרי השני כל הזמן. ויש הרבה הרבה צונאמי והאוקיאנוס עולה והחופים נעלמים ומגו אויר משונה.

ויש הרבה ארצות שאמרו קרות או מאוד חמות, שקודם לא היה ככה. ובכלל, יש חוסר מים, אפילו שיש אוקיאנוסים גדולים, בכל אופן יש חוסר מים. ויש שרירות ענקיות בכל העולם וזה הכל שינוי ויש כל כך הרבה דברים שאני לא יודע אפילו מה להגיד. כל כך הרבה אסונות טבע, אבל לא לפחד עם ישראל, לא לפחד.

ומשיח כבר פה, משיח כבר פה, תשאל את הרב קנייבסקי, משיח כבר פה, הוא לא יתגלה בינתיים אבל אנחנו בסכנה עד שהוא יתגלה. אפילו היהודים האמיתיים בסכנה עד שהוא יתגלה, כי גם ביניהם יש בלבול וצריכים ליישר את השכל גם של היהודים האמיתיים, אבל הוא כבר יטפל בהם.

עכשיו, עד שהוא יגיע, המלחמה החרוס כמעט את העולם, ואז ביחד עם זה, בסוף יגיע גם הכוכב שהיפוך את רוב העולם או לאפר או למים. יהיה הרבה מים. רוב הקרחונים שיש בקוטב הצפוני ובקוטב הדרומי שכבר נמסו יכסו את רוב העולם, ורק מעט ישארו מבני האדם.

ואלה שישארו יהיו מאוד מובולבלים. הרשעים עם הבונקרים, חלק מהם יחיו וחלק כבר לא יחיו. החלק שיחיו, הם יפתחו את הבונקרים עם כל האשל המשוכלל שלהם ויבואו הלחם נגד עם ישראל. אבל הם לא ידעו שעוד נשאר מישוה בעולם, פשוט יגיעו לכאן בשביל להשתלט על ארץ ישראל ואז יהיו להם הרבה הפתעות ומשיח ינצח את כולם בע"ה.

אבל מה שאמרת עד עכשיו אולי זה נראה לכם כסיפור אלף לילה ולילה, אך אני רוצה לומר לכם שזה אמת! לא מילה זו אמת! ואם אתם לא לוקחים את עצמכם ביימים ומתחילים לחזור כמו שצריך לקב"ה אז זה רק הוכחה שאולי אתם לא יהודים, אולי אתם עמלקים. כדאי לבדוק באופן יסודי מי אתם.

והמבחן, זה אך ורק מי עצמו לצדיק ודרכו לקב"ה. כי הוא יהיה הדוגמא, איך שיהודי צריך להיות. מי שמוכן שהוא ידריך אותם, הם יינצלו, מי שלא מוכן והולך נגד סימן שהוא בכלל לא שייך לעם ישראל, בסופו של דבר, כל יהודי צריך ללכת, לא משנה מה, עם המשיח, וההיות צמודים אליו בכל דבר ודבר, כי איתו האמת, כי הוא צדק דוד המלך, ויש לו כבר את הנשמה של דוד המלך ואוי למישהו שחושב שח"ו הוא יכול ללכת נגדו, כי הוא צמוד לקב"ה כל הזמן.

ואחרי שהכל יגמר וכל הרשעים כבר לא יהיו קיימים וכל היהודים האמיתיים יהיו בבית המקדש. אל תחשבו שזהו. אל תחשבו שאחרי כל אפשר עוד פעם לחזור להגשמיים, לבנות קניונים, להעניק בשטיות. זה לא יהיה, כי כדור הארץ לא יהיה לו סיבה להמשיך להיות והיצי הרע כבר לא יהיה, אז מי צריך קניון עם מליון וחצי דברים לקנות? עם אשיראי, אפילו בלי כסף, לא צריך את כל הדברים האלה.

נצטרך רק דבר אחד, דרך המשיח להתקרב עוד ועוד לקב"ה. באיזה שלב גם את זה לא נצטרך. כל הארץ יהיה לבדוק בקב"ה, יהיה חלק של הקב"ה. וכדור הארץ עצמו לא יהיה לו שום תפקיד כבר. כל העצמים שהיו פעם שהשם ברא כבר לא יהיו, או שישרפו או שיפלו או שאני לא יודע מה, אבל גם האוקיאנוס לרוב יכסה את כדור הארץ, רוב האנשים יעלמו והכל יראה מאוד עצוב.

אז גמרו עם זה ומתחילים מחדש עם הקב"ה. הוא יעלה אותנו מעלה מעלה מבחינה רוחנית. זה לא נצטרך את הגוף, רק את הרוח, אבל אנחנו לא יכולים להבין מה שהולך להיות אחרי שאנחנו נפטר מהערב רב ועמלק.

אנחנו רק צריכים לדעת שכל ההיסטוריה של כדור הארץ יגמר בעתיד. לא יהיה בו צורך עוד. הקב"ה לא יצטרך את כדור הארץ, לא יהיה צורך את האוהנו, לא יהיה צורך את רומא, ולא את לונדון ולא את ניו יורק ולא את כל ערי הביירה של כל הארצות, לא יצטרכו את הסנינים ואת הכושים ואת הלא משנה מה. השם צריך רק את היהודים, רק את היהודים האמיתיים ואולי כמה משרתים בשבילם. אני רוצה שתבינו, שכל ההיסטוריה של העולם היא קצרה

מאוד לעומת הנצח. ואנחנו נעבור מהעולם הזה לנצח.

שאלה: אנחנו היום במצב כמו שכתוב בנביא "באו בנינו עד משיב ויאין כוח לידה" עם ישראל כיום, אין להם כוח להתעורר מעצמם, ודואק עכשיו שצריכים להתעורר. עם ישראל אין להם כוח, צריך שיבוא המשיח מהר, כל עוד שיש טיפה כוח, כל עוד מעט לכולם לא יהיה כוח.

תשובה: לעם ישראל יש הרבה כוח. יהודי אחד שווה מיליארדים בכוח שלו, כל זמן שהוא קשור לקב"ה, כשמשיח יתגלה יהיה יותר ברור, כי הוא בן אדם אחד אבל הוא יחד עם הקב"ה, אז הוא ינצח את כל הצבאות שיגיעו, לבד. בלי עוד צבא. בלי צה"ל. צה"ל? אפילו לא יזכרו את צה"ל.

אבל יש כאלה שבכל אופן מתעוררים עכשיו. אפילו אם עשרה מתעוררים, זה מושיך, חוק מזה, כשמשיח יתגלה, ואפילו לפני כן, אנשים יחזקו אותו, הוא יתן להם כוח, הוא יתן להם כוח. השם יתן לו והוא יתן להם וזה כבר התחיל. וזה כל הבחורים שנלחמים נגד הגויים, כשמשיח יבוא עם עצמם לחלומות גדולות, עם ישראל, זה עם ישראל, וכל זמן שיש דוגמא, אז עוד ועוד יצטרפו אליהם.

שאלה: הייתי אצל איזה רב גדול השבוע. הוא אמר לי "אנשים מתעסקים בעיקר בגיוס הבנים ואני דואג בעיקר מגיוס הבנות וזה הכי מסוכן, זה לא מספיק שיש עושים מחאה נגד גיוס בנים, ולא תמיד מודעים לכן שיותר מסוכן זה גיוס בנות". צריכים לעורר את יראי השם על גיוס בנות שזה עוד יותר חשוב?

תשובה: אני מציע לך לא לדאוג, כי הקב"ה לא יתן, הוא לא יתן. ואם כמה בנות הלכו לצבא זה מלחמה שלהן, זה התיקון שלהן, בעבור כל מיני דברים שעשו בגלגולים קודמים, ואם הן לא נלחמות נגד זה, אז אין לי מה להגיד. אבל אנחנו נמשיך בכל הכוחות שלנו, היהודים האמיתיים רק יתחילו להראות את עצמם חזק. כמו שכבר התחילו, אז גם הבנים וגם הבנות יתנו חזקים. אבל אנחנו צריכים להפטר מהעמלקים, מהערב רב והאדומים.

שאלה: כתוב בזהר הקדוש ועוד ספרים: כשיבוא מלך המשיח ילחמו בו – רשעי ישראל יראו פריאים פריאים יהודאים, עכשיו אנחנו רואים שזה ממש מתקיים. יהיו מתוכנן שילחמו במשיח?

תשובה: נו, אנחנו כבר רואים את זה. יש לנו הרבה שעובדים עם הצבא כדי לגייס בחורים ובחורות. עם המשרה, עם הממשלה, מלא עובדים גם הרווחה ואפילו הם לבושים כמו חרדים. אוי לנו. אבל הסוף שלהם יהיה מר, מר.

שאלה: לפני שנתיים תושבי הצפון התלוננו שמרגישים חתה הרגילים שלהם חפירות, שחופרים, וכל השלטון דחה אותם, אמרו שזה שום דבר. עכשיו פתאום מדברים על זה שיש שפון מנהרות שחפרו החיזבאלה ומקודם ידעו את זה ושתפון איך זה?

תשובה: אני רוצה לכוון את המחשבות שלכם למה שבאמת קורה: כל הארצות בעולם עכשיו, או לפחות הרוב, הראשי משולות שלהם, שייכים לסדר עולמי חדש. הם לא נלחמים אחד נגד השני, זאת אומרת אירופה נגד רוסיה, או אמריקה נגד צפון קוריאה. לא, הם כולם באותו צד. הם נגד כל האוכלוסיה של העולם. הם רוצים להשתלט על כל העולם, אז הם החליטו להתחיל מלחמה. הם אלו שהתחילו את מלחמת העולם הראשונה, הם התחילו את מלחמת העולם השנייה ועכשיו הם רוצים להתחיל את מלחמת העולם השלישית והם כולם עובדים ביחד. הצבאות לא יודעים את זה, והאנשים הפשוטים לא מבינים את זה, אבל זה מה שקורה, תכנית אחת גדולה. הם קבוצה של רשעים שהם הגלגולים של כל הרשעים הכי קשים, הכי רעים מכל הדורות.

שאלה: זה טירוף, מי אמר להם שהם יחיו אחרי חורבן כזה? תשובה: הם בטוחים שהם יחיו, הם מאמינים בשטן, הם מתפללים אליו.

שאלה: מה עם פוטין וכל מיני מנהיגים אחרים? האם כולם בשטות האת? הם מאמינים בשטן? הרי הם אתאיסטים? הם לא מאמינים בשום דבר?

תשובה: הם מאמינים בשטן. שאלה: היום המפרסם בתקשורת, שאחד החשובים מאמריקה אמר, שאנחנו רוצים לעשות סדר עולמי חדש. מה אמרו את זה במפורש, אז רוב האנשים לא מבינים מה זה אומר הדיבור הזה?

תשובה: וודאי, הם כולם ביחד, אנשים לא רוצים להאמין זה לא רוסיה נגד אמריקה או לא יודע מה, זה הכל מתוכנן בשביל לעשות מלחמת עולם שלישית. וזה יתן להם אפשרות להיכנס לבונקרים שלהם. דרך אגב, מי שדואג, מי עוד משהו שאפשר לדאוג ממנו, עוד מעט עוד מעט לא יהיה כסף, כל הכסף זה מודמה.

שאלה: אתמול קראתי שעוד מעט יצא חוק שאסור להוציא מהבנק יותר מאחד עשר אלף \$ במזומן? תשובה: הלוואה שיהיה לנו אחד עשר אלף \$, אבל גם אחד עשר אלף \$ לא יהיו שווים. זה כמעט עכשיו לא שווה כלום. ותבינו: הרשעים בכל הארצות גנבו את כל הכספים של הבנקים וכל מיני חסכונות, הם אפילו גנבו את כל הזהב בפורטנאקס באמריקה.

שאלה: מה כל המשחק הזה שרודפים את תנחומי? תשובה: זה בדיקת משחק, זה מה שזה. זה כיסוי, שאפשר באיזה שלב פשוט לרוץ אל תוך הבונקר כי זה ממש צמוד לכנסת.

שאלה: בזמן שכתבו את התקשור הזה, כמה אנשים שנראים מאוד לא טובים נעמדו על יד הבית שעשו

בו את התקשור ושמו בקול גדול מוזיקה טמאה. שאלו את מנחם, למה עכשיו בדיק באו לכאן? תשובה: זה בדיק הסט"א שבאה להפריע לנו.

שאלה: למה? תשובה: אנחנו דוברי אמת והם לא רוצים אמת. רשעים. רשעים. זה כל הכנסיות. כל הכנסיות הקתוליות, הם נגועים בעבודה זרה ממש. אני רוצה להגיד עוד דבר, שיהיה לכם ברור, זה עכשיו, זה עוד מעט, זה התחיל, אני מציע לכולם לחזור בתשובה מיד ולחפש את הצדיק והוא יביא אותנו לגאולה השלמה, כי הוא לגמרי עם הקב"ה. והוא השליח.

שאלה: עוד מעט מגיע עשרה בטבת. כתב החתם סופר שזה היום שיושבים בית דין של מעלה בכל שנה ושנה ודנים ופוסקים אם בית המקדש ימשיך להיות חרב או שיבנה בשנה שתיאה. תחזק את עם ישראל שיעשו תשובה בעשרה בטבת ביום הדין.

תשובה: חייבים, חייבים, אין בכלל שאלה, זה הזמן, בשביל מה יש עשרה בטבת? בדיק בשביל זה, שאלה: זה מעניין שתשע"ז זה ר"ת תהא שנת עשרה טבת, אזלי זה מרמז שהשנה הזו דואק הפסק דין יצא לפעול שיפסקו שיבנה בית המקדש?

תשובה: ב"ה אמן. מה שברור, שקשה לי לפעמים להאמין, אבל אנחנו כמעט בגאולה השלימה. ודאי, ודאי בלי ספק, בהתחלה של הסוף. אז זה מאוד מתקדם. מאוד מתקדם.

שאלה: יש לך עוד משהו להסויר לנו? תשובה: להמשיך להמשיך לחייל בתוך צבא השם ולא לעזוב, כי אנחנו מגיעים לזמן הכי חשוב וצריכים לדעת להיות עם כל הנשק – שזה התורה וכל מה שכתוב בה.

שאלה: יצא דף שכל יהודי יקבל על עצמו מצווה אחת, שבמצווה הזאת ירזו וזהיר ביותר, וידקדק בה וזה יעשה תיקון גדול גם באופן פרטי בשבילו וגם בשביל כל העולם, כך כתוב בספרים.

תשובה: נכון, נכון, אבל לא תדאג, הם כולם ירצו, כולם ירצו כל היהודים האמיתיים יהיו עם הצדיק, צריכים להיות אמיצים. מגיע הזמן שהקב"ה הוא הכל יכול ואנחנו צריכים להאמין בו. ולא להאמין ברופאים. אף אחד לא להאמין ברופאים, היום הכל שקר, וכמו שנאמר, אף אחד לא עוזב את העולם הזה בלי שהשם מאחרי זה. כשהשם רוצה זה מה יש. כי אם הן אדם צריך להיות עד מצוה ועושים, אפילו אם הוא מעשן וכל היום אוכל גלידה ושוקולד – הוא יגיע לגיל מאה ועשרים.

אנחנו צריכים שיחזקו בקב"ה, כשיתחיל כל העניין, כל המלחמות וכו... לא יהיו לנו רופאים ולא יהיו לנו מקומות לקנות אוכל ולא יהיה לנו כסף לקנות אוכל. כל מה שפעם שחבנו שיהיה אותנו לא יציל אותנו. וגם לפני זה לא הציל אותנו. זה רק היה כאילו. רק הקב"ה הציל אותנו. אז ורק הקב"ה. וברגע שנגיע לרמה הזאת, נראה את הגאולה השלימה בשלמות.

שאלה: מה יציל אותנו? תשובה: זה שאנחנו בוטחים אך ורק על הקב"ה והשליח שלו שזה משיח שהוא מדבר בשם הקב"ה.

### מי שלא עשה תשובה אין לו עתיד

תקשור עם מנחם, כג' בטבת תשע"ט

אני מאוד עצוב. אני לא יודע מה לעשות. ואתם לא שמים לב אל? חייבים להבין, אנחנו בסכנה גדולה. כל עם ישראל וכל העולם בסכנה גדולה ואתם לא שמים לב אלי. אני יודע לצעוק, גלעוט, אז מה לעשות?

טוב תשמעו: מלחמה חייבת להיות בעתיד הקרוב. הכל מוכן, בכל העולם, בכל מקום – הכל מוכן למלחמה. הבורסות ירדו כמעט לטהום כמעט בכל העולם. פתאום זה עולה באלף שקודות בארצות הברית. אבל זה שטיות. אין כסף, גנבו את כל הכסף בעולם. הם נותנים הלוואות וכל רק בארץ, הלוואות בלי סוף, בלי שכל, בלי היות. בכל העולם עושים את זה. גם בארצות הברית. אבל זה לא יכול להחזיק מעמד. כל הכלכלה בעולם הזה עומדת ליפול, כי גנבו את הכספים בשביל לבנות את הבנקים שלהם, וגם בשביל לקנות את הנשק שלהם, וכן, בשביל לבנות הצבאות שיכולים בסך הכל להרוס כמעט את כל העולם.

אתם לא עושים כלום, אתם לא מדברים איתנו, לפחות שאנחנו נעשה את העבודה שלנו והיא להעביר מסרים, אם רוצים להקשיב לנו או לא. כל אחד יכול להחליט בעצמו, אבל חייבים להוציא את המסר. והמסר הוא לכל יהודי ולכל יהודיה, לכל ילד ולכל ילדה – לחזור לארץ ישראל!!! זה המקום הכי בטוח.

אבל אם זה לא יכול להיות, זה לא אפשרי, כי אין לכם דירה או שאין לכם איפה להיות אז כולם, בכל העולם כולל ארץ ישראל חייבים לחזור בתשובה. חייבים לקבל את הקב"ה כהכל יכול. כי הקב"ה הוא הכל יכול והוא ברא את הכל והוא רק טוב. צריך להבין את זה ולקבל אותו, כי אי אפשר להמשיך ככה. והיהודים או מי שחושב שהוא יהודי והוא הולך אחרי עבודה זרה ח"ו או אחרי כל השטיות של העולם הזה, כל הגשמיים וכו' ולא עושה תשובה – אין לו עתיד. פשוט אין לו עתיד. מה שהולך עם כל השטיות, כל השקרים של הכביכול היהודים המודרניים שרוצים להיות הפיזיים כמו הגויים. מי שמאמין בזה לא עושה תשובה. אין לו עתיד. רוב הגויים יעלמו מהעולם, והיהודים האפיקורסים יחד איתם.

לצעור הרב, רוב היהודים אינם יהודים בכלל. הם רק חושבים שהם יהודים. אלה שבספרים, כשספרו

את היהודים, או אלה שחושבים שהם יהודים, האמת היא שהרוב לא יהודים. ממש הרוב. אז יש מעט יהודים שנשארים. וזה לא דברים חדשים שאני אומר, ואני מבקש מכם, מהיהודים האמיתיים לא לשכוח, ואני אפטר לחיות בעולם של שקר ובאותו זמן בעולם של נצח. אי אפשר לקבל את השקרים של העולם הזה ולהאמין בהם שזה האמת. אי אפשר, השם לא יתן.

השם עומד בעתיד הקרוב להרוס את העולם, לא לגמרי, אבל לא כדאי להיות בחוץ לארץ, כמו שאמרנו – השכינה כבר לא נמצאת בחוץ לארץ, אך ורק בארץ. אפילו ההציונים עוד פה והם חלק של הרשעים שרוצים להשתלט על העולם, אבל מדינת ישראל תעלה. ארץ ישראל לא תעלה.

האפיקורסים והעבר רב וכל אלה שלא ממש יהודים בנשמה, הם לא יוכלו לחיות בארץ ישראל. כל ארץ ישראל יותר מדי קדושה, והיא להם נאמה של יהודי. השם יגמור אותם, והיהודים האמיתיים ישראו. זה לא חדש מה שאנחנו אומרים, אבל אם רוצים לשרוד – עכשיו צריכים להחליט למי אתם שייכים, לעשות תשובה. לעשות תשובה על הכל. הכל. כי אין זמן, וזה לא סתם מה שאני אומר זה באמת, באמת.

כשהטיל הראשון הגריניו יתפוצץ על עיר ענקית ויהרוס אותה ח' – רק אז תבינו? תתפסו? ואז יהיה מאוחר מדי. עם ישראל – הגיע הזמן!!! יכינו כמעט אלפיים שנה בשבילי הגאולה השלישית, עכשיו זה מציאות. יקח זמן. זה ילך בשלבים, אבל זה יהיה קשה. רק מי ששקרו עם הקב"ה ממש ולא כאילו אלא ממש – יכול לשרוד.

אין לי יותר מה להגיד. אני רק מתפלל להשם ומבקש מהשם, שכל יהודי אמיתי באמת – יחזור בתשובה. ואפילו אם הוא לא חוזר בשלמות לפחות ידע שאין עוד מלבדו. ושהקב"ה הכל יכול, והעתיד של עם ישראל זה להיות עובדי השם ועובדי השם.

### עולם השקר תכף יגמר

בנימין גולדין, יא' שבט תשע"ט

הגשם והשלג היום, הוא מבהיל למה שעומד להיות. הכל רואה רגוע. אומנם הרבה דבורים מדברים על מלחמות, אבל הרוב גם נשאר דיבורים. אבל זה יהיה כמו שברגע אחד נלך לרוחב, יהיו טיפות גשם, יראה שהכל שקט ואין סכנה ופתאום – בום! יהיה רעם שיוצא את העולם וברק שיפחיד את העולם, והעולם יזוז בצורה משונה וזה יהיה מפחיד מאוד. וכל העולם ידעו שמהו קורה. בכל העולם. וזה יפחיד, לא רק יפחיד, יפחיד מאוד עד כדי כך, שאנשים ימותו רק מפחד. כי בפנים כולם יודעים שמהו זה צריך להיות, אבל כמה שהם יודעים לא רוצים לדעת. וכשיגיע הרגע הזה, הם יהיו בהלם. יש כאלה שימותו מפחד, מהתקפות לב, יש כאלה שיתחילו לרעוד ולא יוכלו להפסיק עד שיעלפו וילכו לעולמם. הפחד יהיה בכל העולם, לא ידעו מה לעשות, אף לעבור את מה שעומד להיות.

זו המלחמה, המלחמה שכתוב עליה בנבואות. כמו כן, יגיע הכוכב קצת אחרי זה. ובאותו זמן, כמו שכתוב במזמור, לא יהיה לאדם פרנסה בכיס, לא יהיה גשם שום כסף. כל העולם שבנוי על כסף, על גשמיים, יעלם בשניה. זה לא פשוט, לא פשוט בכלל, וזה יהיה "השוק" הכי גדול לעולם עד הקודה הזאת.

ואז כשיתחילו טיפה להתאושש מזה ולחשוב שזהו יותר נזק כבר לא יכול להיות, אחרי שערים ענקיות יעלמו מהמציאות – אז יופיע הכוכב ותתחיל סכנה ענקית נוספת, ויתחילו הפחדים עוד פעם. ושוב ימותו מפחד. וימותו מכל האסונות טבע שיהיו מזה. ומכל ההשפעות של הכוכב על כדור הארץ. אנשים יפחדו. ישכחו מכל הקניות שהיו עושים, וכל הקולנוע ירצו וכל הטלוויזיות, וכל האפונים, שום דבר מזה לא יעבוד, לא הכוכב יחסל את החשמל שנשאר, כי רוב החשמל יעלם עם המלחמה. אנחנו נחזור להיות פרימטיביים. בני האדם היחידים שישארו אנושיים ולמדניים, אלו שהולכים לפי התורה, אלה יהודים האמיתיים שישארו בחיים. יהיו האנושות היחידה שתישאר בעוה"ז. כולל כמה גויים.

אבל לפני שכל אלה יעלמו, הנחשים שבתוך הבורות, הבונקרים שלהם, יתחילו לצאת. כל הרשעים יעלמו, הנחשים שבתוך הבורות שלהם יתחילו לצאת. כל הרשעים עם הנשק שלהם יבואו לחסל את עם ישראל. הם יבואו לארץ ישראל והם יהיו בטוחים שלא נשאר כאן אף יהודי.

אבל תהיה להם הפתעה מאוד גדולה. כי עם ישראל יישב בארץ ישראל בשקט ושלום, ומשיח יהיה, ויהיו כמו יהודים אמיתיים, כי אלה שישארו הם יהודים אמיתיים באמת. ואז תגיע המלחמה האחרונה. אני לא אומר דברים שעוד לא אומרת, אני רוצה רק להזכיר לכם, במיוחד ליהודים – אתם חיים בעולם של דמיונות. מעט יהודים ממש חיים כמו שיהודי צריך, לגמרי לשם שמים, עובד לשם שמים, עובד את השם לשם שמים, והיהודים שסטו מן הדרך, לאו דווקא בשנה חילונית, אבל גם כאלה, יתחילו להרגיש משהו חדש ומתוק וטוב אמיתי בתוך הלב, בתוך הנשמה, ולמה ורגישו את זה? אתם חיים כי יהיה פה הצדיק – משיח בן דוד, שימלא את כל העולם עם הקב"ה ותורתו. הוא יעביר מהקב"ה ישיר לכל יהודי בנשמה, את הרצון להיות קרוב לקב"ה להיות עבד השם ועובדי השם. הוא יביא את כל היהודים לרמה כל כך גבוהה שאף פעם לא הייתה. והשפלות של הדור הזה של עכשיו – תעלם יחד

עם הרשעים, כולם יעלמו, כשהחיים ילכו על הארצות של הגויים יבואו נגד היהודים בארץ ישראל, היהודים לא יצטרכו לעשות כלום, רק יכנסו לבתים שלהם והשם יכסה אותם, והקב"ה ידאג שלא ישאר אפילו רשע אחד, אפילו רשע אחד.

ואחרי זה, אני לא אסביר יותר, רק אומר, שאחרי זה אז ממש נתחיל לחיות. אז כולם יתחילו להבין מה זה חיים. אבל לא עדיין בשלמות. אבל לאט לאט, אנחנו נגיע לרמת שאף יהודי לא הגיע עד אז. אפילו הגדולים ביותר, שהם כולם יחזרו ויעברו אותנו עוד יותר בגדלות ובהיות השם וברצון להיות צמוד להשם, כל הזמן להיות עובדי השם ועובדי השם.

הדור שלנו עכשיו (לפני המלחמה), כל כך שפל, כל כך שפל. אני ממש רועד, מתי שאני רואה את החיים של הגויים, הם לא יותר טובים מחיות עם מנכסי ג'ינס ועגילים. גם הזכר וגם הנקבה, ויש בלבול מי הוא הגבר ומי האישה. ויש בלבול בשביל מה חיים בכלל, ויש בלבול בשביל מה, בשביל מה אנחנו נלחמים כל כך הרבה מלחמות. ורוצים כל כך הרבה אנשים. בשביל מה? בשביל שויות, בשביל שכמה עשירים יוכלו להעשיר עוד יותר. כי הם פותחים את בתי החרושת לעשות מדים לחיילים, מייצרים נשק, זה טוב מאוד לבינועס. כל העולם הלכו למלחמה ולא בשביל זה. בשביל מה שאפשר להרוויח. כל כך הרבה אנשים נהרגו, כל כך הרבה רוצחים יש בעולם הזה.

רק תראו את הרופאים של היום, פעם, רופא היה צריך לדאוג לפצינט שלו, לרצות לחפש את התרופה הנכונה, אבל עכשיו, עכשיו צריכים ניתוחים, אחד אחרי השני. רשעים גמורים. אי אפשר לסמוך, לא על הרופאים ולא על אף אחד בעולם שלנו.

זה עולם מבולבל ומשווע. ועולם של יצרים ולא יותר מזה, ועולם של קניות וקניות וקניות. ואז אין נראה הן אדם? אפילו שמתים הם חייבים לשים יד המת איפילו והלפנים ואפילו משקפיים, המתים נראים כמו שהם יכולים לקום מהקבר מיד לתחיית המתים. רק בעיה אחת יש, הם לא לבושים בצניעות. זה קורה אצל הגויים, וחלק מהיהודים, מנהגים עקומים, בלי טעם ובלי חיים.

ועכשיו כל אלה, כל היהודים האמיתיים, שנלחמים עכשיו על היהדות שלהם, לא לעזוב, לא לפחד מהרשעים, השם יחסל אותם, לא לפחד, הצדיק שלנו יחסל אותם והוא יציל בע"ה את כולנו. והוא לא יציל אותנו בזה שהוא ילך במלחמה גדולה נגדם. הוא יציל אותנו כי הוא יעזור לנו. הוא יביא לנו את התורה האמיתית. השם ישלח דרך הצדיק את התורה האמיתית. שנלמד ונבין הרבה יותר, אפילו מהאבות שלנו. פתאום השם ישלח לנו את ההבנה ונבין הרבה יותר, ואז, הנפוך ליהודים אמיתיים.

זה יקח חיים, אבל זה יהיה מתוק מדבש, מתוק מדבש. כל החיים יתנו. עכשיו אתם לא יכולים להבין מה זה מתוק מדבש, אבל עוד מעט, עוד מעט, כשהצדיק יתגלה – הכל יהיה ברור. ואפילו לפני שהוא יתגלה לכולם, יש כאלה שכבר בינו. הכל יתחיל להיות ברור ולא לפחד, אין ממה לפחד כל זמן שאנחנו עם השם. ואפילו אם אתם בעלי עבירות קשות, אם אתם משתדלים מאוד להיות עם השם, אפילו שירדתם כל כך נמוך עד שאתם לא יכולים לתקן דברים מסוימים. השם ירחם על כולנו והכל יהיה מתוק. ואנחנו נבין, הוא ישלח את הצורך ללמד אותנו. עד שזה יכנס לנו לתוך הגוף, לתוך הנשמה, לתוך המוח שלנו, בלי שום בעיה, ונהיה בשמחה, בשמחה אמיתי.

שאלה: כתוב שכשיבוא משיח אז יהיו יהודים שיפריעו לו וילחמו נגדו, מה אתה אומר על זה? תשובה: לפני שהמשיח יתגלה, הם יעשו למשיח הרבה צרות ובעיות, אבל הוא יסמוך על השם, אז הם לא יכולים לעשות לו כלום. אז רק נראה שהוא לפעמים חולה. זה רק נראה שהוא לפעמים לא יכול ללכת, או שהוא צריך ניתוח, שהוא צריך כל מיני דברים או ששמים אותו בבית הסוהר. אבל בסך הכל הם לא יכולים לעשות לו כלום, כי הוא מעל כולם, הוא מעל כולם, כי הוא הכי קרוב לקב"ה, הכי קרוב לקב"ה, אתם שומעים? האדם הכי קרוב לקב"ה בעולם הזה, ואז לאט לאט הרע ידע ויחשוב והטוב יעלה ויהיה רק טוב.

שאלה: שמעתי שבשבע שבועות שערב היה בדיק 70 שנה מכד' טבת תש"ט, שאז היו הבחירות הראשונות של המדינה. ועד כד' טבת שלפני שבועיים, אז הפרקה הכנסת והתפרק השלטון פה – עברו 70 שנה. וכתוב בספרים הקדושים, שבשבע שנה המדינה תחזיק. זה בדיק קרה מתש"ט עד תשע"ט, מה אתה אומר? תשובה: זה ברור, זה הוסיף שלהם, הכל מתמוטט.

שאלה: המדינה לא תתקיים יותר? תשובה: הממשלה לא תקום. יכול להיות שישאר מצב של ממשלה, כי תתחיל מלחמה. מלחמה וישאר תתחיל, זה יתחיל קצת לאט וזה יתגלגל לדבר ענק בכל העולם. כל העולם מתמוטט עכשיו. בחוץ לארץ אפשר לעבור ורואים שהכל מתמוטט. כדור הארץ משתנה לרעה. עוד מעט אנחנו נרגיש את החוסר באוכל, בגלל מזג האוויר המשונה וכל האסונות טבע וכו'... אבל זה הכל בתוך התכנית.

המקום הכי טוב להיות בו זה ארץ ישראל. אני מבקש מכם ישראל בחוץ לארץ – תעשו מה שאתם יכולים, לארוז את החפצים שלכם ולהגיע לארץ ישראל, נכון, ליהודי חרדי זה קשה, יש פה רשעים חלונים, הם שולטים פה, ולצערי הרב, יש מספיק מלשינים בין החרדים, אבל בכל אופן, זה המקום שלנו, בארץ שהשם נתן לנו, והגיע הזמן לחזור הביתה.

שאלה: פיזיקאי אחד דיבר בוועידה בין לאומית,

שהקרח נמס בקוטב הצפוני והדרומי גם כן, כי מים חמים זורמים תחת הקרח וזה לא מזיהום האוויר כמו שאומרים, ואז יהיו שישים מטר גובה של מים, יותר מעכשיו וזה יכסה את רוב העולם.

תשובה: אני אוסיף לך עוד דבר, כשיגיע הכוכב, לכוכב יש כוח מגנטי כ"ז חזק אשר יסובב את כדור הארץ ויגרום לכך שמי האוקיינוס יעלו לגבהים אדירים. יש גוים שבטוחים בזה והם הקימו להם מקומות מגורים בגובה הרים לשם לא יגיעו המים. שאלה: בן, תרחיב על זה שהקרח בקוטב נמס.

תשובה: כדור הארץ מתחמם. לפי הרשעים זה מתחמם בגלל זיהום האוויר, אבל האמת, כדור הארץ מתחמם מבפנים, כי הכוכב מושך עם כוח המשיכה המגנטי שלו. בגלל זה מתחמם האוקיינוס מבפנים, כי הכוח של כדור הארץ זה ברזל. זה מחמם את הברזל. עכשיו בגלל שזה מחמם את הכל, כל כך הקרח שזה טונות וטונות של קרח נמס ויש הרבה מקומות בעולם שהקרח נמס, גם בסיביר. למשל, יש מפה של הצבא האמריקאי על המצב בארצות הברית אחרי שהכוכב יעבור אותנו, הצבא האמריקאי מראה במפה תחזית שלא יהיה בכלל החוף המזרחי של ארצות הברית. ולא יהיה החוף המערבי של ארצות הברית. קליפורניה כמעט שלא תהיה, פלורידה תעלם כמעט לגמרי. המיססיסיפי, נהר המיססיסיפי יהיה כל כך רחב עד שבאיזה מקום זה יהיה לפחות מאה מילל רוחב. הכל ישתנה. הרבה מהארצות יהיו מתחת למים.

אני מציע גם לאנגלים לעזוב את האי הקטנצ'ק הזה שקוראים לזה גרייט בריטן, או אנגליה, כי בעתיד לא יהיה. לא יהיה אפילו זכר מהדבר הזה שפעם הם שלטו על כל העולם. מקום כזה קטנצ'ק.

השם רוצה להראות גם מה הוא יכול לעשות. איך הוא יכול להביא אנשים להאמין שהם מסוגלים להשתלט על כל העולם. או לנו. העולם הולך להשתנות בצורה מאוד מפחידה, מאוד מפחידה. אז אני מציע לכולם להגיע לארץ ישראל. לארוז את החפצים ולהגיע לפה. אם אתם לא יכולים להגיע מכל מיני סיבות, אז אני מבקש אתכם שאם אתם יהודים אמיתיים, שבסוף תגיעו בריאים ושלמים לארץ ישראל.

שאלה: בענין שיש עכשיו מתח בין כל מיני ארצות. אמריקה וטורקיה לדוגמה?

תשובה: כל המתח בכל העולם רק יביא מלחמה הגדולה שאנחנו יודעים שהיא חייבת להיות. וזה יתחיל עוד מעט, למעשה זה כבר התחיל. אין שום סיבה שזה לא יהיה. זה יהיה. הכל מתוכנן. הרשעים מתכננים את זה אבל הקב"ה יעשה להם הפתעה גדולה.

שאלה: באמריקה יש חוק חדש, שבמקום שעה וחצי לימודי חול אז ילמדו 4 שעות. 4 שעות יצטרכו ללמוד על דרוין, וכל מיני דברי כפירה שאסור ללמוד. זאת אומרת, שמן השמים מרחמים על היהודים באמריקה ומזרזים אותם שכבר אין להם מה לעשות באמריקה.

תשובה: זה נכון, אז זה יהודי אמיתי לא יכול ללמוד. יהודי אמיתי לא יכול ללמוד את הכלוך ואת דרך החיים העקומים שהם מדברים עליו, ושהם מנסים לחיות עליו. זה חייב להפסיק. אבל בלי הכסף, של המדינה של ארה"ב, של הגויים, אין להם ישיבות, נראה מה הם יעשו.

שאלה: גם באנגליה יש גזירות שצריכים להיות ביחד עם הגויים וללמוד אותם נושאים כמוהם.

תשובה: אנגליה במצב מאוד קשה ונכמה שאמרת, אני מאמין שכשהאוקיינוסים יעלו ויגמרו תעלם. היהודים באנגליה, הם במצב קשה, כי עד היום היו להם חיים מאוד קלים, לא דאגו לשכר דירה, לא דאגו איך להחזיק את הילדים במסודות. היה כסף, כי אנגליה לא ממשלה סוציאליסטית, שנותנת הרבה קצבאות לידים וגם משלמת את השכר דירה וכו'. וכביכול הרפואה שם בחינם, אבל זה מתמוטט כי זה לא יכול להישאר. והיהודים שהם כל כך התרגלו לחיים הקלים, כבר לא יהיו להם יותר חיים קלים ולכן, יצטרכו לברוח משם, אבל היהודים האנגלים לא זזים כל כך מהר. הם למדו את זה מהגויים שם. וגם הגויים לא זזים מהר, כי הם שותים הרבה משקאות חריפים, אז אין להם כוח לזוז מהר. אבל היהודים החרדים שם לומדים תורה כל היום, אז אני מקווה שירימו מה את הרגילים שלהם וירוצו ויעזבו את הארץ וזאת שרק גרמה להרבה צרות ליהודים.

שאלה: מדברים עכשיו על אחד שמקבל מידים מן השמים שערב ראש השנה הבא, זה יהיה היום הגדול והנורא שכתוב בספרים. תשובה: טוב, אני מסכים.

שאלה: השם יכול לעשות שהכל יגמר מהר? תשובה: זה לא יקח כל כך הרבה זמן כמו שאולי מרגישים, המלחמה תהיה ממש מהר והענין של הכוכב, זה יקח קצת יותר זמן, אבל בכל אופן אנחנו נהיה כבר בדרך לגאולה השלמה. כך שלא נפחד ל"כ" שאלה: אמר רבי יצחק, בשנה שלך המשיח מתגלה בו, אז מלך פרס מחריב את העולם. איפה הם בתמונה – אירן?

תשובה: אירן ממש בתמונה. בראש הרשימה. מתגרים בארצות הברית עכשיו. הם בדיק ממלאים את הנבואות. שאלה: מה אתה אומר על כך שיש כל מיני ניסיונות של המפלגות החרדיות להתחבר ביחד. הם רואים שבלי אחדות אין להם שום סיכוי. תשובה: אין להם בכלל סיכוי, מי שנכנס לכנסת אני פשוט מרחם עליו.



שאלה: אומרים בשם הנועם אלמלך, שאיפה שאין ראש - הסטרא נעשה הראש. עכשיו המדינה בלי ראש והסכנה הגדולה היא שכל מיני רשעים למיניהם יקחו את השלטון. אמרו שסין ניסו להשפיע על הבחירות בארץ והסדר עולמי חדש רוצה להכניס איזה נציג שלהם לראש וממשלה וכך יכבשו את כל המדינה בלי נשק, בלי אף ירייה של רובה. ולפיכך: זו בדיקת התכנית שלהם מאז קום המדינה ולפיכך: כל אלה הציונים שהקימו את מדינת ישראל, אני לא יכול להגיד שכולם ממש אבל אלה שהיו ראשי מפלגות, ראשי הקבוצות, ובלאש ובראשונה בן גוריון - הם היו קשורים לסדר עולמי חדש אין ספק. הם קיבלו כסף מהרשעים אלא הם נתנו לציונים איזה יהודים לקחת מגרמיניה לישראל כדי לבנות פה את המדינה. וכן, החיבור ביניהם זה המתחלה של המדינה, זה לא רק עכשיו. עכשיו זה הדור השלישי, הדור השלישי הוא אחר מהראשון והשני. הדור השלישי הם לא יותר אנכורים מהראשון והשני, הם רק מתוחכמים, גם אין להם את הדעות של האידיאליזם שהיה פעם. אלה רק רוצים כסף ושלטון. בן גוריון והתבורה שלו ואלה שבאו אחריו, הם ממש היו אידיאליסטים. אבל איזה אידיאל? אידיאל של שטן. הם היו עובדי ע"ז. הם היו רוצים. הם רצחו הרבה יהודים אמיתיים שלא הלכו בדיקת בדרך שלהם, שהפריעו להם. ובכלל במלחמת העולם השנייה, בן גוריון סירב לתת דולר על כל יהודי הונגרי כדי לפדות ממותות חיים. כשאיכאמן י"ש, רצה למכור את יהודי הונגריה ליהודים בארצות הברית או בישראל, בן גוריון סירב, הוא אמר שחבל על הכסף. בשנה אחת, שמונים אחוז של יהודים הונגרים מתו, נרצחו.

שאלה: עכשיו בבחירות נראה שאין לחילונים שום דבר חיובי להציע לעם, רק דבר אחד וזה להיות נגד החרדים. נגד הדת, זה הכי מושך את הבוחר... תשובה: לא לפחד. היהודים האמיתיים יתפסו פתאום את כל העסק ויטורו לעזר להם. אני רק רוצה לומר: עם ישראל לא לפחד, תהיו עם השם, תהיו עם הצדיק והשם יהיה איתכם! לא לפחד!

**כל החולאים היום זה בגלל הגשמיות**  
תקשור עם מנחם

תודה רבה בנימין, אני רק רוצה לומר, עם ישראל לא לפחד. תחזרו לאמת, תחזרו לקב"ה. זה הדבר היחיד שיצליח אותנו, להיות קרוב לקב"ה. תתחילו לשמור שבת. מי שלא שמר ואלה שחולקים לא צנוע גם בין החרדים, תלכו בצניעות, תהיו יהודים אמיתיים. אל תלכו אחרי הגשמינות. הגשמיות רוצחת את הנשמה. כל החולאים היום זה הכל מהגשמיות, זה ע"ז. זה ע"ז. תזרקו את זה, תזרקו את זה. לא צריכים גשמיות, צריכים מתקנות בחיים, צריכים חיים מתוקים, חיים של תורה, מצוות ומעשים טובים וכו', להיות קרובים לקב"ה ורק כאלה שחולקים בדרך זהאת, אז כשיתגלה הצדיק - המשיח, הם יוכלו לראות שזה באמת הוא. כי רק כאלה יוכלו להבין את זה.

שאלה: האם יהיו אנשים שהם עבדי השם לכאורה שיהיו נגד המשיח? תשובה: כל מי שהוא יהודי אמיתי, אז בסופו של דבר יכיר במשיח, זה יהיה לו ברור, כי הוא עם הקב"ה והקב"ה הוא הכל יוכל, הוא ברא אותו וברא אותו ואת כל העולם ומעבר לעוה"ז ואין ספק שמי שקרוב לקב"ה יכיר מיד את המשיח.

שאלה: מה עם אלה שלומדים תורה אך לא לשם שמים? תשובה: לא כל היהודים שלומדים תורה לומדים לשם שמים. אני אומר ככה, שרק מי שבאמת לומד לשם שמים, אפילו איש לו עבירות אבל הוא רוצה להיות בסדר, הוא משתוקק להיות בסדר, הוא מבקש מהשם לעזור לו להיות בסדר, הוא יכיר במשיח בן דוד, כי זה יהיה לו מוכר, כי השם יתן לו את היכולת להלכך בו. עכשיו היהודים האמיתיים שרוצים להיות יהודים אמיתיים, הם יכירו בבן דוד, זה יהיה להם ברור.

שאלה: איך מסבירים ליהודים שהסכנה של המלחמה זה באמת סכנה אמיתית קרובה? תשובה: אני רוצה לומר לכם שמתן כשתגיע המלחמה האמיתית זה יהיה ברור ביותר לכל אחד.

**מי שרוצה להגיע לעולם הבא...**  
דניאל, ירושלים, חשוון תשע"ח

אבא, בזמן האחרון יש בין החרדים ויכוה גדול - האם לתת הכשר לפאות שאין עבודה זרה בשער שבפאה - או שבאמת אי-אפשר לדעת בשום צורה אם יש בזה שער הודי - שזה נחשב לע"ז. יש רבנים שאומרים שאפשר לבדוק את ולדעת אם הפאה 'כשרה' - זאת אמרת נקה מהשער שהחרדים מקריבים לע"ז שלהם ומצד שני, יש גם רבנים חשובים מאד שאומרים: אפילו אם יש ספק הכי הכי קטן שיש לע"ז - אי אסור בהחלט להשתמש בזה. ויש צד אחד שמדלגים על זה - ודאי בכוונה, כי אין שאל יהיה - הפאה לא כשרה, וצדיקניות לא הולכות עם זה.

הבעיה האמיתית היא לא רק עניין של ע"ז, אלא שהמחנה של הפאה שהיא 'טריפה' מבחינת הקדושה. האשה הנשואה מכסה את הראש כי היא צריכה לכסות את השער, אבל אם היא מכסה את השער עם שער, אז מה זה אומר? טכנית - היא כיסתה את ראשה, אבל באמת היא עושה את עצמה יותר יפה ויותר מושכת, במיוחד עם הפאות של

היום, עם השער האמיתי, שרק מומחים יכולים לדעת אם זו פאה.

ברוב המקרים זה מוסיף יופי חיצוני לאשה ששובשת את זה. הפאה של היום עברה כל גבול בהשתדלות של היצרנים למכור פאה שראית ממש כמו שער האשה שלוובשת את זה, ומגויגים למחירי של שבעת אלפים שקל, חמש-עשרה אלף שקל ואף יותר. ויש בחורות שמרגישות שאצרות להתחתן עם שתי פאות לפחות - זה פשוט לחץ כספי על האוכלוסיה, וקלקול טוטאלי של רחל האשה החרדית אשר צריכה להיות בדתמה של רחל אמונו. אבל לא רוצים להיאות כמו רחל אמונו, רוצות להיאות כמו שחקנית קולנוע או דוגמנית, וזה קלקול עצום בעם-ישראל.

הצדיקות מהדורות הקודמים הלכו עם פאות פשוטות שנראו כמו קש, והנשים של היום הנותנות לעצמן היתר ללכת עם הפאות של היום בגלל הצדיקות ההם מהדורות הקודמים - גורמות לצדיקות האלה סבל מעל ומעבר. העולם החרדי שלנו הנפך לתצוגת אופנה. התבלבלו עד כדי כך שהרבה יהודים בטוחים היום שזו היא צניעות, אבל שיהיה ברור - מי שרוצה להגיע לעולם הבא, מי שרוצה באמת לקבל משיח - צריכה לשאוף להיות בדמות של רחל אימנו ולא בדמות של אשת-רחוב.

כל יהודיה חרדית יודעת מי זו רחל אימנו, והיא צריכה לשנות את החיים שלה, ואת הלבוש שלה, ואת הערכים שלה כאשה יהודיה ולחזור לאמת. והבעלים - גם הם צריכים לדרוש את זה. וחיבים לחתן את הילדות לזה - לצניעות אמיתית! כמו שהיתה פעם. ואם המילים שלי לא נוגעות ללב של יהודיה אמיתית - אז כנראה שמהוה לא בסדר. נשים צדיקניות, אני מבקש מכן עם כל הלב, עם כל המהות שלי - לחזור לדמות של אשה יהודיה אמיתית. היו הרבה גדולי הדור מאז שכאשר נשים התחילו ללכת עם פאה נכרית שהתנגדו לזה, התנגדו לזה מאד חזק, וגם בדור שלנו מתנגדים לזה הרבה גדולי הדור. אי אפשר שלא להילחם נגד הפאה הנכרית אם אנחנו יהודים מאמינים שרוצים להיות עובדי ה'.

אי אפשר להיות עובדי ה' וללכת עם הלבוש המגונגד של היום. וזה לא רק הפאה - אבל הפאה משלמת את חוסר הצניעות. איך אפשר להגיד שזו דמות של 'אידיש-מאמע'?!... זו דמות של עגל-זהוב! ובעל שמסכים לזה ואשה שלא מבינה מה זה קדושה - הנשמה היהודית שלהם בסיומן-שאלה. הדור שלנו מלא זימה בין החרדים. הדור שלנו מלא ערב-רב ועמלקים ואדומים שהצליחו להדביק את עצמם לעם-ישראל, אבל כל נשמה יהודית תילחם נגד הלכלוך הזה ותנסה להגיע לקדושה אמיתית. עם ישראל, בגדים נגשים - תצילו את הילדים שלכם, גם הבנים וגם הבנות, תחזרו לצניעות ולקדושה של האבות והאמהות שלנו - כי בלי זה לא תהיה כניסה לעולם הבא של משיח, ומעבר לזה - לעולם הנצח.

**אנגליה תהיה מתחת למים**  
דניאל, ירושלים, ז' אדר א' תשע"ט

אוי אבא, אוי אבא, אוי אבא, מה יהיה עם העם שלך? מה יהיה עם העם שלך? אני והאוטוסיסטים האחרים כותבים וכותבים, העולם ממש מתהפך מול העיניים שלנו, והיהודים לא זזים טאטי, לא זזים, למה? רואים בעיניים שרוב הדברים שברדנו וכותבים בספרי קודש מתגשמים עכשיו, העולם סובל כ"כ מאסונות-טבע ענקיים שאף פעם לא היו, לפחות לא בהיסטוריה הכתובה שאנחנו מכירים. אנחנו קוראים על המבול שהיה לפני אלפי שנים, אבל הרבה אנשים לא מאמינים בלב בזה כ"כ, לא מאמינים שהיה כזה דבר - מבול. אפילו אנשים דתיים שצריכים להאמין, לא כ"כ מאמינים בזה. היו כל מיני אסונות-טבע גדולים, אבל בהיסטוריה הקרובה שלנו אנחנו לא הרגשנו כ"כ הרבה אסונות -בבת אחת כל יום, כדור-הארץ עובר שינויים מפחידים ביותר, אבל למה אף אחד לא מפחד? למה כולם שצריכים עם הטיוילים שלהם לחו"ל, ממשכים עם הבר-מצוות והחתונות המוגזמות בגשמיות. למה שוכחים שיש דבר שקוראים לו 'צניעות' - במקום לצחוק על אלה שמתשדלים להיות צנועים, היו צריכים להסתכל במראה ולבדוק עד כמה הם התרחקו מהאמת. כמה נשים מסתובבות בחץ עם בגדים שלא מתאימים בכלל שמעוררים מחשבות לא טובות בשכל, בראש של אברכים טובים שמתשדלים לשמור עיניים. ודאי שזה מעורר מחשבות לא טובות אצל אברכים ובחורים שתפוסים עם גשמינות ולא עם האידישקייט וללא קשר עם ה'.

זה עולם מסכן מסכן ואני בוכה ובוכה ולא עוד שום דבר. אנחנו מדברים ואנשים לא רוצים להבין. הם אומרים - 'מה שאוטוסיט אומר זה מצחקי, זה לא נכון, איפה זה כתוב?' ודווקא זה כן כתוב, אבל לא רוצים להשתמש בידיע שלנו שקבלנו מהקב"ה להעביר לעולם הזה המסכן. אין לנו נביאים, כתוב שדווקא בניי השטים תהיה היכולת להעביר מסרים לעם ישראל ואנחנו שמתשדלים.

תקשיבו אחים ואחיות שלי - אנחנו במצב קשה מאד, אפילו המדענים אומרים שכדור הארץ ממש מתפרק, קורים כל מיני אסונות-טבע ענקיים, אלפי אלפי אנשים הולכים לעולמם מזה. דגים מתים בכמויות אדירות שאי אפשר להאמין. חופים מלאים בדגים בלי סיבה נראית לעין. דגים יאספו' (הושע ד' ג).

עם ישראל, אני מדבר אליכם - אתם יותר חכמים מכל העמים - למה אתם לא פוקחים עיניים? ציפורים נפולות משמים ומתות בכמויות גדולות - מי שם לב לזה? ("אסף עוף השמים": צפניה א'). בכל העולם האדמה נפתחת ובוולעת מכוניות ובתים שלמים. בכל העולם כולל בארץ ישראל ולא שמים לב, לא שמים לב. מאחר וזה קורה מידי יום ביומו, אנשים כבר מתעלמים מזה.

ישנם סופות ברקים קטלניים שהורגים אנשים בכל העולם, זה לא פה ושם כמו שפעם, אלא תופעה נפוצה שהורגת מאות אנשים בשנה, ברד בגודל כדור טניס נופל בהמון מקומות בצורה משונה באמצע הקיץ. מי האוקיינוס עולים ועולים, למה? הקרח בקוטב הדרומי והצפוני נמס, למה? אתם לא חושבים? אתם יודעים שעוד מעט לא יהיו חופים-ים? לא באמריקה הצפונית, לא באמריקה הדרומית, לא באפריקה ואיפה שאתם רוצים. אנגליה תהיה מתחת למים, אתם לא מבינים? אתם לא מבינים שהקב"ה מדבר איתנו?

**מתוך חזונו וואלה, ארון נהרי, 27/12/2018**  
הקרב באזור הארקטי נמשך בצבצב בלי תנפס: 14 אלף טונות הופכים למים ונשפכים לאוקיינוס מדי שנייה. 30-35 השנים האחרונות פחתה כמות הקרח הישן והעבה שהחזיק את כל האזור הארקטי קפוא ב-95%, הסביר דוקטור משה טרדימן מאוניברסיטת חיפה. כרגע, למעשה, "תורם" הקוטב הצפוני הרבה יותר מים להלגאת מי הים מאשר הקוטב הדרומי. ויש לכך כמובן שלל משמעותות מרחיקות לכת - מאובדן של מי שתייה בעולם שמקורות המים שלו נעלמים, ועד הצפות עתידיות של ערי חוף ומדינות (שלמות).

הקוטב הצפוני הדרומי מתחלפים, זה זז עד כדי כך שיש סכנה לתעופה. ביטוסת הם עושים הכל כדי לתקן את זה - על מנת שמטוסים יוכלו להמריא, אבל באיזה שלב הם לא יוכלו לטוס!

**הקוטב הצפוני בורח למדינות במהירות מפתיעה, ומשבש את מערכות הניווט**  
תחת הקוטב הדרומי מקורה יסירי מתרחשת של תעופות בליבת כדור הארץ. הקצב המחיר מחייב את החוקרים לדקדק את "המודל המנטני העולמי", שעדיין מתבסס בין היתר תוכנת המפות בסרטונים הסטוריים.  
15:01 27.12.2018  
אסא רובל | 326 עוקבים

"א"ר אלעזר בר אבינא אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל שנאמר {צפניה ג} הכרתי גוים נשמו פונתם החרבתי חצותם וכתבי אמרתי אן תיראי אותי תקחי מסור": רש"י: בשביל ישראל ליראם כדי שיחזרו בתשובה: (יבמות ס"ג).

אתם לא מבינים? איך תטוסו לחופשים שלכם? לטיוילים שלכם? ודאי אף אחד לא ירצה לעלות על אונייה. אבל עם ישראל, הכי עצוב שזה לא מפחיד כמעט אף אחד. אני דברתי רק על קצת אסונות טבע, דברים איזמים, אלפי אלפי אנשים נהרגים ואפילו מאות אלפים ולא שמים על לב.

עוד דבר, העולם. מים מנהל את העולם? מאפיה עולמית מנהלת את העולם. אתם לא מבינים? גם בארץ, גם בארץ ישראל, גם במדינת ישראל. מאפיה עולמית מכוונת כמעט את כל הארצות. כמעט כל ראשי המדינות שייכים להם, כי אם לא - הם לא יהיו ראשי מדינות.

ומה אתם חושבים, שהם רוצים את טובתינו? לא, הם לא רוצים את טובתינו. הם רוצים לשלוט. בכל מקום בעולם הם שולטים לצערי הרב. אז שואלים - אם ה' אוהב את עם ישראל למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כי הוא אוהב אותנו והוא רוצה להביא אותנו לנצח נצחים. ה' בורא אותנו כל יום, אנחנו נמצאים בתהליך של בריאה כדי להגיע בסופו של דבר לנצח נצחים. בשלב זה אני לא יודע יותר, אבל כשנגיע לזה - זה יהיה משהו שאי אפשר לתאר את זה, אני בעצמי לא יודע מה זה בדיקת, אבל זה משהו מעל ומעבר למה שאנחנו יכולים לדמיון לטוב. ואנחנו פה בכדור הארץ צריכים להשלים לפחות את השלב שהאדם הראשון התחיל. ה' הכניס בו בכוונה את היצר הרע, הוא ידע שהאדם הראשון ואשתו יחטאו, לא יוכל להיות אחרת. ה' ברא את הכל, הוא יודע את העבר, ההווה והעתיד. הוא ברא את העבר, ההווה והעתיד רק בשבילנו כדי שנוכל להילחם נגד היצר הרע וזו העבודה שלנו - להילחם נגד היצר הרע.

עכשיו אני מדבר עם העם הנבחר של הקב"ה, העם הנבחר של מלך מלכי המלכים, הקב"ה. אנחנו הילדים שלו, האהובים שלו, כל העולמות נבראו רק בשבילנו, ואנחנו הולכים נגדו חס ושלום, ה' ישמרו, ולא רק זה - אנחנו עושים את זה עם כל הלב בלי מצפון. הרבה בינינו לא יהודים אפילו שהם חושבים שהם יהודים, אבל הם לא יהודים, "נראה בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור, המה בעוה"ר רובן מעירב רב" (דברי חיים על התורה, השטותות ופגרת ויקהל וכה"ג בשולחן הטהור עמ' ע"ד ועוד), וכל שאמר האר"י ז"ל על דורו - שכולם היו שומרי תו"מ - שרובם הערבו רב.

אבל אלה שיש להם נשמה יהודית - חייבים לקשור קשר חזק עם הקב"ה, חייבים, זה לא יכול להיות אחרת. לא ייתור על אף אחת מהנשמות האלה, הם יצטרכו לעשות תשובה, אם הם רוצים או לא רוצים. הם יעשו תשובה עם הרבה סבל אם לא יחזרו לאמת.

עם ישראל, כל הגשמיות שלכם - רק מביאה רוע, רק מפילה

אתכם. אפשר לעשות רשימה של כל הדברים של כל העבירות שאתם עוברים עליהם, אבל אתם לא תתייחסו לזה כי אתם יכולים למצוא בכל מקום איזה רב שייתיר לכם הרבה מהדברים האלה. אבל רב אמיתי - ידאג לכם ולא יתיר, הוא יבין וינסה להביא אתכם חזרה לאמת. ואם אתם לא מוצאים את הרב המתאים, אז אתם צריכים לקשור קשר עם הבורא עולם, לחפש את הקב"ה בתוך עצמכם, לקשור איתו קשר - דרך תפילה, דרך דמעות, עם לב שבור ולבקש ממנו לעזור לכם לעלות על הדרך הנכונה, להפסיק להיות כ"כ מחוספסים מכל הגשמיות, מכל הגשמיות הכשרה והלא כשרה שאתם מתעסקים עם זה.

בכל הדברים שקוראים לזה "בידור" עם הכשר או בלי הכשר ח"ו - אין בזה שום הצדקה. צריכים לזרוק את זה לפח, זה אסור. כל הסרטים והחופשים שעושים בשביל בית-יעקב וכל הדברים הבידוריים שממציאים בשביל הבנים - זה הכל טרף ומוציא אותנו מהתורה הקדושה אשר יש בה את כל ההנאות האמיתיות בעולם אשר מביאות אותנו לנצח. הגשמיות שאנחנו כ"כ אוהבים אותה, ואנחנו מחקים את הגויים בזה - תביא אותנו רק לקבר עמוק באדמה בלי עתיד.

הקב"ה ברא את עם-ישראל כדי להיות קדוש. אנחנו גרים בעולם מלא טומאה, ועדיין לא למדנו שאנחנו האצילים, הנבחרים ואנחנו צריכים להיות הקדושים, אבל החלפנו את הקדושה של האצולה בזבל וגסות הרוח של הגויים, זה לא הגיוני, אבל זו עובדה.

אני מבקש, אני מבקש, עם ישראל - אתם לא רוצים אסונות גדולים יותר, אתם רוצים לקבל משיח צדקנו ברגיעה ובשמחה ולא בתור אנשים שקבלו מכות רצח ואז החליטו לחזור בתשובה. אנחנו רוצים לחזור לבית המקדש עם ראש מורם ולא עם ראש למטה מבושה מכל מה שעשינו נגד הקב"ה. עם-ישראל, תחזרו, תזרקו את כל השטויות.

ובכלל מה כל הטיסות האלה לחו"ל? אם זה באמת להתפלל ליד קברות של צדיקים אז זה בסדר, אבל חלק מהדברים האלה נהפכו לבידור. יש הרבה בחורים שנוסעים, וגם בחורות כנראה שטסים למקומות קודש בחו"ל - בשביל הטיסה עצמה, בשביל הטיול בחו"ל. אמנם הרוב הגדול של יהודים נוסע לחו"ל לקברים ונוסעים באמת כי רוצים לחפש את האמת, הם רוצים ברכות מהצדיקים הגדולים שהיו פעם.

יש גם קבוצה אחרת שטסים לחו"ל ומוציאים לזה כל מיני סיבות - בר-מצוות, לחתונות, לכל מיני דברים, אך זו לא הסיבה שטסים בדרך כלל. הסיבה שטסים זה בשביל לטוס, בשביל ההרגשה שאפשר לטוס למקומות אחרים לראות דברים שונים, ואפילו לעשות דברים שאף אחד לא ידע שאנחנו עושים את זה. וצריך לעצור את זה, זה צריך להיפסק. אי אפשר לקדש טרף וזה מה שאנחנו מנסים לעשות.

גם עם חוסר הצניעות שלנו וגם עם האהבה שלנו לגשמיות. לגשמיות של הטיסות, לגשמיות של לבוש לא צנוע ואפילו האוכל - כל החטיפים - זה גויי, זה לא שייך לעם ישראל, זה משהו שיכול לרצוח בן-אדם, גם את הגוף שלו וגם את הנשמה שלו ח"ו. עם ישראל, מה שאני אומר זה אמת ומי שלא מבין את זה הוא לא מחפש אמת, הוא פשוט חי בשקר. אנחנו אומרים את הדברים האלה בצורות שונות כבר יותר מ-20 שנה, אני חושב 26 שנים שאנחנו מדברים בנושאים האלה, אין עוד נושא. כל הזמן אתם רואים שיותר ויותר מתגשמים הדברים שאנחנו אומרים.

עם ישראל, אין ספק שתהיה עוד מעט נפילה כספית קשה, זה לא יכול להיות אחרת. העולם הוא במיתון שלא רואים אותו. אין כסף, הכסף כבר יצא מהשוק - יש מספרים. כן, אפשר עם הכרטיס אשראי להוציא מזומן, אבל יותר ויותר מצמצמים אותנו עם המזומן ורוצים לעבוד אך ורק עם מספרים, ואתם יודעים מה זה יביא? זה לא משנה אם יש לך \$100,000 בתוך הבית מתחת לבלטות - זה לא יהיה שווה כלום! ומה יהיה? רק מספרים. תקבל מספר - אם רוצים לתת לך מספר.

המאפיה העולמית היא בשליטה על זה, ולא רק זה, הם יודעים שיש כוכב שהם קוראים לו נלברו ואנחנו קוראים לו השביט, ואנחנו היהודים, יודעים גם שהוא ביקר פה בכדור הארץ כמה וכמה פעמים. הוא בא ישר מהקב"ה - ואת ההרס שזה יכול לעשות - אי אפשר לתאר, וזה כבר התחיל. הם אומרים שכל אסונות הטבע הבאים בגלל זיהום אויר וזה שטויות. המים באוקיינוסים מתחממים וזה בא מתוך פנים כדור הארץ, ועכשיו מדענים אמרו באופן רשמי שזה ממש פחד כמה מהר הקוטב הצפוני נמס, והחום הזה בתוך המים יחד עם הרי הגעש הנמצאים בקרקעית האוקיינוס ומתפרצים כל הזמן - מחממים את המים והורגים את הדגים. ובאוקיינוס השקט יש הרבה הרי געש.

עם ישראל, אתם רוצים את האמת? האמת לא ברדיו ולא בטלוויזיה ולא באינטרנט, האמת היא אך ורק עם הקב"ה. אם אתם לא אתו - אז הוא לא אתכם, ואם הוא לא אתכם - אין לכם עתיד, ואם אין לכם עתיד - אז אין לכם כלום. וזו האמת.