

## קול דממה דקה

מיום שחרב בית המקדש  
ניטלה נבואה מן הנביאים  
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב

המעוניין לעזור להפיץ דפים אלו  
ניתן להתקשר 050-410-4147

המלחמות של ניסים על ניסים.

עכשיו זה ברור שהמנהיגים הגיבורים של הזמנים האלה לא היו הגורמים להצלחה הגדולה. לא משה דיין עם העין האחת, או שרון שהלך עם אקדחים עם ידיות משנהב. הם לא היו הגיבורים שבגללם המלחמות נגמרו בהצלחה גדולה. רק ניסים! רק ניסים הביאו לניצחון. אבל בכל המלחמות, בזמן המלחמה כולם אמרו "ניסים ניסים", אבל אחרי המלחמות אמרו: משה דיין, גולדה מאיר, בן גוריון, שרון וכו'. שכחו מי הביא את הנסים, שכחו שהקב"ה, הכח עליון, פשוט עשה לנו ניסים גדולים - לא פחות מהמכבים! אבל לא

העולם שלנו באמת עומד להשתנות. שנים רבות היתה ארץ ישראל מקום שמים, ללא צמחיה ללא כל זכר למה שהיה פעם - יערות גדולים ומלאים ירק, שפע של מים חלב ודבש. אבל משעה שעם ישראל נזרק לגלות, הארץ הפכה לארץ אחרת, מקום חול ורוח וסלעים מקום שבמשך אלפיים שנה לא ניתן לשום אדם להחיות את הארץ עם הקללה<sup>1</sup>.

ופתאום באו הציונים - ה"לא מאמינים", האפיקורסים - ומשום מה הארץ התחילה לחיות. הם היו לכאורה הגורמים להחיות שוב את ארץ ישראל, וזה דבר משונה ביותר, כי הם לא מאמינים ועוד הפוך ממאמינים<sup>2</sup>. אנשים שבטוחים שבכח ידיהם הכל נעשה<sup>3</sup>. עושים מלחמות רבות, ובניסים גדולים<sup>4</sup> הצליחו שארץ ישראל שוב פורחת.

כל המלחמות: מלחמת השחרור, מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום הכפורים, עד המלחמה הזאת שעוד מעט תתחיל - כולם היו בניסים גדולים. במלחמת המפרץ הראשון 39 סקדים נפלו עלינו - ורק כופר אחד נהרג. זהו נס עצום, שהרי ירו באמריקאים סקד אחד ונהרגו ארבעים חיילים אמריקאים. ובארץ ישראל 39 סקדים, שהרוב נפלו במקומות צפופי אוכלוסייה, ורק אדם אחד נהרג. מאד מרשים! ויש סיפורים על סיפורים מכל

רוצים להבין, לא רוצים לדעת. רוצים להאמין שהכל בידיים שלנו. ומי אנחנו? אנשים חלשים עם יצה"ר גדול. ושנחנו, החלשים המסכנים, עם הכח הזה שלנו נצחנו?

אנחנו עומדים בפני מלחמה עצומה<sup>5</sup>, המלחמה האחרונה! לא כולם מאמינים בזה עדיין, רוצים להרגיש שלא תהיה מלחמה, הענין יסתדר איכשהו. הישראלים שוב חזקים, הצליחו לפוצץ נשק גרעיני שבידי הסורים. תראו, שוב אנחנו על הגובה - אבל זה הכל אחיזת עיניים. מאמינים בשקר שהם יצרו, וזו הסכנה הגדולה לכולנו.

באמת זו ארץ של מנהיגות - סליחה על המילה - "שלומיאלית". אם הכל היה תלוי בהם, לא היינו מגיעים לכלום. הקב"ה נתן להם את האפשרות לבנות את ארץ ישראל שוב, ולהאמין בכחות שכאלו זה שלהם - אבל זה באמת של הקב"ה.

והנה אנחנו עומדים בפני מלחמה רוחנית - מלחמה בין שלשת הדתות: היהדות הנצרות והאיסלם<sup>6</sup>. מה שברור, שהערבים מאמינים מאד בדת שלהם. ומאמינים שיש להם זכויות לא פחות מעם ישראל, כי אנחנו אחים - ישמעאל ויצחק.

### "ומי ישאר בסוף?"

רק אלו המאמינים באמת, אלו שיכולים ורוצים לחיות בעולם שכולו אמת. [ראה צפניה ג, יב]  
אוי עם ישראל, עם ישראל אהובת ה'! תחזרו לאמת, תחזרו לאמת - תחזרו לקב"ה<sup>11</sup>.  
אלו שלא חוזרים, שחושבים שאפשר לברוח מכאן למקום יותר בטוח, אלו ימותו עם העמים הזרים. אין לאן לברוח - רק לקב"ה!<sup>12</sup> [ראה דרך ה', ח"א פ"ב ועוד]

### מקורות וביאורים

אות? כי מנסה ה' אלקינו אתכם עכ"ל רש"י. ראה מזה, שבעת שהקב"ה רוצה לנסות את ישראל אזי מצליח הוא בידי המורדים עד כדי כך שעושים אותות ומופתים - ומכל שכן שמצליחים הצלחה ארצית בעניני גשמיים וכדומה. והנה ידוע מן הכתובים שקודם ביאת המשיח יבחנו ישראל מאד, ככתוב (זכריה יג) 'וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב' והיינו שיבחנו אם הם דבקים באמת בה' ובתורתו כמו שמסיים שם הכתוב, ובעת שצריך לנסות את האנשים אם יש להם אהבה אמיתית בלב ונפש לה' ותורתו. אז מרומם ה' את העוזבים דרכו ומצליחים בכל מפעלם, לבחון את עובדי ה' אם תמימים הם עם ה' לעבדו בלב שלם, למרות כל ההצלחות של שונאיהם ומחרפיהם...  
וזהו מה שאמר הנביא האחרון מלאכי (מלאכי ג) 'אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו, כלומר, אז כשעושי הרשעה מצליחים כאמור בכתוב, גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו א' וימלטו', אז מתכנסים יראי ה' וחושבי שמו ונדברים ביניהם. שהעת היא עת הבחינה ואין להתרעם על הצלחת הרשעים, כי מנסה ה' אותנו אם אנו אוהבים את ה' בכל לבבנו ונפשנו, ואם רק נעמוד בנסיון, אזי ישועתנו וגאולתנו קרובה. והדברים אמורים ביותר על הזמן הנוכחי שאנו רואים בהצלחת הרשעים" עכ"ל החפץ חיים.  
<sup>5</sup> אנו עתה בתחילת השנה השביעית ומבואר בגמרא (סנהדרין צז) "שבעה שבן דוד בא...שישית קולות, שביעית מלחמות". אם כן מבואר שהשנה שביעית שלפני בוא המשיח תהיה שנת מלחמה.  
עוד מובא בשו"ע האור"ח סי' תרס"ג ס"ג שבשבת חול המועד סוכות מפטירין ביחזקאל "והיה ביום בוא גוג" ומובא במשנה ברורה הטעם וז"ל: "לפי שלעתיד תהיה מלחמת גוג ומגוג בתשרי" ומקורו בטור אור"ח סי' תצ"ו וז"ל: "והכי אמר רב האי שמעתי מפי חכמים כי תחיית המתים עתידה להיות בניסן ונצחת גוג ומגוג בתשרי ומשום הכי בניסן מפטירין העצמות היבשות ובתשרי ביום בא גוג"  
<sup>6</sup> דבר זה כבר מרומז בתורה בנבואת בלעם על אחרית הימים שסיים נבואתו בפסוק "וצים מיד כתים וענו אשור וענו עבר וגם הוא עדי אובד". הפסוק

<sup>1</sup> "והשמותי אני את הארץ ושמו עליה אויבכם היושבים בה" (ויקרא כו), וכתב שם הרמב"ן: "מה שאמר בכאן 'ושמו עליה אויבכם', היא בשורה טובה, מבשרת בכל הגליות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. וגם זו ראייה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל הישוב, ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר היתה נושבת מעולם, והיא חרבה כמוה - כי מאז יצאנו ממנה לא קבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם".  
<sup>2</sup> הגר"א ז"ל מביא על פי הזוהר (ביאור הגר"א לתיקוני זוהר חדש דף כז) שבעקבתא דמשיחא נשמות הערב רב יתפסו את השלטון והיה ראשי העם, שנאמר 'היו צריה לראש' (איכה א). והם יתנהגו בחוצפא רבה וינסו להשפיע מההשקפות האפיקורסיות שלהם על בני ישראל המאמינים. "הערב רב...הם פורקי עול מלכות שמים, והם דבוקים מאד בישראל וישראל לומדים ממעשיהם...והם גורמים כל ביטול תורה ואריכות הגלות...הם ראשי ישראל בגלות וגוילים לעניי ישראל...וזה מרומז בכתוב (בראשית לג) 'וישם את השפחות וילדיהן ראשונה' - הם הערב רב שהם ראשי העם, 'ואת לאה וילדיה אחרונים' - הם העמי הארצות הטובים הכפופים תחת הערב רב, 'ואת רחל ואת יוסף אחרונים' - הם התלמידי חכמים שהם שפלים מכולם" (ספר אבן שלמה פ"א).  
<sup>3</sup> "הו הנסיון שלתוכו הוטל עם ישראל בעקבתא דמשיחא: ה' יתברך משיב יהודים רבים לארץ ישראל והם השולטים בה ופורקי עול התורה מתגאים כאילו הם עשו ופעלו זאת בגבורתם...רצונם להשליט את האפיקורסות ח"ו. זהו הנסיון האחרון של גלות השכינה... העומדים בתקיפות ובגבורה נפשית בנסיון הקשה הזה של הדעות הכוזבות של 'כחי ועצם ידל'...הם אשר יזכו לגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו בב"א" (הגר"א דסלר ז"ל בספרו מכתב מאלוהו ח"ג עמ' 217).  
<sup>4</sup> יש לתמוה מדוע באמת הקב"ה עשה ניסים כאלו על ידי הכופרים, הרי הכלל הוא 'מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב'?" רבינו החפץ חיים זצ"ל מסביר בפירושו על התורה (בפרשת ראה עה"פ "כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת") "וברש"י: ונתן אליך אות בשמים או מופת בארץ וכו' אף על פי כן לא תשמע לו. ואם תאמר מפני מה נותן לו הקב"ה

הנוצרים בטוחים שאיתם האמת.

כולם מחכים למשיח, כל אחד והמשיח שלו. אבל יש רק משיח אחד, והוא משיח בן דוד שאנחנו מחכים שנים רבות לבואו. והגיוני מאד להבין שהיהודים ה"לא מאמינים" שלא עושים אפילו את הדברים המינימליים ביהדות, ועוד להפך דוקא הולכים בפומבי נגד התורה - הם לא יכולים להלחם מלחמה רוחנית. הם לא יכולים להוביל את עם ישראל לניצחון רוחני נגד העמים האחרים. ואדרבא, אם הם יעמדו בראש העם, הקטרוג יהיה כל כך גדול שמיד ניפול (ח"ו).

לכן, המלחמה הזאת לא תוכל להצליח עד שהמלך האמיתי יעמוד בראש עמו - רק עם משיח צדקנו נוכל לנצח את המלחמה האחרונה. אם תרצו לדעת בדיוק איך? רק תפתחו את הנבואות. עד עכשיו כל מה שכתוב בנבואות הכל קרה בדיוק<sup>7</sup> - חוץ מהחלק הסופי ממש. וזה עכשיו עומד להיות. כל המצבים שכתובים בנבואות, כולם עומדים ומוכנים לפעולה. אירן היא פרס, ועירק היא בבל. האמריקאים הם אדום וגם אירופה היא אדום. ורוסיה מי יודע מה היא? ודאי יש בה הרבה מעמלק.

**כולם מחכים להלחם אחד עם השני.** זאת לא תהיה מלחמה רק בארץ ישראל עם הערבים, זה יהיה הרבה יותר גדול. ולפי הנבואות, ארצות רבות יעלמו מן העולם!<sup>8</sup> ולפי הנבואות ארצות רבות יפגעו קשה. ולפי הנבואות יהיו ארצות שלא יפגעו וארץ ישראל תשאר שלימה.

אבל עד שה"לא מאמינים" ירדו מהשלטון, המלחמה האחרונה לא נוכל לנצח, כי היא מלחמה רוחנית (הכוונה במלחמה רוחנית היא שהמניע למלחמה הוא דתי - בין היהדות האיסלם והנצרות). הדבר ברור שבמלחמה רוחנית רק זרע דוד יכול להוביל. אם עד עכשיו הקב"ה נתן להם ניצחון דרך ניסים - וגם עכשיו יהיו עוד ניסים - אבל [זה] רק כדי להחזיר אנשים בתשובה. **אולם ברגע מסוים, זה כבר לא ילך.**

המאמינים באמת בה' היא כמעט אפסית<sup>11</sup>. אבל עם המעטים האלו, כמו בחנוכה, ננצח. בן דוד יעמוד בראש ואנחנו ננצח. כי הקב"ה ילחם את המלחמה בשבילו, הקב"ה בכבודו ובעצמו. ולא רק יעלמו ארצות בגלל פצצות גרעיניות. להקב"ה יש כל מיני אפשרויות להרוס מדינות. יהיו ניסים לא פחות ממכות מצרים.

**ומי ישאר בסוף? רק אלו המאמינים באמת. אלו שיכולים ורוצים לחיות בעולם שכולו אמת.** [ראה צפניה ג, יב]

אוי עם ישראל, עם ישראל אהובת ה'. תחזרו לאמת, תחזרו לאמת - תחזרו לקב"ה. אלו שלא חוזרים, שחושבים שאפשר לברוח מכאן למקום יותר בטוח, אלו ימותו עם העמים הזרים. אין לאן לברוח - רק לקב"ה [ראה במסגרת]. אין לאן לברוח! [ראה דרך ה', ח"א פ"ב ועוד] יכול להיות שבתחילת המלחמה הזאת ירגישו הלא מאמינים שיש לנו כח, אבל בשלב מסוים הכל יתהפך. וברגע שהם ירדו מן השלטון, משיח בן דוד יקח את השלטון<sup>12</sup>, יביא אותנו בעזהי"ת לניצחון. ה' ילחם את המלחמה ואנחנו ננצח!

**כיצד עלינו להתכונן לקראת המלחמה הגדולה?** כל אדם צריך לדאוג קודם כל לרוחניות שלו ולקשר שלו עם הקב"ה. ואחר כך לדאוג לאוכל יבש שלא מתקלקל ולמים, כמו שמתכוננים לשעת חירום.

ה' מעמיד אותנו במצב [נסיון] של בטחון מלא איתו. אנחנו צריכים להאמין שהוא שומר עלינו, הוא מפרנס אותנו. אם הוא ירצה שנחיה - ואם ח"ו לא, אז לא. אם הוא ירצה שכל מה שיקרה לא יפריע לנו בכלל, אז לא נרגיש את זה. דבר אחד ברור: שהצדיקים שבינינו לא ירגישו לא טוב מהמצב. אדרבא, הם ישמחו כי סוף סוף תהיה אמת, וזה שוה את הכל. הבינונים יסבלו, אבל בעז"ה יעשו תשובה וישרדו. אבל הרשעים יברחו וימותו עם שאר העמים. **לסיים: ההגנה היחידה היא להיות צמודים לקב"ה!** [ראה במסגרת דברי רבינו הרמב"ם ז"ל]

הקב"ה נתן לעם ישראל עוד זמן ועוד זמן - אולי יחזרו בתשובה. [אבל בסוף] השכינה תעזוב, כמו לפני שנחרב ביהמ"ק הראשון וביהמ"ק השני. הוא נתן עוד זמן ועוד זמן והשכינה יצאה לאט לאט מביהמ"ק, ואחר כך מהעיר ירושלים<sup>9</sup> לאט לאט. וכל הזמן הזה הקב"ה מחכה אולי יחזרו<sup>10</sup>. ובסופו של דבר, לא הבבלים ולא הרומאים נצחו. הם כמעט והלכו הביתה מתוך יאוש, אבל בסופו של דבר ה' פתח להם את השערים [ראה איכה רבה א מג].

## "כל מי שתמצאהו רעה מרעות העולם..."

**לא מצאהו הרע ההוא רק בעת השכחה ההיא [מן ה']...**ועם הפנות מחשבת האדם והשיגו הא-לוה ית' בדרכים האמתיים ושמחתו במה שהשיג, **אי אפשר שיקרה אז לאיש ההוא מין ממיני הרעות - כי הוא עם הא-לוה והא-לוה עמו.**

אבל בהסיר מחשבתו מהא-לוה, **אשר הוא אז נבדל מהא-לוה והא-לוה נבדל ממנו - והוא אז מזומן לכל רע שאפשר שימצאהו...**

והנה התאמתה אצלי זאת האמונה גם כן מדברי התורה: אמר ית' "והסתרתני פני מהם והיה לאכול, ומצאהו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, **הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה.**"

**רמב"ם** מו"נ (ח"ג פנ"א) ע"ש

שוב הגיוני שאדם בלי קדושה לא יכול להוביל את עם ישראל לניצחון במלחמה רוחנית ועוד שכולם נגדנו. כי כל המלחמה הזו [היא] דתית, לכן אדם, יהודי שלא מאמין, לא יכול לייצג את עם ישראל.

הערבים בטוחים שהם צריכים לכבוש את העולם בשביל האסלם, והנוצרים מנסים כל הזמן להביא עוד ועוד אנשים לתוך הדת שלהם (המסיונרים). היהודים, העם הפצפון הזה, שחלק רציני שלו רוצה להיות כמו הגוים בדיוק, ולכן הכמות שלנו

### מקורות וביאורים

- (יח) "כמהפכת סדום ועמורה ושכניה אמר ה' לא ישב שם איש ולא יגור בה בן אדם"
- וכן בנבואות על בבל (שניבא ירמיהו בפרק ב')
- (ג) "כי עלה עליה גוי מצפון הוא ישית את ארצה לשמה ולא יהיה יושב בה מאדם ועד בהמה"
- (יג) "מקצף ה' לא תשב והיתה שממה כולה, כל עבר על בבל ישם וישרוק על כל מכותיה"
- <sup>9</sup> "עשר מסעות נסעה שכניה, מקראי מכפרת לכרוב ומכרוב לכרוב ומפתן ומפתן לחצר ומחצר למזבח ומזבח לגג ומגג לחומה ומחומה לעיר ומעיר להר ומחר למדבר וממדבר עלתה וישבה במקומה שנאמר אלך אשובה אל מקומי" (ראש השנה דף לא)
- <sup>10</sup> "אמר רבי יוחנן ששה חדשים נתעכבה שכניה לישראל במדבר שמא יחזרו בתשובה. כיון שלא חזרו אמר תיפח עצמן" (שם).
- <sup>11</sup> חסד לאברהם (מעין ג נהר כב), ויואל משה (עמ' קן).
- <sup>12</sup> "וככלות נפץ יד עם קדש (דניאל ז') - כשתכלה תקומתם וחוזק ידיהם וכו', ואחר שתכלה גבורתם - שיהיו שפלים למאד: רש"י (סנהדרין דף צח), "תכלינה" - אלו הצרות ויבא משיח, כדאמרין "כי אזלת יד". רש"י (שם).

- מבואר על פי תרגום יונתן בן עוזיאל שם: יצאו חיילים רבים בצי אדיר וספינות גדולות מאיטליא של אדום (הארצות המערביות של זמננו) והם ילחמו בלגינות שיצאו מן קוסטנטיני של ישמעאל (ארצות ערב) ובסוף אלו ואלו - בני אדום ובני ישמעאל - יפלו ביד מלך המשיח שהוא יאבד אותם עד עולם.
- ודברים אלו מפורשים יותר בזוהר (וארא לב. מתורגם לעברית) "**ועתידיים בני ישמעאל לעורר מלחמות חזקות בעולם** ויתאספו בני אדום עליהם ויתגרו בהם מלחמה, אחת על הים ואחת על היבשה ואחת סמוך לירושלים. וישלטו אלה באלה והארץ הקדושה לא תמסר לבני אדום". וכן הוא במדרש פרקי דר"א (פרק ל) "ועוד היה רבי ישמעאל אומר שלש מלחמות של מהומה עתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים וכו' ואחד בכרך גדול שברומי וכו' **ומשם בן דוד יצמח** ויראה באובדן של רשעים".
- <sup>7</sup> ראה בהרחבה בספר "נבואה והשגחה" שהוא אוסף גדול של הנבואות בתורה ובנביאים שהתקיימו עד היום.
- <sup>8</sup> מספר דוגמאות מהנבואה על אדום (כפי שניבא ירמיהו בפרק מ"ט): (יג) "כי נשבעתי נאם ה' כי לשמה לחרפה לחרב ולקללה תהיה בצרה וכל עריה תהיינה לחרבות עולם"
- (יז) "והיתה אדום לשמה כל עבר עליה ישם וישרק על כל מכותיה"

**חשוב להעביר את המסרים האלו לכל יהודי בכל דרך שאפשר (לפקס, לשכפל, להדביק בבית הכנסת, וכו') כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.**