

קול דממה דקה

מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים בבא בתרא יב

המעוניין לעזור להפיץ דפים אלו
ניתן להתקשר 050-410-4147

תרבות אדום

מהאוטיסט בנימין גולדן תשס"ב

העולם המערבי עם הערכים הכאילו דמוקרטיים? זה פשוט זאב בבגדי כבש. הוא לבוש בגדי צדק, חרות, ושוויון זכויות. אמנם המציאות האמיתית היא שהעולם המערבי הוא אדום בתפארתו הגדולה ביותר, ומיצג את התאווה והגשמיות של "עולם הזה" שמסתיר ומסלף את האמת. איפה שקיים עגל הזהב ו"עולם הזה", במקום ההוא פני השם נסתרות...

אנחנו, עם ישראל, מעדיפים את העולם הגשמי מקושט עם "קודש", על התגלות שלמה של האמת. אנחנו מעדיפים את "העולם הזה" על חיים רוחניים שיביאו אותנו קרובים אל השם ויתנו לנו לשבת בבית השם כל ימי חיינו.

עם ישראל! בין אם אתם רוצים, בין אם לא, העולם משתנה! השקר יחשף והיצר הרע יישחט.

ארה"ב מרכז הטומאה, ארה"ב מרכז עגל הזהב, ארה"ב מצרים ממש, אדום ממש. ארה"ב שהכסף והגשמיות ממש הרסו כל דבר רוחני, ובמיוחד בין היהודים...

על פני השטח ארה"ב נראית ממש כמו ארץ של צדיקים. חופש ביטוי, מקום שכל אדם יכול להרוויח את לחמו, מקום שכל אחד יכול להאמין ולהתפלל איך שהוא רוצה בלי הפרעות, מקום שעוזר לארצות אחרות. אבל כל זה, זה רק "בית מקדש" לעגל הזהב - וזה רוצח כל דבר רוחני, כל קשר עם הקב"ה.

התרבות של העולם המערבי, של אדום, זו הסכנה הגדולה ביותר. אדום זה הסמל של העולם הזה, של הגשמיות, של השקר. אנחנו נסחבים לתוך החיים של העולם הזה, וזה שכנוע טוב ונעים להפריד את היהודי מהמסורת שלו, מהאמונה שלו, מהביטחון שלו, מהאהבת ה' שלו [השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך...פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת וגו'] (דברים ח).

השקר והאמת לא יכולים לעמוד ביחד. האמת זה רוחניות, האמת זה הקב"ה-להתקרב אליו. השקר, הגשמיות, לא יכול לחיות בתוך עולם של רוחניות. לכן התרבות של אדום, של גשמיות, חייבת ליפול [ראה במסגרת למעלה].

אם נבכה על כל השקר שנכנס לעולם שלנו, נבכה שנתנו ליצר הרע להשתלט על העולם שלנו, נצטער מאד על כל הטעויות שעשינו, נשב על הרצפה נקרע את הבגדים [כדוגמת הקריעה בראית חורבן ביה"מ], או נשים שק על הגוף ואפר על הראש, ונבכה ונבכה ונצטער כל כך עד שהלב נשבר, כביכול. אז תהיה לנו תקווה שנשרוד. היהודים היקרים שמוכנים בלי בושה ללכת ולתת דוגמה, ללכת ולשבת על הרצפה לשבת ולבכות ולהתפלל ולהראות איך נראה יהודי אמיתי שעושה תשובה, יהודים כאלה יכולים להציל את כל העולם.

דבר אחד בטוח: עכשיו הקב"ה נותן לכל העולם, לא רק ליהודים, הזדמנות אחרונה [ראה גם במסר שמעבר לדף].

תהליך החורבן בעיצומו

חורבנה של אדום [עובדיה א יח] יבוא רק על ידי חורבן העולם הזה. כאשר מביא הקב"ה את העולם למצב שיסודות חיי העולם הזה יתמוטטו, השלוח תתערער, חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה, פחד ויסורים, וכל העולם כולו יעמוד תחת אימת הרס וחורבן, אז יתגלה לעין כל שהתרברבותו של האדם וגאותו על התקדמותו בכיבוש הבריאה, כביכול, מביאים רק לאבדון. אז יכירו את ההפסד שבחיי העולם הזה כשהם מרוקנים מכל תוכן רוחני המובילים רק לכלייה ואבדון. כשיתיאש האדם מלהשיג רצונותיו ותאוותיו, אז יתגלה אורו של משיח "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו [והיתה לה' המלוכה]".

מכתב מאליהו ח"ג עמ' 205

העולם עומד על סף התפוצצות כמו שנאמר כבר בחזקות. בכל הכיוונים ובכל העולם כבר מודעים יותר ויותר שהעולם עומד לפני מלחמה מפחידה ביותר. אבל אנחנו היהודים יודעים לפי הנבואות ולפי האמונה ולפי הביטחון שלנו בה' שזה הכל בידיים של היהודים, אם נעשה תשובה או לא.

אמנם יש נבואות שחייבות להתקיים כגון שאדום ייהרס לגמרי [עובדיה א יח]. אבל לגמרי, וזה חייב להיות [ראה במסגרת למעלה ובמסר הבא]. אבל יש לנו אפשרות להציל את עם ישראל. אבל אם לא נעשה פעולה חזקה בעתיד הקרוב, אז הנבואות הקשות ביותר יהיו אלה שיתקיימו. אם נצליח לעשות תשובה בגדול, אז הנבואות שאומרות שהגאולה תגיע ברחמים יתקיימו. זה תלוי בנו.

היהודים היקרים שביישו את עצמם ובלי פחד הלכו לכותל עם שק ואפר [ראה במסגרת למטה], אפילו שהשומרים בכותל לא נתנו להם להיכנס ועשו בעיות קשות בלי שום סיבה, היהודים האלה צדיקים ממש. והם בטוח באו אך ורק לשם שמים, כדי להציל את עם ישראל.

וכל דמעה שיצאה מהם הלכה ישר אל מתחת כסא הכבוד. וכל תפילה של כל אחד היה שווה לאלף יהודים [המעט הזך הוא רב, והרב הבלתי זך הוא מעט ואין בו תועלת] - חובת הלבבות, שער יח"מ פ"ז. לכן היה כאילו כמאתיים אלף יהודים מתפללים.

הם הלכו לשם כדי להיות דוגמה למה שיהודי צריך לעשות עכשיו. לא חייבים את השק ואפר, אבל זה סימן של אבל.

סימן של חוסר גאווה, סימן של בית המקדש שנעלם מאתנו - שזו הטרגדיה הגדולה ביותר שנפלה על עם ישראל אי פעם.

יהודי יכול פשוט לשבת על הרצפה ולקרוע את הבגדים שלו [שזה במקום לשים שק ואפר], אבל כמה יהודים מוכנים לקלקל את החולצות שלהם? וכמה מוכנים לשבת על רצפה קרה לא נוחה ולבכות כמו תינוקות דליים מלאים דמעות על חורבן הבית ועל חורבן עם ישראל?

אנחנו בדור של חורבן, עכשיו באמצע החורבן [ראה במסגרת]. חורבן בחינוך, שהוא העתיד של העם, חורבן בגלל חוסר הצניעות, חורבן בגלל חוסר הבטחון בהקב"ה, חורבן של כל כך הרבה חילונים שעדיין סומכים על היצר הרע ועל השקר שיציל אותם. חורבן ממש, ואני מבקש מהקב"ה לשלוח משיח מהר מאוד, כי אם לא יגיע מהר מי יהיה פה לקבל אותו?

אני מבקש מהקב"ה לא לעזוב את העם שלו, את הכלה שלו במדבר, אהובתו. לא לעזוב את הילדים האהובים שלו.

אין לנו הרבה זכויות בדור הזה, אבל בזכות הדורות הקודמים ששפכו דם רב על קידוש ה', ובזכות הדורות הקודמים שחיו חיים קשים ביותר כי לא רצו לעזוב את היהדות שלהם, את האידיושיקייט שלהם, בזכות הצדיקים של כל הדורות שהביאו אור עצום לתוך החושך, אולי בזכותם ניצל, אם לא בזכותנו. אבל כמה ניצלו?

אני בוכה יום יום, שעם ישראל יבינו בדיוק את המצב ויתחילו להתפלל בדמעות כדי להציל את עצמנו, את כל העם את האהובים שלנו את הילדים שלנו את הבעלים והנשים שלנו את האבות והאמהות שלנו את כל העם שלנו.

כל אחד יכול לראות שמצב העולם מתדרדר ונעשה מפחיד ביותר, כל אחד. וכל חכם יכול לראות ולהבין שמה שקורה היום זה ממש לפי הנבואות הקדושות וזה הכל מתוכנן מראש [ישעיה מא: "מי פעל ועשה קורה הדורות מראש" וראה ע"ז מדרש רבה אסתר ומדרש תנחומא כי תשא].

הקב"ה גורם לכל הנבואות להתקיים אחת אחרי השניה. לא במהירות הקול, אבל בכל זאת מהר. אחת אחרי השניה.

אפשר להרגיש [ולא רק לראות] שזה כמו לפני שנח גמר לבנות את התיבה. בנה ובנה, מאה ועשרים שנה, כדי שאנשים יראו וישאלו ויתעניינו ואולי גם יעשו תשובה. אבל רק צחקו מעבודתו.

רק כאשר התחילו המים ממש לעלות לגובה מפחיד, אז רצו בכל הכוחות שלהם להיכנס לתיבה [ראה ספר הישר עמ' 17 בשם מדרש]. הרצון שלהם לא היה לעשות תשובה, אלא להציל את החיים שלהם.

וזה מה שקורה היום. אמנם מעכשיו עד הגאולה לא יקח מאה ועשרים שנה, זה יהיה בעזרת ה' בעתיד הקרוב. אבל זו ההזדמנות האחרונה לפתוח את העיניים והלב ולהבין את המצב ולחזור לקב"ה. ומי שלא, ישאר בחוץ ויעלם.

יש אנשים שרוצים לבנות מקלט גרעיני. זאת אומרת מקלט כביכול נגד פצצה גרעינית. שטויות. הם חושבים שזה יהיה בשבילם תיבת נח להינצל, אבל זה יהיה קבר ולא תיבת נח.

מי שחושב שיציל את החיים שלו אפילו שהוא לא מאמין ולא בוטח בהקב"ה, ולא

רק זה, אלא לא עשה דבר כדי להתקרב לה', ולא רק זה, אלא שהרחיק יהודים מהקב"ה - אדם כזה לא יכול אפילו לחלום שהוא ינצל על ידי חור עמוק באדמה שקוראים לזה "מקלט".

הדבר היחיד שאדם יכול לעשות עכשיו, שזה כל כך קרוב לסוף [של עולם השקר, וראה מעבר לדף במסגרת ובמסר הראשון שם], זה להתקרב להקב"ה. להתקרב אליו על ידי תפילה, תורה [ראה במסגרת כאן איך חייבים ללמוד תורת ה'], תשובה וצדקה. ז"א לעשות אך ורק רצון ה' [כמו שכתוב בפרוט בשולחן ערוך או"ח סימן רלא, וכמוסבר בהרחבה במסילת ישרים פרק א].

והעיקר מכל הדברים האלה זה לחזור בתשובה. מה זה אומר? כמו שכתבתי כבר, ללכת ביחד לאיזה מקום מתאים, כגון בית מדרש, בית כנסת או מקום מתאים אחר [ראה מעבר לדף במסגרת למטה]. לשים שק על הגוף בשביל להרגיש עונה ואפר על הראש להזכר בבית המקדש ובמה שהפסדנו, ולהזכר שבסך הכל, עם כל [שפע] הגשמיות שלנו, אנחנו בגלות.

ההזדמנות האחרונה

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן יח טבת תשס"ח

ידוע שבזמנים של סכנה לעם ישראל יצאו לרחוב עם ספר תורה עם שק על הגוף ואפר על הראש ועשו וידו, ובבכי ובצעקות חזרו בתשובה, כמו שכתוב בגמרא [תענית טו-טז] וגם בשולחן ערוך או"ח תקעט. וראה בדברי החפץ חיים זצ"ל בס' חומת הדת פ"יד "צריכים להתאסף ביחד ולצעוק אל השם" ועיי"ז ה' גאל אותנו].

לבכות [ועשירי תשובה ש"א עיקרי התשובה הגי' והדין] ולהגיד וידו [שם העיקר הי"ד] ולהגיד את כל העבירות שעברנו [שם העיקר הי"א]. להתבונן בכל עבירה ועבירה שלנו [עיי"ש העיקר הי"ב] ולהצטער כל כך שעם כאלה דברים קטנים וטיפשיים אנחנו הרחקנו את אבינו שבשמים מאתנו [עיי"ש העיקר הדי' והי"ז]. שעם העבירות האלה, בנינו קיר שמפריד בינינו לבין הקב"ה [יענותיכם היו מבדילים בינכם לבין אלוקים" - ישעיה נט].

להצטער כל כך על כל השניות, הדקות, השעות, הימים, החודשים והשנים שבזבזנו וקלקלנו - ולהחליט להשתנות. להחליט להיפרד כמה שאפשר מהעולם הגשמי המוגזם, העולם ההלניסטי הגויי [עיי"ש העיקר הטי' ורמב"ם הלכות דעות פרק ו].

ובמקום זה לחיות אך ורק לעשות את רצון ה'. מהבוקר עם "מודה אני" עד הלילה עם "קריאת שמע על המיטה" [כמ"ל בשולחן ערוך]. רק לעבוד את ה' ולהתקרב לה' ולעשות את רצון ה'. ואז לחזור לבתים שלנו וליישם את ההחלטות האלה.

תורה: לא זכה נעשית לו סם המות (שבת מב)

דכוונתו ית' מעולם היתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה

ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת היו המה מרכבה והיכל לשכינתו יתברך. שהיתה השכינה ממש בקרבם... והארץ כולה היתה מאירה מכבודו...

אבל עתה שעברו חוק זה שלא עסקו בתורה כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנאתם לידע הדינים לצורך משא ומתן גם להתגאות להראות חכמתם

ולא נתכוונו להתעצם ולהזדבק בקדושת ורוחניות התורה ולהמשיך השכינה למטה בארץ בזה עשו פירוד שנסתלקה השכינה מן הארץ... והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה וזה היה גורם חורבנה ואבידתה

ב"ח אורח חיים סימן מז

[לימוד התורה] ענינה אלקי כמ"ש. ולא עוד, אלא שהוא היותר עליון ונשגב שבעינינו הנמשכים ומגיעים ממנו ית' אל הברואים. וכיון שכן, ודאי שיש לו לאדם לירוא ולרעוד בעסקו בענין כזה... והנה צריך שיבוש משפלותו האנושי וירעש מרוממותו ית'. והנה יגל מאד מחלקו הטוב שזכה לזה, אך ברעדה כמ"ש...

אבל אם תנאי זה יחסר ממנו, לא תמשך ההארה על ידו, ולא יהיו דבריו אלא כשאר כל הדיבורים האנושיים. הגיונו כקורא איגרת, ומחשבותיו כחושב בדברי העולם - ואדרבא, לאשמה תחשב לו שקרב אל הקדש בלי מורא [עיי"ש כל הענין]

ספר דרך ה' לרמח"ל (חי"ד פ"ב)

זה מה שיציל אותנו ועם זה מובטחים לנו ניסים גדולים. ואלה שיקבלו את זה ויעשו את זה, רק לאלה תהיה אפשרות לשרוד. חייבים לעשות תשובה, אין דרך אחרת להנצל ולקבל פני משיח צדקנו.

גם העולם החילוני צריך עכשיו להתחיל לחזור בתשובה. בדור הזה כמעט אין מציאות של תינוק שנשבה [שהמצב השתנתה בזמנינו, כמו שמוסבר בהמשך, וכעת ה' נותן הזדמנות אחרונה לכל הנשמות].

כל יהודי שידע שהוא יהודי, לא יכול לומר שהוא לא ידע. מן הרגע שהוא יודע שהוא יהודי הוא חייב לחפש את האמת ולחפש מה זה להיות יהודי, ומה הקב"ה דורש מכל יהודי. ולדעת מה זה אומר "להיות יהודי".

תשובות לשאלות אלו אפשר למצוא אפילו באינטרנט, ובודאי בספריות. כל אחד יכול לשבת ליד המחשב ולכתוב בגוגל "יהודי" או "יהדות" ולקבל הרבה תשובות והרבה אינפורמציה על כל מה שהוא צריך לדעת כדי להיות יהודי אמיתי.

בתקופה שלנו, החילונים שרואים בטלוויזיה ובאינטרנט, ובכל מקום שהוא, את מה שקורה בעולם, ורואים כמה שהעולם הולך לכיוון מלחמה איומה שהממדים של המלחמה עד עכשיו נמצאו רק בסרטים וספרים של "מדע דמיוני", גם הם צריכים כבר להבין שקורה משהו על טבעי.

ושיבינו שמי שרואה דברים כל כך ברורים כמו אסונות הטבע הרבים וההכנות למלחמה כל כך גדולה עולמית גרעינית וכו' והוא לא מפחד או מחפש תשובה - אז גם הוא לא ישרוד.

ואם הוא כן יחפש תשובה, אז גם הוא ישב ויבכה בדמעות רבות על חיים מבוזבזים ויעורר את הרצון להתקרב לה'. מי שאפילו קצת יבין, ה' כבר יעזור לו להבין הרבה [יפתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם].

בעולם שלנו יש סימנים מהטבע וממלחמות איומות שמאיימות על העולם וטרגדיות רבות ומשונות ומחלות משונות ל"ע, כל מיני מסרים מן השמים שכל אדם יכול להבין שה' מזהיר אותנו.

לפני כל מלחמה היו סימנים גדולים. אנשים לא דאגו. רצו להמשיך עם החלום הוורוד שניתן להמשיך עם העולם החומרי וההנאות - במקום להשתוקק לתורה מצוות וקרבנות ה'.

רצון ה' - זה הכיוון להגיע למשיח צדקנו. רצון ה' מהבוקר עד הלילה, אפילו בשינה.

ש: משיח קרוב?

ת: מאד מאד מאד.