

מהיהודים נשאר [וי"א אחד מחמישי וי"א אחד מחמש מאות (מכילתא בשלח א)]. ועכשיו הערב רב לא ישרוד, ויש יהודים עם זקנים ארוכים ופאות ארוכות והם לא ישרדו. **כי עם כל הלבוש החיצוני, הלב לא עם הקב"ה** [שזה העיקר ש"רחמנא ליבא בעי" (סנהדרין קו, ע"ש כל הענין)].

במשפחה אחת של יהודים, יכול להיות כאלה שהם ערב רב וכאלה שלא ערב רב. זה לא הולך לפי משפחות. יכול להיות משפחות מיוחסות מאד, יהודים שהם בן אחרי בן מגדולי הדור, וזה לא אומר שהם לא ערב רב. רוב החילונים, ברור, לא יבינו על מה אני מדבר. אבל **גם הרבה מהחרדים לא יבינו**, והמצב הזה עגום מאד.

**ומי לא ערב רב? יהודי עניו שמשתדל כל הזמן כל כולו להאמין ולבוטח בקב"ה ולעשות רצונו ית' [והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ה'"] (מלאכי ג).** אם בסוף, לפני משיח, יש לאדם הספק הכי קטן - הוא פסול. לא יכול להיות ספק, ספק זה הרס, ספק זה יצר הרע. משה רבנו ביקש מהקב"ה לתת רשות לקחת את הערב רב ממצרים.

מהי הבעיה של הערב רב, הספק. למי שיש ספק יכול היה לצאת ממצרים, אבל לא יכול לקבל משיח צדקנו.

שאלה: מה הכוונה ספק?

תשובה: אם לא מאמינים שהקב"ה הוא הכל יכול, והוא עושה את הכל לטובה [יכל דעביד רחמנא לטב עבידי" (ברכות ס)], אפילו שזה לא נוח לנו, או שההגיון שלנו אומר אחרת. **אנחנו חייבים להיות כפופים לגמרי לקב"ה, לתורה שלו**, ולכל מה שחז"ל אמרו. הכל אמת, משה אמת ותורתו אמת [וזה התיקון של בני קרח (בבא בתרא עד)]. זה הכל.

**ומי שיש לו ספק הכי קטן בזה, לא יכול להצטרף לאלה שמקבלים משיח צדקנו.** אדם שמאמין באמת בקב"ה ולא בעולם הזה והשקר שלו, לא תהיה לו שום בעיה לעבור את המבחן הזה. ספק זה הרבה יותר גרוע מעבירה של חולשה לרגע, הרבה יותר קשה, כי על זה מאד מאד קשה לעשות תשובה.

**עם ישראל, תפתחו את העיניים!** אחרי המכה הזאת שעוד לא נגמרה, יהיו עוד מכות, כל אחת יותר מפחידה ויותר קשה מן הקודמת. וברור שזה יפגע קשה מאד בכלכלה. במצרים לא נשארה למצרים בכלל כלכלה אחרי המכות ואחרי קריעת ים סוף, וזה יהיה המצב של העולם.

ה' ורק ה' יהרוס שני שליש של העולם [כ"ל בזכריה יג], ואז לא יהיה ספק מי

ובנקים וכו' יפלו, זה יפגע מאד בחיים של בני אדם.

אז ברוך השם **בגלל הכסף, שמים לב לנס שהקב"ה עשה.** אבל לא גמרנו עם הסכנה. הרי הגעש האלה, שני האחים, יעשו עוד הרבה צרות לעולם. אני מקווה שמהסיבוב הבא יתחילו להבין שיש בורא לעולם ושרק הוא הכל יכול, ומי שמתנגד לו, יעלם [ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי וגו'] ואין מידי מצילי" (דברים לד) וזה מבואר בהרחבה בס' דעת תבונות].

אבל ההר געש הזה והשני, לא יביאו לסוף העולם. **יהיו עוד מכות.** וכמו במצרים, כל מכה תביא לעולם יותר פחד מה'. וכל זה בא בעיקר לעורר את היהודים, כדי שיעשו תשובה. לפי גדולי הדור הקודמים, **רוב היהודים בסוף, לפני משיח, הם מנשמות הערב רב** והערב רב לא ישרוד [נראה בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור, המה בעוה"ר רובן מערב רב" (דברי חיים עה"ת, השמטות לפרשת ויקהל) כבר אמר האר"י ז"ל על דורו

המהלך של העולם היום מוכיח שאנחנו בסכנה גדולה מאד. כל העולם, לא רק היהודים, אבל היהודים מקבלים מסרים ישיר מן השמים. למשל, ה' גרם לעולם זעזועים קשים מאד בתקופה האחרונה. רק להזכיר לכם, בחודשיים שלשה האחרונים ראינו הרבה מאד רעידות אדמה חזקות ביותר וזה מדהים. כל העולם רועד.

מי שמבין, מבין **שבעיקר זה מסר לעם ישראל** [ראו אלעזר בר אבינא: אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל (ליראם כדי שיחזרו בתשובה-רש"י) (יבמות סג)]. הקב"ה מכין את העולם למצב קשה ביותר והוא יעביר אותנו, היהודים, דרך האש [יומי מכלכל את יום בואו ומי העומד בהראותו, כי הוא כאש מצרף וכבורית מכבסים" (מלאכי ג)], כדי לטהר אותנו מהעבירות של העולם הזה ולהביא אותנו למצב של **ביטחון מלא בקב"ה כדי שנוכל לקבל משיח צדקנו** [עיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי ששימו ביטחונם בה...שעיקר הכל הוא הביטחון השלם והוא כולל כל המצות" (הגר"א, משלי כב, וראה דברים ח, ג)].

**לאומות העולם זו אזהרה** שגם הם, לפחות חלק, צריכים לעשות תשובה. אבל לרוב הגדול של הגוים זה מסר שהסוף שלהם הגיע יחד

עם העונש העצום בגלל כל הצרות שהביאו על בני ישראל במשך הדורות. זה יהיה מפחיד מאד, קשה מאד, **יותר קשה ומפחיד מהמכות של יציאת מצרים.**

אבל העולם בקושי מרים את הראש ומסתכל על כל המסרים האלה. לכן יש עוד מסר מאד חזק שהעולם קיבל שהתחיל לפני שבוע בערך, באיסלנד. הר געש התפרץ ומההתפרצות הזאת נוצר מצב שבכל אירופה לא היה מטוס אחד שהמריא או נחת.

אם הייתה התפרצות קשה של הר געש ובכל זאת המטוסים היו טסים, אף אחד לא היה שם לב לזה, חוץ מכמה איסלנדים שהיו צריכים לברוח מהבית. אבל מאחר שזה פגע בטיסות שכל כך אהובות על כל העולם, לפחות מרימים ראש ואומרים "אוי ואבוי, מה נעשה, איך נטוס השבוע לפרז' או איך נגיע לבר מצוה בבליה, או איך נגיע לטיול באוקראינה". ולכן פותחים קצת את העיניים.

**אבל יש בעיה עוד יותר קשה לכולם:** המצב הכלכלי של אירופה, ובכלל של כל העולם. אם חמישה ימים אין טיסות בתוך אירופה ומחוץ לאירופה, אז כל העולם מושפע כלכלית לרעה. וזה מסוכן. כי אם המצב הכלכלי יחמיר,

## "והיה בכל הארץ נאום ה'

## פי שנים בה יכרתו יגוועו"

### זכריה יג

שרוב היהודים הם מן הערב רב (ליקוטי תורה, פרשת ואתחנן)].

**אל תחשבו שכל החילונים הם ערב רב.** זה לא נכון. ולא לחשוב שאף אחד מהחרדים לא ערב רב. גם זה לא נכון. גם בין החילונים יש יהודים טהורים שטועים בדרכם, אך ברגע הנכון יתאוששו ויבינו ויקבלו את האמת - שרק הקב"ה מלך מלכי המלכים, אין עוד מלבדו, רק הקב"ה ותורתו [י"ידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד" (דברים ד)].

**אבל יש בין החרדים הרבה "כאילו חרדים"** שלא מאמינים באמת בקב"ה ושצריך לבוא משיחו. הם תפוסים בעגל הזהב והשקר של העולם הזה. לכן ה' שולח מכות ומכה את הגוים, כדי להעיר את היהודים [ה"הכרתי גוים, נשמו פינותם, החרבתי חוצותם...אמרתי אך תיראי אותי, תקחי מוסר" (צפניה ג)]. לפי הנבואות, בסופו של דבר תהיה מלחמה קשה, ושני שליש מהעולם יחרב [והיה בכל הארץ נאום ה', **פי שנים בה יכרתו יגוועו**, והשלישית יוותר בה" (זכריה יג)].

**אבל לא לחשוב שכל היהודים ישרדו.** לא לשכוח שבמכת חושך רק חמישית

הדרך הזה טעון גניזה

שולט בכל העולם - רק הקב"ה. וכל הגוים וכל הרשעים יראו את האמת בסוף, אבל לא יוכלו לשנות את עצמם. יתפסו את האמת ברגע האחרון, אבל זה יהיה הסוף שלהם.

**כמו המצרים שנכנסו לים סוף**, שקעו בבוץ הגדול בתוך המים. עלו וירדו, ותפסו את האמת [ו'חזיקו את לב פרעה ורדף אחריהם... וידעו מצרים כי אני ה'"] (שמות יד). אבל לא יכלו לעשות דבר להציל את עצמם. וכך יהיה הסוף עכשיו.

יהודים, עם כל מה שקורה בעולם, על טבעי וכביכול טבעי, כל האיומים של מלחמת העולם השלישית, עם כל זה אתם מסתובבים בבועה ורודה כאילו שלא קורה כלום. אם זה יהודים בארץ, אפוא שלעריבים יש טיל כמעט על כל יהודי בארץ, שלא נדע, או באמריקה, או באירופה. ממשכיכם את החיים פחות או יותר כמו פעם, ומקווים שהכלכלה תעלה ונחזור לזמנים כביכול הטובים יותר.

אבל אני אומר לכם, **הזמן הזה, זה הטוב ביותר**. זה הזמן שמתגלה האמת [של האפסיות של כל הגשמיות והבלי העולם הזה], ומה יותר טוב מהאמת. מה מרגיע, מה משמח, מה יותר טוב מהאמת של הקב"ה?

אבל **אדם שהוא רחוק מהקב"ה, מעדיף את השקר**. להסתובב ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, קונים בגדים לא צנועים, הולכים למסעדות. או ברחוב מלכי ישראל בירושלים מלקקים גלידה ואוכלים כל מיני מאכלים המתאימים לגוים - אמנם עם הכשר. מתלבשים כמו גוים ורוצים להנות מכל העולם

הזה, הנאות כמו הגוים - אבל עם הכשר או עם "היתר". העיקר שכביכול לא עוזבים לגמרי את המסגרת של היהדות.

**אבל בעתיד הקרוב יהיה בירור קשה ביותר** [ו'היתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא... יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים וגו' (דניאל יב)] וכל אלה שלא עומדים בדרישות האמיתיות של הקב"ה בתורתו יעלמו [ו'את כל הרשעים ישמיד" (סוף אש"ר)].

**ואלה שמחזיקים חזק באמת ישמחו מאד**, ויעברו לעולם של משיח, בבית המקדש השלישי, שזו השמחה האמיתית והנצחית [כמבואר בהרחבה במסילת ישרים, פרק א'].

## בחרב ימותו כל חטאי עמי

מסר מהאוטיסט דניאל ט' אייר תש"ע

אני שמעתי את מה שבנימין אמר ורוצה להוסיף כמה נקודות. יש הרבה אנשים שלא רוצים לדעת כמה שהעולם בסכנה. הם מעדיפים לשקר לעצמם ולהגיד שהעולם מתנהל כמו תמיד. אז מה אם יש רעידת אדמה בצ"לה או

**תפילת רבים בלבוש שק** מתקיימת ליד הכותל המערבי וברחבי הארץ. התפילה הבאה בעז"ה ביום ה', כט אייר (ערב ר"ח סיון), בשעה 18:30. פרטים נוספים בפרסומים או להתקשר: 0527-120-948

## לזיכוי הרבים נא להעביר הדף הלאה

בהאיטי או לא משנה אפוא ומה אם זה 8.8 בסולם ריכטר? אז מה אם הר געש התפרץ ובגלל זה כל התעופה באירופה השתתקה?

אחרי כל דבר ומפחד ומדאיג שקורה, רוב האנשים רק מחכים לרגע שיכולים לחזור בשקט לגשמיות שלהם. זה בעיקר מסר ליהודים. כל האסונות, גם של הטבע וגם הנגרמות כביכול על ידי טעות אנוש, באים לומר ליהודים: **הגיע הזמן, עכשיו ברגע זה לחזור בתשובה**. לחזור לקב"ה ולתורת אמת.

**אבל האסונות העולמיים והאישיים** שאירעו בעולם בשנים האחרונות, לא עושים עליהם רושם. פחדו קצת זמן כשנפלו התאומים, נדהמו קצת זמן עם הצונאמי, וכו' וכו'. אבל רוב האנשים אומרים "שטויות, החיים ממשיכים, אין מה לדאוג, תפסיקו לדאוג לשטויות", כאילו זה לא נוגע אלינו.

לפני שהיהודים יצאו ממצרים, היו עשר מכות. כל פעם ה' הכה את המצרים מכות קשות ביותר וזה נמשך זמן מה, וכאשר זה ניגמר שכחו. הרוב שכחו, והמשיכו עם השנאה כלפי היהודים. כל

## "בחרב ימותו כל חטאי עמי האומרים לא תגיש ותקדים בעדינו הרעה" עמוס ט

פעם זה חזר על עצמו: פחדו, סבלו מהמכות, אבל אחרי זה שכחו וחזרו להיות רשעים. גם היהודים שראו את המכות התחזקו באמונה ובטחון בה'.

אבל כאשר נגמרו המכות, גם היה קשה ליהודים לזכור מה שה' עשה ולהיות בטוחים שה' ימשיך בעתיד לשמור עליהם ולהוציא אותם ממצרים. ואנחנו במצב מאד דומה.

**זה כבר הסוף של העולם כמו שאנחנו מכירים את זה**. ה' כבר התחיל לתת בעולם מכות קשות. כל פעם שבאה מכה, אומרים כל מיני דעות על זה, כולם מתרגשים, רואים את זה בכל העולם בטלוויזיה, שומעים את זה ברדיו ומתרגשים מאד, ואפילו מפחדים. אבל באיזה שלב זה נרגע וחוזרים לעסקים כרגיל כביכול.

**כבר התחלנו לקבל את המכות מהשמים לפני הסוף**, וזה צריך לשמח אותנו, ולהביא אותנו ליותר אמונה ובטחון בה'. אבל רוב האנשים לא שמים לב שאלה מכות שאנחנו מקבלים הן מן השמים כדי להעיר אותנו. לעזור לנו לרצות להיות בני חורין, יהודים שלא תלויים בשום דבר גשמי, רק בקב"ה.

ואחרי כל מכה שאנחנו מקבלים, אנחנו רוצים לשכוח מזה, כאילו שלא היה. כי אנחנו רוצים את העגל הזהב (הגשמיות) שלנו. אבל עוד מעט כשיבוא

משיח צדקנו, הוא יתגלה לכולנו בעז"ה וילחם את המלחמות של היהודים נגד הגוים וינצח בעז"ה. ואז **רק היהודים האמיתיים יוכלו לקבל את פניו** ולהנות הנאה רוחנית גדולה ביותר [ראה מסילת ישרים פ"א].

עם ישראל, אני מבקש מכם, תסתכלו טוב טוב מה שקורה בעולם. אם תסתכלו טוב, אתם תתחילו לראות את הכיוון ולהבין לאן ה' מביא אותנו. למרות כל הניסיונות האישיים שלנו ושל הכלל, **אנחנו חייבים לבטוח לגמרי בקב"ה** בלי שום ספק, ולרצות עם כל מהותנו להיות עם ישראל, הכלה של הקב"ה במדבר [ראה ירמיה ב, ב]. עם ישראל, הילדים שלו, הילדים האהובים ביותר של הקב"ה.

**אלה שלא יוכלו לעזוב את הספק** [ביחוד ה'], וישארו עם עגל הזהב, ישארו ב"מצרים" כביכול. והיהודים שמתגעגעים לבית המקדש ולמשיח, ולעולם יותר שלם, ולהיות מתחת לשלטון של משיח צדקנו, היהודים האלה, יצאו מהגלות ויהיו בני חורין אמיתיים. יהיו זמנים קשים ואסור לנו לשכוח שזה רק מבחן של ביטחון בה' לכל היהודים, ולא כדאי לנו לעזוב את החבל שמחבר אותנו לקב"ה ולא משנה כמה שהקב"ה כביכול מנענע את החבל ועושה לנו ניסיונות קשים.

**אנחנו היהודים חייבים לחזור לאבינו שבשמים**,

שהרבה מאתנו ברחו מבית ה' ולא רוצים להכיר את אבינו שבשמים. הגיע הזמן שכולנו נחזור לגמרי, הרחוקים והקרובים. כי הסוף מגיע, ועולם השקר יעלם ועולם האמת יבוא במקומו, עם כל היופי והכוח הרוחני שלו [מבואר במהר"ל, נצח ישראל, פליט ועוד]. אנחנו צריכים להיות ראויים לחיות בעולם שכולו טוב. עולם שהתורה היא החיים שלנו, ולא שום דבר אחר. כל היום, עשרים וארבע שעות, שבעה ימים בשבוע.

וזה מה שיהודי צריך לעשות: **להפריד את עצמו מהשקר של העולם הזה**, עם כל הרשלנות. וכשאני אומר רשלנות, אני מתכוון שלא מקיימים הדברים **החשובים ביותר** כגון אהבת ה', לימוד תורה לשמה, קדושה, צניעות, שמירת העינים, והלשון, והברית [ראה זהר בשלח נז:], ואהבת לרעך וכו' [מבואר בהרחבה בהקדמה לסי' חובת הלבבות]. היהודים חייבים להפריד את עצמם מהחומריות והשקר של העולם הזה, **כדי שיוכלו לחיות בעולם שכולו טוב**, עולם בלי יצר הרע [יומל ה' אלקיך את לבבך וגו' (דברים לב, ע"ש ברמב"ן)].

זה מאד חשוב שכל יהודי יצא שוב מ"מצרים" ושוב יקבל עול מלכות שמים. **זה יביא אותנו לסוף הגלות** ולקבל את פניו של משיח צדקנו, ונזכה להקריב קורבנות בבית המקדש השלישי.