

## זכרתי לך חסד נעורידך

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן מוצש"ק בהעלותך תש"ע

## קול דממה דקה

חייג 03-977-00-77 לשמיעת המסרים

לקבלת המסרים להפצה 0527-120-948

לזיכוי הרבים, נא להעביר הדף הלאה.

הדף טעון גניזה

"כֹּה אָמַר ה' זְכַרְתִּי לְךָ חֶסֶד נְעוּרֶיךָ אֲהַבֵּת פְּלוּלֶיךָ  
לְכַתֵּךְ אַחֲרַי בְּמַדְבַּר בְּאֶרֶץ לֹא זְרוּעָה" (ירמיהו ב')

ה' שולח מסרים יום יום, רעידות אדמה, הרי געש ועוד אסונות טבע משונים כגון דליפת הנפט הענקית במפרץ מקסיקו וכו'. ואנחנו ממשיכים כמו אנשים מסוממים, שאפילו כל העולם מסביבם נופל והם לא מרגישים, ואפילו שגל הזהב [רדיפת גשמיות ועוה"ז] שאהוב ביותר בכל העולם מתמוטט, לא מתייחסים, לפעמים הכלכלה בכל העולם יורדת, והם מחכים שזה יחלוף כמו חלום.

ויום אחד, ודווקא יום בהיר אחד, יבוא הסוף לכל החלומות הורודים, לכל המחשבות על הפגות נופש לאיים אקזוטיים כשר למהדרין, הכל ייעלם בעשן גדול, ואז ההלם הגדול יגיע, ואז רוב העולם פשוט ימות וייעלם, ורק מעט אנשים אמיתיים וגויים טובים יישארו.

למה היהודים בארץ ובעולם לא פותחים עיניים? מסביבנו יושבים מיליארדי ערבים, מצוידים בנשק הכי קטלני המוכן לפעולה. ויש להם עשרות אלפי טילים, לכל טיל יש כתובת לפי המחשב, והוא מדויק מאד, והערבים רוצים מלחמה, הם רואים שהיהודים שרויים באדישות, מעניין אותם רק משחקים, ללכת למסעדות, לבלות, לא מעניין אותם מלחמה, החליטו פשוט למחוק את זה מסדר היום, לחצו על DELETE (ביטול, מחיקה) ונעלם, לא רוצים שזה יהיה, אז החליטו שזה לא יהיה, אבל כן יהיה, הרבה הרס והרג, הרבה דם, אש וגופרית.

העולם מאד מאד מבולבל ומבולגן, תהו ובוהו, האדם לא יודע מה אמת ומה לא אמת, ורק היהודי שמחזיק חזק בקב"ה ותורתו, יכול להבחין מה האמת ומה השקר. והכאב הגדול ביותר זה לראות יהודים שפעם היו שייכים לקודש הקודשים, בגשמיות וגם ברוחניות, ורואים שגם הם התבלבלו. איך זה קורה שגם הם מתבלבלים? כי עזבו את התורה ואת הקרבה לה', אפילו שמעל פני השטח מתנהגים כבנים נאמנים, וזו הטרגדיה הגדולה ביותר.

אבל ברוך ה', נשארו מעט יהודים שממשיכים להחזיק חזק בבורא עולם ותורתו, ועל היהודים האלה יבנה העולם של משיח. והיהודים האמיתיים יבינו ויחזרו בתשובה, ואחרי שזה יגמר, נהיה בדיוק במצב של האדם הראשון לפני החטא, ואז נקבל את השבת - האלף השביעית.

הגלות הארוכה הזאת כמעט נגמרת, החתך והכלה בעתיד הקרוב יהיו שוב ביחד ואנחנו חייבים להתכונן. אבל מי באמת מרגיש שהגלות נגמרת? ומי באמת מתכונן?

מעט. כל יהודי אמיתי שהיה במעמד הר סיני, כל יהודי אשר במשך כל הגלות הזאת, באמת עשה ועושה את התיקון שלו. כל יהודי אמיתי ינצל.

**יש יהודים שהם רחוקים יותר מהאמת, או יהודים שהם רחוקים פחות מהאמת, והקב"ה יביא את כל היהודים האמיתיים לאמת, מהמקום [הרוחני] שהם נמצאים עכשיו. אם רחוק [מה'], יסבול יותר, אם קרוב יסבול פחות, אבל יעבור את הגלות בעזרת ה' בשלום.**

הבעיה היא שרוב היהודים היום הם "ערב רב" [הארי ז"ל ועוד] ולא יודעים מי שייך למה, ויש בלגן גדול. אבל עוד מעט הבלגן יתבהר, ואת היהודים האמיתיים ה' יציל בעצמו, כביכול בידיים שלו, ויחזיר אותם למקום שצריכים להיות. ולא תאבד אף נשמה אחת של יהודי [יוחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח" (שמואל ב' יד, וע"ש במצו"ד)].

אבל הערב רב, שלפעמים נראים כמו תלמידי חכמים או מנהיגים, ובודאי הרבה חילונים, כל אלה לא יישארו, הם ייעלמו. ואמרנו את זה הרבה פעמים, אבל נראה שלרוב לא שומעים ולא מתקנים, אפילו לא מנסים להתקרב אל הקב"ה, מסתובבים ומתעסקים בשטויות, ונלחמים נגד האמת.

ובעתיד הקרוב הטילים יעופו, ואנשים יהרגו ל"ע והעולם יהיה מאד מבולבל ופגיע. זה יקרה בסופו של דבר באופן פתאומי, וזה ברור לכולם. העיתונאים והאינטרנט וכו' מדברים על המלחמות. כל העולם. כל המדינות, אוספים נשק יותר ויותר קטלני, ואף אחד לא יכול להגיד שהוא לא יודע, אבל בכל העולם, האנשים ממשיכים ללכת לעבודה, לדאוג לפנסיות שלהם, ללכת בסוף שבוע לים או לבילוי אחר, חיים כאילו שלא קורה דבר, מתכננים מה שיעשו בעוד שלשה חודשים, חצי שנה, אבל אין להם בכלל תחושה שמשחה עומד להיות.

## נגמרה החגיגה מסר מהאוטיסט בנימין גולדן כ"ז סיון תש"ע

בביטוח לאומי, בממשלה, בלשכה הסוציאלית, בחברות ביטוח, בבנקים וכו', שלא נדע. ולא מאמינים ובוטחים בה'.

**אבל עכשיו ה' מראה לנו** שהם בנו עולם של שקר סביבנו. בשנה האחרונה גילינו בהרבה מקרים שבתני חולים מסוכנים לחולים, ראינו שהמשטרה תופסת רק חרדים שמפגינים וטובה מאד בלתת דוחות, ואת רוב הגנבים הם לא תופסים. לצבא אין בכלל כוח ולא את החכמה שה' פעם נתן להם, ועכשיו לקח מהם **בכדי להראות לנו שהם כלום.**

אני יודע שהמילים שלי לא ישכנעו הרבה יהודים, אך אני מוכרח בכל זאת להגיד. בחוץ לארץ יש את הערב רב שכל המטרה שלהם זה לקרר את היהודים. המצב בארץ ישראל הוא שיש לנו אויבים מבחוץ ובנוסף גם אויב אכזרי בתוך עצמנו, **והאויב הפנימי מסוכן יותר מהאויב החיצוני** [מהרסיך ומחריביך ממך יצאו" (ישעיה מ"ט)].

עוד מעט יבואו אלינו כל העולם עם הנשק הכי משוכלל ולא יהיה לנו אפילו סיכוי של אחוז אחד שנוכל לנצח אותם. הם ירצו לחסל אותנו לגמרי, שלא יהיה זכר מעט

אי אפשר לחכות יותר, כי רוב היהודים ובודאי הגוים חיים באחיזת עינים, חיים בשקר כל כך חזק שלא מאפשר להגיע לאמת. כל העולם כולו הם אויבים שלנו, וזאת לא הגזמה. יש רק אחד שאיתנו וזה הקב"ה, אבינו שבשמים. **רק הוא, הקב"ה לא יעזוב אותנו וילחם עבורנו.** [יכי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב" (תהילים צד)].

אך מאחר שרוב עם ישראל כיום הם ערב רב [ראה דברי האר"י ז"ל בשער הפסוקים פרשת ואתחנן], רובם הגדול של החילונים ולא מעט מהחרדים, והם גורמים לבעיה גדולה. **כי הם באים לקרר את האמונה והביטחון שלנו בקב"ה - והם לבושים לפעמים כחילונים, לפעמים כדתיים לאומיים ולפעמים כחרדים בני תורה.** ומטרתם היא לקרר ולהרחיק אותנו מאבינו שבשמים ותורתו. הם מרחיקים אותנו מהאמת וזאת הסכנה הגדולה ביותר.

בנוסף לזה יש עוד סוג של ערב רב והם הציונים החילונים, אלה שנגד הדת והתורה, שמנהלים את המדינה. הערב רב שבינינו גרם למצבנו היום שאנחנו מאמינים בצבא,

הבא עוד מעט יתחיל. ואיך נעמוד בפני המצב הזה, ומי ישרוד?

מי שמתפלל באמת ומבקש את הגאולה ומשתדל לעשות את כל מה שהקב"ה מבקש ממנו, הוא ישרוד בעז"ה, וגם אלה שהיום חילוניים [אך מנשמות עם ישראל ולא הערב רב], כשפתאום יראו את האמת, ויש להם נשמה גדולה, אך בגלל התיקון שלהם היו צריכים להיוולד חילוניים, ברגע אחד יוכלו לתפוס את האמת מבחוץ ומבפנים ולהשתנות ברגע. אני לא יכול לתאר לכם כמה שאני סובל בשביל עם ישראל, כמה שאני בוכה ומבקש מה' שיציל כל יהודי אמיתי. עם ישראל, **החגיגה נגמרה**. תהיו רציניים, בוגרים, תחזרו לקב"ה. אתם לא יודעים כמה מצבים קשים מחכים לנו. נראה ניסים עצומים, אך גם הפחד יהיה עצום. אני מברך את עם ישראל שנראה את האמת ונבין שזו האמת, שנראה משיח ונבין שהוא המשיח.

השבועות האלה מראים לנו מה שעומד להיות, והציונים עומדים ליפול. מה שקורה עם הקברים (החפירות) זה גרוע, כל נשמה של יהודי שהוציאו אותה מהקבר בוכה לפני כסא הכבוד ומבקשת נקמה, והמעשה הזה יגרום למכת שמים קשה ביותר לאחראים לדבר. זה יכול להפיל את הממשלה הציונית.

## Mass Destruction

### A message from Moishela, 5 Tamuz 5770

Mommy, I want to write a message to those *Yidden* who are still in *Chutz La'aretz*. We are all in *Golus*, that's true and even here in *Eretz Yisroel*, *Eretz HaKodesh* we are also in *Golus*.

The world is changing at a dizzying pace, and fear has entered many people's hearts throughout the world. *Hashem* is shaking up the world everywhere. News is constant. When one shocking thing happens it takes maybe a day or two or even less and another shocking thing is happening. And every day we wait with fearful anticipation to hear what is going to happen next. What is going to make us afraid again, what is going to shake up the world?

*Yidden* and *Goyim* alike are getting the feeling that it's time for *Moshiach*. Not only do so many things that are happening today go exactly according to the *Nvuos (Prophecies)*, but besides all that the world has become *Tohu V'Vohu*; a place so unstable that we easily lose our balance.

In this atmosphere I come to beg you *Am Yisroel*: leave the *Gashmius*. Leave the lie, come close to *Hakodesh Boruch Hu*. Rid yourself of all materialistic unnecessary toys. Close yourselves off into a ghetto. To those who have the opportunity to leave *Chutz Laaretz* and come to live in *Eretz Yisroel*, I say do it and do it as quickly as you can, because time is running out. Coming to *Eretz Yisroel* now is a "*Matonah*" (a gift), because this is the moment before the greatest moment in all of history.

I want to tell you all that in the near future the world is going to change again and be almost unrecognizable to the world that was before 9/11.

ישראל. ואז מה נעשה? תאמינו לי, הכנסת תברח מפה, הצבא יתבלבל ויתחילו לירות מכל מיני כיוונים, הרופאים ברובם יעזבו את הארץ, ואלה שיתחבאו בבונקרים שבנו להם יקברו שם. **רק מי שבוטח בה', ישרוד ולא יסבול.**

הגוים יריבו אחד עם השני ואז ה' יהרוג שני שלישי מהעולם [י'היה בכל הארץ נאם ה', פי שנים בה יכרתו יגוועו והשלשית יותר" (זכריה יג)]. מי שרוצה לשרוד יבטח בה'. אני אומר שאסור לתת ליהודי למות לפני שיעשה תשובה או לתת לו אפשרות לשרוד. כולם כבר יודעים שהמצב מסוכן מאד, כל העולם נגדנו. אך היהודים באירופה ובאמריקה עוד לא תופסים שגם הם בסכנה גדולה.

אני מבקש שתתאספו ותתפללו. שימו שק על הגוף ואפר על הראש ותבקשו סליחה ומחילה מה' על כל השנים שברחנו לעגל הזהב, ותבטיחו שתחזרו בתשובה באמת, שתוציאו את עגל הזהב מהלב שלכם ותהפכו אותו לעפר. תפזרו את זה לכל רוחות השמים ותחזרו לאבינו שבשמים כי היום הגדול והנורא מגיע במהירות בעז"ה [י'כי גדול יום ה' ונורא מאד ומי יכילנו" (יואל ב)].

עם ישראל, הכלה שבמדבר שוב! תחזור עם כל הלב ועם כל המהות, ואז נוכל לקבל את פני משיח צדקנו. השלב

I want to tell you also, that the *Shechina* has receded from most places in the world, and there is a feeling, for the most part that the *Shechina* has come to rest in *Eretz Yisroel*. *Yidden* have no more protection in the foreign lands; no more protection. And even though it seems truthfully that *Medinas Yisroel* is in the greatest danger of all, still I say to you that we have a promise from *Hakodosh Boruch Hu* that the Land of Israel and its inhabitants will not be destroyed. The *Medina* (the State of Israel) will fall and the *Erev Rav* that run it will fall with it, but *Am Yisroel* will survive *Be'ezras Hashem*.

I am begging you *Am Yisroel*, leave the *Gashmius* and come close to *Avinu Shebashomayim*. Those who can leave *Chutz Laaretz* now, I suggest you do so.

Those who cannot not find a way to come to *Eretz Yisroel*, whether because of a lack of money or whatever, get yourselves ready spiritually. Put your materialistic life in order. Make yourself ready to leave at any moment, and you too can be saved. *Hashem* will take his true *Yidden* out miraculously.

Yes, pack your bags. Yes, take your money. Do all the technical things, but besides that stop and think. Stop and beg *Hashem* to help put you on the right path.

*Am Yisroel*, please, I beg you, come back to your *Chosson*. You ran away from Him when you were under the *Chupa*. Now come back. He with a capital "H" is going to destroy most of the world as we know it (Zechariah 13).

**We will be looking at mass destruction of the world as we know it and this process has already begun. Terrible, terrible destruction and fear. So please, please beg Hashem. Please, please beg Hashem to save us. He loves us. He really, really loves us. All He wants is for us to come back to Him. Please, please beg Hashem.**