

דור שהוא מצפה למלכותו מיד הם נגאלים

(ילקוט שמעוני, איכה פתיחתא תתקצז)

מסר מדניאל, בחור אוטיסט ח' בכסלו תשע"א

דניאל: גוג ומגוג, הגאולה, משיח, בית המקדש השלישי, הקורבנות, כולנו מחכים ומחכים ומחכים כבר אלפי שנים. וסוף סוף רואים ברור, ישר מהשמים, איך הנבואות של הנביאים הקדושים מתקיימות ממש בדור הזה, בצורה ברורה ובלי ספק.

אם מדובר על פרס [איראן] וכל האיומים שלה, אם מדובר על מזג האוויר המשונה, אם מדובר על כל אסונות הטבע המשוונים, הגדולים וכו'. ואנחנו רואים גם איך שהכלכלה נופלת והאינפלציה חוגגת - ועוד תחגוג בצורה בלתי נסבלת.

ולפי כל גדולי הדור, ותלמידי החכמים, שכתבו כל מיני פרשנויות על מה שעומד להיות, מכל המקורות של הצדיקים שכתבו על הזמנים האלה לפני משיח, רואים ברור שהכל מתקיים. **חסר לנו רק את הסוף.**

בארץ ישראל הסכנה גדולה מאד, עם כל הערבים מסביבנו, עם כל הנשק הרב והמשוכלל, שמקבלים מרוסיה ומעוד מדינות, בעיקר מרוסיה. הם לא החיילים שזרקו את הנעללים בסיני וברחו.

הם כבר צבא מיומן, ברמה טכנולוגית גבוהה. וזו סכנה גדולה מאד ליהודי ארץ ישראל, שעכשיו ברור שאין להם כח על פי הטבע, וגם אין להם את הסייעתא דשמיא של פעם.

בודאי ובודאי זה קורה בגלל הציונים. **היהודים החילוניים, הולכים נגד הדת בצורה איומה,** בצורה קשה - ועדיין הם חושבים שהכוח בידיהם שלהם. מדינת ישראל חלשה, וזו תהיה הפתעה גדולה מאד אם היא תוכל לעמוד במלחמה נגד הערבים, ובמיוחד ארצות ערב שהן כל כך חזקות, חזקות ומלאות בנשק משוכלל ומפחיד.

בארה"ב ובאירופה, ובעוד מקומות בכל העולם, קורים דברים מאד מוזרים ומפחידים. ארה"ב היא כבר לא ארה"ב של פעם. הכלכלה יורדת בצורה בלתי רגילה, והכסף של העולם המערבי יורד ויורד בערכו. האינפלציה עולה, ובארה"ב, כבר יש אנשים שישנים באוהלים ובמקומות שונים או במנהרות ריקות. זו ארה"ב "הגדולה" של היום, ובאירופה המצב לא יותר טוב.

אבל עם ישראל לא שם לב. זה לא מעניין את רוב עם ישראל, באופן כללי עם ישראל מעונין להמשיך את החיים כמו שפעם, וזה לא משנה אם זה חילונים, דתיים או חרדים. רוצים לסגור את העיניים ולהמשיך עם השקר.

"בשעה שאדם מצפה באמת ובתמים לביאת מלך המשיח, היה כל מקרה שקורה בעולם ויש לו איזה רמז או שייכות לגאולה, מעוררו ומביאו לידי מחשבה 'אולי כבר המלך המשיח בפתח'.

הטעם שאין רואים את סימני הגאולה, מפני שאינם חושבים ומהרהרים כלל בביאתו. זכרוני האיך שהחפץ חיים זצ"ל היה מחכה ותולה כל דבר בסיבות הגאולה" (אור יחזקאל, ח"ז עמ' שטו)

בנימין: אמא, אני רוצה לומר לך, שבעתיד הקרוב יתחילו מאורעות מזעזעים ומפחידים [ויהיתה עת צרה אשר לא נהיתה וגו'] (דניאל יב) ועוד הרבה נביאים].

ספרי לחברות חסרות הסבלנות שלך, כי ברגע שזה יתחיל, עלול להיות, שיהיה להן חס שלום, מחשבות שניות בקשר למצב, והן יתגעגעו לחזור למצב הרגוע כביכול של עולם השקר.

אני גם מבקש לומר ליהודים שהינם חסרי סבלנות, ובאמת רוצים שמשוח יבוא, בגלל שהם משתוקקים, יותר מכל דבר אחר, לעולם של אמת, שהם יזכו לתמורה גדולה.

אני גם מבקש לומר, שזה יהיה בקרוב מאד. באמת, אפילו במושגי הזמן של עולמנו כיום. **באמת, באמת, זה יהי בקרוב מאד.** השלבים האחרונים של הסוף יתחילו בקרוב.

כן, עולם השקר עומד להתמוטט וה' מודיע לנו את זה בבירור. לא רק על ידי נביאיו הקדושים, אלא גם על ידי מה שמתרחש בעולם עכשיו.

לכן כל אחד צריך לקלוט שהעולם בסכנה הכי גדולה שהיתה אי פעם. ה' מודיע לנו בזה שהוא מתכנן לנו הרבה הפתעות גדולות ומפחידות, מאורעות שלא יאמנו, כולל מלחמה [ויהיה בכל הארץ נאום ה', פי שנים בה יכרתו יגועו] (זכריה יג).

ה' מודיע לנו את כל זה כדי שנוכל לשוב בתשובה אמיתית בעוד מועד, כמו שהסברנו פעמים רבות. מי שנמצא קרוב לה', ורוצה מאד לקבל משיח, ומרגיש שלזכות לקבל פני משיח זו השאיפה הכי חשובה שלו בחיים, הוא לבטח ינצל בעז"ה מכל הצרות של חבלי משיח.

אני באמת לא יודע מתי זה יהיה, אבל אני מרגיש שזה יהיה בקרוב מאד.

שאלה: איך היהודים באמריקה יעלו לארץ ישראל?

בנימין: אל תדאג, היהודים האמיתיים, לא הערב רב, ינצלו על ידי ניסים. והיהודים האמיתיים, שהם לא חרדים, ברגע האחרון, יתפסו ויבינו את האמת, ויעשו תשובה [או שח"ו ה' "מעמיד עליהן מלך קשה כהמן" ומחזירים בתשובה (תענית ג.)]. היהודים האמיתיים ינצלו בעז"ה ["לבלתי ידח ממנו נדח" (ש"ב יד)].

פה בארץ ישראל, שהסכנה כל כך גדולה, זה לא מענין כמעט אף אחד. ממשיכים עם העבודה כרגיל, עם החיים כרגיל ולא אכפת להם. **לא מכירים את האמת ולא מחפשים את האמת.**

מה יהיה הסוף? אם אנחנו עכשיו, לפני כל הצרות הגדולות, לא נתפלל לה' ונקש מהקב"ה להציל אותנו, מה יהיה הסוף? אם לא נגיד לקב"ה שאנחנו מצטערים על כל השטויות של העולם הזה שמושכות

(שבת לא.) אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו...

צפית לישועה?

■ **"מלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה** לממשלה הראשונה, ובונה המקדש וכו' וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו שנאמר וגו' (רמב"ם, הלכות מלכים פי"א)

■ **"רק אלו אשר ציפו לגאולה, הם יזכו לראותה.** וכשם שמצינו במצרים שיצאו רק אחד מחמשה (ויש אומרים אחד מחמישים). ואמרו חז"ל (שמות רבה יד), שהקב"ה ראה שהיה להם שררות במצרים, והיה חסר להם רצון לצאת, ומשום כך מתו בשלשת ימי אפלה. כמו כן יהא בגאולה העתידה - שהצפיה לגאולה תנאי הכרחי לזכות לגאולה."

(אור יחזקאל, ח"ג עמ' רפח)

■ **"זכרוני שהחפץ חיים היה ממשיל את צורת הצפיה למלך המשיח לחולה אנוש היודע כי רופא גדול בא לבקר ולחמציא תרופה למחלתו ועומד וממתין לביאתו וכל נקישה גורמת לו להתרגשות, שהנה הרופא בא אליו וגו'"**

(אור יחזקאל אמונה, עמ' רצב)

■ **"אין אנו מכינים את עצמנו כלל לקבל פניו [של משיח]. מוכח מזה שהאמונה בביאת המשיח קטנה היא מאד ואם כן כל דיבורנו אודות משיח צדקנו הוא מן השפה ולחוץ ולבנו בל אתנו"** (חפץ חיים על התורה, פרשת וירא)

אותנו ומורידות אותנו מהמצוות, מה היה הסוף?

אם לא נגיד לקב"ה שאנחנו מצטערים על כל השטויות שעשינו. השטויות שהראש שלנו מכוון אליהם - במקום לקב"ה. **אנחנו צריכים לחזור ליהדות האמיתית, להתקרב לקב"ה.** ואם לא נעשה את זה, עם כל הלב, לא יהיה לנו עתיד ח"ו.

אני עייף מלדבר, אני עייף מלבקש, מלהתחנן לפני היהודים, ובמיוחד החרדים. **כי בידי החרדים יש את המפתח של הגאולה** - ולא משתמשים בזה. גם החרדים הולכים בהמוניהם יותר ויותר לכיוון הגשמיות וזה בכל העולם.

אם החרדים יורדים כל כך, אז איזה תקווה יש לחילונים או לדתיים? **החרדים הם הדוגמא היחידה שיש.** כי עד לפני זמן קצר עוד היה להם קשר עם האמת, דרך התורה והמצוות. אבל עכשיו גם יותר ויותר חרדים נתפסים על ידי הגשמיות ועגל הזהב, ומחזיקים חזק את הזנב של עגל הזהב שהוא **זוהר לתהום ומושך חזק את הרוב הגדול של החרדים יחד איתו.**

ולכן, אני בוכה, יושב ובוכה, מה עוד אפשר לעשות? מה עוד אפשר להגיד? לפעמים אני רוצה לצעוק ולהשתולל כי אני רואה ברור את האמת, ואיך שהרוב מתעלם ממנה. אבל אני יודע שזה רק יגרום שיאשפזו אותי שוב במחלקה הסגורה, וכמעט אף אחד לא ישים לב.

עם ישראל, תפתחו את העיניים! אתם נופלים לתהום. רוב היהדות החרדית יורדת ויורדת לתהום. אבל ברוך השם כמה וכמה חרדים החליטו בכל זאת למשוך לכיוון האמת, לכיוון ה'.

זה לא קל, וצוחקים עליהם, ועושים בדיחות מהם, אבל הם לא שמים לב, והם מתרבים וממשיכים למשוך לכיוון ה'. ואולי בעזרת השם, המעטים האלה, כמו בחנוכה, המעטים שהצילו את הרבים. גם פה, בעזרת השם, המעטים יצילו את הרבים.

תסתכלו על האנשים האלה, תסתכלו עליהם טוב. תעשו חשבון נפש, תעזבו את השקר, תלכו לכיוון הקב"ה. תזרקו את כל הצעצועים המיותרים, תלכו למדבר, באמונה וביטחון כמו ביציאת מצרים,

אנא, עזרו לנו להפיץ את האמת. עזרו לנו להציל עוד יהודים ולהביא את הגאולה ברחמים. המסרים נשלחים חינם בדואר, בפקס או במייל. לפרטים להתקשר: 0527-120-948

בקרוב בעז"ה תופץ חינם חוברת מסרים באידיש, המעוניינים לעזור בהפצת החוברת, נא להתקשר לטלפון הנ"ל.

לעורר רחמי שמים, עצרות תשובה ותפילה יערכו בכותל וברחבי הארץ מידי ערב ראש חודש. פרטים בפרסומים.

"רק אלו אשר ציפו לגאולה הם יזכו לראותה"

תלכו עם הקב"ה.

לא לפחד. ה' יתן לכם אוכל. ה' יתן לכם בית, ה' יתן לכם כל מה שאתם צריכים. רק תלכו אתו, תבטחו בו, לא לפחד. לא לפחד מהחברה, ולא מהגויים, ולא מהערבים, לא מהפסד הדולרים, ולא מכלום. כי הוא אבינו והוא מלכנו. הוא נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים.

עכשיו, עכשיו, תשנו את הדרך, את הכיוון. תלכו עם אלה שהולכים בדרך ה'. ותעשו את זה מהר, כי אנחנו מקבלים אזהרות גדולות, וחייבים להקשיב, כי הזמן קצר. וכשאני אומר "קצר", זה לא

סיכום: מה קורה ואיך לשרוד

"מבחר המין האנושי הוא ישראל והם המעותדים לדביקות בו ית' וראוי להם שיהיו מעוטרים בעיטורי קדושה גדולה ותהיה שכירתו ית' שורה עליהם ומתדבקת בם...

שיתא [ששה] אלפי שנה הגבילה החכמה העליונה לעבודת בני האדם והשתדלותם על השלמות, ואחר כך יתחדש העולם בצורה אחרת, ראוי למה שיעשה בו אחרי כן, דהיינו ההנאה הנצחית לזוכים לה."

רמח"ל מאמר העיקרים

"הקב"ה מביא את העולם הגשמי שאנחנו מכירים, את עולם השקר לקץ. ומתוך העולם הנהרס יוולד עולם של אמת, עולם רוחני, עולם שכולו טוב.

"עם ישראל צריך לעזוב מהר את עגל הזהב [חיי גשמיות] ולחזור לחיים אמיתיים של תורה, כי ה' יעשה בירור גדול כמו בגאולת מצרים, ורק אלה שמקבלים אמת יחיו לקבל פניו של משיח צדקנו."

האוטיסט בנימין גולדן

אומר שמחר זה יקרה, אבל יכול להיות. אני לא יודע, אבל אני כן יודע שזה לא יקרה הרבה זמן, וזה יקרה.

ואם לא תתחילו עכשיו, אז כבר לא תוכלו לשנות את דרככם ח"ו. אז תתחילו עכשיו, כי המצב הולך ומחמיר, הולך ומחמיר. **מי שבוטח בה', הכל יהיה שלו, גם העולם הזה וגם העולם הבא.** ומי שלא בוטח בה' ח"ו, לא יהיה לו, לא העולם הזה ולא העולם הבא. ומי שבוטח בה', יהיה לו בעזרת השם גם משיח, גם בית המקדש וגם העולם הבא.

עם ישראל, עם ישראל,

לא לפחד להיות בלי חשבון בנק,

לא לפחד להיות בלי בית,

לא לפחד להיות בלי ביטוח לאומי,

לא לפחד להיות בלי קופת חולים.

ה' הכל יכול, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא נותן לנו הכל. הוא ריבוננו של עולם, **ואם אנחנו נהיה עבדיו, אנחנו נגיע לגאולה השלמה ברחמים.**

ש. מה הכוונה שהחרדים הם המפתח לגאולה?

ת. המפתח לגאולה זה אמונה וביטחון בה'. החרדים תמיד היו קרובים יותר לקב"ה - עד שהעולם הזה של השנים האחרונות עם כל הגשמיות שלו, עם כל הצעצועים שלו, משך אותם למטה והפריד ביניהם לבין הקב"ה.

אבל ברוך השם לא כולם. ואנחנו צריכים להקריב את עצמנו ולחיות חיים לפי רצון ה', עם דגש על קדושה, תורה ומעשים טובים. לדחות ולסרב להיות חלק של עגל הזהב בעולם הזה.

ש. מה הכוונה "תלכו למדבר"?

ת. היום המדבר זה העולם הזה בלי עגל הזהב, בלי הגשמיות המיותרת. ואנחנו חייבים לבנות מחיצה בינינו לגשמיות הזו, בינינו לרוח העקומה של החילונים והגויים. ואז צריכים לנתק את עצמנו מה"כסף" שאנחנו רגילים לעשות. מבילויים שונים, קניות מיותרות, מסעדות, בגדים לא צנועים, אכילה לשם תאוה ולא לצורך בריאות וכו' וכו'.

ה"כסף" הזה מכניס אותנו לגיהנום - אפילו אם זה עם הכשר - ומפסידים את העולם הזה ואת העולם הבא. לכן כדאי להשתחרר מזה כמה שיותר מהר. תחשבו, לא מה ש"הם" יגידו, אלא מה שה' יגיד. זה הרבה יותר חשוב.

ש. במסרים מזכירים מצבים מאד קשים ומפחידים כמו: תהיה מלחמה קשה, ירדו עלינו טילים כמו גשם, שני שלישי מהעולם יחרב, כל הבנקים יפלו, לא יהיה מים, לא יהיה אוכל, לא קופות חולים וכו'. האם הכוונה בזה להכין אותנו למציאות כזו?

ת. ודאי, למי שעובד ארבעים שנה ופתאום אין לו פנסיה, אז הוא באמת יכול למות מהתקפת לב. וזה רק דוגמא קטנה למה שיהיה, כאשר לא יהיה אוכל ומים, חוץ מהטילים והפצצות.

אבל מי שמוכן ומחכה, מאמין בקב"ה ובוטח בו, והציק לא מגיע, הוא ישמח, שזה סימן שמישח כמעט פה. וכמו במדבר, ה' ידאג לו, ואנחנו נקבל את כל מה שאנחנו צריכים - ישיר מהשמים.

ש. זה כאילו יהיה המעבר מהעולם הזה לשלב הבא של הבריאה?

ת. לא "כאילו", אלא באמת. כל רגע, כל רגע הגאולה יכולה להגיע. ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא [ראה מאמר העיקרים לרמח"ל ערך "בגאולה" וכללים ראשונים אות ט'].

כל זמן ששורה אצלנו מצב מלחמה עם מלכות שמים, לא נצליח בכל אשר נפנה... אין לפנינו שום דרך להצלתנו זולתי להתפייס ולעשות שלום עם הקב"ה ותורתו, ואז תתקיים ההבטחה (ויקרא כו) **'אם בחוקתי תלכו וגו' ונתתי שלום בארץ וגו'.** רבי אלחנן וסרמון ז"ל הי"ד קובץ מאמרים ואגרות עמ' קסה ע"ש