

בס"ד  
**73 עולם ללא חשמל**  
 מסרים של אוטיסטים  
 סיון תשע"א  
 ניתן לשמוע את המסרים בטל 03-977-00-77  
 הדף טעון גניזה

"...באנו בשליחות להסביר לעם ישראל את דבריהם וסודותיהם של הנביאים..." דניאל, תשס"ח

**מושל'ה, מוצ"ש במדבר, כ"ד אייר תשע"א**  
 המצב בעולם מאד מבולבל, "בלגן" מפחיד מאד ומלא שקר, לא יודעים מי החבר ומי האויב. הכלכלה העולמית מתפרקת, והמזג אויר מכה אותנו בלי רחמנות בכל העולם, הדמוקרטיה כביכול נעלמת לגמרי בכל הארצות. האדם מרגיש פחד, אבל לא יודע בדיוק למה ומאיפה יבוא הרע, הוא יודע שאין לו מספיק כסף בדרך כלל, ואם יש לו כסף הוא לא יודע מה העתיד הקרוב יביא. ואם אין לו כסף, ואין לו עבודה ואין לו בית, אז הוא בכלל חסר אונים. אבל, יגיעו זמנים של תורה ובהו, ודאי בין הגוים, אבל גם בין היהודים, זה מחזק מאד, כי זה סימן חזק שאנחנו ממש קרובים למשיח.

אבל יש לנו עוד מצב, והמצב הזה שבין החרדים יש גם בבלבול ובלגן ואילו שמנסים להיות יהודים אמיתיים, קרובים לה', הם ממש מרגישים חסרי אונים. אין קהילה יהודית כמו פעם, אין מנהיגים כמו פעם, שמכוונים אותנו לטוב, אין לנו בעל-שם-טוב, אין לנו חפץ-חיים, אין לנו מנהיגים חזקים שיכוונו אותנו למקומות הנכונים, ובכיוונים הנכונים, שיחזיקו את הקהילה כדי לא לסטות מדרך האמת. **"וַיִּמְּסוּ רַבִּים לַיִשְׂרָאֵל לְאֵלֵי אֱמֶת וְלֹא כִּי הָיוּ מוֹרֵה וְלֹא תוֹרָה: וְאֵתָם חִזְקוּ וְאֵל יִרְפוּ יְדֵיכֶם כִּי יֵשׁ שָׂכָר לַפְּעֻלָּתְכֶם" (דברי הימים ב' פרק ט"ו)**

אבל ברוך השם, צדיקים רבים כמו האריז"ל, הגר"א, הבעש"ט, האמרי-חיים וכו', כתבו שבדור האחרון רוב היהודים יהיו ערב רב (ע"ר), וגם הרבה מנהיגים, וזה מחזק מאד, אפילו שזה דבר עיני ביותר, אבל לפחות אלה שמחפשים אמת, כשרואים ברחוב החרדי שקר על שמאל ועל ימין, לפחות אפשר להתחזק במילים של הגדולים מפעם, שרוב היהודים בתקופה הזאת הם ע"ר, לפחות אפשר להבין. זה לא רק הציונים, זה גם החרדים. זה לא רק רגש הממשלה, יש ח"ו גם רבנים כאלה. וזה מפתח דאם מחזק, לפחות יש ניצוץ של אמת שעוזר לנו לתפוש את השיווי משקל היהודי שלנו ולא לקבל סחרחורת וליפול מהבלבול שרואים ברחוב. יש תופעות עוד יותר קשות היום, יהודי נגד יהודי, פוליטיקה חרדית, יש יהודים מלשינים על יהודים, גורמים ליהודים לשבת בבתי-סוהר ובטוחים שזה מאתר ואפילו מצווה, ויש יהודים שגם בטוחים שאפשר להרוג יהודים אחרים או לפצוע אותם כדי ששיגו את השליטה על כספים, זה לא רק סיפור אחד, יש הרבה יהודים ויהודיות שיושבים בבתי סוהר בגלל מלשינים חרדים, ולא תמיד המלשינים מספרים אמת.

ומה עם כל הפוליטיקה החרדית? יש קבוצות גדולות של חסידים, של ליטאים, עם רבנים, עם ראשי ישיבות, וכל הממלכות האלה שוות הרבה מאד כסף, וכוח.

ואיך אני יכול לראות את זה, ואיך כל אדם שרוצה לחיות אמת יכול לדעת מה האמת? יש לנו מלא הכשרים עם סימני שאלה, כי הם ענקיים ולא יכולים לשלוט על כל המוצרים. איך אפשר להשתלט על כזו ממלכה? וכשיש כסף מעורב באידישקייט, אז אי אפשר לסמוך על שום דבר, כי הכסף מדבר יותר והאמת, יותר צועק, יותר מושך את האדם בדרך. ובחלק מבתי הדין יש בעיות קשות, יש אחד נגד השני, יש פוליטיקה גם שם, פוליטיקה של שליטה של כסף וסתם של שנאת חינם.

**"וְהִסַּג אַחֲרָיִם מִשְׁפָּט וַיְצַדֵּק מִרְחֹק תַּעֲמֹד כִּי כִשְׁלָה בְּרָחוֹב אֱמֶת וַיִּכְתֶּה לֹא תִכְלֵל לְבָאָה: וְתָהִי אֱמֶת נִצְרָתָה וְסֵר מֵרַע מִשְׁתוֹלֵל יִרְאֵה ה' יִרְעֵה בְּעֵינָיו כִּי אֵין מִשְׁפָּט: יִרְאֵה כִּי אֵין אִישׁ וַיִּשְׁתַּמֵּם כִּי אֵין מִפְּגַע וְתוֹשֵׁעַ לוֹ יִרְעוּ וַיְצַדֵּקְתוּ הִיא סִמְכָתְהוּ" (ישעיהו נ"ט)**  
 ברור שהציונים כמעט כולם זה ע"ר או עמלק, אבל

לא כל החילונים, יש חילונים שהם יהודים אמיתיים וינצלו בסוף, ויש חרדים שלא ינצלו, כי הם לא יהודים אמיתיים, הם לא עמדו בהר סיני. אלה שיש להם שנאה לדת, שיש להם שנאה לתורה, אלה חייבים להיות ערב רב. אבל הם יגידו: מה אנחנו? אנחנו לומדים, אין לנו שנאה ח"ו לדת, לתורה? ח"ו. אנחנו יהודים חשובים, למדנו בישיבות, שומרים שבת, הולכים עם שטריימלים, עם בורסלינות, אנחנו חרדים עם זקנים, עם פאות של גברים.

אבל יש דברים שמרגיזים חלק של היהודים החרדים. והדבר הגדול ביותר שמרגיז אותם זה שיהודי מנסה להיות יהודי כמו פעם, את זה הם לא רוצים, זה מפריע להם מאד, ואם גם יהודי או יהודיה רוצים ללכת בלבוש צנוע כמו פעם, אז בכלל זה ברור שזו עביירה גדולה ביותר ומותר להלשין עליהם, ולדאוג שהעובדת הסוציאלית תיקח את הילדים שלהם ח"ו, ולהפחיד אותם בכל מיני צורות אלה שמלשינים על יהודים אחרים, ושונאים יהודים אחרים, כי הם מנסים להיות קרובים לקב"ה הם ודאי ודאי לא יהודים אמיתיים.

אבל בעתיד הקרוב נראה מי כן ומי לא, וכל הצדיקים שבטוחים שיש להם כרטיס כניסה לבית המקדש השלישי, להרבה מהם תהיה הפתעה גדולה, לא רק שלא יהיה להם כרטיס, לא הם לא יהיו. ואני בוכה גם עליהם. אבל מאז יציאת מצרים, הערב רב מקלקל אותנו, והרצון של הערב רב למנהיג שיעביר אותם מאידישקייט לגוישקייט לא יצליח, כי לה' יש תוכניות אחרות.

ויהיה ברור ענק בעתיד הקרוב, וזה יתחיל בארץ ישראל עוד מעט. ופה בארץ ממשכים לטייל כאילו שהכל נשאר כמו שהיה, והיהודים בחו"ל לא תופסים את המצב, חושבים כאילו שיש עוד 100 שנה כמו שהיה. אבל בעתיד הקרוב תהיה התערורות מהשינה, כשהמצב יתהפך ומי שלא עם האמת, זה הערב רב והם לא יבחרו באמת, בקב"ה, ובמשיח, הם לא רוצים משיח, הם רוצים להמשיך את העסקים ולהרוויח כסף, שליטה וגשמיות, זה מה שמעניין אותם.

**בדור הזה הגיעו לעולם הזה  
 נשמות חשובות מאד  
 שהתפקיד שלהם זה  
 להגיד את האמת האלוקית  
 כי אין זמן, זה כמעט הסוף...**

ולצערי הרב, רוב היהודים הם ערב רב, אבל יש ביניהם יהודים שפשוט שלא הבינו את האמת, אבל יש להם נשמה יהודית וה' יציל אותם, הע"ר עובד נגד הקב"ה בכוונה ואין להם אפשרות לעשות תשובה, והם מבלבלים מאד את היהודים האמיתיים, וזה גם נכון שלרוב, החינוך של היהודים כיום בידים של הע"ר.

**בנימין מוצ"ש בחוקות, ל"ג בעומר, י"ז אייר, תשע"א**  
 ל"ג בעומר השנה הוא אחרת מכל השנים, לכאורה זה נראה אותו דבר, אבל האוירה השתנתה מאד, זה נכון שכבר לפני שנים רבות התחיל השינוי, אבל השנה הזאת זה נהיה ברור. ואני בוכה יחד עם רבי שמעון ורבי אלעזר, שהם רואים בודאי את עם ישראל בהמוניהם מגיעים לציון ביום ההילולא, זה נראה דבר גדול, שכל-כך הרבה אנשים מוציאים הרבה כסף ועושים דרך קשה וארוכה על מנת להתפלל בציון של הרשב"י. הרשב"י מרגיש חזק את הסבל של אלה שמגיעים בתום לב ורצון לקבל ישועות, אם זה ח"ו בגלל מחלות או בעיות פרנסה וכו', וסתם ישראל שבוכה כשהמצב קשה בכל העולם.

אבל בטה"כ הרבה מאד אנשים מגיעים בגלל שזה מעניין, יש מוזיקה, ריקודים, הדלקה, יש אוכל, ויש מספיק ח"י רוטל למלא בריכת שחיה אולימפית, והמחירים שלוקחים בצמירים ממש אסטרונומיים. נכון שיש את העצובים ואת השבורים שמגיעים לישיבה, אך רובם נהנים יותר ומרגישים יותר את המוזיקה, הרבה פעמים יש גם רוקנרול, והרבה פעמים הריקוד הוא בלי רגש ובכלל זה נהפך בחלקו הגדול לקרנבל שלא נדע, ומה כבר כמה שנים רבי שמעון דוחה את זה, כי זה נהפך למשהו לא יהודי, למשהו מסחרי וזה איבד את הפנימיות, את האמת, את הקשר עם הצדיק, זה איבד את הנשמה.

וזה משקף את תמונת המצב הקשה והעצובה של החברה שלנו, של הגוים, ובודאי של החילונים ולצערי הרב גם של החרדים ביותר. העולם נהפך יותר ויותר ליבר גשמי, אפילו בין הצדיקים ביותר, ואני לא מדבר על גדולי הדור. ובודאי הרבה מהמנהיגים שלנו שקועים עמוק, יחד עם "עמך" בגשמיות הגדולה שאף פעם לא הייתה כמותה בעולם. בשבועות הבאים תהיה עוד פעם ירידה גדולה ברמה הגשמית והכלכלית בעולם, ועוד מעט נמצא את עצמנו בלי דברים שעד עכשיו חשבנו שהם דברים בסיסיים שכל אדם צריך בשביל לחיות. כל יהודי וכל גוי שחי איום בארצות המערב המתקדמות, לא יודעים מה זה לחיות בלי חשמל, פשוט אין כזו מציאות, ואם יום אחד לא יהיה חשמל, העולם יחזור אחורה בשניה אחת לפחות מאתיים שנה, אבל החברה לא בנויה למצב כזה, ואנשים ימותו מרעב. ובכלל לא יוכלו להסתדר עם הדברים הפשוטים ביותר כמו לבשל אוכל כי גרים בערים בלי עצים ובדירות או אפשר להדליק אש, דמיינו לעצמכם חיים בלי מקרר, בלי תנור, בלי מכונת כביסה, בלי תחבורה, בלי טלפון, בלי מעלית, תחשבו על זה...

ובנוסף, אם שמתם לב יש שינויים קשים בטבע, ועכשיו הגשם שקלקל הרבה מאד מקורות של אוכל בעולם, למשל יש חוסר חיטה בגלל הטרופות הגדולות ברוסיה של גידולי החיטה, ורוסיה היא אחת היצואניות הגדולות בעולם של חיטה, הפסיקה לייצא חיטה. השטפונות הגדולים במיססיסי שחיסלו את יבולי התיירס והחיטה שם, ובטקסס היו שריפות ענקיות שחיסלו את החיטה, וזו בעיה קשה בעולם, וזו רק דוגמא אחת לסוג של אוכל, ועוד מעט נסבול מחוסר אוכל והמחירים יגיעו עד לשמים, וכמו שדברנו הדולר יורד שוב והוא יגיע לאפס, וגם היורו וגם השטרלינג, ובכלל יפן בסכנה שתיעלם לגמרי והיא המדינה הרביעית בעולם בכלכלה.

**אז יהודים, תתכוננו,** יש עוד הרבה דברים שיכולים להפחיד אותנו, ומה שאמרתם זה מעט מאד, ויש קבוצת רשעים גדולה, אולי הרשעים הגדולים שהיו אי פעם והתגלגלו לעולם שלנו, והם רוצים להפוך אותנו לעבדים שלהם, ויכול להיות שעבור היהודים יש להם תכנון עוד יותר גרוע, והם גם רוצים להיפטר מתשע עשרות מאוכלוסיות העולם. ואנחנו ממשכים לחיות כרגיל, היהודים החרדים חיים בבוועה ורודה, ולרוב ממשכים עם הגשמיות המוגזמת עם עגל הזהב, חיקוי וביילוי כשר של העולם הגוי, ולא רוצים להתעורר. הקב"ה מנסה כבר שנים רבות להעיר אתכם, אבל אפילו שבתי החולים מלאים חרדים מחללות קשות ביותר, לא רוצים לשמוע ועדיין לא מתעוררים.

אבל עכשיו אולי תתחילו להתעורר כי כל היהודים בחו"ל יתחילו להרגיש מצבים קשים ביותר, גם בתור יהודים וגם בתור סתם בני אדם, בנוסף לזה, היהודים בארץ ירגישו פחד גדול מאד, אם לא מרגישים כבר, והפחד בכל העולם יגדל מאד, והדמוקרטיה כביכול תיעלם לגמרי מהעולם בלי שתרגישו. יש גם סכנה גדולה בקרוב בכל העולם, ושוב אני מתחנן לפני עם ישראל, לחזור לאמת, לחזור עכשיו לפני שה' יקח מכם את הנצח ח"ו.

ומתוך אהבת ה' וקרבה לה', להאמין שהקב"ה נותן לנו הכל, ואנחנו ניכנס בכל העולם שלב בו נוכל לקבל רק ממנו, ממנו ישירות בלי שליחים, נקבל את כל מה שאנחנו צריכים, ישירות רק מהקב"ה, ומי שלא מאמין בזה, או מחפש דרך אחרת, לא יצליח. כמו במדבר סיני, היהודים יכלו להישען רק על הקב"ה בשביל האוכל, בשביל המים, בשביל הכל, וה' שמר על כולם ונתן כל מה שיהודי צריך בשביל לחיות. ורק מי שמאמין בזה, ומרגיש כך ובכיוון הזה, ומאמין בכל הכוחות שאין עוד מלבדו, ושהוא הריבונו של עולם ואין עוד, ושהוא מכלכל כל יהודי ויהודי וגם את כל הגוים, וגם את החיות, רק אדם כזה, יהודי אמיתי, יוכל לשרוד.

יהודי שהוא אמיתי כי הוא יצא ממצרים, עמד בהר סיני, קיבל את התורה, ואמר נשמע ונשמע, בסופו של דבר הוא יבין, אולי הוא יצטרך לסבול מאד, אבל בסוף הוא יבין וינצל, ויגיע לימות המשיח. שוב, בקרוב העולם ישתנה מאד, מי שחושב שהוא יכול לדאוג בעצמו לאוכל, לשתיה וכו' ויש לו מספיק זהב וכסף כדי לעבור את הזמנים הקשים, או שהוא יחד עם קבוצה גדולה של

הרשעים שחפרו איזה בונקר גדול מתחת לאדמה, והם חושבים שזה יציל אותם, אני מזהיר אתכם, בפרוש זה לא יציל אותם, והבונקרים הענקיים והעמוקים שהם בנו לכל מיני מקרים של אסונות יהפוך לקבר שלהם. ואלה שעוד משתוללים ומשתכרים מהגשמיות יחנקו על הקיא שלהם. ואלה שמאמינים שה' הוא הכל יכול, שהוא הריבון של עולם, שהוא היה הוה ויהיה, עשה עושה ויעשה, אלה יקבלו את משיח צדקנו ויחיו בעולם שכולו טוב.

### מוֹשֵׁלָה, מוֹצ'ש נשֵׁא, ב' סיון תשע"א

אנחנו מתקרבים לגאולה ואני רוצה לומר לכם שכל מיני אנשים ילכו ויעלמו מהמציאות. אבל לא נוכל להגיד: אה, בדיוק כאלה הם הערב רב, או בדיוק החילונים, או בדיוק הציונים, או בדיוק אנשים מסויימים, יהיו אנשים מכל הסוגים שיעלמו. יהיה בירור בין החילונים, בין הדתי לאומי ובודאי בין הרבנים שלהם, ואצל החילונים והמנהיגים שלהם שכמעט כולם הם ע"ר, אבל גם בין החרדים. והרוב לא נקראים יהודים אלא ע"ר. והצורה שהע"ר ייעלמו תהיה אחרת מכל דבר שידענו עד היום שלא נדע.

וביננו חייב להיות שלום, וזה חייב, חייב. כל אחד שהוא יהודי אמיתי יחפש את השלום ולא להילחם. אבל יש מצבים שיש ע"ר חרדי שנלחמים נגד היהודים האמיתיים, אבל גם הע"ר נראה כמו צדיקים, אז איך נדע מי יהודי אמיתי? אם יהודי יכול לבכות על הצרות של יהודי אחר, הוא בודאי לא ע"ר, אם יהודי עושה חסד לשם שמים בלי להרוויח כבוד או כסף מזה, הוא בודאי נשמה שעמדה על הר סיני. והע"ר פועל אך ורק בשביל כבוד, ממון וסיפוק תאוותיו, אין להם לב אמיתי ליהודי אחר, כי בעולם הזה בלבד. לפעמים אנחנו מתבלבלים אם יש יהודים שהם נזאים בעלי חסד, אבל באמת הם עושים אך ורק לעצמם.

אם הוא לוקח את הדין ומסובב את זה כאילו שזו צדקת הוא ע"ר, חייבים להתרחק, ואי אפשר לשמוע לו, זה לא שלום, ואסור לעשות איתם שלום. ולכן לחשוב טוב, אם יש ויכוח, על מה הויכוח, לשמוע כל צד והנימוק שלו ואז תדעו. לפעמים זה לא כל כך פשוט לדעת, כי לע"ר יש הרבה רבנים לצידם שמסובבים את האמת, אבל יהודי אמיתי יבין בלב שלו מה האמת, יחד עם זה, לא כדאי להילחם פנים אל פנים, אלא לפעול בשקט ולהשתחרר מהם לגמרי.

המצב בעולם זה 90% שקר ו 10% אמת, אין גוונים בשקר, אין מקום עם פחות שקר או יותר שקר, כי השקר הוא שקר, אפילו שזה רק קצת, ולהיפך, קצת שקר הרבה יותר מסוכן מהרבה שקר, כי הרבה שקר מגלים בקלות, וקצת שקר מבבלל וזה גורם אסונות עצומים.

ש. האם הפסק שרבנים קבעו כי לאשה מותר ללכת עם פאה נוכרית זה דוגמה של השקר? ת. ודאי, איך יכול להיות שיהודי אמיתי יכול לפסוק שהפאות של היום מותרות? בו בזמן שהן אסורות בצורה בוטה, כי יש להן מראה של שיער אמיתי, כי בהאמת עשויות משיער אמיתי של בני אדם. החובשת פאה נראית ממש כגלוית ראש. הפאה הנוכרית משנה את המראה החיצוני של האישה מאישה יהודיה צנועה לאיזה נערה, שבעקבות הפאה מתחילה להתלבש גם בבגדים יותר צמודים, יותר קצרים, ממש נגד הדין.

כשאישה מרגישה שהיא בגילוי ראש עם תיכונות כמו הגוינות, זה משנה לה את ההרגשה הפנימית ומושך אותה לעולם הגדול של החילונים, של הגויים, וזה משפיע לרעה על כל החיים שלה, כי זה מושך אותה לכיוון ההפוך מלהיות ענוה, מלהיות בתוך הבית למען הילדים, למען התורה, למען הקדושה, וזה הרס לעם-ישראל.

גמרא יומא ט: "מקדש ראשון מפני מה חרב" מפני ג' דברים שהיו בו: ע"ז, גילוי עריות ושפיכות דמים, ומפרשת הגמרא מה זה גילוי עריות? דכתיב:

**וַיֹּאמֶר ה' יַעַן כִּי גָבְהוּ בְּנוֹת צִיּוֹן וַתִּלְכְּנָה נְטוּיֹת גְּרוֹן וּמִשְׁקָרוֹת עֵינֵיהֶן הָלוֹךְ וְטֻפֵּף תִּלְכְּנָה וּבְרָגְלֵיהֶן תַּעֲפֹסְנָה" (ישעיה ג')**  
רש"י: על הנשים אשר משלו בעמי. צובעות עיניהם. קושרות פיאות נכריות. כשהיו עוברות בשוק אצל בחורי ישראל דורסותו ברגלו ורמזתו צד חבית נואפות כדי להבעיר בו יצר הרע כארס של נחש.

ומעט מאד רבנים מהדורות הקודמים היו בעד פיאות, ואם כן היו בעד, זה היה מדובר על פיאות העשויות משיער סוס, או קש, ובודאי לא הפאות של היום. יחד עם זה, הרוב הגדול של גדולי הדור הקודמים פסקו גם נגד הפאות העשויות מקש וכו'. ובכלל ללכת עם פאה נוכרית היום זה כמו ללכת עם חצאית קצרה, צמודה ושקופה.

ש. התקשרה אישה שהחלה ללבוש רדיד ואמרה שהרב שלה אמר לה שאסור ללכת עם זה, כי זה מושך תשומת לב, מה דעתך?

ת. זו תשובה שנשמעת הרבה היום, וזה נכון שזה מושך תשומת לב, אבל האמת היא שזה כמו אישה יהודיה צנועה שהולכת עם מספחת ראש ובגדים צנועים ארוכים ורחבים בלי איפור ותכשיטים ברחוב דיזינגוף בין החילוניות שמסתובבות חצי ערומות, ודאי היא מושכת עין, כי ברחוב החרדי, לבוש צנוע לופי הדין לנשים ונערויות, פשוט יצא מהאופנה, רוב הנשים והנערות היהודיות לובשות בגדים אשר בהחלט לא מתאימים לבת-ישראל אמיתית. אז מה רוצים לומר? שהיא צריכה להוריד את הבגדים וללכת חצי ערומה כמוהן על מנת לא למשוך עין?

זה אותו דבר היום, הנשים הרוצות צניעות כמו פעם, לבושות צנוע עם רידיים ושאלים וכו', הן מושכות עין ברחוב החרדי, כי בעולם החרדי, הדינים האמיתיים של הצניעות נשכחו, ונשים מבולבלות ומתלבשות צר וקצר שקוף, נעליים לא מתאימות, איפור, תכשיטים ופיאות. ולכן מי שהיא באמת צנועה מושכת עין. אבל לבת ישראל הצנועה והאמתית מחכה גן-עדן, ואם הנשים הלא צנועות לא יעשו תשובה מחכה להם הגינום.

והיום גבר שרוצה ללכת ברחוב חרדי, מוכרח לשמור עיניים חזק מאד כדי לא להיות מושפע לרעה, והנשים הצדקניות שהולכות עם רידיים וכו' מושכות עין, כי כי זה מזכיר ליהודים האחרים מה באמת צריך להיות, ובאמת כיצד צריכה להיראות יהודיה שיוצאת לרחוב, וזה מרגיז מאד חלק מן היהודים, כי גם הנשים וגם בעליהם רוצים להמשיך את המראה הרחובי יותר, שמקרב אותם לעגל הזהב, לכן הכעס הגדול נגד נשים צנועות, כי הם לא מוכנים לוותר על החיים היותר גשמיים שהם בחרו בה.

### לכל יהודי יש נשמה גדולה מאד

#### הקב"ה מטפל בו אישית

#### הקב"ה מכניס את הנשמה לתוך התינוק

#### הקב"ה סידר תוכנית תיקון לכ"א בנפרד

#### אנחנו חייבים לעבור תהליכים מסויימים

#### כדי להגיע לשלמות

#### בנימין גולדן, יום ראשון ג' סיון תשע"א

כמו שאמרנו פעמים רבות, העולם השתנה כבר מהקצה-לקצה בצורה קשה ביותר. בהרבה מאד איזורים בעולם יש אסונות טבע מדהימים, מפחידים ומשונים. בכל העולם כמעט, מלחמות רבות. דם זורם, רצח נהיה המוני וחסר רגש. ואין אדם שמבין בדיוק למה. חוץ מאלו שמעמידים מאחרי מלחמות אלו, שגם זה לא ברור מי בדיוק עומד מאחורי זה. ועוד יותר סוד זה – למה? כל העולם בפחד, ולא יודעים בדיוק למה.

ויש בעיות לכלליות שאף פעם לא היו, וזה הולך ומחמיר. ולא ברור למה זה הולך ומחמיר, כי יש כל כך הרבה מומחים בכלכלה שמנהלים את העולם, איך זה יכול להיות שהכל נופל, ושעוד מעט יאזו מחסור באוכל, ואינפלציה ענקית שלא תהיה אפשרות לשלם שכר דירה, משכנתא או מזון. איך זה יכול להיות בעולם שהוא כל-כך מתקדם, כל-כך חכם, וכל-כך דמוקרטי במרכאות כפולות, איך זה יכול להיות שהאדם הרגיל, האישי הפשוט, לא יוכל להשיג את הדברים המינימליים? איך זה יכול להיות שהפרסומת של חברות-הביטוח: 'אנו שומרים עליכם ודואגים לכם מהלידה עד לקבר' לא עובדת. איך זה יכול להיות?

בכל העולם - הכל רועד. הכל מפחיד. האדם הולך לישון בלילה עם פרפריים בבטן, ועם הרגשה של פחד בלב. אם יש לו הרבה חובות שלא נדע, או שהוא חולה, או יש ילדים לא-טובים שלא נדע או כל מיני בעיות אחרות עוד אפשר להבין. אבל אפילו במצב כזה אי אפשר להבין מאיפה הפחד העמוק הזה שהולכים לישון איתו, ומתעוררים בבוקר עם זה. בסך הכל הרי עדיין אפילו העניים והחולים לא-

עלינו והאוכליים מכל-מיני-סיבות הם חיים במצב שיש בדרך כלל מספיק אוכל, גג סביר מעל לראש, ומיטה פחות-או-יותר נוחה, ואפילו פלאפון!

אבל באמת בשניה אחת רוב העולם יכול להיעלם. וכל הדברים האלו יעלמו איתם. מספיק רק שלא יהיה חשמל. הרי אם לא יהיה חשמל, לא יהיה כלום. בתוך כשבועיים אנשים יתחילו למות מרעב. לא יהיה אוכל, לא יהיו מים נקיים, ולא יהיה שום דבר מהדברים שאנחנו כל כך רגילים להם. אז מה נעשה? איך נתמודד? אנחנו נחזור לעולם כפי שהיה לפני בערך מאתיים שנה! אבל לפני מאתיים שנה היה לכל אחד סוס ועגלה, והיה יכול לצאת ליער לכרות כמה עצים קטנים, שיחיה לו במה לבשל. הוא לא היה צריך דוקא ללכת לסופרמרקט לקנות עוף מוקפא בחבילה, הוא פשוט לקח תרנגול או תרנגולת, שחט ועשה את הפעולות שצריך, בישל ואכל. הוא גידל בחצר ירקות וכו' תלוי באיזורו, או לפחות היו לו שכנים שיכלו להחליף איתם, למשל חלב תמורת ירקות או משהו כזה. בכל אופן העולם היה בנוי להיות בלי חשמל. אבל היום - אוי ואבוי לנו בלי חשמל! אנחנו תלויים לגמרי בחשמל. ובלי החשמל הזה אין לנו שום קיום. כך אנחנו מאמינים, וזו הבעיה.

וחוץ מהחשמל יש עוד הרבה דברים חשובים שאנחנו חושבים שאין לנו קיום בלעדיהם, אבל זה רק בדמיון שלנו, כי אנחנו באמת תלויים אך ורק בקדוש ברוך הוא. כשיצאנו ממצרים, לא היה לנו מספיק אוכל, וגם לא מספיק שתיה, הבגדים באופן טבעי היו מתלכלכים ונשחקים, וללכת במדבר החם והבוהר עם כל הציוד והכל הנחשים, עם כל המשפחה התינוקות והזקנים וכו', לא היה בלתי אפשרי שאפשר יהיה לחיות ולעבור את זה שלמים.

אבל כמו שכתוב 'פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון', ה' נתן גם את האוכל וגם את השתיה, וגם הוא שם מתחת לרגלים של היהודים משהו שהיה קל להם ללכת, [שמלתך לא בלטה מעליך ורגלך לא בקצה זה ארבעים שנה. פרישת עקב]. והענן

מלפניהם ומאחריהם וכו' וכו'. וככה הם חיו עם הפן מן השמים, שנתן לגוף את כל מה שהיה צריך, ובודאי שהיה הרבה יותר טוב מכל האוכל והויטמינים שאנחנו צורכים היום. ולא היו צריכים לא חשמל ולא כלום, רק הקב"ה. להיות נאמנים לו - וזה הכל. בלי חשמל יכלו לחיות טוב מאד. וכל זאת מפני שהקב"ה הוא הכל-יכול, והוא נותן את הכל, ואנחנו לא תלויים בשום דבר בעולם - רק בו.

### בְּרִיךְ הַקָּבָר אֲשֶׁר יִכְטַט בְּהָ' וְהָיָה ה' מְבַטְחוֹ:

(ירמיהו ז')

ואני רוצה לומר לכם, לכל אלו שכבר מרגישים את הפחד, לכל אלו שהולכים לישון עם כאבי בטן ופחד בלב, עם מחשבות שלא נותנים לישון: יש ממה לפחד. **לאדם שאין לו בטחון אמיתי בקב"ה - אכן יש ממה לפחד.**

אם אדם יש לו עבירות אבל הוא עושה תשובה ובוטח בה' - אין לו ממה לפחד, אבל אדם שיש לו עבירות והוא לא בוטח בה' ח"ו, יש לו בהחלט ממה לפחד. לאדם שרק חושב על הגשמיות, על חוסר הכסף שלו, או על כל הדברים השטחיים ששייכים לעוה"ז ודואג יום ולילה על זה, אין לו עתיד - לא בעוה"ז ולא בעולם הבא, ח"ו.

וליהודים שמקרים יהודים אחרים כלפי הקב"ה ותורתו - הגורל שלהם יהיה קשה ביותר. כי זה בדיוק כל התכונות של הע"ר. והע"ר לא יחיה. ואפילו יש רשימה ארוכה מאד של גדולי הדור שהזהירו אותנו שבדור הזה, לפני משיח - רוב היהודים יהיו ערב רב. (ראה מקורות בדין האחרון)

אמרנו את זה פעם אחרי פעם. אבל שוב, שיכלו לכל לראש: רוב היהודים ע"ר! כולל מנהיגים, כולל רבנים, לצערי הרב ואל תכוונו את הרובים עלי, כי זה לא יעזור, כי אני רק אוטיסט, ואני אומר רק מה שאמרנו גדולי הדורות, דורי-דורות לפנינו. והם אמרו ברור והסבירו שהם אומרים את זה כדי לחזק את היהודים האמיתיים בדרך שלנו. שרואים סתירות

ודברים משונים שיש בעולם היהודי הדתי והחרדי, ולא מבינים איך זה יכול להיות.

רואים מבתי דין פסקים שלפני מאה שנה לא היו קורים. רואים הקלות בכל מיני דינים, שאף פעם לא היו מעיזים לעשות. יש גישות שדומות לשמאלנים בהרבה מקרים. ויש קשר ודאי בין הרבה 'כאילו' קיצוניים' חרדים, שלכאורה הם נגד המדינה, אבל יש קשר ביניהם ובין המדינה וכל מיני משרדים של

המדינה, שבסה"כ זה אומר שיש להם קשר עם הכסף של המדינה, אמנם זה בשקט ובסוד, אבל זה קיים.

והעולם מלא שקר, שקר ושקר ושקר. ונכון, השקר בכל העולם חוגג. בעיתון אי אפשר להאמין בכלום - שקר ושקר ושקר. כותבים דבר אחד, עושים דבר אחר. כותבים דבר אחד, ליד זה כותבים בדיוק הפוך. עושים דברים, ומדברים אחרת אחרי המעשה. ומספרים שקרים, סיפורים, וכולם רואים שזה שקר. אבל מגיבים כמו בסיפור 'בגדי המלך החדשים'. וזה בדיוק כך. רואים שהמלך ערום, אבל אף-אחד או לפחות רוב האנשים בעולם לא מוכנים להגיד: "המלך ערום", המלך פשוט ערום! אני מדבר על העולם הזה, על המנהיגים, כל אלו שמנהלים, לצערי הרב, או 'כאילו מנהלים' את העולם. זה אומר שהם דואגים אך ורק לעשות רושם מסוים כדי להשיג את המטרות האנוכיות ביותר שלהם, שלפעמים המטרות הם על סף שיגעון, אם לא שיגעון ממש. "שָׁרִיךְ סוֹרְרִים וְחִבְרִי גִבְבִים פְּלוֹ אֶהָב שֶׁחַד וְרָדֶף שְׁלֹמֹנִים" (ישעיהו א')

והכואב ביותר זה השקר בין החרדים. כי אנחנו החרדים צריכים להיות השפיץ של העולם, השפיץ הרוחני של העולם, ומה איתנו? אנחנו ירדנו מאד. מאד ירדנו כמעט לאפס. ירדנו למצב קשה ביותר. רק להסתכל חיזונית על הקהילות שלנו, על עגל הזהב השולט בין החסידים, הליטאים והספרדים ולבכות ולבכות. יש קהילות מפוארות מאד, והכסף שזורם שם כנהר מלא מים על גדותיו, לא מעלה את הרוחניות והקדושה של הקהילות, אלא מוריד אותם, כי רוב מנהיגי הקהילות, שהם הנהנים בעיקר מהגשמיות, סוחבים את כל הקהילה לכיוונים של עגל הזהב. ובעולם הישיבות, הרבה ראשי ישיבות היו במצב טוב לפני הנפילה הכלכלית האחרונה, כל יהודי שני היה ראש-כולל, כל אברך בלי כשרון לימודי מיוחד כמו לעסקן. החלטי שהוא רוצה לפתוח כולל, טס לאמריקה או לאירופה, לברזיל, לדרום אפריקה, אסף כספים, פתח כולל... זה לא רק כבוד, זה גם פרנסה... ואז התחילו הנסיעות שלו, שלש, ארבע, חמש פעמים בשנה טס... טס בכל העולם כביכול 'על קידוש השם'... להחזיק את הכולל שלו.

אבל, פלא פלאים! רוב הכוללים האלו נפלו. למה? בגלל שהם היו כל כך קדושים?! ובהרבה ישיבות גדולות יש בעיות כספיות קשות. למה? כי הם היו כל כך מלאים תורה ואהבת השם? וגם החסידיות סובלות, כי אין כבר את הכסף שהיה. הש"ת רוצה את עגל הזהב. ועכשיו אנו רואים שרוב הדברים הם היו רק בלון נפוח. והאיר יוצא. זה עוד לא יצא לגמרי, אבל זה יוצא במהירות רבה. אבל זה לא עצר מהרבה יהודים החרדים, להלל את עגל-הזהב ולהגיד כמה שעגל הזהב "קדוש", וכמה שהקב"ה שלח אותו במיוחד להציל את עם ישראל. ודאי לוקחים כסף מהמדינה בשביל חינוך הבנות, ולחינוך העצמאי ולכל בתי יעקב, גם החסידים וגם הליטאים, בודאי ובודאי צריך לקחת את הכסף הזה, כי זה מה שמציל את המצב, כי זה נותן משכורות להרבה יהודים ויהודיות, ולהרבה מנהלים. ויש הרבה-הרבה כסף מזה. ויש מעט רוחניות מזה.

מאז שהתחילו לקחת כסף מהמדינה, הרמה הרוחנית בבתי ספר אלה ירדו בצורה איומה. אבל נשמעת הטענה: כל כך הרבה תלמידות, כל כך הרבה תלמידים, לומדים כל כך הרבה תורה... לומדים ולומדות להיות מנהלות בבתי ספר, מורות בבתי ספר, לומדות להיות עובדות במשרדים עם מחשבים, לומדות כל מיני דברים מעניינים. יש בית ספר, סמינר חסידי שלומדות אפילו צילום אומנותי. ממש יהודי! ממש דבר יהודי מאד. ואם יגידו מילה, יגידו: "מה?! גם הן רוצות ללמוד... אנחנו בעולם כזה... וצריך משהו מעניין..." היהדות לא מעניינת, הבית לא מעניין, להתחתן ולהביא ילדים, ולחנך אותם כמו יהודים אמיתיים, זה לא מעניין. מה מעניין? קורס צילום אומנותי! אבל זה לא רק במקומות אלה, זה גם בישיבות גדולות של בחורים גדולים, גם ליטאים, חסידים וספרדים. רוב החינוך זה פשוט עגל-הזהב. וזה בלי רגש, כן, לומדים, אולי יודעים הרבה, לפחות חלק... אבל אין את הנשמה היהודית בזה כמעט. חסר. וזה מפחיד מאד, זה כמו איזה גולם שמתחבב בעולם בלי

נשמה. הוא נושם, מסתובב, אבל בלי נשמה, נראה כמו יהודי - אבל בלי נשמה.

**"יְיָ אֱמַר ה' יֵצֵן כִּי נִגַּשׁ הָעַם הַזֶּה בְּפִי וּבְשִׁפְתָיו כִּבְדוֹנֵי לִבָּבוֹ רַחֵם מִמֶּנִּי וְתִהְיֶה יְרֵאתָם אֵתִי מִצִּוֹת אֲנִישֵׁי מַלְמֶדָה: (ישעיהו כ"ט)**

נחזור עכשיו לע"ר. מאחר שברור שרוב היהודים הם ערב-רב, התפקיד שלהם בעולם-הזהב זה לקרר את היהודי כלפי בוראו, שלא ירצו להתקרב אליו, רק שיעדיפו ח"ו להתקרב לעגל הזהב. אבל הע"ר לא מבין דבר אחד: אמנם הם יצאו ממצרים עם עם-ישראל - אבל הם אף פעם לא נתנו את הלב שלהם לקב"ה. היה להם חשק לרגע מסויים לצאת עם-ישראל ממצרים מכל מיני סיבות, אבל לתת את הלב לקב"ה? אף פעם לא! ולכן אין להם תיקון.

**ואלה הרגעים האחרונים** שלהם בעולם הזה, והם צריכים לעשות צרות ליהודים. לקרר אותם מלהיות יהודים. ויש ביניהם שמאלניים, ומיניים, דתיים-לאומיים וחרדים. וגם מנהיגים ביניהם, ורבנים ביניהם. והתפקיד שלהם זה לקרר את עם-ישראל, לסחוב אותם לכיוון הלא-טוב כמו שהם עשו במדבר כשחיו למשה רבינו והם עשו את עגל הזהב, ומאז הם עושים לנו רק צרות. אבל הם יפלו, נפילה קשה. אין נפילה יותר קשה מלהיעלם מהנוכחות לחלוטין, להיעלם מהמציאות בכלל, שלא נדע.

ואת היהודים האמיתיים, הקב"ה יסחוב בכח לאמת! חלק ישבולו מאד, כי הם רחוקים מאד, אבל יגיעו בעז"ה, וחלק הם קרובים ולא ישבולו בע"ה. אבל הקב"ה לא ישאיר את הבנים והבנות שלו האהובים בלתי-שלמים. הוא יודע כמה שהמבחן קשה, וכמה שהם היו צריכים לסבול ולעבור קשים כדי להגיע לאמת. [אמת כי אתה הוא יוצרם ואתה יודע יצרם כי הם בשר ודם. תפילת ונתנה תוקף]. והוא מרחם עליהם מאד, על כולנו, על כל עם-ישראל האמיתי, על כל נשמה יהודית שעמדה על הר-סיני. והוא לא יעזוב אותנו. אין כזו מציאות. והגויים והיהודים הערב-רב והעמלקים עם כל הכחות שלהם מנסים להרוס אותנו. אבל זה לא יעזור להם. הריבונות של עולם הוא יציל אותנו, ויפיל אותם.

**הסוד הוא שכולנו באנו לעולם בשביל לתקן, כל אחד עם התיקון שלו וכל פרק החיים שלנו, זה רק נסיון, מבחן לזרוק את השקר ולעבור לאמת וכ"א מקבל עזרה מהשמיים אם הוא באמת משתדל**

ואני יודע שהיהודים האמיתיים מאד מובלבלים, ואפילו הצדיקים ביניהם, כי העולם מלא שקר, והעולם החרדי מלא שקר. ורבנים פוסקים על דברים שלא היו אף פעם באידישקייט ואומרים שזו האמת. ויהודים אמיתיים עוצרים ואומרים: מה? זוהי האמת? איך זה יכול להיות? אבל אסור לדבר! יש שקט. כי פסקו. אז יש שקט.

אבל יותר ויותר יהודים מבינים שהשקר הוא השולט עכשיו, והאמת היא המעט עכשיו. [והאמת תהא נעדרת, משנה סוף סוטה בענייני עקבתא דמשיחא]. אבל בעתיד הקרוב מאד, הנשמה היהודית תשתלט ותבריא לגמרי את השקר, הקב"ה ימלא כל יהודי אמיתי עם אמת, והאמת הזאת תלך לכל פינה בעולם, וכל השקר יעלם לנצח.

עם ישראל, משיח אם הוא איננו פה, אז הוא כמעט פה. והוא בעתיד הקרוב ביותר יתגלה. למה לחכות עד שהקב"ה יצטרך לסחוב אתכם באף או באוזן... למה זה צריך להיות לכם קשה? תסתכלו מסביב, תסתכלו מסביב ותראו את הבלגן בעולם, את השקר בכל מקום. תתקברו שוב לקב"ה. כל האלילים שלכם נופלים אחד-אחד, נופלים לגמרי ונעלמים. ה' מוכיח בבירור שהם ריקים ושהם תמיד היו ריקים, ריקים מכל תוכן. למה לחכות. למה לא עכשיו ברגע זה, לפני הקושי הגדול ביותר, למה לא להתקרב לקב"ה, לזרוק את השקר, ולחזור אליו.

כי יום אחד בעתיד הקרוב - כל השקר יעלם, ואנשי אמת ירגישו שהם חזרו הביתה. והעולם יהיה רגוע, בית המקדש ירד מן השמים ארצה. דוד המלך משיח-צדקנו ישב שוב על כסא המלוכה והיצה"ר יִשְׁחַט. עולם בלי יצר הרע. עולם של רוגע, שמחה וקירבה לה'. ואף אחד לא יגיד: 'אבל זה משעמם, צריך איזה טיול לאמריקה או ללכת לים', לא! בלי

היצה"ר, ורק עם האמת, הכל יהיה מושלם, והאדם ירגיש שלמות, ואין הנאה יותר גדולה מזה!

ובאמת גם בסמינרים וגם בבתי יעקב נעלם הדגש על הנשמה היהודית ועל הסיבה והמטרה האמיתית שה' שלח אותנו עבורה לעולם הזה. הם חושבים באמת שצריך להתחתן עם תלמיד-חכם, לקבל דירה שלימה עם כל הריהוט, עבודה טובה, לא משנה אם היא הולכת בין גברים לעבוד, העיקר שהיא מביאה את הכסף, והאברך יכול לשבת ללמוד. אבל הראש של האברך גם לא בלימוד בד"כ, כי בגלל הגשמיות מסובבת, גם הוא בסופו-של-דבר צריך לחפש איזו עבודה כדי להשביע את התיאבון הגדול לגשמיות. והילדים שלהם גדלים באוירה של תורה מצוות וכו' יחד עם גשמיות. וזה מבלבל את הדור מאד מאד. זה הופך אותם לשטחיים ולרחוקים מהקב"ה. אפילו שהולכים לבושים בחליפות, ועוד יש זקנים הרבה מאד, ויש הרבה בלי זקנים, יש עם מעילים ארוכים והרבה עם מעילים קצרים, הרבה עם מכנסיים צרים וזקטים קצרים, ותספורות ובורסלינו, כובע מסודר.

אבל שוב אני אגיד: הרוב של הדור, ע"ר. והמעט שהם יהודים-אמיתיים שהם עמדו בהר סיני ואמרו 'נעשה ונשמע', אפשר בכל זאת לעורר את הלב שלהם, ואת האידישע נשמה שלהם, ולסחוב אותם בחזרה.

אם היה חוזר הבעש"ט או רבי נחמן, לא משנה מי מהדורות הקודמים - הם היו פשוט יושבים וקורעים את הבגד ושמים שק על הגוף ואפר על הראש ובוכים להקב"ה להציל את הדור הזה. ואני יודע שבטח הם יושבים בשמים ובוכים על הדור, ומודים להקב"ה שלא נולדו בדור שכזה.

**"ייתי ולא אחמיניה" (סנהדרין צ"ז)**

ש. על מה הם בוכים ?  
ת. הם בוכים על הסבל שעוברים היהודים על איך שהורידו את היהדות לרמה של גויים לא עלינו, על זה הם בוכים. על כבוד ה', על השכינה על זה הם בוכים, והם מודים לה' שלא נולדו ולא חיים בדור הזה.

ש. מתוכנן מצעד "גאווה" גדול הפעם, מה דעתך ?  
ת. הכל חייב להתנפץ, וליפול להעלם, אל תדאג. הקב"ה יפיל את כולם והם יעלמו בצורה קשה ביותר. ביתניים צריכים להיערך למחאה כרגיל כמו בשנים קודמות. חייבים מחאה. מישוה חייב למחות. כל פעם שיש "מצעד הגאווה" כפי שהמונולים קוראים לזה, זה כאילו יריקה על השכינה ח"ו, וזה לא יעבור בשתיקה, וסופם של כל המשתתפים בזה יהיה רע ומר.

ש. קצת עידוד...  
ת. אנחנו כבר כותבים בערך תשע-עשרה שנה. בתשע-עשרה שנה אלה אנחנו אומרים פחות-או-יותר אותו דבר, בצורות שונות. בהתחלה זה היה יותר כללי, ועכשיו זה הגיע ליותר ויותר מדויק וממוקד. ורואים עכשיו שהכל מתקיים. ורק מחכים לסוף. ומרגישים שהסוף קרוב ביותר. אפילו הטיפש ביותר יכול לראות את זה בעיניים של בשר ודם. ולכן אנחנו כבר כמעט בסוף. זה יהיה קשה מאד, אנחנו כבר יכולים לראות מרחוק ולצפות את הקשיים הקשים ביותר שעומדים בפנינו. אבל אנחנו היהודים האמיתיים - דור חזק, נשמות לא-הכי רגישות, כי ה' שלח לדור-האחרון לא את הנשמות שיפלו על כל דבר קטן, אלא נשמות עם עוצמה וחוסן, שהם פחות רגישות מהדורות הקודמים, וזאת בכדי שהם יוכלו לשרוד מצבים כל כך קשים.

ואנחנו נראה ניסים ענקיים, כבר אנחנו רואים, אבל יהיו עוד יותר ענקיים. ואפילו שזה נראה עכשיו כאילו שהרשעים הם שמקבלים את כל ההטבות - שלא נדע [ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו. סוף פר' ואתחנן, ראה רש"י ותרומם אונקלוס], אך באמת כל אחד מאתנו מרגיש יום-יום את הסיעתא דשמיא ואת הניסים הגלויים. וזה כמו שהקב"ה כביכול לוחש לנו באוזניים כל הזמן ואומר לנו: 'אני איתכם, לא לדאוג. אני איתכם, לא לדאוג.'  
**ש. בקשר למסר האחרון (דף 72) "זכרתי לך חסד נעורייך לכתך אחרי במדבר". אנו מבינים מאד שאנחנו מקבלים כאן הנהנה נפלאה לקראת היציאה למדבר. אני שואל את אנחנו באמת מתכוונים למעשה לבשורה הגדולה של היציאה למדבר. האם לתת לחיים לזרום ופשוט להתנוון, או שבאופן אקטיבי אנחנו צריכים לקום, להתנער ולהתנתק בפועל מהכל.**

