

בס"ד  
**75 מי רצח את רבי אלעזר?**  
 מסרים של אוטיסטים  
 אב תשע"א  
 ניתן לשמוע את המסרים בטל. 03-9-77-00-77  
 הדף טעון גניזה

**אהרלה' – מוצש"ק מסעי, תשע"א**

אני מזועזע, אני לא יכול להבין, העולם נגמר, איך יכול להיות כזה דבר, מתי קרה כזה דבר בכל ההיסטוריה, פעמיים בזמן כ"כ קצר, שני יהודים, כביכול חרדים, אחד כביכול שומר שבת, רוצחים בדם קר שני יהודים טהורים, אחד ילד קטן טהור ואחד צדיק, לכל הדעות. איך זה קורה? כל העולם החרדי בהלם, אבל למה אנחנו בהלם? הם נרצחו בגללנו, נרצחו בגלל העברות שלנו, ואנחנו לא רוצים להבין, ולא רוצים לדעת, ולא רוצים שיגידו לנו, כי אנחנו רוצים להמשיך את העולם הגויי, העולם של שקר, עולם של יהדות שהיא לא יהדות, אידישקייט גויית ולא יהודית בכלל.

אנחנו לא רוצים לשמוע שאנחנו צריכים להשתנות, אבל לא רק קצת, אלא צריכים לשנות את החיים שלנו ב 180 מעלות. אנחנו רוצים שהרבנים שלנו יגידו לנו מה לעשות, איך להתנהג, איך להבין את האסון, אבל הם יגידו: אוי אוי, טרגדיה גדולה, אנחנו צריכים לדאוג שעל כל רב גדול יהיה שומר ראש, וכל ילד חייב פלאפון עם לחצן חרום, אם ח"ו הוא במצוקה. וזה מה שאנחנו לומדים מכל המצב הזה, האיום והנורא.

ואני רוצה לומר לכם, אני רוצה לא לומר לכם, אני רוצה לצעוק לכם, צעקה גדולה מתוך הלב שלי, מתוך הנשמה שלי: מה אתם עושים? מה אתם רוצים? מה אתם רוצים מהחיים? כסף? מסיבות? טיולים? מה אתם רוצים? חתונות מפוארות? מה אתם רוצים? לאכול פיצה כל יום? מה אתם רוצים מהחיים?

באנו במטרה להגיד את האמת  
 ולעזור ליישר את המחשבות  
 של המבולבלים

אני שוב אגיד לכם ברור, הישיבות שלנו היום ריקות מהקב"ה בד"כ, הם מלאות בתלמידים לומדים, אבל אין יראת שמים, אין אמונה ובטחון בה'. ומזכירים את ה' כי זה שייך לאידישקייט ולכל ההצגה של האידישקייט המעוות. ויש לנו ישיבות שנהפכו לעסק, ומשלמים תיווך הרבה כסף למי שמביא להם ראש חכם, וזה פוגע בבחורים אחרים, אפילו שיראת השמים שלהם בהרבה פעמים יותר גדולה "מהגאונים". והראשי ישיבות, הרוב לפחות, רק רוצים את הרושם, הרושם של הלימוד של כביכול הבחורים הצדיקים. כמה בחורים צדיקים יש בכלל? מעט מאד. מה זה הישיבות? רובם ריקים מתוכן, מגדלים דור של בחורים שקוצים, שאין להם בכלל קשר עם הקב"ה.

הלב שלי כואב, מתפוצץ כמעט מהכאב, שקוצים שקוצים, נהפכנו לשקוצים, והבנות גם הולכים לבתי יעקב, שיקצ'ס, שיקצ'ס, רוב הבתי יעקב מלאים פריצות, לא נותנים לבנות לבוא עם שמלות ארוכות ח"ו, חייבים לראות חלק רציני של הרגל, חייבים

גרביים בצבע הרגל, חייבים חולצות צמודות, מאפשרים לכפתור העליון להיות פתוח, וחייבים להיות שיקצ'ס. והמורות, לא תמיד, אבל לרוב עכשיו, ה' ישמור, שיקצ'ס, ולא פחות. ואני מזהיר את כל אלה שאומרים שהלבוש הצנוע של שמלות ארוכות וחולצות רחבות וגרביים כהות שזה קיצוני, שאם לא יעשו תשובה מייד, הסוף שלהם לא יהיה טוב, כי הם חיים חיי שקר, שקר, אתם שומעים? שקר, שקר.

**והשקר הזה רצח את לייבי זצ"ל, ואת הרב אלעזר זצ"ל.** ולא רק זה, מדריכים את הדור החדש בקדושה עקומה, בקדושה שדומה לפריצות של הגויים. והיום כמעט ואין לנו קדושה בעם ישראל, העם הנבחר, עם סגולה. את התורה קבלנו, "נעשה ונשמע" אמרנו, אבל "קדושים תהיו" שכחנו.

*הרוב מחפשים תשובה, מכל מיני מקורות  
 הם צריכים משהו כמו  
 החמור של בלעם שדיבר.  
 לחמור כזה יקשיבו - לדבר כזה חריג  
 לדבר רגיל לא יקשיבו*

טמבלים אתם, טמבלים, שותקים כשיש מצעד תועבה, תועבה, אתם שומעים? תועבה, ואנחנו שותקים. (הערה: שלשום היה מצעד תועבה בירושלים) רק פה ושם כמה יהודים אמיצים הלכו לרחוב למחות נגד.

ואיפה גדולי הדור? למה לא שומעים אותם היום? הם אסירים בעל כורחם תחת שלטון העסקנים והגבאים. אוי לנו, צריכים להתפלל על גדולי הדור שלנו, שיוכלו להשתחרר מהשקר שהם סוגרים אותם, לא נותנים להם לדבר, לא נותנים להם להגיד.

*הנשמה היהודית נעלמת בתוך כל  
 החומר, הגשמיות, הצעצועים.  
 הנשמה היהודית היא  
 העיקר של העולם הזה  
 ולא הפוך  
 אבל אנשים שוכחים.*

אוי לנו, אוי לנו, אוי לנו, מה העתיד שלנו? מה העתיד שלנו? אוי לנו, מה יהיה עם הדור הבא?

הרוצח הראשון רצח את לייבי זצ"ל בדם קר, וחתך אותו לחתיכות בדם קר, קצב, קצב הוא היה. וזה מה שאנחנו עושים לילדים שלנו. החילונים בכלל רוצחים את הילדים רוחנית, וגם אנחנו, החרדים הכביכול הקרובים ביותר לקב"ה, אנחנו רוצחים את הילדים שלנו, עם החינוך העקום שלנו, החינוך של עגל הזהב, עם כל הרעיונות של הגויים, הפסיכולוגיה של הגויים, הסרטים של הגויים, והיום כמעט הכל בכיוון של הגויים. גיוואלט!

אנחנו מחנכים את הדור הצעיר שלנו בבזבוז זמן על לבוש, אוכל, בידור, נופש וכו', והכל לכאורה כשר, אבל זה לא כשר, זה הכל שקר, שקר, שקר!

והרבה מהבחורים מתייחסים ללבוש שלהם כמו בחורות, דואגים לעניבות צבעוניות, חליפות צרות, נעליים מודרניות. ויש המקדישים זמן רב לכובעי הבורסלינו, לשטרימלים הגבוהים הכי מודרניים, ואני

כבר עייף מלדבר על כל הנשים שעדיין מסתובבות ברחוב עם הפאות הנוכריות, והן שמחות להיראות כמו נשים פנויות. אוי לנו, אוי לנו, איך ירדנו, איך נפלנו בידיו של הסיטרא אחרא. וכל זה ממש עבודת אלילים, ומראה שהראש מכוון לחיצוניות לשטחיות, לעגל הזהב ממש, במקום שיהיה מכוון לקב"ה ולקדושה.

ומצעד התועבה, יש לנו תועבה בינינו ח"ו, כמה ילדים הותקפו במקוואות או בבתי מדרש, בחדרים וכו', ולא מדברים על זה, שקט, אסור לדבר, אבל כל בחור יודע שיש בעיה כזאת בישיבות, גם של המזרחיסטים וגם של החרדים, ובין החילונים זה נעשה כבר חלק של "החיים הנורמליים". אנחנו מטונפים כבר, מעט יהודים מנסים לשמור על קדושה אמיתית, ללכת נגד הזרם, והשאר מלא טינופת, טינופת.

ואתם חושבים שאתם צדיקים, שהאישה צדיקה, עם פאת הקסטם והאיפור, החולצות והחצאיות הצמודות והקצרות, הגרביים השקופות, צדיקה? פויה, פויה.

אני יודע שהשכינה בוכה עם דמעות מלאות מלאות צער, צער, צער על עם ישראל. כמה ה' מנסה להחזיר אותנו למה שהיה וזה לא עוזר, לא עוזר. מה נעשה? מה נעשה? מה יהיה? אתם לא רואים שהעולם מתפוצץ? אתם חושבים שליבי זצ"ל והרב אלעזר זצ"ל נרצחו בגלל שאנחנו צדיקים כ"כ גדולים? אתם חושבים שהרצח האכזרי שלהם יציל אותנו מגזרה קשה? ויש כאלה שחושבים שהם מתו על מנת שיהיה לנו יותר קל, שטויות, הם מתו מהעברות שלנו, והעברות שלנו ממשיכות.

הקב"ה רוצה להראות לנו שהוא לא שמח איתנו, הוא לוקח את הצדיקים, את הקורבנות, אבל הוא רוצה להראות לנו שאנחנו לא בסדר. ואני מזהיר את מי שינסה להפוך את זה ולהראות שזה הפוך, שאנחנו כן בסדר. הרמב"ם, הלכות תעניות: "שבזמן שתבוא צרה ויזעקו הכל עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם.. ואם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנה העולם אירע לנו, הרי זו דרך אכזרית וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות..."

כן, יש הרבה בחורים לומדים ובחורות יוצאות לעבודה כדי שהבעלים שלהם יוכלו ללמוד, וזה גם שקר, זה שקר, זה שקר, כי על חשבון הקדושה של הבית, היהודים עושים את הכל. וזה שקר, **הקב"ה מעדיף אמא בבית, ובעל עובד, מאשר השקר שהאישה יוצאת לעבודה לא מתאימה לפי התורה**, כדי להחזיק את בעלה, שהוא שקוע גם כן, אפילו בתוך הכולל בעגל הזהב. אוי לכם, אוי לנו, אוי לנו, אני מזהיר אתכם שוב, העולם עומד להתהפך, לא סתם, לא סתם.

הרציחות האלה, זו אזהרה לנו, שאם אנחנו לא נעלה שוב על דרך ה', לדרך האמיתית של ה', אז אנחנו נעבור, לא פחות מלייבי והרב אלעזר עליהם השלום רח"ל.

אני אמרתי את שלי, כואב לי הלב מאד מאד, אני לא יודע איך להיפטר מההרגשה הלא טובה שבעתיד הקרוב, יפלו עלינו דברים מאד קשים, כי אנחנו קשי עורף ולא רוצים להבין.

## מנחם, מוצש"ק מסעי, תשע"א

נכון מאד כי יש הרבה סימליות במה שקרה, שני הרציחות היו קשים מאד, עם הרבה כעס, עם הרבה אלימות ובלי סיבה המתקבלת על הדעת. שוב, הילד הטהור התמים שהרוצח רצח בצורה כ"כ אכזרית, הוא סמל של הדור הבא שלנו, הם נולדים תמימים וטובים, ילדים שיכלו לגדול ולהיות צדיקים גדולים ולהציל את הדור, אבל אנחנו חולי נפש, ההורים חולי נפש, כל הדור מלא חולי נפש. למה אנחנו חולים? כי אנחנו מאמינים בעגל הזהב יותר מאשר בקב"ה.

ובגלל זה, הדור הבא נרצח בדם קר, הם ילדים קטנים, וכבר בחדרים יש להם בעיות של קדושה כפי שאף פעם לא היה, וברור שכשהם מגיעים לישיבות יש בעיות גדולות של קדושה, אבל יש לנו סלחנות כלפי הבעיות האלה בקדושה. זה טבעי, לפי הפסיכולוגיה זה טבעי, בחור צריך לשחרר את הרגשות שלו, לא נורא, אפשר לסבול. מי שמע פעם על כזה דבר בהיסטוריה של היהדות? וכ"כ הרבה חוסר קדושה במקומות שצריכים להיות הכי קדושים, בבתי מדרש, במדרשות, בבתי ספר לבנות חרדיות, חדרים וכו'.

הרצח של לייבי זצ"ל הוא סמל לדור שאיבד את העדינות נפש, את הנשמה הטהורה, ונהפך לגס רוח וחיתית.

לייבי זצ"ל הוא קורבן ציבור שנרצח כדי להגיד לכל היהודים החרדים: תפסיקו, תפסיקו לרצוח את הנוער הצעיר שלכם, את הילדים התמימים, תפסיקו לרצוח אותם בדם קר רוחנית. הרצח הוא לא גופני, הרצח הוא גשמי רוחני.

הרב אלעזר היה סמל של צניעות וענוה, סמל של קדושה, בן של הרב מאיר הצדיק הענק ונכד של בבא-סאלי, צדיק ענק, היו לו גם דודים צדיקים ענקים כ"כ שאי אפשר להבין בכלל איך הגיעו לדור הזה שהוא כ"כ נמוך. והיהודי הצדיק הזה, סמל של קדושה, נרצח ע"י יהודי חרדי כביכול, עם סכין בצורה קשה ואכזרית ביותר.

כן, אפשר להגיד ששני הרוצחים משוגעים, אבל הרב דסלר אמר שבדור הזה, רוב האנשים יהיו משוגעים, אם לא כולם. הרב אלעזר זצ"ל היה סמל של צניעות, לא רק של לבוש, אלא צניעות של הנשמה, של התנהגות, של האכילה, של השינה, של התפילה והלימוד, של כל דבר שאדם עושה משך היום, מהבוקר עד הלילה ומהלילה עד הבוקר, הוא היה סמל.

*אישה יהודיה צריכה להיות בבית כדי לחנך את הילדים באהבת ה' ותורתו ולעשות בית מקדש קטן לבעלה*

ואנחנו גסי רוח, אנחנו מלקקים את הגלידה ברחוב, חרדים אוכלים ברחוב בלי בעיות וזה גס-רוח וגויי. צוחקים ומדברים בקול רם בלי בעיות וזה גס רוח, זה לא יהודי. בחורות מסתובבות צוחקות וצועקות ברחוב בלי בעיות, וזה גס רוח, זה לא עדין, זה לא צנוע. אנחנו אוכלים במסעדות וזה גס-רוח. כל אחד יכול להכנס למסעדה, לשבת עם אשתו והילדים שלו או לבד, נשים וגברים מעורב, אוכלים, צוחקים, מדברים בקול, גס-רוח, גס-רוח.

חתונות מפוארות, ואפילו אם לא מפוארות, המוזיקה, הריקודים בד"כ נהפכו למשהו גוי עם עטיפה יהודית, וזה לא יהודי, זה גס-רוח, כל הזמרים המודרניים, הכביכול חרדים, זה הכל גס-רוח, רחובי.

נהפכנו לעם שטחי, שטחי, אין לנו שכל, אין לנו עומק, ואנחנו נדבקים לכל דבר שטחי ומודרני. ואין לנו מנהיגים, כל אחד עושה לפי רוחו, ואם משהו נראה שרוצה לומר שמשהו לא בסדר, הבן-אדם הזה בסכנה. ואם יהודי משתדל לחיות חיים כמו של פעם, אז הוא בסכנה, אומרים שהוא קיצוני, משוגע. יהודים קשורים לגויים, למשטרה, ללשכה הסוציאלית, לכל אלה שהם נגדנו ורוצים להכניס אותנו להסגר, כי שונאים את כל מה שנחשב ליהודי באמת. להיות קרוב לקב"ה זה שנוא עליהם, וגם יש בינינו הרבה ערב רב שרק רוצים לקרר את האידישקייט, לקרר אותנו מהאש שיש בכל יהודי אמיתי לאידישקייט שלו ולקב"ה.

אוי מה יהיה, מה יהיה, גיוועלד, גיוועלד, גיוועלד.

יהודים אמיתיים צריכים לבכות על העולם שה' ברא בשלמות והפכנו אותו לעולם של שקר. והדמעות האלה חשובות מאד לגאולה, כי הדמעות האלה מתחברות עם השכינה, ועל זה יבנה העולם הבא. והדמעות האלה יצילו אותנו מיסורי הגלות. ה' רוצה שהיהודים ירגישו את הצער של השכינה ולא רק את הרצונות המעוותים שלהם.

עם ישראל, הקב"ה לא רצה להחריב את בתי המקדש, והוא סובל את זה יותר מאיתנו היהודים, ולכן כשהיהודי בוכה על בית המקדש, ועל הגלות הארוך הזה ולא מנסה להסתדר פה טוב בעולם הזה, ולחיות פה טוב, בית, כסף וכו', אלא מקדיש את כל כוחו לריבוננו של עולם ולרצוננו, הוא בוכה בדמעות רבות ומרות על מה שהפסדנו בעבר, על החטא שבגללו ה' גרש אותנו מגן-עדן, והכניס אותנו לגלות הארוכה הזאת. הבכי והדמעות האלה מקרבות אותנו לשכינה, וזה מה שיציל אותנו מיסורי הגלות ויביא אותנו לגאולה.

שאלה: אפשר להתייחס לטרגדיות שארעו לאחרונה, 12 נשים נפטרו בזמן קצר בשכ' סנהדריה בירושלים, ושלוש נשים צעירות שנפטרו בשבוע אחד בשכונת רמת אלחנן בבני ברק?

תשובה: כן, זה לא דבר משונה בזמן האחרון לצערי הרב, ה' מנסה לתפוס את תשומת הלב שלנו, הוא רוצה שנשתנה, אבל אנחנו לא רוצים לשמוע, אז הוא לוקח צדיקים, הוא לוקח אותם בכמויות ואנחנו לא רוצים לשמוע. ובכל המקומות, לא רק במקומות אלה יש בעיות קשות בקדושה.

## דניאל, אב תשע"א

יש לי עוד נקודה שאני, דניאל, רוצה להוסיף לענין של הרצח של הרב הקדוש הרב אלעזר אבוחצירא זצ"ל, וגם לרצח של לייבי הצדיק הקטן זצ"ל.

יש תופעה בעולם וגם בין חרדים, והיא בלתי נסבלת, במיוחד בין חרדים. בעולם הרחב אנחנו רואים שקר גדול, רואים אלימות, רואים שנאה אחד לשני, רואים עשירי עולם שמנסים להשתלט על העולם כולו, ורואים אנשי בנקים ואנשי עסקים שגם מנסים להשתלט על העולם כולו, ולא רק ממשרות או צבאות המנסים להשתלט, יש גם אנשים פרטיים המנסים להשתלט אחד על השני או על השייך לו.

יש מלחמות מאד אכזריות, לא גדולות, קטנות, בין קבוצות לקבוצות, בין עמים לעמים, הכל עם הרבה אכזריות והרבה דם.

ואצלנו, בין חרדים גם יש את התופעה הזאת, וזה מתבטא בלשון הרע, ברכילות ושנאת חינוך, שממש רוצחים גופנית ורוחנית את הבן אדם. יש בין חרדים מלשינים רבים, אנשים שרוצים להתקדם בכסף או פשוט יש להם שנאה ליהודי אחר. אין להם בעיה להלשין במשטרה, לעובדות הסוציאליות, לכל מיני גופים ממשלתיים, שיכולים להביא על יהודי מסכן, כובד של עונשים איומים.

מאד רגיל בעולם החרדי להתחיל מחלוקת בין אחד לשני, בין קבוצה אחת לשנייה, שמתבטא בלהרביץ ולהשמיץ, ולקרוא למשטרה ולהתלונן עליהם.

יש קבוצות, יש יהודים, שאין להם שום בעיה לדבר לשון הרע ברבים נגד יהודים אחרים, אפילו לשקר, להתחיל כל מיני סיפורים כדי להרוס אותם, להרוס את החיים שלהם בדם קר. יש יהודים חרדים שאין להם שום בעיה להכנס לתוך בתים של בעל ואשה החיים על מי מנוחות, ובכוונה להרוס את הנישואין שלהם בגלל שהם לא אוהבים את ההתנהגות או הדרך היהודית של אחד מהזוג. זה עולם שכבר אין תקוה בשבילו.

יהודים תמיד היו נאמנים לקב"ה, ולא רק לקב"ה, היה להם לב לכל יהודי ויהודי. היהודים באירופה העדיפו להתאבד במקום להתנצר, להרוג את עצמם ואת המשפחה שלהם לשם שמים. יהודים כאלה לא הלשינו.

*מתאים לי להיות בבית המקדש*

*רוצה להיות כבר בחזרה*

*הנשמה הגדולה שאני*

*נימאס לי הלבוש הזה של אוטיסט*

מה קרה לנו? יהודים שיש להם לב אבן, אין להם בעיה להתחיל סיפורים אחד על השני, שזה פשוט שקר גמור ובלי להרגיש דבר, ואפילו להרגיש שמחה שהם הצליחו להרוס חיים של יהודי שפשוט הפריע להם, שאולי בדרך החיים היהודית האמיתית שלו נתן להם מוסר, והוא לא רוצה לראות את זה, או להרגיש את זה, אז הוא מחליט ללכת נגדו ולהרוס אותו כליל, שלא יפריע לו יותר, ולא רק להרוס אותו, אלא להרוס את כל המשפחה שלו. ומקרים כאלה לצערי הרב הם רבים בעולם שלנו. והסיפורים יכולים ללכת מארץ לארץ, יכול להיות סיפור שמתחיל בבליגיה, ומתפשט לכל קהילה חרדית במערב אירופה, בארה"ב, בקנדה, בארץ, ואז השם של הבן אדם, של היהודי הזה, הוא מקולקל, לא רק בעיר שלו, אלא בכל העולם.

וזה המצב היום, זה קורה בגדול, וקורה בקטן, וזה דור שיש כ"כ הרבה קבוצות ויהודים בודדים שלומדים שמירת הלשון של החפץ חיים יום יום, ועם כל זה, שנאה כ"כ גדולה בין יהודי ליהודי לא היתה בכל ההיסטוריה.

בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת-חינם, ואנחנו ירדנו יותר נמוך מזה, ויש לנו היום גם שינאת חינוך, גם רכילות וגם לשון הרע, יש לנו מלשינים ויש יהודים חרדים שמכניסים ע"י שקרים יהודים אחרים לכלא, ועוד דברים יותר גרועים שאני ממש מתבייש להגיד.

*אנו יודעים*

*שהעולם זה אינו אלא צל*

*אשר יעלם כאשר יפציע האור*

מצפה לנו חורבן גדול, שלא נדע, שה' יעזור לנו לעשות תשובה מלאה, שנזכה לקבל משיח צדקנו ברחמים.

ליזכוי הרבים, ניתן לקבל את המסרים חנים בדואר.

ניתן לקבל עלונים/דיסקים לשמיעה.

פרטים בטל. 0527-120-948.