

כי לא יעשה ה' דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים... עמוס ג', ז'

"בשעה שהקב"ה בקש להביא מבול לעולם נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם" גמרא, ברכות, ג"ט.

הקדמה

לפני כשנתיים, כאשר החלו האוטיסטים לדבר על הכוכב המתקרב זה נשמע כמו סיפור דמיוני ועם הרבה ספקות התחלתי לחפש ולחקור. קראתי הרבה חומר ועדויות בנושא, חלק מהדברים אף תורגם והופס בעלונים הקודמים של פלנט-אקס. מתוך כל המידע על הכוכב, החכב, מחקריו של האסטרונום גיל ברוסארד (Gill Broussard) אשר נמשך כעשר שנים (!) בולט בעומקו ובהיקפו והוא נחשב כממוחה בנושא. בעשרות ראינות אשר שודרו ברשתות הרדיו בח"ל הוא מספר על הכוכב והשפעותיו. (המעוניין בפרטים יתקשר לטל. המופיע בסוף העלון).

לפי חישוביו הכוכב מתקרב לכדור הארץ בערך כל 365 שנה. החלק המדהים בעבודתו הוא הקישור בין התורה ובין ביקוריו של הכוכב. הוא מביא הסבר מדעי לתאור מאורעות בתנ"ך. המבול (1) וקריעת ים-סוף (2) ביציאת מצרים ע"י כח המשיכה של הכוכב, שינוי כיוון התנועה של השמש ע"י הכוכב במלחמתו של יהושע (3), הנס שנעשה למלך חזקיהו (4), גשם של מטאורים - סדום ועמורה (5), מלחמתו של יהושע (6).

לפי חישוביו של האסטרונום גיל ב. ישנו חלון זמן של 8 שנים (2013-2021) אשר באחת מהן בתחום החודשים - אדר-ניסן-אייר הכוכב יגיע. ופלנט-אקס מתקרב, כבר ממרחק של מיליארדי ק"מ הוא מחמם את כדור-הארץ וגורם לאסונות-טבע קשים בעולם: הקטבים הנמסים מעלים את גובה פני הים שנוצרים להצפות שטחים, הוריקנים, ועידות-אדמה, התפרצות הררי-געש, מזג-אוויר קיצוני, שרפות ענק, בולענים וכו' [1]. ובארץ - מאות בולענים באזור ים המלח, מפלס ים-כנרת ירד ב-30 ס"מ בחודש אחד וחוששים כי בקצב הזה לא תשאר כנרת...

לסיכום, מתעוררות השאלות - איפה הכוכב, למה לא רואים אותו ומתי הוא מגיע? תמונות של הכוכב מופיעים בגלינות הקודמים של הסיידה, צלמתי אותם בשנתיים האחרונות במהלך החודשים אדר-ניסן-אייר, מספר דקות לאחר השקיעה בכיוון מערב. ניתן יהיה לראותו שוב, לעניות דעתי החל מאדר השנה [2]. ומתי הוא יגיע? שוב לעניות דעתי - בפסח, ואם לא יגיע לכאן עד פסח, אני משוכנע שכבר נראה אותו ברור ונגיש את השפעותיו...

מקורות

- (1) "בשעה שהקב"ה בקש להביא מבול לעולם נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם" (גמרא, ברכות, ג"ט).
- (2) לפני יציאת מצרים אומר פרעה למשה "ראו כי רעה יגד פניכם: (שמות י') ורש"י כותב "כוכב אחד יש ששמו רעה, אמר להם פרעה, רואה אני באינטגינות שלי אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר".
- (3) "יודים השמש וירח עמד עד יקם גוי איביו הלא היא כתובה על ספר הישר ועימד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא פיהם תמים: (יהושע י', ג').
- (4) "ויאמר לשיעורו זה לך האות מאת ה' כי יעשה ה' את הדבר אשר דבר ה' ה' ה' הצל עשר מעלות אם ישוב עשר מעלות: (מלכים ב' פרק כ' פסוק ט'). (הערה: השמש סובבת מסובבת ממזרח למערב והנס כאן שהשמש סובבה ממערב למזרח).
- (5) "וה' המטיר על סדם ועל עמרה גפרית ואש מאת ה' מן השמים: (בראשית י"ט, כ"ד)".
- (6) "וה' השליך עליהם אבנים גדולות מן השמים עד עקה וימתו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר ה' ירגו בני ישראל בחרב: (יהושע י', י"א)".

הערות

- [1] התחממות כדור-הארץ ע"י הכוכב המתקרב בולטת במיוחד בקטבים: בקוטב הדרומי - בחודש יולי (תמוז) התנתק קרחון במשקל טריליון טון ממדף קרח באנטארקטיקה. שטחו של אותו קרחון גדול פי 4 משטחה של לונדון. ובקוטב הצפוני - המסת הקרחונים מאפשרת כעת מסלול חדש לאוניות משא בין אירופה לאסיה במחצית הזמן.
- [2] במהלך סיבוב כדור הארץ סביב השמש, משתנה הזווית של כדור הארץ כלפי השמש (מעלה ומטה) בכ-45 מעלות, דבר הגורם לעונות השנה אביב-קיץ-סתיו-חורף. משך הקיץ השמש 'מש' מעלינו ובחורף השמש יותר 'למטה'. ומאחר והכוכב מגיע 'למטה' לא ניתן לראותו כעת בארץ, כנראה ניתן לראותו מדרום כדור-הארץ. פרט מעניין נוסף - אם בתחילה תנועת הכוכב היתה איטית מאד, לאחרונה תנועתו היתה מהירה מאד, נתון המעיד על התקרבותו...

גלים ענקיים יכסו ערים שלמות

אסתר, נולדה עם תסמונת דאון ירושלים, כ"ה חשוון תשע"ח

סוף סוף חיכיתי כל הבוקר לדבר, אני מוכיחה לדבר. אני חושבת שבעתיד הקרוב ביותר יהיה משהו גדול, ענק, שיקרה, לא יודעת מה, אבל ענק. אני מבקשת להגיד לכל הנשים שכל הזמן בטוחות שהלבוש שלהם ממש צנוע, זה לא צנוע. אי אפשר. אסור בהחלט לפי גדולי הדור מהדור הזה, וגם מדורות קודמים, ללבוש פאה. והפאות של היום הם עוד יותר גרוע. כי כל אשה עם הפאות האלה שעולות בין שבעת אלפים שקל לעשרים אלף שקל לא אחת! כל פאה כזאת רק תכניס את האשה לגיהנום. וזה לא צחוק, וזה לא שטויות, כי אשה שנראית כ"כ יפה, איך אפשר לבקש מגבר עליה להסתכל עליה ולא לחשוב על מיני דברים עליה. ועוד בדרך כלל בנוסף לזה הולך גם בגדים צמודים ולא ארוכים, וגרביים שקופות, ונעליים עשויות קלאפ, קלאפ, 'הנה אני באה...! אבל אם תגידו להם ככה - הם יגידו: "שקר! שקר! אנחנו מאד צנועות! תסתכלו, והרבנים שלנו הסתכלו ואמרו שזה "צניעות". שקר! שקר! שקר!

אני מצטערת, אבל יש, כי אני מאמינה שבעתיד הקרוב יהיו בעיות 'לא-סתם' כולם, לא רק לנו, לכל העולם, לא-סתם, זה יהיה מפחיד. ואני בתור

העולם עומד ליפול. העולם כמו שאנחנו מכירים אותו עד עכשיו, למרות שזה כבר השתנה הרבה מאד בשנים האחרונות, אבל בכל זאת זה ישתנה עוד הרבה, ובעתיד הקרוב. ואני יודע שאנחנו עומדים באמת לפני קטסטרופה. לא מספרים לנו אהמם איזו קטסטרופה עומדת להיות, אבל אומרים שצריכים לאגור אוכל ומים וכו', ולהיות מוכנים, ואני אומר שה'פלנט-אקס', השביט, הוא מגיע, ואין בזה ספק. ורואים את זה כבר בעיניים. ואפשר כבר לצלם אותו בשעות היום ולראות את זה. כבר אין שום ספק שהוא בדרך אלינו, הוא עבר את השמש והוא מתקרב אלינו. אין בזה כל ספק. ואנחנו, היהודים צריכים להתכונן לזה, לאו דווקא כמו שהנשיא אובמה דיבר, אולי כן, אנחנו צריכים לשים קצת אוכל, אבל כמה כבר אפשר לשמור אוכל ומים? צריכים פשוט לברוח בה! עכשיו הזמן שאנחנו צריכים לעשות 'אמונים' של ביטחון בה', ולשנות את כל ההתעסקות שלנו עם הגשמיות המיותרת, פשוט להתקרב לקב"ה. זו ההצלה! אין הצלה אחרת! ומי שלא עושה את זה - יהיה בעייה גדולה.

אתם צריכים לשמוע את המומחים מה הם אומרים מה יקרה כשאנחנו נעבור את השביט. ואפשר גם לקרוא בזוהר הק' את התיאור בדיוק. זה משהו מפחיד ביותר. האוקיינוסים יעלו בגובהם אולי 600 מטר, או אולי יא, יותר, ויתכן שאנחנו נראה רעידות-אדמה שאף פעם לא חלמנו על זה שיש כאלה דברים. הכל יתבלבל. ובכלל מחצית



העולם תהיה מתחת למים. ואנחנו, עם ישראל - ה' יציל אותנו, אבל רק אם אנחנו איתו, כי אם אנחנו לא איתו, אין לנו שום זכות להינצל. ואני יודע שבסופו של דבר, אנחנו, עם ישראל האמיתי, נקום, ואנחנו נברח מכל האליים שהתחלנו להתפלל אליהם, ולאהוב אותם, ואנחנו נחזור לקב"ה, נשרוף את עגל הזהב ונחזור לקב"ה. כי זהו שבן היום, היהודי, הוא יכול לרדת למטה מאד-מאד, אך ברגע שהרשעים, הגוים, הערבים, העמלקים, כל אלה 'מעמידים אותו ליד הקיר', ואומרים לו: 'או שאתה איתנו ועוזב ח"ו את הקב"ה או שנהרוג אותך', אזי 'היהודי-האמיתי' שבו קם לתחייה, והוא נלחם בעד האמת. הוא לא מפחד לא מהמות ולא משום דבר, רק מהקב"ה. בתוך הנשמה שלו הוא אוהב, הוא מוצא את עצמו קשור ממש עם הקב"ה. חלק, ניצוץ של הקב"ה נמצא בכל היהודי, והמשיכה שיש בין אחד לשני - אין בעולם משיכה יותר חזקה, אפילו לא המשיכה שבין השביט לכדור-הארץ, כי המגנט שיש בין הקב"ה ליהודי זו המשיכה החזקה ביותר שיש בכל היהודי [משכני אחרין נרצעה, 'כי עזה פמות אהבה...', שיר השירים]. וזה מה שיציל אותנו, ולא שום דבר אחר.

ואינני אומר לא לשים מים ולא לשים אוכל, הרי אפילו אלו שיצאו ממצרים לקחו איתם משהו, ומהמטע הזה ה' יעשה לנו ניסים, על זה הוא יבטיח את כל התזונה שאנחנו צריכים. ואנחנו נצא מזה שמחים ושלמים [ובאו ציון ברה, ושמחת עולם על ראשם...]. ואנחנו נצא מזה צדיקים גדולים, מוכנים לבנות את בית-המקדש ולעמוד בגבורה בג'וג ומוגו', אפילו שאנחנו לא נצטרך ללחם בכלל, ה' ישלח את משיחו וליחם, אבל לא נפחד, נהיה עם הקב"ה במאה אחוז, לא פחות ממאה אחוז. נהיה שלמים יותר, נהיה שמחים יותר, נהיה רגועים יותר. הכל יהיה יותר טוב.

עכשיו נחזור למצב שלנו. יש דבר מעניין היום בלילה. ישנם יהודים שעושים הפגנה נגד זה שהמטרה רוצה שהם ישמרו על האזור, זאת אומרת שמבקשים מהם להיות חלק של המשטרה בכך שהם ישמרו על האזור, כי זה צריך להיות? הם אז המפגינים טוענים: 'מה זה צריך להיות? הם יהיו חלק של המשטרה! הם יעבדו יחד עם המשטרה, חס ושלום'. אבל עם ישראל, זו תכנית תכנית לקלקל אותנו. ויש יהודים שעובדים עם המשטרה, ולפעמים עובדים נגד היהודים עם המשטרה. איך אנחנו חושבים שאפשר להמשיך

כופרים ואר"י הלבנון (271)

מסר מבנימין, כ"ד סיון, תשע"ז

אני רוצה לומר לכם שהנשיא אובמה הודיע שעומדת להיות קטסטרופה, ואנשים צריכים לשמור ולאגור אוכל ומים, ולהיות מוכנים לכל מקרה. ואותו ארגון 'פימה' (F.E.M.A) - הרשות הפדרלית לטיפול במצבי חירום) שיש לו מחנות בכל ארה"ב - צריכים לשמוע ולעשות מה שהם מבקשים... כי זה בשביל להציל חיים... מעניין מאד שרוב האמריקאים לא שמעו את זה, ואם נשאל אותם אם שמעו כזה דבר, יגידו: 'אולי כן, אולי לא, לא יודעים...', אבל זה נאמר רשמית.

לרדת ולרדת. וכשה ירד, בתוך חמישים שנה, תוך מאה שנה – הכל ירד בצורה כזאת שזה הביא את השואה, שואה!

והיהודים שמה, בשואה, כל היהודים האמיתיים שהלכו לעולמם בשואה, שלא אדם, הם הלכו עם 'שמע ישראל' על פתוחיהם, הם הבינו שהם טעו, שהם עזבו את הקב"ה, הם הבינו ברגעים האחרונים שהם טעו ב'גדול', הם צעקו עם כל הכוחות "שמע ישראל" ועברו ישר לגן-עדן. אבל אלה שלא ידעו, ולא היו מוכנים ברגעים האחרונים לקבל את האמת של "אין עוד מלבדו" הם לא היו כל כך הרבה, יחסית היו מעטים, אבל אוי להם. אוי להם.

ואלו ששרדו, והקימו את החצרות החסידיות מחדש, באבוב, בעלז, גור, וכו', וגם הליטאים, פונובז, מיר, וכו', זה נקמה היה, הנקמה של היהודים, אבל תפסנו את האמת, לפחות קצת אנשים, כי גם הם מספיק חילוניים שחזרו מהמלחמה אחרי כל הסבל הזה, בלי משפחות, ושכחו, המשיכו חיים כמו מקודם, עם חילול שבת וכו'.

אבל כל הקבוצות של החרדים שבנו מחדש את העולם – ניסו לבנות מחדש את העולם שפעם היה, גם הם בנו זאת על רמה קצת יותר נמוכה, כי את האש ואת האהבה המ'סורפת', איך אני אגיד, 'מסורפת' – אולי זו לא המילה, האהבה העניקת להקב"ה [סוף שיר השירים: 'מי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה...'] לא היה להם 'עד כדי כך', ולכן הם נפלז לתוך הגשמיים, ואפילו כפי בירושלים, במאה שערים, שהאנשים האלה לא היו בשואה, אבל הם סבלו והחזיקו מעמד עם הטורקים ואחר כך עם האנגלים והציונים, והעניו הרב, והמחולק, והם לא עזבו, כי היה להם את האהבה לתורה ולאמת, את הרצון לאמת. אבל מתקלקלים היום, מתקלקלים בחמישים השנים האחרונות, ה' ישמור. אבל מתוך ההרס הזה יקום עם ישראל, עם ישראל לאחד, עם-ישראל אמיתי. שקיבלו את התורה בהר-סיני ואמרו 'נעשה ונשמע'. אבל הפעם לא תהיה ירידה, תהיה רק עליה.

ש. האם היו חילונים והבדלים בין סוגי הקהילות?
ת. אין הבדל בין הקהילות האמיתיות, עם הצדיקים האמיתיים, כי היו צדיקים מעל ומעבר, הגר"א היה צדיק ענק, הבעש"ט, ובלי סוף צדיקים, מלא-מלא, אז אלה שהלכו איתם בנתיבות – זה היה מה שהיו שואי אפטר לתאר, זה היה 'מעין עולם הבא' של ישראל...

ובלונדון, רוב האנשים עבדו בכל מיני דברים, אבל הם למדו שעות-שעות במשך היום, הם לא עזבו את הקב"ה. אבל מתחילת המאה העשרים – (משנת 1900, שזה סוף המאה הקודמת – הרמה התחילה לרדת חזק. ועוד היו לנו גדולים, כמו החפץ חיים ועוד הרבה, הרבי מצאנו והרבי מסאטמר וכו' וכו' וכו'. אך משנות 1900, אחרי תקופת מלחמת העולם הראשונה, איזו ירידה! אבל עכשיו אנחנו מחפשים, מחפשים אמת שכל כך קשה למצוא את זה, ולהיות בטוח שזו האמת.

ש. אני התכוונתי לבניה של הקהילות אחרי השואה... האם היו הבדלים בין סוגי הקהילות?

ת. הקהילות שהוקמו לאחר השואה – אין אף אחת שהיא כמו לפני השואה. יש בודדים, אנשים בודדים, זה כן, יש רבי'ס בודדים שכבר הרוב מהם לא נמצאים איתנו כבר, מהזמן של אחרי המלחמה, אבל קהילות כמו שפעם, עם הלב, עם האש, עם המוכנות להקריב את עצמם – זה אין. אבל אני מאמין שעכשיו אנחנו נקבל את זה שוב, ה' יחזיר לנו את זה, עזרת ה', כשהבעיות הגדולות הקשות יתחילו, זה יחזיר לנו את זה. וה' לא יעזוב אותנו. זה קשה מאוד לעבור מה שאנחנו עומדים לעבור, אבל הוא לא יעזוב אותנו, הוא יעזור לנו. הוא לא רוצה להרוס אותנו. הוא רוצה את העם שלו. אנחנו הילדים שלו, אנחנו הכלה שלו, הוא לא יעזוב אותנו!...

הקב"ה איתנו – והוא לא יעזוב אותנו! ומאז שהוא ברא את אברהם אבינו הוא לא עזב אותנו – את היהודים. הוא לא עזב. הוא הביא אותנו – כשהיינו ענקיים במשך כל הגלות הזו, וגם לפני הגלות הזו, מאז אברהם אבינו עברנו דברים מאד-מאד קשים, והוא לא פעם לא עזב אותנו. אנחנו לא צריכים להיכנס, לא לדיכאון ולא לפחד, ולא לבלבולים, ולהמשיך, ולדעת שכל מה שהוא עושה לנו – הקושי עכשיו, זה בשביל לעזור לנו להיות צדיקים, שכאשר יהיו באמת הבעיות, כשתהיה באמת הסכנה הענקית – אנחנו לא נפחד, לא נפחד מכלום! אנחנו עם הקב"ה – והקב"ה איתנו.

האויברסטיטאות החרדיות
ש. כמעט כל עולם החינוך החרדי לבנות – נכנסו למערכת הרפורמה החדשה של הסמינרים: עוז' לתמורה' משנים את כל צורת החינוך. המוסדות הופכות להיות משהו קרייטיטי, בלי שום נשמה, ואיזה תכנים אינדיבידואליים על הדרך, ה' ישמור'.
ת. הם, הרשעים, הצליחו, בגדול. ה' נתן להם להצליח. הם נכנסו לבתי-העקב, ועכשיו יעשו את זה, יתפכו את זה להיות ממש כמו בתי-הספר של החילוניים, כמו אוניברסיטה. לאוניברסיטאות הם הופכים את זה. והלימוד – זה גם כמו אוניברסיטה. הם מקלקלים אותן. ואם הוראים לא יבנו ויעשו משהו מחר – לא יהיה פרוץ של יהודים בכלל. זה כבר עכשיו בקושי פרוץ של יהודי. כל מה שהכניסו עכשיו בבתי-העקב בגלל הממשלה – פסול לגמרי! זה לא עוזר כמו

שעושים חלק מהסמינרים היום, שאמנם בודקים שהחצרות של הכנות הן חרות וארוכות אבל זה לא עוזר כלום! לא את העיקר הם הורסים בכך שלומדים דברים אסורים על-פי דרישת הממשלה. הם עושים את זה, את החינוך בצניעות (המודמה) בשביל שנחשוב שכל אופן זה משהו טוב יותר, ולא יעזבו את האמת' כאילו, לא יעזבו את הצניעות, אבל רק מספיק ללכת לחתונות שלהם ולראות איזו 'צניעות' יש שם.

ש. אפילו את הגנים הופכים לאוניברסיטאות, ואת הפעילים לטוטנודים...?

ת. נכון, נכון, זה הפך למשהו כמו החילונים, ועוד מעט כל בחורה וכל ילד יצטרך להביא איפון או טאבלט... (מחשב נייד קטן) בכדי לעשות שיעורי בית, אם לא – אז אין מה לעשות... אבל עוד מעט לא יהיה מזה שום דבר. ה' ימחוק את כל זה, ימחק את זה לגמרי! אבל אני רק מחכה לרגע הזה שכל זה נמחק, וכל יהודי צריך לחכות לזה.

ש. מה שמפחיד אותי זה אלה ה'ביבסקים' הרשעים שפעלו בזמן הקומוניסטים לרדוף את הדת (אנשי הביבסקיה) קיצור המלים "יברי-סקציה", המחלקה היהודית, אלו שהיו ממונים להרוס את היהדות שם, ברובם היו יהודים שבגדו במסורת אבותיהם), היום יש לנו אותם כאן בארץ ישראל, והם פועלים בכל הכח שלהם...?
ת. בודאי, ודאי שיש מספיק 'ערב רב', אנשים שהם בכיול יהודים והם פועלים נגדנו. אבל הם נותן להם להצליח רק עד נקודה מסוימת, אבל שמגיע הרגע – אז היהודים האמיתיים יגידו: "עד כאן!"

ש. מדיהם אותי איך שהם הצליחו לכבוש טוטנודים את כל החינוך החרדי, שנכנס ישר לתוך הפה שלהם, הם לא חלמו ואף אחד לא חלם על כוז הצלחה מדיהמה...?

ת. ממש! לא הכניסו כסף. זה הכל כסף. אנשים שרוצים כסף, והם לא מאמינים בקב"ה, אפילו אם הם עם זקנים, ועם פאות וכו', הם לא מאמינים בקב"ה.

ש. ואיך זה שאין קול צעקה...?
ת. יש כאלה שאומרים לעצמם פשוט, מה? זה יותר טוב! תראה, הם נשאים יהודים! ואפילו יש איזה סוג של 'צניעות', אלה הקנאים – הם משוגעים... אבל זה הפוך. אתם משוגעים. מי שהולך עם הרשעים, מי שהולך עם אלף עובדי-העבודה-זרה, אתם שמשתחווים לעגל-הזהב, אתם המשוגעים, אתם מאבדים את הכל, אתם מאבדים את הנפש!

ש. קניבלי תקציבים של מיליונים, הסמינרים, סכומים אדירים בשביל להכניס את הרפורמות שלהם ולחזק את הנכדים...?
ת. הרבה מאד מהסכום הזה ילך לכיסים של כל מיני יהודים שמהם... ואני מאמין שיהיו הורים שיפתחו את העיניים, ואם לא יפתחו את העיניים – אז העיניים יישארו סגורות...

ש. שמו בתיבות-הדואר בירושלים הזמנות ללימודי מקצועות שונים, מציעים לכולם, לכל הבנות והאמהות, להשתלם ולהיות דוקטורים, כולק מתוכנית האקדמיזציה לציבור החרדי של הממשלה...?

ת. ורצו להרוס את עם"ה, ה' ישמור, הם רוצים להרוס את המשפחה היהודית. זה העיקר, להרוס את המשפחה היהודית, ולא יעזור להם, המשפחה היהודית תישאר נצח, והם יעלמו נצח.

ש. מה הכוונה במסד: 'לא לפחד' אם רק חושבים על מה שעלול לקרות, זה ממש פחד ענק...?

ת. נכון, אם אנחנו נחשוב על מה שעומד להיות – אז זה פחד כזה שאני אפשר לתאר. אבל מי שבוטח ב'ה' – הוא לא מפחד מה, אם הוא יודע שזה מה שה' עושה. תראה, אדם צדיק מפחד מהמות אך ורק בגלל שהוא לא יכול לעשות מצוות, זה מה שמפריע לו, אבל בשביל הצדיק, למות – זה פשוט כמו לעבור לחדר אחר באותו הבית. זה באמת כך. מה זה המוות? איפה זה גן עדן? זה זה ידענו! זה איתנו! זה לא כל כך רחוק. זה לא מיליון קילומטר הרחק מפה, זה אולי כמה צעדים מפה. זה לא כמו שאנחנו חושבים. אין לנו מושג ממש על עומק, על רוחב. אנחנו לא יודעים מה זה 'מקום' [הנהה על אה"ל...]. אנחנו לא מבינים. זה הרבה מעבר ליכולת שלנו, לרוב. אולי אינטיטיבין הבין קצת, אבל רק קצת. כשמגיעים לאמת – אז זה הוא מאד קשה להבין, מאד קשה.

אבל ברגע שניגע לגאולה השלימה – לאט לאט אנחנו נתחיל להבין. מה זה הבריאה? הבריאה זה משהו מעל ומעבר, עד משהו שאני אפשר לתאר.

ונהיה עם משיח, עד שנצטרך לעבור עוד שלב, שהוא, המשיח, 'יכן אותנו לקראת זה, שנוכל להבין את השלב הבא. 'נצח' – זה פשוט. זה לא לב לשתת כל היום והזמן יעבור... זה לא ככה שנשבע על כישא, הזמן יעבור וזה לא יגמר, לא! זה לא ככה. ליכות בנצח – זו עבודה מאד קשה. ואנחנו נגיע לזה, אבל אני לא יודע איך להסביר את זה יותר ממה שהסברתי, ואתם לא תבינו יותר ממה שהסברתי.

אז לכן, אין ממה לפחד. ה' לא יעזוב אותנו. הרשעים – כן. וזה שיש לנו עבירות זה לא הופך אותנו לרשעים [קלהת ז' כ': 'פי אדם אין צדיק בשר' אשר יעשה טוב ולא יחטא...]. וה' יציל אותנו, ד"ק שאנחנו נטבע. והאם יודעים שאפשר לעשות תשובה ברגע אחד, תשובה שלימה [קדושינ מט:], אבל לא לחשוב שאתם תמתינו ותיהנו

מהדברים הכי מגעילים, ופתאום, בדיק לפני הסוף תחזרו בתשובה... זה זה הולך ככה [רמב"ם הל' תשובה פרק ז' הל' ו' ופרק ז' הל' ש' ש"לית סוף שער ב']. ברגע שהבן-אדם כל כך ספוג גשמיות וכל הדברים ההולכים עם זה – לא הוא כבר כבד מדי, ולא יכול לחזור, ח"ו, שלא נדע. לכן, עכשיו-עכשיו אנחנו צריכים לשנות את החיים שלנו, להפסיק לדבר נגד אנשים, להפסיק עם הדרירה אחרי הגשמיות, להפסיק עם כל הבר-מצוות המפוראת וכל האוכל המפואר וכו' וכו'. אנחנו צריכים אך ורק את הקב"ה, לשתת ללמוד, לשתת ולהתפלל, להגיד תהלים, להיות עם ה', ולגדל את הילדים שלנו עם החינוך הזה.

אבל בתי הספר החרדים מלאים חוצפנים, פשוט חוצפנים ויש בתי-ספר שלא בתי הספר של בתי יעקב שלוקחים כסף מהמדינה, הם בקושי 'חרדים', כי מה עושים שם? מלמדים אותם לעבוד, ושהבעל יושב בכלול ללמוד, והם יהיו מנהלות של בתי-ספר או שהם יהיו מנהלות של בנקים או... אבל לא יהיו בבית עם הילדים, הבעל יהיה בבית עם הילדים! זה בודאי גם יפריע ללימוד שלו. אז איזה בית ספר זה? מלמדים צניעות בקושי. זה לא כך בקושי – שזה כבר לא צניעות וזה לא כלום, וזה לא מה שה' רוצה. ה'בתי-יעקב' זה הדוגמה של הקלקול של הדור הזה. והשיבות שנוסעים עם הבחורים לטיולים עם ג'יפים וכו', זה גם לא דוגמה כלל-בכלל של חינוך של בחור חרדי, עדין, שמחפש את הקב"ה. הם מחפשים 'כיף', ד"ק כיף! וכל המקומות שסביבול הם מותרים ללכת בחופשיים וכו' רק שבשיל כ"ף. והכ"ף הזה – זה היצר הרע, הכיף הזה זה מלאך המוות [שבת סב:].

ש. האם יש עוד עם מי לדבר את הדיבורים האלה? זה נראה שהעולם ישן לו לגמרי...?

ת. יש, יש עם מי לדבר. יש יהודים טובים שהם מבלבלים, כי הם רואים שהכל נופל, ולפעמים אפילו בתוך היתב שלהם, והם לא יודעים איך צלצת מזה. והם יש דיבורים אמיתיים, אנשים שיגידו את האמת, הם יתפסו את עצמם, והם ירצו לכיוון כל האנשים שדוברים אמת. כי הם התבלבלו עם כל הבלאגן, ומיד כשישמעו את האמת – הם ילכו לצד האמת. זה הזמן של הביור, ונראה מי שייך למה, מי שהולך לאמת – ומי שהולך לשקר.

אבל יש כל מיני סוגי שקרים. יש שקר שזה נראה כאילו שזה אמת, ולפעמים מדברים באותו מקום אמת, ולפעמים זה סתם שטויות, זה סתם בלבולים. אז זה מאד קשה, מאד-מאד קשה, לדעת מה האמת ומה השקר. אבל יהודי אמיתי – הוא יתפוס, הוא יתפוס איפה הטעות, איפה הבן-אדם לא מדבר בדיק את האמת. זה לא פשוט. צריכים מאד להיזהר, כי אפשר לראות פאזל שהם צדיקים גמורים, ובאמת בחלק מדברים אמת, אבל חלק לא חלק מהדיבורים שלהם הם לא אמת.

ש. במי מדובר, דיבורים של מי...?
ת. אני לא יכול להגיד מי. באופן כללי – זה אנשים לבושי מעילים, ארוכים ופיאות ארוכות וזקנים, ונראים... והם אפילו תלמידי חכמים, אבל יש בלבול. ויש כאלו קונפליקטים בין רבנים שאי אפשר לדעת מי שייך למה. ואין רבנים להגיד: "תפסיקו! זה הכל – כל המחלוקות שיש, זה רק מוריד את כל העם".

ש. יש לי מכרים שיש להם ישיבה, והם אומרים, שעם כל הכבוד הנורא שיש – היום אין להם ברירה, הם מוכרחים לעשות בקיץ או באיזה זמן אחר תכניות כאלו. הם לחלוטין נגד זה, אבל כדי שלא תהיה קפאה בין בחורי הישיבה שלהם לאחריים הם חייבים ללכת עם כולם...?

ת. אני לא יכול להגיד לו מה לעשות. אני רק יכול להגיד שהשקר לא יכול להמשיך, והוא צריך לדבר עם בחורים כמו שאני עכשיו מדבר אתכם. ואני מאמין שמהישיבה הגדולה הזאת יהיו לפחות עשרה שריגישו כמו שאני מדבר, שזה האמת, והם יצלו. הרבה בחורים שמעדיפים את האמת, אבל אין בכלל מקום של אמת [וישיבה נ"ט: 'פי כשלה ברחוב אמת, ונכחה לא תוכל לבוא...']. לא נותנים להם אפילו אפשרות להרגיש את האמת. ונכון, יהיו מעט שיישארו, אבל על המעט הזה – ה' יבנה את העולם החדש. כמה אנשים שרדו במבול? מעט! ועליהם להלל בנבנה, כל העולם. אי אפשר ללכת כבר עם הרוב. זה שקר, שקר, שקר. איך אפשר! אז סדר, תהיה ישיבה גדולה יותר, יהיה להם שם יותר מכובד, יותר בחורים ירצו לבוא, אבל איזה סוג בחורים יוצאים מזה? מה נגיד בשמים? שמה? שהיינו צריכים לעשות 'כיף'! מלמדים אותם תורה כל השנה, ואחר כל זה הולכים ושדברים את הכל, והכל 'הולך לפח', כי מראים להם כיף! מראים להם את הטעם של המהירות, של כל הדברים הגופניים [שבת קמז: 'חומא דפרוגייתא ומיא דדימסת קיפחו עשרת שבטים מישראל...'], זה הכיף! ואנחנו מכניסים בעצמנו את השקר, עוזרים להכניס את זה. בודאי שיש להם את זה גם מהבית, אבל אני מאמין שאם אומרים: "עד כאן, גמרונו! ומדברים על הלב עם כל בחור ובחור – אני מאמין שאפשר לסובב את זה, לא בקלות, אבל יש מספיק שיש להם נשמות יהודיות שזה יכול לעזור להם.

ש. אנחנו מדברים באופן כללי, על כלל הציבור. זה מאד קשה, איפה יש כאלה מוכנים להקריב את המוסד שלהם בשביל האמת...?
ת. יש אנשי-אמת שהם לא שמחים עם עצמם, כי

הם יודעים שהם לא בכיוון הנכון, אבל אין להם את האומץ לקום לעשות. ובאמת לא כל כך הרבה ישיארו, ח"ו. אני סיבה של לא להגיד ולא לדרוש, כי אם לא – אוי לנו. כי מה יהיה? המשיח יבוא, והילדים ילקחו קרטיבים... והם ירצו ללכת להפחץ חיים... הפחץ חיים! אוי לחפץ חיים, אם הוא היה יודע על שם מה עשו שם את הברכות האלה, על השם שלו! אוי, החפץ חיים! עם המגלשות את תוך המים עם... אוי ואבוי ואבוי, הוא בטוח מתהפך שם בגן עדן!

ש. אבל אי אפשר היום להפוך את האנשים...
את רוצה לשמוע שאי אפשר, תספרו זאת למישהו אחר... אני לא רוצה לשמוע, כי זה לא נכון, ואנשים חייבים, ואם הם לא – אז לא!

על הקבר של פרס שמו את הפסוק: 'זכתו חרבותם לאיתנים'...

הם ממש מאמינים שהם יכולים להילחם עם הקב"ה ח"ו, הם מאמינים בזה... אני לא מבין אותם בתור בני-אדם, הם אולי כולם 'השטן' בעצמם. אני רק יודע שהם עושים את זה בלי פחד, בלי פחד. אבל הזמן שלהם כבר גייע, זה בא עוד מעט, וזה יהיה הסוף שלהם. והם יפתחו את העיניים פתאום, והם יראו שהשטן, הוא הולך עם הקב"ה, הוא משתחוה לקב"ה, ולא הוא הכל-יכול, ח"ו, הוא ממש ה'שרת' שלו, המשמש שלו. וזה יהיה מהו-משהו, זו הנקמה ש'מעל ומעבר'... הם לא יאמינו, פשוט לא יאמינו! יהיו בהלם, הם ימותו רק בגלל השוק הזה...

הגענו להתחלה של הסוף (283)

בנימין, ירושלים, כ"ה אדר תשע"ז

יש ימים שאני הולך עם אבא שלי לבית הכנסת, או שאני הולך עם אבא שלי לעשות קניות בשביל הבית, ואחרי זה אנחנו מטיילים קצת, לפעמים בגאולה ואחרים בכנפי-נשרים (ליד ה-הנוף), בשביל הבריאות של אבא שלי, ואני תמיד אוהב להסתכל על האנשים. כל האזורים האלה זה אזורים של יהודים חרדים. אני מסתכל, מבונן, ורוצה לבכות. אני לא מרגיש בדרך כלל את היהודי-האמיתי מאחורי הזקן והפאות. אני לא מרגיש בעיניים של הילדים את התמימות המתוקה שפעם היתה אצל ילד-יהודי-אמיתי. אני לא רואה גנשים היהודיים, שצריכות להיות צדקניות, אני לא רואה את הצדקות. ובכל העיניים, אם של הגדולים או הקטנים, אם נשים או גברים, אם בנים או בנות, לרוב אני רואה אטימות, חוסר רגישות, לא רואה את הרפנות המלאה אינטליגנציה, המלאה אהבת ה', המלאה את ה"פינוטל-עיד" (הנקודה היהודית) שפעם היתה.

זה היה התחיל היום. והיו זרות שבאמת ככה זה היה נראה, אבל מאחר שהעולם אז היה גדול, ובכל מקום זה היה קצת אחרת, עוד היו מקומות שאפשר היה לראות את המראת הנדהר הזה, ילדים וילדות, גברים ונשים, מבורגים או צעירים, מאמיס וטאטיס, באביס וזייד'ס (אבות ואמהות, סבים וסבתות), שהיו יהודים אמיתיים. אבל בדרות שלנו, ממלחמת העולם השנייה, ועוד לפני מלחמת העולם השנייה, זה כבר התחיל מלח"ע הראשונה, ההתדרדרות פשוט איזומה נוראה, והגענו למצב שאפשר רק לבכות. רואים נשים שבעצם נראות יותר כמו דוגמניות, עם פאות ארוכות, ושמות ממש צמודות על הגוף. אמנם הן מרגישות את עצמן חרדיות, ולכן קצת הן שומרות על משהו 'כאילו', אבל כשהולכים לחתונה-יהודית-חרדית, ורואים את קלות-הראש, את הטיפשות, ואת השטחיות, ואת חוסר-הצניעות – אז רואים לבכות. ביום-השבת יום הכי גדול בחיים של בחור ובחורה, יום-הנישואים שלהם, הרצינות, אהבת ה' – לא קיימים. יש 'כאילו', אבל זה לא זה. אין לזה עומק. אין לזה קשר אמיתי.

ולכן אני יודע שזה חייב להיות הסוף, כי רוב היהודים הם ככה. וברוך ה' יש קבוצה שהיא שונה, שמתגדלים לחזור למה שהיה, אבל גם להם ישנה בעיה, כי הם חיו בשטחיות זמן רב, והם הבינו שזה משהו שטחי, ולכן הלכו לכיוון אחר, אבל זה לא רק שקשה להם כי הם לא יודעים בדיוק מה לעשות או איך הם צריכים להרגיש, ואין להם מסורת שאפשר להישען עליה, אבל גם בנוסף לכך אין בדרך כלל מנהיגים למשוך אותם ולהראות להיות דוגמא לכלל האזר.

אבל עם כל זה אני רוצה לומר לכם: כמה שאני בוכה על המצב אבל יודע אני בטוח עכשיו יכול להמשיך מצב שכזה, שחייב להיות עכשיו הסוף, כי עוד דור-שני יהודים לא יכול לקום, זאת אומרת לא יכול להמשיך דור נוסף של יהודים אמיתיים, רק אם משהו גדול קורה, משהו שיביא להשמיד את העולם הזה שאנחנו חיים בו. לא יכול להיות אחרת. **הגענו לסוף.** לא יכול להיות אחרת כשהחינוך שלנו, החינוך של הדור הזה אז במצב הטוב – שטחי מאד, ובמצב הגרוע – שטחי בסגנון גויי ואמנם רוצים בחורים שלומדים, והבנות רוצות לעבוד בשביל הבעלים שלהן, אבל עם כל העבודות שלהן, בין אם הן מנהלות-בנקים, או הן ספר, או אפילו גננות, או לא משנה מה שהן, הן לא מגיעות לאמת של האשה החרדית האמיתית שחיתה לפני – בואו נגיד דור או שתיים, שרצתה בחור לומד כאשר זה לא היה פופולארי, כזוהי היה נגד הרצון של רוב היהודים, כי הרוב רצו פרנסה, ולא שהאשה תלך לעבודה. אבל זה היה בכל אופן אידישקייט. ועכשיו אין אידישקייט כמעט, אין אידישקייט כמעט. ולא יכולה להיבנות

על הדור שלנו חברה של יהודים-אמיתיים. אחרי מלחמת העולם השנייה באו כל אלה שהצליחו לשרוד את המלחמה ברחמי ה'. הם היו לרוב עצובים, כי ראו את הילדים שלהם, שלא נדע, או את נשותיהם או את בעליהן נהרגים באכזריות על הרשעים הנאצים ימ"ש, אבל באו לאמריקה, ובנו שוב. והרבה מתוכם חזרו למקורות שלהם, לחסידויות שלהם, לבית-המדרש שלהם, אבל עם כל זה ירדו, הם לא הצליחו לחזור למה שהיה באירופה בין הטובים ביותר, כי היתה כבר כזו ירידה גדולה.

ועכשיו אנחנו בסוף, הסוף. זהו. תתכוננו. זה הסוף. זה היה היום או שזה יהיה מחר, אבל זה בתהליך מאד-מאד חזק. אנחנו טסים לסוף. זהו מגיע במהירות שלא תיאמן. וכשזה יגיע – תהיו מופתעים. אבל זה חייב להיות. ושני שליש של העולם חייב להיחרב (סוף ספר מלאכי, הפרטת שבת הגדול: 'לפני בוא יום ה' הגדול והנורא... 99 אבוא והייתי את הארץ חרם... וכן בזכריה פרק י"ג ועוד רבים.) יש כזו רשימה, הרשעות מאד גדולה, וכל אלה ששייכים לסדר-העולם-החדש – שהם בודאי ערב רב. אבל עם כל האמונות השקריות שלהם, עם כל האילולים ועם השטן עצמו, ועם כל הטקסים שהם פשוט עושים לנ-אדם רצון להקיא מזה – עם כל זה הם, חלק מהם, הם יהודים, לא הרבה, לא, אבל יש יהודים ביניהם. והיהודים האלה הם ערב-רב, והם באים ממצרים. הם נשארו עובדי ע"ז, עובדי הבעל הם נשארו. אחרי כל השנים האלה, כל אלפי השנים האלה – נשארו ערב-רב, עם אמונה בבאילים, ולא בקב"ה. וזה מתבטא כל כך ברור עכשיו שהם ממש מתפללים לשטן, וכו' וכו'. עם כל הדברים שאני לא רוצה לחזור על זה, כי זה מדי מפרע ל. והם לא יהודים! הם לא יהודים! הם ערב-רב! הם רשעים גמורים. והגויים האוהבים שהם יהיו מקדימה בחיות, שיגידו: 'הן, הנה היהודים, האנשים יראו שהיהודים הם אלה הבלוטים, הם אותם שעושים כל מיני דברים שהם לא בסדר, ואז שואלים את היהודים עוד יותר, כי להם כן עוד סיבה לשנוא את היהודים. וזו אחת הסיבות שעכשיו האנטישמיות עולה ועולה ועולה.

אבל זה לא משנה, אני סתם הבאתי את זה כקוריו (דבר מעניין). מה שמשנה זה שיש לנו גרעין מאד קטן, לעומת כל המיליארדים של אנשים בעולם, פיצ' (מזערי), שמתגדלים לחזור למה שהיה, וזה קשה להם. והסביבה לא מקבלת את זה, והרשעים של כל המדינות רוצים להתפרסם מהם, כי הם לא רוצים גרעין של מישהו שחפץ אמת. אבל עם כל זה, עם כל זה האמת תצא. ובאמת גם ביניהם יש שקר, יש אנשים ביניהם שהם גם כן ערב-רב, שהם כן לא תופסים את האמת, אבל זה גם תגלה. לאט לאט מתגלה מי יהודי אמיתי ומי ערב-רב וכו'. וכל מה שאנחנו עוברים עכשיו, היהודים האמיתיים, כמו שאנחנו מספרים כל הזמן, זה רק כדי להוציא אותנו מן הבוץ, שנוכח, שנוכח גם לעצמנו שאנחנו יהודים-אמיתיים עם נשמות-אמיתיות.

אנחנו יודעים שגדולי-הדור מהדורות הקודמים אמרו ברור, אמרו זאת בזמן של הבעל שם טוב ועוד לפני כן, שבתקופה שלנו יהיו לנו רבנים כמו 'סומסומים' [ה' באורך ספר 'הדור האחרון' פרקים ד' עד ו']. וזה היה עם פאות ארוכות וזקן ארוך וכו', אפילו אם הוא נחשב ת"ח, זה לא אומר כלום, גם הוא יכול להיות ח"ו ערב-רב. וגם האשה שנראית הכי צדיקה היא יכולה להיות ערב-רב. אנחנו לא יודעים.

דבר אחד אני אגיד לכם, דבר אמיתי, שאי אפשר לעשות משחק עם זה. לא באמת. כי מי משחק – מבין שמי שיש לו נשמה-יהודית הוא פשוט רחמן, והוא אוהב לתת צדקה, עט. והוא אוהב לעזור לאנשים [ע"ז] ביצה לב, ובמקום של שלשה סימנים יש באומה זו הרחמים והבטישין וגומלי חסדים...]. בעיקר ליהודים, אבל עוזרים לפעמים ללא-יהודים. וכשרואים יהודי טובל – הם בוכים בשביל זה. זה מגיע לו אל הלב. וזה אנחנו רואים הרבה מאד. וכשרואים יהודי שבוכה הוא הצרות של יהודי אחר, תדעו במאה אחוז שהוא יהודי-אמיתי. ואפילו אם הוא חילוני, אם כשהוא רואה יהודי אמיתי רואים בפנים יש שזה עושה לו משהו טוב, והעיניים נדלקות, ויש לו חיוך, לא חיוך של צחוק, אלא חיוך של שמחה מלראות צדיק – תדעו שהוא יהודי אמיתי. אין ספק. אבל הרשעים שאין להם לב יהודי – הם יכולים לשתף פעולה עם הגויים בלי שום בעיות, או עם החילונים בלי בעיות, כשרוב החילונים הם ערב-רב, אבל אמנם יש בין החילונים גם כן יהודים אמיתיים שיחזרו. אבל הערב-רב הכביכול חרדים – הם יכולים לשתף יפה מאד פעולה עם הרשעים שהם נגד הקב"ה, בגלל שהם ערב-רב, אבל הם 'כאילו יהודים' וכאילו חלק מהם, כאילו שהם יהודים שומרי-מצוות.

אז לא לפחד, יהודים אמיתיים, אנחנו נצא מאד, אנחנו נצא מהבוץ שאנחנו נמצאים עכשיו. אני הולך ברחוב ומחפש עיניים ומבט של יהודים-אמיתיים, ובכל פעם שאני רואה יהודי אמיתי – טוב לי, אני מפקסיל לפחד כל כך. אני לא מפחד על עצמי, אני מפחד על עם ישראל. ולכן אני הולך וסופר יהודים אמיתיים. סופר את היהודים האמיתיים שעוד יש בעולם הזה. ואני רושם את יהודי אמיתי, אני לא סופר אותם. אני פשוט שם סימן, ואז אני רק רואה כמה שזה נראה, זה

נראה הרבה, אבל זה לא כל כך הרבה באמת, אבל זה עושה לי טוב. אני יודע, אני רואה את העיניים שלהם, אני רואה את שחם מרחמם על אבא שלי שיש לו בן כזה, אבל זוהי רחמנות אמיתית, ואולי גם להם יש בן כמותי, והם מרחמים עליו וגם על עצמם, אבל הם יהודים אמיתיים, כי הם אוהבים את עם ישראל. ויהודי שאוהב את עם ישראל – אוהב את ה', ומי עושה חסד עם עם ישראל הוא עבד ה'. והוא לא חי בשביל הגשמות. הוא חי בשביל להיות קרוב אל ה' בלבד. הוא חי בשביל לעזור לעם ישראל, כי הקב"ה אמר שזה מה שיהודי צריך לעשות. והחסד של עם ישראל יכול למחוק הרבה עבירות [בחסד ואמת וכפר עון...], משלי ט"ז ה', רבונו יונה שלע"ת שער י' ע"ט], יהודי אמיתי עושה חסד גם כן באיזהוהו שלב, אם הוא לא עשה תשובה, הוא יעשה תשובה. אין עם כמו עם ישראל. ה' ברא אותנו להיות שלמים, אבל הוא מעביר אותנו במשנה שנועד להינן אותנו לשלימות. הבריא את כל אדם וחיה היתה רק ההתחלה, זה התחיל את כל הניסיונות של להוציא מאתנו את השטן, שנוכל להיות בעולם מושלם, בעולם שכולו טוב, בלי האדומים, בלי כל אלו הזמן, בלי הערב-רב, בלי האדומים, בלי כל אלו ששונאים אותנו ומקנאים בנו. בסופו של דבר, היהודי האמיתי – הדבר שהכי הוא רוצה, זה שהוא והקב"ה יהיה אחד, שהוא לא יעצב כביכול את הקב"ה בהתנהגות שלו, שהוא ישתדל כל הזמן להיות כמו שיהודי אמיתי צריך להיות. וזו השמחה הכי גדולה שלו, השמחה הכי גדולה שלו! אין שמחה יותר גדולה מזו. יהודי שבאמת חי בשביל זה, הוא יחיה לנצח, כי הוא יהודי אמיתי וה' ברא אותו להיות שלם. ועכשיו אנחנו לא שלמים, אבל ה' ברא אותנו להיות שלמים, ועוד מעט, עוד מעט, נגיע לשלמות הזאת.

ש. אמרת שאנו הולכים ומאבדים את התמימות, השאלה היא איך אנחנו באמת מפתחים בעצמנו וביולדים שלנו את הרגישות והתמימות הזאת...?
ת. שאלה מצוינות. אבל תראו, לכל יהודי אמיתי יש את זה בפנים. אם הוא גדל חילוני, אז זה מחוספס כבר – החלק העליון של ה-הנוף, אבל לאט-לאט כשהוא לומד תורה, וחי חיים כמו שצריך – אז הקליפה יורדת. אבל זה לא פשוט, ויחד עם זאת ה' עוזר, כי אם זה רק היה עלינו לכשעצמנו לעשות את זה – אולי לא היינו מגיעים לזה, אבל כשה' רואה שזה הרצון של היהודי – הוא בעצמו עוזר להוריד את הקליפת האלה [קידושיני ל.]. וברגע שמורידים את הקליפות, וזה בעיקר דרך הלימוד, שנדע איך אנחנו צריכים להרגיש, ודרך תפילה, ודרך כל מה שאנחנו צריכים לשמור, לשמור את השבת, ולהיות צנועים, ולהתנהג בבית כמו שצריך וכו' וכו'. ולגדל את הילדים שלנו. ברגע שאנחנו צריכים לגדל את הילדים, ואנחנו רואים את הילדים שלנו שנולדו שאנחנו כבר היינו בעלי-תשובה, בכל אופן הם לא כמו הילדים שנולדו בעבר כשהיינו עדיין חילונים, ובכל אופן יש להם מראה אחר, מראה שעושה לנו טוב בלב, שאנחנו רוצים לבכות שמחה כשרואים אותם, את הילדים שלנו, שנולדו אחרי שחזרנו בתשובה. וזה גם נכון ליהודי-חרדי, 'כאילו כאילו', שעשה עבירות, ובכל זאת הוא עשה תשובה [זוה"ק ח"ג עו. ועוד]. שוב, אנחנו היהודים נולדים עם תכונות מסוימות, וזה שהיצר הרע והעולם-של-הגויים, והעולם-של-הערב-רב ועמלק ממש עושים אותנו מחוספסים – כך שלא רואים מתחת לאדמה, מתחת לעור את האמת, אבל ברגע שאנחנו לומדים ועושים כל מה שאמרתי, אזי גם החלק העליון מתקף והחלק הפנימי מתגלה. ואז 'לא-סתם', אז גם הפרצוף של ה-הנוף-אדם משתנה. אני כבר ראינו בעלי-תשובה, שהם היו כבר בעלי-תשובה, שהם היו לבושים כמו בחור-שיביות או כמו אברכים, והם – היה להם כבר זקן וכו', אבל ההבעה עדיין לא היתה נראית הבעה של יהודי. אבל לאחר כמה שנים של לימוד וכו' – הכל משתנה, הפנים, ההבעה ממש משתנה, זה מקבל רכות, וסבלנות, ואהבה, ועומק, וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי. זה גם מקבל את הרצון להילחם ואפילו להקריב את עצמם בשביל להחזיק את האידישקייט. (המשך בעלון מס. 14).

כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו!
השתדלו לעיזב את קרוביכם בח"ל על הסכנות הצפויות, והחשיבות לעלות ארצה בהקדם. (לפני כעשר שנים, בתקשור עם בנימין הגיע שאלה מיהודי באמריקה: "האם יש חובה כיום לעלות ארצה?") בנימין ענה "הוא לא חייב, אבל איך אומרים – כדאי עכשיו לפני הפקקים". לא הבנתי את התשובה, הרי כל אחד יכול לקנות כרטיס טיסה ולהגיע. היום, עשר שנים אחרי אני מבין את התשובה – כאשר כל העולם יראו את הכוכב ומיליוני יהודים ינסו לעלות לארץ ישראל, זה לא יהיה פשוט, אז כדאי עכשיו...)

ליזכיו הרבים ניתן לקבל את העלונים חנים טל. 0527-111-333 * לעזור רחמי שמים, עצרות תשובה ותפילה נערכות מידי ערב ר"ח. פרטים בפרסומים * ניתן לשמוע את המסרים המעורכנים בטלפונים: 077-263-8885, 0799-177-555.

ניתן לקבלת המסרים במייל, נא לכתוב לכתובת: hashavit776@gmail.com

(המשך מעלון מס 13).

אז ככה זה הולך, אנחנו רק צריכים לעבוד על זה, לנצח זה אנחנו רוצים, שאנחנו רוצים להיות קרובים אל ה', זו המטרה שלנו בחיים. לא שום דבר אחר. הגשמיות וכל הדברים של העולם שלנו זה רק צריך להיות משהו שמביא אותנו לזה.

ואם בן-אדם עני – אז הרבה פעמים הוא במצב יותר טוב רוחנית [ר] יומא דף ע"ו. 'שאלו תלמידי את רשעים...', כי יום יום הוא חייב לבקש את הקב"ה לעזור לו, הוא צריך לבכות ולבקש. או כשיש מישהו חולה, צריך לבקש רפואה-שלימה על החולה. אז מי שהיה בסכנה, זה דווקא מי שיש לו הכל, כי יש לו בעיה, כי לא קשה לו, יש לו את הכל, הוא לא מרגיש שחסרו לו משהו, אז בשביל מה הוא צריך להתפלל כל כך ולעשות את כל הדברים האלה? [חגיגה ט': 'אה עניותא ליהודאי כי בראי סומקא לטוסיא חיורא...'] אבל יש גם בזה אנשים בעלי אפשרויות שעם כל זה יכולים גם כן לעלות לרמה הגבוהה, ולהשתמש במה שיש גם בשביל עצמם וגם בשביל החסד-היהודי. אבל יש כאלה שהם לא מסוגלים, והם בבעיה, בבעיה קשה.

אדם צריך להשתדל לחקות את כל התכונות של הקב"ה, ולהשתדל ללכת בדרכו [זהלכת בדרכיו, סה"מ להרמב"ם מ"ע ח']. אמנם אנחנו לא יכולים להיות כמו הקב"ה, אז דבר שאי-אפשר אפילו לתאר בכלל, אבל הוא מוביל אותנו בדרכים מסוימות, וככה אנחנו צריכים ללכת. ואם הוא רואה שאנחנו רוצים – אז כביכול הוא לוקח אותנו ביד והוא מוביל אותנו [בדרך שאדם רוצה לילך – מוליכין אותו].

ש. מה דעתך על ההפגנות הענקיות שיש בירושלים ובעוד מקומות כנגד הגיוס, בתקשור האחרון אמרת לנו שבקרוב זה יתחיל להיות יותר חזק ויותר בוטה, הניסיונות של השלטונות לדרוס את האזידישקייט, ואכן זה התחיל להיות גל עצום של התקפות הרשעים על היהדות, רח"ל...

ת. ברוך ה'! זה מביא את היהודים האמיתיים לאמת. זה שהם חייבים להתנגד, חייבים להתנגד עכשיו לגיוס. הצבא הוא לא צבא של היהודים כבר, זה הנפק לצבא של עוקמים, של גוים. זה לא צבא יהודי.

ש. אבל זה שכל כך הרבה יוצאים להפגנה ומוכנים למסור נפש, זה דבר חיובי שוודאי יקרב את הגאולה...

ת. זה מאוד חשוב, שהבחורים האלה והאברכים האלה, הם מוכנים למסור את הנפש בשביל שלא לתת לבחורים ללכת לצבא, צבא של רשעים, צבא שהראשנים שלו רוצים להביא את כולם להיות גוים, זה הכל. הם – לא אכפת להם אם הם יכולים להילחם פחות טוב או יותר טוב, זה לא ישנה בסופו של דבר מי נלחם בתוך הצבא. אילו היה מאד חשוב להם, טיב הלחימה של הצבא, אז ידע לא היו שמים בנות ובנים יחד בקרב, כי זה ידע ברור שבת פיזית לא יכולה להיות קרבת כמו בן, זה סתם סמטום. אז הם בעצמם מחליטים את הצבא, אז אי אפשר לסמוך על מה שהם מדברים. בכל אופן חייבים לשמוח על זה שכל כך הרבה אברכים ובחורים מוכנים להקריב את עצמם בשביל לא ללכת לצבא. ועכשיו זה כבר יהיה מבחנים בכל דבר, בכל התחומים, כי הבעיה הבאה זה יהיה החינוך. ומצב החינוך – זה פשוט לבכות. הם ממש ממש מגדלים את הגנות להיות 'שיקעס' (גיוות), ואת הבנים להיות 'שייעקש' (גוים).

הם משתלטים על המשפחות באופן נורא, וזה הכל בגלל השכר שזה לא עולה להם. ומי שהולך לבית-ספר שלא לוקח כסף מהמדינה או רק מעט כסף מהמדינה – גם הוא מקריב את עצמו, זו גם כן הקרבה, כי הם גם רוצים חינוך יותר טוב בשביל הילדים, יותר קרוב לה', יותר אמיתי, אתם הם רוצים, אז הם מקריבים, משלמים עוד כמה אלפי ש"ח כל חודש, תלוי בגודל המשפחה, בשביל שיהיה לילדים את החיידר הכולן, בשביל בית-ספר-של-אמת. וזה לא פשוט, לא פשוט. אבל הם מקריבים את עצמם, וזה מה שחשוב. וה' רואה את זה, והוא יציל אותנו רק בגלל הגבורים האלה.

ש. מה ל"כ עצוב, שיתוף-הפעולה מצד החודדים, כי רק ככה הם מצליחים כל כך להרוס אותנו...

ת. נכון, זה מאד כואב שיש יהודים מלשינים. ויש יהודים שפשוט הולכים עם המסד ומוכנים הכל לעשות רק לקבל משכורת יותר טובה או משהו כזה, או להיות כאלה שמקבלים כסף בשביל להיות מלשינים או ללכת עם השקר. ועכשיו זה (הכסף הזה) מביא כל כך הרבה אנשים לבעיות קשות. אבל אין מה לעשות. זה עושה לנו את הבריור. אנחנו כבר רוצים על ידי זה מי שישלם, חייבים את זה – כמה שזה כואב, צריכים להפריד בין יהודי ליהודי, בין יהודיה ליהודיה, אנחנו נתחלק לשתי קבוצות, אלה שהם ערב-רב – ואלה שהם רוצים אמת. ומיה האמת? לחיות חיים של יהודי-אמיתי בלי כל ה"כביכול מודרניזציה".

ש. ברוך ה'! מתגלה דור צעיר של גיבורים, וזה מאד מרגש לראות אותם, את האומץ שלהם...

ת. ברוך ה'! יש דור צעיר, ברוך ה', שמוכן להילחם על האמת. ברוך ה'. זה לא יכול להיות אחרת, כי הנשמה-היהודית בסופו של דבר חייבת להתגלות.

הגוים לא יכולים להרוס את זה. הם יכולים להרוג אותנו, לשרוף אותנו, את הגוף שלנו, ח"ו, אבל הם לא יכולים להרוס את הכח של הנשמה שלנו. זה לא יעזור להם. לא משנה מה – אנחנו נקום [מלאכי ג' ו': 'ואתם בני יעקב לא כליתם...']. ומי שנרצח ביד רע – הוא יקום עם גוף שלם.

ש. הם, הבחורים, מגיעים למסירות-נפש ממש...

ת. ברוך ה', ברוך ה', הם אידיאליסטים, והם רוצים להיות כמו כל מה שהיו צריכים להילחם על האידשקייט שלהם במשך כל הדורות, עם כל הגזירות. הם עושים את זה בכוונה טובה, וברצון טוב, רצון להיות אדם שמוכן להקריב את עצמו בשביל הקב"ה [אדם כי יקריב מכם].

ש. מה יהיה בסוף עם כל ההפגנות האלה...?

ת. אני לא אוכל להגיד מה יהיה עם ההפגנות, אבל יותר ויותר יהודים יצטרפו גם להפגין נגד, ויש להם ויהיו להם עוד הרבה דברים להפגין נגד. אבל העניין של הצבא – זה משהו מאד מרכזי, וזה ממש תשתית של הרבה דברים אחרים, כי על הצבא הם מדברים כולם: 'איך אפשר? בחורים נהרגים, ואיך הם מזלזלים, ואתם לא רוצים, ולא נותנים... וכו' וכו', אבל זה הכל שקר ושטויות. ואם לא היה להם את הצבא-הגנה-לישראלי, והיו מאמנים בקב"ה – אז לא היו צריכים לדאוג כל כך הרבה ולהשקיע כל כך הרבה בנשק וכו', כי ה' הכל יכול, והוא לא נזקק לצבא של מנוולים ואנשים עוקמים.

ש. האם הסעה"ח מעורב בפילוגים שיש בתוך החודדים...?

ת. הם היו מעורבים בשלוח אנשים לדבר ולעשות כל מיני דברים נגד נשים עם שאלים יודיים – אז איך זה לא? רק תסתכל על השיטות – השיטות שלהם זהות לחלוטין!

ש. בתקשור הקודם אמרת שהמצב מאד מסוכן, ונקרבו עומד לפרוץ שלחמה... ועכשיו התפרסם בשם אחד מראשיהם שאמרו כי יתקשי באזור – הוא דמיון, מתחת לפני השטח – רותח...

ת. אני יודע, אבל שתדעו גם כן, שהשב"כ עצמו הם רוצים, אז הם יודעים מה שמחכה, וכשהוא אומר שהולכים להיות דברים מאד קשים, ושאלם לא היו מפתחים כל מיני שיטות אז היה הרבה יותר קשה מבחינת הפיגועים שלא יצאו לפועל, כי הצליחו לתפוס אותם לפני שזה קרה. אבל זה הכל מיתונג מהרשעים. ולקב"ה יש את התכנון הליכני-מוצלח במאת האחוזים, אבל מה? טוב לשמוח את זה, כי זה נותן לנו קצת רעיון ומושג על מה שעומד להיות. ובוודאי שהולכת להיות מלחמה, ובוודאי שזה תהיה מלחמה קשה, לא ארוכה אמנם, מלחמה קצרה ביותר.

ש. מה באורך...?

ת. בחן לאורך, וגם יהיה באורך. לא אמרתי שלא תהינה מלחמות פה. 'גוג ומגוג' – לא יהיה פה, אבל זה יעבור, זה יעבור ויהיה הרבה יותר קשה מבולות שמוחץ לארץ-ישראל. ובכלל, כל אלה שבשב"כ וב-CIA וכל אלה – הם כולם ירוצו לבונקרים שלהם, שכחו מאתנו. וגם כל אלה מבונקס ירוצו לבונקרים וישאירו אותנו פה, יהודים אמיתיים עם ה', וזהו. מה עוד אנחנו צריכים? אין לנו ממה לפחד. אין עוד מלבדו.

התמימים עליהם יבנה העולם (285)

עם בנימי, יום ד' י"ג סיון תשע"ז, ירושלים
אז היה לכם הלגיד מה שלי יש להגיד – אז גם אתם הייתם עצבניים... כן, כן, כן, הולך להיות מלחמה, לא סתם, לא סתם מלחמה, הולכת להיות מלחמה ענקית בכל העולם. זה לא יהיה במשך הרבה זמן, אבל יביא הרבה נזק. וזה יכניס אותנו לשוק, לא סתם.

אבל השוק הגדול ביותר זה יהיה לראות מי הם הרשעים באמת. נוכל לראות גם את זה. אבל לא יהיה לנו זמן הרבה לחשוב מה או איך או מי ולמה, אנחנו נעבוד מדבר לדבר, מהמלחמה לכוכב, מהכוכב לגוג-ומגוג וכו'. לכה נראה את הדברים. ואנחנו, אם אנחנו מספיק רגישים או יודעים בראש שכל ראשי המדינות של המערב בודאי בורואים הם שייכים לסעה"ח, לרשעים, לאילומינטי, לכל הכתות ששייכים אליהם. נכון, זה תרזה מיי מאנגליה, זה גם הוא מצרפת שייכני יודע איך לבטא את שמו, ובוודאי לא לכתוב את זה, וגם פוסיק, וגם טראמפ, וגם אובמא, וגם מי שהם רוצים, ראש ממשלת אוסטריה, ראש ממשלת קוריאה-הצפונית והדרומית, כולם, כולם, הם כולם שייכים למקום אחד, הם כולם ביחד, מקבלים הוראות מהותיות. והם עובדי עבודה זרה, כמו שאמרתי לא פעם אחת. ואיך בדיוק נכנסת לתמונה הבת היהודיה של טראמפ – זה עוד לא ברור לי, אבל זה בודאי ובוודאי איזו הצגה מעולה.

ואנחנו צריכים להתכונן, נכון, צריכים אוכל בבית, וצריכים מים בבית, וצריכים כל מיני דברים, נרות וכו', אבל יותר מהכל צריכים לקשור קשר חזק עם הריבונות של עולם, זה כדי לשרוד את מה שעומד לפנינו. וזה כמעט פה. אני חושב שכמעט כל בן אדם בעולם, חוץ מהטיפשים ביותר – מגישים את זה, ויודעים את זה. הגוים לא יודעים בדיוק מה לעשות, כי הם לא יהודים, הם לא קרובים לה' כמונו, אפילו אלה שמאמינים בה'

אחד, אבל הם עוד לא על רמה כמו של מישהו שיש לו נשמה יהודית. ויש כאלה גוים שהם פשוט שייכים לסדום ועמורה, וזה הרוב.

הרוב זה סדום ועמורה, ויש בינינו גם כן סדום ועמורה, כי יש בינינו ערב-רב, אפילו שנולדו כביכול-יהודים, והם באמת יהודים, כי האבות שלהם יצאו ממצרים איתנו, לפי הדין הם יהודים, אבל באמת אין להם נשמה יהודית. נכון, הם היו ליד הר-סיני, אבל לא היו מתחת להר כשה' הרים את זה. הם עמדו אחורנית ולא קיבלו ממש את התורה ולא אמרו נעשה-ונשמע, לפחות לא עם כל הלב. הם אף פעם לא קיבלו את זה, ובכל הדורות הם מפריעים לעם ישראל, אפילו שהם יהודים לפי הדין. דויר-דורות עברו מהזו יציאת מצרים, אבל לא השתנו, אפילו לא קצת.

ולכן יש לנו רבנים עם זקנים ארוכים ופיאות ארוכות שנלחמים בצד של הסיטרא-אחרא נגד האמת. והם יכולים להגיד לכם ברור שזה שדבריהם אמת – אבל זה שקר. ויש יהודים-אמיתיים פשוטים שיועדים באופן טבעי את האמת, והם שומעים את הרבנים ששייכים לערב-רב, והם חושבים לעצמם: אבל זה לא יכול להיות נכון! זה מהוה שלא יכול להיות! זו לא התנהגות כמו שצריך! כל מיני דברים שמעלים בראש של היהודי-האמיתי סימני שאלה. אנחנו מלאים-מלאים ע"ר. הם הרבה יותר מאשר היהודים האמיתיים, רבים בהרבה, והם מנסים למשוך אותנו לשטן, לכל העבודה-זרה שלהם מאז נמרוד. אבל זה לא ילך להם. כל יהודי אמיתי יוצל. ה' יציל אותנו. ה' יכול להציל כל יהודי אמיתי אפילו אם הוא רחוק, הוא יציל אותו!

אנחנו אמרנו את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מי שהוא באמת רוצה להיות יהודי, יש שביל שלו הוא מרגיש שאם הוא לא היה יהודי אין לו שביל מה לחיות – אדם כזה ינצל. לא לפחד! זה לא יהיה מלחמה כמו מלחמת-העולם-השנייה שכל כך הרבה יהודים הלכו למות במחנות, ובמשרפות וכו'. לא! הצדיקים לא ילכו כמו אז עם הרשעים, רק הרשעים ילכו. ואת הצדיקים – ה' יצאיר.

אנחנו עם ישראל צריכים לפתוח את העיניים עכשיו, כי עוד מעט זה יהיה מאוחר מדי. אנחנו ממש נכמט לפני הסוף. אבל אל תחשבו שזה יקח חמש עשרה דקות. זה יקח יותר, אבל, לא, זה לא יהיה הרבה יותר, אבל זה תהליך, וזה יתפתח, וזה כבר מתפתח, אתם רואים את זה, אתם רואים את זה, אבלגן שיש בעולם. זה האילומינטי, הרשעים, אנשי סדום ועמורה, אנשי רומא, אנשי יוון. הם רוצים להפוך את הלאון למותר, לאני המותר ללאון. זה הכל. הם שונאים את הקב"ה, הם שונאים את האמת, הם רוצים שנהיה חלק מהעולם העקום שלהם. הם רוצים לקחת את הבריאה ולעשות עיוות, שזה יתאים לתשוקות שלהם. אבל זה לא ילך, לא ילך. מאז שהיה כזה דבר בעולם, מאז בריאת האדם, היו האנשים האלה שפשוט במקום לקחת את היצרים שלהם ולעבוד איתם ולהחזיק אותם בשביל הקדושה – עשו לו דבר עקום שרק עלה על דעתם.

ובדור הזה – זה כ"כ קשה, יש כ"כ הרבה טומאה שזה קשה להאמין. קשה להאמין שהטומאה הנוראה, הדברים העקומים שדורות קודמים עשו – שזה יכול להיות בדור שלנו, שזה קיים אצלנו. זה ממש 'פתוח' בלי שום בושות, ו'המונים' – לא סתם, המונים, וגם אם לא משתתפים איתם – אז לפחות יש גישה סלחנית כלפי האנשים האלה וכלפי המעשים שלהם, ה' ישמור. וזה גרוע מאד. אי אפשר לגדל ילדים באוירה כזאת. מה הם יהיו? הם יהיו מפלצות, הם יגדלו להיות מפלצות ח"ו. בכל מקום יש לנו יהודים שנגועים בדברים כאלה, בעולם הגדול. זה בדיוק היה התכנון של בן-גוריון עם כל הרשעים של הציוניסטים. מה הלגיד? מה לומר? אנחנו חוזרים על אותו הדבר עוד פעם ועוד פעם, אבל היהודים לא רוצים לשמוע: יש לנו מלא יהודים, שה' ישמור, שהם גם משתתפים בדברים העקומים, והם כביכול 'חרדיים'. ילד איננו בטוח בתוך 'החרדים', או בישיבות. מי שמע כזה דבר?... מי שמע פעם כזה דבר?... לא היה כזה דבר. בין הגוים כל דבר עוד היה, אבל אפילו שם – היה עוד איזו בושה, לפחות קצת בושה. והיום אין בושה בכלל, לא בישיבות ולא בשום-מקום. אבל בין היהודים החרדים יש עוד תמימים, ועל גבי התמימים האלה – העולם יבנה, העולם החדש, העולם של משיח ושל בית המקדש ושל הקרבתו, ובעיקר של הקדושה. אין לי מילים לתאר מה זה יהיה, קשה לי לתאר מה זה יהיה, איזה עולם נקי, עולם בלי יצרים פסולים, עולם שהכל יהיה לשם שמים, רק לשם שמים, נטו. שאלות ותשובות:

ש. מה זה בדיוק 'לקשור קשר עם ה', מה בדיוק צריך לעשות?...

ת. צריכים להתבודד, להתבודד ולהתחיל לדבר איתו, עם ה', להגיד את כל הבעיות ואת כל הצרות, עם כל מה שמפריע לך, כל מה שלוחץ עליך, עם דמעות, אפילו יותר מדמעות, ואז לאט לאט תתחיל להרגיש את הנוכחות של הקדושה, תתחיל להרגיש כמה שזה טוב לכם, כמה שאתם מרגישים רוגע, ותהיה לך הרגשה של נוכחות, שלו, ושהוא אתך תמיד, ושהוא שומר עליך, ולא משנה מה, אם הוא נותן לך אפילו מבחן קשה – תדברו אותו, תדברו אותו, תקשור עמו קשר, ואתם תרגישו איך לעשות ואיך לקבל את זה, ואיך לעבוד על זה בשלימות. ולא צריך ללכת לשדות, אפשר גם בבית

אחר שכולם הלכו לישון.
ש. האם היהודים באמריקה מתחילים להבין שזה הסיוף?
ת. יש כאלה שמתחילים להבין, אבל הם מעטים, ואני מדבר על החרדים, מעט חרדים שמתחילים להבין, ויש כאלה שכבר מכינים את הפספורטים... יש כאלה שיש להם אפילו דירות פה, אבל הם מעטים, אלה שמתכוונים לבוא. הרוב הם 'ביזנס אס וישראל' (business as usual), עסקים גריל. והם לא רוצים לדעת, ולא רוצים שמישהו יספר להם, כי הם לא רוצים להיות עצובים, הם לא רוצים לפחד, הם רוצים להמשיך את המסורת שלהם, ובשביל הרבה מהם, את החיים העקומים שלהם, 'שעל השטח' או 'אולי נראה חיים ששייכים לתורה ולמצוות', אבל 'מתחת' היא משהו אחר. באירופה – אני מאמין שעוד יהודים צרפתים יגיעו עוד מעט, אבל אני לא יודע אם האנגלים יגיעו, כי החרדים תקועים באנגליה, החיים שם כ"כ קלים מבחינה כספית. הממשלה משלמת להם שכר-צריכה ותקציב שמן טוב ועל כל ילד, והם לא צריכים לדאוג בכלל, הם יכולים ללכת ללמוד, והאשה יכולה לעשות איזה עסק קטן בבית, והם מסודרים. יש ביניהם אנשים שבכל זאת תופסים את התרדמה שם באנגליה היא ענקית. אמנם יש עכשיו בחירות, וזה שיש ענק נגד הגברת ראש-הממשלה הוא אנטישמי ענק, והם כבר אמרו באנגליה שאם הוא יבסס, אזי כל היהודים צריכים לעזוב את אנגליה. וזה המצב. מעניין מה שיקרה באוסטרליה, שם יש קרוב ל-100,000 יהודים, ואני חושב שיהיה, וכבר יש הרבה אסימות טבע שקורים, דברים מדהימים, כמו שבקיש היה חום מאד גבוה, ופתיאום – ש! לא כל מיני דברים כמו רעידות אדמה, ובצורות ענקיות, משהו נורא, וכו' וכו', זה מקום מאד מסוכן שם. ויש שם מלא יהודים, רק בעיר-הבירה מלבדן יש חמישים אלף יהודים, וביניהם יש דתיים וחרדים.

ולא מספרים מה שיקרה בארצות רחוקות מאתנו, כמו הודו וכו' וכו', הם לא מספרים כמה דברים מתים, אלפי, מיליוני דברים מגיעים לחופים ומתים ממש בערמות ענקיות והם לא מוצאים את הסיבה לכך. זה לא כתוצאה מזהים, בדקו זאת. כנראה שזה בגלל זה שהאוקיינוסים מתחממים מכות הכוכב, והרי האמצע של כדור-העולם זה עשוי לכה, ומתכת נמסה, וכמו כל הפלנטות שהם מתחממים. ורואים שהפלנטות האחרות כמו מרס מקבלים יותר אור, ורואים יותר חזק את צבעם, זה מהחיים. ובגלל זה מתים דגים, לא בגלל הזיהום, הקוטב הצפוני והדרומי נמסים, והדרומי נמס הרבה יותר מן הצפוני, והאטמוספירה מלא עוד יותר בדגים מתים. והדגים מתים מכות החום. לא מצאו סיבה של זיהום או משהו כזה. נכון שיש זיהום, אבל לא זו הסיבה שהעולם משתנה, בכלל לא.

והם מנסים להסתיר זאת מאתנו בכך שלא מדברים על זה כמעט בכל התקשורת, רק בתוכניות האלטרנטיביות ניתן למצוא את זה. והבולגריים הרבים – אמורים יש 3000 רק ליד ים המלח, והיי-גשש יש מתחת למים באוקיינוס, שאינני יודע כמה אלפי שנים עברו שלא התפרצו, וזה עכשיו מתחיל להתפרץ וזה גם כן מחמם את המים. ויש סופות-טורנדו במקומות שאף פעם לא היה. ויש כל מיני דברים, יש את הגליזר הזקן, שאנשים היו הולכים לראות את זה בפארק, הלאומי של ילוסטון בארה"ב שכעת זה מתחיל לרעוד, זה אף פעם לא התפוצץ. זה משהו ענק שם בתוך האדמה, ואם זה התפוצץ – שלשת-רבעים של ארה"ב ילך לאבדון, כי זה יהיה כ"כ סמיך העשן, וזה יכסה שני שליש מארה"ב. אנשים ימותו רק בגלל העשן הזה.

ע. יש עסקנים הנלחמים בצורה פרועה ביותר נגד הצורה הגיוס שאמורה להתקיים בארה"ב בימים הקרובים...

ת. רוב האנשים ילכו איתם, ואלה שהם אמיתיים לא ילכו איתם. והגיוס – זה ברור, אסור אפילו ללכת להירשם שם, כי זה מה שמהו נורא. ואלה שמוכיחים את המסכנים, והם עוזרים להם, החרדים עוזרים לצבא! כי הם צריכים למלאות מכסות של חרדים בצבא. ואם אין להם מספיק – אז הם עושים כל מיני טריקים למשוך עוד. אבל בנושא של הבנות – זה הכי גרוע, שמושיכים את הבנות לשם, בנות מסכנות. בת אחת בעלת-התשובה, מסכנה, ישבה חודשיים בבית סוהר, וסירבה לעשות את מה שהם רוצים. היא יתומה מיבאבא, עם אחים קטנים שהיא מפרנסת. הם כאלו רשעים! מה העבירה שהיא עשתה? שהיא לא רוצה ללכת לצבא! אבל היא חרדית ששואר להם לקחת אותה! הם שחררו אותה רק אחרי הפגנות רבות וגדולות.

ש. עסקן אחד מ'זעזע הישיבות' הכה מכות רצח אברך שפועל כנגד הגיוס...

ת. הוא כמעט הרג אותנו, כי הוא מפריע להם. אנשים חרדים הריצו בצורה כזו אכזרית. זהו סופר-קומוניזם. לא סתם. מי הקים את הקומוניזם ואת הסוציאליזם ואת הציוניזם? – זה הכל הסדר-העולמי-החדש. מי הקים את זה? זה כדי לבלבל את העולם, כדי למשוך את העולם מן הקב"ה. אפילו השתמשו בשפת היידיש בכדי למשוך את כל היהודים התימנים מהשטעטל, מהעירייה. ההיסטוריה היא למי כמו שאנו סבורים, רוב הספרים שמלמדים אתם בבתי הספר אפשר לזרוק אותם לפח, ויותר טוב לשרוף אותם.

ש. ואיך זה מתקשר לכל הטרור שיש באירופה עם כל הפיגועים?

ת. זה נועד לבלבל, להפחיד, שכולם יהיו מפוחדים, שירצו שהמטרה תשתלט, שככה הם יהיו כביכול 'שמורים'. וזה יהיה עולם פשוט, קומוניסטי, סוציאליסטי – מה שאתם רוצים...
ש. כעת הם תוקפים את מאה שערים...
ת. כן, תראו, מאה-שערים זה לא מקום פשוט. לצערי הרב זה מלא אנשים שקשורים לרשעים, מהקהילות הכי קדושות – יש ביניהם מלשינים, והם קשורים לרשעים. הכל – זה כסף, כסף ושלטה וכו'. אבל אלה שהם טהורים במאה שערים – הם הטהורים! אלה שעוד מחזיקים במסורת של היהודים הצדיקים הענקיים גגורו הפה באזורים של מאה שערים וכו' – ובעיר העתיקה גם כן – אלה היו הצדיקים הכי גדולים, ויש ביניהם עכשיו גם כאלה שנלחמים נגד הרע, והם עולים ועולים ועולים, והם – אין עולם בעולם שיהיה כזה דבר כמו שהם. זו אמנם קבוצה קטנה מאד, אבל רק לראות אותם, ולדבר אתם – זה מחזק מאד מאד.

מסר להורים של ילד אוטיסט (286/1)
דניאל, ירושלים, ב' בתמוז התשע"ז

מדבר דניאל. אני בחור אוטיסט ואני לא מצטער שאני אוטיסט – כי נשלחתי כדי לעזור לעם-ישראל, אבל לא רק לעזור לעם-ישראל, גם לעזור להורים שלי ולמשפחה שלי. זה לא פשוט, אני יודע, כאשר יש בן או בת אוטיסטית, זה מאד קשה. אנחנו נראים נורמליים לגמרי, אבל לפעמים קשה מאד לחיות איתנו. אנחנו גורמים מצד אחד להרבה סבל גשמי שאנחנו מתנהגים הרבה פעמים לא טוב, יכול להיות מאד קשה. מצד שני אנחנו עוזרים למשפחות שלנו לעלות רוחנית – אם המשפחות רוצות לעלות רוחנית.

אבל את כל ילד אוטיסט חייב לכתוב (לתקשר) כמו שאני, כדי שההורים יתקברו לה' בגללו. כל ילד הוא קצת אחרת, אפילו שהוא אוטיסט. כל משפחה צריכה ללמוד שאם ה' נתן כזה דבר – זה בשביל לעזור להם להתקרב לקב"ה יותר ויותר. אני בטוח שאתם רגשים לילד שלכם. אני בטוח שגם בלי תקשורת אתם חשים את הנשמה ואת מה שמיחד בו, ואני בטוח, בלי להכיר אותו ובלי לדעת כמה שהוא קשה פחות או יותר, שאתם (ההורים) או לפחות אחד מכם – מרגיש קרבה רוחנית עם הילד. זה נכון לכל ילד שנולד למשפחה שיש בו איזה מום או פיגור או לא משנה מה.

מי שרגיש, מי שרוצה להיות קרוב לה', יכול לחוש את הנשמה של כל ילד, וברגע שהוא חש את זה – אז אוטומטי, מיד, מקרב אותו לקב"ה. עם כל הקושי בגידול ילד כזה, ואני יודע שזה קושי רב, ואני יודע כמה צער הבאתי להורים שלי, אבל יחד עם זה – הם אוהבים אותי ועושים אתי, הכל בשבילי.

ואפילו שהיית מרביץ לאבא שלי, שהיית כבר גדול וידעתי להרביץ חזק – הוא רק החזיר לי אהבה, והאהבה הזו – זו האמונה והביטחון בה' – שכל מה שה' עושה – זה רק לטובתנו. ומי שיכול לעלות לגובה הזה כמו אבא שלי אז הוא בטוח יקבל משיח צדקנו.

אנחנו כמעט בסוף, ממש. הילד שלכם בעזרת ה', אם אתם יהודים אמיתיים ואני בטוח בזה, אני בטוח שהנשמות שלכם עמדו בהר-סיני ואמרו "נעשה ונשמע", ואתם תקבלו משיח צדקנו. ואז הילד הקשה הזה, מול העיניים שלכם, בשנייה יקבל מראה אחר לגמרי, מראה של צדיק ממש, ואז יהיה לכם הרבה הרבה הנאה ממנו והרבה כבוד ממנו.

ואני מברך אתכם שתזכו לקבל משיח צדקנו עם כל המשפחה, ואז תראו כמה שהילד באמת צדיק ותלמיד חכם ותשכחו לגמרי מכל הקשיים שהוא הביא לכם פה בעולם הזה.

לא לתת לטומאה להיכנס (המשך התקשור עם דניאל)

משהו מעיק עלי אבא, אני רוצה לצעוק, להשתולל, לבכות. ידעתי שהמדינה הזו נוצרה ע"י רשעים, אבל לא ידעתי עד כמה שהם רשעים, כמה שהם בלי לב, כמה שהם אכזריים. כמה שהם לא רוצים אמת, רק שקר. אבא, מה שמגלים עכשיו – עם התימנים שגנבו להם את הילדים, המרוקאים שגנבו להם את הילדים. הם לא רק מכרו אותם לאימוץ אלא גם שלחו משלוחים של ילדים חיים לעשות עליהם נסיונות, נסיונות כמו מנגלה, עכשיו יש יצא (פורסם). ועד היום הזה, אנשים נכנסים לבתי חולים, בלי רק לידים, ועושים עליהם נסיונות בלי שידעו, בלי שידעו.

אבא, איזה עולם, איזה עולם, אנחנו יודעים ויש מספיק הוכחות לכל הדברים האלה. אנחנו יודעים וכל הזמן מדברים – ששולטים בעולם רשעים גדולים שהם כמו נמרוז, עובדים עבודה זרה ומקריבים ילדים לעז. רשעים שהולכים עם השטן, שהם עובדי השטן. וקשה להאמין שיש אנשים המתיימרים להיות יהודים, שהולכים יחד איתם. אני מסתכל ברחוב אבא, ואני רואה חוסר צניעות, אני רואה מבט אטום על פניהם של אנשים, אני מבט רך וסולח ואוהב – לא את האדיבות והרצון לעזור לכל יהודי ויהודי.

יש מחלוקת על דברים שהם בסיסיים וברורים ביהדות. יש הצדדים חרדים, אבל צד אחד עובד עם הרשעים כדי לפרק את היהדות. יש רבנים שהולכים לצידו של השטן ויש רבנים שפשוט מדללים את היהדות ויש רבנים שהעם מבלבל אותו. יש מלא רבנים, כמו שאמרו הקדושים מהדורות הקודמים שבדור הזה היו רבנים כמו סומסומים, כל מיני רבנים, כל אדם שני רבאני, רב. אבל כמה רבנים אמיתיים יש? מעט. וכל הדור בלגן. אבל ברוך ה' יש לנו רבנים גדולים וחשובים שמשתדלים להנהיג את עם-ישראל בדרך האמת ואפילו שהם מעטים, הקב"ה נתן להם כוח להנהיג.

אני יודע שכל נשמה יהודית אמיתית שעמדה בהר סיני ואמרה נעשה ונשמע – תשרוד, אבל אני מרגיש, כשמתחילים מסביב – שהרוב העצום לא מאלה – הם מהערב רב. אבא, אז מאד מפחיד, זה מפחיד אותי מאד, זה שובר לי את הלב, אבל אני יודע – שה' הכל יכול וה' יציל אותנו.

אנחנו מעטים יחסית – אותו מספר שהיה בהר סיני עת תוספת של עוד נשמות שה' יצר. והערב רב, אלה שלא קבלו ולא אמרו "נעשה ונשמע" הם הרבה יותר ממה שהם היו קודם והם שולטים על הכל עכשיו, כביכול שולטים.

ואנחנו מעטים וה' יגמור את כל הרע, הוא יפרק את זה והוא יפר את זה עד שזה לא יהיה – זה יעלם ואנחנו נשאר. עם ישראל ועוד כמה גוים צדיקים עולם זהו.

זה מה שישאר, לא יכול להיות אחרת, הרשעות יותר מיד גדולה, חוסר האנושיות ואכזריות הם יותר גרועים מהמצרים העתיקים, יותר גרוע מנמרוד. הם קלקלו את העולם כל-כך שאין לי אפילו מילים לתאר את הקלקול. איזה רשעות בעולם הזה עכשיו ואיך שזה שולט.

ואנחנו עם ישראל – חייבים, חייבים! לזרוק את הנשמות המיוותרות ולהצטופף בתוך הבתים שלנו, בתוך שכונות שלנו ולא לתת לרשעות ולטומאה להיכנס – לא לראש, לא ללב, לא לשכונה, לא לבתים שלנו. אנחנו חייבים לבנות חומה רוחנית שתפריד בינינו לבין העולם המקולקל של היום. אנחנו צריכים לעשות גטו, שאנחנו עושים את הגטו – לא הגוים עושים לנו, שאנחנו עושים את הגטו ולא לתת לטומאה להיכנס.

אבא, אנחנו כמעט בסוף, אין ספק שהעולם פשוט לא יכול להמשיך ככה. העולם עכשיו מטונף, מלוכלך כל-כך, שאין שום הצדקה שזה ימשך.

אנחנו, עם ישראל, הגענו לזמן הזה עם התורה שלמה, שאפילו פסיק אחד לא ישתנה בכל השנים האלה, ברוך ה', וזה ממש נס. יש לנו את התורה ואת כל הצדיקים שכתבו על התורה ויש לנו את הגמרא ויש לנו את כל הספרים שהצדיקים כתבו וזה מה שמחזיק אותנו – זה הכל בשבילנו.

יהודי צריך ללמוד תורה, להתפלל, להיות קרוב לקב"ה ולקבל אותו תמיד כהכל-יכול ואין עוד מלבדו. הוא היחיד בכל מה שקיים בכל המציאות ובכל העולמות. הוא שולט על הכל ואנחנו עם שלו, שלו, הילדים האהובים שלו. ואנחנו צריכים לחזור אליו ולהראות לו את האהבה שלנו...

אין הרבה כאלה (286/2)
עם בנימי, ב' בתמוז תשע"ז

אני מאד מרוגש, מאד מאד מרוגש. כי אני מרגיש שהסוף מתקרב בצעדי ענק! אני מפחד, ואני שמח, אבל זה מפחיד לחשוב מה יכול להיות בעתיד הקרוב ביותר. אנחנו חלנו ראינו שיש כבר מלחמות בעולם שלנו, מלחמות קשות מאד, איומה, של חוסר אהבת-הבריות, של רצח ילדים ונשים, ושל ... אוי, מה אני אגיד לכם, משהו איום ונורא, ואף אחד לא יכול לעצור את זה. ואלה שצוועקים נגד – גם הם רוצחים... משני הצדדים... ואנחנו היהודים נרים בארץ ישראל, ופה בארץ ישראל – הסכנה ענקית. מסביבנו מיליונים על מיליונים של אויבים. ובקרוב תתחיל מלחמה שתהיה הכי גדולה והכי אכזרית שהיתה אי-פעם והיא תשפיע על כל העולם. ולא רק זה, תיפול גם הכלכלה, כשאני לא יודע איך כלכלת העולם עדיין עומדת בכלל, כי בכל ארצות-המערב הרשעים גנבו את רוב הכסף שבבנקים, הכל פועל על 'איר', על 'כאילו', אין בכלל כסף מזומן כמעט בבנקים, הכל זה מספרים שעוברים מחשבון מחשבון. וזה חייב ליפול. איך זה יכול להיות שיש באמת איזו התקדמות כלכלית באמריקה? מה טראמפ עשה עד היום לתקן את ההרס שאובמה עשה? הרס שאף בעוד מאתיים שנה אי אפשר לתקן, רק להרס ולבנות מחדש. פה ושמ הוא עושה משהו, אבל זה לא מספיק, זה יקח מאה שנה רק להחזיר את החובות של ארה"ב הגדולה והחזקה.

ואירופה – אותו הסיפור. ואוסטרליה – אותו הסיפור, וסין – אותו סיפור, וכולם, רוסיה, בטח אותו סיפור, ואנחנו 'מטבאים' שמאמינים ברשעים, מאמינים ברופאים, מאמינים בעורכי-דין, בשופטים שיושבים בבתי משפט של גוים, ואפילו בארץ שזה כאילו בתי-משפט של יהודים. אנחנו מאמינים שהם כולם יעזרו לנו אבל הרוב הם שקרנים, והם לא יכולים להציל אותנו. אף אחד לא יכול להציל אותנו, לא ה'טושיאל סקיריטי, לא הביטוח לאומי, ולא שום משרד ממשלתי, לא אף אחד, רק הקב"ה. ולא יעזור לנו כלום, רק אלה שהם עם בטחון

מאד גדול בקב"ה יעברו את העתיד-הקרוב בקלות
חסית, רק עם ביטחון מוחלט. העולם כמו שיש
עכשיו הוא כ"ר כ"ע, שה' החזיר לעולם את כל
הרשעים שחיו אי פעם, עם כל הדברים האיומים
שהם עושים, עם כל הע"ז שלהם, הם כולם פה
כשכיו. ואנחנו רואים עולם מלא רשעות שאי
אפשר לתאר את זה. אנחנו רואים חוסר קדושה
בצורה עקבית, אפשר להיקא מחוסר-הקדושה שיש
בעולם שלנו היום, ודווקא עם בין היהודים, ואפילו
היהודים שהם כאילו חרדים.

כל העולם מגייל, רוצים ללכת נגד הטבע, עם
הכל, עם הכל מנסים לעשות יצירות חדשות
לעשות טבע אחר, שלוקחים את הגוף של הבן-
אדם ומנסים להפוך אותו למשהו אחר. יש להם
אפילו תוכנית לחבר לבן אדם חלקים של מכונות,
שזה יהיה חצי בן אדם וחצי מכונה. גם עשו הרבה
רשעים על זה, כדי שבני אדם יתגלו לכל העיון
הזה, זו חולנית, זו חולנית, זה הולך נגד הטבע
שה' ברא, אשה – וגבר – גבר. ויש לכל אחד
תפקיד, אשה – זה אמא, זה אשה לבעל שלה, היא
עושה את הבית, הבעל – הוא עובד והוא לומד
תורה, והוא מתקרב לה' ביחד עם המשפחה, והם
עושים בית של צניעות, של קדושה, של תורה,
ומצוות וכו', תנים וכו'. זה התפקיד שלנו בעוה"ז,
ולא לצאת לעולם כדי לעשות כל מיני קריירות,
דברים טיפשיים, לא! העולם נהיה משהו אנטי
הקב"ה, ה' ישמור.

אבל לא לדאוג, ה' יגמור את כולם. כל הרשעים ייעלמו לגמרי, ויישארו אלה הנאמנים שבטחו בה'.
לא לפחד, לא לפחד! כל שעה ה' – ה' יהיה איתו.
מי שאוהב את הקב"ה – ה' יהיה איתו. ולא לפחד.
אבל זה לא מספיק לא לפחד, צריכים להאמין,
צריכים לקשור קשר עם הקב"ה ולהתחיל עכשיו
אם לא התחלת עדיין. להתחיל עכשיו להתקרב
ולהתקרב עד ה', עד שמוצאים את ה', עד
שמרגישים איתו ה' מלטף אותנו ואוהב אותנו
ושולח לנו רק טוב. זה מה שאנחנו צריכים לעשות
בכדי להתכונן לעתיד הקרוב, כי בלי הכנה שכזאת
נסבול מאד מאד. ואני מרחם על היהודים בחוץ
לארץ כי בחו"ל יהיה עוד יותר קשה, אבל כל יהודי
שמבין שצריך להתקרב לה', ויתחיל עכשיו, ברגע
זה, לעשות את זה – כל יהודי שמאמין עם כל
הכוחות שלו שכל מה שהקב"ה עושה זה לטובתנו,
כל יהודי כזה יצא. וכל גוי שמאמין בקב"ה, לא
באותו האיש, אבל בשם ה' אחד – גם הוא ינצל.
אין כ"כ הרבה גוים כאלה, ואין כ"כ הרבה יהודים
כאלה. שאלות?

ש. מה עם התפילות ועושים רבנים וצדיקים בכל מיני מקומות...?

ת. הם מרגישים יודעים שאנחנו בסכנה גדולה
מאד, אני רק מקווה שהרבה אנשים הלכו איתם,
כי זה חשוב ביותר, אה, מה שהיה קורה לפני
מלחמת העולם השנייה, אילו רק היהודים היו
מתפללים, אם היו רצים לקבץ הצדיקים, ואירופה
היתה מלאה-מלאה, עד היום היא מלאה בצדיקים,
קברים של צדיקים. אם רק היו עושים את זה, אם
רק היו עושים אספות גדולות וחוזרים בתשובה,
לא היה כח לנאצים לעשות את מה שהם
עשו ליהודים, אבל לכל אחד היה יותר מעניין
ה'עסקים-רביגלי' שלו, ולכן הוא אחד לא התפלל
במיוחד, ולא פחד במיוחד עד שהפצצות התחילו
ליפול. ואז פתאום התחילו לפחד. ואז התחילו
לרוץ. אבל בהונגריה ישבו בשקט אחרי שכולם
ידעו פחות-או-יותר מה שקורה, ולא ברחו, פשוט
המשיכו כאילו כלום – עד שהם הגיעו, עד שבאו
הנאצים. ואם רק היו הולכים בקבוצות גדולות,
היו בוכים ועושים תשובה ביחד – כל השואה
היתה נעלמת!

הניצחון – הרשעים ה' (287)

בנינו, יום חמישי ל"ו תמוז תשע"ז, ירושלים
רבתי! אנחנו מגיעים לסוף סוף סוף – הסוף!
זה עוד יקח קצת זמן, אבל אנחנו נעבור את זה
יותר קל עם אמונה וביטחון ברורים בהקב"ה. ה'
ירצה ה'. אני מדבר על הרשעים היהודיות
האמיתיות. יותר ויותר יש בירור בעולם הזה,
אנחנו רואים יותר ברור מי שייך למה, רואים יותר
ברור מי הרשעים ומי הצדיקים, ומי הבינוניים
באמצע פנחסים להבין מכל הבלאגן מה האמת.
זה לא פשוט, אבל אנחנו עכשיו בתקופה מאד
קשה. הלבול מעל ומעבר. העולם נראה כמו
סדום ועמורה. מה שפעם היה קדוש – מסתכלים
על זה כמו לכלוך, ומה שהיה פעם לכלוך נהפך
בעינינו של הרשעים 'קדוש'. ובכל העולם זה
קורה. ואפילו אלה שמבינים שכללך זה לכלך
וקדושה זה קדושה – מתבלבלים, כי יש אפילו
אנשים חשבים בין הגוים, כביכול חשבים,
ואנשים חשבים בין היהודים, גם כביכול-חשובים,
ואפילו רבנים שאומרים שהלכלוך זה קדוש,
הקדושה חס ושלום זה לכלך. וזה לא פשוט
זה מאד מבלבל, אבל לאט לאט כשניש קצת
טעם, כשמרגישים את הטעם של הלכלוך יודעים
שזה לכלך, זה מגיע לבן אדם נורמלי, לבן אדם
זה נשמה יהודית. הוא לוקח 'ביס' והוא יורק את
זה, הוא מקיא את זה, כי לכלך זה לכלך לנשמה
טהורה. וכשהם טועמים את הקדושה הם מבינים
שזה האמת, וכל השאר – זה לכלך, לכלך כמו
שכתוב, לכלך שיש על זה לאו בתורה.
הקדושה – זה מצוה, ואנחנו – יהודים, והנשמה
שלנו ניוזנית אך ורק ממצוות, וכל דבר אחר
הנשמה שלנו דוחה, דוחה חזק. לכן כשנגיע לרגע-

של-אמת, שזה לא רחוק, היהודי האמיתי יגיד: 'עד
כאן! לא שווה לי חיים של דברים מגעילים, דברים
חייתיים, ושקויות לא קדושות, ומצבים שיהודי-
אמיתי לא יכול בכלל להיכנס לה'. יהודי אמיתי
יגיד: 'אני – לא! משפחתי – לא! אנחנו עם
קדושה, ואנחנו לא מוכנים להיות חלק של העולם
העקום והמלוכלך'.

ואנחנו נעמוד נגד, ולא נפחד, כי למות על
קידוש ה' – אנחנו מפתים, אבל לחיות חיים של
אנשים עקומים – זה לא, זה לא נוכל לעשות,
בשום פנים ואופן. והמוות יצא לנו יותר מתוק
מאשר חיים של רשעים עקומים.
אבל ה' לא יתן לנו למות על קידוש ה', הוא
רוצה שנחיה על קידוש ה'. והוא ידא לנו, כי הוא
הכל-יכול. וכל הרשעים ייעלמו, עם כל הלכלוך
שלהם. הכל ייעלם, ייעלם. אבל לפני שזה נעלם –
הרשעים יקבלו את העונש שלהם עוד בעולם
הזה, וזה יהיה משהו מתוק לראות, זה ישמח את
הנשמות שלנו, שסוף סוף נתפטר מהנחש, מכל
היצה"ר וכל ה'טריקים' שלו, שמתרם לקחת
נשמה-יהודית ולהפוך את זה למשהו שחור ודוחה.
הוא לא יצליח, כי הוא גם נוצר על ידי הקב"ה, והוא
לא יכול לעשות שום דבר נגד רצונו.

הגיע הזמן לגאולה שלהמה. לא היום ולא מחר,
אבל בעתיד הקרוב. ואנחנו, היהודים האמיתיים,
חייבים להחזיק בקב"ה לא-משנה-מה, ומי משנה
מה קורה. כולם במבחן, כולם במבחן. וכל שהוא
שליח טוב, מי שהלב שלו הוא עם-ישראל,
והוא רוצה לעזור – הוא יהיה הגיבור של היום.
לעזור ליהודים לעלות, לעזור ליהודים להתקרב
לה', לעזור ליהודים שנפלו שיעמדו על הרגלים,
שיחזרו שוב להקב"ה – זו העבודה שלנו עכשיו.
נכון, אנחנו צריכים פרנסה, ואנחנו צריכים
לעשות כל מיני דברים בחיים, אבל עוד מעט לא
תהיה פרנסה לרוב האנשים, רק לאלה שעה ה'.
ויהיו כמה ימים מאד קשים, שלא נדע מאיפה
ניקח את האוכל, אבל זה לא יהיה יותר קשה
מאשר היה ליהודים שיצאו מצרים. ואפילו שהם
בנו שאין להם את הארצות הבאה שלהם,
כשלמעשה כן היה להם, כי עוד היו להם בהמות
שיצאו איתם מצרים ויכלו לשחוט אותם, אבל
פחדו שאולי יחסר להם אוכל, התחילו לבכות
שאין להם בשר, ואין להם אוכל, ואין להם מים.
אבל באמת הכל היה. והם מעולם לא היו צמאים
אחד. לא לרעג אחד, ולא היו רעבים אף לא לרעג
אחד.

וכך זה יהיה עכשיו. יהיה פחד כשלא יהיה, אבל לא לפחד! כי לנשמה היהודית יהיה את הכל.

תבינו, כל העולם, כל העולם, אני לא מדבר רק
על כדור-הארץ, אני מדבר על כל העולמות שאנחנו
מכירים והרבה מעבר לה, **הכל נוצר רק בשביל**
הנשמה היהודית. זה דבר שהוא נצחי! שום דבר
לא יכול לעצור את זה, שום דבר לא יכול להרוס
את זה. את זה ה' ברא שלם, וזה לא יכול
להתכלך. אנחנו יכולים לעשות עבירות, אך ברגע
שיאנחנו עושים תשובה – זה מתנתק, אבל
בתשובה אמיתית. ה' לא נותן לנו לבוא לעולם-
הזה מבלי שנוכל לעמוד בתיקון. אולי זה יקח כמה
גלגולים, אבל בסופו של דבר הנשמה-היהודית-
האמיתית מקבלת את התיקון שלה, ואין לה
יכול לתאר את האושר שיהיה לנו, אבל רק יכול
להגיד שכולנו נצא מזה שלמים, נשמה שלימה!
בלי פגם.

ואז יהיה לנו את כל הדברים הטובים שאי
אפשר אפילו להבין מה זה, כי עכשיו יש לנו את
היצה"ר ואי אפשר לתאר בדיוק מה זה עולם בלי
יצר הרע, אבל כשנגיע לזה נשמח מאד! לא נרצה
לחזור לבתים הרגילים שלנו, ולא נרצה להמשיך
ללכת לקנות אוכל בסופרמרקט, ולא נרצה לשלוח
את המים המזוהמים שיש לנו, ולא נרצה שום
בידור. לא נרצה את כל הצעצועים של העולם
הזה, אפילו ילדים לא ירצו צעצועים. כולם יוולדו
עם היכולת להבין את הכל, כמעט, בודאי לא נגיע
לרמה של הקב"ה, אבל אנחנו נתקרב מאד לגובה
שאי אפשר לתאר.

אבל עכשיו נחזור לעניין של היום עכשיו. ברור
שיש לנו עולם מאד קשה עכשיו. זה כמו להיות
באיזה ג'ונגל, עם כל מיני חיות מפחידות, שבליהם
הם צועקים ורועשים וזוחלים ומאיימים עלינו. כך
זה בדיקת העולם שלנו היום [תשת חושך ויהי
לילה], זה עולם הזה שדומה ללילה 'בו תרמוהו
וכו', [ב"מ פ"ז]: וכל החיות מסביבו – אלה הם בני-
האדם שהם מאד מפחידים. יש לנו דברים מאד
קשים, כי יש לנו מרגלים בתוך העולם-החדרי
שלנו, שהם ערבי-רב, אבל הם לבושים כחרדים עם
זקנים ארוכים ופאות ארוכות, ומעילים ארוכים
שחורים, קומפלט, הכל הכל. אבל אין להם, אין
להם נשמה יהודית. הם יהודים לפי הדין, אבל הם
ע"ה, הם עמלק לפי מה שצריך להיות במקום
הנשמה.

ואם יש לנו בינינו מלשינים – אז זה מאד קשה
להיות יהודי, כי יש רבנים שהם אמנם לא
עמלקים, הם באמת יהודים, אבל הם שותקים,
ולא אומרים מה האמת ומה לא. הם מכוונים בדרך
ה', התחיל להיות בזמן האחרון כמה רבנים
שמוכנים להגיד את האמת, בדרך ה', אבל הם
בינתיים מאד מעטים. אבל זו ההתחלה.
ה' הוא השולט [שהשולט לנפיק], לא לשכוח.
כל הרשעים לא יכולים להצליח אם ה' לא נותן
להם. ויש תכנון לכל זה [בפרוח רשעים...
השמדם עדי עד...], ואנחנו צריכים לא שלא

לפחד, לדעת שלא משנה מה קורה – הוא איתנו,
הוא יעזור לנו, נקבל סייעתא-דשמיא אם רק נהיה
איתו, הוא יציל אותנו **בניסים יותר גדולים**
מיציאת מצרים.

ואנחנו לא צריכים לפחד, אין ממה לפחד. לא
לשכוח את זה. כשנגיע למצבים מאד קשים, רק
להגיד עוד ועוד: אין עוד מלבדו! אין עוד מלבדו!
אנחנו חייבים לחשובים ביותר של הקב"ה.
אותנו הוא יציל, מאה אחוז, הוא נשמה של יהודי
לא תלך לאיבוד, אבל לא לפחד! זה בא בעתיד
הקרוב, הפחד היותר גדול, יותר גדול ויותר גדול,
עד שנישאר רק אנחנו והקב"ה. לא יהיה לנו
מישהו לעזור לנו, לא חייילים, הם יהיו האויבים
שלנו, החייילים, השוטרים, הרופאים, מי ש... זה
לא אומר שביניהם לא יהיו גם אנשים טובים
שבסופו של דבר יבינו שהם לא בצד הנכון, אבל
בסך הכל רוב אלה שאנחנו ששנים עליהם כדי
לעזור לנו – כבר אי אפשר לסמוך עליהם, ואנחנו
כבר רואים שהם שקרנים ולא ממש אמיתיים,
שכל המדינה הזאת – לא-אמיתית, זה 'כאילו',
כאילו 'המדינה היהודים', כאילו.

המטרה של המדינה – זה להרוס את היהדות,
את האידישקייט, להרוס את זה לגמרי. הם עושים
כל מיני 'קונצ'ים' ברדיו וכו', לעשות 'כאילו' שהם
יהודים, אבל יש חוקים, ה' ישמור, עכשיו רוצים
שאר מתרגמים – גם האשה צריכה לשלם מזונות,
ולא רק זה, הבעל יכול לקחת את הידל לא רק
מגיל שש אלא כבר מגיל שנתיים. ורוצים גם לתת
מנוולים לאמץ ילדים, רשמית, אנשים עקומים,
לאמץ ילדים. ואפילו נותנים כבר לילדים כאלה
שמדברים שיש להם בבתים שני אבות, יש כאלה
שיש להם שתי אמהות, והם, שיש שאימצו, עוד
מדברים ואומרים כמה הם כוץ... שיש שני אבות
במקום אמא ואבא! חולי נפש! רשעים גמורים!
אבל זהה הם רוצים לעשות מלחמה נגד הקב"ה.

תבינו, המלחמה הזאת הם לא יכולים להצליח, כי
הוא ברא אותם ואת הכל, והוא גם יהרוס אותם,
הוא יהרוס את כל העקומים. הם כל כך טיפשים
ותמידי כשהם מנסים להילחם נגדו – הם נכשלים
בגדול, אבל הם קמים וממשיכים להילחם, הם כל
כך מאמינים שהם יכולים להיות מלכי-המלכים חס
ושלום, אך רק מלך מלכי המלכים הקדושים ברוך
הוא יכול להיות מלך ולא הם. רשעים, רשעים,
רשעים. אבל אנחנו רואים את זה ברור ואין לנו
מה לפחד. כל הרשעים האלה ייעלמו.

הרשעים עשו היום גם הפגנה שהם רוצים
להיות כמו כולם, אבל הם לא 'כמו כולם', הם כמו
המצרים העקומים, הם כמו הרומאים העקומים,
הם כמו נמרוד וכל החבורה שלו, הם כמו כל
החוללים, כל הרשעים מתחילת ההיסטוריה ועד
היום, מבריאת העולם עד היום. והם ייעלמו, וזה
יעזור להם לעשות הפגנות וכל הדברים שהם
עושים, זה לא יעזור. הם חושבים שהם יכולים
לבנות 'עולם הופר' ממה שה' ברא ולא יעזור להם
כלום. הם יכולים לעשות משהו עקום כדי שהם
יכולו להמשיך עם התשוקות שלהם. אבל יש סוף
לזה, יש סוף לכל הדברים האלה. ואנחנו צריכים,
אנחנו צריכים הרבה סבלנות, פשוט הרבה
סבלנות, ולא לדאוג. סוף.

שאלות ותשובות:

ש. לפי מה שזכרנו עומד להיות מצעד בירושלים, מה עושים...? זה הרי נגד האינטרס הלאומי שלהם עצמם...

ת. לא! זה לא האינטרס-הלאומי שלהם, לא, זה
טעות, פעם עשו 'כאילו', היו נותנים תקציבים
יפים לכל משפחה-מרובת-ילדים, כי רצו שתהיה
ילודה של יהודים, אבל זה היה סתם הצגה. אחר
כך הגיעו להילוך השני, שזה: לעצור את כל הילודה
הזאת. אבל זה לא עזר להם, כי ברוך ה' עמ"י
ממשך להוליד כמו במצרים. לא בדיוק כמו
במצרים, אבל ממשכים. ברור שלנו זה משהו
גדול. וכמה שמנסים דרך מה שמנסים לאוכל,
לתרופות ולחיסונים לגרום שלהם לעשות אנשים
'סטרויליים' (קרות), אבל בכל זאת היהודים
ממשיכים להוליד, נכון, יש אנשים שאין להם, אבל
עם שיטות, יש כל מיני שיטות, וכל יהודי רוצה
ילדים וכל יהודי רוצה ילדים, אז הם עובדים
קשה שיהיה ילדים, וברוב המקרים יש - בסופו של
דבר.

עכשיו, אנחנו צריכים להבין, המטרה שלהם זו
המטרה של עובדי העבודה זרה, של דורי-דורות
ממנרוד שנלחמים נגד הקב"ה, חושבים שהם
הריבונו של עולם, והם לא הריבונו של העולם, הם
כלום, הרבוש'ע יצר אותם, ובהם לא רוצים
להאמין. הם מאמינים אך ורק בשטן, אז בטח שכל
תשוקה שיש להם – הם רוצים לעשות את זה
כאילו שזה המצווה הכי גדולה. חשבנו שאנחנו
לגוילם מתקדם, אבל לא מתקדם לתהום,
לגיהינום, ה' ישמור עלינו, אבל צריך שיהיה ברור
שמי שנותן הרגשה שהדבר הזה מותר – הוא לא
יחיה את החיים לנצח. אין לו נשמה יהודית, והוא
ימחק.

ש. יש דבר שאיננו מבין, יש כל כך הרבה ראיות שיש כאן מלחמה לעקור את היהדות בצורה מחולטת, אז איך זה שיש כאלה שיוצאים את עיניהם ועדיין כאילו לא רואים את זה...
ת. זה מה שאמרנו, יותר ויותר רואים את זה.
ותבינו, אנחנו הרשעים והיהודים האמיתיות,
מעטים בעולם הזה במספרים, תמיד יהיו יותר
בכמות אלה שהם לא יהודים אמיתיים, שהם

ישלטו עד שה' יגמור אתם. עכשיו כל המטרה של מדינת ישראל על להרוס את היהדות, את האידישקייט, אנחנו אמרנו את זה הרבה מאד. הם רוצים להרוס את האידישקייט.

בתחילת המדינה ניסו לעשות את זה בכל מיני צורות, אבל הם לא היו מספיק מאורגנים, והיהודים החרדים היו יותר חזקים. ועכשיו מספרים גדולים של חרדים נתפסו על ידי ענה"ז, וענה"ז מושך אותם מאד מאד. למה זה כל כך קשה שיהודי יזרוק לפח או שהוא בכלל לא יקנה אייפון? הרי אם הוא מאמין בקב"ה והוא יודע לאיזה כללון אפשר להגיע עם זה, אז למה זה כל כך קשה לו? כי הלב שלו נתפס! זה תפס את הלב שלו. ההרגשה שאפשר לדעת הכל, כל מה שרוצים - ואף אחד לא יודע. אפשר לשלוט תמונות, אפשר לקבל תמונות, אפשר לדבר עם בן-אדם ולהסתכל עליו במסך, לראות את מי שאתה מדבר איתו. דברים מדהימים! אבל יש לזה צד אחר. יש מלא מלא 'לכלוך אנושי', או 'לא אנושי' - מילה יותר טובה, ואפשר למשוך את האדם, לא את היהודי האמיתי, כן, גם יהודי-אמיתי עלול להימשך, אבל הוא יכול להתפטר מזה, אבל מי שלא - הוא יכול לפולל את התהום. היהודי האמיתי יכול להיתפס עם האיפון ואח"כ זה יהיה לו קשה לזרוק את זה, אבל בסופו של דבר יהודי אמיתי יזרוק את זה, אבל יהודי לא אמיתי - יפול עם זה.

לכן המלחמה יותר קשה כעת מאשר בקום המדינה, אפילו שאז זה היה מאד קשה, והרבה יהודים אמיתיים, או 'כביכול אמיתיים' - נפלו, אבל עכשיו ה' יציל כל יהודי אמיתי. וכל התשוקות של הגוים וכל הלכלוך שלהם לא יתפוס את היהודים בסופו של דבר, וה' גם יציל עם ניסים גלויים כל יהודי ויהודי אמיתיים.

הגשמיות - זו הבעיה. הגשמיות זה העגל הזהב, ומהגשמיות הם מגיעים לכל העבירות, לכל הדברים שאסורים שיש מושך אותם. ואם יש להם איפון - אז אפשר להגיע לזה בלי בעיות, ואף אחד לא יודע, כי זה רק איתו, הוא יכול להיכנס לנוחיות עם זה.

ש. היתקע עכשיו רעידת אדמה של 8.7...

ת. כל הזמן יש רעידות אדמה, ויש הר-געש, ויש שפופות, יש שלג בקיץ וחום בחורף. אנחנו יודעים שהקוטב הצפוני הדרומי זזים. אנחנו יודעים שדגים במיליונים, במיליונים, מתים ולא יודעים למה, בודקים אותם ולא מוצאים מחלה כל שהיא. אז אלפי קילומטרים בלוס אנג'לס של דגים מתים, יש אסונות טבע ענקיים ולא נותנים בדרך כלל לדעת את זה. העיתונות הרגילה פה ושרם אומרים את זה, אבל זה הכל מכוסה.

ברור ברור שהכוכב קרב, ועוד מעט אנחנו נראה את זה בעיניים שלנו, אז הם רוצים שנהיה עסקים. וגם המלחמה שתהיה לפני גוג ומגוג, בטח גם כן יהיה משהו שיקרה כך שהם יעשו כדי שנהיה עסקים עם משהו אחר, כך שהם יוכלו להיכנס לבנקים שלהם עם כולם, עם כל מי שיש להם הגיע עם המטוסים וההליקופטרים שלהם, כי כבר כעת רוב הבנקים מאוישים עם צוותות מלאים, מומחים עם כל הטכנולוגיה החדשה שיש להם שמה, אז הם צריכים משהו גדול שיכניס את כל העולם בבלגן. אל תדאגו, טראמפ ואובמבה הם לא יהיו אחד-נגד-השני... הם בטח יהיו באותו הבנק...

ש. לאחורנו דווח על התנתקות של קרחון באנטרקטיקה, שליש ממדינת ישראל בגודלו, שנקע מהיבשת, ועמוק בתוך המים והוא מצויף את הימים...

ת. נכון, נכון, זה היה בקוטב הדרומי, באנטרקטיקה, וזה מעניין מאד. ובטח זה ינמס, ואז כשה ימס זה ימלא את האוקיינוס 'לא סתם'. וכשיגיע הכוכב - הוא ימשוך את האוקיינוס גבוה-גבוה, ואיפה שהיה ים - יהיה אדמה, ואיפה שהיה אדמה - יהיה ים... ובשביל זה אמריקאים מסוימים רצים להרים הגבוהים ב..., הם חושבים ששך הם יצילו את עצמם...

ש. היה עכשיו חום קשה מאד בימים האחרונים ואומרים שזה ימשך, מה המשמעות בזה?...

ת. פשוט כדור-הארץ מתחמם מכוח הכוכב, וצריך לפרסם מה שכתוב עליו בווהר [שמות ז]. ולפרסם יחד עם זה מה שאנחנו יודעים על הכוכב הזה. זה לא כוכב, זו מערכת שמש עם כוכב-לכת, שבעה כוכבי לכת שמסתובבים סביבו, ויש לזה משיכה מגנטית מאד חזקה, ובגלל זה עוד מעט תהיה סכנה לטוס 'לא סתם'...

אנחנו צריכים לעשות את המוטל עלינו, ואם מתחברים איתם, עם הרשעים - זה בעיה, אבל אם באותו יום שהם עושים את המצעד שלהם יש המוני חרדים שובכים ויושבים עם שק ואפר, אז בודאי ובודאי זה יהיה מצוין. לרקוד באותו יום - זה קשה.

הבעיה שהרבה נופלים כי הם לא מפתחים את הקשר עם ה', אלא עוסקים הרבה עם מלחמה כנגד הרע, וזה מוריד אותם. יהודי צריך להיות עסק עם הטוב, עם התורה, עם המצוות, עם הקשר שלו עם ה' ועם המועדים, עם כל מה שיהודי צריך לעשות. כשהוא עסוק עם זה - זהו היהודי האמיתי, ולפעמים נצטרך לעמוד איתן נגד הרשעים, אבל יהודי אמיתי יודע שאין לו כח, רק הקב"ה יש לו את הכח ואת היכולת לגמור את הרשעים, יכולים לעמוד מולם ואולי אפילו להילחם פה ושם, אבל הניצחון זה רק ניצחון של ה'!

יבמות ע"ט. "שלשה סימנים יש באומה זו הרחמיים והביישנים וגומלי חסידים". בן אדם שלא יכול לסבול לראות את ה' שיהודים או הגוים הערב רב מנסים לעוות את התורה ואת המצוות, מי שלא יכול לסבול לראות את זה - אז הוא יהודי אמיתי.

אנחנו כל כך עוסקים עם הצוות, ועם כל מיני טויות, ואפילו שהיהודי הוא בידך כלל באופן טבעי יותר עמוק מהגוי, אבל הרוב יש איזו שטחיות שכולם קיבלו על עצמם. לא כולם, אבל הרבה.

ואני מבקש מעם ישראל: תזרקו את הצעצועים! הצעצועים זה שקר. אפילו שאפשר לקבל הרבה אינפורמציה מזה וכל מיני דברים, אבל עוד מעט נראה את האמת מבלי להפסיק בכל מיני מקומות שהם לא כשרים. אנחנו נדע את הכל, כי זה יהיה כל כך ברור. ההרס יהיה כל כך גדול שאפשר רק לדעת ולהאמין שרק זה שברא את זה הוא זה שיכול להרוס את זה, רק זה שברא את הכל יש לו את הכח להרוס את הכל. ובני האדם שחושבים שהם יכולים, ילמדו שזה לא יהיה הסוף שלהם, אבל הם לא ימותו לפני שיהיה להם ברור שהם מתו מוות שהגיעו ישירות מן הכל-יכול, ושהשטן שלהם ימח שמו וזכרו, שהם מאמינים בו - הוא לא קיים באמת. הוא גם כן רק מלאך, גם אותו ה' ברא, וה' יפרק גם אותו, הוא יפרק כי הוא עשה את העבודה של הקב"ה בצורה הטובה ביותר, ולפעמים אפילו יותר מדי טוב... אז הוא יפרק אותו, והוא לא יהיה מסוכן יותר.

ש. מה עם הכוכב?...

ת. הכוכב בא, הכוכב עם השמש ושבועת כוכבי הלכת שמסביבו, הם בדרך, אין ספק. הם עוד מעט יגיעו. אתם תראו פעמים שמש ותדעו ש'זהו' המסיבה נגמרה! זה לא יהיה את העולם עם הפצצות שלהם, זה כן, אמנם ישתמשו בפצצות האימתניות האלה, ככל הנראה, אבל הם לא יוכלו לעשות מה שהכוכב יעשה...

ש. מרגיש פחד, יש תחושה של חיל רעדה... לא יודעים למה לצאת...

ת. כן, זה פחד שקשה להאמין, זה יהיה הרס עצום, לא רק מהמלחמה אלא בעיקר מהכוכב, שיועדים בברור שהכוכב זה ישירות מהקב"ה. ברור שמה שהם עושים - גם זה בא מאת ה' שברא את כל ההתנהגות הזאת, אבל זה נועד בשבילנו, שנוכל להיות חלק של הנצח. זה מתנה עצמו, להיות לצבא ולעלות ולעלות. אני אומר את זה בצורה פשוטה, אבל זה בכלל לא פשוט, וזו הנאה תמידית, בלתי נפסקת.

ש. ארה"ב מסמלת את העולם הזה, את עגל הזהב, עכשיו רואים איך שהיא מותקפת מכל היבטים, גם מהטבע וגם מהמתחם של המלחמות...

ת. טוב, ביחס לאמריקה זה נכון, אבל לפני אמריקה, זו היתה אירופה שהיא היתה הגשמיות הגדולה ביותר, תמיד היה משהו, איזו קבוצה או איזו ארץ, אבל ה' פשוט הוריד אותם אחד אחרי השני, אבל עכשיו הוא יגמור את כולם, פשוט יעלים את כולם.

ש. ומה קורה בין ארה"ב לרוסיה?...

ת. זה זה הכל הצלוגת. זה סדר העולם החדש. יש להם כבר הסכם. זו 'מאפייה' אחת. הם יפוצצו כמה ערים או משהו כזה, ה' ישמור, ובינתיים הם יכנסו לבנקים שלהם. שתבינו, להכנס לכל הבנקים האלה זה לא פשוט, מדובר על כמה מיליוני אנשים, לא שני מיליון, יותר מזה. וכל המערכות צריכות להיות טיפ-טופ, במצב הכי טוב, אז הם צריכים להכניס את האנשים שם, אולי שוב, ואולי כמה שנים לפני שהם ממש צריכים את זה. ולכן ברחבי ארה"ב אנשים נעלמים, משפחות שלימות נעלמות. וגם ברחץ הם חייבים לעשות כך, כי אם לא הם לא יכולים לדעת אם זה יעבוד - כל הטכנולוגיה הגבוהה הזו...

ש. מה דעתך על כל השערוריות שמתגלים בכל השלטון פה?

ת. זה הכל בשביל להסיח דעת, כל החקירות על הרה"מ. אתם תראו שזה לא ביא שום דבר. זה סתם בשביל להסיח את הדעת ממה שהם רוצים לעשות פה. עכשיו אנשים פה מפטפטים על זה כל הזמן ובחוקר עד הליילה, זה הכל מה שיש בתקשורת, כל השטויות האלה, וכל תחנת-תקשורת, אפילו באותו-הזמן הם מדברים את אותו הדבר. זה סוג של התקפה על בני אדם. בסופו של דבר זה רק כדי להסיח דעת, שלא נשים לב שאנחנו על סף מלחמה לא פשוטה, ולא משנה אם כל השערוריות האלה זה אמיתי או לא, עכשיו הם משתמשים בזה.

ש. מה כבר יכול להיות בירקות ופירות?...

ת. יש תפוחי עץ ודברים כאלה ששמים על זה שעורה. ויש מיני דברים. רוב האנשים הרי הפסיקו לעשר בעצמם, אנחנו לא יודעים איך לעשות הפרשת תרומה. היה מעשה שמישהו רצה לבוא לשרה לראות איך עושים תרכיז תפוחי עץ בשביל הכשר מסוים, וכשבאו לראות - פשוט נדהמו, והיה להם גם הכשר, אבל הם השתמשו בתפוחי עץ שנפלו על האדמה כהפרשת התרומה והמעשרות ואחר כך הם פשוט שוב לקחו את התפוחים הללו ושינו הכניסו את זה שוב לתרכיז, את התרומות והמעשרות עצמם.(המשך בחלק 15)

ש. לזיכוי הרבים ניתן לקבל את העלונים חינוס טל. 0527-111-333 * ניתן לשמוע את המסרים המעודכנים בטל: 077-263-8885 , 0799-177-555.

אבל זה לא יהיה קל, רוב העולם ייחרב, אבל לא ארץ ישראל. ויש לנו כל מיני דברים שכל מיני רבנים דיברו על התקופה הזאת, עדיף לקרוא את כל זה מהמקור. וכשאתם קוראים את זה מהמקור ואתם באמת רוצים להיות רוחניים ולא להיות דבוקים בשקר-של-הגשמיות - אז תראה מה זה הנאה! מה זה ליהנות! מה זה להרגיש את הנשמה ולא רק את הגוף, מה זה לחשוב בצורה ברורה ועמוקה ולהבין כל כך הרבה דברים שאף פעם לא הבנו.

וכל הטכנולוגיה הזאת - זה בדיוק כמו החברה שהם בנו, זה הכל שטחי, שכשמוציאים את התקע מהשקע - אז הכל נהיה שקט, ונעלם לגמרי כאילו שנולדנו לפני ארבעת אלפים שנה. אבל יכול להיות שישומו כבר אפילו משהו במקום החמל, אבל גם את זה אפשר להשתות, ואז גם כן הכל יהיה חשוך, כי יש רק דרך אחת, דרך אמיתית אחת, וזה: להיות עם הקב"ה, ואי אפשר לעבור את התקופה הזאת אם לא מתחילים להוריד את הגשמיות, אם לא מתחילים להיות בעלי חסד, יהודים שואהבים יהודים, שדואגים אחד לשני. יש את זה היום, ואפילו בגדול, אך לא תמיד עם כל הלב. בן אדם שאוהב יהודי - הוא אוהב על הקב"ה, בן אדם שיכול לבכות על צרות של יהודי אחר - זה יהודי אמיתי. [ביצה ל"ב;

(המשך מעלון 14).

ה' פשוט מביא אותנו למצב שזוהו, או הוא או כלום. זהו. אנחנו מרגיעים לסוף ואנחנו צריכים לבחור איך אנחנו צריכים ללכת. ועוד דבר, אנחנו צריכים לבטוח בה, **הסיבה שאנחנו בעולם הזה** זה שביל ללמוד להיות עבדי ה', ועובדי ה'. זה כל הסיבה שאנחנו בעולם הזה, ואין סיבה אחרת. ה' מניח אותנו לנצח. מ' שאין לו ביטחון בה' במאה אחוז, ולא פחות ממאה אחוז, לא יוכל אף פעם להגיע לנצח. ולכן כל הנסיון שלנו בעולם הזה זה ללמוד לבטוח בה', לא משנה מה 'הגר"א משלי כ"ב י"ט: "ועיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי שישמו בטחונם בה' כמ"ש וישמו באלקים כסלם וגו'... לפי שיערך הכל הוא הבטחון השלם והוא כלל כל המצות..."

שיהיה ברור - כל העניין של החיים שלנו, של הפרנסה וכל זה, זה הכל שבביל לראות אם יש לנו ביטחון בה' [פרשת עקב: "לנסות לדעת את אשר בלבבך..."] ושם: "זוכרת את ה' אלקיך כי היא הנתן לך כח לעשות חיל...". שלא נזב ונחשוב על כל מיני דרכים שתגבר על זה. אנחנו צריכים לעשות השתדלות אבל שנדע שאם אנחנו מקבלים - זה רק מה', הספק ומה שאנו זקוקים לו יכול לעבור דרך כל מיני ידיים אבל זה רק מה'. וכל החיים שלנו זה צריך להיות ככה. ולא משנה מה, בין אם הבן אדם חי או הולך לעולמו, חס ושלים, בין אם הוא בריא, שיהיה בריא, לא משנה מה, בין אם יש לו כסף או אין לו, אם הוא צריך ביזנס (עסק) או נדבות או שיש לו כסף מאיזה ביזנס (עסק) או משהו אחר, לא משנה, צריכים לבטוח בה', להשתדל לחיות כל שניה, ודקה, ושעה, ושנה, עם התורה ועם מה שהתורה אמרת לנו לעשות.

אנחנו חייבים לבטוח בה', לא משנה מה, לא משנה באיזה מצב אנחנו. ולא להגדיל את הצרות, אלא להקטין אותם, כי זה רק נסיונות, שניהם מוכינים לנסיון הגדול. המשפחות שלנו שיש לנו עכשיו - זה לא דוקא המשפחות שהיו לנו בגלגולים האחרים, אנחנו דואים להם ובוכים אם אנחנו מאבדים מישהו ח"ו, והוא הוא לא מת, אלא חיים עדיין, זה משהו אחר, זה נהפך למשהו אחר. ואנחנו אותם הנשמות שהיו לפני כל הרבה שנים, שעמדנו בהר סיני, ואמרנו נעשה ונשמע, ואחר כך נכשלנו, ועוד פעם אנחנו אומרים נעשה ונשמע. הפעם לא כבודים כל כך גדול ועצום, אבל כל יהודי תמיד צריך לומר לעצמו: 'נעשה ונשמע, נעשה ונשמע, נעשה ונשמע'.

אנחנו קורבים לסוף, והסוף הזה הוא רק התחלה. התחלה של משהו גדול, אבל אף אפשר להיות חלק של זה אם אנחנו לא עובדים על עצמנו, אם אנחנו לא בוטחים בהקב"ה בביטחון מלא, שרק הוא הכל יכול, והוא מכוון אותנו, והוא עושה את הכל אך ורק לטובתנו. וברגע שנרגיש את הקיבה האמיתית איתנו, את האהבה שהוא מרגיש לפנינו, אז היה יעורר את הקשר שלנו איתו, ואז כל הדברים האחרים, כל השטויות, ייעלמו מאיתנו, ולא נצטרך אותם יותר, ואנחנו נהיה שמחים ורועים ומלאים אהבה, אהבת ה'. וזה יביא אותנו לאהבת המצוות. ולא רק אהבת המצוות, אז יהיה חלק שלנו, של המבנה שלנו, כי אנחנו בנויים שבביל זה. לא יהיה יצר הרע, יצר הרע יהיה משהו של העבר שאנחנו נשכח ממנו. אנחנו רק נהיה יהודים שרוצים את הקיבה של **הכל יכול, בורא עולם.**

ש. אדם שמרגיש שהוא יותר מדי שקוע בגשמיות ועם העגל הזה הוא רוצה לצאת מזה, איך אפשר לצאת מזה אחרי כל כך הרבה שנים...
ת. אם אדם פתאום מרגיש שהוא רוצה לצאת מזה - הדחף יהיה כל חזק, והוא יתחיל לשמור מצוות, הוא יתחיל, הוא יצא את הדחף, ה' ידחוף אותו חזק [רבנו יונה בתחילת ס' שערי תשובה: 'והתברר בתורה כי יעזור השם לשבים כאשר אין יד טבעט משגת. ויחדש בקרבו רוח טהור להשיג מעלות אהבתו...'] אם הנשמה שלו מספיק חשובה, ה' בעצמו יקח אותו בכיכול בידיים ויחדוף אותו חזק עד שהוא יגיע... הוא ימשוך אותו באוזן, או באף... אבל הוא יגיע. כל יהודי, לא משנה מי, לא יהודי אמיתי עם נשמה יהודית אמיתית, אפילו אם הוא באיזה מצב שלא יהיה, לא משנה מה, אפילו הרחוק ביותר בעולם [פרשת נצבים: 'אם יהיה נדחף בקצה השמים...'] בשניה אחת הוא יכל לחזור, בשניה אחת, בחצי שניה... [ש קונה עולמו בשעה אחת... ע"ז ז"ל].

הקב"ה לא יפסיד אפילו בעל נשמה יהודית אחד. הוא כל כך אוהב כל נשמה ונשמה, אתה לא תופסים, אפילו אנשים שהם תלמידי חכמים הכי גדולים לא יכולים בינתיים להבין עד איפה האהבה הזאת מגיעה, וכמה שיהודי שמוצא את הנקודה הזאת בתוך הנשמה שלו יכול לאהוב את ה' עד כדי כך, כמו שאברהם בן אברהם, הגר פוטוצקי, לא היה מוכן לתוך לגר"א להוציא אותו משם בכל מיני דרכים שרק הגר"א ידע, לחלץ אותו מן המוות. הוא לא היה מוכן להפסיד את המצווה הזו שהיה כל כך גדולה - למות על קידוש ה'. זו האהבה הכי גדולה שרק יכולה להיות בין היהודי לבורא שלו.

ש. אז איך להתכונן באמת...?
ת. פשוט תפתחו את העינים ותראו מה שיש

מסביב, וזה צריך להראות לנו מה קורה. הכל כל כך מפחיד יהיה, כך שיהיה אמיתי, שיש לו איזה נסיון בהשתדלות להפעיל את הביטחון שלו - יצטרך שיהיה לו ביטחון. וכל יהודי ישמח שהשקר הולך להיות מפורק וייעלם בסופו של דבר. ואלה שעדיין בחו"ל, אלה שבנו להם בתים מאבן, שתדעו, ה' יהרוס את הבתים האלה, בתים כאלה אסור לבנות אותם בכלל [פלא יועץ, ר' לקמן], זה רק בגלל שיהיהודי התרגל למקום מגוריו, לגשמיות של המקום ובנה לעצמו בית שיכול להחזיק דורי דורות [תהלים מ"ט: "קרבם בתינו לעולם ונשמתם לדר ודר...]. ומאז היוודש מארצנו היינו צריכים לחיות עם מזוודות המוכנות לצאת מהגלות ולחזור, מאז ההתחלה של הגלות.

פלא יועץ, ערך בנין:...ועל כל פנים לא ירבה הוצאות בבניינים גדולים, בנין אבנים, עליות מרווחים מצוירים ומכורים וכדומה, כי הכל האץ ורעות רוח, וגרים אנחנו, ככל ימינו על הארץ (דברי הימים א כט, טו), וטוב לו שיוציא אותן הוצאות לבנות לו בית נאמן לעולם הבא, כי שם ביתו... ובפרט בארץ העמים אם אפשר לו לאדם לדור בישוב על ידי שכירות יותר טוב שלא יבנה בתים כלל ולא יקבע דירה בארץ טמאה, וזה מורה על אמנות הגאולה וציפיית השועה מיום ליום וכמו שכתבנו במקומו.

פלא יועץ, ערך גאולה: ומסימני המאמין ומצפה לישועה הוא... שלא יבנה בתים רבים חזקים ועליות מרווחים בצירותים ופטורי ציצים בארץ נכריה, כי מי שהוא נכון לבו בטוח יושב ומצפה מדי יום בימוי כי קרוב יום ה' שיבקש נדחיו ונקומה ונעלה אל הר ה' מקום מקדשו, ולא יקבע דירתו דירה נאה בארץ טמאה, ומה גם כי ימינו ככל עובר וגרים אנחנו בעולם הזה...

המלחמה על הישדות הרוחנית (289)

בנימין ירושלים, עיו"פ תשע"ח
שלום לכולם, אני רק רוצה לומר לכם שאנחנו כבר בסוף. אין בכלל ספק. אולי הכל מסתובב כאילו שזה בסדר, אבל זה לא בסדר, זה 'כאילו', הכל 'כאילו'. אלו הם הרגעים האחרונים של העולם כמו שאנחנו מכירים את זה מאז שנולדנו ועד עכשיו, מבריאת האדם-הראשון ואשתו ועד הרגע הזה. זה הסוף. מעכשיו, אחרי יום-כיפור, זה מתחיל להיות משהו לגמרי אחר. וזה לא יהיה קל, זה יהיה מאד מפחיד, ומאד קשה. ומה שחשוב ביותר זה לא לעזוב את הקב"ה, לבקש ממנו כל דבר. בכל רגש, בכל מחשבה, להיות איתו. זה מה שיציל אותנו, שאנחנו מראים לו בכל דבר ודבר שאנחנו בוטחים בו. אפילו שזה נראה שהעולם שלנו נופל, ואולי זה נראה שזה 'נופל על הראש שלנו' וזה חלילה, לא לפחד, הוא יציל אותנו. וזה קשה לעשות כשרואים שכל העולם מתפרק. היתה מלחמה הראשונה, וזה היה מאד מפחיד, זו היתה המלחמה הראשונה של כל העולם כולו. ואח"כ מלחמה השניה עם תותחים, ועם מטוסים, ועם כל מיני דברים ובלחמה הראשונה לא היה לא בכמות ולא באיכות, ובסוף עוד פוצצו שתי ערים, הירושמה ונגאסקי, עם פצצות רגיעניות בפעם הראשונה בהיסטוריה, וזה היה מאד מפחיד.

העולם כמו שאנחנו מכירים את זה, וכמו שראינו בכל ההיסטוריה היו בו הרבה מלחמות, אבל גם עם זמנים שנחשבנו לטובים, זמנים של שלום, של מצב כלכלי מאד גבוה, מאד טוב, מצב נהדר, שכל אחד מצא לעצמו בית, והיו כאלו שעשירים יותר ועשירים פחות.

היה 'פרוספריטי' (רווחה ושגשוג) היו תקופות של פרוספריטי, אבל תמיד השטן עבד נגד האנושות, תמיד, מההתחלה ועד הסוף, למשוך אותם למצבים קשים ביותר, למשוך אותם לדברים אסורים ביותר. ולכן אין מה לעשות, אנחנו הגענו למצב שזה הולך להיות הסוף של העולם כמו שאנחנו מכירים את זה.

עכשיו הכל נעלם - כל טוב, כל הרע נראה. ומה שאנחנו חשבנו שזה טוב - עוד נראה את זה, לא כל מה שחשבנו שזה טוב זה באמת טוב, אבל כל הרע ממש מתבלט מאד.

ויהיה בלבול מאד גדול. וזה כבר התחיל. הבלבול - בלתי נסבל כבר. במיוחד פה בארץ אנחנו רואים איך השינויים רוצים לגמור אותנו, את הנשמה היהודית. רוצים להפוך אותנו לאפיקורסים ח"ו, להפוך אתנו לחילונים בדרגה הכי נמוכה.

והם כולם ביחד. וכי מה אתם חושבים, שביט-המשפט פה הוא הולך נגד ביבי?!... בכלל לא! שיביבי הולך נגדים? בכלל לא! הוא האם חשבתם שאלה שיושבים בכנסת, חברי-הכנסת הכביכול 'חרדים' שהם נלחמים על האידישקייט? בכלל לא! זה הכל הציגות מהתחלה ועד הסוף, וזה משהו שאפשר להלחם נגד זה 'ראש בראש', אז איך אנחנו בכל אופן נלחמים נגד זה? אנחנו פשוט צריכים להחזיק את האמונה והביטחון שלנו, להחזיק חזק את כל המנהגים שלנו, את התפילות שלנו, את קריבת ה' שלנו, ותמיד להיות עם ה'. לא להיות מוכינים לעזוב אפילו 'סגנימטר' אחד מהיהדות שלנו. וזה יציל את עם ישראל, את הנשמות האמיתיות.

בכל העולם יש כבר שנהא ליהודים. פה ושמ יש דברים שיכאילו' אוהבים קצת את היהודים, כמו את הנורדים... אבל זה לא כ"כ פשוט, הם באמת עושים בעיות ליהודים. הם שונאים את היהודים בכל העולם. ואנחנו נעם 'פיצ'י', עם כ"כ קטן, והוא עוד יותר קטן כשרק נדע כמה מאיתנו הם באמת נשמות יהודיות - אז זה יהיה ממש אפסי בעולם שיש עכשיו.

אבל ה' יהפוך את העולם, הוא ירים את היים וישפוך את זה על האדמה, והיכן שהים היה - תהיה אדמה, כמו שכתבתי. אבל זה יהרוג את רוב האוכלוסייה בעולם. וה' יציל את האוהבים שלו, את ה'שפיץ' של העולם שהוא ברא.

הוא ברא את העולם, ורק הוא יכול להרוס את העולם. וזאת אנחנו מוריק על הזמן, הרשעים האלה לא יכולים להרוס את העולם, אבל אנחנו, היהודים האמיתיים עם הנשמות השטורות, שכלכנו אותם הרבה פעמים, אבל בכל זאת אנחנו בעזרת התשובה שלנו יכולים להחזיר את הנשמות להיות נקיות ויפות שוב - אנחנו לא ניעלם, לא נמות, רק נחיה [יסור יסרני ק"ה ולמות לא נתננו...]. ואנחנו נגיע לבית המקדש, לנצח. אבל נצטרך להקריב את עצמנו. אני לא אומר שצריכים למות על קידוש ה', אבל אם כן - אז צריכים, ה' ישמור אותנו שנוכל לחיות על קידוש ה', זה הרבה יותר חשוב.

ש. האם חרדים בכנסת הם 'ערב רב', האם הם לא נשמות יהודיות...?

ת. אנחנו לא שמים שלט או מדבקה על מישהו. כל מי שהולך עם הממשלה האורורה הזאת, ועם כל אלה מסביב, ומי שנמצא בממשלה בכלל יודעים את כל התכניות, הם עושים הציגות מהתחלה ועד הסוף. הרשעים שבצבא - גם הם יודעים, אבל מסכנים אלו החיילים, שלא יודעים, שהם מקריבים את החיים שלהם, שבביל שקר, גמור. הם מדברים על צבא שהוא מאד 'מוסרי'. שיש לו ערכים, ולקחו את הברוצ'יק המסכן הזה, שירה במחבל, ואמרו שהוא לא בסדר... הוא ממש רצח... ממש עשה עבירה קשה... זה לא היה רצח, זה היה אויב. הם מבולבלים. ולא רק זה, יש להם צבא של סינפונת, שעושים דברים שנגד התורה בצורה קשה ביותר. איך אפשר לשלוח לשם בן או בת? אי אפשר. זה מקום של עבירות קשות. רק להיות שם - זה ללכלך את הבן אדם. אז יש פה בלבול מאד גדול.

עכשיו הפרורמים הרימו את הראשים שלהם. הם מנסים למשוך את החילוניים. אפילו יש מספיק חרדים שאין להם חשק ל"כ להתפלל או ללמוד להיות להיות חרדים, הם מדי קשה להם, אז הם רוצים איזה קיצור דרך... שהם לא צריכים ל"כ הרבה, אבל אפשר פחות-אז-יותר להיות בשקט עם הרבה עם התננים העוקמים שלהם.

אבל זה לא ילך, פשוט לא ילך. כי זה לא הולך. ה' יגמור את כל אלה, כל אלה שהולכים נגדו, שבפניהם הם עירב רב, או עמלק, או אדום, וכו'. הצבא - מלא עוקמים, אנשים שהולכים נגד הקב"ה ח"ו, שלא נדע. זה הוא נותן שום זכות לעם ישראל, רק ההיפך. אנחנו חייבים להתרחק מכל מה שפיר למדינה. המדינה הפכה ל'אנטי-אלוקים', ואי אפשר לעמוד בה.

אנחנו לא צריכים לעזוב. פה זה ארץ ישראל. ה' הביא אותנו לפה, ואנחנו צריכים לעמוד פה, לחכות עד שמשיח מגלה את עצמו, או ש'ה מגלה אותו, ועד אז אנחנו צריכים לעמוד איתו ולא לוותר אף לא על מצוה אחת! ועכשיו רוצים לגייס את כולם! אז יעשו איזה פשרה, שילכו קצת לפה וקצת לשם, קצת לצבא או לשירות-לאומי ח"ו. אבל צריכים להגיד: לא! בשום פנים ואופן! אבל כל ראשי-ההישגיות שמקבלים כסף מן המדינה, שפתאום לא יהיה להם כסף, ופתאום לא יהיה להם אוכל ל"כ, או פרנסה בכלל, ולא, אני לא מדבר על הפרנסה מעל ומעבר! שהם מקבלים מן הרשעים, אבל חייבים, חייבים לדעת שכל העניין של הממשלה, של ה' הצבא, של ה'כאילו חרדים' בתוך המסגרות האלה, זה שקר גמור! וגם אצל המזרחיסטים. אמנם גם אלה המזרחיסטים שבכל אופן הם נשמות יהודיות, הרבה מהם, שבכ"ז אוהבים את הקב"ה, הם כבר יפתחו את העינים, והם יהיו מאד חזקים ולא יוותרו גם הם.

אבל כל המדינה הזאת - בלאגן, זה שקר אחד גדול, שקר אחד גדול. וזה לא קורה רק במדינה שלנו, רק מה, המלחמה הרוחנית הכי גדולה עכשיו, שזו המלחמה הראשונה והאחרונה, זו המלחמה עכשיו, המלחמה שהיא לא נגד הערבים ולא נגד רוסיה, אלא נגד האפיקורסים, נגד השקרנים, נגד כל אלה שהם נגד הקב"ה, עכשיו המלחמה! זוהי המלחמה האחרונה! ולא המלחמות שגודו מעט מתחילות בכל העולם, כי זה מתחיל ונגמרה פה. זה מתחיל עם המלחמה הזאת שיש בין ה'כביכול יהודים' שהם באמת לא יהודים ובין אלו שהם באמת יהודים. ותהיה מלחמה ענקית ומאד קשה, אבל לא ארוכה.

ואז אנחנו צריכים רק לא לשכוח: אנחנו נבחורים את הקב"ה, שהוא אוהב אותנו, והוא ברא את העולם שבבילנו, שבבילנו! אתם מבינים? בשבילנו הוא ברא את העולם! הוא שלח אותנו מבריאת העולם ועד היום בכדי לעדן את הנשמות שלנו, להביא את הנשמות שלנו לרמה הכי גדולה של ביטחון בהקב"ה. זה מה שאנחנו צריכים. ובגלל זה אנחנו מתגלגלים ומתגלגלים ומתגלגלים מההתחלה ועד היום. וברגע שאנחנו מתגלגלים עד

הרגע הזה – אז בא היום, בא הרגע, שאנחנו צריכים להראות מי אנחנו, שאנחנו איתו, איתו! עם הקב"ה! אין עוד מלבדו! להקב"ה – הוא האלוקים ואין עוד מלבדו!

וברגע שאנחנו מוכינים לעמוד נגד הרשעים – אז כל הבלאגן יתחיל בגדול, בכל העולם. כל הארצות יעלמו חוץ מארץ ישראל, ויהיה משהו אחר לגמרי. יהיה מים בכל כדור הארץ. זה בסוף – תהיה המלחמה האחרונה-האחרונה, ואז יבוא 'גוג ומגוג'. אבל לא נצטרך להילחם בזה, הקב"ה, עם משיחו מזרע בית דוד, המלך דוד, הם יילחמו נגד כל הרשעים, הגוים. וזאת תהיה נקמה ממוקמת ביותר. לא לפחד! לא לפחד! לא לפחד! נהיה עם הקב"ה, לא לפחד, לא לפחד, לא לפחד!

כשאינו אומר 'לא לפחד' – אני מתכוון לזה. אנחנו צריכים להיות חזקים. וגם הכסף יפול, יפול חזק. הכסף יפול! לא יהיה כסף. מה נעשה בלי כסף? מה נעשה בלי מכולת? מה נעשה בלי סופרמרקט? נצטרך שכל אחד יהיה לו קצת אוכל בבית או קצת מים בבית או קצת-לא-יודע-מה, אבל ה' ידאג לנו. ה' ידאג לנו. אפילו אם לא נאכל צמאים – אבל מזה. ואם לא נשתה – לא נהיה צמאים. אבל הקב"ה ישמור עלינו. על היהודים הנאמנים לו – הוא ישמור!

ובן-אדם הכי עשיר, כשאינו לו את האמונה והביטחון הזה – אפילו שיכולים להיות לו מחסנים מלאים בשביל עד שנה, ובואו נגיד, אבל זה לא יעזור כלום. זה לא יעזור לו אם אין לו ביטחון בה'. ואם יש לו ביטחון בה' באופן מלא – כן, זה יעזור לו, אבל אם לא – אז ובן-אלה פשוט שאין לו כסף, זה יעזור לו, יעזרו לו האמונה והביטחון בה'. שיהיה לא רעב ולא צמא, או שה' פשוט יביא לנו את המן. באיזשהו שלב הוא בודאי יביא את זה, וגם את באר-מרים, כדי שכולנו לא נהיה צמאים.

לא לדאוג! ה' מוכיח לנו, יום ולילה, יום ולילה הוא איתנו. וכל אלה שהיו חולים או שהם חולים כשיו, שתהיה פרואה שלימה לכל חולי עמך ישראל, אבל בואו נגיד אלו שהלכו כבר, או עמך שהיו, ורק הם הסבל שלהם הביא אותם לרמה גבוהה. הרי לא להיות עובדים בשבילים, כי הם יחרו. הם לא נעלמים. אין מוות! אין מוות לעם ישראל [מלאכי: 'אתם בני יעקב לא כליתם...'] פשוט עוברים מצורה לצורה, במקום המקום. נהיים בלי גוף, אבל רוחניים, ואח"כ אלה שבשמים או אלה בגן-עדן או אפילו בגיהנום כשעושים את התיקון הסופי – הם יחרו בשמחה לעולם הזה, עם גוף. אל תדאגו, אל בלי גוף, אל תדאגו, וגם עם בגד, עם בגדים [שבת קטז], לא יבואו בלי בגדים.

ש. האם זה אותו הגוף או עם הגוף שעשו בו את הכי הרבה תיקון?

ת. את כל הסודות אינני יכול להגיד... אנחנו בכלל, הרוב מאיתנו, הם בכלל רק חלקים של ששמות. כן, אני רק רוצה לומר לאלה שהגיעו עכשיו שאני אמרתי שזה הסוף. אנחנו צריכים להבין שכל מה שקורה במדינה הזאת – זוהי מלחמת-העולם! ואנחנו מתיחילים את המלחמה פה, אבל לא נגד הערבים, אלא נגד האפיקורסים. זה ברור? ואת זה אנחנו מתיחילים כבר עכשיו, וזה כבר התחיל. הם הולכים נגדנו בצורה קשה ביותר. ולא לחשוב שאפילו אחד מאלו שיושבים בכנסת איתנו, שהוא עם האמת, אפילו לא אחד. ואל תחשבו שביבי נגד בית המשפט, בית המשפט הוא עם ביבי, וביבי נגד ביהמ"ש, כל המלחמות זה סתם שטויות. כל אחד חושב על עצמו. רק אחד יודע מהי התכנית. כל אחד יש לו תפקיד. רק המסכנים הם החיילים שמקריבים אותם בשביל כל השטויות שלהם, אבל חוץ מזה – זה הכל הצרות.

עכשיו שמתם לב שהרפורמים מאד נכנסו, בשביל שרוצים למשוך את כולם, עם כל מיני פרסומות, כמו שיש להם איזה סידור, או 'מחזור' שזה עושה שוויון בין הגוים לנשים... וזה מסביר טוב מתי לעמוד ומתי לשבת... אבל זה ממש הכל אפיקורסות!

ולא רק זה, משרד החקלאות פתאום אומר שלא צריך לעשות כפרות... עדיף לא לעשות על תרנגולים. מי עושה זאת – זה מנהג שלו, אבל משרד החקלאות החליט שמי שלא רוצה, אז שיינתן את הכסף שהוא עושה עד אז כפרות לעניים, שיינתן את זה להם, יש אסוף את הכסף והם יחלקו את זה... אה... אה... למי הם יחלקו?! לעצמם! למטרותיהם! משרד החקלאות עושה פרסומות בשביל כפרות? זה כפרה בעצמו!...

אז דיברנו שזו המלחמה עכשיו. ואנחנו נצטרך להיות חזקים, ויש פסיקו (לתת) כסף לכל ישיבה שלא רוקדת לפי החליש שלהם. וכל בן אדם רגיל – יהודי אמיתי, ירגיש את הבעיה הכספית שכבר אנתנו מרגישים את זה. וכל בחורה שלא מוכנה ללכת לצבא, או לשרות-לאומי – או כל בחור שאיננו מוכן, וכל מנהל או מנהלת שלא מוכינים להכניס את השקר לתוך בית הספר שלו או שלה – יסבלו מאוד! אבל זהו! זהו המבחן שלנו! הכי גדול! להגיד עכשיו: עד כאן! עד כאן! עוד פעם אני חוזר וחוזר: זו המלחמה! ואת המלחמה הזאת – אנחנו נלחמים את זה רק בארץ ישראל. במקומות כמו ארה"ב, ובאירופה, אוסטריה, וכל הארצות, המלחמה תהיה מלחמה ממש, עם פצצות וכו', ולא נבדיל בין יהודי לגוי, אבל ה' ישלח את כל הצדיקים שלו ממש ויביא אותם לארץ ישראל! עדיף, יהודים יקרים, לקום עכשיו ולבא לפה בכמות גדולות בשביל לחזק את היהודים

האמתיים, שלא יתבלבלו, ושיהיו חזקים נגד כל האויבים וההפחדות של הרשעים, עם כל הפעולות שהם עושים כנגד עם ישראל, נגד הקב"ה. נצטרך להיות חזקים. אמרתי לכם פעם שנצטרך להילחם ולהגיד: 'עד כאן!', אנחנו לא מוכינים, לא מוכינים יותר ושירידו מאתנו את האמונה והביטחון והקדושה, שירידו מאיתנו ח"ו את האהבה, אהבת ה', ואהבת התורה, את אהבת הלימוד של התורה, ואת הבית היהודי האמיתי! זהו, מנרנו, גמורנו עם זה! לא אכפת לנו מה שעושים לנו! [מים רבים] מה, נמות? אין מוות ליהודי שמת על קידוש ה' אבל בעזרת ה' אין נצטרך למות על זה, אלא לקנות את הזכות הגדולה לחיות על קידוש ה', ולקבל משיח צדקנו ולהקריב קרבות בביהמ"ק השלישי. סוף.

ש. לא יהיה מוות?
ת. לא יהיה מוות, אבל זה לא עכשיו, עכשיו עוד יש מות, שיהא נדע. אבל שוב, כמו שאמרתי, יהודי הולך לעולם הבא, וחוזר נקי.
ש. צפון קוריאא וארה"ב, בכל שבוע האוימים הופכים חריפים יותר ומסוכנים יותר. טעות קטנה – וזהו, מלחמת עולם. ואילו העולם שאנו ורגוע... ת. הכל בצגות – של העסק הזה עם צפון קוריאא, יכול להיות שהמשולג עם, הנשיא, שיתכן שפשוט הם לוקחים בן-אדם קצת חולה-נפש ומכוונים אותו, ומובילים אותו לזה. זה יכול מאד להיות.

ש. אבל עם הצגה שכזאת זה יגיע בסוף למלחמת-עולם...

ת. נכון, אבל זה מה שהם רוצים, וזה בסופו של דבר מה שיהיה. אבל קודם - תהיה המלחמה פה, וזה מה שהכי חשוב לנו והכי קשה לנו. זה יהיה מאד מפחיד. יהיו פצצות גרעיניות, המימן או אני-לא-יודע-איזו פצצה. ה' ישמור עלינו, אבל לא ל"כ הרבה, כי גם הרשעים לא מעוניינים להרוס לגמרי את העולם ולמלאות את כל האטמוספירה עם הרדיואקטיביות. אבל יהיה מאד לא נעים. אבל ה' ממש יהרוס את רוב העולם הזה, אבל לא ע"י פצצות, כי זה את ה'קרייט' אבל אדם, ואין לאדם את האפשרות לעשות את זה. ה' יעשה את זה, ה' יעצמו על ידי הכוכב 'ניביר' עם כל כוכבי-הלכת שלו – הוא זה שיעשה את זה, הוא שולח את זה בשביל זה. והכוכב ממשיך להתקרב...

ת. בודאי הוא מאד קרוב עכשיו.
...יש נבואה שדברנו על זה מהפרנקפורטר רב (האדמו"ר מקרלין צ"ל) שפרסם, ניו-יורק ולונדון - ייעלמו. וזה היה עוד לפני עידן הפצצות הגרעיניות!...

ש. תדריך אותנו קצת, מה אתה מבין, מה אפשר לעשות שעדיין לא עושים בנינו?

ת. אוקיי. ברור לכולם שהם, הרשעים, לא יתנו כסף למי שיש לו ישיבה ולא עושה את מה שהם ממש רוצים, שזה יהיה דבר שבלתי-אפשרי לעשותו אם ראש-הישיבה או מנהל-בית-הספר או מנהל-בית-הספר יהודי אמיתי או ישיבה אמיתית. זה ממש יהיה בלתי-אפשרי בשבילי לעשות את זה. זה יהיה כמו ללכת לכנסיה ולהפוך לגוי נוצרי. אותו הדבר, ולכן, יש לנו מלחמה לא-סתם. אנחנו צריכים להגיד 'לא!'

אנחנו צריכים לאסוף בחורים מצד אחד, ובחורות מצד שני, וללמד אותם בחינם, אז למצוא איזו דרך, אבל צריכים 'לשם שמים'. לשם שמים את הלבנות שילדים שלנו, ולסגור את עצמנו. אתם זוכרים? שנים שאנחנו אומרים: 'אנחנו צריכים לבנות קירות מסביבנו', לסגור את עצמנו בתוך גטו, גטו רוחני, שלא נתלכך מהלכוכים שיש בחוץ.

יש להם מלחמה כ"כ גדולה של פרסומות בכל המדינות בכדי להחליש את החלשים עוד יותר, למשוך אותם, כמו שעמלק עשה. אלה שיצאו מן העניים שממרו על עם ישראל – עמלק פשוט הרגו אותם, משכו אותם. וזה מה שהם עושים. הם מחפשים כאלה שהם 'מחוץ למתנה', שאפילו אם הם עוד לבושים כמו חרדים או דתיים – אבל הם מחוץ למחנה, והם מושיכים אותם, והורגים אותם ורוחנית.

ולכן אנחנו חייבים לעצור את זה, ולהגיד: עד כאן! לא יותר! צריכים לחנך את הילדים שלנו. לא יעזור, נצטרך להוריד את רמת הגשמיות שלנו מאד, ברזן ה', זה ינקה אותנו מכל הגשמיות הזאת. זה סתם שקר, וזה מביא אותנו לשקר. זה עושה מחיצה בינינו לבין הקב"ה. ואז נצטרך ככה להיות. והיהודים האמיתיים ישמחו, ישמחו, לא סתם ישמחו [היכן?] וזה הכל. ואחרי זה – יהיה הכוכב, אחרי זה – יהיה גוג ומגוג, וזאת תהיה המלחמה האחרונה.

ש. אני מרגיש שזה ממש מסוכן כל המאבק הזה, זה דורש זהירות עצומה שלא להתגרות בהם...

ת. נכון, הם מאד מסוכנים, אבל הם רק מסוכנים למי שמפחד מהם, שאינו לגמרי עם הקב"ה [ע"י ברכות ז:]. לא צריכים לגרות אותם, צריכים רק להיות יהודי, ולא לתת להם לשנות אותנו. לא צריך לתקוף אותם, צריכים לבנות בתים קדושים, עם ילדים קדושים, ולבנות בתים כנסיות באמת קדושים, ולא 'כאילו'. ולהקים ישיבות, או שכלל צריכים ישיבות, צריכים 'חרדים' גם לבחורים הגדולים, ולשבת ללימוד ברצינות, בלי לחשוב אם יש כסף, בלי לחשוב אם יש כסף בשביל לעלים או גרבים או לא-משנה-מה, או בעיקר בשביל אוכל. לא לחשוב. לתת את החיים שלנו להקב"ה, ולהיות בטוחים שהוא יתן לנו מה שאנחנו צריכים [כגמול

עלי אמו]. לא צריך ללכת ולהרביץ לאלה, לא להתחיל איתם, רק לחיות חיים של יהודי אמיתי, זו המלחמה. ואם הם מתקיפים אותנו – ה' ילחם נגדם.

ש. לכאורה כל מה שלמדנו בתורה על מסירות-הנפש שעברנו לאורך הדורות, הכל בשביל עכשיו, שעכשיו נעמוד בנסיונות שמנסים אותנו... בדיוק, בדיוק מה שהתה אומרו! זה בדיוק נכון. כל הדורות, מהאדם הראשון עד עכשיו, זה בשביל הדור שלנו, שיהיה לנו כח לעמוד נגד השקר, נגד השטן ימח שמו וזכרו, ולא לתת לרשעים למשוך אותנו מהקב"ה. אנחנו נעמוד איתנים נגד, לא נצטרך להילחם עם האגרופים או עם רובים, רק נעמוד, נסגור את הדלתות שלנו, ואז נבנה כביכול קיר מסביבנו, ואז אנחנו נלמד תורה, נתפלל ונקים משפחות קדושות, ולא נלך לכיוון של הרשעים! ינסו להרוג אותנו – ה' לא יתן להם...

ש. צריכים יצאנו בשביל כל זה...
ת. אנחנו בזמן משיח, כל זה לא לוקח הרבה זמן. ש. צדיקים הבטואו מילים מאד חזקות על מה שאמור להתרחש השנה...
ת. בודאי בודאי, זה צודק, מרגישים שזה השנה, ה...ה...בה' הידועה. השנה.
ש. שבעים שנה לשלטון הערב ברמדינה, כדברי הגר"א...
ת. זה מתאים גם לכל מה שאמר הח"ח...
ש. בזהר כתוב שיבואו כל השבעים אמות נגדינו...

פ. פעם אמרת שזה לא רק שבעים יהודים מסרו נפש ומתו על קידוש ה', זה עוד יכול לחזור עוד פעם, הנסיונות הללו.

ת. ממש. זה הרבה יותר קשה מה שהולך עכשיו, כי העולם הוא פחות רוחני, הוא פחות קרוב לה'. ואנחנו צריכים לעשות את כל המרחק הזה, של הקלקול, של כל המאורע או אלפי השנים. היו לנו אנשים גדולים, שלמדו תורה, שכתבו, וחיברו ספרים על התורה, והם היו הרבה יותר גבוהים מאיתנו, אבל אנחנו הנומכים ביותר מכל הדורות. אנחנו צריכים למצוא את הכחה, את הקשר עם ה', כדי להילחם עם הגוף שלנו, עם המהות שלנו, נגד הרשעים, שנסים לעשות הפרדה בין היהודי והבורא שלו, ח"ו. זה לא יהיה! זה לא יהיה אף פעם! המעטים שבין היהודים יעמדו איתנים כנגד. שוב, אני לא אומר שצריכים להילחם בגוף. צריכים לשבת וללמוד, רק להילחם בגוף בכך שאנחנו מקימים משפחות, להילחם בגוף בכך שאנחנו לא מפחדים, שכל הזמן אנחנו מחפשים יותר ויותר להיות קרובים לה', ואז ה' לא יתן להם לגמור אותנו.

ש. במסקיקו היו שלש-רעידות אדמה קשות ביותר... מהו המסר ליהודי מסקיקו ובשבלונו?...
ת. רעידות-האדמה וההרויקנים והרי-הגעש וכו' – זה הכל מסר לעולם, לכל העולם: מגיע הסוף לשלכם! ולהודים – אם אתם לא רוצים שיהיה הסוף שלכם – אז תתחברו חזק לקב"ה, ותיגעו לא"י.

ש. מפרסמים עכשיו שההיתר לגור בא"י זה רק אם אפשר לעסוק בתורה בשקט – אך עם מכריחים להתגייס את היהודים צריכים לברוח מהחוצה...
ת. פה זה שדה-הקרב. לברוח לחו"ל – זה רק גירום ליהודים שילכו יותר לאיבוד. פה שדה-הקרב – ופה צריכים להילחם. יש שיגיע עכשיו לא"י – תהיה לו זכות עוד יותר גדולה.

ש. תן לנו עצה איך לעבור את יום-כיפור כמו שצריך, שזה באמת ינקה אותנו...

ת. צריכים להתכונן, להתכונן. פשוט להוריד את כל המחיצות שבינינו לבין הקב"ה. עם כל הכוחות שלנו. להשתדל להגיע כביכול לזרועות שלו, ולבכות כביכול על הכתף שלו, ופשוט להתקרב ולהתקרב, להצטער ברוב על כל העבירות שלנו, כמו שאנחנו באים לאבא שלנו, ואומרים: סליחה, אבא, עשיתי את זה ועשיתי את זה, רציני! להיות ילד טוב, אבל היצר-הרע תפס אותי... תסלח לי, תסלח לי, אני אוהב אותך, אתה האבא שלי, אני הבן האוהב שלך... ולהרגיש, תרגיש את הקב"ה. להוריד את כל המחיצות, את כל המחיצות. זה לא קל. במיוחד כשאנחנו חיים בעולם עם כל כך הרבה מחיצות, לאחד זה מחיצה מסכף ולאחד מזה, ולאחד משהנה, עד שאנחנו נעבור ממצב הזה למצב אחר, ואז רואים שיש כאן משהו אחר, משהו ששווה פי מיליון יותר מזה, ללא שיעור, וללא סוף, יותר מכל הסכספים בעולם, וכל הזתב שבעולם. עלינו לשבור את קיר הזה, קיר השנהב, קיר הכסף, ולהגיע אל הקב"ה. כי המחיצה בינינו – כשיודעים מזה – זה מאד קל להסיר את זה ולהיכנס פנימה. כי את כל הקירות של זה וכו' – זה אנחנו בינינו, לא הקב"ה. ולמעשה, אין כמעט מחיצה בינינו, בין עם ישראל להקב"ה, רק המחיצות שאנחנו בעצמנו בינינו.

חיילים לברוח מן הרשעים (290)

בנימין, כ"ח תשרי תשע"ה, ירושלים
אני מרגיש כל יום, כל רגע, שאני רק רוצה לבכות ולבכות. הלב שלי נשבר, ומהלך משפחות כל הדעות. אני יודע גם מה לעשות. אני מתפלל לה' יום ולילה להציל אותנו כי אני מרגיש את האסונות העומדים להיות בעולם שלנו. כל הרי-הגעש שמתחת לאוקיינוס ושמעל לאוקיינוס, וההרויקנים, סופות-הטורנדו, השריפות הענקיות וכו' וכו', כמו גם רעידות האדמה, כל פגעי-הטבע שבר"כ הם מתרחשים בכמות כזו

ובגודל כזה בתקופה של מאה שנה – עכשיו זה הצטמצם לתוך כמה שנים. וזה ברור שה' מדבר אלינו, מזכיר אותנו ועומד להיות אסון. והכל כתוב וברור, ומי שקצת יודע ללמוד יכול להרים ספר, אפילו יש מתורגמים לשפות שונות, ואפשר לקרוא את זה ברור, דברים שנכתבו לפני אלפי שנה, או אפילו דברים שנכתבו לפני כמה מאות שנים, אבל פכלו מאה שנה. ושמענו את זה מגדולי-הדור שלנו בכל הדורות שאמרנו לנו מה יהיה, אולי פה ושם אמרו קצת אחרת, אבל בסך הכל זה אותו הדבר מה שכולם אמרו.

ועכשיו אנחנו רואים ברור שזה קורה, ומי שלא רואה את זה – אז או שיש לו 'קטרקט רוחני' (עיוורון רוחני), או שהוא טיפש, או שהוא פשוט רשע ולא רוצה לדעת, רק שעה שהוא בטוח פשוט ביחד עם השטן 'מש"ו' יכולים ממש לנצח ח"ו. וה' נתון להם את האפשרויות לחשוב ככה, הוא נתון להם את כל האפשרויות, כמו שלמרווד היתה סיקט-אדמיניסטרטיבית ענקית לבנות את מגדל-בבל, ממש בקלות-קלות, כזה פרויקט ענקי שאי אפשר בכלל להאמין שבמינים ההם אנשים יכלו לבצע כזה דבר, לבנות כזה מבנה ענק. ואז הם היעו כמעט עד העננים, והתחילו לירות חיצים אל תוך העננים [סנהדרין קט]. כאילו-כאילו שהם יכולים לפגוע בקב"ה ח"ו. תראו איזה טפשיים! הוא נתן להם את הכח להגיע עד העננים, אבל בדבר קטן הוא הוריד אותם כולם עם כל המבנה הענק הזה.

ה' נתון לרשעים – גם ברור שלנו, שזה הדור הכי קשה שהיה אי-פעם, הוא נתון להם כח. הם יודעים, הרשעים האלה, לעשות דברים, יש להם טכנולוגיה לקחת מצב מסוים שיש בינם ולעזור לטבע לייצר הוריקנים מאד מאד מסוכנים. ויש להם טכנולוגיה גם לכוון אותם, את ההוריקנים. אמנם עם הטכנולוגיה זה לא מאה אחוז מדויק, וזה לא תמיד מצליח, אבל זה מצליח מספיק בשביל לעשות בעיות. כל מיני דברים הם עושים אותם 'כאילו', ה' נתון להם אפשרות לעשות. אבל לא כל מה שקורה בעולם הם אלו שעושים, בודאי שאין להם את הכח והטכנולוגיה לעשות את כל האסונות שיש בעולם. ולכן רוב האסונות בעולם – זה בא מזה שהכוכב 'ניבר' או 'השביט' בא, שמש קטנה עם שביעה כוכבי-לכת, שסובבים סביבו, שכשהם מתקרבים ומתקרבים, אז יהיה ממש תהו ובהו בעולם.

וכמו שדיברנו, אנחנו רואים כבר טיפ-טיפה את התהווה-ובהו בעולם, עם ההוריקנים הנשרפים ורועיות-האדמה וכו', וכן את הבולענים הנשפעים, שאנחנו רואים יותר ויותר בעולם שלנו. וזה יהיה יותר גרוע מכל החיות שנכחדות, וכל סוגי בעלי-החיים שנעלמים לגמרי. כל מזג-האוויר כולו משתנה. יש בצורת מבוקש שפעם היה מים, והרבה מים איפה שפעם היתה בצורת 'דגל השתנה'. מיליונים ואולי מיליארדים של דגים מתים בכל הזמן, וזה לא סתם. וזה לא כמו הרשעים רוצים שנאמין שזה בא כתוצאה מזה-הים האויר, לא, זה בא מההשפעה של השיטע על כדור הארץ.

ואנחנו יודעים שה' יציל כל יהודי אמיתי, אבל אני שוב ושוב מבקש מכם לחזור לקב"ה, כי אם אתם נשמות יהודיות אמיתיות ואתם בורחים מן האמת – ה' 'תפוס אתכם' בניכול ויכריח אתכם לחזור לאמת. לא תהיה לכם בריחה. אז למה לסבול? זה הדבר הכי טוב שרק יכול להיות! וזה לא רק שציל את החיים שלנו, החיים לנצח, אלא אנחנו נציל את הכל, את כל הבריאה.

ה' ברא את העולם בשבילנו, בשביל הנשמה היהודית, להתפתח, לגדול, להיות מוכן בשביל העבודה הכי חשובה שלו בסופו של דבר, וזה: להיות המשרת הנצחי של הקב"ה. וזה תענוג יותר מכל תכניות-הטלביזיה או הסרטים המטופשים או כל המחשקים וההתעמלות והאולימפיאדות וכל השטויות, או 'יהיה... אני לא יודע אפילו איך לתאר זה.

ועכשיו אני רוצה לדבר על משהו אחר, אני רוצה לדבר על הצבא של המדינה, צבא הגנה לישראל. אני רוצה לדבר על הגיוס. אני רוצה להסביר את זה בדיוק, כדי שגם החרדים לא יתבלבלו, ויש חרדים שכן מתבלבלים, כי הרשעים יודעים למשוך אותם עם כסף ועם הטבות, לקבל את הרעיון שאפשר ללכת לצבא, ושלא כל אחד חייב להיות קרבי, אפשר לעשות אפילו קריירה בצבא, חס ושלום. אז למה אי אפשר ללכת לצבא?!

אז כך, הדבר הראשון: אסור היה בכלל לעשות מדינה. והדבר השני – אסור היה בכלל לעשות צבא, צבא רשמי. מותר להגן על עצמנו, אבל אי אפשר לבנות צבא, עם גנרלים ועם כל הציוד וכו', זה נגד התורה! הדבר השלישי: הצבא הישראלי מלא טינופת, פשוט טינופת.

הם גם מקבלים בשמחה את המנוולים שעושים מצעד כל שנה בירושלים, בלי בעיות. והכשרות לא בנות ושולחים אותן יחד עם בנים, והכשרות לא קיימות כמו שצריך. יהודי לא יכול בכלל ללכת לצבא כשכל הדברים הכי רועים – הוא צריך לפגוש אותם פנים אל פנים. וזה לא נכון שמפרידים בין זה לזה, בין החרדים לחילונים, לא, שקרן! אולי פה ושם קצת יש משהו, אך בסך הכל אין! אי אפשר לשלוח בת למקום של בנים ובנות כשיש מפגשים, זאת אי אפשר במיוחד כשאין שום מוראליה (מורס), שום מוראליה [רק אין יראת אלוקים במקום הזה!], פרשת ויראן.

כמה סיפורים מלוכלכים יש על קצינים שניצלו בנות, או על קצינים שניצלו בנים, שלא נדע, וזה טינופת, זה טינופת, זה מגעיל! יהודי לא יכול ללכת לשם בשום פנים ואופן, לא משנה. אתם רוצים צבא? שיבנו את הצבא לפי התורה, לפי התורה בדיוק. וזה לא יהיה צבא רשמי, זה יהיה צבא רק בשביל להגן עלינו, אבל לפי התורה, אך רק לפי התורה! אם המדינה לא רוצה להכיר בורה – אז שלא יכירו בנו! אנחנו לא שייכים! כמו שלא לוקחים את הערבים לצבא – גם אנחנו לא הולכים לצבא.

ואם בגלל זה לא רוצים לתת לנו זכויות – בבקשה! הרי איך שלא יהיה מה שנותנים על ידכם, קצבאות-הילדים, לא שוות כלום... אפשר לקנות עם זה גלידה... ואין עוד דבר אחר שנותנים לנו, כלום, אפס! שום דבר! ובכלל, אסור לקחת מהם פרוטה, אבל הרבה פעמים אין בריחה ורושים את זה, אבל עוד מעט זה גמר, זה יפסיק, כי הם לא רוצים לעזור לא לחרדים ולא לאף אחד, הרשעים רוצים להציל את עצמם, והם מתכננים להשאיר את רוב האוכלוסייה של העולם למות על פני כדור הארץ מהשפעותיו הקטלניות של הכוכב בעוד הם מוגנים בתוך הערים והבונקרים-התת-קרקעיים שהם בנו לעצמם מתחת לאדמה. זה לא שזה יהיה עכשיו. יש להם תכנית יחד עם כולם, עם רוסיה, עם אמריקה, עם אנגליה, עם ישראל ורוצים, זה הכל טינופת אחת.

אבל יהודי אמיתי לא יכול ללכת לצבא. אני לא פוסק, זה כתוב. וברור. אני לא יכול להיות פוסק, אני פשוט אוטיסט, ואני לא יכול לפסוק, אבל ברור שאסור ללכת לצבא. **ברור שלנו אף אחד לא יכול לעמוד בזה.** נכון, פעם שלקחו בכח יהודים לצבא של הגויים – הם לא היו אשמים, כי אם לא רצו – היו הורגים אותם, וידעו שצבא זה טינופת, והם לא רצו ללכת, אבל לקחו אותם בכח, באיום של מוות, אז הלכו וסבלו ועברו את זה. אבל אנחנו נמצאים בניכול במדינה 'יהודית', שזה בדיחה, נמצאים גדולה. זה רק מקרה שפה גרים הרבה יהודים, וחוזק מזה יש גם הרבה ערב, רב, והע"ר הוא השולט, במאה אחוז, אין בכלל מה לדבר, שולט במאה אחוז.

ואנחנו צריכים להפריד בינינו ובין הע"ר, כי אם לא – זה יהיה הסוף. זה יהיה הסוף, ולא שום דבר אחר. זה יהיה הסוף.

אנחנו חייבים לא לשכוח שלא יכולים לקחת את הילדים המימיים שלנו, להכניס אותם לצבא, צבא מלוכלך, צבא שלא מבינים אותו. רדיו הם מדרבים: איך זה יכול להיות?! מה?... אי אפשר להביא את המנוולים? למה לא?... למה אי אפשר לעשות תחונות של בן עם בן את עם בת עם בת. למה לא? מה, זה אי אפשר? למה לא לתת לאנשים כאלה לבוא לבית הכנסת?... איך אפשר? איך אפשר? הם לא שייכים לעם ישראל, הם לא שייכים. הם מדרבים שטויות, הולכים נגד הטבע, נגד הבריאה עצמה, נגד איך שה' ברא את העולם, בשביל זה יסבלו, כי זו עבירה ענקית, אולי הכי גדולה שיש, כי הולכים נגד הקב"ה.

ואי אפשר ככה להשגיח שלא ישלחו את הילדים להצוות שלהם, ושלא לראות את הטלביזיה ולא לראות את האיירפונים והאינטרנט, זה הכל טינופת ומבא מחשבות נגד התורה. ולצדדי הרב, גם בחדרים וגם בבתי-יעקב הם לא שמים דגש על האמת. הם רק מלמדים אינפורמציה, בדרך כלל. זה לא בכל מקום, אבל בדרך כלל לא קושרים את הלב אל הדברים.

ועכשיו יוצאים להפגנות, ברוך ה', אבל הפגנות זה רק חלק של העניין. כל ילד וילדה, כל אמה ואבא, כל סבא וסבתא, כולם צריכים להיות מאחורי זה. אני יודע שהמזרחיטים מאד גאים על עצמם שהם הולכים לצבא, אבל גם הם כבר מבינים, הרבה מהם, שגם הם לא יכולים בקלות להחזיק את האידישקייט שלהם, וזה ברור מאד, כי הלכלך הרוחני, הזיהום הרוחני שיש בצבא הגנה לישראל – ממש הגיע למטרה שלו. הם רוצים להיות כמו כל המדינות, וזה צבא כמו כל הגוים.

ש. אז מה יהיה הסוף, יקחו את כל האברכים?... ת. מה יהיה הסוף? יהיה סוף לזה. אני לא יודע איך זה יגמר, אבל יהיה סוף לזה. ה' לא יתן, ה' לא יתן להרוס את העם שלו. הוא לא יתן להרוס את הנשמות האמיתיות, שיש להם את ההבנה, את היכולת להבין עד העומק, עד תוכני הנשמה ומעבר, הוא לא יתן לנשמות כאלו יקרות ללכת לאיבוד! מי שעמד בהר-סיני והרגיש את הקב"ה, ושמע אותו עם האזניים שלו, וראה עם העיניים שלו – זה לנצח. זה לנצח. ערב רב – לא. הם לא ראו את זה, הם לא הרגישו את זה. הם נשארו מצרים.

עכשיו אצל הרשעים של ה'כביכול-תרבות' שלהם מבוטסת על התקופה של מרדכי, על דור המבול, על סדום ועמורה, על המצרים בתקופה של יוסף ופרעה והמכות, ועל כל ההיסטוריה של הכנסיה הקתולית מאז שהיא נוצרה ועד היום. אלה הם השחקנים המרכזיים בכל ההיסטוריה, עם העבודה-זרה שהם הפיצו בכל מקום. אתם לא תפוסים כמה ע"ז יש פה. זה נכנס לנו לכל מקום, לכל מקום. הם רוצים לעשות דברים נגד הטבע, נגד איך שה' ברא את העולם. הם רוצים בסופו של דבר לייצר חיים בתוך המעבדה, שלא יצטרכו להוליד. יכולים לפתוח איזה ספר עם תמונות של דמויות, ולהחליט איזה ילד רוצים, ילד כזה... ילד כזה... ילדה כזו... ממש שרוצים... ולא רק זה, כל

דבר שבתורה הוא נחשב טינופת, עבירה גדולה, וזיהום רוחני – בידר שהם חולמים עליו להקים זה יהיה שעשועו, זה יהיה כמו ללכת לסרט. כל אחד יתעסק עם העבודה-זרה שלו איך שהוא רוצה. ולמעשה עם ישראל לא התקדם כל השנים האלה, וגם הגויים ירדו עוד יותר. אבל עכשיו ה' ירים אותנו, כי הגענו לסוף, הגענו לדרגה הנמוכה ביותר, לדרגה החמישית מתחת לאפס. ועכשיו הוא ירים אותנו, וכשהוא ירים אותנו נגיע כל כך גבוה יותר מכל דור אחר. הוא יכניס לנו את האמת ממש. הוא ילמד אותנו איך אנחנו צריכים להתנהג באמת, הוא הביטס של כל החיים האלה. והביטס הוא אך ורק לבטוח בה' ולעשות את רצונו לגמרי מבלי להחליט אם זה כן נוח לנו או לא, אם לא זה אמת, או לא שנידע שכל התורה אמת, כל התורה אמת! הקב"ה אמת! הקב"ה אמת! ותורתו אמת! ואין מה לומר יותר מזה.

ש. ממש אפשר לראות את מוסרם נפש בודר שלנו – זה מפליא, גם בחורים וגם אברכים... ת. הנה, מתחיל הזמן שאמריקה לכם הרבה פעמים, שנצטרך להקריב את עצמנו כדי לעצור את ההתדרדרות האיומה של עם ישראל. נכון, כל העולם מתדרדר, אבל לנו אסור להתדרדר. אנחנו בני מלך! אנחנו חייבים לעמוד ולהגיד: לא יתן לא יתן! ואני מברך את כל אלה שמקריבים את עצמם בשביל לשמור על כל היסודות של האידישקייט, לשמור על רצון ה', ולהילחם בבדי שנוכל לעשות את רצון ה', ולא נעזוב, לא נעזוב ולא נפחד.

יש להם אמנם צבאות גדולות, ויש להם כל מיני סוגי נשק, ויש להם כל מה שהם צריכים בשביל להרוס את העולם לגמרי, רק מה? ה' לא יתן להם להרוס את העולם. הם ירסו את עצמם, רק את עצמם הם ירסו אבל אותנו – לא. ואפילו אם חס-ושלום נצטרך לתת את החיים על קידוש ה' – זה לא הסוף, אנחנו נקבל גן עדן, ומעבר, נחזור לחיים ונקריב עוד קרבנות בבית-המקדש. אבל אני רוצה את כולם לחיות על קידוש ה' ושלא יצטרכו למות על קידוש ה', אבל ה' רוצה שיגאורו לו שאנחנו באמת אתו, ושלא הגשמיות מושכת אותנו, ולא הימנעות וכל הדברים האסורים מושכים אותנו, שאנחנו רק עם ה', ורוצים בכל מחיר להיות טהורים כמו שה' רוצה, כמו שזה רצון ה'.

ש. האם כעת יש יותר אנשים שמבינים את הסכנה של ההגירה או שזה כמו שיהיה, האם ישנה התעוררות להבין את זה?...

ת. זה עוד בידור, אנחנו נראה מה עם הקב"ה ומי יתן ויתר ויתר יצטרפו, כן, יותר ויתר רואים את החינוך הנמוך שיש ברוב הבתי-יעקב, איך שכל הגוישקייט נכנס בתוך בתי-הספר, יש מספיק יהודים אמיתיים שמרגישים איך שהחדרים ירדו, איך שהם מניסים אליהם דברים לא-טובים, לא כולם – אבל הרבה מאוד. זה כואב לכל אבא יהודי אמיתי ולכל אמה יהודיה אמיתית. והצניעות – ה' ישמור, ה' ישמור. בארץ זה עוד הכי טוב, כי יש יהודים שמושכים את החבל לכיוון השני, לכיוון של הטהרה, ולכן אנחנו רואים הרבה יותר יהודים שומרי עינים ונשים שמתלבשות בצניעות, ומגדלים את הילדים שלהן ככה גם כן. יותר ויותר זה ברור, אבל אין לנו הרבה זמן, בעתיד הקרוב זה הכל יתחיל בגדול, ונצטרך לבטוח בה' הרבה, עם כל הכוחות שלנו, וזה יבא אותנו לגאולה השלימה, אבל לא לפחד ולא להישרב! יש שאלות נוספות?!

ש. מה דעתך על כל הדברים שכתבתי קורים באירופה ובאמריקה, מאה אברכים וחמש שריפות בפורטוגל לבד, כזה דבר לא היה בהיסטוריה! האם יש כאן מסר מהשמים עבור היהודים שבח"ל? ת. בהחלט יש בזה מסר לעם ישראל: תסתלקו משם! תסתלקו משם! אם תחכו עוד מעט – הביתם שלכם לא יהיו שוים כלום [ר' ע"ז ט:]; ואתם תברחו בלי כלום, אז לפחות תצאו כעת ותקחו משהו אתכם...

ש. למה הרשעים דואגים לתת ל"כ הרבה בשביל מוסדות חרדיים?... ת. למה הם נותנים?... קודם כל שתדעו שרוב הכסף שלהם זה גנוב... מה, אתם חושבים שיש לכם כסף בבנק? אין כסף בבנקים! למה הם לא נותנים מזומנים? כי אין להם! הם רוצים שכולם יחיו עם כרטיס-אשראי, או שיכתבו שיקים, אבל אין מזומנים. הכל בנוי על כלום, זה הדבר הראשון. הם גנוב, גנוב מחברות, מבנקים, כל מה שאותם חושבים שיש איזו פרוספריטי (שגשוג) עכשיו, אין, אין! זה הכל שקר.

רק ללחוץ על כפתור אחד – והכל יעלם כאילו שלא היה, ואנחנו נמצא את עצמנו מבלי שום גשמיות כמו שאנחנו מכירים את זה. איך נלך לקנות? כרטיס-אשראי לא יעבוד, ה'זירקט' לא יעבוד, והשיקים אי אפשר לקבל אותם – כי אין כלום. כי החשבונות סגורים. אז מה נעשה? זו תהיה בעיה איך לקנות במכולת...

ואנחנו צריכים להיפרד מזה, מן הרשעים. ולמה הם עושים את זה, לתת כסף לשיבות, ולמה הישיבות לקוחות את זה? כי יש פה ושם, ואני מאד דואג שזה יותר מאשר 'פה ושם', יש ראשי-ישיבות או מנהלי-חדרים או מנהלי ומנהלות בתי-יעקב שהם פשוט חלשים, והם מוכנים לקחת. אבל ההם מפקשים משהו בשביל כל הכסף שהם נותנים, מה הם רוצים? הם מכניסים את השקר לתוך המקומות האלה, וכך הם מקלקלים את הנשמות הטהורות של הילדים המתוקים, היהודים

האמיתיים.
ש. האם יש מסרים שדוחפים לתוך הלימודים?
ת. בודאי! מה? אתה לא יודע את זה? איך זה יכול להיות שאתה לא יודע את זה? זה ידוע!
ש. ידברנו שיתן תופעה, שאחלה הם הצליחו באמת להכניס מסרים...
ת. בודאי ובודאי, מה אתם חושבים שהם עושים את זה? חיינם? הם רוצים להרוס את הנשמה הטרוורה של הילדים היהודים.
ש. ועושים גם גינות ציבוריות חדשות בשביל לקרב בין בני-הנוער, חרדים וחילונים. אלו התכנית שלהם.
ת. הנה בירושלים הם לקחו את כל המקומות, הגינות הישנות שהיו שם אולי כמה נדנדו, כמה דברים קטנים, מגלשות, פתאום הרסו את הכל, בנו אותם 'לוקסוס', עם דברים מעניינים וחדשים בשביל כולם. ועכשיו יש שם מקומות גדולים שמביאים כל מיני דברים, מביאים אנושים לשיר, מביאים כל מיני זמרים ורקדנים וכו' וכו', וקוסמים, סרטים ועוד, ולא רק זה, מביאים גם דברים אחרים, כל מיני ליצנים, ולפעמים גם כמה סוסים קטנים בשביל לרכב על זה, הכל בשביל להוריד מהידות. למשך אותם לטשיות...

הצלה לפני שנסעו. ולא היה מספיק לכולם בסירות. אז הם היו ג'נטלמנים, ונתנו לנשים ולקטנים להיכנס לסירות. והם עמדו טיפשים, על הסיפון, והתזמורת ניגנה וואלס... זהו. והם נעלמו לתוך הים עם שירי הוואלס... כך זה בדיוק העולם... נכון, זה מה שיקרה.
ש. יש גם מנהרה שנמשכת עד ליפנתא, יש שם בונקר עם כבישים עם שם התיבים? יש כרטיס אישי מיוחד בשבעת-חודים הם יכולים להכנס לבונקר הזה, מי שיש לו את הכרטיס...
ת. בטח! מה אתה לא יודעים? יש לזה גם כניסה ליד הכנסת. זה בונקר שמיועד לך שכאשר מגיע הכוכב הם יכולים להמשיך ללכת שם, לשחות בבריכה, לראות טלביזיה, לאכול סטייק, ולא משנה מה קורה בחוץ לכולם... הם בטוחים שהם יהיו מוגנים וגם הם יכולים לעבוד את העבודה-זרה בשקט. במקום הזה יש שלשים קילומטר מרובע!

המשמות של היהודים הן נצחיות (291)

דניאל, ירושלים, יום חמישי כ"ח תשרי התשע"ח
אבא, מאז שידברנו בפעם האחרונה - העולם השתנה כמעט ב-100%, זה עולם מפחיד ביותר. אסונות הטבע בעולם - זה פשוט לא להאמין. המלחמות - בכל העולם, בין מדינה זו או אחרת נגד מדינה אחרת, זה בלי סוף. בהרבה מקומות בעולם יש פיגועים כאלה או כאלה מקבוצות שונות של מחבלים, כל אחד עם חשבון נגד משהו אחר. יש דאע'ש, שמפחיד את כל העולם, ועכשיו לאט לאט מנציחים אותו בכיכול, יש בן לאדן שכביכול רצחו אותו, אבל האמת היא שהוא מת ממחלת-כליות כבר תשע שנים לפני שכביכול 'רצחו אותו'.

יש שקר בכל מקום, אי אפשר לדעת מה האמת. כשאנחנו בטוחים שסוף סוף הגענו לאיזו אמת - מגלים שגם זה שקר. הבלבלו הוא כל כך קשה, כל כך קשה שלפעמים אין חשק לקום בבוקר. החיים איבדו את הטעם. כן, אנשים עדיין טסים מארץ-ישראל לאירופה או לאמריקה או לדרום-אפריקה או לאוסטרליה או להימלאיה, לתאילנד, דרום-אמריקה וכו'. מה הם מחפשים במקומות האלה? כיף! הם מחפשים כיף! משהו אחר, משהו לעשות את החיים שלהם מעניינים.

ולא רק תייר אחד ישראלי חזר הביתה בארון-מתים, אלא הרבה, מכל מיני תאונות, או מפיגועים, טיפסו על ההרים ונפלו וכו'. מה הם מחפשים? הם מחפשים משהו שלא קיים. הם יהודים שלא יודעים מה זה הקב"ה, הם יהודים שבורחים מעצמם, הם יהודים שחושבים שהרוחניות זה משהו שאפשר ליהנות מזה גם בגשמיות, בעיקר בגשמיות, והם לא מבינים שהגשמיות רק מפריעה לנשמה האמיתית להגיע לעומק ולקירבה לאמת, לאמת שזה הקב"ה. אבל הם לא רוצים.

החילונים רוצים את התשוקות, את האוכל, לא כולם אוהבים את הלוקסוס, אבל כולם אוהבים את הגשמיות, כל אחד בצורה שהוא אוהב את זה. הם חושבים שמה שאסור - מושך. ולמה זה אסור? זה לא לעבור על החוק, זה לא לעשות רע לבן אדם אחר, פשוט זה מתחשק לי ולאדם השני מתחשק גם זה, אז למה לא? למה אנחנו צריכים להיות קשורים בנישואים, למה אנחנו צריכים בכלל את כל החוקים, את כל הלאוין שבתורה? אנחנו רוצים להיות חופשיים, בלי הגבלות. ודאי הגבלה שלא לגרום לשני רע, זה בודאי אסור, אבל עד כאן למה לא? מה זה משהו? למה זה רע? זה כל כך טוב, אז למה לא רע? זה מה שיש לנו במדינת-ישראל עכשיו. זו הגישה.

אולי יכול לשבת ולבכות על נשמות יהודיות שהולכנו לאיבוד בגלל הגישה הזאת, אבל זו הגישה. זו המפלצת, שזו התוצאה של המדינה, לא של ארץ ישראל, אלא של המדינה, יש להם גאווה, והם כל כך בטוחים בעצמם, יש להם תמיכה מכל מיני כיוונים, שאפילו יש להם כל מיני הצגות ותהלוכות, אפילו באמצע ירושלים, עיר הקודש, עיר דוד.

נשמה יהודית - היא אחרת, למרות שהיא מוקפת בשקר של העולם-הזה - היא קשורה ישירות להקב"ה.
ש. זכור לי שבנימין פעם התבטא שהנשמה נאבדת בין כל הצעצועים של העולם הזה...

ת. כן, ואם יהודי אמיתי עם נשמה אמיתית, שעמד בה-סיני ואמר נעשה ונשמע - אז הנשמה הזאת נצחית. זה מה מעמד מאד גדול. והנשמה הזאת בסופו של דבר תגיע לרמה ל'נצח' הוא יהיה משרת, עובד ה', עבד ה' לצנח.

וכך העולם הזה - זה רק כדי להכניס אותנו לזה, לביטחון במאה אחוז בהקב"ה, שנוכל לעשות את התפקיד שמחכה לנו - בעולם בלי צרות ובלו בכך, רק שמחה שאנחנו נהיה יותר ויותר רחוקים, זאת אומרת, יותר ויותר קרובים לקב"ה. אני לא יודע לתאר את זה, כי זה מעבר ליכולת שלי לתאר מה שעומד להיות, איזה דבר! אי אפשר להאמין, אי אפשר להבין לאיזה גובה נגיע, ובלו סוף.

אבל עכשיו בואו נרד לעולם שלנו, עולם שהוא מובלבל בצורה איומה. ונשבר לי הלב שיש בחורים שחייבים לצאת לרחוב ולעשות הפגנות נגד יהודים אחרים, נגד מדינת-ישראל שרוצה לגייס אותם לצבא. להגיד שאסור ללכת לצבא בגלל שזה פשוט לא מקום בשביל יהודי חרדי - זה לא מספיק, לפעמים אני חושש שגם היהודים החרדים עצמם שכחו למה אסור ללכת לשם, למה אסור

להיות קשורים אליהם.
אנחנו, היהודים החרדים, חייבים עכשיו לעמוד איתנו נגד כל החוקים החדשים שהכניסו לחוק, לחוק של מדינת ישראל. אנחנו צריכים לעמוד נגד, לא לבל [ש' שיתנו לנו, שלא יעשו לנו טובות ויתנו לנו, אבל שאלו פירונו לנו.

לפני חמש מאות שנה כבר היה ישוב פה בירושלים של יהודים שבאו במיוחד לשבת וללמוד, אז היתה הקהילה הספרדית, הגאונים, הגדולים ביותר בארץ. הם חיו בעוני גשמי ורוחניות ענקית. לא הספרדים לא התחננו עם האשכנזים, לא האשכנזים היו נחשבים לפחות תלמידי-חכמים מהספרדים, אחרי כמה מאות שנים זה השתנה, והתחילו להתחנן גם האחד עם השני, אמנם הם היו עניים כולם, אבל היו ל"כ קרובים לקב"ה, לאמת.

במשך השנים, כשהציונים הגיעו, התחילו לרוב עם הערבים, ולאיש עליהם, ובכוח רצו את המדינה, ונהיתה מדינה, אני לא אכנס לכל מה שכתבת על זה, אבל אלה שהקימו את המדינה - הם בהחלט היו רשעים, אין בכלל ספק, והמטרה שלהם היא להוריד אותנו מהאידישקייט שלנו, להפוך אותנו לגוים, לתת לנו את הטעם של העבירות הקשות, לזלזל בכל דבר שייך לקב"ה, ה' ישמור. לקחו את הספרדים, הפשיטו אותם מהגדים שלהם, נתנו להם מכנסים קצרים, כובע טמבל, הכניסו אותם לקיבוצים. ועשו אותו הדבר עם האשכנזים.

אבל בכל אופן יש לנו קהילות גדולות של כל מיני חרדים בא"י, ומאחר שהחילונים לא מתחננים כמעט, ובקושי יש להם לודה, אז לאט לאט, החרדים גללים במספרים, והחילונים רואים כל שנה איך שהחרדים עולים ועולים, וזה מפחיד אותם, אז המטרה שלהם זה להקטין את האוכלוסיה החרדית. איך עושים את זה? מושכים אותם עם הגשמיות!

מושכים אותם עם עבודה טובה יותר. כל אחד צריך כסף. חיסלו כמעט לגמרי את קצבאות הילדים, איך אפשר לגדל ששה-שבעה-עשרה-עוד עשרים ואחד ילדים בלי הקצבאות ושתמיד יהיה אוכל על השולחן? אי אפשר, אבל ה' עושה לנו ניסים להראות ליצנים שאנחנו לא צריכים אותם ולא את הכסף שלהם.

אבל הנשמה היהודית עכשיו נמשכת לכסף, נמשכת לכל מיני תרומות של כל מיני עמותות, שהם בכלל לא עמותות של יהודים, הרבה מהם מסינורים, ונותנים כסף ליישבות, הרבה כסף. הכסף עכשיו מקלקל את הבתי-עקב, בגלל שהם מעלים את המשכורות של כל המורות, ונותנים כל מיני תקציבים - הם גם דורשים מהם ללמד כל מיני דברים שהם לא שביבילנו, לכוון את העבירות לדברים שזה לא אידישקייט, וזה הכל כדי למשוך אותם מבפנים וההפוך אותו לגוים.

(הערה: הבנות יהיו אחת 12 שנות לימוד לא יודעות לבשל טצ'ולנט ולתפור כפתור בחולצה... דניאל: בדיק, זו בעיה, אבל הבעיה הגדולה היא שיוצאים עם הרבה פחות אידישקייט.)

אבל דבר אחד הרשעים שוכחים ממש, ואני לא יודע איך, יש להם ממש אמנייה (מחלת שכחה). הם שוכחים שלכל יהודי אמיתי יש נשמה יהודית, ושלוש-חצית עליו חזק נגד היהדות שלו, אפילו האדם הכי רחוק, היהודי הכי רחוק, יכול פתאום להתאושש, להגיד: עד כאן! ואפילו אם מאיימים עליהם עם כל מיני סנקציות כלכליות, הוא יגיד: "לא", עד כאן! ואפילו אם יכוננו אקדה לראש שלו, הוא לא יוותר, הוא יהיה מוכן למות על קידוש ה', ולא יוותר על דבר אחד מהאידישקייט שלו.

מאז שהיהודים יצאו לגלות, ברוך ה' השכינה באה אתנו, והיו כל מיני פוגרומים וכו' וכו', ודאי אנחנו זוכרים מדי טוב את היתר לישראל ואת כל מה שהוא עשה ליהודים. לפני השואה אנחנו היינו בטוחים ולא היה אפילו במימון שלנו שזכה דבר יכול לקרות. והיום אנחנו בטוחים שלכזו אכזריות - העולם לא יכול ליפול שוב, אבל זה שקר, ואתם לא יודעים איזה מעשי טבח ורצח-עם נעשים ממלחמת העולם השנייה ועד היום - באפריקה, בעירק, איראן, סוריה וכו', וגם בתוך העולם המערבי - האלימות אפילו בתוך המשפחות ובין קבוצות שונות - קשה להאמין שזה קיים.

ובכל מקום בעולם - ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט, עיתונות וכו' - כל הזמן יש ידיעות על נושאים ומקרים של אלימות ופשע בנושאים שאסור בכלל שהיו יופיע במדיה שמגיעה לכל הגילאים במטרה להוריד את כל העולם לשפל רוחני. ולצערו הרב זה עובד חזק, ה' ישמור. העולם נהפך לדור המבול וסדום ועמורה. אחרי השואה, כאשר השרידים של היהודים הגיעו לא"י, לאנגליה, לאמריקה, לאירופה, כל מיני מקומות מאירופה - הם הקימו קהילות שלמות, קהילות מפורדות, שאמנם לא היו כמו הקהילות שהיו באירופה, אפילו לא קרוב לזה, אבל בכל אופן הם באו בחזרה, הרבה מהם עזבו את הדת כבר, אבל כשראו שמתארגנים שוב - זה משך את הלב שלהם. (המשך בעלון 16)

ליזכי הרבים ניתן לקבל את העלונים חנימ טל 0527-111-333 * ניתן לשמוע את המסרים המעודכנים בטל: 077-263-8885, 0799-177-555.

(המשך מעלון 15)

ה' שלח כמה רבנים, כמו הובנבור רבי, הסאטמר רבי, הבלור רבי, כולם זצ"ל, הצאנזר רבי שבה את ביה"ח לניאדו. ה' שלח אותם לכל מיני מקומות בעולם. הם שרדו, הרבה פעמים הילדים שלהם כולם נעלמו, או שחלק גדול מהם נהרגו. וכל אחד מהאנשים האלה נשאר בודד, גם הצאנזר רבי, גם הובנבור רבי, גם הסאטמר והבלור רבי, יצאו ממש שבורים, היו להם משפחות גדולות מאד. אבל הנשמה היהודית שלהם אמרה: הקב"ה הוא האלוקים! ואין עוד מלבדו! ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד!

ואנחנו נתחיל, כי ה' הוא עושה רק טוב. ואם זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לבנות טוב משפחות, לבנות טוב קהילות - זה מה שאנחנו עושים. וזה, מה שהם אכן עשו. הצאנזר איבד את כל המשפחה, הרבה ילדים היו לו ואשה, הוא בא בלי ילד אחד. הבלור גם, כל הילדים שלו וגם אשתו. הובנבור הגיע לאמריקה רק עם האמא שלו ועם הבן הגדול שלו. חוץ מהבלור כל אחד מהם הקים משפחות חדשות וקהילות חדשות. הבלור הקים אמנם קהילה חדשה, אבל הוא היה כבר מבוגר מכדי להקים משפחה.

את הנשמה היהודית - בן אדם לא יכול להרוס, שום גוי לא יכול להרוס את הנשמה היהודית. ה' שלח אותה עוד פעם לעולם הזה, ועוד פעם לעולם הזה בכדי לתקן את זה, ובסופו של דבר לפני שהמשיח יראה את עצמו - היהודים-האמיתיים יזרקו את כל השקפים ויחזרו לגמרי להקב"ה. הקב"ה לא יאבד אף לא נשמה אחת. כי הנשמה הזאת, כמו כל הנשמות של היהודים הן נצחיות.

ולכן בכל הדורות שהגויים ניסו להפוך את היהודים לגויים, לפעמים בכח ולפעמים בטוב - בדיוק כשהם היו בטוחים שהם מנצחים את הקב"ה ח"ו, היהודים פתאום התעוררו ואמרו: עד כאן ולא יותר! אנחנו לא נכעיס יותר את הקב"ה, תעשו מה שאתם רוצים, אין עוד מלבדו, לא מוכנים לשנות את עצמנו, שאננו עוינים ונשאלנו, אבל - לא יותר, עד כאן. אנחנו הבנים של הקב"ה, ואין יותר חשוב מזה. תהרגו אותנו, את המשפחות שלנו ח"ו, אבל אנחנו לא נעזוב את הקב"ה, אפילו שנכשלונו, היינו טפשים, עכשיו אנחנו מבקשים מהקב"ה לסלוח לנו.

אנחנו, היהודים, חייבים לעמוד עכשיו נגד 'כאילו-יהודים', 'כאילו-חרדים'. אנחנו כבר יודעים שהאילונוים נגדנו, נגד הדת היהודית, ואנחנו יודעים שיש גם דתיים נגדנו החרדים, אבל היום יש גם "כאילו-חרדים" נגד חרדים. כן, הרשעים הצליחו לעשות יהודי-נגד-יהודי, חרדי-נגד-חרדי. יש חרדים שהם חלק של המדינה, ולמה לא? הם אומרים: אנחנו חייבים לפי החזון איש, החזון איש אמר שצריכים שיהיה צניג בכנסת כדי שלא יחסלו אותנו, ויש יעבירו כל מיני חוקים נגדנו, נגד הדת, והוא עשה את זה לשם-שמים, אבל אחרי כל כך הרבה שנים - זה לא פשוט להיות נציג בכנסת של המדינה ישראל, לא פשוט. יש הרבה דברים שמושכים בן אדם, והוא יכול לתרץ לעצמו עם כל מיני דברים ש'הם בסדר', 'אין שום בעיה', אבל יש למעשה כל יהודי-אמיתי-חרדי צריך להיות קנאי, זאת אומרת, שהוא צריך להיות נגד המדינה, נגד המדינה שהקימו נגד הדין וההלכה, אסור היה להקים מדינה, עם ראש ממשלה, עם ממשלה וכו' וכו', ועוד מדינה חילונית, שהיא נגד הקב"ה, שלא נדע, וצבא חילוני, גם הוא נגד הקב"ה, שלא נדע, ובכלל, אסור היה בכלל להקים צבא, לא רק מדינה, אפשר היה לעשות קבוצות של אנשים לשמור על יהודים אם יש סכנה, אבל לא צבא! אבל הציונים, הם רצו להקים מדינה כמו כל המדינות. ולצדדי הרב, הם כמעט הצליחו...

ולמה כמעט? כי בכל אופן המדינה היא לא כמו כל המדינות, כי יש להם בכל אופן את החרדים שמפריעים להם. ויש בכל אופן איזו שכבה לא קטנה של אנשים מסורתיים שבכל אופן עם כל ה'שמוך' שמטילים על החרדים בכ"ז הם עוד נהנים לראות יהודי לבוש בלבוש חרדי, ואשה צנועה וילדים צנועים, נהנים מזה, זה עושה להם טוב על הלב. הם עוד צמים ביום-כיפור ותשעה-באב. ואפילו אם לא בדיוק שומרים שבת - הרבה מאד יש פלטה, ושמים את המרק או לא-משנה-מה על הפלטה ומדליקים נרות.

לפי התכנון של הציונים, כבר לפני כמה דורות היו צריכים כבר להיפטר מהחרדים, ולהיפטר מהמסורתיים ששמים לב לדת. והרבה מתוכם הם בעלי תשובה. בכל אופן - זה לא הולך. זה לא מצליח כמו שהרשעים רצו. ויותר ויותר נולדים, נשמות יהודיות, אפילו שקיצצו כל-כך קשה את קצבאות-הילדים, וכמו במצרים, כמו היהודים במצרים שהתרבו כל-כך עד שהניו סכנה למצרים, גם עכשיו החרדים מתרבים בצורה מדהימה, פשוט מדהימה. הרבה משפחות יש בקושי אוכל לאכול, אבל הילדים נראים באי-שום-שום... שמתים... זה קורה בנס! זה הכל נס! הסאטמר רבי אמר בשנות החמישים, כשהוא היה כאן בא"י לביקור, כי הנס של א"י הוא שכל יהודי חרדי מחתן את הילדים שלו, ונותן דירה לכל

אחד שמתחתן! דירות קטנות, יותר גדולות, פחות גדולות, אבל דירות! היום זה חלום! אין כזה דבר! לא רק שאין כזה דבר, אין גם ש-כר-דירה להרבה אנשים או בגדים, אבל בכל אופן מתרבים! הם לא מפסיקים את הילודה בכוונה, הם לא עושים כזה דבר, זה נגד הדין ולא יעברו על זה! זה מדהים! ולמה זה? הנשמה היהודית! הנשמה היהודית, בכל אופן, אפילו שהנשמות מושכות אותה, וכשהולכות לחתונות, הן עם פאות, ה' ישמור, ארוכות ומגונדרות, ואיפור, וכל זה, אבל לא עוצר מלהליד ילדים, להביא ילדים לעולם, משפחות גדולות.

ועכשיו בגלל זה יש דאגה ופחד אצל החילונים שבעוד כמה דורות הם יהיו המעטים! אבל בעצם לכולנו, גם החילונים וגם החרדים יש מה לדאוג, ואני אסביר לכם מה שעומד להיות, כי היהודים, האמיתיים, כולם ינצלו, אפילו אם היום הם חיים כמו חילונים, אבל יש להם נשמה יהודית, ה' יחזיר אותם בתשובה. ויכול להיות משפחה גדולה שנראית שכביכול חרדית - אבל יש בנייה נשמות של ערב רב - הם לא ינצלו, בסופו של דבר רק היהודים-האמיתיים ינצלו, ומבחינת המספרים - זה לא מיליארדים, זה יהיה בערך הכמות של היהודים שיצאו במצרים אחרי ששמונים אחוז של היהודים מתו במצרים, כי לא היו ראויים להיות היתע הנבחר של הקב"ה.

החרדים, חלק גדול מהם - הם ערב רב, ומושכים את היהודים-האמיתיים למטה, עם כל הגשמיים, עם כל הכספים. היהודים שהם עם נשמה אמיתית, אמיתית-נצחית - הם מעטים יחסית. יש עסקנים שפשוט מקבלים הרבה כסף ומשתדלים לעשות את רצונם של אלו שנותנים, כשהרבה פעמים לא נכסיות, או הנכסיה, שלא נדע. והם מושכים את היהודים לכיוון לא טוב, כי היהודים התמימים הם עם נשמות יהודיות אמיתיות. אבל כל הרשעים, גם הרשעים הגויים וגם הרשעים היהודים, לא ינצחו ולא ישרדו! הנשמה היהודית תנצח! וכבר התחילו לקום ולהגיד: עד כאן! לא! לא מוכנים יותר, לא מוכנים יותר! אנחנו רוצים להיות יהודים-אמיתיים, ואתם סוחבים אותנו לתוהו, ועכשיו אנחנו אומרים: לא! זה הכל לא מוכנים יותר.

אתמול עצרו בחורים שהם אמרו שהם עריקים. אני רוצה שתינו, יהודי לא יכול להיות צבא, צבא ישראל, צבא מדינת ישראל, צה"ל. הם בעד כל הלאוין. לא אכפת להם אם החייל מתעסק עם דברים שהם אסורים. אם הוא גונב מהם - אז זה כן אכפת, אם הוא רוצה משהו סתם - אז כן, אבל כל דבר אחר - מותר. בצבא הכל בדיוק כמו הגויים, בכל מקום ערבוש של בנינים ובנות ואין שליטה על היקצוים בכלל. אז רוצים לקחת את הבחורים התמימים, ואת הבחורות גם אותן רוצים לקחת ולהכניס אותם לטינופת, שקוראים לה צבא הגנה לישראל. זה לא כפוף בכלל לתורה! בכלל לא! ההיפך, הכל הפוך! לכן אסור שיהודי-אמיתי יתגייס לצבא הגנה לישראל! אסור! הוא יכול לשבת בביתו, וללמוד וללמד וללמד, ולבקש בזכות הלימודים שלו להציל את עם ישראל, לא את מדינת ישראל, אלא את עם ישראל. גם פה וגם בלגות.

ואנחנו גם פה בגלות עכשיו, גם בא"י וגם בחו"ל. ואנחנו צריכים להבין שבלגות שנותנים 'בזמב' מבוטרת לחרדים שהתגייסו לקבע, או שבכלל התגייסו לצבא, או כמה בנות פה ושם שהלכו לשיירות-לאומי - זה לא אומר שזה מותר. וזה גם לא אומר שזה מותר מהחרדים בכנסת הסכימו שתהייה מכסות של בחורים שחייבים להתגייס לצבא בכל שנה, ומבטלים אותם, ואומרים שהיום יש מתיגייסים מדי שנה, אבל מאיפה לוקחים אותם? מהתמימים שלא מבינים, אלו שבאים ללכת-הגיוס, ומבטלים אותם, ואומרים להם אין מה לעשות, אתם כבר צבא, וכבר מילאתם את כל הטפסים... והם אומרים: אבל לא בטפסים... אומרים להם: אבל לא משנה... מילאתם את הטפסים - אז הכניסו אתכם לצבא... ואין להם משהו לעזור להם, כי אין להם פרוטקציה, וברוב הפעמים הם ספרדים, ואין מי שילחם בעדם. אבל ברוך ה' יש, יש קנאים שעוזרים להם, יש קנאים שהולכים ועושים הפגנות, כמו ההפגנה שהייתה היום, וזה מרגיז ומפחיד מאד את המטרה... כי זו מלחמה על האמת של הקב"ה.

אבל גם בין כל החרדים ה'כביכול קנאים' - יש גם כאלה שעובדים עם הצד השני, הצד של הרע. ואני בטוח שהם מקבלים הרבה כסף בשביל זה. עם ישראל, הזמנים מתקרבים, שבהם נראה מאד ברור איך ש'ה' מושך אותנו, מלמטה, מהדיטא התחתונה של העולם, ומרים אותנו מעלה מעלה, וזה בכח - אם אנחנו מתנגדים... ואם אנחנו באים ברצון - הוא יאהב אותנו עוד יותר. ואנחנו נעלה מעלה מעלה, ואנחנו נראה את סוף הגלות. הרבה מאד יהודים, כמו במצרים, לא יצאו, רק עשרים אחוזים יצאו, זה אומר ששמונים אחוז לא יצאו אלא מתו במצרים. רק עשרים אחוזים מהיהודים יצאו במצרים, וכאן, בעולם שלנו היום היהודים-האמיתיים הם מעטים, כל השאר - הנשמות שלהם זה מהערב-רב, ואין להם נשמה

יהודית מספיק בכדי לשרוד, והם ייעלמו. הכוכב יגיע אלינו, וכל הנשמות היהודיות, האמיתיות יסתכלו על המיני-סולאר-סיסטם (מערכת שמש קטנה), עם השמש הקטנה, ועם כל הפלנטות שמסובבות סביבה, ה' ישמור, נראה את זה מאד ברור, ואנחנו נראה גם את כל ההרס שזה מביא. אבל את היהודים-האמיתיים ה' יציל בעצמו ישירות, והוא יביא אותם לארץ ישראל על כנפי נשרים ואז יתחילו את ההקרה של הקרבנות בבית המקדש.

אנחנו עכשיו ברגע זה צריכים 'לא לפחד', לסגור את עצמנו מההשפעות שמבחוץ, ההשפעות הלא-טובות, וככה לגדל את הילדים שלנו, וככה לנהל את החיים שלנו: רק עם הקב"ה, רק עם הקב"ה! לא לפחד, עם ישראל, אנחנו נכנסים לזמנים מאד קשים, אבל לא לפחד. נכון שאנחנו ארץ פריצת (קטנטנה) על המפה, ולפעמים הן-אדם צריך את המשקפים שלו כדי לראות את ארץ ישראל על המפה או על הגלובוס - אבל זה הסוף. אנחנו כבר בשליש של הסוף. הכל ישתנה לטובה, בעזרת ה'.

עם ישראל, הנשמה של כל יהודי ויהודי - היא נשמה אלוקית ונצחית וזו הבריאה הכי יפה בעולם. אני מאחל לכולם א-גוט חודש (חודש טוב). אני מבקש מכולם לא להיות חלשים, להיות חזקים, ולא לפחד מהרשעים, לא לפחד. עם ישראל חי, לנצח!

התקשורים של מאיר ישראל, תשרי תשע"ח

אין עוד מלבדו (א)

אני יכול רק לומר לכם דבר אחד: אנחנו נכנסים למנהרה עמוקה, שנראית ללא סוף, אבל בזמן-אמת זה לא יאחז כ"כ הרבה זמן. הפחד הולך לתפוס את העולם ותהיה אלימות מכל הכיוונים. מערכת השמש הזעירה הידועה בשם 'ניביר' - השביט, גם היא תופיע ותשנה פיזית את העולם. כדורי-הגלובוס והמפות שהניחו במוחותינו ובתפיסה שלנו כל מדינה במקומה - הם כולם ישתנו. היכן שהייתה פעם אדמה יבשה זה יכוסה במים עמוקים, וקרקעית הים התפוך לאדמה ללא מים, אבל ארץ ישראל תישאר כפי שהייתה בכל שנים, בה כל האלימות שמסביב. עם ישראל, בבקשה שבו אל השם. השאירו את הבתים היפים שיש לכם בעולם-המערבי וחזרו למקום שבו אתם שייכים, ארץ ישראל, שם החיים הם אולי קצת קשים מבחינה גשמית, אבל תהיו עשירים מאוד מבחינה רוחנית, אם וכאשר אתם מחליטים לשים את האגו בצד ולקבל באופן מוחלט, מתוך הענוה הגדולה ביותר, כי הקדוש ברוך הוא - הוא הכל-יכול, ותאמרו עם כל הלב: "אין עוד מלבדו".

ראש השנה הזה יהיה זמן, הזדמנות רשמית ולא-רשמית להכיר מה אנחנו אמורים להיות, הזמן לבחירת איזה צד אנחנו רוצים להיות בו, בצד של הרוע או בצד של טוב. שני שלישים מהעולם יושמדו. שליש אחד יהיה לחלוטין, שליש אחר ייפגע קשה מאוד, ושליש נוסף ברובו לא יפגע. וזה יהיה האזור שבו נמצאת ארץ ישראל.

בעתיד ארץ ישראל לא תהיה עם הגבולות שיש לה עכשיו. הגבולות יהיו כמו בימי שלמה המלך [משפטים כ"ג ל"א: 'ושתי את גבול מים סוף ועד ים פלשתיים וממדר עד הנהר... ר' מלכים א' ה' ד']. אני מתחנן בפניכם, עם ישראל, הזמן ארוך, ועוד לפני שאתה יודעים זאת - 'גוג ומגוג' יהיה עלינו.

קרבן בקרב מאד (ב)

ערב יום כיפור כעת. כולנו מתרוצצים קונים מבשלים את המאכלים האחרונים או את הדברים האחרונים שאנחנו צריכים ליום כיפור. נדחיקם ונלחצים כדי להספיק את הרגע בו אנחנו כבר צריכים להחליף נעליים ולהדליק נרות של שבת, יום כיפור ולהתחיל את הצום ואת התפילות שלנו שבהם אנחנו מתחננים לקב"ה לסלוח לנו על כל העבירות שלנו.

אבל יום כיפור הזה הוא שונה מאוד מכל שאר ימי-הכיפור, כי למרות שאנחנו לא באמת יודעים את התאריך המדויק של הגאולה השלימה, בכל זאת אותם יהודים אמיתיים, עם נשמות יהודיות, החלו להשתוקק בצורה מאד חזקה עם כל ליבם לקבל את פני משיח. הכמיהה לקץ הגלות הארוכה והקשה ביותר, הופכת בלתי אפשרית לנשיאה עבור כל אלו הנשמות היהודיות האמיתיות. זה כאלו שאנחנו חיים אך ורק בשביל זה. כל דבר במוחנו ובלבנו, ובתוכניותינו לעתיד מתרכז סביב המילים המטעות האלה: "אם העולם הוא כרגיל עדיין" או: "אם המשיח, חס ושלום, לא התגלה עד אז". יכולים אנו לחשוב על תוכניותינו לעתיד אך מתוך ידיעה תמידית כי המלחמות והאסונות שעליהם דובר בנבואות עלולים להרוס את כל התוכניות העתידיות שלנו.

הכמיהה לקץ הגלות של אנשים רבים כל כך, של נשמות יהודיות כה רבות, היא כנראה הסימן הגדול ביותר שאנחנו ב'מרחק של נשימה' מקבלת פני המשיח. בבקשה, עם ישראל, התפללו חזק בשבועות הבאים, מעכשיו ועד אחרי שמחת תורה וגם אחר כך. התחננו אל השם לשים סוף-סוף קץ לגלות האימה הזאת ולהביא אותנו שוב אל בית המקדש, המקום שבו נוכל שוב להקריב קרבנות ולהגיש בעצמה רבה, בלי כל מחיצה - את הקדוש ברוך הוא במלוא הדרו.

אני מברך את כל עם ישראל כל אדם ואדם, צעיר או מבוגר ואפילו את אלו שלא נולדו, כי בקרוב, בקרוב מאוד, נזכה לקבל את פני משיח צדקנו במהרה בימינו!
גוט שבת, גוט יום טוב, שנה טובה וגמר חתימה טובה. שכולנו נזכה להתכתב בספר החיים.

אפילו לא מתקרב (ג)

אני עושה לכם חיים קשים, כן? אני מעטורר בכל בוקר בתחושה של בלבול. זוהי תעובת של עצבות יחד עם התרגשות ושמחה עצומה. החלק העצוב שבי מושך אותי מטה לעומקי הדיכאון, ואילו החלק השמח שבי גורם לי להמריא לשחקים, שם אני יכול לצפות בבירור את בית המקדש השלישי ואת המשיח עצמו.

אני רק יכול להתנתן לעם ישראל: בבקשה, השליכו את כל השטיות השטחיות שלכם, הדברים שהורסים את היכולת שלכם להשיג את הנצח, כל הגשמיות שניסתה להרוס את עם ישראל מאז שהיהודים במדבר עשו את עגל הזהב. אני מאהיר את כולם שהגאולה מגיעה מאד בקרוב. בינתיים, מעכשיו ועד אז, דברים יתרחשו בקצב כה מהיר שרק אלו שיכולים להצמד חזק לאמת יוכלו לתפוס באמת את עומק הכוונה בכל מה שמתרחש. היצמדו לתורה ולקב"ה, הכל יוכל, יוצרו של העולם הזה ושל כל העולמות שמעל. לעולם אל תאבדו את הקשר ההדוק שלכם עם ההיסטוריה של עם ישראל, מאדם הראשון ועד אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, יוסף הצדיק, השבטים וכו' עד לזמננו זה. אל תשכחו כי נוצרנו לתכלית **הנשמות שלנו נצחיות**, ושבעתד נהיה עבדי ה' באמת ללא כל ספיקות.

אני רק יכול לומר שאלו הנשמות היהודיות שאכן ישגו את הגהיה העצומים הללו שלשמן הן ירדו לעולם זה, לאחר שהן עברו מדור לדור, ונבחנו בניסיונות, קשיים ומבחנים עד שהן השיגו את הגהיה האלה - העתיד שלהם שלנו יהיה בלתי ניתן לתיאור... אין לי בכלל מילים להסביר את עצמי... יהיה זה בלתי אפשרי לתאר את הגלותות האלה, את היופי הזה, את הסיפוק והשמחה, ומה שאמרת עכשיו זה אפילו לא מתקרב למה שיהיה הגמול שלנו.

אני תשכחו את המילים שלי. אני אפילו לא יודע איך לבטא את הפחד שלי ואת הדאגה שלי על עם ישראל ועל העתיד של חלק מאחינו שהולכים בדואק לכיוון השונה לחלוטין.
אני מאחל לכל אחיי חג שמח וגמר חתימה טובה, שנת גאולה שלמה.

מרגישים את האמת בתוך הנשמה (ד)

אינני יודע מה לומר. כל דבר שאני אומר כמו גם רוב האמיתות שהתגלו בעולם - לרוב נכשלו על רואים ושומעים את העולם עם עיני-הבשר ואזני-הבשר שלהם בלבד, אלא מרגישים את האמת בתוך הנשמה שלהם שמחוברת ישירות עם ה', רק הם בנינים, והם מנסים להפתר מכל הגשמיות המיותרת, ומפחשים ודורשים יומם ולילה בכל דרך שהיא להתחברות מושלמת, פיזית ורוחנית, עם הקב"ה, הכל יכול.

הכמות היעילה של האנשים שתופסים את האמת ומנסים עם כל לבבם וכל נשמותיהם להרחיק את כל הגשמיות, העבודה הזרה, הגשמיות שסחפה את רוב העולם, ורוצים לחזור אל הפשטות, לפשטות המושלמת של הקב"ה, והעולם שהוא יצר עבור אלו הנבחרים שמישכו את מטרותיו לשלב **הבא של היצירה הבריאה**. למי אני מדבר עכשיו? לרוב הגדול או למיעוט המזערי ???

אני מתחנן אליכם: התפללו! התפללו! התפללו! התעלמו מעולם השקרים הזה שממריץ את תשוקותינו ושאיפותינו לגשמיות! התעלמו מכל זה! משכו את עצמכם יותר ויותר קרוב לקב"ה, לריבונו של עולם, לכל יכול, ואל תיסגו! ואל תביתו אחורה, מכיוון שאם אתם נשכלים ומביטים אחורה - אפילו לרגע אחד, ונלכטם יהיה הרבה יותר גרוע מאשר להיות נציב גדול של מלח. אינני סבור שנשארו לנו עוד הרבה מאד זמן, זהו הזמן לבחור!

המסיבה נגמרה (ה)

ברוך ה', הגענו עד ליום הושענא רבא. הרבה דברים קורים בעולם שצריכים להפחיד מאד את האנשים. נראה כי הטבע מתקין את ארצות הברית על אמריקה באופן הגרוע ביותר. אני תוהה אם זהו הטבע עצמו או שאלו הם האנשים עצמם שהם שמחוללים את ההתקפות הללו. יהיה מה שזה יהיה, הרי זה נשלח מאת ה' בכדי להעיר את יהודי ארצות הברית אל העובדה שהחיים-הקלים-יחסית שלהם בארצות הברית באים כעת אל קיצם.

היהודים הלא-חרדים בארצות הברית, לפחות עד לפני זמן קצר, בוודאי היו בטוחים כי החיים 'הטובים' כביכול - למאי-הגשמיות - החיים הללו יימשכו לנצח. אך עתה, כמובן שזה לא מה שהולך לקרות. ליהודים החרדים לעומת זאת, יש בכל זאת את ההבנה, את התובנה, את האינטואיציה והתפיסה שכל זמן שאנחנו בגלות אנחנו אמורים להיות פשוט מתוך הידיעה שאנחנו חייבים להיות מוכנים בכל עת ורגע להרים את התיקים שלנו ולעבור לארץ ישראל.
אבל אחרי מאתיים שנה של חיים בארצות הברית של אמריקה אפילו היהודים החרדים כמעט

איבדו את היסוד החשוב הזה של האידשקייט שלנו. ועכשיו, ידידי הדיקים, עלי לומר לכל היהודים האמריקאים, החרדים או שאינם כאלו, הגיע הזמן שתבינו **המסיבה נגמרה** ושהגיע כבר הזמן לחזור אל ארץ-ישראל האהובה שלנו. העולם מתקדם ונע לעבר כאוס (חורבן) מוחלט. עומדת להיות מלחמה גדולה שכבר דובר עליה בנבואות, והמלחמה הזאת תהיה רק ההתחלה של ההרס שעומד להתחולל על העולם שלנו כפי שאנו מכירים אותו, על ידי השם, הכל יכול.

הגיע הזמן להתחיל לארוז את הדברים ולחזור סוף סוף אל המולדת שלנו, לא אל המדינה שנוצרה על ידי אנשים רעים, אלא אל ארץ ישראל הארץ שה' לנו אותה בתור המולדת שלנו ושהיא הדרך שלנו להגיע להיות משרתי ה' באופן מוחלט נצחיים.

כל יהודי אמור להרגיש את זה בלב שלו ולדעת את זה באופן אינטואיטיבי בין אם הוא לומד תורה או שחס ושלום לא.

אני מזהיר אתכם, עם ישראל, צאו מארצות חוץ-לארץ במהירות האפשרית אם אתם רוצים לשרוד ולקדם את פני משיח צדקנו.

אנחנו מקבלים אזהרה אחרי אזהרה. אל תתעלמו ממה שנקרא: 'הכתובת על הקיר'. אני יודע שזה מאוד קשה אבל זאת אתם מוכיחים לה' כי אתם אתו, ושאתם רוצים להתנתן על הפחדים הגדולים שלכם בכדי לקיים את מצוותיו.

כמובן שאני לא הוא זה שאמור לפרש מה ה' רוצה מאיתנו לעשות אבל הרבה מגדולי-הדור אומרים את אותם הדברים: זה נגמל! הגלות נגמרה! הגיע הזמן לחזור הביתה!

השכינה עזבה את חוץ לארץ והתנסה אל תוך הגבולות של ארץ ישראל הקדומה. אין שם כבר בחו"ל את השמירה האלוהית של השכינה שהלכה איתנו אל הגלות ונשארה איתנו לכל אורך אותו השנים. עכשיו אין שם הגנה, ואין שום סיבה להישאר שם.

אם כלכלית אינך יכול לבצע את הנסיעה הזו או אם אין לך מספיק כסותון בה' בכדי לעזוב את הנוחיות של הבית שלך ושל החיים שלך בחוץ לארץ שבנית בעזרת ה' - הרי לפחות תראה לו שאתה רוצה לעשות את מה שהוא רוצה שתעשה ביום ובליילה, זהו להתנתן אליו עם כל הלב ועם כל הנשמה שלך להוציא אותך מן הגלות המרה הזו, ולהביא אותך ואת משפחתך לארץ ישראל, היכן שנמצא יעודך האמיתי.

אני מאחל לכל אחיי פתקא טבא, ואני מברך את כולנו כי השנה הזאת תהיה באמת שנת הגאולה השלמה, ולעת כזאת בשנה הבאה אני מברך את כולנו שנוכל כבר להקריב קרבנות בבית המקדש השלישי. חג שמח.

תשרי ו'

טוב, מה אני יכול לומר יותר ממה שכבר אמרתי. כמעט בכל יום אנחנו רואים דברים יותר ויותר קשים שקורים. דברים מאוד ברויים כמו התקפות-טרור מחזירות את סוגיות-טבע נוראים כדוגמת השריפות בקליפורניה ובפורטוגל. אבל יש דברים שמתרחשים שאנשים רבים לא מבינים בהם, שינויים בחיי היום-יום שלנו שהרשעים הם שיזמו אותם.

כבר במשך שנים רבות הרשעים בארץ-ישראל בכל דרך שהם רק יכולים מנסים להפריד בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. לפעמים הם משתמשים בטקטיקות מאוד מתוחכמות כמו להציע למורות של בית-יעקב משכורות נאות בתמורה לדרישה חשאית מבתי-הספר להשתמש בספרי-לימוד חילוניים, ולפעמים דורשים הם לשלם מורות שאינן ל"כ חרדיות, או לפעמים להכניס טכנולוגיה ששוחקת את המחיצה שיש ליהודי החרדי, החומה המפרידה שבמהלך הדורות הוא שמר לוודא שהיא עומדת איתן בכדי להגן על משפחתו ועל כל האידשקייט.

המדינה, ראשית כל, הפיחית את קצבאות-הילדים עד לחלק קטן בלבד מגובה הסכום שהיה ניתן בעבר למשפחות גדולות. זאת אומרת שבעוד שפעם כל משפחה שהיו בה מעל שלושה ילדים קיבלה סכום גדול של כסף מדי חודש, היום הם קיפצו כזה עד כלום כמעט.

והיו להם שתי מטרות לעשות זאת. ראשית, לעצור את הילדות החרדית המסיבית, הם ראו סכנה גדולה בעובדה שבשלב כלשהו בעתיד-הקרוב החרדים יהיו אוכלוסייה גדולה מדי מכדי לשלוט עליהם. הם היו בטוחים שכאשר זה יהיה קשה לחרדים לשים אוכל על השולחן עבור ילדיהם או לשלם את שכר-הלימוד שלהם עבור החינוך הפרטי שלהם וכו' הם יאלצו לצמצם את גודל המשפחות שלהם. אך ברוך ה', זה לא מה שהיה.

וחוץ מזה הם מנסים בכל דרך שהיא לחדור אל תוך החיים החרדים שלנו, ולהרוס את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא בניני אופנים. הם מנסים להפריד בין "החרדים הטובים" ו"החרדים הרעים". "החרדים הטובים", הכוונה לחרדים שהם נגד ההפגנות המתרחשות לאחרונה כנגד הגיוס לצבא. דיבוריהם בשטחיות הנותנים את התמונה שלא כל היהודים החרדים מתנגדים לגיוס הצבא, ואפילו אם הם נגד הגיוס אבל בכל זאת הם הולכים להתייצב בלשכות-הגיוס, ולכן הם "החרדים הטובים" כביכול לעומת זאת, הם מציירים את מה שהם מכנים "הקבוצות

הקיצוניות" שמפגינות נגד חילולי-שבת ונגד הגיוס לצבא והם אינם מצביעים בבחירות ל"חרדים רעים".

מטרתם היא: "הפרד ומשול". וזה נראה שהם מצליחים, אבל בכל זאת אני צופה בעזרת ה' בעתיד הלא-כל-כך-רחוק רבים מן החרדים שנחשבים על ידי הערב רב ל"חרדים טובים" יפקחו את עיניהם להבין כי הם אינם יכולים למכור את נשמותיהם עבור רווח חומרי.

יהודים אלה הושפעו מן הערב-רב אשר רוצים רק את הרס היהדות שלהם, אבל פתאום הם יבינו מה היא התוכנית. התוכנית היא להרוס את האידישקייט. מה ההבדל אם אנחנו פשוט נוציא מהתורה כמה לאוים (איסורים)...? מה ההבדל? למה שלא לקיים שניאון אסורים...? זה הרק דבר קטן בלבד... למה לא לאפשר לצעירים התמימים ללכת ולהצטרף לצבא, צבא שאמור כביכול להיות 'צבא יהודי', צבא שהוא נגד התורה בכל דרך שהיא. ואני לא אעבור על כל העבירות הקשות שנעשים מידי יום ביום במה שקרוי 'צבא יהודי' צבא המעודד עבירות מחזירות ביותר כמו הפלות וכו', צבא שמכניס בנים ובנות יחד לטנקים לעבוד מקרוב ביחד, צבא אשר שם את הדגש על החללנה ועל עבירות - בוודאי לא על התורה.

הצבא והממשלה מרגישים שהם מעל התורה, חס ושלום, והם סבורים כי הם יכולים לתת למישהו הנקרא 'רב' שהם שולטים בו להיקרא 'הרב הצבאי', אבל כאשר מתבצעת קבלת-החלטות - זה נעשה אך ורק על ידי חילונים גמורים, ובוודאי לא על ידי אף אחד שקשור לקדוש ברוך הוא או לתורתו.

לחילונים אין כל תורה או שיש להם "תורה" שהם מנצלים עבור הצרכים שלהם וההעדפות שלהם. שבגללם זה בסדר גמור כל מה שקורה. אך בשביל הנשמה-היהודית זו תועבה שלא ניתן לסבול אותה.

הם מפחדים להשאיר את החרדים לעצמם, לאפשר להם להתפתח בדרך שהם מתפתחים מפני שבקרוב אנחנו נעבור אותם במספרים בגלל ה"דרך הפרמיטיבית" שלנו לגדל גם 10, 15 או 20 ילדים במשפחה אחת...

ועוד שבטכנו מוציאות רק למחשבה הנוראה שאולי הילדים שלנו חילקה יאמצו את דרך-החיים של החילונים בלבד את היחסים החברותיים שלהם על ידי חיים משותפים, ועוד סוגי פעילויות כאלה שהפכו להיות אצלם נפוצים ביותר והם מהוים 'חלק מן החיים' אצל החילונים כיום, אבל זה אסור באיסור מוחלט על פי התורה.

נתינת את הדוגמאות הפחות קיצוניות של עבירות הקיימות בעולם החילוני שהם לא חשים כלל שהם עבירות. הם לא יכולים להבין למה באמת אנחנו, היהודים החרדים, לא יכולים לתת לילדים שלנו שחק עם ילדיהם או להיות איתם בבית-הספר, למה אנחנו יחייבים להיות באזורים משלנו ולא מאפשרים לילדים שלנו לראות את אלו שאינם דתיים מחללים את השבת בשמחה ובפומבי ועוד עבירות אחרות.

ההבדל בנושא זה בין החרדים פה לבין החרדים שחיים באמריקה או בכל מדינה אחרת מוחץ לארץ-ישראל הוא שהמקומות ההם אלו מקומות של גוים, רוב האוכלוסיה אינה יהודית. היהודים החרדים מעדיפים להיות יחד באותם אזורים ומסבה משותפת. קודם כל, אנחנו צריכים את בית-ההכנסת שלנו ואת כל הדברים הקהילתיים שאנחנו זקוקים להם בכדי לשרוד, כמו מנין (תפילות בציבור) שלש פעמים ביום וכן המקוואות שיש באזור. אלו הן רק שתי דוגמאות של צרכים הנחוצים לכל קהילה יהודית. עם זאת, כאשר אתה רואה בחוץ-לארץ מכונית שנוסעת בשבת אתה לא חושב על כך שום דבר כי אתה בטוח שזה גוי, אך כשה קורה בישראל - זה כנראה יהודי שנוסע, וזה דבר שהוא שובר-לב עבורנו.

היו שנים בהם תנועת בעלי-התשובה היתה ענקית, אבל כיום זה הולך בדרך שונה לעצמו. זה הולך לקראת ההתבוללות, וזו הטרגדיה. אני לא חושב לעתידו של עם ישראל, כי אני יודע כי ה' הוא הכל-יכול והוא יגן על כל נשמה יהודית. אני יודע בוודאות שאנחנו בזמנים-של-הסוף ובקרוב מאוד נקבל את פני המשיח ונראה את בית המקדש השלישי ואנחנו נקריב קרבנות. אני יודע בוודאות כי הקב"ה יגן על כל נשמה ונשמה ושאל אחד לא יכול להרוס את זה, **ה' ברא נשמה-יהודית נוצרה כדי לשרת את ה' לנצח!** ה' ברא אותה בדרך זו ולא ניתן לשנות זאת על ידי אף בן אנוש, ולכן ההיסטוריה מוכיחה כי מאז שהיהודים הלכו לגלות - הערב-רב, העלמיקים, האדומים עם הישמעאלים - כולם ניסו להרוס את המעמד המיוחד של עם ישראל שהקב"ה העניק להם. הם רוצים להרוס אותנו מתוך שנאה וקנאה, כי אנחנו היינו ותמיד נהיה העם הנבחר.

נשמה יהודית אמיתית לעולם לא תיכנע לכל הטרקקים והאלימות המשמשים נגד עם ישראל במטרה להפריד בינינו לבין האלוקים שלנו. איך שלא יהיה - ההפרדה הזו היא בלתי אפשרית. טפשים רבים חשבו שהם יכולים לנהל קרב נגד הקב"ה חס ושלום, אבל זה בלתי אפשרי. הקדוש ברוך הוא יש לו את התכנית שלו. הוא יודע את העבר, את ההווה ואת העתיד כי הוא ברא את הכל. הוא יצר את הארץ ואת כל מה שיש בה ואת כל בני האדם המתגוררים עליה, הוא ברא את כל העולמות שמעבר וכל דבר שישנו ביקום.

הוא ברא את העולם הזה עבור היהודים שלו לגדול ולהיות קרובים אליו. למרות שהוא שם את הנשמה הגדולה עם כל מיני חולשותו בנתן שהאדם יתגבר על הרצונות שלו ויתעלה גבוה גבוה ברוחניותו שלו ובקרבתו אל האמת אשר היא ה' בעצמו.

חלק זה של הבריאה כמעט מסתיים. תהיה מלחמה איזומה. כדור הארץ יהיה מושפע על ידי גופים שמיימיים וחלק גדול של העולם כפי שאנו מכירים אותו יהיה. אבל עם ישראל, בני ישראל האמיתיים – ישרדו, בעזרת ה', ומשיכו לחיות! אז עם ישראל, לא לפחד! **הסוף מגיע!** ה' לא יהיה את העם הנבחר שלו, אבל אנחנו צריכים להראות לו שאנחנו באמת איתנו בכל דבר, וכי אנחנו לא אפסרנו לערב-רב ולעמלקים ולאדומים וכו' לגזול מאיתנו את הנשמות הנצחיות שלנו.

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד!

כמו בזמן המכבים, חשונו א'

אנחנו מתקריבים לתוכחה. תוכחה הוא זמן מאד מיוחד. זהו הזמן שבו אנו חוגגים את המלחמה הגדולה שהביאה לפנינו של אותם הכובשים שפלטו לארץ ישראל. לתקופה שבה היה לכמה צדיקים אמיתיים את העוז לומר: אנחנו לא נאפשר לרע להמשיך לשלוט על השוב. אנחנו נאמנים אך ורק לקדוש ברוך הוא ולא למישהו אחר, ואנחנו מעדיפים למות מאשר להיות שומעים ומזוהמים רוחנית על ידי הגוים.

הסיפור של המכבים הפך להיות חלק חשוב בהיסטוריה שלנו. זהו המחץ ברורות כי ליהודי אסור בשום צורה ואופן לאפשר לגוים או ליהודים המתיוונים לאלץ אותנו לעזוב, חס ושלום, את הקדוש ברוך ה', וחלילה להסתחות לאילי הכוזבים שלהם.

כיום בעולם זה שבו אנו חיים נמצאים אנו באותו מצב. המתיוונים יחד עם מנהיגים רבים ממדינות המערב חדרו אל המולדת שלנו תוך הקמת פנים ישראל, כלומר ארץ ישראל, אך נהיה ל"מדינה יהודית" עם צבא, ומערכת משפטית, ומשרד-חינוך וכל המחלקות הפוליטיות האחרות הנדרשות לצורך ניהול ממשלה.

ובחלק העליון של הפירמידה הזו עומדת ה' הנכספת, שהיא לכאורה סימן-היכר הגדול ביותר של הדמוקרטיה של ישראל החדשה, של היהודי החדש, מה שקרוי 'מדינת ישראל' כביכול. אך עם זאת, כל זה הוא שקר מוחלט. זו לא מדינה יהודית. זו אמנם ארץ ישראל, אך למדינה אין כל קשר ליהדות, למרות שיש לה מה שמכונה 'הרב הראשי' הממשלה מעמידה פנים שהיא ממשלה יהודית, אבל היא איננה. זו ממשלה מתיוונת, וזה אומר שבנשמה שלהם הם אינם יהודים. הם אכן נולדו ליהודים, להורים יהודים, אבל יש להם נשמות של ערב-רב. זה לא משנה אם אלה היושבים בכנסת מוכנים 'חילונים' או 'דתיים' או שקוראים לעצמם חרדים, הם מתיוונים ולא משנה מה. והם עובדים תוך שיתוף-פעולה עם התכנית להפוך את כל מדינת ישראל ואת כל האוכלוסייה היהודית להיות מתיוונים גמורים עם כל מובן של המילה הזו, תוך ניסיון לנתק את הנשמה ממקור החיים שלה, חס ושלום.

אבל זה לא יעבוד. היהודים הם אמנם קטנים מאד במספרם במיוחד לאחר שכ"כ הרבה יהודים נרצחו באירופה. אך עם זאת, הקדוש ברוך הוא עומד לשלוח את השליח שלו להרוס את העולם כפי שאנו מכירים אותו, כולל הרוב המכריע של הגוים שלאורך הדורות ניסו כה רבות בשאיפתם הגדולה ביותר לחסל כל יהודי על פני האדמה.

הגוים האלה נולדו עם גנים של שנאת-יהודים בגופם. האנשים האלה הם ששולטים עכשיו בעולם ויש הרבה מתיוונים-יהודים שהפכו להיות חלק מהקבוצה זו השולטים כיום על החלק הגדול של העולם. עם זאת, כמו בסיפור של חנוכה – קבוצה קטנה של יהודים צדיקים עומדת להתקומם כנגד האלילים, אילי-הכוזבים של הדור הזה, ולהתקומם נגד המנהיגים המכוונים את העולם כולו לתוך העבודה-הזרה הזו שבה כל מה שבתורה אסור – זה מותר.

עבודה זרה מביאה את האדם להיות נמוך יותר מאשר בעל-חיים וקל לשליטה. אבל התחילה כבר להיות קבוצה של צדיקים שהם מאמינים-נאמנים לקדוש ברוך הוא, הכל יכול, והם יודעים היטב שאם הם לא עושים עכשיו משהו – ה' יתן לגוים להרוס אותנו, חס ושלום. אבל כל יהודי אמיתי יגיד: "עצור!" אני לא הולך לצבא שכזה המונה על ידי חוק אזרחי, שמתייחס בסלחנות לעבירות נוראיות ואף מעודד אותם. זאת מלבד העובדה כי על פי התורה היהודי מעולם לא הורשה לבנות צבא רשמי במדינת ישראל, כי זה נגד רצון ה'! אבל ה' מאפשר להם לעשות את זה, כי כמו בזמן המכבים, אנחנו צריכים להוכיח לו, לפני שהמשיח מתגלה, כי אנו מוכנים לתת את חייונו בכדי להגן על התורה הקדושה, וכי אנחנו מוכנים אף לספוג מלקות בשביל זה, להראות לו שאנחנו מוכנים להקריב את חיי-הנשמות שלנו, ולהראות לעולם שאנחנו נאמנים לה' יתברך בלבד לנצח.

העולם כפי שאנו מכירים אותו מתמוטט מכל עבר. אותם יהודים מעטים שעומדים נגד אלה שנמסים לקחת מהם, לעתים תוך שימוש בכח ולפעמים על ידי שכנוע, את הקשר הנצחי שלהם עם ה', הם יהיו אלה הסוללים את הדרך להתגלותו של המשיח. ועוד רבים יצטרפו אליהם במאמציהם

הקדושים, אבל עדיין אנחנו זעירים מאד במספרנו, ואם רק נוציא מתוך השורות שלנו גם את הערב רב ואת העמלקים ואפילו את האדומים אשר הסתננו במשך שנות הגלות לתוך האוכלוסיה שלנו, הרי שאז אנחנו קטנים בהרבה מהמספר הרשמי של 15 מיליון היהודים שיש בעולם. אז איך אנחנו יכולים להילחם נגד האוכלוסייה העצומה של העולם כולו אשר איננה רוצה דבר יותר טוב מאשר ללעוס אותנו ולפלוט אותנו החוצה?!

ה' עומד לשלוח גופים שמיימיים, משהו שמעל ומעבר לדמיונו של האדם ויכולתו להגן על עצמו מפניהם. והדבר הזה שמגיע יהיה העונש של האנשים מכל המדינות שרדפו את היהודים, אשר תמיד-תמיד, לאורך כל ההיסטוריה, היו משרתי ה'. לכן, כאשר הכל כבר נאמר וגם נעשה – כדור הארץ לא יהיה אותה האדמה כפי שאנו מכירים אותה כיום. הרוב המכריע של אוכלוסיית העולם תיהרג, וכפי שנכתב בנבואות שני שליש של העולם יהיה הרס. חלק אחד ישרד לגמרי, חלק שני יפגע קשה מאד וחלק אחד ייאר לא ללא נזק רציני, וארץ ישראל היא בחלק שלא יפגע.

כאשר ה' בשמים וראה כביכול, כי היהודים שלו מוכנים להקריב את עצמם על האבתם המוחלטת לקדוש ברוך הוא ותורתו [מ'ים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפו...! שיר השירים ח'], ועל נכונותם להילחם על כבודו ולהיאבק נגד אלו שרוצים להרוס טוטאלית את הדור הבא של היהודים, אזי בזכותם ה' יגלה את משיח צדקנו.

זה כל מה שאני יכול לומר על העתיד. עם זאת, זה יקרה בקרוב מאד וכל אלה האברכים והבחורים עם אמהותיהם ואבותיהם ונשותיהם הרבנים שלהם המעודדים אותם להילחם נגד העבודה הזרה ועל הזהב ונגד הרשעים השולטים, הצעירים האמיצים האלה ובני משפחותיהם הם המכבים של היום.

עם ישראל, שימו לב: אל תפחדו! לבת-הספר שלכם כבר הסתננו רעיונות זרים, שעלולים חס ושלום, להרוס את האידישקייט של הילדים שלכם. ישנם בתי ספר שאמורים להיות חרדים, אך הם מלמדים מתוך ספרי לימוד שאינם חרדים ומכשירים את הבנות למקצועות הלימודים שיכולים להביא רק לנפילתן של המשפחות החרדיות, ח"ו.

ודברים אלה מקבלים את אישורם של הרבנים, עם זאת, אני בטוח שרובנים יש כוונות טובות, והם מאמינים לכל מיני עסקנים שמסתירים מהם מה באמת קורה בעולם של ה'חינוך היהודי', או עדיף שנכנה זאת: "החינוך מחדש", כלומר התוכנית לעוות את מחשבות הצעירים לדרכי הרשעים. הצילו את ילדיכם! הצילו את עתידם!

היפטרנו מכל הצעצועים המטריאליסטיים (החומרניים) כמו האלפונים, שמסלקים את דעתכם ופותחים אותה לכל ה'שמין' (הלכלוך) של העולם, כל השקרים של העולם. הסתכלו מה הילדים שלכם לומדים בבית הספר, ודאו ששום דבר זו לא נכנס לשם, ואם אתם כן מגלים משהו כזה – אזור את האומץ להסיר את זה. אל תדאגו! ה' הוא הכל יכול. למרות הרשעים חושבים עם עלי שולטים על רוב העולם ועל כל הצבאות עם כלי הנשק ההרסניים – אבל הם לא יכולים לנצח, כי הכל-יכול, הקדוש ברוך הוא, ברא אותם כמו עם ישראל. כל העולם שקיים, ואין לו שום בעיה להרוס אותו יחד איתם. כלי הנשק שלהם אינם יכולים לעצור את הקדוש ברוך הוא! הוא זה שיצר הכל, ואף אחד לא יכול להזיק לו בשום צורה! הרשעים שבכל דור לא למדו את הלחץ של נמרוד ומגדל-בבל שם הם האמינו בטיפשותם שהם יכולים למעשה לנהל מלחמה נגד ה'.

עם ישראל, יום הדין הגדול והנורא קרוב כל כך! אל תאבדו את מקומכם בעולם העתיד לבוא בהצטרפות לקבוצה של האנשים האוררים בעולם, אלה שעדיין עובדים את עגל הזהב. שובו עכשיו אל ה'. התייבשו נגד כל המאמצים של הרשעים למשוך אתכם מן הקדושה שלכם ומן האמונה והבטחון בקדוש ברוך הוא. שמו ה' יטב על ילדיכם מפני כל ההשפעות הרעות. שמו על הנשמות הקירות שלהם, ורק לזכור כי מי שהוא עם ה' – ה' יהיה אתו לנצח!

מי שרוצה להגיע לעולם הבא

דניאל, ירושלים, כ"ג בחשוון התשע"ח אבא, בזמן האחרון יש בין החרדים יכוח גדול – האם הפאות הנוכריות מותרות או לא בגלל הע"ז שבהורו, אבל זאת לא הבעיה.

כל פאה אסורה – ולא משנה אם היא מהודו או מסין, אם היא סינטטית או טבעית, ארוכה או קצרה, ע"ז או לא. היא אסורה בגלל שהתורה אומרת "שער באשה ערוה" (ברכות כ"ד א) ולכן האשה צריכה לכסות אותו, ואם היא מכסה את הראש בשער, היא פשוט מראה שהיא רוצה להיראות "טבעי" כמו אשה בלי כיסוי וזה מכשיל את הרבים.

הפאה היא "טרפה" מבחינת הקדושה. האשה הנשואה מכסה את הראש כי היא צריכה לכסות את שער, אז מה זה אומר? טכנית היא כסותה את הראש, אבל באמת היא עושה את עצמה יותר יפה ויותר מושכת, במיוחד עם הפאות על היום – עם השערה האמיתית, שרק מומחים יכולים לדעת אם זו פאה. ברוב המקרים זה מוסף יופי חיצוני לאשה ששובשת את זה.

הפאה של היום עברה על גבול בהשתדלות היצרנים למכור פאה שנואית ממש כמו שער האשה שלובשת את זה, ומגיעים למחירים של שבעת אלפים שקל, חמש-עשרה אלף שקל ואף יותר. יש בחורות שמרגישות שצריכות להחתך עם 2 פאות לפחות – וזה פשוט לחץ כספי על האוכלוסיה וקלקול טוטאלי של האשה החרדית אשר צריכה להיות בדמותה של רחל אימנו.

אבל לא רוצים להיראות כמו רחל אימנו, רוצים לקלוקל עצום בעם-ישראל.

הצדיקות מהדורות הקודמים הלכו עם פאות פשוטות שנראו כמו קש, והנשים של היום הונתנו לעצמן היתר ללכת עם הפאות של היום בגלל הצדיקות האלה – גורמות לצדיקות האלה סבל מעל ומעבר.

העולם החרדי שלנו נהפך לתצוגת אופנה. התבלבלו עד כדי כך שהרבה יהודים בטוחים היום שזו היא צניעות, אבל שיהיה ברור – מי שרוצה להגיע לעולם הבא, מי שרוצה באמת לקבל משיח – צריכה לשאוף להיות בדמות של רחל אימנו ולא בדמות של אשת רחוב.

כל יהודיה חרדית יודעת מי זו רחל אימנו והיא צריכה לנסות את החיים שלה, +את הלבוש שלה, ואת הערכים שלה כאישה יהודיה ולחזור לאמת. והבעלים גם צריכים לדווש את זה, וחייבים לחנך את הילדות לזה – לצניעות אמיתית ושהיותה פעם. ואם המילים שלי לא נוגעות ללב של יהודיה אמיתית אז נכראה שמשהו לא בסדר.

נשים צדקניות, אני מבקש מכן עם כל הלב, עם כל המהות שלי – לחזור לדמות של אישה יהודיה אמיתית.

היו הרבה גדולי הדור מאש שנשים התחילו ללכת עם פאה נוכרית שהתנגדו לזה כמו החפץ-חיים, התנגדו לזה מאד חזק, וגם בדור שלנו מתנגדים לזה הרבה גדולי הדור.

אי אפשר לא להילחם נגד הפאה הנוכרית בתור יהודים מאמינים שרוצים להיות עובדי ה'. אי אפשר להיות עובדי ה' וללכת עם הלבוש המנוגד של היום, וזה לא רק הפאה – אבל הפאה משלימה את חוסר הצניעות. איך אפשר להגיד שזו דמות של איש-עמאמי, זו דמות של עגל הזהב. ובעל שמסכים לזה ואישה שלא מבינה מה זה קדושה – הנשמה היהודית שלהם בסימן שאלה.

הדור שלנו מלא יזמה בין החרדים. הדור שלנו מלא ערב-רב ועמלקים ואדומים שהצליחו להדביק את עצמם לעם-ישראל, אבל כל נשמה יהודית תילחם נגד הלכלוך הזה ותנסה להגיע לקדושה אמיתית.

עם ישראל, גברים ונשים – תצילו את הילדים שלכם, גם הבנים וגם הבנות, תחזרו לצניעות והקדושה של האבות והאמהות שלנו – כי בלי זה לא תהיה כניסה לעולם הבא של משיח, ומעבר לזה – לעולם הנצח.

המכבים של היום

אסתר, ר"ח כסלו, מוצש"ק תולדות תשע"ח אני כ"כ שמחה שוב לדבר אתכם. ברוך ה' כעת ראש חודש כסלו. זה מאד מאד מאד שמעב אותי רעשיו אנחנו בכסלו, ואני רואה שהמבצ שלנו מאד דומה ליהודים שהיו בארץ ישראל בזמן החנוכה, ונלחמו מעטים נגד רבים, צדיקים נגד רשעים.

וככה זה עכשיו, מעט יהודים קמים פה בארץ ישראל להלחם נגד הרשעות שולט פה בארץ ישראל. וזה שולט כיום כמו אז. יש פה משהו זו ששולט בארץ ישראל, הארץ שלנו, של היהודים. והדבר הזה הוא – זה המסגרת של המדינה, מה שקוראים 'מדינת ישראל', רוצים לעשות את השיטה על היהודים למשהו רשמי: זה מדינה. ויש לזה לא רק צבא, אלא גם משטרה, והצבא זה כאלו להלחם ל"לשמור" במרכאות כפולות לזה כנגד הערבים, או נגד מי שנגדנו, אבל המשטרה זה במיוחד בשביל להלחם נגדנו, נגד החרדים שלא מוכנים ללכת לפי המתיוונים השולטים פה במדינה.

ואם היוונים הם ששלטו פה, אבל המתיוונים עובדו בשביל היוונים – הם שעשו את העבודה המלוכלכת נגד עמ"י ונגד הקב"ה, הכל-יכול.

ועכשיו – אותו הדבר. יש יהודים שבנו מסגרת של מדינה עם ממשלה, עם צבא, עם משטרה, ויש אצל המטרה היא לגמור על האידישקייט, ובשביל זה הם עובדים לעשות יהודי נגד יהודי.

את הנאמנות של חלק של היהודים הם קונים בכסף, ולא מעט חרדים ביניהם. והם נותנים לכל האדומים להיכנס פה לארץ ישראל ולהשתלט. אבל המעטים עוד מעט יקומו, וכבר קמים יהודים טובים, יהודים נאמנים לקב"ה שקמו להילחם עם כל אלה המתיוונים, ועם היוונים בעצמם שרוצים להרוס את הקשר שלנו עם הבורא שלנו, ונלחמים נגד, אפילו שהם מעטים מאד והרשעים הם במספרים הרבה-הרבה יותר מהם, אבל לא יעזרו לרשעים, כי הקב"ה בצד של המעטים, וזה משנה את הכל, כי אף אחד לא יכול לנצח נגד הקב"ה.

אתם תראו, אתם תראו מה שעומד להיות, לא פשוט. והיהודים הטובים שנלחמים על קידוש ה' וסובלים, אתם המכבים של היום, אתם השליחים להציל את המצב, לא לשכוח, לא לשכוח! ולצערי הרב, יש גם פשוט מלחמה גם בין

החרדים, כי יש חרדים שמאמינים מה שהמתייוונים אישרים, ויש מתייוונים שהם מאד מאד כנגד הדת היהודית, אפילו נולדו יהודים וחלקם אפילו נולדו חרדים, אבל ה' רוצה שאנחנו ינלחם, הוא רוצה שאנחנו נראה לכולם שאנחנו עם הקב"ה, שלא עזבנו את הדת שלנו, ואת המנהגים שלנו, ואת התורה שלנו, את הקשר שלנו עם האמת, שזה הקב"ה.

ואנחנו המטיעים - לא נצליח בכוחות שלנו עצמנו להילחם לגמרי כנגד הרשעים, עם כל הצידוק שלהם, אבל הקב"ה בעצמו הוא יגמור אותם בשבילנו! ויצאה ה' ונלחם בגוים ההם... אבל זה שאנחנו מראים את ההתנגדות שלנו, שאנחנו מוכנים למות, לא, ח"ו, לא נמות, אבל לא ללכת לפי מה שהם דורשים מאיתנו, ושנאנחנו לא ננעיים להם - זה הדבר החשוב ביותר, חשוב ביותר, כי ה' רוצה לראות קודם-כל את הנאמנות שלנו, של העם שלו.

אני רק ילדה קטנה, אבל הנשמה שלי ענקית! כמו הנשמה של כל יהודי אמיתי, ולכן עם ישראל, לא לפחד, זה יהיה ממש מפחיד, אבל לא לפחד, כי ה' איתנו. אנחנו רוצים להיות איתו, לא רוצים שהיפכו אותנו לגוים, חס וחלילה. אז לכן, אני לנו מה לפחד. מי שיש לו באמת לפחד - זה הרשעים, כל אלה שמתנגדים לתורה, שמתנגדים למסורת שלנו, שמתנגדים לקשר של עם ישראל לבוא עולם, אבל זה לא רק הגוים שמתנגדים, זה גם יהודים שמתנגדים, ואילו הערב רב, העמלקים, וכו' וה' יטפל בהם 'סודי', ואין לנו מה לדאוג. עם ישראל, לא לפחד, לא לפחד, אין ממה. זה מפיחיד - ואני מבקשת לא לפחד.

עכשיו ר"ח כסלו, כמו שאמרתי, וזה הזמן להרגיש את הקשר החזק שלנו עם הקב"ה, לזכור את ביהמ"ק שנהרס שיש לנו היום רק חלק קטן ממנו, ללכת לשם ולבקש ולבכות על הגאולה השלמה, הלוואי שאני הייתי יכולה ללכת לכותל ולבכות ולבקש.

אבל אני לא יכולה לבד מבלי שיחכו אותי, אבל אנחנו צריכים לא לשכוח מה שהיה כל הגלות הזאת, ולדעת שזה עוד מעט יגמר, ממש עוד מעט. ואני שמחה שבעזרת ה' אני מאד מקוה שה' ירחם עלי ועל המשפחה שלי, ועל כל עם ישראל, שכולנו נזכה לקבל משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.

המלחמה האמיתית

מנחם ירושלים, כ"ח חשוון תשע"ח

קודם כל, אני רוצה לומר, שאני יודע במיליון אחוז ויותר שהקב"ה הוא הכל יכול, ואני יודע שכל דבר שהוא עושה יש בזה סיבה הכי טובה שרק יכולה להיות. ואני יודע שהוא עושה הכל רק טוב, ולטובתנו. ואני יודע שכל היהודים שישרדו את מה שהיה בעתיד הקרוב - הם הצדיקים האמיתיים, היהודים האמיתיים, ומי שלא מגיע - הוא לא שייך לעם ישראל.

ש. האם אנחנו יהודים אמיתיים...?

כן, אך לא - לא הייתי מדבר אתכם... עכשיו אני רוצה פשוט לומר לכל עם ישראל, ה' שלח לנו אויבים, אנשים נגד הקב"ה, שלא נדע, אנשים נגד היהודים, שה' אוהב במיוחד. אני רק רוצה לומר לכם, שהאויב הכי גדול שלנו זה לא בא מבחוץ - זה בא מבפנים! אמנם הם השליחים של השטן, אבל עכשיו הם נמצאים בתוך הקהילה שלנו, וזו בעיני הכי גדולה.

עוד דבר, שנדע ברור שלא כל יהודי הוא יהודי, יש בינינו גם ערב רב, עמלקים, וכו'. הרשעים שלחו יהודים שגברו כיהודים-חרדים לכל דבר, ושבאמת נולדו ממשפחות כאלו, אבל הרשעים חינכו אותם לכוון שלהם שגגל-הזהב זה הדבר הכי טוב שיש, וזה פותח את כל ההנאות שבעולם, והדבר הראשון: זה כסף, 'אעלס' ביד של כל אחד שעוזר להם.

המלחמה האמיתית

הרבה משמעות - זה פה בארץ ישראל, תהיה מלחמה בכל העולם, והכוכב יבוא וישלים את העבודה, אבל לפני כל זה, המלחמה פה, פה בארץ ישראל!

היהודים בחו"ל הם לרוב ממש כבר עבדים לעגל-הזהב, לכל ההנאות שיש אלא שעובדים עבודה זרה, ה' ישמור, ואפילו אם הם 'עתידי' (יראים), אבל יש איזה קלקול במחשבות שלהם, בצורה איך שהם מקבלים את החיים, כי זה מובלבל, לא בלבול, בלבול את הכל עם עגל-הזהב, הגשמיות. ובח"ל, בין החרדים, אין מלחמות כנגד היצר הזה, נגד היצר הרע והגשמיות, כולל מכורים לזה בדרגות שונות.

אבל פה בארץ יש לנו בכל אופן אנשים שהם ממש לא נגועים בזה, אנשים שמכונים להקריב את החיים שלהם, את הבריאות הנפשית שלהם בכדי שלא לתת לרשעים להפוך אותנו לגוים. לכן רק פה, בעיקר בירושלים, אבל גם בכל הארץ יש ברנע זה את המלחמה הכי גדולה שהיה אי פעם למען עם ישראל, והקב"ה, ותורתו, הקשר של עם ישראל עם הקב"ה ותורתו.

והיהודים האמיתיים לא מוכנים להתכופף לעגל-הזהב, הם לא מוכנים להתכופף לכסף ולכל הנאות האסורות. והם הגיבורים של ההיסטוריה, של כל ההיסטוריה, כי הם אלה שיעצרו את הרשעים ולא יתנו להם את הניצחון. הם לא צריכים להילחם עכשיו ברנע זה, את המלחמה של 'גוג ומגוג', כי הקב"ה עם השליח שלו - משיח בן דוד ילחם, אבל עכשיו זה המלחמה של העם. ויחד

עם כל זה תהיה מלחמת העולם השלישית, להוסיף לכל המלחמות... אבל המלחמה שהיהודים עושים עכשיו נגד הגוים, נגד החינוך ההלניסטי וכל המתייוונים שמכניסים לנו לבתי-הספר בכה וכל התרגילים שלהם להפוך אותנו לגוים, ולשלוט הרבה כסף לראשי-ישיבות כדי להפוך את הישיבות שלהם למוסדות שהכנסיה הקתולית מחזיקה, המלחמה הזאת זו ה... ה... מלחמה. מכל ההיסטוריה - זו המלחמה. וזה קורה עכשיו.

וכל הגיבורים, נשים וגברים, אומרים 'עד כאן, עד כאן יורנו!' אנחנו יהודים ששייכים אף ורק לקב"ה ותורתו, אנחנו לא נשתף פעולה עם מדינה של גוים, מדינה שרוצה להיות כמו כל המדינות בעולם, ולצערי הרב הרשעים מצליחים, כל הליכלוך, כל החילוניות, כל הצחוק הפשטי של דברי-קודש. נכון, יש לנו הרבה דברים שהם לא בסדר בין החרדים, אבל הרשעים משכו את היהודים התמימים לכיוון שלהם, עד שכיום הם כמו החילונים בדיוק, נהיו בדיוק כמו החילונים, לא כמו היהודים האמיתיים, לא כמו שהתורה רוצה, אלא כמו שהחילונים רוצים. הרשעים מנסים להפוך את הטבע למה שהם רוצים, הרשעים רוצים שנישם תהיינה גברים וגברים יהיו נשים, זה לא ילך להם, בשום פנים ואופן.

הרשעים רוצים לייצר בני-אדם במבחנות, אבל זה לא ילך להם, זה יהיה רק מלפצת, שהמפלצות האלה יגמרו אותם. ה' יעזור שכל האנשים העקומים שלטו על העולם הזה עכשיו - זה לא ימשך! כי זה נגד התורה, והתורה זה הכל, אי אפשר לחיות בלי התורה, וכל הליכלוך שלכם - אנחנו כבר יודעים את זה, זה מוכר לנו מאז שיש את התורה, מאז הברואה, כי כל הדברים העקומים היו גם שמה, וזה מתואר גם בגמרא ובכל מיני מקומות בקדושה, כדי שבנינו מה זה קדושה ומהי טומאה מוחלטת, טומאה 'פיכס'!

אבל עם ישראל, אלה שבאמת מצד הטוב, מצד ה', מצד הקדושה, לא לפחד, לא לפחד, כי הקב"ה יאיתנו. אנחנו רק צריכים להכיר לו, וכבר יש כמה יהודים, גיבורים גדולים מאד, שלפני כמה שנים לא הייתי מאמין שדבור הזה יש כאלה גיבורים שמוכנים להקריב את עצמם ולירוק בפרצופים של הרשעים. והם לא מפחדים מהם, מפצפים עליהם, וזה משהו גדול מאד. פשוט קשה להאמין שדבור שכזה יש כאלה אנשים, וזה הניצחון כבר, זה הסג - וזה הניצחון.

ש. עד מתי זה יקח הזמן הזה...?

ת. עוד מעט הם יצטרכו לעזוב אותנו ולהלחם, ואז יסכחו מאנחנו, אבל ברוך ה' יש שמפחות שבונים את המשפחה על כל מה שכתוב בתורה, וזה משהו מדהים. ויש גם יהודים חילונים, שמתחילים להבין שכל החילוניות - זה מבוסס אך ורק על החושבים ועל הדמיונות, לחשוב שאפשר להפוך את הטבע למה שהם רוצים, בגלל ש... פשוט מתחשק להם. כי הם לא רוצים להיות שונים, אז הם רוצים לשנות את הטבע, שהכל יהיה משונה, אבל זה לא ילך, זה פשוט לא ילך. ואני אומר לכם שאנחנו צריכים להזהר מאד, כל היהודים, כי אנחנו לא יודעים מי הערב רב ומי לא.

דבר אחד אולי יכול להגיד: מי שצוחק מהצניעות, מי שצוחק מהקבאים, מי שצוחק מהתורה באיזו שהיא צורה, מי שלא מכבד את תלמידי החכמים, מי שלא מכבד את הנשים הצדקניות - הם לא יהודים!

ש. האם אנחנו יכולים לדעת בבירור שכל מי שצנועה היא אמיתית...?

ת. זה לא ענין שלנו לבחון אותם, אנחנו מדברים על אלה שצנועות, אבל אם אנחנו מכבדים את אלה ששנאים ככה - זה מספיק, ה' כבר יאפשר לנו לדעת מי כאלה ומי כאלה. צריכים לשנוא את הפריצות ולאהוב את הצניעות, אם מישהו לבושה צנוע אבל היא מן הרשעים, בסדר, אבל לא מכבדים אותה, אלא מכבדים את הרעיון, וה' כבר יראה לנו מי שייך למה, אנחנו לא יכולים לדעת.

אבל אנחנו רואים. לא יכול להיות שהאברך ההוא ששמו אותו בציוק כ"כ הרבה ימים, והוא ציפץ עליהם, והוא התפלל בצעקות, והוא אמר 'אין עוד מלבדו' כל הזמן, כל הזמן, ברור שהוא אדם אמיתי, הוא עבד ה', שהוא משתדל לעשות את רצון ה', אי אפשר להקריב את עצמו ולא להיות קרוב לה'. אנחנו נדע כבר מי עושה הצנות. אני בטוח ואני יודע ברור ששמו גם בינינו ובתוכנו, גם עם אלה עם השאלים והרדידים, שמו רשעים גם כן, וגם שמו אנשים עם זקנים ופאות ולבוש של יהודי ממש-חרדי, שיתלו בינינו גם כאלה שהם רשעים, אבל נדע, ה' כבר יחשוף אותם כך שנדע. ויש נשים, יש גברים כאלה, מרגלים מרגלים. יש כל מיני סוגים פה, בגלל הבלבול הגדול, אבל אנחנו כבר נדע לבד, נראה מי הגיבורים האמיתיים, ובינתיים אנחנו כולם, כל אחד בנפרד צריך להיות גיבור וגיבורה, אנחנו לא יכולים ללכת לבתי הספר שלהם שמלמדים דברי כפירה! כן, לומדים חומש וכו' אבל לומדים גם צניעות, וכל הצניעות הזאת הגיעה אך ורק בגלל הרוס את היהדות, להיות במקום היהדות. וזה לא ילך. לא יאיר אף ציוני אחד שהוא באמת ציוני, אני לא מדבר על יהודים מבלבלים, שה' יראה להם את האמת, והם יקבלו את זה, אבל בסופו של דבר ישארו אך ורק יהודים אמיתיים, וכמה גוים שמאמינים בה'.

ש. בעניין התעוררות עם הפאות - האם זה יהיה דבר של קיימא? זה יעשה מהפכה...?

ת. אני לא יודע אם הרבה, כי הבעיה היא, וה' רוצה את זה ככה, שהיהודים האמיתיים הם מעטים, בערך כמו אלה שיצאו ממצרים.

אבל רואים שזה תהליך...

ת. אלה שהם מבנים, כי יש להם נשמה יהודית, הם יורידו את הפאות, יהיו כמה שתהיינה גיבורות, אבל לאט לאט, ולא כ"כ לאט לאט, אבל ברנע שהמלחמה תתחיל, והכוכב יבוא, יתחילו להבין שאי אפשר להתלבש כמו אשת-רחוב ולקרוא לעצמך 'אשה צנועה', צריכים להתלבש כמו שרה, רבקה ורחל אמנו, וכו'.

ש. המשטרה פה. להטיל טור על אנשים....

יש סיפורים נוראים... פעם אף אחד לא פחד. המשטרה שולטת פה. פעם אף אחד לא פחד. במיוחד משטור, אבל עכשיו הם מראים מי שהם באמת, מלמדים אותם להיות 'ימים כולם, ימים' הם הכי מפחידים, אין להם בלי יהודי, אין להם איזה שום רכות, הם רשעים המתחלה ועד הסוף, אין להם בעיה לעשות רע ליהודים, הם היו הורגים הרבה מאנחנו, אבל בכל אופן יש דעת-קהל בינתיים, אבל כשיהיה בלאגן, ולא יהיה חשבון של 'דעת קהל' - הם יעשו מה שהם רוצים, כי הם לימדו אותם להיות חיות, חיות רעות, חיות מסוכנות.

זו מדינה של גיהנום, המדינה הזו הפכה לגיהנום, הדבר הברור: זה לא מדינה יהודית. יש יהודים פה, אבל זה לא מדינה יהודית. אנחנו גרים פה בארץ ישראל, והם יותר מסוכנים מהערבים בשבילנו.

עכשיו הפאה. הפאה בשביל האשה החרדית - אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. כ"כ הרבה רבנים הלכו נגד זה, בשביל כל אחת צריכה להיות מספיק שהחתם סופר והדברי חיים ועוד צדיקים אמרו 'לא' לזה, שזה דבר שאסור לשים על הראש. נכון שישה סכנה של עבודה זרה, כשהשער היה חלק של טקס של עבודה זרה, אבל חוץ מזה, איך אפשר ללכת עם פאה של שיער, פאה של שער אמיתי, ולהגיד שאתם מכסים את הראש! טכנית, כן, שמתם את זה על הראש, אבל כל אחת ששמה את זה, כל מיני רוצה להיות יותר 'פהיה מהשניה, ויש כל מיני תסרוקות וכל מיני דברים וכל הבגדים שהולכים עם כל זה, שזה מדי צר וקצר, ועם גרביונים שקופות, אז בשביל מה צריך גרביונים אם הן כ"כ שקופות?! אפשר לחסוך כסף ולא לשים גרביונים, זה פשוט עובר כל בגול.

עוד פעם, אנחנו צריכים להיחזק לאבות ולאמהות הראשונים שלנו, שהם היו ה... ה... בה' הייערה - הצדיקים של כל הדורות, והם הסמל שלנו, וככה צריכים להיות. ואם זה לא טוב לכם, אם אומרים: אה, אנחנו כבר ב-2018 כמעט! זו היסטוריה...

לא, לא, לא, זה שטויות, כי האמת שאין עבר, ואין הווה, ואין עתיד. יש עבר הווה ועתיד בגלל שאנחנו גרים כאן בעולם הזה, ואנחנו צריכים את זה בשביל להבין פחות או יותר איך להתנהג בעולם הזה. אבל בעתיד, שזה לא יהיה עתיד, אבל העתיד המהותי שלנו היום, אנחנו לא נדע מה זה הווה בכלל ומה זה עבר ועתיד, כי הכל יהיה פשוט מסביב 'לשרת את הקב"ה, להיות עם הקב"ה, הוא יצר את המושגים האלה של עבר הווה ועתיד, ולא משהו אחר, ולא שום כח אחר, זה הכל ייעלם. מעניין לא נזדקן. אף אחד לא יזדקן.

הפאה - עוד מעט אף אחד לא יוכל ללכת עם זה, כי המצב יהיה כ"כ קשה, יחפשו מטפחות, כי בגלל המצב - זה לא יהיה אפשרי כלל טכנית לטפל בפאות... שתיבנו, זה הולך יחד עם הביגוד. אשה שמסתכלת במראה, רואה את היעיר ואת התסרוקות, הולכת עם הבגדים שמתאימים לזה, גם הבגדים, גם הנעלים וגם הגרבים. ויש לנו מצב מאד קשה בקדושה. המצב קשה מאד, העבירות בין החילונים - חוגגות, והם ממש רוצים לשנות את הטבע, הם חושקים את התענוגים שפעם היו רק של הרשעים, רוצים גם הם את התענוגים שלהם, ולכן הם רוצים לשנות את החוקים וגם את המצב של האנשים כאילו שהם 'בסדר', שהם עושים מה שהטבע אומר להם לעשות. ולא רק זאת, הם מנסים גם להציג שהקב"ה כאילו ח"ו איתם, אבל הם לא יכולים לעבור עבירות כאלו נוראות, עושים לאוויים ממש בין הגרועים ביותר שיש, והם מנסים לעשות לעצמם בתי כנסת שמקבלים כאלה אנשים, שיש להם אפילו 'כביכול רבנים' שפאלה.... וזה פשוט עובר כל בגול.

הכל בגלל הגשמיות, והפאה זה הסמל של הגשמיות, אבל יש נשים גם עם כסוי-ראש תקין, שגם הם טועות בצורך בהבמתי עם כל הדברים האסורים.

עוד מעט תתחיל פה המלחמה, מהארץ, ויהיו פצצות גם פה, אבל ה' יעזור לנו, אבל זה יתגלגל בעיקר בחו"ל, תתחיל מלחמה באיזור שתכלול את ישראל. וזה יהיה מלחמה קודם בין הערבים בעיקר. רוב המלחמה תהיה ערבים נגד ערבים. היהודים יהיו שמה בפנים, אבל זה יתגלגל לכל העולם יחד עם משהו גדול מאד שיגיע לארצות של הגוים מכיוון קוריאה.

ליזכוי הרבים ניתן לקבל את העלונים חנים טל. 0527-111-333 * לעורר רחמי שמים, עצרות תשובה ותפילה נעדרות מידי ערב ר"ח. פרטים בפרסומים * ניתן לשמוע את המסרים המעורכנים בטלפונים: 077-263-8885, 0799-177-555.