

לקראת העולם החדש

מסרים מבחורים אוטיסטים

י' לא יעשה ה' דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים... עמוס ג', ז'

א"ר יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" בבא בתרא (דף יב):

העיקר, לא לפחד כלל

דניאל, כ"ה אלול התשע"ט (25/9/2019)

אוי אבא אבא, הגענו, הגענו לפתח, פתח הגאולה. אבא, אני יודע מה שעומד להיות פחות או יותר, אבל אני לא יודע איך לא לפחד אפילו שאני בוטח בקב"ה במיליון אחוז, זה יהיה כ"כ מפחיד, ואני לא מפחד עבורי, אני מפחד עבור עם ישראל. עם ישראל, העם האהוב כ"כ על הקב"ה. עם ישראל הוא העתיד של העולם, של הצח, כי עם ישראל הוא חלק ישיר של הקב"ה. (אורייתא, קב"ה וישראל חד הם" זוהר ח"ג ע"ג).

אנחנו כותבים הרבה שנים והרבה ממה שאני בן, מנחם וכל האחרים שכתבנו במשך יותר מ-20 שנה – עכשיו זה קורה. הגענו לפתח, עכשיו צריכים להיות מוכנים באמת, למה שעומד להיות. אני לא יכול להגיד בדיוק מה שעומד להיות, אבל בערך אני כן יודע, אני יודע מספיק כדי לעזור לכולנו להתכונן.

לפני שנים כשדברנו כך, אז אנשים שאלו מה לעשות ואמרנו שצריכים לאגור הרבה אוכל, הרבה שתיה גפרורים וכו' שיהיה לנו אור, שיהיה לנו איך לבשל וכו' וכו'. ואני אומר לכם עכשיו – אמרנו כן, כן שיהיה כי ידענו שזה יגיע את כולם. אבל עכשיו בואו נגיע לאמת, לאמת הבורה. כל העניין של תהליכי הגאולה המתחילים עכשיו ובעצם למעשה זה כבר התחיל, אבל המטרה של כל התהליכים זה להביא את כולנו, את כל עם ישראל לגאולה השלמה, להביא אותנו ישירות לקב"ה, באמונה וביטחון מלאים בלי פחד וזה תהליך קשה ביותר וזה לא יהיה פשוט וכולנו צריכים להתכונן בצורה נכונה.

עכשיו, טוב יש לכם אוכל, יש לכם שתיה וכו' – אבל זה לא יהיה מספיק. לא משנה כמה אוכל יש לכם, זה לא רק שאתם אצלנו, מה עם כולם מסביב? מה עם השכנים? תמיד יהיו אנשים שירצו לאכול אצלכם כי אין להם. ויכול להיות שירצו גם באלימות כי ישנם בני אדם שמוכנים לעשות כל דבר כדי לחיות גם אם זה לא חיובי. אבל תירגעו עם ישראל, זה לא יהיה כך בארץ. ברגעים הראשונים, בימים הראשונים האוכל שיש לכם במחסן אולי יגיע אתכם, אבל בשלב מסוים זה יגמר כמו ביציאת מצרים. ואסור לנו להיכנס לפאניקה כמו היהודים במדבר שבאו למה בטענות שאין מה לאכול. הדבר היחיד שירגיע אתכם זה הביטחון בקב"ה – שכל מה שהוא עושה זה לטובתנו, הוא יודע בדיוק מה שאנחנו צריכים.

ומה אנחנו צריכים באמת? אנחנו צריכים לאהוב אותו, להיות הבנים שלו, הבנות שלו, הוא אבא שלנו. אנחנו צריכים להיות בטוחים ב-100% שהוא יציל אותנו. אפילו אם קורה שאנחנו עוזבים את העולם הזה – זה לא נקרא למות או להיעלם מהמציאות – זה אומר רק לעבור למקום אחר בינתיים.

אנחנו צריכים להאמין עם כל האמונה שאנחנו יכולים להרגיש, עם כל הלב, עם כל הנשמה, אנחנו צריכים להאמין שהקב"ה הוא הכל יכול והוא יציל אותנו – כי הוא אוהב במיוחד את עם ישראל ואנחנו נהיה חלק של הנצח. אנחנו חייבים לעבוד זק על הביטחון שלנו – כי רק ביטחון ואמונה יצילו אותנו, וזה לא משנה אם יהיה אוכל או לא, ה' יאכיל אותנו, זה לא משנה אם יהיה לנו מים או לא – ה' יתן לנו. אנחנו

נהיה כמו היהודים שיצאו ממצרים והיו במדבר, כשיצאנו ממצרים לקחנו אתנו – כסף, זהב, בהמות וכל מה שצריך, יצאנו עשירים – אבל מה היה חסר לנו? הדבר הכי חשוב – אוכל! היה לנו רק קצת מה הציל אותנו – וכך חיינו 40 שנה במדבר בלי כלום – וה' נתן לנו הכל – גם מים, גם אוכל, גם ביגוד – הכל הכל – קבלנו את מה שהיה אדם צריך בשביל להיות, בשביל להתקיים, בשביל להיות רגועים כדי שנוכל לשבת, ללמוד תורה ולהתפלל כדי להתקרב לקב"ה וכו'.

אבל עכשיו עם ישראל, התרחקנו בצורה איומה, ממש פחד עד כמה התרחקנו מהמקור שלנו, מהאמת שלנו – האמת שהיא הקב"ה והתורה שלו. הכל, הכל – ביקום ומעבר ליקום – זה אך ורק הקב"ה – ואם אנחנו לא מחזיקים חזק בתורה – שהיא הקשר שלנו עם הקב"ה – אוי לנו. ואפילו אם אנחנו חושבים שאנחנו קרובים – זה לא נכון, בדור שלנו זה לא נכון, אנחנו כן לומדים תורה – אבל לא כמו שלמדו פעם שאפילו בקושי היה להם משהו לאכול וחיו בעניות ולפעמים לא היה להם מעיל בחורף – ובכל אופן למדו, למרות הכל חיו קרובים לקב"ה מאד – לא כמו הדור הזה. עם כל הקשיים הם נשארו נאמנים לגמרי לקב"ה עד גיל מבוגר, וכשהלכו לעולמם – הם לא פחדו, זה היה כמו לעבור מחדר לחדר, הם ידעו שהמוות הוא לא הסוף – זה רק מעבר לשלב הבא. אם האדם הוא חלק של התורה – הוא נהיה של הקב"ה ומוות לא מפחיד אותו, לא כמו אדם שלא קרוב לאמת.

ואבא, עכשיו יהיה מבחן ענק, אנחנו נצטרך להחזיק חזק באמונה וביטחון שלנו בקב"ה, הבעיה היא כי בדור שלנו אין לנו את האמונה והיכולת להחזיק חזק בקב"ה, אין לנו את האמונה שה' הוא הכל יכול, אין לנו את הביטחון שה' יציל אותנו, אין לנו את אהבת ישראל שה' אוהב כל כך ורוצה מאיתנו. רוב היהודים אפילו לא שומרים מצוות – שזה מנתק אותם מהיכולת להאמין ב-100% שה' הוא בורא העולם והוא יכול להציל אותנו בשנייה.

אנחנו צריכים עכשיו להתחיל להתכונן, כי עוד מעט תהיה ירידה חדה בכל הגשמיות שהעולם משחק עם זה. כל האינטרנטים, כל הטלוויזיות והסרטים, כל הבידור וכל הדברים שעושים את החיים הרבה יותר קלים – המיקסור, המקרר, מכונת הכביסה, כל הכלים החד-פעמיים, לא משנה מה – כל הדברים שעושים לנו את העבודה – זה לא יהיה, העולם יהיה ריק מכל הדברים שקוראים לזה קידמה. זה לא קידמה – זו ניסגה ולמה? כי הגשמיות הזו עושה הפרדה בין היהודי לקב"ה וזה אסון. זה האסון.

אז בגלל כל מיני סיבות לא יהיה לנו את כל זה – לא יהיה חשמל ולא יהיו את כל הדברים שעושים לנו חיים קלים. החיים הקלים האלה לוקחים מאיתנו את השכל, זה מרחיק מאיתנו את היכולת להרגיש אמת, להרגיש בתוך הלב, בתוך הנשמה את האמת, האמת שהיא הקב"ה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? עוד מעט יגיעו החגים, אנחנו צריכים להיות רציניים ולהתפלל חזק לקב"ה שיציל אותנו, קודם כל מכל העברות שלנו. ושלא נשקר לעצמנו שאנחנו בסדר כי אנחנו לומדים, נותנים צדקה, שולחים את הילדים לחדר ואת הבנות לבתי יעקב ואנחנו נראים פחות או יותר כמו כל החרדים. זה לא מספיק, הבתי יעקב פה בארץ ובהרבה מקומות בעולם מלאים אפיקורסים שהכנסנו לבתי הספר כדי שנמשיך לקבל כסף מהממשלות. המטרה של הממשלות כאן בארץ ובחול"ל זה להרוס את הדת היהודית ולעשות אותנו

גויים, חס ושלום. ואם אנחנו ממשיכים עם זה, אין לנו עתיד ובדור הבא לא יהיו יהודים כמו שצריך זה' לא יתן לזה להמשיך. חוץ מזה, אנחנו צריכים להתרחק מהגשמיות, מכל הגשמיות המיותרת, היא לא רק מיותרת – היא אסורה מאד.

כל הלבוש הלא צנוע, גם של גברים וגם של נשים, היום גם הגברים הרבה פעמים לא צנועים, יש עכשיו מודה של מכנסיים צמודים שנראים כמו גרביונים וזה מגעיל, זה שנוא על השם. זה לא משנה אם זה בצבע שחור, חולצה לבנה וכיפה שחורה – זה פסול ואי אפשר ללכת כך.

נשים עדיין לבושות עם בגדים צמודים וקצרים ופאות שאסורות לגמרי. אין פאה מותרת ואפילו אם זו פאה שמעט לא יפה, ישנה ועקומה – לא משנה מה, וזה כביכול מתאים רק לרבניות – גם פאות כאלה אסורות כי זה משפיע על כולן. הן אומרות "הנה הרבנית הולכת עם פאה אז גם לי מותר ללכת עם פאה", והאשה לא תלך עם פאה כמו של הרבנית – זה נראה מצחיק. כלומר הפאות "שמעטס" של הרבניות מהוות אישור לנשים ללכת עם פאות שבלי ספק הן אסורות.

ואני גם לא מבין איך אשה יוצאת החוצה, ולפני זה היא מסתכלת על עצמה בראי – עם פאה מושכת עין, עם איפור, עם בגד עליון לא צנוע והשרוולים מגיעים בקושי עד למרפק וחצאית צמודה וקצרה, גרביים שקופות או בצבע הרגל ונעליים מרעישות "קליק קלק, קליק קלק", איך היא יכולה לצאת לכה כשהיא יודעת שגברים יסתכלו עליה – ואי אפשר לא להסתכל עליה, ויקבלו מחשבות לא צנועות, איך היא יכולה להעיר לצאת כך לרחוב? היא לא מפחדת? אין לה שכל? היא לא יודעת שהצניעות היא המצווה הכי חשובה עבור האשה בשמים ("אמר הקב"ה אין לך יפה מן הצניעות" מדרש תנחומא, כי תשא סימן ל"א) (ראה הקונטרס של הרב פיש מירושלים "צניעות האשה על פי פנימיות התורה" המסביר כי אשה הלבושה בחוסר צניעות מפסידה את השפע והברכה שלה. ניתן לקבל את הקונטרס חינם, פרטים בסוף העלון).

מצוות שמירת העיניים ממש קשה היום לגברים שומרי מצוות לצאת לרחוב עם כל הפריצות ברחוב החרדי. וזה בכל הארצות, אין ארץ שלא סובלת מזה, גם בקהילות החרדיות בחול"ל וגם בארץ. וזה אסון, זה אסון לדור החדש לחיות במקומות עם חוסר צניעות כזה. פעם היו לנו מקומות כמו תימן או מרוקו שהלכו צנוע ממש – אבל ברוגע שהאירופאים הגיעו לארצות האלה – גמרנו עם הצניעות. זה לקח זמן להשפיע על כמעט כולם, אבל זה הרס את הכל.

עם ישראל, יש לנו חולשות גדולות – לא רק בצניעות, גם בכשרות יש לנו בעיות. היום אני לא יודע עד כמה הדברים באמת כשרים. איך זה יכול להיות? עם אלפי סוגים של אוכל המיוצרים במאות בתי חרושת בעולם, ועם כל החומרים החדשים שמכניסים בכל דבר ודבר ולפעמים דבר אחד יכול להכיל 20-30 סוגים שונים של מרכיבים, איך אפשר להשתלט ולבדוק את הכל? שאלה מאד גדולה. האוכל היום הוא כבר לא פשוט – הוא מעורב עם כל מיני דברים מהגידול ועד לצנצנת. איך הם שולטים על זה?

ובכלל העניין של האיפון, הטלוויזיות, הסרטים – כל העסק של הבידור, אפילו הדברים הכשרים כביכול – זה הכל הורס את השכל של הלב, אדם, היכולת ללמוד יורדת, היכולת להבין לעומק יורדת ויש לנו חברה שחית וטיפשית. ("אמר רבי יוחנן: דור שבו דוד בא בו – תלמיד חכמים מתמעטים, והשאר עיניהם כלות ביגון ואנחה, וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, עד שהראשונה פקודה – שניה

ממהרת לבוא". (סנהדרין פז).

אמנם, בכל אופן היהודים בדרך-כלל על רמה יותר גבוהה מהגויים – שכלית ורוחנית, לא כולם אבל לרוב. ויש יהודים שהתבוללו ל"כ הרבה שנים שהם כבר כמו הגויים ממש ולפעמים רק ניצוץ אחד קטן יכול לעורר את הנשמה ולקבל שיש לו זה היה נהיה בעל תשובה, אבל גם זה לא מספיק, היום אפילו בעלי התשובה הם לא כמו של פעם. יש חזקים מאוד ויש שאפילו אחרי 20 שנה ויותר של תשובה חוזרים לאחור שלא נדע. וזו תופעה לא קטנה בעולם החרדי. יש הרבה חרדים בכל העדות החרדיות שיוצרים בצורה איומה – אפילו שלבושים כמו חרדים והשכנים שלהם לא יודעים – אבל הם מחללים שבת בלי מצפון, אוכלים טרף בלי מצפון.

אני בוכה על העם שלי – עם הרבה הרבה דמעות, ויותר מזה – **הקב"ה בוכה** – וכל דמעה שלו שיוצרת לעולם הזה – גורמת לרעידת אדמה ויש הרבה מאד רעידות אדמה בזמן האחרון ויש הרבה אסונות טבע.

"א"ר אלעזר בר אבינא אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל שנאמר {צפניה ג' ר"י}: בשביל ישראל ליראם כדי שיחזרו בתשובה. (במות ס"ג).

(הערה: רצינו לבדוק כמה רעידות אדמה היו משך היממה האחרונה. ישנו גוף ממסלתי בארצות הברית בשם USGS המפרסם באופן שוטף את נתוני רעידות האדמה בעולם, בדקנו שם ומצאנו כי ביממה האחרונה היו 45 רעידות אדמה בעוצמה של למעלה מ-2.5 בסולם ריכטר).

ישנו הסבר הגיוני המתאים לרוב האוכלוסיה של העולם כאילו שזה נגרם ע"י ההתחממות הגלובלית או הזיהום אוויר וזה שקר גמור, אבל ההסבר השני שאסונות הטבע נגרמים ע"י הכוכב המכונה ניבירו או השביט כמו שכתוב בזוהר וזו האמת. (זוה"ק שמות ז' ע"ב: "קום מסטר מזרח, חד פוכבא מלהטא בכל גונון, ושבעה פוכבין אחרנין דסחרן להווא פוכבא...")

אסונות הטבע נגרמים בגלל הכוכב שהוא בעצם מערכת של מיני שמש ושבעה כוכבי לכת הסובבים אותו וכבר מרחוק הוא מחמם את כדור-הארץ וגורם לאסונות טבע. והכוכב מגיע ישירות מהקב"ה – דבר שהוא שמימי לגמרי. ה' שולח אותו ויותר מזה – זה בא מהדמעות של הקב"ה. עם ישראל, אנחנו חייבים לקחת את עצמנו בידים ולהוריד את כל הדברים שהם טרף – לא רק אוכל, גם בגדים לא צנועים, בידור, סרטים וכו'.

ולהבין מה זה כסף, הכסף יעלם, עוד מעט הוא לא יהיה שווה כלום. אמרנו את זה לפני הרבה שנים – אבל עכשיו רואים איך שהערך של הכסף – יורד ויורד ויורד והתחילו עכשיו פשיטות-רגל של הרבה חברות וזה ימשך עד שהכסף יהיה אפס או כמעט אפס. הכסף לא יעזור לנו. ("אין בן דוד בא עד... שתכלה פרוטה מן הכיס" בבבלי סנהדרין דף פז).

ומה נעשה? את כרטיס האשראי נזרוק לפח בסופו של דבר. ויהיו חובות עד השמים – ובעצם כבר היום יש שמעתי שיש יותר מחצי מיליון תיקים בהוצאה לפועל, ויותר גרוע זה שאנשים אפילו לא מנסים לצאת מזה – כי אין להם שום אפשרות לצאת מזה מאף כיוון. ואת זה הרשעים עושים – נותנים הלוואות והלוואות והלוואות – **לעשות אותנו עבדים, ואנחנו עבדים** – כי אנחנו מאמינים שהכסף מציל אותנו, אבל הכסף הוא אחיזת עיניים, הוא לא קיים – הוא כאילו.

אנחנו צריכים להבין –

הקב"ה עושה את כל זה כדי שנבין שאנחנו צריכים פשוט להתרגל לחיות אך ורק באמונה ובטחון שהקב"ה – הוא הכל יכול ואם אין לנו כסף ואנחנו מבקשים הוא יתן לנו, הוא לא צריך לתת לנו כסף – הוא יתן לנו כל מה שאנחנו צריכים. אוכל וכו' – אנחנו נקבל את מה שאנחנו צריכים – בלי כסף. אנחנו צריכים עכשיו להתרגל לזה –

שאנחנו לא יכולים לסמוך – לא על הדולר ולא על השטרלינג ולא על הירו ולא על שום סוג של כסף, אנחנו צריכים להתפלל ולבקש מהקב"ה לתת לנו מה שאנחנו צריכים, ובינתיים אולי הוא יתן לנו את הכסף עצמו ואולי הוא לא יתן לנו כסף אלא את הדבר שבקשנו. אבל אפילו אם זה יאחר להגיע – אנחנו צריכים להאמין.

הקב"ה יבחן אותנו – ולא להיכשל, אם אנחנו בוטחים בקב"ה נראה ניסים ונסים כמו המן, השלו וברא מרים. ואם אנחנו לא בוטחים בקב"ה לא נראה את המן אפילו אם ירד לנו מול העיניים ואני מאד חושש לגורלו של מי שלא מאמין. ואם אנחנו יהודים אמיתיים – ה' יעזור לנו ויציל אותנו.

ה' יציל גם חלק מהגויים, אבל עיקר העיזים זה עם-ישראל ובגלל זה הגויים שונאים אותנו ל"כ ורוצים לגמור אותנו, כי את האמת הזו הם יודעים. ואלה ששולטים על העולם עכשיו – הם עובדים ע"ז ומתפללים לשטן שלא נדע והם יודעים את זה, ומשך כל ההיסטוריה של העולם – הם ידעו את זה, הם יודעים שהיהודי הוא האהוב של הקב"ה, והגויים עם כל הכוחות שלהם מנסים לגמור אותנו.

העולם עכשיו כביכול תחת השלטון של השטן עצמו. ה' ישחרר אותנו מזה – אבל אנחנו צריכים לרצות להשתחרר מהשקר. השקר הוא ל"כ גדול שאי-אפשר לתאר, הוא מפלצת והוא שולט כמעט על כל בן אדם בעולם שלנו היום. ולמה? כי נהיינו חלשים – כי עגל הזהב עוד מושך אותנו ואנחנו צריכים לחזור לאמת.

אתם תראו כי מה שאני כותב עכשיו – זו אמת, כבר יש פשיטות רגל גדולות מאד, יש עליות וירידות חדות בבורסות בעולם, יום ככה ויום ככה וזה מראה על חוסר יציבות כלכלית.

אני מבקש מאד מאד עם כל הלב שלי עם כל הנשמה שלי – מכל יהודי – לעשות אחורה פנה וללכת רק לכיוון הקב"ה – לבטוח רק בו ולא בגשמיות שלנו, כי עוד מעט לא תהיה לנו הגשמיות המוגזמת הזו, אנחנו נהיה תלויים אך ורק בקב"ה, ובעצם גם עכשיו זה כך – אבל אנחנו חושבים שאנחנו תלויים בראשי ממשלות, במשרה, בבתי החולים, ברפואה ובכל מיני דברים וכו'.

עם ישראל, אני לא אמרתי את הכל, אבל ממה שאמרתי – אתם יכולים להבין – מי שיש לו נשמה יהודית באמת, או אפילו גוי שמבין אמת – יכול להבין איפה אנחנו נמצאים – ובאיזה סכנה אנחנו נמצאים. אנחנו חייבים לחזור לאמת, לחזור לקב"ה כמו שצריך.

ולא לפחד, כי אם היהודי יהיה עם הקב"ה – הקב"ה יהיה איתו. הקב"ה יציל כל נשמה שעמדה בהר סיני, הוא יציל את כולנו – אבל אנחנו צריכים לחזור בתשובה, אנחנו צריכים להראות לו – שאנחנו נאמנים – ולא כמו במדבר – כאשר ראינו כי משה רבינו לא מגיע בדיק בשעה שחשבנו, אז יצרנו את עגל הזהב, ומאז – אפילו שעגל הזהב נהרס – הוא עדיין קיים, הוא קיים בעולם הרוחני של השטן והוא משתמש בזה בכל דור ודור.

עם ישראל, בואו נעצור את זה עכשיו, בואו נלך אך ורק לקב"ה. בואו נהיה נאמנים אך ורק לקב"ה ולא לדולר ולא לשטרלינג ולא לירו ולא לשום דבר – רק לקב"ה. אם נהיה נאמנים לו – נגיע לנצח בעזרת השם ואם לא.

הרבה מכם יגידו כי מה שאני אומר זה מפחיד, והם לא רוצים לפחד, אבל חייבים לפחד, כי זה רציני ביותר, זה הדבר הרציני ביותר שקרה מאז שקבלנו את התורה, אז אנא, תקראו את זה ברצינות כי זה רציני באמת.

"אל תירא מפחד פתאום ומשאת רשעים פל תבא. עצו עצה ותפח דברו דבר ולא יקום פי עמנו אל. ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל ואני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט".

שאלה: מה עם הממשלה והבחירות? תשובה: אם זה לא היה ל"כ עצוב אז זו הייתה קומדיה טרגית, אבל זה עצוב מאד. סוף סוף מגלים את השטחיות והאנוכיות שלהם. אנחנו רואים כבר את הסוף של המדינה, של מדינת ישראל אשר רשעים בנו אותה, תכננו אותה והשתמשו ביהודים טובים כדי לבנות אותה.

אבל מאחר ולמנהיגים הרשעים יש מטרה לחסל ח"ו את הדת היהודית, אז עכשיו ה' מבלבל אותם ומוריד אותם ובעתיד הקרוב הכל יתפרק.

היהודים האמיתיים שמאמינים בקב"ה ולא במדינת ישראל לא צריכים לפחד, היהודים מאמינים שחזונו לארץ-ישראל ולא למדינת-ישראל שהיא מדינה זרה שאינה שייכת לעם-ישראל.

ואל תבלבלו את הרמלים שלי – ארץ-ישראל שייכת אך ורק ליהודים שהקב"ה נתן לנו אותה וזה ישאר שלנו לנצח. ומדינת-ישראל – בעתיד הקרוב תתפורר ותיפול וכל המנהיגים הרשעים הפחדנים יברחו מפה, וכאשר ה' יהרוס את רוב העולם הם ילכו יחד איתם...

שאלה: קראתי כתבה של עיתונאי בשם אלי הכהן המספר שהוא מנהל חיים בריאים, עושה פעילות גופנית, לא מעשן, אוכל אוכל בריא ולמרות הכל קיבל התקפת לב...

תשובה: יכול להיות אדם הכי לא בריא ולחיות עד 120 וכן אדם אחר שהוא בריא – יכול למות בגיל 50 מהתקפת לב או משהו דומה. בכל אופן אנחנו צריכים לשמור על הגוף שלנו.

אדם יכול לקום בבקר כמו הרבה אמריקאים, לשתות קוקה-קולה ולאכול שוקולד – זה לא נביא אותו קרוב למוות, מה שכן מביא אותו יותר קרוב למוות – אלה כל הדברים שעובדים על החושים ומביאים את הבן אדם לעשות מעשים אסורים לפי התורה – זה מה שמביא אותו למוות. הדבר הכי בריא בעולם זה להתפלל 3 פעמים ביום ולשמור שבת ובכל לבטוח בה'.

ועוד דבר, סליחה שאני מאריך – אבל החיים לא נגמרים עם המוות, אם הבן אדם משתדל ומתאמץ להיות כמה שיותר צדיק, להיות כמה שיותר בסדר עם ה' – **יש לו חיים נצחיים** כך שאין לו מות למעשה כמו שאנחנו חושבים.

יש להבין מה זה החיים. אם מישוה תקוע פה עם היצרים שלו – הוא לא יכול ליהנות בעולם הבא כלל. ומי שלא תקוע פה עם היצרים שלו – תהיה לו שמחה גדולה בעולם הבא.

שאלה: מלמדים אותנו חז"ל כי הגאולה תהיה כמו ביציאת מצרים ("כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" מיכה ז' ט"ו) ויהיו ניסים כמו ביציאת מצרים. מתעוררת השאלה לגבי עניין הקורבן.

"ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אלהם משלכו וקחו לכם צאן למשפחתכם ולשטו הפסח".

על מנת להיגאל היינו צריכים להוכיח לקב"ה שאנחנו נאמנים לו. כל משפחה היתה צריכה לשחוט כבש ולתת את דמו על משקוף דלת הבית. הכבש היו עבודת האלילים של מצרים, לשחוט אותם ולתת את דמם על משקוף הדלת לעיני המצרים היה מעשה לא קל. נשאלת השאלה מה הקרבן שאנו צריכים להקריב היום על מנת להוכיח לקב"ה שאנחנו נאמנים לו, שאנחנו אוהבים אותו?

לעניות דעתי עבודת האלילים של היום היא הסגידה לחיצוניות, ליופי זה בא לידי ביטוי בפריצות הלבוש, איפור, בשמים, פאות נוכריות וכו', מקדישים לזה הרבה תשומת-לב, הרבה כסף והרבה זמן... מה דעתך?

תשובה: אבא, מצוין – זה בול. זה דבר שכל יהודי צריך לדעת את זה ולחיות את זה. **זה מה שיציל אותנו עכשיו**. עוד מעט אנחנו נכנסים לחיים קשים ביותר. כל המשחקים האלה עם הבחירות – זה הכל הצגות. וזה מתוכנן משהו גדול ומפחיד שמחכה יש לרשעים

לנו, אבל מי שקרוב לה' באמת, מאמין בה' משתדל - אין לו מה לפחד. זה לא יהיה קל - אבל לא יהיה לו מה לפחד. והעיקר זה להראות לקב"ה שעם-ישראל באמת נאמן לו עד הסוף, שאנחנו מאמינים ובטוחים בלי ספק שהוא הקב"ה ורק הוא הכל יכול ואנחנו נראה לו את הנאמנות שלנו בזה שאנחנו משתדלים לעשות את רצונו עד הסוף ובלי ספק הוא יציל אותנו.

העולם הוא כמו סדום ועמורה
דניאל, "ב-כ"ג תשרי תש"פ" (11/10/2019)

אבא אבא יש לי מסר, המסר הוא קשה ואני מבין שחייבים למסור את זה. אנשים יאמרו "אבל זה מפחיד", נכון זה מפחיד, אבל יהודי צריך לדעת ממה מותר לו לפחד וממה אסור לו לפחד. מותר לו לפחד מלרדת מהדרך שה' נתן לנו, מותר לו לפחד שמא הוא יהיה אפיקורס, מותר לו לפחד שמא ילך לכל מיני בידורים שיורידו את הקדושה שלו. צריכים לפחד מחוסר צניעות שגם מורידות את הקדושה של הבן-אדם. הקדושה זה דבר מאד מאד חשוב ליהודי שרוצה להיות קרוב לקב"ה, אי אפשר להתקרב לקב"ה בלי קדושה. כל דבר שמרחיק אותנו מהתורה הקדושה - מרחיק אותנו מהקב"ה - ומזה צריכים לפחד פחד מוות. אבל כשיהודי עומד במבחן קשה - אסור לו לפחד. אם הוא עומד בזה ולא עוזב את הקב"ה - אז הוא ניצח.

אני חושב שכל היהודים שיש להם קצת שכל, שיש להם קצת נשמה יהודית מבינים שהעולם במהלך ה-30-40 שנה אחרונות הנפך למשהו אחר לגמרי, משהו שמאיים עלינו גם פיזית וגם רוחנית. איום של פגיעה בגוף שלנו - לא צריך להפחיד אותנו, אבל פגיעה בקדושה, באמונה ובביטחון בה' יכולה להביא את הבן אדם למצב שיעלם בכלל מהמציאות של העולם - זאת אומרת להיעלם ולא לחזור. וזה הדבר הכי גרוע - זה אפילו לא גהינום - זה לא כלום. הגיע הזמן - אם לא רוצים לפחד, שכל היהודים יתאחדו עם הקב"ה - כי אם לא - אז יהיה אסון גדול.

אני רוצה לומר לכם, להסביר ולתאר לכם - איך נראה העולם הזה: החפץ-חיים אמר שיהיו 3 מלחמות גדולות, מלחמת העולם הראשונה ו-25 שנה אחרי זה תהיה מלחמת עולם שנייה, שהחלה בדיוק 25 שנה לאחר מכן ומלחמת עולם שלישית - שאנחנו עומדים בפתח של מלחמה זו עכשיו. זה מאד מפחיד לחשוב שיכולה להיות מלחמה עם פצצות גרעיניות ויש כיום פצצות יותר "משוכללות" שיכולות להשמד ערים שלמות כמו ניו-יורק חס ושלום, או פריז ח"ו או לונדון ח"ו. והיו יהודים גדולים שראו את זה לפני מאות שנים ואפילו יכלו להגיד איזה ערים יפלו, אבל באמת זה לא מפחיד ולמה זה לא מפחיד? כי אין שלא יהיה - את הנשמה שלנו - זה לא יכול להרוג, זאת אומרת שהם לא יכולים להרוג אותנו.

אבל יש מצב אחר - לא מות רגיל - אלא מות שהם רוצים לעשות לנשמות שלנו, לנשמות הנצחיות שלנו - ואם הם מצליחים - זה יכול למחוק אותנו ח"ו. אני יודע שהמילים שלי יכולות להפחיד אתכם, אבל אתם חייבים לשמוע את זה, אתם חייבים לקרוא את זה. אתם עובדים מאד קשה על זה, מאד ולצערי אנחנו רואים שיש להם הצלחות. אבל הצלחות שלהם הם לא באמת הצלחות - כי זה כמו כשיהודים יצאו ממצרים והלכו במדבר, ועמלק ראה שישו יהודים שהם מחוץ לענני הכבוד ששמרו עליהם - אותם הם הרגו. ולמה? כי הם היו ערב רב.

ובינתיים - היהודים שהרשעים תופשים, חלק גדול מהם הם לא נשמות יהודיות אמיתיות, אבל ביניהם יש גם נשמות של יהודים אמיתיים ואנחנו צריכים למשוך אותם אלינו, להביא אותם פנימה אל תוך ענני הכבוד. ובשביל זה אנחנו צריכים להידבק לקב"ה עם כל

הכוחות שלנו ולהתנגד לכל ההנאות האסורות שעמלק מציע לנו, שהשטן מציע לנו, כל הגשמיות המיותרת שמציעים לנו ומושכים אותנו עם זה.

עם-ישראל, אני אגיד לכם כמה עובדות עכשיו - יש חוקים חדשים בעולם, חוקים חדשים עבור החינוך של הילדים שלנו, של כולם - גם ליהודים וגם לגויים. בעיקר בארצות הדמוקרטיות כביכול, אבל תבינו - הדמוקרטיה היא גם שקר. אתם חושבים כי העם הוא השולט בדמוקרטיה? הוא לא שולט, זה שקר, הכל פוליטיקה, גם פה בארץ. עכשיו כל הארצות הדמוקרטיות הן כאילו מתנהלות לפי רצון התושבים וזה לא נכון. יש קבוצה של אנשים ששולטים באופן מוחלט על כל הארצות הדמוקרטיות והלא הדמוקרטיות. ועכשיו יש להם תוכניות שהם רוצים להפעיל ובמיוחד על היהודים - להרחיק אותנו בצורה כזו מהקב"ה - שלא נדע, שח"ו לא נוכל לחזור. ואיך הם יעשו את זה?

קודם כל הם תפשו שזה לא מספיק להרוג את היהודים. גם בארצות הדמוקרטיות שנלחמו נגד הנאצים המנהיגים החשובים ידעו שהנאצים רוצחים את היהודים - והסכימו עם זה, הנאצים הרגו את הגוף של היהודים, אבל כל יהודי אמיתי שנכנס לתאי הגזים - נכנס עם שמע-ישראל וזה חיסל את היכולת של הסיטרא-אחרא למשוך אותו אליו, אז הם נכנסו ישר לגן-עדן וניצלו. כל אלה שכביכול מתו בתאי הגזים או בצורה אחרת אבל הספיקו להגיד שמע ישראל נכנסו ישר לגן-עדן בלי לסבול.

עכשיו - הרשעים תפסו שאם הם גורמים ליהודי לעשות עבירות וללכת נגד הקב"ה ח"ו - אז הוא יאבד את הנצחיות שלו וזו התוכנית שלהם עכשיו. הם נכנסו לבתי-יעקב ולא רק בארץ והכניסו צורת לימוד שגורמת להחליש את היהדות. הסמינרים כבר הפכו לאוניברסיטאות ה' ישמור. והבנות יוצאות משם עם רצון לעבוד ולעשות קריירה והבעל ילמד. נכון שהיו צדיקות גדולות בהיסטוריה שלנו שיכלו לעשות כזה דבר, אבל הן לא איבדו את האידשקייט שלהן כי עבדו בדברים שלא היו צריכות לצאת מהבית, או פשוט סמכו על הקב"ה - ועם הביטחון הזה תמיד היה מה לאכול, אולי לא כ"כ הרבה - אבל הן היו מוכנות להקריב בשביל זה - ולא לקלקל את הילדים שלהם כי האמא צריכה להיות כל הזמן בעבודה, ובעבודה זה לא תמיד כמו שצריך, עם גברים ונשים וכו' וכו'. ואני יודע שתגידו לי "אבל יש מקומות שרק נשים עובדות וכו'". אבל גם זה לא כשר כי לילדים אין אמא ואמא זה דבר מאד חשוב בבית יהודי, ובדברים מסוימים אפילו יותר חשובה מהאבא. אבל אבא לא יכול להיות אמא ואמא לא יכולה להיות אבא. וישנו עוד דבר חשוב שלא אוהבים לדבר על זה אבל הוא קיים בעולם החילוני וגם בעולם החרדי ("ואת זכר לא תשכח, משכבי אשה: תועבה, הוא": ויקרא י"ח כב) וזו בין העברות הכי חמורות בתורה.

העולם החילוני מקבל את זה שישנם כל מיני סוגים של משפחות כדבר מותר ושצריכים לקבל את זה ולהבין אותם. הרשעים מנסים להכריח את החרדים, אבל ללמד בבתי הספר כאילו שזה מותר, אבל אנחנו צריכים לדעת ברור - כי כל מי שמתקרב לזה מאבד את העולם הבא שלו. לפני כ-800 שנה בעיר יורק באנגליה, איימו על היהודים שאם לא יסכימו להתנצר אז יהרגו אותם והם פחדו שלא יהיה להם מספיק כח להילחם נגד הסיטרא-אחרא אחרי שיתנצרו - אז הם הרגו את עצמם. יש ויכוח אם היו צריכים לעשות את זה או לא, אבל הם ידעו שאפילו אם זו עבירה - הם יצילו את הנשמה היהודית שלהם. אני לא פוסק אבל אני אגיד לכם - המעשים שלהם התקבלו בשמים בגבורה. ה' רוצה שנחיה על קידוש ה' ולא נמות על קידוש ה'.

עם ישראל - אני לא רוצה להפחיד אתכם. אין פחד ליהודי מכל דבר שמקרב אותו לקב"ה, יש פחד ממה שירחיק אותו מהקב"ה - כי זה המוות האמיתי ואל תשכחו את זה.

אנחנו מגיעים לזמנים קשים, אנחנו בפתח וזה יביא אותנו בסוף לגאולה השלמה. כדי לקבל משיח וכדי להכיר אותו נצטרך להיות קרובים לקב"ה והוא האמת. אני לא אומר לכם את הדברים האלה להפחיד אתכם - אני אומר לכם את זה כדי לפתוח לכם את העיניים.

אנחנו בא"י, גרים במדינה בה השלטון כביכול נבחר על ידינו, אך מאז קום המדינה ועד היום המנהיגים החשובים כמו בן-גוריון למשל היו חלק של המאפייה העולמית, הנקראים בשמות סדר עולם חדש או אילומינטי.

והם רוצים להוריד את היהדות שלנו, עם כל הכוחות שלהם, הם רוצים להפריד אותנו מהבורא שלנו - הבורא הכל יכול אבל זה לא - יצליח. מי שחזק גייע לנצח - ומי שלא חזק - יעלם וזה הכי גרוע. מי שבינוני - יגיע לגהינום ח"ו - אבל שם הוא יתקן את עצמו ואז הוא יהיה נקי. הגהינום הוא לא הסוף, הגהינום הוא שלב שבא לנקות אותנו לפני הכניסה לגן-עדן. ומי שלא דבק בקב"ה אוי לו, אוי לו.

נצטרך עכשיו להיות חזקים מאד. באמריקה ובאנגליה מדברים על חוק שאפילו בבתי-ספר פרטיים חייבים ללמד את הנושאים שמשדר החינוך מכתוב להם, ואם ההורים חושבים לקחת את הילד וללמד אותו בבית, אז המדינה יכולה לקחת מההורים את הילדים כי הם נחשבים להורים לא אחראיים לגדל אותם. אתם מבינים? אתם מבינים מה זה רשעות?

ובארץ, אתם חושבים שאפילו אם המורות יקבלו משכורות יותר גבוהות או שיבנו להם בתי ספר יותר מפוארים - אז אפשר לעשות לא בדיק מה שהרשעים רוצים? לא, זה לא ילך ככה - יש להם מפקחים ומפקחות חילונים שבודקים כל הזמן מה מלמדים.

הרשעים חושבים שהם יצליחו - אבל היהודי הוא יצור מעניין מאד, כי בדיק ברגע שהרשעים בטוחים שהם מנצחים, כמו המן - אז היהודי עצמו הופך הכל ואומר - עד כאן, אני לא מוכן להכעיס וללכת נגד הקב"ה עוד פעם אחת - ולא משהנה מה שתעשו לי, אני לא אלך נגד. וברגע שהיהודי מקבל אומץ כזה - הוא מנצח את כל המיליארים של גויים שרוצים לחסל אותנו.

עם ישראל - יש בארה"ב מאות מחנות ריכוז ענקיים דומים לאלה שהיו בגרמניה וקוראים לזה פימה-קמפס (FEMA). היה לי קשה להבין שבבילי מה זה, כולם מוכנים עם צוותי אחזקה וכוונת הם ריקים. הם כביכול נבנו עבור מקרים של אסונות טבע אבל למה הם מוקפים בגדרות תיל גבוהות שאי-אפשר לברוח, האם זה באמת מיועד לאסונות-טבע? שאלה שאני לא יודע את התשובה, אבל זה מפחיד אותי.

אני יודע שבכל העולם האנטישמיות עולה ועולה, ואני אגיד לכם עוד דבר - יש אמריקאים עשירים מאד ואנגלים עשירים מאד שתמכו בהיטלר והנשיא רוזוולט לא היה תמים, אני רק אגיד שאנשים רשעים מכינים מצב קשה בכל העולם. ואם אתם חושבים שממשלת ישראל תציל אותנו - היא לא תציל אותנו. אם אתם חושבים שטראמפ או אלה מהדמוקרטים יצילו אותנו - הם לא יצילו אותנו, הם כולם האויבים שלנו.

הרשעות והשנאה ליהודים קיימים כמעט בכל העולם בין הגויים, אבל במיוחד השנאה של האירופאים, הרוסים והאמריקאים. היא התחילה ברומא והתפשטה בכל אירופה ובכל הארצות הנוצריות. כמעט כל אירופאי נולד עם גנים של שנאה ליהודים. גם הערבים שונאים אותנו בגלל שהם רוצים את ארץ ישראל.

והעם הזה הקטנצ'יק – עם ישראל – הוא ישרוד בסוף וכל הרשעים יעלמו. הם בנו לעצמם הרבה בונקרים ענקיים בכל העולם, הם לא מתכננים להכניס את כל הגויים לשם – רק את הנבחרים. הצוות הטכני שמפעיל את הבונקרים כבר בפנים, הם חייבים להיות שם לפחות שנה לפני שצריכים את זה.

ומה קורה עם מזג האוויר? התחילו רק עכשיו לפרסם כי הקטבים הצפוני והדרומי נמסים בצורה מהירה ומדהימה ביותר, ולמה כל זה קורה? אפשר להגיד שזה בגלל ההתחממות הגלובלית, אבל אנחנו יודעים שזה בגלל כוכב השביט שהוא בעצם מערכת עם מיני שמש במרכזו שבא לכיוון שלנו ויש לו 2 זנבות ארוכים באורך מיליוני ק"מ ובתוכם מיליארדים של מטאורים, אסטרואידים ואבנים מהחלל ובגלל שיש לו כוח משיכה מגנטי חזק הוא גורם לכל השינויים הקשים בכדור הארץ, הרבה יותר קשים ממה שאתם חושבים. ומי שלח אותו? הקב"ה, כוכב השביט הוא משהו שמימי והוא הולך לאן שהקב"ה מכוון אותו, כמו במבול ("בשעה שהקב"ה ביקש להביא מבול לעולם נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם" בברכות, נ"ט). ובעוד כמה זמנים כמו יציאת מצרים (שמות י"י, רש"י: אמר להם פרעה, רואה אני באיציטגנינות שלי אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר).

לרשעים אין מושג ממה שעומד להיות, הם יודעים רק מה שהם חושבים שיהיה והקב"ה מכין להם הפתעה גדולה. הם חושבים שיש להם שליטה כי יש להם בונקרים משוכללים מאד. עם ישראל – הרשעים הם טיפשים ושום דבר לא יעזור להם כי הקב"ה הוא השולט ולא אף אחד אחר. הכל כתוב בספרים הקדושים שלנו, אפילו על ניבירו המופיע בשם השביט ובעוד כמה שנות בזהר.

ה' הוא השולט וכל המיליארדים של גויים וחושבים שיצילו את עצמם – הם **חושבים שהם יכולים לנצח את הקב"ה**, כי הם יודעים שהקב"ה קיים והם חושבים שהשולט עצמו שהקב"ה ברא ושלח אותו אליהם, אל הרשעים, הם חושבים שהם יכולים לנצח את הבורא שהוא הכל יכול, אבל תהיה להם הפתעה.

אני לא יודע בשביל מה מחנות הריכוז (פימה קמפס) בארה"ב נבנו ואני חושש מאד שזה גם בשבילנו – בשביל היהודים ה' ישמור ואולי לעוד סוג של אנשים שהם רוצים להיפטר מהם, אבל זה לא יעזור להם, מי שעם ה' ינצל.

אם מה שאמרת מפחיד אתכם ואתם אומרים "מאיפה אתם יודעים את זה? מי אומר שזה נכון? למה אתם מספרים לנו את זה?" אנחנו מספרים לכם את זה כדי להציל אתכם, להציל את מי שרוצה לשמוע.

הגענו לרגע שכל העולם כבר השתנה וישתנה עוד יותר, כל העולם התחיל בהתקדמות רבה להיות כמו **סדום ועמורה**, כמו בזמן לפני המבול, כמו במצרים לפני שה' הוציא אותנו משם. אתם רוצים להיות כמו בת-יענה שטומנת את ראשה בחול ולא לדעת מה קורה? זו הבחירה שלכם. לצערי הרב אין לנו מנהיגים מספיק חזקים, אבל רואים כבר יהודים שמבינים כי מה שאני אומר זו אמת וכמעט כל הנבואות כבר התגשמו. אנחנו נבכסים עכשיו לשלב האחרון לפני הגאולה השלמה, זו לא הכניסה לפני הכניסה, זה לא המעבר עד לכניסה, זו הכניסה. וכדי לשרוד אנחנו צריכים להיות 100% עם הקב"ה. אסור לנו לרדת אפילו סנטימטר אחד, רק לעלות ולא להקשיב לרשעים, לא לתת להם את היכולת למשוך את הרצון שלנו לכיוון הגשמיים והתשוקות כמו שהם רוצים, כי הם יודעים שהקב"ה שונא זימה ("אמר להם בלעם: אלוקיהם של אלה שונא זימה הוא: בבלי סנהדרין ק"ו:) והם רוצים להרחיק אותנו מהקב"ה.

אנחנו צריכים להחזיק חזק בתורה הקדושה שלנו, באמונה ובביטחון בה'. **אני**

מבקש מכם, אני עם דמעות בעיניים ואני בוכה על כל נשמה יהודית. אבל נשרוד אם לא... כן זה יהיה קשה, אבל נשרוד אם לא נעזוב את הקב"ה. אין עוד מלבדו בכל העולם, בכל היקום ומעבר לזה. ואם נהיה חזקים – לא תהיה נשמה אחת שתלך לאיבוד, אנחנו נגיע לנצח נצחים, נהיה שוב ממש חלק קרוב יותר לקב"ה.

עם ישראל שבגולה, הגיע הזמן, הגיע הזמן לארוז את החפצים ולעלות לא"י למרות שגם בא"י יש סכנה, אך הסכנה העיקרית היא הסכנה הרוחנית – והיא פחות בא"י. אמנם החשבון הכלכלי הפשוט לא מצדיק עליה לא"י – אך זה המבחן שלנו כי ברור ללא ספק שאנחנו **עכשיו לפני הגאולה השלמה**, וכל יהודי שארוז את הדברים שלו ומגיע עכשיו לארץ ישראל, לא למדינת ישראל – זה יציל אותו ואת המשפחה שלו.

לך כנוס את כל היהודים – מתוך הספר "שבחו של אהרן" על רבי אהרן ראטה זצוק"ל בעל השומר אמונים וטהרת הקודש. פרק יז – "שנת ת"ש, לך כנוס את כל היהודים" – רבנו הקדוש אמר תמיד לתלמידיו כי ליבו מפחד מאד משנת ת"ש. והלך לדבר עם כמה מגדולי ישראל שהיו אז בח"ל, והסביר להם כי היות והגזרות מתחדשות ועם הקודש נמצא במצוקה גדולה, אז כדאי שיתאספו בכל עיר ועיר ויעשו עצרות רבתי עם ויזעקו זעקה גדולה ומרה בתפילות ובתחנונים שיקרע הקב"ה רוע גזר דינו, ואולי יוכלו לבטל את הגזירות הנוראות. אך דעתם לא נחה מדברי רבנו הקדוש, ודחו את דבריו הק', ואמרו לו שלא צריך להכניס חחד ויראה בלבם של ישראל. ורבנו הקדוש ראה שלא קבלו את דבריו, החליט לכל הפחות להציל את עצמו ובני ביתו ולעלות לארץ הקודש. (ואח"כ פרצה מלחמת העולם כידוע).

השאלה הבאה נשאלה בטעות פעמיים, להלן השאלה ושתי התשובות.

שאלה: ראיתי פרסום של ארגון חסד האוסף תרומות עבור האנשים החולים במחלה, בכותרת הפרסום כתוב כי 30 אלף אנשים קבלו את המחלה השנה. נזכרת באחד הסיפורים על ארץ "חלם" – בסיפור נכתב על גשר עם חור, כאשר אנשים היו עוברים על הגשר היו נופלים למטה ושוברים את הרגליים. ישבו מועצת החכמים של חלם מה לעשות עם הבעיה והחליטו לבנות בית-חולים מתחת לגשר, אך שהאדם נופל – מיד מכניסים אותו לבית החולים. והנמשל בימינו – במקום לקום ולצעוק נגד כל הפריצות שלנו – פותחים עוד סניפים של קופת-חולים, עוד בית-חולים. כמו בחלם...

תשובה א: אנשים לא מבינים את הקשר בין הפריצות והמחלה ועוד כל מיני אסונות אחרים. שמתם לב כמה תאונות קטלניות היו רק בחגים – משהו מפחיד. בעולם שלנו הגשמיות שולטת והקדושה נעלמת אט-אט. זאת אומרת הקשר שלנו עם הקב"ה נעלם לאט לאט והרבה יהודים אפילו בין חרדים לא מבינים **שהעולם הגשמי הוא אחיזת עיניים, הוא לא קיים באמת - מה שקיים זה רק העולם של הקב"ה ותורתו - והכוונה היא לחיים של תורה, מצוות, קדושה, צניעות, חסד וכו'.** רוב העולם, יהודים וגויים לא רוצים להבין שאי-אפשר ללכת נגד התורה ומה שכתוב בה, ויש גם חרדים כאילו שומרי מצוות – אבל זה עדיין לא אומר שהם באמת שומרי מצוות.

אי אפשר למצוא את האמת בעולם הגשמי, לא האמת נמצאת רק בעולם בו יש לנו קשר עם הקב"ה שזה עולם רוחני. ומי שמתעסק עם הגשמיות, עם ההתעסקות באופנה, באיפון, טלוויזיות, סרטים, מי שמתעסק עם כל הזבל שאנחנו מייצרים, מי ששקוע כל-כך חזק בעולם הזה – לא יכול להבין בכלל על מה מדובר ואני מרגיש שפשוט צריך לשבת ולבכות על היהודים האלה שלא רואים יותר רחוק מהאף שלהם, או לנו! אבל אבא, בעתיד הקרוב נראה את האמת ומי שלא יראה את האמת אוי לו!

תשובה ב: נכון אבא, מה שהעולם לא מבין שרק החיים לפי התורה והספרים שנכתבו על התורה – זו המציאות האמיתית. והשאר זה אחיזת עיניים כמו הרפואה שכאילו מרפאה אותנו, וכל ההשתדלות שאנחנו עושים דרך "הרפואה".

האמונה הגדולה שיש לנו ברופאים ובבתי החולים זה השקר כי רק ה' מרפא אותנו ומיד פעם הוא עושה אותם שליחים שלו לכן לא לשכוח שלא כל הרופאים הם שליחים של ה' ואנחנו בקשר שלנו עם ה' יכולים להירפא ישירות בלי השליחים.

בימים שלנו בארץ יש כל-כך הרבה חולי שהבן-אדם מפחד מאד, וברגע שהוא מרגיש לא טוב – הוא נכנס מיד לפניקה. והרשעים שבשלטון משתמשים בזה למשוך את כולם לתוך השקר שלהם שגורם להם להרבה רווח כספי, אבל האמת היא וזו כל האמת כי אך ורק הקב"ה מרפא אותנו ואין כל ספק בזה, אתם אולי זוכרים כי לפני מספר שנים היתה שביתה ארוכה גדולה של הרופאים ופלא פלאים – רק אנשים בודדים נפטרו בזמן השביתה.

אנחנו רק צריכים לעשות את שלנו, להתפלל חזק, לשמור מצוות ולעשות כל מה שה' רוצה מאיתנו כדי להינצל מלהיות כביכול תלויים ברשעים של הכביכול הרפואה המודרנית, ולא רק מהרפואה – שתציל אותנו, גם מהמשטרה מבתי המשפט מכל המוסדות שמשתדלים מאד חזק להכתיב לנו איך לחיות ועם רצון גדול להפריד בינינו לבין הכל-יכול הקב"ה. רק לא לפחד.

יהודי שהוא דבוק לה' – אין לו בכלל ממה לפחד, לא מהחיים ולא מהמות, הכל כתוב מראש מה שיהיה (ברכות לג עמוד ב "אמר רבי חנינא: הכל בידי שמים – חוץ מיראת שמים). השאלה היא לא רק איך אנחנו חיים אלא באיזה צורה ובמה אנחנו מאמינים. עם ישראל – לא לשכוח, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו.

כל הדברים בחיי היום-יום שלנו – זה סוג של מציאות אך ללא הרבה משמעות. הדבר היחיד שיש לו משמעות – עד כמה אנחנו מאמינים ובוטחים בה' ועושים את המצוות שה' נתן לנו.

אם אנחנו עם הקב"ה 100%, אם אנחנו חיים כמו יהודים אמיתיים לפי התורה ומשתדלים להיות 100%. אם אנחנו יודעים ברור – כי שום דבר לא יעזור לנו באמת – לא הרפואה, לא המדע, לא המשכורת, לא הפסיכולוגיה ולא שום דבר – רק הקב"ה ותורתו ואם אנחנו סוטים מהדרך שלו חס ושלום אז כל מיני דברים קשים יכולים לבוא עלינו, ואפילו אם נדמה לנו שהרופא עוזר לנו, או הכסף עוזר לנו או לא משנה מה – זה שקר – רק הקב"ה עוזר לנו.

ואנחנו מתקרבים לגאולה השלמה, ובגאולה השלמה לא יהיו לנו דאגות כאלה של פרנסה, בריאות וכו'. אנחנו חייבים להגיע לאמונה שלמה ובטחון מלא בקב"ה כמו ביציאת מצרים. שה' נתן לנו את הכל ויכולנו לשבת, ללמוד ולעבוד את ה'.

אנחנו נצטרך בעתיד הקרוב להתנתק מכל הגשמיות שאנחנו רגילים אליה – כי היא לא תהיה ונצטרך לסמוך רק על הקב"ה.

ועל מנת להיות מוכנים לזה – אנחנו צריכים, ברגע זה, לבדוק את עצמנו אם נוכל לעמוד בזה בכלל. האם יש לנו מספיק אמונה ובטחון שנאמין כי אם אין אוכל – ה' יתן לנו וידאג שלא נמות ברעב. ואם אין רופאים – ה' ירפא אותנו ישירות.

עם ישראל – זה המצב עכשיו, וכדאי להתחיל לחיות באמונה ובטחון בה' כמו שאנחנו צריכים להיות כדי לקבל את הגאולה השלמה ולשמוח עם זה, כי יהיו כאלה שיתגעגעו כל-כך לגשמיות המיותרת, לכוחות של עצמם ולעבודה-זרה שהם כל-כך התרגלו לזה – וברגע שזה לא יהיה הם יכולים למות רק מהצער. והעבודה הזרה שנואית אמנם אחרת בכל דור – אך המהות שלה היא אותו דבר – דבר שאין בו חיים ומושך אותנו לשקר.

עם ישראל – יש רק דרך אחת וזו דרך ה' בלי ה' – אין עבר, אין הווה, אין עתיד – אין כלום. ועם ה' יש לנו נצח נצחים.

שאלה: איך אתה אומר שהעבודה והמשכורת היא לא מציאות אמיתית – הרי עם הכסף אנחנו קונים אוכל, משלמים חשבונות מים, חשמל, מכלת, טלפון וכו' וכו'...

תשובה: הקב"ה הוציא אותנו ממצרים, כאשר לא היה לנו מים – הוא נתן לנו מים כשלא היה אוכל הוא נתן לנו אוכל, כאשר נלחמו נגדנו – הוא הציל וכו', כשנגיע לרגע של האמת נדע ונבין כי לא רק המשכורת אלא כל העולם של היום הוא דמיוני, רק הקב"ה הוא אמת, אפילו שאנחנו חושבים שכל מיני דברים זה מה שמציל אותנו – אבל זו לא האמת. עכשיו אנחנו נעבור תקופה שהשוו של הכסף ירד, כמו הנבואות שלא יהיה כסף בכיס ("אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס": (סנהדרין צ"ז). * "והמשפך משפך אל צדור נקוב": חגי א' ו' וכבר היום ישנם הרבה אנשים עם תיקים בהוצאה לפועל ואין להם פרוטה לקנות אוכל, לא ליום חול ולא לשבת ולא יודעים מה לעשות. אבל ה' נותן לנו אם אנחנו מבקשים. אם אנחנו לא מבקשים מהקב"ה אז סימן שאנחנו לא יודעים את הסוד שבעצם הוא לא סוד – שרק הוא – הוא הכל יכול, וכל העניין של כסף זה דמיוני. ה' יכלול אותנו, הוא יאכיל אותנו – הוא יתן לנו כל מה שאנחנו צריכים – כמו במדבר – אבל מי שעוד מתגעגע לשטרות האלה – אני לא מקנא בו.

שאלה: מה נחשב עבודה זרה כיום?
דניאל: יש מלא דוגמאות, כל הגשמיות היום זו עבודה זרה, האמונה בכסף ברפואה, בצה"ל, בממשלה, באמריקה וכו' וכו'. כל דרך החיים שלנו כיום זה שקר עכשיו. עם ישראל התבלבל, התבלבל מאד. יש אנשים שהם כאילו חרדים, אבל אשה שהולכת עם איפור על העיניים – זה אסור ולא יודעים שזה אסור. הפאות אסורות – אי אפשר לשים שער על שער ולהגיד שזה בסדר במיוחד שברוב המקרים זה מאד לא צנוע וקשה באמת לראות אם האשה מכסה את הראש או לא.

אי אפשר ללכת כמו דוגמנית ולהגיד שהראש מכוסה וזה בסדר, זה אסור ולא רוצים לדעת. אשה לא יכולה ללכת עם שרולים קצרים. אשה לא יכולה ללכת עם לבוש צר, קצר וצמוד, לשים איפור ופאות. כל הפאות היום אסורות. אמנם ישנם פוסקים שמחירים אך מספיק שהיה עובדיה יוסף זצ"ל והרב אלישיב פסקו שזה אסור – אז זה אסור.

וכל הדברים האלה מביאים עוד ועוד עבודת קטנות ובסופו של דבר כל העברות האלה מצטברות לסל ענק. איך אנחנו יכולים להגיד שאנחנו חרדים – זה כמו במצרים. זה לא להיות חרדי – זה כמו להיות מצרי של פעם.

איך אפשר לטוס לכל מיני חופשות בתאילנד, יפן, סין, אמריקה – מי צריך את זה? בשביל מה זה? האם זה מעלה אותנו בקדושה? האם זה מקרב אותנו לקב"ה? מילא נוסעים לאירופה לציון של צדיקים, אבל כל הטיולים האלה – זה אסור! יהודי לא צריך את זה.

הגיע הזמן להגיע לארץ ישראל בנימין גולדן ו' חשוון תש"פ

עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, כמה כמה אני חייב להגיד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתם לא רואים באמת מה שקורה בעולם? האם אתם לא מבינים שהגיע הזמן לשנות משהו? אבל מיד. אתם לא מרגישים פחד? פחד גדול ממה שאתם מרגישים ורואים שקורה בעולם הזה? עם ישראל עם ישראל הגאולה השלמה בפתח ואל תצחקו ממני ואל תגידו לי, כן אתם כבר יותר מעשרים שנה אומרים את אותו הדבר אבל איפה זה (כל מה שאתם אומרים יותר מעשרים שנה) אז אני אענה לכם. תפתחו את העיניים. הרי כתוב על זה בכל כך הרבה

מקורות, תסתכלו טוב, תסתכלו טוב כמה שקר יש בעולם הזה, כמה שהמנהיגים שלנו לא מנהיגים. ואפילו יש רבנים שהם לא רבנים באמת, יש ל"כ שקר שאנחנו כבר לא יודעים איפה האמת. הגשמיות – עגל הזהב – שולט על כולנו ואנחנו מבולבלים לגמרי. אנחנו רוצים להאמין במשהו שרואים אבל אין לנו מה לראות, רק גשמיות וגשמיות ושקר שקר ועוד ועוד שקר.

אפילו עכשיו כאשר אנחנו נמצאים במצב כל כך קשה אנחנו לא רוצים לראות את האמת, אנחנו מעדיפים את השקר עם עגל הזהב, עם כל מיני דברים שנותנים לנו הנאה רגעית וזהו. אוהבים לטוס, לטייל לעשות כל מיני דברים שאסורים. אנחנו נהנים מכל מיני דברים שטחיים. אבל לשבת עם עצמנו, להתבודד ולחשוב וללמוד בשביל מה ה' ברא אותנו בכלל? למה אנחנו פה? בשביל מה?

בכל אופן הבן אדם נולד ואם יש לו סיעתא דשמיא גדולה לא הוא נולד בריא ושלם ואז הוא מתחיל לגדול ובשביל מה? בסופו של דבר החיים הולכים מהר מאוד והשנים נעלמות, אין לנו, אין לנו הרבה שנים פה בעולם הזה. אז מה אנחנו עושים עם זה? מקלקלים את עצמנו, מקלקלים את העתיד שלנו. אנחנו לא מוכנים, לא מוכנים לקבל את האמת ולחיות לפיה. רוצים לחיות, ליהנות ולשכוח שבסופו של דבר אנחנו מתים ואת זה אנחנו לא רוצים לדעת, אנחנו מפחדים מזה כי אנחנו רוצים ליהנות. ה' נתן לנו גוף ותיאבון ותאוות ואנחנו רוצים ליהנות. אנחנו לא רוצים לעבור את כל החיים האלה בשעמום, אנחנו רוצים בידור, אבל שום דבר לא יעזור.

אלה שמנסים לחיות חיים שטחיים, חיים של הנאות ושקר, לא מצליחים בכלל להיפרד מהפחד של המוות. זה הפחד הכי גדול שיש לבן אדם, פחד המוות, והפחד הזה לא עוזב את הבן אדם. ברגע שההנאה שלו נגמרת הוא שוב במחשבות, אז מה יהיה לו בסוף? אחרי 120? מה יהיה איתו? ואז הוא מתחיל לפחד ממחלות, מכל מיני אסונות אחרים והוא מתחיל לדאוג ולחפש איזה ויטמינים לקחת ולעשות התעמלות ולעשות את עצמו עוד יותר צעיר וכו' וכו' אבל גם זה לא עוזר.

עם ישראל, העולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו יעלם ובמקומו יולד עולם חדש שכולו טוב ללא יצר הרע עם אמונה שלימה שהקב"ה הוא הכל יכול ואין עוד מלבדו. ואנחנו חייבים להתכונן ולהכין את עצמנו לזה בכך שנגיע לביטחון ואמונה שלמה בקב"ה ותורתו.

עם ישראל הגיע הזמן שאנחנו נתבודד עם הקב"ה, ושאנחנו נגיע מבפנים, מתוך הנשמה שלנו, מתוך הלב שלנו, בשלל שלנו, נגיע באמת לקב"ה. אנחנו צריכים לדעת מה הקב"ה רוצה מאיתנו! ואז נקבל תאבון עצום ללמוד, להתפלל ולעשות את מצוות התורה ואלה החיים שלנו, להיות נאמנים לגמרי לקב"ה ותורתו, ועל מנת להגיע לזה – כ"א צריך ללמוד. כ"א צריך לחשוב, לשבת להתבודד ולקשור קשר עם הקב"ה, להרגיש אותו, להתפלל עם דמעות, עם רגש, עם קשר. זו ההנאה בעולם הזה. הבכי הזה זה הנאה, זה מביא אותנו לאמת ושאנחנו בתוך האמת – אין הנאה יותר גדולה מזה.

ומות? יהודי לא מת. יהודי פשוט עובר ממקום למקום. הנשמה היהודית, הקב"ה ברא את הנשמה היהודית מעצמו מחלק של המהות שלו, ולכן אין יהודי ממה לפחד, רק אם הוא עשה עברות בכוונה ולא עשה תשובה הוא צריך לפחד ואם עשה תשובה אין לו דאגה. מי שלא עושה תשובה יש לו דאגה גדולה מאוד. מי מספיק אנשים גם בין היהודים שהם בטוחים שאין יותר מאשר העולם הזה, מסכנים, אני מרחם עליהם. הם חיים את אהבת ה' 120 שנה אם יש להם סיעתא דשמיא גדולה, בו נגיד שהם חיים ככה ולא חולים הרבה, רק קצת פה וקצת שם ומה בסוף? מה יש להם לעבוד בשביל

זה? האם זו הנאה אמיתית, זה כלום זה נעלם, כשבן אדם זקן אין לו אותו תאבון אין לא אותו רצון, תשוקות, הוא אחר, הוא בקושי יכול ללכת, כואבות לו הרגליים, כואב לו הגב, צריך משקפיים, צריך שיניים תותבות או כמו שהיום עושים השתלות וזה לא פשוט וזה מאוד יקר, אבל הוא לא יכול ליהנות כמו פעם אז מה יש לו? מה שנשאר לו? כלום.

כאשר הרשעים זקנים הם עדיין נהנים מהרשעות שלהם, אפילו אם אין להם תשוקות, הם נהנים להרוג, לגנוב, לעשות רע לשני וזה עוד נותן להם הנאה אבל זו הנאה שלילית וזה רק הורס אותם.

יהודי אמיתי, יהודי אמיתי באמת שהוא עובד על עצמו כל החיים, הוא יכול גם בזקנה לשבת וללמוד אפילו אם הוא עיוור בסוף החיים, הוא למד ל"כ הרבה עד שהוא יודע תורה בעל פה. הוא ממשיך ללמוד, לא משנה מה, ואז כשמיגיע הרגע שהוא עובר לעולם אחר לעולם שמביא אותנו עובד של דבר לנצח, אז הוא עובר את זה בקלי קלות ובל פחד. הוא רק עולה, הוא לא יורד הוא רק עולה. הוא עולה ועולה ועולה.

עם ישראל הגיע הזמן, הגיע הזמן להוריד את כל החוסר צניעות, את כל הבידורים שעושים מחיצה בינינו לבין הקב"ה ח"ו. לחזור לבית היהודי שאבא עושה קידוש, האבא לומד, האבא הוא אבא, הוא לא האמא הוא האבא. והאמת מבשלת, מכינה הכל. היא לא האבא היא האמא. יש לנו בלבול היום מי האבא ומי האמא. ובכלל מה התפקיד של האבא והאמא. אוי ואבוי, לא נותנים לאבא להיות אבא ולא נותנים לאמא להיות אמא. אז איזה בית זה יכול להיות? אנחנו חייבים לברוח מהשקר של העולם הגוי, העולם שלא קיים, רק בדמיונות זה קיים. עכשיו ה' ימחק את העולם הזה וכולם, כולם, כל היהודים האמיתיים שעושים תשובה, הם יעלו ויעלו ויעלו. אנחנו נלך לבית המקדש ואנחנו נעלה ונעלה. ה' יעלה אותנו כי אנחנו נחרנו באמת ולא בשקר. אבל ה' יצטרך ללטש אותנו קצת כי אנחנו נהיה עוד "מחוספסים". הוא לטש אותנו, ואז נוכל להגיע לנצח.

עם ישראל הגיע הזמן אם אתם רוצים או לא רוצים, הגיע הזמן להגיע לארץ ישראל. תגידו לי שאין דירות אין פרנסה אי אפשר לקנות, יותר מידי יקר פה אבל אני אומר לכם שוב ושוב הגיע הזמן להגיע, אם בשום פנים ואופן לא יכולים כל רגע שאפשר לקב"ה שיאפשר לכם להגיע לפה שאתם כ"כ רוצים להיות בארץ ישראל. ואתם חושבים שאין מקום? אחרי חורבן בית המקדש השני הקב"ה צמצם את השטח של ארץ ישראל כדי שלא יתיישבו פה אנשים שלא צריכים להיות אז פה. ועכשיו כמה שיותר אנשים יגיעו אז ארץ ישראל תהיה יותר ויותר גדולה. אז אין מה לדאוג יהיה גם איפה לגור ויש שטח. ומה שפחדים מהשטח הכופר ששולט בארץ ישראל. ברגע שתהיה מלחמה, או כל מיני אסונות שיגרמו ע"י הכוכב שמתקרב, ניבירו, או השביט אז הם יברחו מפה או יכנסו לבונקרים שלהם, ואלה שנכנסים לבונקרים – לא יצאו משם ה' ישמור. ואלה שיברחו הם ימותו עם הגויים בחוץ לארץ. אז אין מה לפחד אם אנחנו יהודים אמיתיים אין לנו ממה לפחד. רק להיות עם הקב"ה. הוא יאכיל אותנו, הוא יתן לנו שתיה, הוא ידאג לנו להכל. ושום פצצה לא תגיע בנו רק שאנחנו נהיה נאמנים לו. זה לא אומר שאף אחד לא ימות מהמלחמות שעוד מעט יפלו עלינו אבל הצדיקים שימותו אז, ילכו ישר לגן עדן, אלה שנאמנים באמת לקב"ה.

אז עם ישראל הגיע הזמן. החיים עם הגיון שאתם חיים עד עכשיו נגמרים, אנחנו עכשיו צריכים לסמוך אם ורק על הקב"ה. אין עוד מלבדו אין עוד, אין עוד מלבדו אתם מבינים? אין עוד מלבדו. הוא יוציא אותנו, הוא יתן לנו את כל מה

שאנחנו צריכים, את הכל. אבל אנחנו צריכים להראות לו שאנחנו לא מפחדים, אנחנו צריכים להראות לו שאנחנו נאמנים לו עד הסוף ולא לפחד אפילו למות בשבילו כי אנחנו העם שלו, אנחנו העם שלו לנצח.

שאלות ותשובות

ש. אם הרשעים יקראו את המסר אז הם לא יכנסו לבונקרים...
ת. הם לא יקבלו את זה כאמת. הם כ"כ מבולבלים והם גם לא מתייחסים לחרדים האמיתיים. הם גם לא מתייחסים לקב"ה. הם מאמינים בשטן-שטן. הם כאלה טפשים שהרי מי ברא את השטן-שטן? הקב"ה. מי ברא את הנחש? הקב"ה. אבל הם לא מסתכלים בתורה אז הם לא יודעים כלום. ש. מה יהיה עם החרדים שיכנסו לבונקרים יחד עם הרשעים?
ת. חרדים שנכנסים לבונקרים? הם לא חרדים, זה פשוט. הם אבדו את ההגדרה של חרדים כי הם מוכנים להיכנס לבונקר עם כל הרשעים השקרנים. אם הם הולכים איתם, הם בחרו שהעיתיד שלהם יהיה עם הרשעים. הם בחרו את הכיוון הזה, הם בחרו בשקר ולכן הם יסבלו והם יעלמו.
ש. איך אתה מסביר שיש כ"כ הרבה אסונות טבע, נמדדו 45 רעידות אדמה בעולם ביום אחד ולמרות הכל עדיין לא מתעוררים?
ת. רוב האנשים אפילו לא יודעים מה קורה בעולם. אם זה לא בחצר שלהם זה לא נוגע להם. לאגיע שקורה בעולם לא מפריע להם להגיע לעבודה אז זה לא מעניין אותם, אבל יום אחד הכל יפול אחד אחרי השני ויהיה כזה פחד, כזה בלגן, כזה בלבול, אף אחד לא ידע מה לעשות. יתחילו להרוג אחד את השני סתם מבבלוב, אבל לא את היהודים האמיתיים שיכנסו לבית המדרש או לבתים שלהם וישבו ילמדו ויתפללו לה' שיציל אותם וה' יציל אותם.
ש. כתוב בפרשה "ותרדמה נפלה על אברם", אנו רואים שרוב הציבור הוא בתרדמה אפילו החרדים מלבד מעטים יחסיים.

ת. נכון וזה מאד כואב, אבל ה' יחזיר את אלה שיש להם נשמה יהודית. ה' יחזיר את כולם, כולם ינצלו. הוא ירים כל אחד בנפרד ועירי אותו. הוא יתן לו נשיקה שתעיר אותו ותחזיר אותו חזרה לעולם האמיתי לעולם של תורה ומצוות ויביא אותו חזרה לקב"ה. ובסופו של דבר כולם יגיעו לבית המקדש.

אנחנו מגיעים לסוף ואין זמן. המצב הוא קשה מאד ואם אנחנו רוצים להציל את עם ישראל כולל הילדים והנכדים שלנו אז אנחנו חייבים פשוט להתחיל לזוז. וכדי לזוז אנחנו צריכים לדעת ולהבין עם כל הלב לאן לזוז ואיך לזוז, זה לא מספיק להתחזק בצניעות, לכסות את הראש עם מטפחת ללכת עם בגדים צנועים וכו'.

זה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חשוב, השינוי צריך להיות בראש שלנו, בכיוון של המחשבות והרצון שלנו כי יש לא מעט יהודים שומרי מצוות החושבים כי הם הולכים לפי התורה, אבל למעשה הם הולכים לפי התשוקות שלהם ברדיפה אחרי הגשמיות והתענוגות של עגל הזהב בעולם הזה.

זה יהיה כמו המכות שהיו במצרים אבל הרבה יותר חזקות, כל מכה תשנה את העולם ואת צורת החיים שלנו, עד שנתרגל לתוצאות מכה אחת תגיע עוד מכה עוד יותר קשה ועד שנתרגל אליה תגיע עוד מכה, שלב אחרי שלב עד שבסופו של דבר תהיה מכה כל כך קשה שלא נדע מה לעשות.

לא שקר – זו האמת. וכשירד בית המקדש אנחנו נרקוד ונשמח כמו שלא שמחנו אלפי שנים...

אנחנו הדור האחרון

דניאל, ב' באייר התשע"ט (7/5/2019)

אבא אבא, מה אני אגיד לך?
אני כל-כך שמח שאתה עשית את הסרט הזה. אני פשוט נדהם בעצמי מכל האסונות בעולם הזה, מכל הדברים המשוונים שקורים בעולם הזה ואנשים ממישיכים את העולם הגשמי, סתים לכל מיני ארצות בלי שום בעיה, בלי שום פחדים. העולם נהיה קטן כי יש אינטרנט, אפשר לקשור קשר עם כולם בכל העולם, יש טיסות, אפשר לעלות ולטוס לכל מקום בעולם והאנשים אוהבים את זה, זה נותן להם הרגשה טובה, זה נותן להם מין רצון לחיות. למה הם צריכים רצון לחיות? האם זה לא בא באופן טבעי? לא, לא בעולם שלנו. העולם שלנו עכשיו הוא מקום עצוב מאד, מאד עצוב.
כל הצעצועים, כל המכוונות, כל העולם הטכנולוגי נותן לבנאדם להשתעשע וכל החיים הוא רוצה - רק הנאות, זה הדבר היחיד שנותן לו סיפוק, כי הוא איבד את היכולת לחשוב, הוא איבד את היכולת להרגיש, הוא איבד את היכולת ללכת מעבר למה שרואים, למה שמריחים, למה שטועמים.

אבא, העולם שלנו עצוב, אנשים צוחקים בגלל שטויות, אין להם עומק, הם מבולבלים. ועכשיו בא הסדר-עולם-חדש ונותן להם עוד יותר גשמיות - לעשות אותם עוד יותר מטומטמים, ובסוף הם לא תופסים מה קורה בעולם הזה. הם לא תופסים שבעוד זמן קצר הקוטב הצפוני ייעלם לגמרי, מי האוקיינוס יעלו גבוה מאד, אנגליה תהיה מתחת למים ובוודאי הולנד ועוד כמה מקומות באירופה. המפה של כל העולם תשתנה והרוב הגדול יהיה מתחת למים. הרוב הגדול. מה זה אומר לנו? הרבה, הרבה מאד. אבל זה לא הסוף של מה שיקרה בעולם הזה.

אחרי שתראו את הסרט - תבינו שאנחנו בסכנת מוות לא רק ממלחמות, אלא מאסונות טבע בעולם הזה. גם מלחמה, כנראה שתהיה מלחמת עולם, כל העולם הולך לכיוון הזה, אבל לא תופסים שכדור-הארץ הוא לא מה שהיה פעם, והוא הולך להשתנות הרבה מאד ותהיה סכנה ענקית לבני אדם. רק נס יוכל להציל. הרוב הגדול של האנשים בעולם לא רואים לקבל נס שיציל אותם, כי רק נס יציל אותם. אסונות הטבע הם ענקיים. עכשיו ובעתיד הם יהיו עוד יותר גדולים. לא ניתן למנוע אותם ואי-אפשר יהיה להתכונן לקראתם.

לפי הבנתם של הסדר-עולמי-חדש או האילומינטי - מי שלא ישב בבונקרים מתחת לאדמה - לא ישרוד, לפחות הרוב לא ישרדו. אנשים לא תופסים את המצב - אפילו שלרוב האנשים בעולם יש אינטרנט והם רואים את החדשות, אפילו שרוב העיתונות בכלל לא מדברים על זה - על מה שקורה - על אסונות הטבע, ואם כן מדברים על זה, אז רק משהו קצר שנשכח עם כל הדברים האחרים שהם כותבים, עם כל השטויות שהם כותבים.

העולם הוא לא מה שהיה פעם, ואם אנחנו היהודים לא נעשה תשובה בעתיד הקרוב - אז גם אנחנו לא נוכל לחיות חס ושלום. אני מבקש מכולם לראות את הסרט ברצינות - כדי צריכים להבין מה שעומד להיות, כדי לעשות תשובה כמו שצריך על כל העבירות שלנו. הקב"ה יציל כל יהודי אמיתי שעושה תשובה עם כל הלב, אבל אם זה לא עם כל הלב ואם אותו יהודי הוא ערב-רב או אולי הוא בכלל גוי, אז הוא לא ימצא מקום בין הניצולים של דור הארץ.

הכל עומד להיות הרבה יותר גרוע, רוב האנשים בעולם כבר מפחדים, הם לא יודעים אפילו עכשיו מאיפה תבוא המכה הבאה שתהרוג אלפי אנשים. וזה לא רק

שאנשים נהרגים - עוד מעט לא יהיה מספיק אוכל לכל האוכלוסיה של העולם, בגלל כל האסונות טבע - היבול לא מתפתח, הוא פשוט נהרס. עוד מעט המחירים יהיו בשמים, לא יהיה מה לאכול.

איך אנחנו נצא מזה? רק בנס. מי עושה את הניסים? בורא עולם, הכל יכול, רק הקב"ה עושה את הניסים. שום כח אחר לא יכול לעשות את זה - רק הקב"ה. זה העולם שלנו. העולם, הכוכבים, השמש, הירח, הכל וגם ניבירו שלו. ואת ניבירו ה' שולח להרוס שני שלישי של העולם, אבל לא את ארץ ישראל. אבל, אנשים קוראים את מה שאני אומר וזה מעניין אותם, אבל אחר-כך הם נרדמים עוד פעם. אני לא יכול לעזור לכם להישאר ערים אם אתם מעדיפים לישון.

לכן, מה שאני יכול לעשות עבור עם ישראל זה להתפלל עליכם ועלינו, גם אני שייך לעם ישראל וכל המשפחה שלי יהודים אמיתיים, אז אני מתפלל על המשפחה שלי ועל כל היהודים ואתם תתפללו על עצמכם, על המשפחות שלכם ועל עם-ישראל, כי זה מאד מאוחר וזה לוקח זמן, עומק ורצון לחזור בתשובה, זה לא הולך צ"ק צ"ק. אז אני מציע לכולם להתחיל עכשיו עם דמעות.

ואבא, אני מאד רוצה להודות לך בשם כל עם ישראל על הסרט הנפלא שהרפכת עם ישראל, אני מבקש מכם - תסתכלו על זה, תעשו דין וחשבון ותעשו תשובה. אני לא מדבר רק אל החילונים, אני מדבר גם לחרדים - כי הרבה חרדים לא עושים מה שהם צריכים.

אז אנא, עם-ישראל, תזרקו את כל השטויות שלא יעזרו לכם בכלום, זה רק ירחיק אתכם מהגאולה השלמה ולהתחיל שוב לחזור לאמת שזה אמונה שלימה בקב"ה, בתורה ובכל מה שכתבו חז"ל, ואז אנחנו בשמחה ובששון נגיע סוף סוף לגאולה השלמה, הגברים יקדו, הנשים יקדו והילדים יקדו ואנחנו ובין שעברנו מעולם אחד לעולם אחר לגמרי. ואז ה' יכין אותנו לעולם של משיח, ואחרי זה נגיע לרמות כ"כ גבוהות שאי אפשר להסביר את זה עכשיו.

עם-ישראל, הגענו כבר לדור האחרון שחי ומתפקד בעולם הזה, בעתיד הקרוב נגיע למציאות אחרת לגמרי, ומי שרוצה להיות חלק של הנצח חייב עכשיו לעשות דין וחשבון ולחזור לאמת שהיא הקב"ה ותורתו.

אתם בטח רוצים לדעת איך עושים תשובה - אני אגיד לכם, אנחנו צריכים להחליט שאנחנו נותנים את כל המהות שלנו לקב"ה, שאנחנו קמים בבוקר מתפללים ומבקשים מהקב"ה לעזור לנו כל היום, ועושים אותו דבר עוד פעמיים ביום, ובלי להצטרף להתבודד קצת, לא צריכים ללכת ליער, אפשר להסתגר בחדר, להתבודד ולקשור קשר עם בורא עולם. ברגע שאנחנו מרגישים את הקשר איתו, אז אפשר להתחיל את החזרה בתשובה, גם אנשים שומרי מצוות וגם אנשים שמתחילים לחזור בתשובה. לדבר עם הקב"ה, להגיד לו את כל הצרות שלנו, לבכות, לבקש ממנו עזרה, להבטיח לו שנשתדל מאד לא ללכת נגדו חס-ושלום ולא נגד התורה שלו, הפוך - נשתדל לעשות את רצונו עד הסוף.

ותשאלו אותי מה רצונו?
רצונו שכל הילדים שלו יחזרו אליו לגמרי, גם לעשות את כל המצוות הכתובות בתורה וגם לקשור איתו קשר אישי כל יום, כדי שלא רק השכל יחזור בתשובה, אלא גם הלב והנשמה ידבקו לאמת שהיא הקב"ה. הקב"ה רוצה שהילדים שלו יחזרו אליו, כדי שהוא יוכל להעלות אותם לשלב הבא של הבריאה.

השלב הבא של הבריאה יביא אותנו יותר ויותר קרוב לנצח, לא יהיו הדאגות של העולם הזה כבר. הכל יהיה הרבה יותר קל מצד אחד, ומצד שני עבודת ה' תהיה הרבה יותר קשה, אך מאחר שאנחנו נהיה קרובים לקב"ה שהוא האמת אז לא יהיה לנו קושי.

עם ישראל, ה' ברא אותנו כדי שנוכל להיות ממנו כדי שנוכל להיות יחד איתו. אנא אל תאבדו את הנצח. אנחנו הדור האחרון, חייבים לצעוק לשמים ולבקש מה' שיטלח לנו על כל העבירות שלנו, שיציל אותנו מההרס שעומד להיות ושיביא אותנו לנצח נצחים...

נספח

קבלנו מיהודי יקר מכתב אשר ראינו לנכון לפרסמו:

הראו לי מן השמים

ביום רביעי ט"ו חשוון התש"פ קרא אחד מצדיקי הדור למשמו הקרוב ואמר לו:

הראו לי מן השמים שעם ישראל בארץ ובעולם כולו וכן כל יחיד ויחיד נמצא עכשיו במצב של סכנה גורלית עם כל החומרה שבדבר וכל מי שחיו חשופים בעיניו ורוצה להיות מוגן ממה שעומד להיות חייב עכשיו לחזור בתשובה ולהיות נזהר בשני דברים באופן מיוחד:

א. שמירת השבת
ב. לשמור עצמו ולהתרחק באופן מיוחד מעריות, זנות ושאר תועבות הנכללות בזה וזו אזהרה של הרגע האחרון ומי שלא נזהר לחזור בתשובה ובפרט שני עניינים אלו לא יוכל לבוא בטענה כלפי שמים מאחר והפקיר את עצמו ולא התייחס לאזהרה שהזהירו אותו.

ומצד שני מי שיחזור בתשובה ויזהר כראוי בשמירת השבת והתרחקות מעריות ושאר תועבות יזכה להשגחה מיוחדת מהשמים וינצל בדרך נס ופלא מהסכנות השונות בהן אנו נמצאים וממידת הדין החזקה שיש בעולם.

כמובן שאנחנו ממשיכים להתפלל על צלתו של כל יהודי בארץ ובעולם אך אנחנו מסירים אחריות ממי שלא מתייחס לאזהרה זו וממשיך לחיות בהפקרות.

אנגליה תהיה מתחת למים

דניאל ירושלים, ז' אדר א' תשע"ט

אוי אבא, אוי אבא, אוי אבא, מה יהיה עם העם שלך? מה יהיה עם העם שלך? אני והאוטיסטים האחרים כותבים וכותבים, העולם ממש מתהפך מול העיניים שלנו, והיהודים לא זזים טאטי, לא זזים, למה? רואים בעיניים שרוב הדברים שדברנו וכתובים בספרי קודש מתגשמים עכשיו, העולם סובל כ"כ מאסונות-טבע ענקיים שאף פעם לא היו, לפחות לא בהיסטוריה הקרובה שאתנו מכירים.

אנחנו קוראים על המבול שהיה לפני אלפי שנים, אבל הרבה אנשים לא מאמינים בלב בזה כ"כ, לא מאמינים שהיה כזה דבר - מבול. אפילו אנשים דתיים שצריכים להאמין, לא כ"כ מאמינים בזה. היו כל מיני אסונות-טבע גדולים, אבל בהיסטוריה הקרובה שלנו אנחנו לא הרגשנו כ"כ הרבה אסונות בבת-אחת כל יום, כדור-הארץ עובר שינויים מפחידים ביותר, אבל למה אף אחד לא מפחד?

למה כולם ממשיכים עם הבר-מצוות שלהם לחול, ממשיכים עם הבר-מצוות והחתונות המוגזמות בגשמיות. למה שוכחים שיש דבר שקוראים לו "צניעות" ובמקום לצחוק על אלה שמשתדלים להיות צנועים, היו צריכים להסתכל במראה ולבדוק עד כמה הם התרחקו מהאמת. כמה נשים מסתובבות בחוץ עם בגדים שלא מתאימים בכלל שמעוררים מחשבות לא טובות בשכל, בראש של אברכים טובים שמשתדלים לשמור עיניים. ודאי שזה מעורר מחשבות לא טובות אצל אברכים ועבורים שתפוסים עם גשמיות ולא עם האידישקייט וללא קשר עם ה'.

זה עולם מסכן ואני בוכה ובוכה ולא עוזר שום דבר. אנחנו מדברים ואנשים לא רוצים להבין. הם אומרים - "מה שאוטיסט אומר זה מצחיק, זה לא נכון, איפה זה

כתוב" ודווקא זה כן כתוב, אבל לא רוצים להשתמש בידיע שלנו שקבלנו מהקב"ה להעביר לעולם הזה המסכן. אין לנו נביאים, כתוב שדווקא בידי השוטים תהיה היכולת להעביר מסרים לעם ישראל ואנחנו משתדלים.

תקשיבו אחים ואחיות שלי - אנחנו במצב קשה מאד, אפילו המדענים אומרים שכדור הארץ ממש מתפרק, קורים כל מיני אסונות-טבע ענקיים, אלפי אלפי אנשים הולכים לעולמם מזה.

דגים מתים בכמויות אדירות שאי אפשר להאמין. חופים מלאים בדגים מתים בלי סיבה הנראית לעין. "דגיי הים יאָספּר" (הושע ד' ג').

עם ישראל, אני מדבר אליכם - אתם יותר חכמים מכל העמים - למה אתם לא פוקחים עיניים? ציפורים נופלות מהשמים ומתות בכמויות גדולות - מי שם לב לזה? ("אסף עוף השמים": צפניה א').

בכל העולם האדמה נפתחת ובוולעת מכוניות ובתים שלמים. בכל העולם כולל בארץ ישראל ולא שמים לב, לא שמים לב. מאחר וזה קורה מידי יום ביומו, אנשים כבר מתעלמים מזה.

ישנם סופות ברקים קטלניים שהורגים אנשים בכל העולם, זה לא פה ושם כמו שפעם, אלא תופעה נפוצה שהורגת מאות אנשים בשנה, ברד בגודל כדור טניס נופל בהמון מקומות בצורה משונה באמצע הקיץ. מי האוקיינוס עולים ועולים, למה? הקרח בקוטב הדרומי והצפוני נמס, למה? אתם לא חושבים? אתם יודעים שעוד מעט לא יהיו חופים?

לא באמריקה הצפונית, לא באמריקה הדרומית, לא באפריקה ואיפה שאתם רוצים. אנגליה תהיה מתחת למים, אתם לא מבינים? אתם לא מבינים שהקב"ה מדבר איתנו?

(מתוך חדשות וואלה, אורן נהרי, 27/12/2018 - הקרח באזור הארקטי נמס בקצב בלתי נתפס: 14 אלף טונות הופכים למים ונשפכים לאוקיינוס מדי שנייה. "ב-30 השנים האחרונות פחתה כמות הקרח הישן והעבה שהחזיק את כל האזור הארקטי קפוא ב-95%", הסביר דוקטור משה טרדימן מאוניברסיטת חיפה. כרגע, למעשה, "תורם" הקוטב הצפוני הרבה יותר מים להעלאת מי הים מאשר הקוטב הדרומי... ויש לכך כמובן שלל משמעויות מרחיקות לכת - מאובדן של מי שתייה בעולם שמקורות המים שלו נעלמים, ועד הצפות עתידיות של ערי חוף ומדינות שלמות).

הקוטב הצפוני והדרומי מתחלפים, זה זז עד כדי כך שיש סכנה לתעופה. בטיסות הם עושים הכל כדי לתקן את זה - על מנת שמטוסים יוכלו להמריא, אבל באיזה שלב הם לא יוכלו לטוס!

"א"ר אלעזר בר אבינא אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל שנאמר {צפניה ג} הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתו חוצותם וכתוב אמרת אך תיראי אותי תקחי מוסר": רש"י: בשביל ישראל. ליראם כדי שיחזרו בתשובה. (יבמות ס"ג.)

אתם לא מבינים? איך תטוסו לחופשים? שלכם? לטיולים שלכם? ודאי אף אחד לא ירצה לעלות על אוניה. אבל, עם ישראל, הכי עצוב שזה לא מפחיד כמעט אף אחד. אני דברתי רק על קצת אסונות טבע, דברים איומים, אלפי אלפי אנשים נהרגים ואפילו מאות אלפים ולא שמים על לב. עוד דבר, העולם. מי מנהל את העולם? מאפיה עולמית מנהלת את העולם. אתם לא מבינים? גם בארץ ישראל, גם במדינת ישראל. מאפיה עולמית מכוונת כמעט את כל הארצות. כמעט כל ראשי המדינות שייכים להם, כי אם לא - הם לא יהיו ראשי מדינות.

ומה אתם חושבים, שהם רוצים את טובתינו? לא, הם לא רוצים את טובתנו, הם רוצים לשלוט. בכל מקום בעולם הם שולטים לצערי הרב. אז שאולים - אם ה' אוהב את עם ישראל למה הוא עושה את זה?

הוא עושה את זה כי הוא אוהב אותנו והוא רוצה להביא אותנו לנצח נצחים. ה' בורא אותנו כל יום, אנחנו נמצאים בתהליך של בריאה כדי להגיע בסופו של דבר לנצח נצחים. בשלב זה אני לא יודע יותר, אבל כשנגיע לזה - זה יהיה משהו שאי אפשר לתאר את זה, אני בעצמי לא יודע מה זה בדיוק, אבל זה משהו מעל ומעבר למה שאנחנו יכולים לדמיין לטוב.

ואנחנו פה בכדור הארץ צריכים להשלים לפחות את השלב שהאדם הראשון התחיל. ה' הכניס בו בכוונה את היצר הרע, הוא ידע שהאדם הראשון ואשתו היצור, לא יכול להיות אחרת. ה' ברא את הכל, הוא יודע את העבר, ההווה והעתיד. הוא ברא את העבר, ההווה והעתיד רק בשבילנו כדי שנוכל להילחם נגד היצר הרע וזו העבודה שלנו - להילחם נגד היצר הרע.

עכשיו אני מדבר עם העם הנבחר של הקב"ה, העם הנבחר של מלך מלכי המלכים, הקב"ה. אנחנו הילדים שלו, האהובים שלו, כל העולמות נבראו רק בשבילנו, ואנחנו הולכים נגדו חס ושלום, ה' ישמור, ולא רק זה - אנחנו עושים את זה עם כל הלב בלי מצפון. הרבה בינינו לא יהודים אפילו שהם חושבים שהם יהודים, אבל הם לא יהודים, "נראה בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור, המה בעוה"ר רובן מערב רב" (דברי חיים על התורה, השמטות לפרשת ויקהל וכה"ל) בשולחן הטהור עמ' ע"ד (ועוד), וכנ"ל שאמר האר"י ז"ל על דורו - שכולם היו שומרי תו"מ - שרובם מהערב רב.

אבל אלה שישלהם נשמה יהודית - חייבים לקשור קשר חזק עם הקב"ה, חייבים, זה לא יכול להיות אחרת. ה' לא יותר על אף אחת מהנשמות האלה, הם יצטרכו לעשות תשובה, אם הם רוצים או לא רוצים. הם יעשו תשובה עם הרבה סבל אם לא יחזרו לאמת.

עם ישראל, כל הגשמיות שלכם - רק מביאה לרע, רק מפילה אתכם. אפשר לעשות רשימה של כל הדברים של כל העבירות שאתם עוברים עליהם, אבל אתם לא תתייחסו לזה כי אתם יכולים למצוא בכל מקום איזה רב שיתיר לכם הרבה מהדברים האלה. אבל רב אמיתי - ידאג לכם ולא יתיר, הוא יבין וינסה להביא אתכם חזרה לאמת. ואם אתם לא מוצאים את הרב המתאים, אז אתם צריכים לקשור קשר עם הבורא עולם, לחפש את הקב"ה בתוך עצמכם, לקשור אותו קשר - דרך תפילה, דרך דמעות, עם לב שבור ולבקש ממנו לעזור לכם לעלות על הדרך הנכונה, להפסיק להיות כ"כ מחוספסים מכל הגשמיות, מכל הגשמיות הכשרה והלא כשרה שאתם מתעסקים עם זה.

בכל הדברים שקוראים לזה "בידור" עם הכשר או בלי הכשר ח"ו - אין בזה שום הצדקה. צריכים לזרוק את זה לפח, זה אסור. כל הסרטים והחופשים שעושים בשביל בית-יעקב וכל הדברים הבידוריים שממציאים בשביל הבנים - זה הכל טרף ומוציא אותנו מהתורה הקדושה אשר יש בה את כל ההנאות האמיתיות בעולם אשר מביאות אותנו לנצח. הגשמיות שאנחנו כ"כ אוהבים אותה, ואנחנו מחקים את הגויים בזה - תביא אותנו רק לקבר עמוק באדמה בלי עתיד.

הקב"ה ברא את עם-ישראל כדי להיות קדוש. אנחנו גרים בעולם מלא טומאה, ועדיין לא למדנו שאנחנו האצילים, הנבחרים ואנחנו צריכים להיות הקדושים, אבל החלפנו את הקדושה של האצולה בזבל וגסות הרוח של הגויים, זה לא הגיוני, אבל זו עובדה.

אני מבקש, אני מבקש, עם ישראל - אתם לא רוצים אסונות גדולים יותר, אתם רוצים לקבל משיח צדקנו בריגיעה ובשמחה ולא בתור אנשים שקבלו מכות רצח ואז החליטו לחזור בתשובה. אנחנו רוצים לחזור לבית המקדש עם ראש מורם ולא עם ראש למטה מבושה מכל מה

שעשינו נגד הקב"ה. עם-ישראל, תחזרו, תזרקו את כל השטויות. ובכלל מה כל הטיסות האלה לחו"ל?

אם זה באמת להתפלל ליד קברות של צדיקים אז זה בסדר, אבל חלק מהדברים האלה הנפכו בידור. יש הרבה בחורים שנוסעים, וגם בחורות כנראה שטסים במקומות קודש בחו"ל - בשביל הטיסה עצמה, בשביל הטיול בחו"ל. אמנם הרוב הגדול של יהודים נוסע לחו"ל לקברים ונוסעים באמת כי רוצים לחפש את האמת, הם רוצים ברכות מהצדיקים הגדולים שהיו פעם.

ויש גם קבוצה אחרת שטסים לחו"ל ומוצאים לזה כל מיני סיבות - בר-מצוות, לחתונות, לכל מיני דברים, אך זו לא הסיבה שטסים בדרך כלל. הסיבה שאפשר זה בשביל לטוס, בשביל ההרגשה שאפשר לטוס במקומות אחרים לראות דברים שונים, ואפילו לעשות דברים שאף אחד לא ידע שאנחנו עושים את זה. וצריך לעצור את זה, זה צריך להיפסק. אי אפשר לקדש טרף וזה מה שאנחנו מנסים לעשות.

גם עם חוסר הצניעות שלנו וגם עם האהבה שלנו לגשמיות. לגשמיות של הטיסות, לגשמיות של לבוש לא צנוע ואפילו האוכל - כל החטיפים - זה גוי, זה לא שייך לעם ישראל, זה משהו שיכול לרצוח בן-אדם, גם את הגוף שלו וגם את הנשמה שלו ח"ו.

עם ישראל, מה שאני אומר זה אמת ומי שלא מבין את זה הוא לא מחפש אמת, הוא פשוט חי בשקר. אנחנו אומרים את הדברים האלה בצורות שונות כבר יותר מ-20 שנה, אני חושב 26 שנים שאנחנו מדברים בנושאים האלה, אין עוד נושא. כל הזמן אתם רואים שיותר ויותר מתגשמים הדברים שאנחנו אומרים.

עם ישראל, אין ספק שתהיה עוד מעט נפילה כספית קשה, זה לא יכול להיות אחרת. העולם הוא במיתון שלא רואים אותו. אין כסף, הכסף כבר יצא מהשוק - יש מספרים. כן, אפשר עם הכרטיס שאראי להוציא מזומן, אבל יותר ויותר מצמצמים אותנו עם המזומן ורוצים לעבוד אך ורק עם מספרים, ואתם יודעים מה זה יביא? זה לא משנה אם יש לך \$100,000 בתוך הבית מתחת לבלטות - זה לא יהיה שווה כלום! ומה יהיה? רק מספרים. תקבל מספר - אם רוצים לתת לך מספר.

המאפיה העולמית היא בשליטה על זה, ולא רק זה, הם יודעים שיש כוכב שהם קוראים לו ניבירו ואנחנו קוראים לו השביט, ואנחנו היהודים, יודעים גם שהוא ביקר פה בכדור הארץ כמה וכמה פעמים. הוא בא ישר מהקב"ה - ואת ההרש שזה יכול לעשות - אי אפשר לתאר, וזה כבר התחיל. הם אומרים שכל אסונות הטבע הבאים בגלל זיהום אויר וזה שטויות.

המים באוקיינוסים מתחממים וזה בא מתוך פנים כדור הארץ, ועכשיו מדענים אמרו באופן רשמי שזה ממש פחד כמה מהר הקוטב הצפוני נמס, והחום הזה בתוך המים יחד עם הרי הגעש הנמצאים בקרקעית האוקיינוס ומתפרצים כל הזמן - מחממים את המים והורגים את הדגים. ובאוקיינוס השקט יש הרבה הרי געש.

עם ישראל, אתם רוצים את האמת? האמת לא ברדיו ולא בטלוויזיה ולא באינטרנט, האמת היא אך ורק עם הקב"ה. אם אתם לא אתם - אז הוא לא אתכם, ואם הוא לא אתכם - אין לכם עתיד, ואם אין לכם עתיד - אז אין לכם כלום. וזו האמת.

הצדיק שיאחד אותנו

בנימין, ב' אדר א' תשע"ט (7/2/2019)

אנחנו הגענו למצב מאוד מאוד קשה בעולם. ואני חושב, שרוב האנשים בעולם מכירים בזה. אולי הם לא יודעים את כל הפרטי פרטים על כל האסונות טבע ועל כל הבעיות הפוליטיות בכל מיני ארצות, אבל אנחנו מרגישים, מרגישים את הלחץ, את הבעיות היום יומיות שיש לכל אדם

שחי בכדור הארץ. הלחץ הוא מעבר למה שהוא היה אי פעם בהיסטוריה. לפחות עד איפה שאנחנו יודעים.

אנחנו יודעים, שהיה פעם מבול שכיסה את כל העולם, אבל שכחנו בכלל שהיה מבול. שכחנו למה היה מבול, וזה בראש בעיני ההמון, כמו איזה סיפור יפה, אבל זה לא סיפור, זה דבר אמיתי שהיה, ועכשיו, העולם יעבור משהו דומה. אבל לא כל העולם יחרב. ובעזרת השם, עם ישראל האמיתי, יצאו מזה בריאים ושלמים ומוכנים לשלב הבא של הבריאה. אבל, עד אז אנחנו נראה דברים כל כך קשים, על כך שחברים את הלב, שכדי לצאת מזה, עם מחשבות נכונות, אנחנו נצטרך להתקרב מאוד מאוד לקב"ה.

בשביל זה, הקב"ה יעזור לנו, בזה שהוא ישלח את הצדיק שלו. הוא ישלח את הצדיק שלו להוביל אותנו לגאולה השלמה, בצורה הנכונה, בדרך הנכונה עד בית המקדש, וזה לא פשוט כל כך ללכת אחרי הצדיק, כי הוא צריך לסחוב את כל עם ישראל. ובעם ישראל יש כל כך הרבה גוונים וכל כך הרבה יהודים. איך אפשר לקחת את כולם ולעשות מהם עם שלם, עם אחד, עם אהבת ישראל, שלא יקנאו אחד בשני, ולא ירדו לכל מיני עברות ח"ו, ולא ילכו לכיוון הגויים. איך אנחנו יכולים באמת לארגן את כולם, את כל עם ישראל כמו שיצאו ממצרים, לחבר את כולם לעם אחד? וזה מה שיצטרך לעשות. אנחנו יודעים שיש בינינו יהודים מכל העולם, אישכנזים וספרדים, יש יהודים עם עור כהה, עם עור בהיר, שער בלונדיני, שער שחור, שער ג'ינג'י, כל מיני גוונים. מדברים כל מיני שפות, ויש גם שנהא ביניהם, בין עדה לעדה. יש כאלה שלא רוצים להתחתן ביניהם, הרבה פעמים ובכלל, יש עדות שמסתכלים על העדה השנייה כפחות חשובה. זה לא בסדר.

ואיך אפשר לעשות מהמצב הזה - עם אחד? איך עושים - עם אחד? אני אניד לכם את זה. אך ורק דרך הצדיק, כשהצדיק ירצה, הוא יאסוף אותנו ביחד, שיתפללו ביחד, כל אחד בדרך שלו ובסוף - תהיה להם דרך אחת. אמנם קצת שונה מהדרך שהיו רגילים, אבל דרך אחת. הוא ילמד אותם אמת ולא שקר. הוא ילמד אותם לאהוב אחד את השני, להתחשב אחד בשני, לשמוח עם המאחד הטוב של כולם. שישמחו ללכת לחתונות של יהודים אחרים, ולבר מצוות ולכל השמחות של השני. והם יפרגנו אחד לשני. הם לא ישנאו יותר אחד את השני. הם יאהבו אחד את השני, כי כולם יש דבר אחד משותף שהוא החשוב ביותר מכל הבריאה וזו הנשמה היהודית, וזה יאחד את כולם דרך הצדיק שהשם ישלח.

והצדיק הזה, יצטרך להיות מוכן לעבודה קשה מאוד, לדוגמא: האשכנזים ישאלו "מה? יש כל כך הרבה ספרדים איתו? זה לא שייך ליהודים, לא שייך לנו. היהודי הזה הכביכול צדיק הדור, הוא לא שייך לנו". והספרדים יגידו: "מה? אנחנו עם אשכנזים? זה לא הולך בכלל. אנחנו רוצים את הרבנים שלנו ולהתפלל כמו שאנחנו יודעים להתפלל". אבל באיזה שלב, כולם ירימו ידיים ויגידו "טוב, אנחנו רוצים רק שני דברים - אהבת ה' ואהבת עם ישראל" ברנע שיש את הבסיס הזה, אז כל יהודי יכול לעלות ולעלות וזה מה שהצדיק יביא. אהבת השם ואהבת עם ישראל. וכל אחד יהיה מוכן לעזור לשני בשמחה, לתת לשני בשמחה, וככה אנחנו נצא מהעולם הזה, שהוא כיום מלא שקר, רצח וכו' וכו'.

היצה"ר שולט עכשיו בעולם הזה. שולט כמעט לגמרי. רק מה, ה' ישלח את הצדיק, שלא יתן שהמצב ימשיך והוא יעמוד על זה שהיהודי הוא שונה, הוא לא גוי. היהודי צריך להיות אך ורק עם הקב"ה. הוא צריך להיות אך ורק עם הצדיק. הוא צריך לדעת שכסף בא והולך וכסף לא מרוויחים. אלא ה' נותן לנו מתנה. וכל מה שיש לנו בבנק זה מתנה מה'. אם אנחנו צריכים כסף, גם לא צריכים ללכת ישר

לבנק, צריכים קודם לפנות אל הקב"ה ולבקש, ואנחנו נקבל. וזה בכל דבר שאנחנו צריכים. אם אין לנו ילדים ח"ו אנחנו צריכים ללכת לקב"ה ולבקש, וכשיתגלה הצדיק הוא יצדיק אותנו, ודרך הצדיק ללכת ולבקש. והצדיק יגיד לנו מה אנחנו צריכים, או איזו עבודת ה' צריכים לעשות, או אילו מצוות אנחנו לא עושים בסדר ומה הבעיה שלנו בין אדם לחברו שמונע מאתנו לקבל את מה שאנחנו צריכים, מה שהבן אדם צריך. האדם לא צריך לעבוד שמונה עשרה שעות ביום כדי להרוויח את כספו, הוא פשוט ילך לצדיק, הוא יבדוק אותו ויגיד לו מה חסר. לא נצטרך יותר ללכת לרופא ולא לפסיכיאטר, ולא ללכת לאף אחד - רק אל אותו צדיק שיתגלה.

וזה השלב הבא של החינוך היהודי. ומי שתופס ומבין את זה יהיה רגוע. ואפילו אם הוא היע למצב שהוא צריך להסתלק מהעולם הזה, אז שוב אני אומר, זה יהיה הרבה יותר בקלות. הוא ידע שהוא לא הולך לאפס, לאבדון. הוא לא חילוני שאין לו כלום אחרי שהוא הולך ונפטר מהעולם הזה. כי אם הוא היה שומר תורה ומצוות יש לו עולם הבא. ואם הוא היה באמת נאמן לקב"ה יהיה לו ממש גן עדן, כך שאין לו מה לדאוג, ובסופו של דבר הוא יחזור לפה בתחיית המתים. אז מה יש לדאוג? ואם תגידו לא רוצים למות, רוצים להישאר פה. נכון, גם אני רוצה להישאר פה, כולם גם רוצים להישאר פה, אבל אנחנו צריכים לעבוד בשביל זה. אנחנו צריכים לדעת גם, שהסוף עוד מעט מגיע. זה יקח קצת זמן, זה יהיה שלבים שלבים, כבר עברנו הרבה מאוד מהשלבים.

השלבים האחרונים עוד מעט יתחילו. הם יהיו גדולים ומפחידים ביותר. אבל עם ישראל - אין מה לפחד. אנחנו צריכים לפחד רק מהעבירות שלנו, ואפילו שזה לא כל כך (ברור) בדרך הזה. כן צריכים לפחד אם אנחנו לא מאמינים בקב"ה ח"ו.

אני מבקש מעם ישראל אין לנו הרבה זמן. הרבה אנשים לא יחיו אחרי כל האסונות שעומדים להיות פה בעולם הזה בכדור הארץ. כמובן, לא לחשוב שטויות כמו השטות שיש עוד כוכבים ועוד יצורים שחיים ביקום ואפשר לטוס לשם ולהקים בית חדש ועולם חדש. שטויות. השם ברא את הכל, הוא ברא את הכל בשביל העולם הזה, בשביל כדור הארץ, ובשביל בני אדם שיחיו בטוב בכדור הארץ ויש לו צער על כך שבני האדם מידרדרים ומגיעים למצב שהם רוצים שליטה על כל העולם ורוצים להרוג את רוב האנשים בעולם, וזה המצב כיום, ואנחנו עם ישראל, צריכים לעזוב את הגשמיות ולחזור לאמת ולהיות רק עם ה'. וכשאנחנו סוף סוף נבין מי זה הצדיק שה' שלח לנו, אנחנו נצטרך להדבק אליו ולא לעזוב אותו לא משנה מה. אני מברך את כל עם ישראל, שנעבור את הזמנים האלה בקלי קלות. ושנגיע לבית המקדש ושם נקריב קורבנות ונבין שאין עוד מלבדו. ש.איך יקבלו את הצדיק? יש כל כך הרבה התנגדויות מכל הכיוונים?

הערות: כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו! השתדלו לעדכן את קרוביכם בחו"ל על הסכנות הצפויות, והחשיבות לעלות ארצה בקדם ** יש סרט "מגלות לגאולה" העשוי בצורה כשרה ומציג את המציאות הקשה של אסונות טבע בעולם ודברים נוספים הקשורים לגאולה, ניתן כרגע לראות ביוטיוב ע"י חיפוש - "מגלות לגאולה 180" (ישנם 7 חלקים) ** לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים לחיזוק הקדושה והצניעות ואת הדיסק עם הסרט "מגלות לגאולה" ** אם יש למשהו ספק שהגאולה ממש בפתח - כדאי שיראה את הסרט ** ניתן להוריד את המסרים האחרונים מכתובת -

www.dani18.com או חיפוש בגוגל "דני 18" * פרטים בטל. 0527-111-333 * ניתן לשמוע מסרים בטל: 077-263-8885, 0799-177-555