בס"ד, שיחה עם מוישל'ה,

י"ט שבט תשע"ו

אנחנו נשרוד בעזרת ה'

שבוע זה עומד להיות מפתיע. אינני יודע בדיוק כיצד אבל יהיו גילויים רבים. אני לא יכול לדעת בדיוק כיצד הדברים אמורים להתבצע, אבל כמובן שעם ישראל ישרוד בעזרת ה'. אנחנו יודעים זאת מן הנבואות. באמת איננו יכולים לדעת מראש כיצד המאורעות יתרחשו במשך הזמן שבין עכשיו עד הסוף. יש כמה אפשרויות שמתאימות לדברי הנביאים, ואיננו יכולים לצפות מראש איזה מתוכם ה' יבחר כדי להגשים את דברי הנבואות, אך בכל אופן דבר אחד אנחנו כן יודעים, שהעולם הפך להיות כה ירוד, כזה גרוע ושפל שברור שזה לא יכול להמשיך בצורה כפי שהוא. [ישעיה כ״ד: ׳תְּנוּעַ אֶּרֶץ כַּשִּׁכּוֹר וְהִתְנוֹדְדָה כַּמְּלוּנָה, וְכָבַד עָלֶיהְ בַּצִּלְהַן וְלָאַ תֹּסִיף קוֹם...׳ ע״ש].

הרשעים מתקדמים בקצב מהיר ביותר, וזה אומר שבקרוב מאד אנחנו נהיה בתוך התיכנונים האיומים שלהם להרוס רוב האוכלוסיה של העולם. ובכדי לשרוד ולעבור את כל שעומד לקרות אנחנו נזדקק לנס, והאחד והיחיד שיכול לעשות לנו נס זה רק הקדוש ברוך הוא.

רק תדמיינו את גרמניה הנאצית, ימח שמם וזכרם, תתארו לעצמכם את חיילי האס-אס ימח שמם וזכרם, תדמיינו אותם שולטים על כל העולם כולו, חס ושלום. הם לא יסלקו רק את היהודים, הם יסלקו את כל מי שיתחשק להם לסלק. הרע שאנו רואים אותו עכשיו הוא איננו יותר טוב מאשר הנאצים. זוהי התכנית הגדולה שהנאצים של גרמניה היו רק חלק קטן ממנה.

כעת תדמיינו את התיאור הזה בהגדלה על כל העולם, ונקבל חס ושלום כזה רוע שגובר על כל רוע שהגיע אי פעם לעולם. התכנית שלהם שכבר הוחל בביצועה לשלוט על העולם מבוססת על הרוע המוחלט, שמבוסס על פולחנו של לוציפר, השטן עצמו, ימח שמו וזכרו.

אנו, היהודים מחוברים אך ורק לקב"ה, ואם אנחנו כביכול מחבקים אותו, נצמדים אליו לחלוטין והופכים להיות עבדיו הנאמנים בשלימות, ועושים אותו ל'הכליכול' שלנו, האבא שלנו, היוצר שלנו, הכל שלנו, אזי הוא יהרוס את כל הרוע ברגע קט.

כל האנשים הרשעים האלה, האיומים, הטיפשים, יעלמו כלא היו. אך לפני שהם ימותו, לפני שהם נעלמים לנצח מן העולם – הקב"ה יתן להם רגע אחד של הבנה שכל מאות השנים שהם כילו על התכנית להשתלט על העולם ולהכתיר חס וחלילה את הנחש, את היצר הרע להיות המלך שלהם, את כל התכנית הזאת היוצר של הכל ימוטט בשבריר של שניה, תוך שהוא מעניק להם את השהות הנצרכת כדי לתפוס כמה טיפשים הם היו [תהלים קי"א: 'רְשָׁע יִרְאֶה וְכָעָס, שִׁנְיוֹ הַאָּבָר...'].

זמנים קשים ביותר עומדים לפנינו אבל בעזרתו של היוצר אנחנו נשרוד בעזרת ה'. BS"D, Discussion with Moishela A Handicapped child (with his family)
19 Shevat 5776 (Jan 29, '16)

We Will Survive I"YH

This week is going to be amazing. I don't exactly know how but there will be many revelations, I can't know how things are going to work out but of course Am Yisroel is going to survive Be'ezras Hashem. We know this from the Nevuas. Really we can't know ahead of time how it will play out between now and the end. There are several possibilities that go along with the Nevuas. We can't really know ahead of time which one Hashem will send to fulfill the Nevuas, however one thing we do know that the world has become so decedent so absolutely evil that it can't go on the way it is. The evil ones the Reshoim are moving forward at a very fast pace and that means that very soon we will be in the midst of their horrific plans for the destruction of most of the population of the world. In order to survive whatever is coming, we will need a miracle and the only one that can provide us with a Nes is Hakodosh Boruch Hu.

Just imagine Nazi Germany, Yemach Shemam Vezichram. Just imagine the SS soldiers Yemach Shemam Vezichram, imagine them controlling the whole entire world, Chas Vesholom. They will not just pick on the Jews they will pick on anyone they feel like picking on. The evil that we are seeing now is not better than the Nazis. It's the main plan of which the Nazis of Germany were only a small part of. Now magnify it all and project it on the whole world and we will get, Chas Vesholom, an evil that surpasses any evil that was ever in this world. Their plan which has already been put into action to control the world is based on the ultimate evil, which is based on the worship of Lucifer (the devil himself), Yemach Shemo Vezichro.

We Yidden are connected only to Hakodosh Boruch Hu and if we, so-to-speak, embrace Him totally and become His true servants completely and make Him our Hakol Yachol our Father our Creator our Everything then He will destroy the evil in an instant. All those foolish, evil, horrible people will disappear as if they never were. But before they die, before they disappear from existence completely, Hashem will give them one moment of realization that hundreds of years spent on the plan to take over the world and to crown, Chas Vesholom, the snake, the Yetzer Hora, Chas Vesholom as their king. That plan the Creator of Everything will demolish in one split second giving them just enough time to realize what fools they have been. There are very difficult times ahead but with the help of our Creator we will survive I"YH.