

**זה הסוף! אתם לא מבינים? #302/1**

**מתגעגעת למקום שלי בגן עדן #302/2**

**עד שאיזה גרל ילחץ על הכפתור האדום ויעיף טיל גרעיני #303**

**חיים כאן את כל הנשמות שהיו בהר-סיני #303/2**

**או נשמח כמו שלא שמחנו 2000 שנה #304/1**

**ירושלים תיהיה המעבר מהעולם הזה ל... #304/2**

**אנחנו נעבור למימד אחר #305**

**זה הסוף! אתם לא מבינים? #302/1**

*בנימין גולדן אור לכ"ו ניסן תשע"ח*

אנחנו כולם מרגישים שהעולם רועד, רועד וצועק, ואם מישוה לא מרגיש את זה אז הוא כל כך אטום שאין מה לעשות איתו כבר. אנחנו יודעים היום שאמריקה איימה באו"ם על סוריה שזה אומר שאימה על רוסיה, והאירנים איימו בצורה קשה ביותר על מדינת ישראל. לא רק זה אלא כל מיני ארצות מתחילים לתפוס מקום בצד אחד או שני, יש כאלה שהם לצידה של רוסיה כמו טורקיה ואירן וכ"ו. יותר ויותר זה נראה כמו ערב מלחמות העולם הראשונה והשנייה.

בואו ונסתכל בהיסטוריה ב-1929, לא הרבה אחרי מלחמת עולם הראשונה היתה נפילה כלכלית קשה ביותר בארצות הברית וזה הוריד את הכלכלה של כל העולם, להרבה מאד אנשים בארה"ב לא היתה עבודה, לא היה מספיק אוכל, הרוב גר בשכירות. רק אלה שעבדו בשביל הממשלה היה להם. וקם נשיא חזק רשע שקראו לו רחבלט, והוא הציל את המצב ואיך? הוא התחיל לבנות את הצבא, הוא התחיל לגייס אמריקאים לצבא ובשביל מה? נגד מי? זה היה עוד לפני שהיטלר עלה. עם כסף מאנשים כמו רוטשילד מהבנק של אנגליה, ונדרבלט עשיר אמריקאי, ורוקפלר שהוא לא יהודי ועד היום נשאר עשיר ורשע, הם ועוד הרבה רשעים עשירים הכניסו הרבה כסף להיטלר ולנאצים ימשי"ו והם התחילו את המלחמות שממשיכות כמעט ללא הפסקה עד היום. כל כך הרבה אנשים נהרגו בלי סיבה, המלחמות מתוכננות כל פעם מראש משני הצדדים, לא מצד אחד אלא משני הצדדים של הגבול.

מאז ועד היום המנהיגים הגדולים נשלטים ע"י השטן, יחד עם זה הם אנשי עסקים גדולים מאד ורוצים שליטה מוחלטת על העולם. לא אכפת להם כמה אנשים נהרגים, כמה דם נשפך – על מנת להגיע למטרה העקומה שלהם. וכמו שאמר פעם אחד מהרשעים – בשנה אחת של מלחמה הם מרוויחים כמו בעשר שנים של שלום. ומאחר והם הבעלים של תעשיית הנשק בעולם זה יותר ברור. וגם עכשיו אנחנו באותו מצב.

גם במלחמת העולם השנייה זה היה משני הצדדים, אם זה לא היה משני הצדדים אז למה רחבלט סירב להפציץ את פסי הרכבת למחנות שבהם כל היהודים נשרפו למוות? למה הוא לא נתן למטוסים להפציץ את המסילות? כי הוא לא רצה, הרבנים הגדולים ביותר באו לבקש ממנו, התחננו לפניו ולא עזר להם כלום, הוא סירב ימשי"ו. הוא רצה להיכנס למלחמה, אז איך הוא יכנס למלחמה? הוא היה צריך שהאויב יפציץ משהוא, ואז מה קרה? היפנים הפציצו את פרל הרהבר, מעל 3000 אמריקאים נרצחו שמה ע"י הצבא היפני מהמטוסים של היפנים שהיו בני ברית של הנאצים, הוא ידע מראש שזה עומד להיות כי תכננו את זה.

הכל שקר שקר שקר, וגם עכשיו תהיה הצגה מלאה בדם, אני לא יודע מאה אחוז מה יביא למלחמת העולם השלישית, אני לא יודע אם זה יהיה עוד חודש או חודשיים, אבל זה יהיה פיצוץ הכי גדול שהיה אי פעם, מלחמה הכי אכזרית שהיתה בכל ההיסטוריה.

איך להתכונן לזה? מה יהיה אתנו? לרשעים יש בונקרים ענקיים לוקוסוס עם מלא דברים וטכנולוגיות חדשות שאנחנו אפילו לא יודעים מדברים כאלה, כמו

איזה רכבת שיכולה להגיע מקליפורניה לניו יורק במהירות, משהוא כמו חצי שעה, זה טכנולוגיה חדשה שאין לנו, לא נתנו לנו.

באמריקה, תשתיות החשמל נמצאות במצב קשה ביותר, הם מיושנות לא פועלות כמו שצריך, כל דבר קטן יכול לגרום לזה לקרוס, אבל מתחת לאדמה ובבונקרים הלוקוסוס שלהם הכל ממש הכי הכי משוכלל.

העולם שאנחנו חיים בו הוא סדום ועמורה, יש עבודה זרה ופריצות כמו שהיתה במצרים. כל הרשעים שחיו אי פעם, ירדו היום בגלגול ושולטים כיום על הממשלות, הטכנולוגיה, התקשורת וכ"ו ובכך בעצם שולטים על כל העולם. אבל זה לא יעזור להם כי בסופו של דבר, הקב"ה ברא את העולם הזה אך ורק בשביל היהודים, בשביל הנשמה היהודית שתתפתח, תעלה ותגיע לרמה כל כך גבוהה על מנת שתוכל לעבור לשלב הבא של הבריאה, והשלב הבא של הבריאה זה להיות כל הזמן עובדי ה', עבדי ה', משרתים של ה', וזו תהיה השמחה הכי הכי גדולה שיש.

אבל עד שנגיע לזה, זה לא יהיה פשוט כלל, נצטרך לעבור את המלחמה הענקית שמתוכננת מן השמים.

ש. במקום אחד כתבת שהמלחמה מתוכננת ע"י הרשעים ובמקום שני ציינת שהמלחמה מתוכננת מן השמים, זה לא סתירה?

ת. הרשעים חושבים שהם עושים את המלחמות, אבל האמת היא שהכל משמים כדי להעניש את הרשעים ולהחזיר את עם-ישראל בתשובה.

ונכון הוא שהקב"ה הוא לא אכזרי, אבל הבן אדם כן אכזרי, יש יהודים בינינו שהם אכזריים, שאין להם לב ליהודים אחרים. אין להם לב לקב"ה. יש יהודים שהם לא מאמינים בקב"ה, שמעדיפים את העבודה זרה של הרשעים. הם מעדיפים את ההנאה הגופנית על פני ההנאה הרוחנית שהיא ההנאה האמיתית, אבל אין להם סבלנות, הם רוצים את ההנאה המיידית.

הבעיה היא שהגוף יכול לקבל הנאות רק עד גבול מסוים, אחר-כך הבן אדם מתעייף או נרדם או מקבל כאב בטן אם הוא אכל יותר מדי, אבל לא משנה מה, לא משנה איזה הנאה הוא רודף, וכסף... מי שאוהב כסף, כמה כסף שיהיה לו, אין לו אף פעם הנאה מהכסף הזה. "אֶהָב כֶּסֶף לֹא יִשְׂבַע כֶּסֶף" קהלת, אמנם גם ליהודים יש את אותם רצונות, אבל לנו יש תורה המלמדת אותנו את הגבולות מה מותר ומה אסור.

והיהודים שאמרו עם כל הלב יעשה ונשמע' אז הנשמות האלה הן נצחיות, אין מה לומר, הן נצחיות וגם אם הם רחוקים, ה' יסחוב אותם בחזרה לאמת. וכמו שכתבנו לא פעם – שני שלישי מהעולם יחרב, חלק אחד לגמרי, חלק אחד פחות או יותר לגמרי, וחלק אחד לא יחרב, ובחלק הזה נמצאת ארץ ישראל. היהודים שנשארו בחוץ לארץ גם יגיעו בחלקם. אבל רק אלה שהם באמת יהודים, שבאמת לא רודפים אחרי העגל הזהב. אלה שיש להם נשמה ממש יהודית, שמבינים שעגל הזהב זה שקר גמור, ובחיים יש משהוא הרבה יותר אמיתי ממה שרואים עם העיניים.

לצערי הרב העולם החרדי ירד בצורה קשה מאוד במיוחד באמריקה. אחרי מלחמת העולם השנייה היהודים סבלו מאוד באירופה, רוב היהודים ששרדו הגיעו בעיקר לארצות הברית, ובארצות הברית נולדה קבוצה גדולה של יהודים שעיקר החיים שלהם מבוסס על עגל הזהב, והם לא רק אנשי עסקים, אלא גם "לכאורה" תלמידי חכמים, ותרבות השקר שוב תפסה את רוב היהודים, הם פשוט לא הבינו מה זה אומר להיות יהודי, הרבה נהיו חילונים, הרוב הגדול של יהודי אמריקה הם מחללי שבת, חלק מנסים להתקרב לקב"ה לפי ההבנה השגויה שלהם. הם חושבים שהם יכולים לשנות את התורה לכיוון עגל-הזהב. אחרי מלחמת העולם השנייה היו כמה רבנים חזקים מאוד ששלטו בארצות הברית אבל הם הלכו לעולמם והיהודים באמריקה נשארו עם רבנים אומנם גדולים אבל לא כמו הגדולים של הדור הקודם ויש הרבה רבנים שהם הולכים לא לפי מה שכתוב, אלא הם הולכים לפי איך שהם מרגישים, איך שהקהילות שלהם רוצות, ועל זה כתוב פני הדור כפני הכלב, הכלב שולט וסוחב את הרבנים, מסתובב מסתכל אם הם באים איתו, ורוב היהדות החרדית בארה"ב נראית כך.

אבל אנחנו חייבים לדעת שזה לא בדיוק אידישקייט ופה בארץ כל העולם הזה' עם הנשים הלא צנועות, ממש לא צנועות, עם פאות ארוכות משער אמיתי, עם שמלות לא צנועות וקצרות, עם איפור, ואפילו יש איפור לשלש שנים שלא יורד וזה אסור, אסור. אומנם יש כאלה שמתירים את זה, איך? אני לא יודע! אבל הכל התבלבל.

הרבה גברים חרדים הולכים עם בגדים צמודים, חליפות קצרות שאי-אפשר אפילו לכפתר אותן, פאות קטנות אחרי האוזן, ללא זקן – לרוב על-פי דרישתה של הכלה, וכל זה לא בסדר, זו ירידה גדולה.

וגם בארץ היצר הרע נכנס בין החרדים – הגשמיות, החוסר הבנה, חוסר העומק, השטחיות והרצון להיות כמו החילונים אבל עם כיפות, זקנים וכ"ו. אבל זה לא יחזיק מעמד...

ועכשיו כל אחד יצטרך לבחור באיזה צד הוא נמצא, בצד של הקב"ה או לא, אם הוא הולך לכיוון הקב"ה או לא, אם הוא הולך לכיוון האמת או לכיוון שקר, אי אפשר יהיה להיות בשני הצדדים. אלה שהולכים לכיוון השקר יעלמו, אלה שבחורים בשקר יעלמו, ואלה שבחורים להיות עם ה' ממש לגמרי, עוזבים כל הגשמיות המיותרת ואת כל השטיות והולכים לכיוון הקדושה והצניעות – אלה יצלו.

הקב"ה שונא זימה והקהילות מלאים זימה, הקב"ה שונא פריצות וכל מה שקשור לזה, אשה יהודיה צריכה להתלבש ארוך ורחב ובלי פאה, כן בלי פאה.

יש כל כך הרבה רבנים חשובים ביותר שאסרו את הפאה מלכתחילה. אני לא פוסק הם פסקו, לכן תתכוננו לקראת העתיד, עכשיו אתם מתחילים לראות שזה לא צחוק, זה לא יהיה צי"ק וגמרנו, זה יקח זמן, נלך משלב לשלב, קודם תהיה מלחמת עולם, בלי כל ספק הרשעים סוחבים את כל העולם לזה. יש הרבה מהרשעים גם פה בארץ, כמו שאמרתי יש להם בונקרים עמוקים בתוך האדמה, בונקרים ענקיים, ממש ערים שלמות, וזה לא יציל אותם כי אי אפשר להסתתר מה'. "אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו" (ירמיה כג, כד) ואם יהיה אפילו חרדי אחד שיצטרף אליהם אני לא מקנא בו.

**מתגעגעת למקום שלי בגן עדן #302/2**

**אסתר, כ"ו ניסן התשע"ח**

אין לי כל כך מה להוסיף. ר' בנימין אמר כמעט הכל, אבל אני אוסיף טיפה. אני רק רוצה להוסיף שהנשמה היהודית זה הדבר המתוק ביותר, הטוב ביותר, האהוב ביותר. הקב"ה אוהב כל-כך את העם שלו. אם אנחנו מתגעגעים אליו – הוא מתגעגע גם אליו. הקב"ה רוצה כל כך שנהיה איתו לגמרי, הקב"ה רוצה שנהיה מאמינים לו, שנילחם נגד היצר הרע ונרצה אותו בלבד. הוא לא יתן לנו לאהוב משהו אחר **"לא יהיה לך אֱלֹקִים אַחֵרִים עַל פְּנֵי שְׁמֹתַי כִּי הוּא הַכֹּל יִכּוֹל וְהוּא רֹצֵה אֶת הָעָם שְׁלוֹ. וְהַקָּבָה מִקְנָא "כִּי אֲנֹכִי ה' אֱלֹקֶיךָ אֵל קָנָא" שם** כי הוא אוהב אותנו. הקב"ה לא רוצה שנבחר חיים של שקר, כי חיים של שקר מביאים רק למוות, מוות שנשאר מוות ולא יותר מזה, מוות שהבן-אדם נעלם לגמרי.

בנבואות כתוב כי מי שנמצא בירושלים ומבקש עם כל הלב מהקב"ה שיציל אותו – הוא ינצל, ואנחנו יודעים כי ה' יציל כל נשמה יהודית ויכריח אותנו לעשות תשובה, גם בחו"ל. **"וַיָּשָׁב וַיִּבְצֹד מִכָּל הָעַמִּים אֲשֶׁר הֵפִיצָה ה' אֱלֹקֵיךָ שָׁמָּה: אִם יִהְיֶה נֶדְחָךְ בְּקִצֵּה הַשָּׂמַיִם מָשָׁם יִבְצֹדְךָ ה' אֱלֹקֶיךָ וּמָשָׁם יִקְחֶךָ"** (דברים לג, ג)

ואנחנו, היהודים שהלכנו במדבר ואמרו עם כל הלב, עם כל המהות "נעשה ונשמע" – אנחנו נגיע לנצח, נצח נצחיים. אנחנו נהיה המשרתים של הקב"ה חו תהיה ההנאה הכי גדולה. נעבור הרבה סבל לפני זה, אבל בסוף זה יהיה טעם כל-כך טוב ונשכח מכל הלכדות, הסבל, הייסורי והתשוקות של העולם הזה. נשכח שהיה פעם העולם הזה ונהיה אך ורק לגמרי רוחניים. אני כל כך מחכה לזה. כבר עברתי הרבה שלבים בחיים שלי. התגלגלתי כמה פעמים בעולם הזה, ובגלגול שלי היום אני ילדה קטנה השונה מילדות אחרות (אסתר היא ילדה עם תסמונת דאון). אני יודעת בטוח שעכשיו תהיה גאולה השלמה, זה בטוח.

ועכשיו אני רוצה לומר טוב, ה' רוצה את העם שלו, ה' אוהב את עם ישראל, אבל גם עם ישראל צריכים לאהוב את ה' ולעשות את רצונו בלבד. ואם יהודי גר בניו-יורק או בחו"ל הוא צריך לעזוב את הבית שלו, ולא משנה אם הוא גר בבית פשוט או מפואר ולהגיע לארץ-ישראל. זה מה שצריך לעשות, ואפילו אם בארץ יש בלגן, אין דבר, אם יש לו את הכסף ואת היכולת, עכשיו זה הזמן להגיע לארץ ולא להיות ציוני אלא להיות יהודי אמיתי שחי אך ורק לפי התורה הקדושה, לחזק את היהדות פה בארץ ישראל. אנחנו, עם-ישראל פה בארץ-ישראל צריכים להתנגד עם כל הכוחות שלנו לכל החוקים והדברים הקשים שעושים נגד הדת פה. יחד עם זאת אנחנו צריכים לבדוד את עצמינו ולא להיות איתם, להחזיק את הילדים שלנו בבית אם צריכים. וכשיתחיל הבלגן, הרשעים והלא מאמינים ירצו ויברחו מהארץ או יכנסו לבונקרים ואנחנו יישאר למעלה ולא נפחד, כי הקב"ה יודע שאנחנו האנשים היהודים האמתיים, אנחנו הם אלה שעמדנו בהר סיני ולא שכחנו מה שאמרנו, מה שהבטחנו – "נעשה ונשמע", נעשה ונשמע לנצח.

ש.את אמרת כאלה דברים נפלאים, למה את בוכה?  
ת. אני בוכה כי אני מתגעגעת למקום שלי בגן עדן, אבל אמרו לי שאני צריכה לחזור לעולם הזה בשביל לעזור לעם-ישראל, אני בוכה גם כי אני יודעת כמה סבל עומד להיות גם ליהודים הטובים עד שנגיע לגאולה השלמה.

**שאלות ותשובות**  
ש. למרות הסכנות יש אנשים רדומים ועולם כמנהגו נוהג, מה לעשות לעורר אנשים והאם לומר להם לאסוף אוכל...  
ת. אפשר להגיד לאנשים לאסוף אוכל, אבל כבר עם כל האימונים ששומעים ברדיו – אני חושב שהם כבר לבד יתחילו לעשות את זה, אבל זה לא מה שיביא אותם לאמת, יהיו כאלה שיחשבו טוב אז נברח מפה, והרבה יברחו כשהיו ההפצצות הראשונות כמו במלחמת ששת הימים.

ש. מה אפשר לעשות כדי להקטין את הסבל של עם-ישראל?  
ת. רק להמשיך לנסות, לרצות למשוך, להעלות ולקרב יהודים מבולבלים לאידישקייט, שיראו יותר צנועים וכו' וכו'. להמשיך את העבודה, ללמוד, לשבת ללמוד, זה חשוב ביותר. כל יהודי אמיתי צריך ללמוד ולהתפלל, להגיד תהילים על עם-ישראל, לבכות, לבקש מהקב"ה שזה יעבור בקלות בשביל כל הילדים שלנו, הנכדים שלנו, ההורים שלנו. שכולם נצא מזה שלמים. מה יש לעשות? יש בלי סוף מה לעשות.

ש. פעם אמרת שבמלחמה האחרונה הרבה מתושבי הארץ יברחו לחו"ל לחסות בין הגויים ושמה ביחד איתם ח"ו ימותו...  
ת. נכון, אני עוד מרגיש שככה יהיה, יש איום ענק על מדינת ישראל, ורואים איך שהם בונים את זה, מצד הישראלים, האירנים, הרוסים הטורקים וכו'.

ש. האם יש האירנים הם עם הרשעים...  
ת. ודאי, גם שלישיה עכשיו שהיה להם מפגש החליטו שהם ביחד בכל דבר, וזה אירן רוסיה וטורקיה ועוד מדינות יצטרפו, כולם יצטרפו או לזה או לזה.

ש. האם מסוכן אלה הערבים בארץ...  
ת. יהיו הרב הפתעות והקב"ה אתנו והציונים יפלו. הרבה מהיהודים היום הם ערב-רב, תעשה קצת חשבון כמה יהודים יש בעולם וכמה מהם ממש יהודים אמיתיים. אנחנו לא יודעים בדיוק אבל יש הרבה שאפשר פשוט למחוק שוודאי הם לא יהודים בכלל, יש הרבה התבוללות, אבל אנחנו לא צריכים להיות עצובים כי כל העולם הזה נברא בשביל הנשמה היהודית, וכל אחד עם נשמה יהודית פשוט עובר מבחנים וכל אלה שנופלים לא היו שייכים בכלל להיות נצחיים, אז לכן לא להצטער. זה לא אומר שכל יהודי שנפטר ח"ו לפני ביאת המשיח הוא לא יהודי, הוא כן יכול להיות יהודי, אבל ברגעים האחרונים של כל המבחנים האלה נראה מי כן יהודי ומי לא יהודי.

**ילחץ על הכפתור האדום ויעיף טיל גרעיני #303**

**בנימין, א' אייר התשע"ח**

אני רוצה לומר שהמלחמה הגדולה שאנחנו יודעים עליה עפ"י הנבואות היא מאד מאד קרובה. אני מאמין שכל בן-אדם יכול להרגיש את זה, כל הסימנים ברורים.

ש. אני רוצה לומר שהמלחמה הגדולה שאנחנו יודעים עליה עפ"י הנבואות היא מאד מאד קרובה. אני מאמין שכל בן-אדם יכול להרגיש את זה, כל הסימנים ברורים.  
רוסיה נגד אמריקה, אנגליה וצרפת וכולם נגד סוריה של אסד. והאירנים נגד ישראל וישראל נגד כי מי שנגדה, והיפנים נגד צפון קוריאה, וצפון קוריאה נגד כל העולם הערבי, והסינים עם הרוסים, אבל בגדול נגד ארצות הברית. אני יכול להמשיך ולהמשיך מי נגד מי, ומי רוצה מלחמה עם מי, אבל אין לי כח לזה. זה ברור שאנחנו במלחמה, אולי עוד לא המלחמה בשיאה, אבל אנחנו במלחמה, זה יהיה יותר גדול ויותר גדול **עד שאיזה גנרל ילחץ על הכפתור האדום ויעיף טיל עם ראש חץ גרעיני זהו.**

אחרי זה, זה יקח מעט מאד זמן, לא מאמין שיותר מכמה שעות הכי הרבה, ואז יעופו טילים גרעיניים מכל הכיוונים, זה ישנה את פני העולם אבל ארץ-ישראל לא תיפגע. הכל יהיה שונה לגמרי. יהיה קשה להשיג אוכל ברוב העולם. אם רעבים אי-אפשר יהיה ללכת לקנות פלאפל או פיצה, כי הכל יהיה סגור.

ש. אם המלחמה תתחיל בסוריה?  
ת. יהיה פה גם כן, אבל אין לנו מה לדאוג, יהיו שלבים שלבים, לא לדאוג, הכל יהיה בנוי פחות או יותר על יציאת מצרים עד שהגיעו לארץ ישראל, ובמקום להגיע לארץ ישראל עם כנענים וכו' אנחנו נגיע לבית המקדש ולעולם הבא של משיח ולחיים רוחניים כמעט לגמרי. לא לדאוג, אנחנו נראה ניסים ענקיים יותר גדולים מאלה שהיו ביציאת-מצרים אז לא לפחד.

ש. הממונים על הבתי-יעקב והיישובות שלוקחים כסף מהנוצרים והערב-רב, אוי להם, אוי להם, אין להם שמירה מן השמים. ואם גידו בלי הכסף הזה לא נוכל להתקיים, או לא צריך מוסד גדול ומפואר. שהילד ישב כמו פעם בחדר, שיהיה חדר פה וחדר שם, רביה פה רביה שם, אבל לא עם הרשעים ולא החינוך לשקר שלהם.

הרשעים הטיפשיים לא מבינים שהקב"ה הוא הכל יכול אי אפשר להילחם נגדו. זה לא מספיק שנמרוד היה צריך ללמוד את זה, ובנוכחצו היה צריך ללמוד את זה, פרעה היה צריך ללמוד את זה. כל ההיסטוריה היתה צריכה ללמוד שאי אפשר להפטר מהיהודים. כל הדורות האלה לא הצליחו ועוד נשארו.

רק אלה שהתכוננו בצורה המכונה בגלל שמאמינים בקב"ה – רק אלה לא יפחדו. זה יהיה קצת מפחיד גם להם, אבל לא יפחדו ממש. הם ישמחו כי נמאס, נמאס מהעולם השקר.

ואנחנו נרצה לראות שכל הנבואות מתגשמות, כי כבר אי-אפשר לסבול את הסבל של השקר של העולם הזה. ולא רק שקר, יש גם אלימות, אלימות מילולית ואלימות פיזית. הנה מדינת ישראל – כמה שהשלטון משתמש בכח ובתקיפות נגד היהודים החלשים. גם אלימות מילולית וגם אלימות פיזית – זה מאד ברור.

יותר מבן-אדם אחד נרצח ע"י הרשעים, ואף אחד לא הועמד למשפט. הם

ש. הממונים על הבתי-יעקב והיישובות שלוקחים כסף מהנוצרים והערב-רב, אוי להם, אוי להם, אין להם שמירה מן השמים. ואם גידו בלי הכסף הזה לא נוכל להתקיים, או לא צריך מוסד גדול ומפואר. שהילד ישב כמו פעם בחדר, שיהיה חדר פה וחדר שם, רביה פה רביה שם, אבל לא עם הרשעים ולא החינוך לשקר שלהם.  
הרשעים הטיפשיים לא מבינים שהקב"ה הוא הכל יכול אי אפשר להילחם נגדו. זה לא מספיק שנמרוד היה צריך ללמוד את זה, ובנוכחצו היה צריך ללמוד את זה, פרעה היה צריך ללמוד את זה. כל ההיסטוריה היתה צריכה ללמוד שאי אפשר להפטר מהיהודים. כל הדורות האלה לא הצליחו ועוד נשארו.

ש. האם המלחמה תתחיל בסוריה?  
ת. יהיה פה גם כן, אבל אין לנו מה לדאוג, יהיו שלבים שלבים, לא לדאוג, הכל יהיה בנוי פחות או יותר על יציאת מצרים עד שהגיעו לארץ ישראל, ובמקום להגיע לארץ ישראל עם כנענים וכו' אנחנו נגיע לבית המקדש ולעולם הבא של משיח ולחיים רוחניים כמעט לגמרי. לא לדאוג, אנחנו נראה ניסים ענקיים יותר גדולים מאלה שהיו ביציאת-מצרים אז לא לפחד.

רוצחים את הדת, את הדת היהודית. הם מנסים למשוך אותנו בכל הכח למטה, לעולם החילוני, החולני המעוות שלהם. הם רוצים למשוך אליהם את היהודים שרוצים את עגל הזהב והעולם הזה, מושכים אותם עם כמה מילים יפות מהמסורת, עם כמה מנהגים. הרשעים עושים שטיפת מח, החל מהחינוך בגן, בתי-ספר ועד לתקשורת ההמונית - החרדים מוצגים כאורחים סוג ב' - פריטים ופרימיטיבים שלא עובדים, לא מתגייסים, מתנהגים בזלזול כלפי הנשים שלהם וכו' וכו'. אבל זה שקר, זה שקר. הם רוצים לחסל את כל החרדים, הם רוצים לחסל את האמת ואת כל מה שהקב"ה דורש מאתנו הם רוצים להוריד.

זה לא יעזור להם כי ה', הקב"ה הוא הכל יכול. הוא לא יתן להם והם יעלמו, אבל נסבול. נכון, זה יהיה מפחיד מאד, יהיו לנו ימי חושך, גלי צונמי ענקיים, יעשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי היס יושפכם על פני הארץ ה' שמו: (עמוס ה', ח) \* "בשעה שהקב"ה בקש להביא מבול לעולם נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם" גמרא, ברכות, נ"ט. רעידות אדמה, גשם של אבנים ומטאורים יפול על כדור הארץ, לא יהיה חשמל, לא יהיו מים בברזים. בסופו של דבר זה וגרום להרס של העולם כמו שאנחנו מכירים אותו, ורק ה' יציל אותנו בניסי ניסים מהשפעותיו של הכוכב המתקרב. "ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן: השמש והפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום ה' הגדול והנורא: יואל ג'. \* (ספר הזוהר, שמות פרק ב' "כיון יתחשך כל עלמא חמש עשרה יומין, וסגיאין מעמא דישראל יהון מתין בההוא חשוכא, ועל דא כתיב (ישעיה ס ב) כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאומים:)

והיהודים האמיתיים שקשורים חזק לקב"ה יעברו את זה בלי פחד. ה' יביא להם אור גם בימי החושך כי הם יהודים אמיתיים שרוצים להיות עבדי ה' לגמרי, לכן הם לא יסבלו כל-כך ולא יפחדו כל-כך כי הם יודעים במאה אחוז שה' יציל אותם. הם גם יודעים מה ה' רוצה מאיתנו ומשתדלים לעשות את רצונו.

ואלה שרצים אחרי עגל הזהב יסבלו נורא - לראות את כל השקר שהם בנו - הכל מתפרק, ממש מתפרק, הם לא יוכלו לסבול את זה ולא ידעו מה לעשות עם עצמם, כי מי הם ומה הם בלי עגל הזהב, בלי השטן שמכוון אותם לכיוון הלא נכון. תארו לעצמכם איך הם ירגישו כאשר ידעו את האמת ויבינו שהשטן הוא שליח של ה' והוא עושה את רצון ה'. והוא פיתה אותם לעשות עבירות שבתוך הלב שלהם הם רצו לעשות.

הקב"ה יעזור לעם-ישראל לשרוד, ומתוך כשענה מיליארד אנשים בעולם הזה - ישאר רק עם-ישראל הקטן עם כמה גויים צדיקים שרוצים לשרת אותנו והרשעים שרוצים לחסל אותנו.

ואחרי שהעולם יקבל קצת האיזון, יתחיל גוג ומגוג - כל הרשעים מכל העולם שנשארו בחיים אחרי הכוכב, יבואו לארץ ישראל כי הם רוצים לשלוט על כל העולם מירושלים. ולהפתעתם הם ימצאו כאן יהודים טובים שומרי מצוות ומאמינים בה'. אבל אין מה לפחד, ה' ישמור עלינו, הקב"ה לא יתן ליהודים להילחם במלחמה הזו. הקב"ה ישלח את משיח הליחם נגד כל הרשעים, כל הרשעים ימותו ואז תהיה שמחה גדולה מאד.

יש כאלה ששואלים מה נעשה עם עולם הרוס, ואני אומר שכל העולם הזה הוא עולם זמני. ה' בנה את זה לצורך ההתפתחות של היהודים, וכאשר יושלם שלב זה, העולם בצורה שלו כיום יעלם כי אין בו צורך יותר - אבל אנחנו לא נעלם, אנחנו עם הנצח, נקריב קורבנות ונגיע למימד הרבה יותר גבוה, אנחנו נשכח את עולם השקר הזה, נשמח ונרקוד ונשיר ונרוץ לעשות את רצון ה' כל הזמן, כל הזמן.

לא נצטרך לזאוג לפרנסה, ה' יסדר לנו את הפרנסה כמו שהוא עשה ליהודים שיצאו ממצרים והלכו במדבר ארבעים שנה, הם לא היו צריכים ללכת לעבוד בכל מיני עבודות. לא יהיה מצב שלא יהיה לנו אוכל לשבת ושנצטרך להתכופף לבוסים שלנו - לא לא לא, לא יהיה לנו כזה דבר, יהיה לנו כל מה שאנחנו צריכים ובשפע. ואפילו משרתים יהיו לנו, לא נצטרך לחפש איזה גוייה לנקות לנו את הבית. הגויים ירצו אלינו, יבקשו, יתחננו לפנינו שאנחנו נקבל אותם לעבודה, והעבודה עצמה תהיה התשלום שלהם. וכאשר נגיע לנצח - נבין שכל ששת אלפי שנה שהתגלגלו בעולם הזה הם רק פסיק קטן לעומת הנצח...

העולם כמו שהוא היום - יעלם ונהיה במימד אחר, ובית המקדש יהיה נצחי. שני בתי המקדש נהרסו בגלל העבירות שלנו, ובית המקדש השלישי יעמוד לנצח כי אנחנו, עם ישראל נעשה תשובה ואז גם אנחנו נחיה לנצח.

והמדינה שקוראים לה מדינת-ישראל - תעלם, היא תעלם עם כל הרשעות של העולם הזה. המדינה הוקמה ע"י רשעים ששנאו גם את הדת היהודית וגם ה' ישמור את הקב"ה ח"ו. הם חשבו עם הטיפשות שלהם שאפשר להילחם נגד הקב"ה, זה שטיות, לא קיים כזה דבר ולא יהיה אף פעם, אבל הם עקשנים ולא אכפת להם. הם יודעים איך להיות ראש ממשלה, איך להיות הנשיא של מדינת-ישראל, איך לבנות צבא שכביכול ישמור עלינו, אבל כל זה שקר, הכל שקר. הם במיוחד רוצים לחסל את החרדים וה' לא יתן, ה' לא יתן.

לא כל החרדים הם באמת יהודים אמיתיים, יש הרבה הרבה חרדים שהם ערב-רב, גם רוב החילונים הם ערב-רב, אבל בין החילונים יש גם יהודים שפשוט טעו וה' ימשוך אותם בחזרה אליו. רק היהודים האמיתיים והגרים האמיתיים ישארו.

מה עוד יש לומר, מי שלומד יודע כי מה שאמרתי - אומנם זה בצורה פשוטה

ביותר על-מנת שכולם יבינו את זה - שזה אמת.

וכל מי שחושב שהעולם הזה כמו שהוא עכשיו - ימשיך, מי שחושב שיש לעולם הזה זכות להמשיך כמו שהוא - אז הוא לא מבין, הוא רק רוצה להמשיך עם המסיבות של הרשעים. ולכן, מי שרוצה לחזור לקב"ה, אני מציע לו לעשות את זה עכשיו, להתחיל ברגע זה, להתחיל כדי שלא יצטרך לסבול. ומי שהוא ערב-רב שחושב שעכשיו הוא יכול לחזור בתשובה 'כביכול', אבל לא עם כל הלב והמהות שלו - זה לא יעזור. ה' יודע הכל, ה' יודע את ליבו ומחשבותיו של כל בן-אדם, והבן-אדם הזה לא ישרוד.

אז לכן, היהודים והגויים שמבינים את האמת - עכשיו זה הזמן, והזמן הולך להיגמר. ארצות כמו שאנחנו מכירים אותם - כבר לא יהיו, אנחנו כאן בארץ-ישראל נהיה בלי ממשלה שתגיד לנו מה לעשות, ממשלה שרוצה להעניש אותנו רק בגלל שאנחנו רוצים להתקרב לה'. מענישים אותנו כי אנחנו יודעים את האמת. הם שונאים את התורה וכל הארץ מלאה זימה. העולם נהיה עקום - כל הארצות וכל העולם מלא זימה, זה צריך להיגמר ובעתיד הקרוב יהיה סוף לדבר. עם ישראל הטהור והקדוש - אנחנו נגיע לנצח נצחים, עם ישראל חי חי - עד בלי די.

### חיים כאן את כל הנשמות שהיו בהר-סיני #303/2

אסתר, א' אייר התשע"ח

ברוך ה' בן דיבר משהו מאד יפה, מאד אמת. נהנתי מאד ואוסיף רק דבר אחד - נכון שיהיה מאד קשה, זה לא יהיה זבנג וגמרנו, אבל לא לדאוג, אנחנו נזכור את הזמנים האלה ונשמח, נוכל לעבור את זה בלי פחד, רק עם הפנים לה' כל הזמן. כמו שאתם נהנים להסתכל על צדיק כי רואים את האור הקדוש שיוצא ממנו, ככה נרגיש עם משיח, ואחרי השלב הזה - גם עם הקב"ה. אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל תהיה כזו הרגשה כל-כך טובה, רגיעה ממש בכל מקום - בגוף ובמחשבות. אנחנו רק נשתוקק להיות אחד עם ה'. תהיה רק קדושה ללא טומאה.

אני שמחה שבאתי לעולם הזה, אפילו שבהתחלה הצטערתי. ברוך ה' אני בבית של מאמינים ממש, וגם אני רואה פה את בנימין ואני מכירה אנשים מאמינים ממש שגם חיים רק כדי לקבל משיח צדקנו, אנשים שכל המחשבות שלהם וכל הרצונות שלהם - זה רק זה, זה עושה לי כל-כך טוב, שאפילו אם יש רק כמה אנשים כאלה בעולם - זה שווה הכל. ואני יודעת שישנם כאן את כל הנשמות שהיו בהר-סיני - והם הרבה יותר מהאנשים שאני מכירה, אבל לא משנה, זה יהיה משהו משהו.

כל יהודי אמיתי שווה אלפי אלפי ערב-רב, מעמקים, אדומים, ערבים וכו', לא יהיה יצר הרע, יהיה רק טוב. אין לי יותר מה לומר, אני מאד שמחה לדבר, לפחות אני יודעת שיש לי תפקיד בחיים האלה בעולם הזה, שכל-כך פחדתי לבוא אליו. בקשתי שאני אבוא כך [עם תסמונת דאון] כדי שלא יהיה לי נסיון וברוך ה', ה' הביא אותי למשפחה נורמלית ולא במשפחה לא נורמלית כמו שרוב האנשים היום. די.

### אז נשמח כמו שלא שמחנו 2000 שנה #304/1

מנחם, י' אייר התשע"ח

עם ישראל, אני מתחנן לפניכם - תחזרו בתשובה, העולם הוא לא כל השטיות שאתם מתעסקים עם זה - העולם הוא הקב"ה. כל העולם - הים, ההרים, הכוכבים, כל מה שחי וכל מה שאנחנו רואים וכל מה שאנחנו לא רואים - הכל זה הקב"ה.

מכל האוכלוסיה של 7 מיליארד בני-אדם בעולם הזה - רק מעטים יודעים את האמת שאין עוד מלבדו, שהוא הכל, הכל יכול, פשוט הוא הכל. וכדי לעבור את המבחן הגדול שיש לנו בעולם הזה - אנחנו צריכים קודם כל להכיר בזה שהוא הכל, אין עוד מלבדו ואנחנו בעצם כלום - הוא נותן לנו חיים, הוא נתן לנו גוף **הנשמה לך והגוף פועלך ומי ידמה לך..."** הוא נותן לנו יכולת, הוא יודע מי אנחנו כי הוא יצר אותנו. אמא לא יצרה אותנו - היא רק כלי להביא אותנו לעולם, גם אבא לא יצר אותנו כי גם הוא כלי להביא אותנו לעולם. הקב"ה יודע אותנו מ-א' עד ת', יודע כל דקה בחיים שלנו - מה היה ומה יהיה. אנחנו לא יודעים, אבל הקב"ה יודע - כי הוא האבא שלנו והאמא שלנו והוא הכל יכול, הוא הכל. ואנחנו לפעמים עושים חטאים והוא גם יודע שנעשה חטאים, והוא יודע אם נחזור בתשובה עם כל הלב או לא ח"ו.

**הוא ברא את העולם עם עבר הווה ועתיד.** הוא יצר את הזמן, הוא נתן לנו שעונים כדי שלא נאחר ואם נאחר אז מה? לא קרה כלום, רק שלא נאחר לשחרית מנחה וערבית וכו' - כי זה נצחי ואת זה הוא ברא בשבילנו. אבל רק בעולם הזה, אבל בעולם הבא של משיח לא יהיה שום דבר כזה, נתפלל ונהלל את ה' כל היום לא משנה מה, לא נצטרך לנוח, לא נצטרך לדבר שטיות, נדבר רק קדושה. ואני מבין שיש כבר אנשים שכבר אומרים "אוי, משעמם, מה נעשה בשביל הכיף?". הקב"ה ברא בעולם הזה גם את הכיף עבור הרשעים והטיפשים שרוצים רק כיף וזה הסט"א (סיטרא אחרא). סט"א שכל היום גורם לאנשים לרצות בידור. בידור זו העבודה של הסט"א, אין כזה בידור בעולם הבא של משיח. יש את הקב"ה ויש את אהבת הקב"ה לעם-ישראל ואהבת עם-ישראל לקב"ה. נחיה רק לשרת אותו, לשמח אותו וזה יהיה כל כך טוב, כל כך נהדר שאין מספיק בשביל לתאר את זה.

אתם מבינים? אני מקווה שכך ואני יודע שרשעים לא יבינו, הם רוצים את השטן ימשיך? הוא השטן שיודע לתפוס את הערב רב, את העמלקים, את

האזורים, את המוסלמים ואת הנוצרים ואת כל הגוים. ולמה? כי הוא מושך אותם לעולם הזה, הוא מושך אותם להנאות הרגע של הגוף. זה ממש חבל, אבל כנראה שהאנשים הנמשכים לזה לא ראויים ליותר מזה. ואני רוצה לומר כי מי שהולך אחרי השטן ימשיך מסכן מאד. כל ההנאות הגשמיות הן הנאות לרגע אחד. כמה הן-אדם יכול לאכול? אם אוכלים יותר מידי הקיבה מתפוצצת. אלה שהולכים אחרי השטן ח"ו, מתעסקים עם כל מיני הנאות. אבל עד כמה אפשר ליהנות? יש גבול לכל דבר ואחרי זה, זה פוגע בהם חזק וקשה ואפילו זה יכול להרוג אותם, אבל הם רק דואגים שיהיה להם כיף, שיהיה עם החושים ולא עם הנשמה, הם בכלל כבר לא מרגישים את הנשמה, הם לא רוצים לעזוב את החושים, אפילו שהם כבר חוזלים מזה, אפילו שזה עושה את הגוף שלהם לא בריא ועייף, הם לא רוצים לעזוב את זה.

השטן כנס פנימה ומשגע את העולם, והעולם שלנו היום דומה יותר לסדום ועמורה מאשר כל דבר אחר. הסדום ועמורה זה רוב העולם, גם במדינת ישראל זה קיים. לא בארץ ישראל - במדינת ישראל זה קיים, זה מה שיהרוג את רוב האנשים בעולם, אבל לא את הצדיקים ולא את היהודים האמיתיים, כי הם לא סובלים מזה, אולי זה מושך טיפה, אבל באיזה מקום עושים תשובה ורוצים להיות קדושים. כל יהודי אמיתי רוצה להיות קדוש, אין לו שום רצון להיות כמו הגוים.

יש כאלה שההורים שלהם התבוללו ואפילו יכול להיות שעברו מאז כמה דורות, אבל כשמוגיעים לעולם הזה, אפילו שהם רחוקים ואפילו מחללים שבת שלא נדע, אבל כאשר הם רואים צדיק, אז הלב שלהם נמשך אליו ועם כל המהות שלהם הם רוצים להתקרב אליו, ואז גם הרצון ללמוד תורה מגיע. יהודי אמיתי רוצה להיות קדוש, להתקרב לה' כמה שרק אפשר, בלי שום גבול, אבל אלה מעט מאד אנשים לעומת כל אלה שחיים פה בעולם הזה.

אנחנו נראה בעתיד הקרוב ניסים כל-כך גדולים וזה יפחיד אותנו - אבל נשמח, כל יהודי אמיתי ישמח. דיו מספיק עם העולם המלוכלך הזה, המטונף עם אנשים עקומים ומגעים. אנחנו, גם הרחוקים שבנינו וגם הקרובים שבנינו נבין, נבין שה' עושה את הכל. העולם הזה נברא אך ורק להחזיר את היהודים לקב"ה עם רצון לא לעשות עבירות. ובכלל עם רצון עז להתקרב אליו ולהגיע לרמה רוחנית כזו שנוכל להיות עבדי ה'. שנהיה קדושים גם, גם הגברים וגם הנשים ונרצה רק קדושה.

בעתיד הקרוב ביותר תהיה מלחמה קשה ביותר, היא לא תארך הרבה זמן אבל תגרום להרס ענקי, העולם יאבד חלק גדול מהאוכלוסייה שלו בזמן קצר ביותר. אבל לא לפחד עם ישראל, אתם הילדים, הבנים והבנות של הקב"ה והוא ישמור עלינו. לא לפחד, לא לפחד!

ואחרי זה יבוא הכוכב, כבר אפשר לראות את הכוכב יותר ברור ויותר גדול, הוא מאד קרוב וכבר משפיע פה על כדור הארץ. אולי אתם לא מרגישים כל כך, אבל יש מקומות בעולם שמרגישים את זה מאד חזק עם רעידות אדמה אפילו בסולם 9 של ריכטר. יש פתאום שלג במדבר, וחס איפה שצריך להיות קר. הקיץ החורף התבלבל, ובכלל המון חיות ודגים מתים בלי סיבה.

כמו כן ישנם הרי געש שמתפרצים בכל העולם - אחד אחרי השני, יש כבר מאות מטאורים גדולים וקטנים שפוגעים בכדור הארץ וגורמים לשרפות ענקיות וכו'. בחדשות לא מספרים לנו את הכל, ואם בטעות מספרים, אז פשוט מורידים את זה מהר כדי שנשכח. זה נהפך לעולם של אלימות שאף פעם לא היתה עד כדי כך אכזרית כמו שהשטן יודע לעשות ולהשפיע על אנשים לעשות, אבל ה' ישים לזה סוף.

השמש הקטנה (מכונה בשם נמיס) עם לקט כוכבים המסתובבים סביבו (אחד מהם נקרא פלנט-אקס, ניבירו, בעל הכנפיים, הדרקון האדום ועוד כמה שמות) - זה ברור מעשה ה'. רק ה' יכול לעשות כזה דבר שפתאום מופיע כוכב ומגיע בדיוק לידנו. כדור הארץ הוא הכוכב היחיד ביקום שיש בו בני-אדם. זה הכל עשוי נברא עבורנו. השמש, הירח, הכוכבים, הכל נועד כדי להחזיק את כדור הארץ שיהיה גם יום וגם לילה, שהכל יעבוד כמו שצריך וכו'. זה הכל נברא בשבילנו.

בואו עם ישראל, הסוף כמעט מגיע, תבואו איתי, אני צדיק, תבואו איתי, נלך אחרי משיח צדקנו והוא יביא אותנו לבית המקדש. נעבור כל מיני דברים עד שנגיע, אבל לא לעזוב, לא לעזוב! נלך אחרי משיח צדקנו שיביא אותנו לבית המקדש, ויביא אותנו לכסא הכבוד ואנחנו נכיר מקרוב את אבינו שבשמים.

אני רוצה לומר לכל העולם היהודי - הגיע הזמן לעלות לארץ-ישראל. מי שיכול להגיע - הוא ירוויח בסוף. מי שלא יכול - להתפלל לה' שיעזור לו להגיע לא"י. נכון, אומרים בשביל מה להגיע לא"י, הרי יש שם שלטון של רשעות שרק רוצה לגמור את היהדות ה' ישמור, אז למה להגיע לא"י שיש בה ממשלה שרוצה להפוך את היהודים פה לגוים או לכאילו יהודים. למה להגיע לפה? כי אנחנו ממש לפני הגאולה!

פלא יועץ, ערך גאולה: 'ומסימני המאמין ומצפה לישועה הוא... שלא יבנה בתים רבים חזקים ועליות מרווחים בצירותים ופטורים ציצים בארץ נכריה, כי מי שהוא נכון לבו בטוח יושב ומצפה מדי יום ביומו כי קרוב יום ה' שיקבץ נדחיו ונקומה ונעלה אל הר ה' מקום מקדשנו, ולא יקבע דירתו דירה נאה בארץ הטמאה, ומה גם כי ימינו כצ' עובר וגרים אנחנו בעולם הזה.

אנחנו לא צריכים דמוקרטיה, אנחנו יודעים שאין לנו שכל לעומת הקב"ה, ורק הקב"ה יכול לכוון אותנו. כמו תינוק היודע שההורים שלו הם מכוונים והם מחזיקים אותו. הם מאכילים אותו, הם משכיבים אותו לישון ומכסים אותו בשמיכה כאשר קר. הוא יודע שהם שומרים עליו. ולנו יש את הקב"ה השומר

עלינו, אנחנו לא צריכים את המדינה, אנחנו צריכים את הקב"ה. והקב"ה יוציא אותנו מהמדינה, אבל לא מארץ-ישראל. הוא פשוט יהרוס את המדינה ואנחנו היהודים האמיתיים נשאר. הקב"ה ישמור עלינו גם כשהכוכב יגיע עם כל ההרס שהוא מביא. ואפילו כשתהיה מלחמת גוג ומגוג הקב"ה ישמור עלינו, לא יקרה לנו כלום בעזרת ה'.

נכון, הרבה אנשים שנחשבים ליהודים אבל הם באמת ערב רב - יעלמו, אפילו קרובים שלנו שלא נדע, אבל זה לא משנה לנו כי נדע שאם זה קרה, ה' יודע מה הוא עושה.

אנחנו, עם-ישראל נחזור לקב"ה פה בארץ ישראל, אנחנו נרגיש את הקדושה הרבה יותר חזק ובמיוחד כשאין בבלולים, זה יבוא חזק מאד זה יביא אותנו לרמה רוחנית הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו עכשיו, ואחרי זה הקב"ה יגלה לנו את כל האמת. זה יהיה גילוי מדהים בשבילנו, מעל ומעבר לכל חוויה שהיתה לנו מהאדם האשון ועד היום, אבל נדע שזו האמת, אז נשמח כמו שלא שמחנו 2000 שנה. ארץ ישראל, במיוחד ירושלים היא רק המעבר לעולם הבא. ירושלים תישאר, כדור הארץ לא ישאר, עם-ישראל ישאר לנצח.

ש. כמה יסורים אנחנו עוד נצטרך לעבור?  
ת. רוב הסבל יהיה הפחד, גם לראות את הערב רב נעלם - זה יפגע בנו מאד, כי אלה יהיו אנשים שלא תמיד ידענו מי הם בכלל, יכול להיות שהם אנשים קרובים ה' ישמור, והפרידה מהם יכולה להיות מאד כואבת ועצובה, אבל אנחנו רוצים להיות עם ה' - לא משנה מה. אם ה' מראה לנו שהם ערב רב, אז צריכים לקבל את זה בהכנעה כמו ה' 20% יהודים שיצאו ממצרים וקברו את ה-80% שנפטרו במכת החושך ולא רצו לצאת ממצרים.

### ירושלים תהיה המעבר מהעולם הזה ל... #304/2

אסתר י' אייר התשע"ח

אני לא מבינה מה יש לי עוד לומר, הצדיק הזה (מנחם) אמר את הכל כל כך יפה, מה יש לי עוד להגיד. רק לחזק אולי קצת את מה שהוא כתב. ארץ-ישראל, בעיקר ירושלים היא מקום קדוש, מקום נצחי מקום שבעתיד הקרוב יהפוך באמת למעבר בין העולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו עכשיו, למימד אחר לגמרי, זה לא העולם הבא שאליה הנשמות הולכות אחרי שעזבים את העולם הזה, זה מקום אחר - עוד יותר טוב.

אני מחכה מאד לגאולה השלמה. כאשר שאלו אותי בשמים לפני שירדתי לעולם הזה, אם אני רוצה לחזור לפה ולתקן את מה שהייתי צריכה לתקן, אני מיד עניתי - כן, ולמה? כי מי שנמצא עכשיו בעולם הזה, אם הוא היה בהר סיני ואמר "נשעה ונשמע" - היהודי הזה יזכה מיד לעולם הבא של משיח בלי לעבור את שלב המיתה, הוא יעבור מחיים לחיים - ולזה אני מחכה.

העולם הזה כמו שהוא עכשיו הוא מקום שבני אדם רשעים הרסו. הם כל כך לא רוצים שמישהו יגיד להם מה לעשות, שמישהו יגיד להם להיות צדיקים ולעזוב את השקר שלהם, הם לא מסוגלים לשמוע בכלל או לרצות את האמת. הרשעים חייבים להימחק והצדיקים שהם מעטים מאד - יחיו חיי נצח.

ולאחיות היהודיות שלי, אני רק רוצה לומר לכן - מי שהולכת לא צנועה לא תוכל להיכנס לבית-המקדש. יהיו שומרים שמה, שומרים ושומרות. יהיו מלאכים ובודקים - מי צנוע ומי לא, אתן באמת חושבות שאפשר להיכנס לבית המקדש ולזכות ולהגיע לעולם הבא של משיח עם לבוש לא צנוע? ודאי שלא. גם אם הגברים צנועים בלבוש, עם הולכים עם מעיל ארוך, זקן ארוך, פאות, כיפה גדולה וכו' אבל אם האישה שלהם הולכת לא צנוע, או אם המחשבות שלהם לא צנועות - השומרים יודעים את המחשבות שלהם וזה יפסול אותם. לא לפחד, ההכנה הכי טובה זה להתקרב לה'

### אנחנו נעבור למימד אחר #305

דניאל, א' סיון התשע"ח

אבא, אני כל-כל עצוב וכואב מצד אחד ומאד מצד שני. מאד מתרגש מצד שני. אני מתרגש בגלל שאני כבר יכול לראות סוף סוף שאנחנו נכנסים לגאולה השלמה, ואני עצוב בגלל שאני רואה את הכאב והסבל שהעולם עובר עכשיו, העולם פשוט נופל בכל התחומים, הרוב נופל לצידו של השטן ימח-שמו, ורק חלק קטן, פצפון מתוך אוכלוסיית העולם הולך לכיוון הקדושה. ובין אלה שהולכים לכיוון הקדושה לבין הרשעים הגדולים ישנה איזה קבוצה מבולבלת שלא יודעת מה קורה בכלל ולאן ללכת, מה האמת ומה השקר, פשוט מבולבלת לגמרי.

העולם נראה לנו גדול, שבע מיליארד בני-אדם המאכלסים את העולם זו כמות גדולה מאד, אבל עם ישראל שהוא קטן כל-כך ביחס לאוכלוסיית העולם - בחשיבותו הוא מעל ומעבר לכל העמים האחרים גם יחד. ובעתיד הקרוב אנחנו נגיע לאמת והאמת תשלט.

אתמול היתה שמחה גדולה במדינת ישראל, ואני אומר מדינת ישראל ולא ארץ-ישראל כי זה לא אותו הדבר. אמנם הם באותו מקום, אבל אין קשר, כי אין במדינה קדושה והיא מורכבת ובנויה אך ורק משקר. מההתחלה המדינה נבנתה על שקר, היא נבנתה על מלחמה נגד בורא עולם, נגד הכל יכול. מדינת ישראל חגגה אתמול את פתיחת השגרירות האמריקאית בירושלים, והכירו בכך שירושלים היא בירת ישראל, כאשר רוב מדינות העולם לא מכירות בזה ואמריקה הגדולה מכירה בזה והיו כל מיני נאומים יפים מאד, ואפילו ראש הממשלה בהתרגשות ובהתלהבות גדולה מול ניציגים ומצלמות מכל העולם - ברך נגד הרצון שלו ונגד האמונה שלו - את ברכת "שהחיינו" עם שם מלכות -

”ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה” – זה סימן של הסוף. כי ראש הממשלה לא התכוון לומר את זה, אבל ה' פתח את פיו והכריח אותו לומר את האמת – שרק הקב"ה עושה את הכל, רק הקב"ה הוא הכל יכול ולא צה"ל ולא הכנסת ולא אף-אחד אחר. ה' נותן לנו דרך הרשעים, להציץ לעתיד אל מה שעומד להיות, שכל העולם יכיר בקב"ה כהכל יכול ואין עוד מלבדו.

עכשיו נחזור למוצ"ש שעבר בו היתה תחרות אירוויזיון (תחרות זמר מלאה פריצות באירופה, כל מדינה שולחת זמר ושופטים מכל המדינות בחורים מה השיר הנבחר, צופים בתחרות מאות מליוני בני-אדם. התחרות נערכת מידי שנה במדינה הזוכה של שנה קודמת). אני ידעתי ברור שישאל תנצח, איך ידעתי? כי אני חש שהרשעים עושים שהיהודים ירגישו בעננים ויהיו שמחים מאד.

ובאה בחזרה מישראל, ודאי שלא צנועה בכלל, מחללת שבת כי הרי התחרות היתה במוצ"ש והם עבדו כל היום כדי להיות מוכנים. השיר היה שיר – אני לא יודע אפילו איך לתאר את זה, מוזיקה זה לא היה. קשה לאזניים לעכל איפה המוזיקה בזה, רק פשוט רעש. אפשר להגיד שזה מתאים בדיוק לדור הזה. והם, הרשעים תכננו את זה מראש, זה היה ברור שזה הכל הצגה. כמו שאנחנו יודעים משנים קודמות שזו לא בדיוק תחרות לפי החוקים. יש כל מיני סיבות שמדינה אחת או אחרת נבחרת. וכהגברת חזרה לארץ אתמול בלילה, היא עשתה הופעה גדולה חיים בכיכר רבין בתל-אביב, באו המונים. ואנשים שמחו, קפצו והשתוללו משמחה, אבל אני בכיתי – כי שאלו אותה – מה עם השבת, מה יגידו בשנה הבאה בירושלים, הרי כאשר היא זכתה, היא התלהבה וצעקה ”לשנה הבאה בירושלים”. לקחת את המילים הקדושות האלה ולהשתמש בזה, שדבר כל-כך מלוכלך יגיע לירושלים ומאחר שהתחרות היא תמיד במוצ"ש, זאת אומרת שיהיה חילול שבת ענקי כדי להתכונן. שאלו אותה – ”מה יהיה עם השבת”, והיא ענתה – ”כמו שלא הפריעו לי בזה, זה לא יפריע לאף-אחד”.

יכול להיות שהיא צודקת ח"ו, כי היהודים החרדים בכלבלב, שכחו מה כן ומה לא. חלק מהחרדים מתייחסים לחילונים כמו לגויים – שיעשו מה שהם רוצים. אבל יותר ויותר הרשעים שנחשבים כיהודים מושכים את החלשים שבינו לתוך העולם שלהם.

אנחנו בסכנה גדולה – לא מהערבים, ולא מהרוסים ולא מהסינים ולא משנה מי. אנחנו בסכנה – סכנת-מוות, מוות נצחי ח"ו, ולמה?

כי אנחנו – עם-ישראל. ה' בחר בנו אותנו להיות העם שלו, זה בא עם הרבה הרבה אחריות, עם הרבה דרישות, אבל כל הדרישות של הקב"ה – רק מביאות אותנו לנצח, מביאות אותנו להשתחרר מהיצר הרע – שמושך אותנו לכל מיני דברים אסורים בהחלט. דברים שנותנים לבן-האדם הנאה רגעית, אבל לא הנאה נצחית, דברים שהם מלוכלכים – הם לא לפי הטבע שה' בנה את העולם הזה.

כאשר תהיה הגאולה השלמה – הכל ישתנה, הטבע כבר התחיל להשתנות, הטבע של העולם הזה, כדור הארץ שאנו חיים בו – משתנה, מזג האוויר השתנה, הכל השתנה. ואנשים, בני האדם משתנים לרעה, מתעסקים עם דברים שהיו אסורים ולא מקובלים על כל האנושות, ועושים את זה חזקי – שזה מותר, גם אם פעם זה היה נגד החוק. זה נגד התורה – איך שלא יהיה.

הרשעים – הפכו את העולם לדמוקרטיה כביכול, עוד מעט גם החיות יצביעו... דבר אחד ברור – גם ההתנהגות של בני האדם וגם ההתנהגות של החיות השתנו. האסור נהיה מותר והמותר נהיה אסור. לדוגמה התורה אומרת ששוק באשה ערוה ואסור לגלותו, אבל ברוב הסמינרים של בתי-יעקב הפכו את זה – ואסור ללכת עם חציאת ארוכה ויש סמינרים שאם הבת באה עם חציאת ארוכה – שולחים אותה הביתה כי זה בניגוד לתקנון הצניעות. ועוד דוגמה – התורה אומרת ”שער באשה ערוה” או שמים על הראש שערות של אשה אחרת – זה נחשב למותר. יש הרבה דברים שהם אסורים לפי הדין אבל בעולם החרדי אסור לדבר נגד, כי זה כל-כך מצוי היום בגלל שאין לראשי הישיבות וראשי הסמינרים את האומץ והרצון ללמד את האמת. הם כמו כל העולם שהולכים על פסיכולוגיה, שזה לבד הורס את היהדות.

העולם החרדי מושפע מאד מזה. אנחנו יכולים להגיד – טוב, זה בירור גדול, הרי כתוב שיהיה בירור לפני שמושיח מתגלה, מי הם ערב-רב או עמלקים או אדומים וכו'.

מי שהוא יהודי אמיתי – כל הטינופת הזו – מגעילה אותו, הוא בורח מזה, וכל אלה שנולדו עם הנטיות של עמים אחרים, או שהם ערב-רב, שעוד יש להם את הנטיות של מצרים, או שבאו ממשפחות שלא היו כמו שצריך. אבל המשיכה הזו למה שאסור – היא מאד חזקה, ואפילו אם הערב-רב ישב וילמד יום ויליה תורה – זה לא יגן עליו – כי אין לו את אותה נשמה – אותו בסיס שיש ליהודים האמיתיים. לגרים אמיתיים יש נשמה יהודית ויש להם את הכח להילחם נגד השקר, ואלה שלא התגיירו כמו שצריך – אין להם.

יבוא עכשיו מצב מבלבל וקשה ביותר, היהודים האמיתיים יבינו את האמת, הם יבינו כי יש להם נשמה יהודית ולא משנה אם הם רחוקים או קרובים לאמת. הרחוקים יתקרבו לאמת שוב. היהודים האמיתיים יבינו שכדי לשרוד צריכים להתנתק מעולם השקר ולשמוע על עצמנו בקהילות סגורות יחד.

כי אם ישאר עם השקר, עם הטינופת, עם החוסר קדושה בצורה איומה – ניעלם – חס ושלום. ה' לא יתן לנו להיעלם. ה' ברא אותנו, ה' ברא את היצר הרע, ה' ברא את אדם וחווה והכניס את השטן לתוך הגן-עדן – כדי לבחון

אותנו, כדי לבנות אותנו, כדי שנהיה חזקים, להגיד ליצר הרע – לא, לא רוצים, לא נלך נגד הקב"ה.

**אנחנו הדור האחרון**, הדור הכי נמוך, אבל בגלל המלחמה הכל-כך גדולה שיש לנו, דוקא יותר מכל דור אחר, בסופו של דבר – נהיה הדור הכי גבוה. וכשיגיע הרגע שמושיח מתגלה, אחרי שנעבור הרבה הרבה צרות, זה מאד מאד קרוב נגיע לרגע הזה והקב"ה יביא אותנו לבית המקדש השלישי – שיהיה נצחי, ואז נדע ונבין את האמת ולא יהיה לנו שום צורך בשקר, ללכלוך, לתאוות כי אנחנו נהיה כל-כך קרובים לאמת, כל-כך קרובים לקב"ה. היצר הרע לא ימשוך אותנו כלל לשום כיוון, ומהרגע זה נעלה ונעלה ונעלה.

בינו את בית המקדש הראשון בעזרת ה', ואחר-כך את בית המקדש השני כדי שלעם-ישראל יהיה מושג מה זה בית-המקדש. בכל ההיסטוריה מאז האדם הראשון היתה רחוקת מה הזמן, אבל בסוף אנחנו נגיע עליה הגדולה, והעליה הגדולה תביא אותנו לבית-המקדש השלישי, הנצחי. את המושג של בית המקדש ואת הקדושה שצריך כדי להגיע לשם – יש לנו כבר, ה' עזר לנו לאורך כל הדרך, ה' שלח לנו רבנים, צדיקים גדולים שיכוונו אותנו וילמדו אותנו, על מנת שנבין את האמת בסופו של דבר. יש בלי סוף מה ללמוד כדי להבין וה' יפתח לנו את הראש – לכל האמת ואז לא יהיה צורך כלל לכל הדברים העקומים.

דמוקרטיה – המושג הזה הוא שקר, דמוקרטיה זה אומר – אם אתם אתנו ולא מפריעים לנו לחלל שבת, ובכלל משתתפים בזה – זה דמוקרטיה, אם אתם לא מפריעים לנו עם כל הכשרות שלכם – זה דמוקרטיה. אם אתם נגדנו, ולא רוצים ללכת לצבא של גויים שזה ”כאילו” של יהודים, אם אתם לא רוצים להשתתף בכל מיני דברים שלנו – אז אתם פושעים – זה הדמוקרטיה. כלומר – דמוקרטיה זה שהחרדים יעשו מה שאנחנו החילונים נכתוב להם מה לעשות, ולמה? כי אנחנו רוצים מדינה חילונית. אצל הקב"ה אין דמוקרטיה, הוא הכל יכול ומכתיב את הכל והכל הוא טוב. ומי שמגיע לנצח – יהנה הנאות שאי אפשר להשוות בשום כיוון ל”כביכול” ההנאות המסכנות והרעות והלא נעימות של עולם השקר.

יותר להסביר אני לא יכול, אני רק יכול להגיד ברור – עם-ישראל אנחנו ב- סוף יום, זה הסוף, אולי זה יקח עוד שבוע, עוד חודש, עוד 12 חודשים, לא יודע, אבל לא הרבה זמן, ומשבועות יתחילו הצרות והבלבולים הכי גדולים. אני מזהיר אתכם ואני מבקש מכם, אני יהודי ויש לי לב לכל יהודי אחר. היהודים מרגישים באופן טבעי שאנחנו משפחה אחת. אני מבקש מכם תחזרו לאמת כי יש עוד זמן לחזור לאמת. כל יהודי אמיתי, כל יהודי שאמר ”נעשה ונשמע” בהר סיני – ינצל, הוא יתפוס את האמת בסוף. ה' לא ישאיר אף יהודי אחד בעולם הזה של השקר, הוא יקח את כולם, את כל הילדים האהובים שלו. גם מי שבכל אופן מתנגד ולא רוצה להגיע לאמת בגלל שיש לו עקשנות ה' ישמור, ה' לא יעזוב אותנו עד שהוא יקבל את האמת, זה לא רק לקבל את האמת כדי לעשות את הקב"ה שמח, לא, אלא לקבל את האמת באמת – עם כל המהות שלו. הקב"ה ימשוך כל יהודי ויהודי בחזרה ויציל אותם – אחד, אחד. אם הוא בארץ או בחו"ל לא משנה איפה, הוא יציל אותם. אפילו הצדיקים שנפטרו בחו"ל, הם יתגלגלו לארץ-ישראל, ומאריך-ישראל אנחנו נעבור למימד אחר.

הארץ לא נבראה לנצח. עם-ישראל נברא לנצח, ומי שמבין את זה ומאמין בזה, יבין מיד מה צריך לעשות ואיך הוא צריך לעשות. ובתוך החרדים עכשיו – יש מלחמות אחד עם השני. למה? כי בתוך כל הקבוצות השונות השייכות לעולם החרדי יש אנשים שלמעשה הם ערב-רב, עם זקנים ארוכים, פאות ארוכות, לבוש חרדי – אבל הם ערב-רב. ממבט אי-אפשר לדעת מי שייך למה, אבל יגיע המבחן עכשיו. הערב-רב לא יגיע לנצח, אלה שנמשכים לשקר – ילכו לשקר ויעלמו. ואלה שמבינים את האמת ממש – אז הם יהודים וינצלו. לא יהיה קל, יהיה שוק להרבה אנשים מההרס העצום והשינויים שיהיו בכדור הארץ, ולא סתם שוק. והמשיח יתגלה, לפני שהוא מתגלה תהיה מלחמת עולם ואנחנו על סף מלחמת עולם, יש צדיקים שכתבו את זה לפני הרבה מאד שנים והנה זה קורה. הנבואות – במדויק – מספרות על התקופה שלנו – אפילו שמות של המדינות. עם ישראל – אנחנו צריכים להבין – נולדנו בשביל להגיע לרמה רוחנית גבוהה ביותר כדי שנוכל לשרת את הקב"ה, להיות עבדי ה' ועובדי ה' לנצח.

\* ליכוי הרבים ניתן לקבל את העלונים המודפסים חיים טל. 0527-111-333  
\* ניתן לשמוע את המסרים בטלפונים: 077-263-8885, 079-177-555.

מתוך אחד המסרים האחרונים:

אנחנו קרובים לסוף, והסוף הזה הוא רק התחלה. התחלה של משהו מדהים, אבל אי אפשר להיות חלק של זה אם אנחנו לא עובדים על עצמנו, אם אנחנו לא בוטחים בהקב"ה בביטחון מלא, שרק הוא הכל יכול, והוא מכוון אותנו, והוא עושה את הכל אך ורק לטובתנו. וברגע שנגרש את הקירבה האמיתית איתו, את האהבה שהוא מרגיש כלפינו, אז זה יעורר את הקשר שלנו איתו, ואז כל הדברים האחרים, כל השטויות, ייעלמו מאיתנו, ולא נצטרך אותם יותר, ואנחנו נהיה שמחים ורגועים ומלאים אהבה, אהבת ה'. זה יביא אותנו לאהבת המצוות. ולא רק אהבת המצוות, זה יהיה חלק שלנו, של המבנה שלנו, כי אנחנו בנויים בשביל זה. לא יהיה יצר הרע, יצר הרע יהיה משהו של העבר שאנחנו נשכח ממנו. אנחנו רק נהיה יהודים שרוצים את הקירבה של הכל יכול, בורא עולם.