

אל תפסידו את הרכבת!

**פוסק הדור מרן הגאון יוסף שלום אלישיב זצוק"ל:
"תדעו לכם, עם ישראל בסכנה קיומית
כמו שהיה בתקופת היטלר"**



נבואה נוראה עשרות שנים לפני השואה! מה היה מגורמי השואה הנוראה!

שמעתי מפיו של המשב"ק של הרה"ק ר' שמחה בונים מאוטווצק זי"ע – בנו של הרה"ק ר' מדלי מוורקא זי"ע, אחיו של הרה"ק ר' יעקב דוד מאמשינוב זי"ע, ראש שושלת אמשינוב, - שלפני עלותו לארץ הקודש – בשנת תרמ"ז – נתאספו כל גדולי האדמו"רים בביתו להיפרד ממנו, מצד אחד ישב הרה"ק בעל ה"שפת אמת" מגור זי"ע, ומצד שני ישב הרה"ק מאלכסנדר זי"ע, וכל החדר היה מלא בגדולי הצדיקים שבפולין, עד שלא הניחו לשום גבאי להיכנס לחדרו הקדוש מאפס מקום. ובאותם רגעים נעלים טרם עלייתו לארה"ק, **נעמד ר' בונים מאוטווצק זי"ע, ואמר לכל הצדיקים המסובים שם: הנני רואה שהחלה להתפשט פריצות של לבישת 'פעל'** (כעין חתיכת עור של כבש עם מעט צמר שהי' דבוק לעור, והניחו אותה בקצה המטפחת במקום שערות) **דעו לכם שאם לא יעצרו פריצה זו, יבוא יום ויתחילו הנשים ללבוש ר"ל פיאות הדומות לשיער ואז יקום גוי ויחריב את העולם, וישמיד היהודים רח"ל.** – כה דיבר הרה"ק, יותר מחמישים שנה לפני השואה הנוראה!- וידוע ששנים מועטות לאחר מכן היתה התדרדרות עצומה בענייני יהדות בפולין ובשאר אזורי אירופא, וגם בנושא כיסוי הראש חלה נסיגה נוראה, והסוף המר ידוע לכולם רח"ל. (מפי אחד מגדולי האדמו"רים שליט"א שהורה לפרסם סיפור נורא זה)

הרב ר' אהרן ראטה מברגסאז זי"ע - בעל "שומר אמונים"

כתב בצוואתו הקדושה בזה הלשון (מתורגם מאידיש): "הנני מבקש מכל הנשים והבנות של הילדים שלי שיחיו ושל התלמידים שלי שיחיו וגם מהיהודים שחפצים לשמוע בקולי! סמוך אל הדור החשוך והעני הזה התחילו לפרוץ את הגדר, והתחילו לשאת פאה נכרית ומאז והלאה המשיכה ההתדרדרות לרדת בתכלית הירידה בעוונותינו הרבים. הצדיק הקדוש ר' פנחס קאריצער אמר כך: כאשר משיח יבוא אזי יראו שהגאולה היתה תלויה ועומדת עבור שיערה אחת! ובגוף כתב יד כתוב, שהכוונה היא באמת על עניין השערות שהנשים מקילות רחמנא לצלן. ואם כן עת בניי המתוקים, איזה פנים לכם לפני משיח צדקינו, כאשר כל האבות והאמהות וכל הנשים הצדקניות יבואו יחד על משיח, ויראו שאתם עיכבתם את הגאולה רח"ל לאן יזרקו וילכו אתכם?! על כן אני מבקש שכל אשה, חס ושלום, לא תקיל שום כולא כל דהוא בלבישת פאה, אפילו שיערה אחת! ושיהיה לכל אחד מסירות נפש על כל הגדרים וסייגים של קדושה, הן מצדו הן מצד אשתו ובניו שלא ילכו עם פאה!.



כל השולחנות ערוכים לקראת ביאת משיח

זוגתו של אחד מחשובי הציבור בעיה"ק טבריה נקטפה לאחר הרעלה לבית עולמה נ"ע, לפני שנים מועטות. לפני כמה חודשים נכנסה בתו היתומה בשעה טובה לחופה, בשבועות האחרונים ראתה הכלה את האמא ע"ה מופיעה לקראתה בחלום ברור וכה אמרה: "דעי לך בתי כי בשמים כבר כל השולחנות ערוכים לקראת ביאת המשיח, וממש אנו נמצאים ברגעים אחרונים לקראתו, רק הבעיה שמעכבת את ביאתו היא הפאה שאת שמה על ראשך, וכן כל אותן נשים אשר שמות פאה על ראשן מעכבות שהוא לא יכול לבוא", הכלה ניסתה להתווכח עם האמא, שמה תלך בפאה צנועה מאד וקצרה, אולם האמא התעקשה ואמרה שוב ושוב: "בשמים לא אוהבים את הפאה, לא ארוכה ולא קצרה, הכל פריצות ואסור!" בבוקר קמה הכלה מבוהלת, וכמובן זרקה את הפאה, והולכת כיום כרצון הבורא. (050-4113653)



מעשה ביהודי שדיבר עם

הגה"צ רבי בנימין רבינוביץ זצוק"ל, ובתוך השיחה דיבר רבי בנימין זצוק"ל בענין ביאת משיח צדקנו, ושעלינו לחטוף עכשיו כל מה שאפשר לעשות נחת רוח להש"י, כי כל הדורות וכל העולמות ממתנינים על כל פעולה טובה שלנו. נענה אותו יהודי ואמר, שאם לא היו קיימים אותם רשעים הרודפים את שומרי התורה והמצוות, אזי בוודאי כבר מזמן היה המשיח צדקנו מתגלה לגאלינו. וכך האריך אותו אדם לדבר בעניין זה, שהכל נגרם על ידי אותם הרשעים שלוחמים נגד שמירת התורה והמצוות רח"ל. נאנח הגה"צ רבי בנימין זצוק"ל, ואמר בכאב רב אל אותו יהודי, "ואני אומר לך, שאם לא הפאות והפריזעט'ן של הנשים של שומרי התורה והמצוות, אזי היה משיח צדקינו ממזמן מתגלה לגאלינו. שמע לדבריי, ותפסיק להטיל ולהשליך את הדבר על הרשעים, דע לך, כי הדבר לא תלוי בהם, אלא עלינו לדעת שהדבר תלוי בנו, כי כל השתדלות שנשתדל ונפעל להסיר את הפאות ואת הפריזעט'ן, לקיים את מצות כיסוי הראש כרצון הש"י הצניעות, היא זו שתקרב את הגאולה!"



מסר מרב... שליט"א בכנס נשים בירושלים

(השמות שומרים במערכת מפאת כבוד הנפטרים והאלמות)

היום בימינו בעולם הישיבות, בעולם התורה לצערנו הרב יש הרבה נשים שלא מקפידות בנושא של כיסוי הראש. כשאני התחנתי היינו גרים בשכונה בירושלים ואחת השכנות היתה לובשת פאה לא כל כך צנועה בשכונה לא כל כך חרדית. תקופה קצרה לאחר החתונה שלה היא חלתה במחלה הידועה ולאחר מכן היא עברה ייסורים קשים ומרים ובסוף נפטרה. וקיבלו שם כל הנשים על עצמן, באותה השכונה שגרנו, כיסוי ראש. האמת שלא הייתי מעיז להגייד את זה... לפני בערך שנתיים נפטר תלמיד חכם גדול פתאום, הייתי קשור איתו והיה כואב לי מאוד הפטירה שלו. הייתי מתפלל כל פעם לעילוי נשמתו. יום אחד הייתי אצל מורי ורבי הרב הצדיק... שליט"א, אמר לי תשמע תלך לציון של אותו תלמיד חכם ותתפלל שמה לעילוי נשמתו. אני הגעתי לציון התפללתי ובלילה הוא בא אליי בחלום ואמר לי "תדע לך הסיבה שנפטרתי מן העולם זה בגלל שאשתי היתה לובשת פאה נכרית" - והוא אמר לי - "תשמע יש עוד תלמיד חכם אחד שעומד לקבל איזה ייסורים וגם הוא עומד ללכת מן העולם בגלל שאשתו הולכת עם פאה, וזה יהיה לך סימן תוך כמה חודשים תשמע שהוא גם חולה". לצערי הרב אותו תלמיד חכם, אכן חלה ונפטר.

גודל מעלת הצניעות

רוצים אנו להרחיב את הדיבור ולהראות את גודל מעלת הצניעות וכדי להכיר את מעלת הצניעות נביא את מה שכתוב בספרים הקדושים, איך שרבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר כתב וגם ספרים אחרים, קודם נביא מדרש שהשם משתוקק ורוצה להימצא בעולם, וכאן נביא איך זה נראה כשהשם נמצא בעולם הזה, ברחוב. נכתוב את זה כמו שמצאנו בכמה הזדמנויות. איך נראה רחוב: רואים אנו רחוב מלא באנשים לא נקיים, מלא פריצות, בעלי עברות ומובן שברחוב נמצאים מחנות גדולות של קליפות ומזיקים, בגמרא ברכות כתוב שהקליפות הם כל כך הרבה, שעומדים אחד על השני בכמה קומות ואי אפשר לתאר איך שזה נראה ומה גודלו של צער הקדוש ברוך הוא כשנמצא בין המחנות, את זה אי אפשר לכתוב ושכל האדם אנו יכול לתאר זאת. ומיד מכריזים בכל העולמות – "שהמלך בצער" וכשהמלך בצער, כל העולמות וכל הנשמות בגן עדן וכל המלאכים מכל העולמות בצער וכל העולמות רועשות.

ואז עוברת בת יהודית ברחוב כשהיא לבושה בלבוש צנוע,

ובספרים כתוב כשיהודי הולך על פי תורה הולכים איתו מחנות גדולות של מלאכי השרת וכוח גדול של קדושה וכשהקליפות רואות את גודל כוח הקדושה נופל עליהם פחד נורא ובהלה גדולה ובורחים לכל הצדדים דורכים והורגים אחד את השני.

הקדוש ברוך הוא מביט על כל זה ושמתו כביכול אינו נתן לתאר,

שמחה עצומה של נקמה בשונאים והמצערים נשמידים. והקודש ברוך הוא עובר ברחוב עם היהודי בגאווה ככתוב בתהילים "ד' מלך גאות לבש" כשכבוד שמים נישא אז לבוש ד' גאות. ואז בשמים מה קורה? לא ראינו זאת רק נביא מהספרים הקדושים כמו גם בספר הזוהר,

ואז יוצא כרוז בשמים - "המלך בשמחה"

כל המלאכים והנשמות מביטים מטה לראות מה קורה ורואים את כל שונאי הקדוש ברוך הוא נשמידים ורואים איך שהם רצים בבהלה והנקמה גדולה לא לתאר ורואים את כוח הקדושה מנצח את הקליפות ושלהבת גדולה מסתובבת ברחובות ושולח קרניים לכל הצדדים קרני האור משמידים את הקליפות. הקדושה שוררת ברחוב השמחה בכל העולמות גדולה.

ואז נשקט בכל העולמות וכולם שומעים מה שמודיעים

"שהניצחון של הקדושה והשמחה היא גרמה בת יהודית,

שעברה ברחוב בלבוש צנוע והשם שלה הוא פלונית בת פלונית"

וכולם רושמים את השם ואחרי מאה ועשרים שנה ששומעים את השם באים לקבל את פניה ולחלק את הכבוד שמגיע לנשמה שעשתה את השמחה הגדולה למלך ולכל העולמות והכבוד והוד והדר שנחלק לנשמה כמעט אנו יכול לתאר זאת ולכתוב את כל זה.

סיפור התחזקות מהאדמו"ר הבבא סאלי זיע"א :



מעשה שהיה, אחת מבנות המשפחה (של הבבא זיע"א) החלה ללבוש פאה נכרית, בעלה שהתנגד לכך בכל תוקף, העלה חרס בידו. בצר לו ניגש לרבינו (הבבא סאלי זיע"א) והתלונן על אשתו, שהחלה ללבוש פאה נכרית. רבינו כינס את כל בנות המשפחה עם הצניעות, הלבוש, וחומרת גילוי הראש לאשה וכו'. בסיום דבריו אמר רבינו: "כל אשה הלובשת פאה נכרית ואפילו רק חתיכת פאה, מכינה לעצמה חומר הסקה, שבו ישרפו אותה בגיהנום".

בצאתן מחדר רבינו, אמרה אותה אשה: נו, לא כל כך נורא, וכי כמה חומר הסקה יש בפאה נכרית, הרי השערות דולקות רק שניות אחדות ותו לא... מעת שפלטת מילים אלו מפיה, החל ראשה של אותה אשה לכאוב כאבים עזים ביום ובלילה, ולא נמצא מזור לכאב ראשה. החלה האשה לפשפש במעשיה, ותלתה את כאב ראשה בדיבורה האוילי והשטותי. חזרה האשה יחד עם בעלה לרבינו ואמרה: "רבינו! חטאתי, עויתי, פשעתי, דברתי בלשוני דברים, אשר לא ייאמרו על דברי כבוד תורתו, והנני מבקשת סליחתך". אמר לה רבינו: אם תקבלי עליך לכסות את ראש במטפחת, בלי כל חכמות והמצאות, יחדל כאב ראשך ונסלח לך! חזרה האשה לכסות את ראשה במטפחת, ומיד הדל כאב ראשה! (ספר סינא בבא סאלי חלק ב' עמוד ע')

שמענו סיפור זה גם מפי אחת מבנותיו של הבבא סאלי שנכחה במקום

המהרש"ם הכהן על התורה זי"ע כתב:

שהקדוש מקאשנייב שאל את אחיו הקדוש

"במה נלך לקראת משיח?"

כי החסידים ירקדו לפניו והוא ישאל אותם על כל

המאדאס הארורים שהולכות הנשים ומדמות עצמן

לנשות עכו"ם ושאל (המשיח) כל אחד ואחד

כאיזה ערלית (גויה) הולכת אשתך?

ולא יוכלו לענות כלום למשיח, ואמר שכוונתו על מה

שהולכות נשים בטעם עכו"ם בשייטל (פאה)

ובכה על זה הרב מקאשנייב מאוד."



אמר מרן רבי שלמה זלמן

אויערבאך זצוק"ל:

"הדבר הראשון שיעשה

מלך המשיח שיתגלה

הוא שיבער את הפאה

הנכרית מן העולם"

(מהנשים שלא יזכו לבער את הפאה לפני בואו רח"ל)

אישה יקרה הצטרפי גם את לנשים הצדקניות
שבזכותן עתידים להיגאל.

קבלי על עצמך צניעות בביגוד

ולבער עוד היום את הפאה הנכרית

ולכסות את ראשך במטפחת צנועה, כדרך האמהות הקדושות

ובבקשת הצדיקים, לזכות עם ישראל

ולרפואת כל חולי עמו ישראל

ואל תפסידי את הרכבת!

נשים שיחליפו למטפחת שמים יימסר לברכה

אצל גדולי ישראל במספר 02-6788888



מאות משפחות זכו לישועות גדולות
מעל דרך הטבע בזכות הכנסים והשיעורים
והפצת הצניעות בעם ישראל
להזמנת כנסים והרצאות: 02-6788888 02-5868195

ליזכוי הרבים, ניתן לקבל את העלון חינם. טל. 052-7111333
נא לקרוא ולהעביר הלאה ליזכוי הרבים